



Protestantse  
Kerk



# Drieklank

mei 2024

## Colofon

### Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,  
Usselo  
Twekkelerweg 110, Twekkelo

### Redactie Drieklank:

Herma Blik & Roel Bruinsma  
Kopij sturen naar:  
Drieklank@protestantsege-  
meente-usselo.nl

### Predikant:

ds. Wiebke Heeren  
Haaksbergerstraat 819 7548  
PB Usselo  
053-2316060  
wiebkeheeren@hotmail.  
com

### Scriba:

Roel ter Borg  
Lammerinkweg 1  
7546 RD Usselo  
06 550 751 20  
p.g.usselo1@gmail.com

### diaconie:

Henk Blik  
053 - 4837351  
06-22702798  
hjblik@hjb-ict.com  
Rek.nr. diaconie:  
NL84RABO0316726532

**Website:** www.  
protestantsegemeente-  
usselo.nl

### Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541  
SKG NL24RABO0373730438

### Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1  
7546 RD Usselo

### Gastpredikanten:

Riet Ploeger  
rietploeger@home.nl  
06 - 40 20 52 46

**Drukker:** editoo B.V. te  
Veenendaal



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:  
Protestantse Gemeente Enschede  
Varviksingel 139  
7512 EK Enschede  
info@pgenschede.nl  
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

**Drieklank** 46e jaargang nummer 5 april 2024

# CONTACTADRESSEN

## Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1  
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

## Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184  
tel.4283013

## Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in het Verenigingsgebouw  
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof  
tel.06-53928328

## Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39  
tel 4282020

## Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21  
tel. 06-33972474

## Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100  
tel.4281269

## Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of  
06 - 53928328

## Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,  
[www.begraafplaats-usselo.nl](http://www.begraafplaats-usselo.nl)

## Verenigingsgebouw

Haaksbergerstraat 821,  
7548 PB Usselo.

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)  
e-mail: mts-wissink@outlook.com

## Vanuit de pastorie

Beste gemeenteleden,

Langs deze weg wil ik graag heel veel dank aan u en aan jullie kwijt!

Want het is ongelooflijk hoeveel goede woorden, beterschapswensen en hartelijk meelevens van u en jullie is binnengekomen! Het doet me heel goed en het is heel fijn zoveel verbondenheid te ervaren! Hartelijke dank hiervoor!

En de bos bloemen uit de kerk werd via een mooi bezoek van Roel en Els ter Borg gebracht.

We hebben heerlijk op het terras kunnen zitten. Ook hiervoor hartelijke dank!

Ik ben een blij en dankbaar mens, en het gaat langzaam maar zeker de goede kant op.

Ik wil meer dan mijn lichaam kan. Dus de buik piept me regelmatig terug.

Ook vind ik het fijn dat u mij de rust gunt om weer beter te worden, ik merk hoe belangrijk dat is. Zo schrijf ik gewoon: tot ziens, en over een tijd zal dat ook zo zijn.

*ds. Wiebke Heeren*

## Vanuit de kerkenraad

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van woensdag 17 april 2024.

De vergadering werd geopend door Klaas Boersma met het voorlezen van "Rammen" uit een boekje van ds. Selderhuis.

Tijdens de vergadering werd er opnieuw veel aandacht besteed aan de uitkomst van de gemeenteavond en aan het beleidsplan. We besloten om aan dit onderwerp een aparte bijeenkomst te wijden omdat dit zorgvuldigheid vraagt en veel tijd kost.

### Verslag commissies

#### Kerkrentmeesters

De jaarrekening staat nog onder controle. We krijgen advies over verduurzaming van alle gebouwen; het onderhoud verloopt goed. Er wordt een apart artikel geschreven voor Drieklank over wat

er gebeurt binnen het college van kerkrentmeesters.

### Ouderlingen/pastorale raad

Het wordt steeds moeilijker voor medewerkers om tijd te maken voor het bezoekwerk. Er zijn meer mensen nodig. Dit komt opnieuw op de agenda. Aanspreekpunt pastorale zorg tijdens afwezigheid Wiebke is Ria Teussink. Ria is op vakantie van 13 t/m 27 mei. Tijdens deze periode wordt Ria vervangen door Roel ter Borg.

### Predikant

Onze predikant gaat goed vooruit. Nieuws omtrent haar genezingsproces zal wekelijks worden gedeeld bij de mededelingen.

### Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag 9 mei a.s. vindt er bij de familie te Riet een Openluchtdienst plaats. De deelnemers aan deze dienst vertrekken om 08.00 uur per fiets vanaf de kerk in Usselo naar het buitengebied van Buurse bij fam. Te Riet. Elders in dit nummer meer informatie.

### Diaconie

De inzameling voor Gaza op Paasmorgen en tijdens de Open Venster-bijeenkomst (die goed bezocht werd) leverde bijna 350,- op. De diaconie heeft dit jaar maar een beperkt verlies geleden, flink minder dan vorige jaren.

### Jeugdwerk

De KinderPassion werd helaas alleen bezocht door eigen gemeenteleden en 3 jongeren van de jeugdkerk. Het was weliswaar een mooie dienst, maar het bezoek neemt helaas wel af. Bezoek van de onder- en bovenbouw van de O.B.S. Molenbeek locatie Usselo was mooi. De kinderen waren zeer geïnteresseerd. Kinderen hadden kaarsen versierd en deze aangestoken op het liturgisch centrum (en ook weer uitgeblazen).

### Kerkdienst gemist

De diensten, uitgezonden via Internet, worden nog steeds goed bezocht.

We zijn blij te kunnen melden dat Henny Dekker aangeboden heeft om na de zomerperiode notulist te worden van de kerkenraadsvergadering.

Jan ter Mors sloot de Kerkenraadsvergadering af met het lezen van "Begin", uit het boekje: "Geloven is geluk", van Nel Benschop.

Namens de kerkenraad,  
*Jan W. ter Mors (Voorz.)*

## Van de kerkrentmeesters

Met dit artikel bied ik u een inkijkje bij het College van Kerkrentmeesters, hoe het er reilt en zeilt, en iets over de samenstelling van dit College.

Eerst iets over mijzelf, en hoe het komt dat ik nu bij het College van Kerkrentmeesters ben beland. Begin 2023 ben ik bevestigd als ouderling; in het lopende jaar en enkele vergaderingen verder gingen mijn gevoelens en voorkeur uit naar het ambt van Kerkrentmeester. Ik ben namelijk meer een doener dan een denker.

Die kans deed zich al snel voor. Tijdens een brede Kerkenraadsvergadering heb ik mijn gevoelens kenbaar gemaakt. Temeer omdat er bij de Kerkrentmeesters door allerlei oorzaken wat stremming was ontstaan met de uit te voeren werkzaamheden.

Het voorstel van mij leek de brede kerkenraad een goed plan en men was het er mee eens dat ik bij de Kerkrentmeesters wellicht beter op mijn plek zou zijn. En zo is deze gang van zaken in het najaar 2023 officieel medegedeeld aan de gemeente en heb ik het ambt van Kerkrentmeester aanvaard. Tot zover over mijzelf.

Tijdens mijn eerste vergadering bij de Kerkrentmeesters (31-08-2023) opende Jan Berenbroek de vergadering en ik werd welkom geheten. Tijdens deze vergadering gaf Jan Berenbroek aan wel lid te willen blijven van het College van Kerkrentmeesters, maar dan niet meer als voorzitter. Ik heb toen aangeboden deze taak op mij te nemen. En zodoende ben ik nu bij de Kerkrentmeesters de nieuwe voorzitter. Vervolgens hebben we de nodige werkzaamheden besproken en verdeeld.

Tijdens de vergadering van 11-10-2023 hebben we een heleboel zaken afgehandeld en verdeeld. Maar het belangrijkste dat we toen hebben geregeld is de samenstelling van het College van Kerkrentmeesters. De ambtsperiode van Riëtte Wissink zat er op na 12 jaar trouwe dienst. Zij gaf te kennen niet meer deel uit te willen maken van de Kerkenraad. Bleef vervolgens de vraag over wie dan de notulen zou gaan maken. Wij allen hadden de indruk dat Riëtte daar ook al over nagedacht had. Spontaan bood zij aan om voor het College van Kerkrentmeesters de notulen te blijven verzorgen. Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor. Jan Berenbroek is nu secretaris en ik dus voorzitter van

het College. Verder blijven de taken en functies binnen het College allemaal hetzelfde.

Vervolgens hebben we als Kerkrentmeesters allerlei werkzaamheden opgepakt en uitgevoerd. Voor de financiën en de kosten van energie verwijs ik u graag naar het keurige en duidelijke verslag van Paul Swank in de Drieklank van februari 2024.

Wat hebben we dan zoal gedaan en ter hand genomen?

Mede met behulp van gemeenteleden hebben we e.e.a. opgepakt. Ik ga geen namen noemen, want dan doe ik weer mensen tekort.

Het bord in de tuin met de tijden van de diensten geplaatst

De boekenkast bij het verenigingsgebouw op tegels geplaatst en vast gezet bij de ingang

Oude en verroeste fietsen in de fietsenstalling opgeruimd en naar een goede bestemming gebracht

Verlichting van de kerk boven de ingang aan de straatzijde van het mooie glas in lood raam hersteld

Diverse elektrische klusjes in de pastorie opgelost

Rond de kerstdagen tijdens de natte periode zijn we bijzonder druk geweest in de pastorie om het grondwater in de kruipruimte en kelder beheersbaar te houden, en dat is ons gelukt



Tijdens de natte periode ook problemen met de afvoer van toiletten in de kerk en Verenigingsgebouw opgelost

Tijdens de laatste vergadering (18-04-24) hebben we een verklaring ondertekend en goedkeuring gegeven aan een 'ontzorgingsprogramma' van de provincie Overijssel. Die gaat voor ons de gebouwen bekijken/inspecteren en ons adviseren m.b.t. verduurzaming in de toekomst. Paul Swank

heeft het al kort benoemd in de Drieklank van februari.

En zo zijn er nog genoeg klusjes te doen dit jaar. We zijn dan ook voornemens om kerkleden te gaan vragen om ons daarmee te helpen.

Ook staat er nog genoeg op de agenda om binnen het college te bespreken. Denk aan het stukje van Paul over energie en het benaderen van een externe adviseur voor het in kaart brengen van gebouwen en energiebesparing. Dat is dan nu bekrachtigd tijdens de laatste vergadering. We wachten het af. Tot zover over het College van Kerkrentmeesters.

Tot slot:

In Kerkelijk Nederland is genoeg om te bespreken en daar loopt de kerk van Usselo ook zeker niet voor weg. Hoe nu verder en wat te doen heeft zeker de aandacht van de brede kerkenraad. We zien dit alles als brede kerkenraad onder ogen maar moeten niet vergeten dat God het is die ons voorgaat! Ik ben persoonlijk nogal geroerd door onderstaande paar regeltjes. Lees maar eens mee:

Morgen is voor ons verborgen.  
U en ik, wij weten niet  
wat de dag van morgen biedt.  
Maar Hij, die het heelal omspant.  
Houdt ook morgen in Zijn hand.

Ook hiermee moeten we rekening houden, en ons aan vasthouden.

Hartelijke groet,  
Namens de Kerkrentmeesters,  
*Klaas Boersma*



Hier speelde de wateroverlast zich af

# Vanuit de diaconie

## Collectes

18 feb	Binnenlands Diac. Gevangenen	€ 110,50
	Plaatselijke Gemeente	121,15
25 feb	PKN Kliederkerk	104,15
	Plaatselijke Gemeente	107,00
3 mrt	Kerk in Actie Libanon	196,32
	Plaatselijke Gemeente	177,20
10 mrt	Kerk in Actie Indonesië	82,90
	Plaatselijke Gemeente	119,04
18 mrt	Kerk in Actie Rwanda	108,70
	Plaatselijke Gemeente	171,30
24 mrt	PKN. Missionair Werk	165,40
	Plaatselijke Gemeente	160,00
31 mrt	Wereld Diaconaat Colombia	162,14
	Plaatselijke Gemeente	255,20
7 apr	Plaatselijke Diaconie	98,20
	Plaatselijke Gemeente	128,00

P.S. Dit zijn de totaal bedragen die via collectes, appostel en bank zijn binnen gekomen.

Alle gevers Hartelijk Dank hiervoor.

*Mieke Lippinkhof*

### Giften via de bijdragen-administrateur:

Mw. VI € 373.00

Erven K. € 80.00

Mw. M-R € 25.00

*Coen Nijkamp*

## In gedachtenis

Op 7 december 2023 overleed **Wil Deen** in het ziekenhuis in Enschede. Haar krachten waren op toen ze thuis niets meer kon. Ze had de hoge leeftijd van 93 jaar bereikt.

De laatste jaren had ze het meeste last van haar ogen, die steeds slechter werden en waardoor zij nauwelijks nog kleur kon zien. De zo geliefde bloemen in haar tuin waren voor haar ogen bijna verdwenen.

Dat verhinderde haar niet om volop in de wereld te

staan. Zij nam het nieuws tot zich en dacht erover na, besprak het ook met haar zonen. Zij bleef bij de tijd en maakte zich zorgen, want wat zouden alle ontwikkelingen wel niet voor haar geliefde kleinkinderen en achterkleinkinderen betekenen? Natuurlijk werd het leven eenzaam voor haar, want wanneer je zo oud wordt vallen mensen om je heen weg.



Maar door de trouwe bezoeken van haar zonen, met name van Jan Willem, kwam er steeds nieuws binnen, ook van de familie. Daar heeft ze enorm van genoten.

Geboren werd Wil Gussekloo in Luxemburg, haar vader had een landgoed onder zijn tuinbeheer. Daar kwam de liefde van Wil voor bloemen vandaan. Zij was het derde kind in de rij van vijf. Later verkaste het gezin naar Nederland, waar vader ander werk vond.

Met Wim Deen vond ze een partner die haar de liefde gaf om persoon én mens te zijn.

Met haar man en hun drie zonen genoot ze van het familieleven, de vakanties, het gezinsleven.

Moeder kon wel duidelijk zeggen wat mocht en wat niet. Dat heeft ze een leven lang volgehouden. Met groot respect voor de ander kon ze toch wijzen op dingen die zij niet goed vond.

Hoe groot de liefde was tussen de beide

echtgenoten werd nog eens zichtbaar, toen Wil Deen tien jaar lang voor haar man zorgde, die door een hersenbloeding veel hulp nodig had. Voor haar afscheid had Will Deen Het lied op de liefde van Paulus uit 1 Korintiërs 13, en Psalm 103. Een Psalm die haar vader iedere verjaardag voor haar las.

Dat laatste was een bijzonder teken voor Wil Deen, want over de liefde van haar vader voor haar was ze altijd onzeker geweest. Maar dat liefde grond onder de voeten geeft, veranderingen kan verdragen, maar ook de deur voor een ander openhoudt, heeft Wil Deen geleefd. Zichtbaar gemaakt.

Zo was de dank groot in de dienst over haar leven, en konden haar zonen en hun uitgebreide gezinnen met humor en vrede afscheid nemen.

Dat zij steun ervaren in hun gemis, en getroost worden door de nabijheid van mensen, en door liefde uit de hemel, wensen wij hen van harte toe.

*ds. Wiebke Heeren*



Op 20 december 2023 overleed **Gerry Holtkamp** op de leeftijd van 86 jaar.



Het laatste jaar was ze opgenomen op Erve Leppink aan de Geessinkweg. Zij leed aan dementie, net als haar moeder en haar zussen.

Ze kwam van een boerenerf en ze werd boerin, met heel haar hart. Gerry van de Wieckse werd ze ook genoemd. Het boerenerf waar ze naartoe was verhuisd door haar huwelijk.

Als Gerry Dikkers, het vierde en jongste kind van Rika Schukkink en Jan Dikkers, genoot ze van het bestaan op de boerderij op de Maarlanden. Het gevoel voor het vrije buitenleven hebben haar kinderen Han en Marion van haar overgenomen. Want dat vond Gerry belangrijk, op een bepaalde manier vrij leven - daar hield ze van.

Toen Gerry haar man Henny Holtkamp leerde kennen, gebeurde dat binnen de sociale contacten die bij het leven van de boeren hoorde. Henny was enig kind, dus de stap naar de ouderlijke boerderij was duidelijk.

Daar heeft Gerry veel werk verzet, het leven voor haar gezin georganiseerd en de moeiten die op haar weg kwamen, met een enorme energie gedragen. Zo werd zoon Han met een zeldzame ziekte geboren, die pas later zichtbaar werd. Vele operaties volgden en de zorgen om dit kind waren groot. Later kwam erbij dat haar man Henny ook niet helemaal gezond was, veel rugklachten had, zodat zij van het werk een deel overnam.

En dat alles met een grote vanzelfsprekendheid. Haar tuin was haar uitlaatklep net zoals de uren waarin ze met haar creatieve aanleg dingen maakte. En dat met een zekere perfectie.

Het doen was ook onderdeel van haar geloof. Voor de kerk in Boekelo deed haar man veel en zij steunde hem erin. Toen de beide gemeenten Boekelo en Usselo samengevoegd werden en de kerkdiensten voortaan in Usselo plaats vonden, raakte Gerry van de kerk een stuk verwijderd. Maar het geloof bleef in haar aanwezig.

Zo is de afscheidsdienst rondom het overlijden van haar man en die voor Gerry zelf verbonden door de keuze voor dezelfde bijbeltekst. De laatste zinnen uit het Matteusevangelie, waarin een nabijheid van Jezus Christus wordt beloofd die geen einde heeft. Een woord van grote troost met een uitzicht verbonden dat deze wereld ooit anders zal zijn, vol vrede zoals God haar heeft bedoeld voor de mensen.

Dit perspectief te houden is in een mensenleven niet

altijd makkelijk.

Gerry Holtkamp heeft zeker van het leven genoten, ze heeft er iets van gemaakt, ze heeft zich ook herpakt. Toen haar man overleed, waren ze net geen 50 jaar getrouwd.

Toch heeft ze daarna in latere jaren een goede vriend gevonden met wie ze uitstapjes maakte en waarmee het leuke van het leven weer voelbaar werd.

Een trouwe vriend die haar ook opzocht op Erve Leppink tot zijn overlijden.

De kinderen hebben heel veel voor hun moeder gedaan, in het bijzonder in de laatste jaren toen het leven voor Gerry niet meer zo overzichtelijk was. Hen wensen wij vrede met het sterven van hun moeder, en ook een blijvend zicht op een wereld die ooit anders zal zijn.

*ds. Wiebke Heeren*



Op 8 maart j.l. heeft **Diny ter Heegde** afscheid genomen van haar dierbaren.



Diny zag het levenslicht op 16 november 1933 samen met haar zus Riek. Kleine meisjes van 2 en 3 pond, maar die opgroeiden tot flinke meiden. Veel hebben ze samen gedaan: de lagere school, de huishoudschool, naar de naailes en werken in de confectie.

Pas toen er vriendjes in hun leven kwamen, scheidten hun wegen. Diny trouwde met Jan ter Heegde uit de Broekheurne en werd een echte boerin. Ze hielp Jan overal mee, en daarnaast had ze de zorg voor hun twee zoons, Henk en Arnold, en de zorg voor haar schoonouders.

Ze mocht graag in de tuin werken en dan met name de groentetuin.

Op vakantie gaan was er niet bij in die tijd, hooguit een dagje dierentuin of pretpark met de kinderen. Diny had echt wortel geschoten in de Broekheurne, ze voelde zich daar helemaal thuis. Toen haar tweelingzus weduwe werd, geen kinderen had en niet graag alleen wou blijven, waren het Jan en Diny die zeiden, je kunt kiezen of naar het bejaardenhuis of je komt bij ons wonen. Die keuze was snel gemaakt vervolgens waren Diny en Riek weer samen. Pas toen zoon Arnold de boerderij had overgenomen was er wat meer tijd om op stap te gaan, en zijn ze zelfs verhuisd naar een woning in de buurt. Wel met zicht op de boerderij, maar de dagelijkse beslommingen waren weg. Toch wisten ze haar nog wel te vinden voor verstelwerk, met name kapotte werkkleding. Het was voor haar een kleine moeite om het te maken.

Diny en Riek maakten het nog spannend toen ze bijna gelijktijdig de heup braken en samen herstelden in het verpleeghuis de Cromhoff. Het harde lopen was toen wel gebeurd.

Toen Riek na enkele jaren was overleden was Jan een goede mantelzorger voor Diny. Hij reed nog auto, haalde de boodschappen en thuis waren ze een echte eenheid. Het was voor Diny dan ook een grote schrik dat Jan in december 2022 na een kort ziekbed kwam te overlijden.

Nu was ze alleen en miste de steun van Jan. Ondanks dat haar kinderen en kleinkinderen veel voor haar deden, was voor haar de lol eraf. Slecht ter been, erg bang dat ze zou vallen en wie weet opgenomen moest worden. Haar motto: "moet ik dan eerst de botten breken?" Ze hield de regie tot het laatst toe in eigen hand. Wat een dapper besluit, zelf familie en buren bellen om afscheid te nemen. Mensen die nog langs kwamen om afscheid te nemen en om haar te bedanken voor het buurvrouw of vriendin zijn. Iemand bracht zelfs bonbons mee, "voor elke dag nog één". Hoe mooi is dat.

De kinderen en kleinkinderen blijven achter met mooie herinneringen waar ze dankbaar op terug kunnen kijken. Herinneringen die je laten lachen en



voor altijd met je mee draagt.  
Ik wens de familie toe dat ze daar kracht uit kunnen putten. Er gaat een kleindochter in haar huis wonen: zo is de cirkel weer rond.

*Riëtte Wissink*



Op 9 april 2024 is **Gerrit Ramaker** overleden. Hij mocht 74 jaar worden.  
Gerrit is het 2de kind in het gezin Ramaker. Eén broer is ouder en vier broers en een zusje jonger. Het gezin heeft op verschillende adressen gewoond maar het laatst aan de Goorsedijk, waar nu nog Bertie en Jan wonen.

Na de schooltijd is Gerrit gaan werken bij Hartman in Enschede. Daarna jarenlang bij Venilia Decor in Boekelo en tenslotte vanwege zijn beperkingen door ziekte bij de DCW in Enschede.

Gerrit heeft veel ziekte gekend. Al heel lang nierpatiënt, vanaf 2020 moest hij gedialyseerd worden, 3x per week naar het MST. In 2003 een ernstige hersenbloeding wat zich in 2005 herhaalde, bij die laatste keer werd het spreken moeilijker.

Hartklachten maakte dat Gerrit een pacemaker moest hebben. Toen werd de zorg te intensief om hem nog langer thuis te kunnen verplegen. In Woonzorgcentrum de Posten was plek voor hem, toch wilde hij graag naar Haaksbergen, een huis aan de Merelstraat. Daar is hij overleden.

Zijn sterven kwam niet onverwacht want hij heeft een paar dagen ervoor aangegeven dat hij niet langer dialyse wilde. Het gevolg daarvan is dat het sterven dichterbij komt.

Vakantie - daar hield Gerrit van. Jarenlang met de caravan naar Oostenrijk, naar Karinthië. Bij het ouder worden dichterbij huis, in eigen land.

In de afscheidsdienst is stilgestaan bij psalm 139. "Heer, die mij kent zoals ik ben..." Daarna is hij begraven op de Begraafplaats in Usselo.

We wensen de familie de troost van onze hemelse Vader in de tijd die komt en waarin ze Gerrit zullen missen.

*ds. Maaïke Schepers*



## Open Venster Middag

... voor iedereen

Op de zaterdag vóór palmzondag, 23 maart, waren we met ruim 50 mensen bij elkaar voor een gezellige middag in het Verenigingsgebouw. Deze middag begon met een korte liturgie, verzorgd door Maaïke Schepers. Heel fijn dat zij bereid was de taak van Wiebke over te nemen, die kon helaas wegens ziekte niet aanwezig zijn. Gelukkig gaat het nu weer goed met haar.

Wat mij uit haar woorden zeer aansprak was dat Pasen mensen een blij en opgewekt gevoel moet geven. Dit maakte ze duidelijk n.a.v. een voorbeeld. In de middeleeuwen waren de missen in het latijn. De priesters in de middeleeuwen gingen tijdens de Paasdienst tussen de mensen staan en vertelden in de taal van het volk een mopje waardoor de toehoorders begonnen te lachen. Iemand vroeg aan Jozef van Arimatea: "Waarom hebt u, het graf dat voor u zelf bestemd was zomaar aan iemand anders gegeven?" Zijn antwoord was: "Ik wist dat het toch maar voor 3 dagen was". Na deze vrolijke afsluiting was er natuurlijk - zoals het hoort met Pasen - een glaasje advocaat met slagroom voor de liefhebbers. Vervolgens heeft Paul Swank een interessante fotoreportage getoond over zijn reis naar Zuid-Afrika. Degenen die niet aanwezig waren hebben echt iets gemist!

De middag werd afgesloten met een gezellige broodmaaltijd met geanimeerde gesprekken.



Na afloop hebben we een collecte gehouden voor de mensen in Gaza, Kerk in Actie is daar ook actief. Er is ruimhartig gegeven.

Het is natuurlijk een schril contrast: wij die hier ongestoord samen kunnen zijn en de mensen in Gaza die onder erbarmelijke omstandigheden



Verslag reis Paul Swank Zuid-Afrika  
moeten leven .

We hebben totaal € 300,- ontvangen en op Paasmorgen is er tijdens de koffie ook nog eens € 40,- gedoneerd, er is via de bank ook nog wat binnen gekomen en totaal hebben we € 600,- overgemaakt naar Kerk in Actie.

Op Paasmorgen hebben we als gemeente een bloemetje bezorgd bij mensen die 90 jaar en ouder zijn. Ook zijn we onze zieken niet vergeten. Wij mogen terugkijken op goede dagen en hopelijk kunnen we het Paasgevoel vast blijven houden.

*Mieke Lippinkhof*

## Hagepreek

Al een jaar of 40 is er in of rond Haaksbergen op Hemelvaartsdag (9 mei dit jaar) om 09:30 uur een Hagepreek ergens op een boerenerf in het buitengebied. Dit jaar zal dat weer op het erf van de familie te Riet aan de Zendvelderweg 16 in de buurt van Buurse plaats vinden. Enkele jaren geleden heeft de PG Usselo zich hierbij aangesloten.

Het is allemaal begonnen met dauwtrappen. Ook

nu weer vertrekt er om 8:00 uur een groep fietsers vanaf het Verenigingsgebouw in Usselo voor een fietstocht van ca 15 km naar het erf. Opgave is niet nodig, iedereen kan aansluiten, maar zorg wel dat u uiterlijk 07:55 uur aanwezig bent bij het Verenigingsgebouw. De fietsers komen rond 9:00 uur aan en worden dan verwend met koffie. U mag natuurlijk ook op eigen gelegenheid naar de Hagepreek komen. Als het regent gaat de fietstocht niet door, en wijken we uit naar gebouw Irene aan de Alsteedseweg 118 in Buurse. Maar dan u kunt natuurlijk op eigen gelegenheid naar Buurse rijden.

Langzamerhand druppelen de mensen die met de auto komen dan ook binnen en om 09:30 begint er een open-luchtdienst. Denkt u aan laagjes kleding tijdens de dienst, het kan begin mei nog best fris zijn . Na de kerkdienst is er dan (weer) koffie en een gezellige nazit/-sta.



Hemelvaart 2022 op het erf van Te Riet

Bovenstaand concept is al 40 jaar min of meer hetzelfde, maar de laatste jaren is er een aantal leuke nieuwe ontwikkelingen: de werkgroep 'Geloven in Buurse' is betrokken geraakt bij de voorbereidingen, en via deze werkgroep haken ook RK Buursenaren aan. Crescendo, het Harmonieorkest van Buurse, verleent sinds enige tijd muzikale medewerking aan deze dienst. Dat zijn stuk voor stuk mooie oecumenische ontwikkelingen.

Hopelijk zijn we 9 mei weer met velen.

*ds. Job Stein  
Roel ter Borg*

# Voor het voetlicht

U als (regelmatige) bezoeker van de zondagse kerkdienst kent natuurlijk het vaste ritueel van de binnenkomst van de predikant en andere ambtsdragers. Een vast onderdeel van dat ritueel: de ouderling van dienst heet alle aanwezigen welkom, daarbij nadrukkelijk inbegrepen die bezoekers die deze dienst bijwonen via 'Kerkdienst Gemist'.

Inmiddels is 'Kerkdienst Gemist' haast vanzelfsprekend geworden, maar het is wel goed om erbij stil te staan dat deze voorziening door een aantal vrijwilligers wordt gedragen. Niet alleen door tijdens de dienst achterin de kerk de knoppen te bedienen. In de week voorafgaand aan de dienst levert de predikant de liturgie in, en om die liturgie - of onderdelen daarvan - op het computerscherm van de kijker thuis te projecteren moeten de vrijwilligers al (enkele dagen) vóór de dienst die liturgieonderdelen als invoegbare 'scènes' voorbereid hebben.

Het leek de redactie van Drieklank goed deze vrijwilligers eens aan u voor te stellen. We beginnen met de initiatiefnemer van de Usselose 'Kerkdienst Gemist': Joop Harms.



Joop had al eens een balletje opgegooid over de mogelijkheid van 'Kerkdienst Gemist' voor de PKN Usselo. Maar toen we werden overvallen door de Corona-epidemie kwam 'Kerkdienst Gemist' in een stroomversnelling. Om een lang verhaal kort te maken: Joop betrok Rien van den Broeke bij het plan, trad in overleg met de kerkenraad - het plan vergde wel een flinke investering - en samen voerden zij, na akkoord van de kerkenraad, het plan uit.

Joop is van huis uit elektrotechnicus. Het project lag dus wel in lijn met zijn kennis en vaardigheden. Geboren in 1952 in Enschede in een christelijk gereformeerd gezin ging hij na de lagere school naar de LTS voor het vak elektrotechniek. Hij kon daarna aan de slag bij het bedrijf Sanders (bouwer van (hij)s)kranen), waar zijn oudere broer Gerrit reeds als werktuigbouwkundige werkte.

Ondertussen ging hij in Hengelo naar de avond-MTS; ook na voltooiing van die opleiding volgden er nog diverse cursussen en opleidingen. Toen Sanders wegens faillissement ophield te bestaan ging Joop bij machinefabriek Thole werken. Die fabriek stond vlak naast SE Fireworks, en toen op 13 mei 2000 de vuurwerkopslag explodeerde was er van het gebouw waar Thole in gevestigd was weinig over. Er brak voor Joop een veelbewogen en enerverende periode aan. Op het moment van de explosie was er niemand in het fabriekspand (het was zaterdag), er waren geen doden of gewonden te betreuren. Maar het bedrijf lag eensklaps stil, en er lag natuurlijk geen draaiboek klaar hoe in zo'n situatie te handelen. Joop was nauw betrokken bij het opnieuw op poten zetten van het bedrijf, en na een week of 5 was er weer een functionerend bedrijf, in een bestaand pand in Hengelo. En daarna in een nieuw pand op het bedrijventpark 'Marssteden'.

De enerverende gebeurtenissen hadden toch hun tol geëist: de fabriek sloot in 2008, en Joop kreeg te maken met een burn-out die een half jaar duurde. In 2009 nam het werkzame leven van Joop een wending: hij ging aan de slag bij de Brandweer. Daar werd hij belast met de mobiele communicatie binnen het bedrijf. Het ging daarbij om middelen als mobilifoons, portofoons enz. en de infrastructuur daaromheen.

Bij de Brandweer heeft Joop een heel mooie tijd gehad, tot zijn pensioen in 2018. Hoewel, pensioen: Joop werkt er nog 3 uur per week!

Nu bestond Joops leven niet alleen uit werken. Om maar iets te noemen: hij is (in 1974) getrouwd met Liesbeth Sniijders, en kreeg in 1976 een dochter Daniëlle, nu kleuteronderwijzeres; en in 1982 een zoon Jos, die bakker is geworden. Aangezien Joop leed aan ernstig nierfalen heeft Daniëlle in 2023 aan haar vader een nier afgestaan. Dankzij dat offer van Daniëlle hoeft Joop niet aan de nierdialyse, en is zijn kwaliteit van leven enorm vooruitgegaan.

Een wel heel opmerkelijke liefhebberij van Joop is het maken van Escaperooms. Het voert te ver hier uit de doeken te doen wat een Escaperoom inhoudt, op Wikipedia kunt u daar een prima artikel over lezen. Hij heeft er verscheidene gemaakt, zowel voor recreatieve doeleinden als b.v. om aspirant-brandweerlieden te testen op stressbestendigheid.

Om de lengte van dit artikel binnen de perken te houden laat ik diverse andere activiteiten waar Joop zich mee onledig houdt onbesproken. Maar u kunt hem voor informatie over zijn campervakanties, of over zijn cabriolet, of waarover dan ook altijd nog zelf even aanschieten. Joop kan goed vertellen, dat weet ik nu uit eigen ervaring.

*Roel Bruinsma*

# Vanuit de Blekerij

## Genesis 19. Lot stribbelt tegen, maar ontkomt aan de verwoesting

Wij gaan er meestal vanuit dat de schoonzons van Lot getrouwd waren of zouden gaan trouwen met de twee dochters die Lot aan het gepeupel wilde uitleveren. Maar sommige Joodse verklaarders, onder wie Rashi, schrijven dat Lot nog twee dochters moet hebben gehad, die getrouwd en wel samenwoonden met hun echtgenoten. In dat geval krijgt Lot hen niet eens te spreken en gaan zij met de stad ten onder. Inderdaad zegt vs. 15: "... uw twee dochters die voorhanden zijn" (SV).

De boden krijgen haast, de vernietiging gaat bijna beginnen. Lot is zich nog niet bewust van de ernst van de situatie, hij blijft aarzelen en is niet in beweging te krijgen. Hij moet dan ook bijna alles opgeven, zijn bezit, zijn positie, twee van zijn dochters en misschien wel kleinkinderen. De boden moeten hem en de rest van zijn gezin aan de hand meentrekken, anders zouden zij misschien niet zijn vertrokken.

Met "buiten" in vs. 17 wordt waarschijnlijk buiten de stad bedoeld, maar het staat niet in de grondtekst. De Vulgaat voegt "buiten de stad" toe. De vluchtelingen mogen niet omkijken, maar de verleiding is groot. Lot en zijn gezin moeten immers alles achterlaten. Rashi en andere verklaarders wijzen er op dat zij ervan doordrongen moeten zijn, dat zij hun redding weer aan Abraham te danken hebben. Ze moeten naar de bergen vluchten, de hele vlakte zal worden verwoest.

Lot werkt nog steeds niet mee, hij wilde Sodom eigenlijk niet verlaten en ook de regio niet. Hij wil Zoar bereiken en daar zijn toevlucht zoeken. Hij spreekt eerst zijn dankbaarheid uit voor het feit dat hij gered wordt. Zijn angst dat het onheil hem alsnog zal achterhalen, geeft blijk van weinig vertrouwen. De boden hebben haast en stemmen toe, het wordt tijd om met de verwoesting te beginnen. Lot zegt twee keer dat het stadje maar klein is, alsof dat een reden zou kunnen zijn om de stad te sparen.

Lot wordt dus behouden dank zij Abraham, Zoar dankt haar redding dus indirect aan Abraham. Engelen die een taak uitvoeren, beschikken blijkbaar over een zekere handelingsbevoegdheid, want deze engel beslist zelf dat Zoar behouden zal blijven. De naam Zoar heeft met klein te maken, de oude naam, Bela, die verband houdt met verslinden en verwoesten, is nu niet meer toepasselijk.

Lot komt met zijn vrouw en twee dochters in Zoar

aan. De zon komt net op, de verschrikking is voor hen voorbij. Voor Sodom en Gomorra niet, zwavel en vuur vallen uit de hemel en de steden gaan in vlammen op. Toch is hun ellende niet helemaal voorbij, dat zien we straks. Twee maal staat er dat JHWH zelf de vuurregen veroorzaakt. Het is dus toch niet de engel die dit onheil aanricht.



Pieter Schoubroeck - De verwoesting van Sodom en Gomorra

Dit verhaal heeft wel indruk gemaakt, we zien zwavel en vuur terug in Jes. 34,9, Luc. 17, 29-30 en Op. 9, 17 en 18. In enkele zinnen wordt de totale verwoesting beschreven. In de grondtekst staat een werkwoord dat zinspeelt op een terugkeer naar de chaos van Gen. 1. De hele vallei wordt verwoest tot aan Zoar, dat aan de voet van het gebergte moet hebben gelegen. De bewoners van de vallei worden niet genoemd, maar die zijn – als er mensen woonden, misschien woonden ze net als Lot in de stad – ongetwijfeld met hun gewassen vernietigd.

Lots vrouw, die in de overlevering Iddit wordt genoemd, kijkt toch om en wordt een zoutpilaar ofwel een beeld van zout, zoals sommige vertalingen zeggen. Dacht zij aan haar gehuwde dochters, die zij heeft moeten achterlaten? Rashi zegt dat dit haar straf is, omdat zij weigerde zout in het eten van de boden te doen. Een andere overlevering zegt dat een arme aan haar deur klopte en om wat zout vroeg en dat zij dit weigerde. Jezus zegt in Luc. 17,32 dat wij haar indachtig moeten zijn, omdat wie omziet naar het verleden, niet geschikt is voor het koninkrijk van God. Wie omziet naar het verleden, versteent, wie omziet naar de geloofsvoorstellingen van vroeger en zich niet vernieuwt, blijft hangen in versteende dogma's.

Dit verhaal wordt afgerond. Abraham wil natuurlijk weten of zijn pleidooi misschien toch resultaat heeft gehad. Hij staat vroeg op – heeft hij niet goed geslapen? – en ziet de rook opstijgen. Over Lot blijft hij in het ongewisse, het verhaal vermeldt geen latere ontmoeting.

Wim Kleisen

# De website van de kerk

[www.protestantsegemeente-usselo.nl](http://www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Een aantal jaren geleden werd de website van onze kerk ingesteld. Naast het kerkblad, het zondagsnieuws en de facebookpagina een manier om informatie over onze gemeente te krijgen. Vorig jaar kwam het verzoek om de site te vernieuwen. De lay out was gedateerd ( daar wordt altijd mee bedoeld: echt niet meer van deze tijd !) Lidie Farro en ik hebben ons gebogen over de mogelijkheden die er waren en met hulp van de webmaster van Haaksbergen en info vanuit het landelijke PKN is het gelukt om het een en ander te verbeteren. Het bijhouden van de website doe ik wekelijks, met info over de diensten, plaatsing van het zondagsnieuws en de orde van dienst, nieuwsberichten etc.

Enige cijfers:

- aantal bezoekers in januari 2024 totaal: 2159
- bezoekers op b.v. zaterdag 3 februari 2024: 222

Het blijkt dat er aan het einde van de week en in het weekend de meeste bezoekers zijn, waarschijnlijk om de diensten van die zondag te bekijken.

Er blijven mogelijkheden tot verbetering! Als u hiervoor tips heeft of u heeft informatie waarvan u denkt: dit is nuttig voor de website- geef het door! Er is nog geen algemeen mailadres voor de website ingesteld, dit komt nog. Tot die tijd mag u mij direkt mailen op: [hermablik@hjb-ict.com](mailto:hermablik@hjb-ict.com) of persoonlijk even aanspreken, dat mag uiteraard ook.

*Herma Blik-Folbert*



# Cursus Theologische Vorming

Je bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou misschien eens wat meer willen weten over geloof en theologie.

De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding.

Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2024-2025, weer met een nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.

Startdatum: dinsdag 17 september in de Waterstaatskerk in Hengelo.

De kosten bedragen € 240,- per seizoen.

De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan eens een kijkje op onze website: <https://twentseschoolvoorthologie.nl/tvg/>

Voor meer informatie en aanmelding:

ds. Carla Borgers, cursusleider,

tel. 06-51079396, [carla.borgers@gmail.com](mailto:carla.borgers@gmail.com) of

Dick van der Meijden, cursuscoördinator,

tel. 06 473 11 830, [dvdmeijden@hotmail.com](mailto:dvdmeijden@hotmail.com).





# GEFELICITEERD

Datum	Leeftijd		
2 mei	76	Mevr. H.H.J. Reef-Baltink	Twekkelerweg 350, Hengelo
5 mei	79	Mevr. E.J. van den Broeke-Boumann	Kotkampweg 137
7 mei	93	Dhr. R. van der Valk	Bastinglaan 1
7 mei	78	Dhr. G. Dikken	Weleweg 32
7 mei	86	Dhr. J.H. Lansink	Goorsedijk 10
8 mei	80	Mevr. J.L.G. Boers-Florijn	Theo van Doesburgstraat 6
9 mei	83	Mevr. S. Doeve-Jonker	De Posten 763
9 mei	81	Dhr. J.G. Wevers	Kwinkelerweg 7
11 mei	84	Mevr. B.H. Kleisen-den Ouden	Bernard Roerinkstraat 8
12 mwi	90	Dhr. J.B. Meijer	Laarssingel 139
12 mei	78	Mevr. G.J.A. Wolf-Kuipers	Helmerstraat 400
13 mei	76	Dhr. A. Taselaar	Windmolenweg 18
14 mei	75	Dhr. H.D.J. Schukkink	Meester De Wolfstraat 47
16 mei	78	Dhr. G.J. Oosterveld	Morsbeekweg 50
24 mei	83	Mevr. M. Prins-Jilleba	Meester De Wolfstraat 73
26 mei	79	Dhr. H.E. Keuken	Assinklanden 303
26 mei	78	Mevr. G.J. Gerritsen-ter Heegde	Weustinkhoekweg 155
27 mei	88	Mevr. G.F.J. Roerink-Immink	Achterhofweg 30
27 mei	75	Mevr. M. Jongejeugd-Hummel	Ans van den Berglaan 37
28 mei	87	Mevr. G. Bogerd	Boekelose Stoomblekerij 68
28 mei	82	Mevr. J.G. Egberink-Nijenkamp	Oude Veenweg 102
31 mei	87	Dhr. G.J. Wevers	Pastoor Schneiderstraat 33
31 mei	81	Dhr. G.W. Overbeek	Grote Veldweg 19
3 juni	81	Dhr. B.E. Pasmaan	Haaksbergerstraat 1020
4 juni	78	Dhr. H.J. Wonnink	Burg Stroinkstraat 371
7 juni	75	Mevr. G.J. Floors-Reimerink	Goorsedijk 9
8 juni	75	Dhr. J.J.H. Abbink	Reigerstraat 22, Haaksbergen
8 juni	87	Mevr. M.E.J. Koek-Kelemen	Noord Esmarkerrondweg 562
9 juni	88	Mevr. H.W. Wonnink-Nijenhuis	Veldgeuverweg 35
10 juni	91	Dhr. H. Lippinkhof	Boekelose Stoomblekerij 59
12 juni	86	Mevr. J.A. Schmidt-Ordelman	Jan van Elburgstraat 51
15 juni	93	Mevr. G.J. Rietman-Sotthewes	Dr. Koekstraat 4
15 juni	82	Dhr. H.W. Dekker	Dorsstokhoek 2
19 juni	77	Mevr. C.W. Burger-Franssen	Boekelose Stoomblekerij 83
19 juni	81	Mevr. W.J. Dijks-Trebbe	Henry Dunantlaan 50
21 juni	85	Mevr. H.A. Lippinkhof-Tichelaar	De Mans 22
21 juni	81	Mevr. G.H. te Riet-Goorhorst	Eggelmorsweg 80

# Samenstelling van de kerkenraad

## PREDIKANT

ds. W. Heeren                      Haaksbergerstraat 819                      7548 PB                      2316060

**tel.**

## DIAKENEN

M. Lippinkhof-Hubers \*                      Boekelose Stoombleekerij 59                      7548 EE                      4357195

**tel.**

T. Dikken - Koning                      Welweg 32                      7548 BB                      4282435

L. Harms - Snijders                      Suze Groeneweglanden 9                      7542 NP                      4767733

H.Blik                      Beckumerstraat 82                      7548 BH                      06 22702798

## OUDERLINGEN

**tel.**

B.G.J. Pasman                      Haaksbergerstraat 1006                      7548 PC                      0613793855

J.W. ter Mors \*  
preses kerkenraad                      Willem Rijbertstraat 26                      7521 TP                      06 51066319

R.M. ter Borg \*  
Scriba kerkenraad                      Mastbos 61                      7543 GM                      06 55075120

A.J. Farro - Geessink                      Berriehoek 31                      7546 JK                      06 13714202

H.J. Teussink-Nijhuis                      Lammerinkweg 9                      7546 RD                      4282438

## OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

**tel.**

H.G.H. Abbink                      Windmolenweg 45                      7548 BK                      4281708

J.G. Berenbroek                      Buurserstraat 500                      7544 RH                      4761892

Klaas Boersma\*                      Hilbertlanden 35                      7542 JJ                      06 14572261

P.Swank                      Willem Kalfstraat 62                      7545 AN                      0610301492  
Penningmeester van de kerkrentmeesters

## KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

**tel.**

G.H. Bonke                      Bernard Roerinkstraat 71                      7548 EL                      4775776

\* tevens lid moderamen

# Kerkdiensten

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"



## De diensten

5 mei ds. Jan Hazeleger, Eibergen

12 mei **Twekkelo** ds. Jaap Jonk, Laren

19 mei ds. Job Stein, Haaksbergen **Pinksteren  
mmv cantorij**

26 mei ds. Hetty Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen

2 juni ds. Wiebke Heeren

9 juni pastor Carla Berbée

16 juni ds. Wiebke Heeren

23 juni ds. Jet Lieftink, Neede

30 juni ds. Janneke Bekhof **Maaltijd van de Heer**

7 juli ds. Wiebke Heeren

14 juli ds. Wijtze Ekker

21 juli ds. Hannie van Boggelen, Deventer

28 juli ds. Ed de Bruin, Losser



### De DRIEKLANK in het jaar 2024

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
46.7	vrijdag 14 juni	maandag 24 juni