

DRIEKLANK

Juli 2015



38.5 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Hellerweg 50, Tweekelo

Usselo / Boekelo / Tweekelo

Drieklank, 37^e jaargang nr.5
april 2014

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :
Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
roelbruinsma@home.nl

A.Taselaar
Windmolenweg 18
7548 BM Boekelo

Predikant:
Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99

Diaconie:
H.J. Blik,
Beckumerstraat 82,
7548 BH Boekelo.
Bank.nr 3167.26.532

**Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**
Banknr:
Rabo
NL46RABO03167 00 541
SKG
NL73FVLB0225 3252 41

**Reservering van de kerk,
het Verenigingsgebouw
en uitgifte van
grafrechten:**
06-23726729
(mw. Wissink)
E-mail:
wh.gissink@kpnplanet.nl

**Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo**
Postbus 10016
7504 PA Enschede
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2015 verschijnen:

Nummer
39.0

kopij inleveren uiterlijk op
maandag 07 september

uitkomen op
14 september 2015

INHOUD

- 04 Vanuit de Pastorie
- 10 Vanuit de Kerkenraad
- 12 Van de Kerkrentmeesters
- 13 Van de Diaconie
- 15 Gemeenteavond: een impressie
- 18 Cursus theologische vorming Twente
- 19 Verjaardagen
- 20 Pinksterdienst
- 21 Joke Pasma
- 26 De bijbelvereniging
- 28 Gedichten en gedicht
- 30 Samenstelling van de kerkenraad
- 31 Contactadressen
- 32 Kerkdiensten

Vanuit de pastorie

Overdenking

God schiep de mens, God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. Het was avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag.

Op vakantie gaan doen nu velen. Het latijnse werkwoord, waarvan vakantie is afgeleid, is *vacare*, wat letterlijk “leeg maken “ betekent. Op vakantie maken we ons leeg en soms hebben we een lange tijd voor nodig om ons hoofd weer tot rust te laten komen. Vlak voor de vakantie hebben we het nog even heel druk, om na de vakantie de drukte weer op te nemen en het achterstallig werk als een grote hoop werk weer op te nemen. Dat men vroeger daarom liever niet op vakantie ging kunnen we ons nu wel een beetje voorstellen. Leeg maken is een kunst, want wat is de leegte? In de mystiek is leeg maken ons ontdoen van onze *ikkerigheid*, van alles wat we belangrijk vinden om iemand te zijn. Want we waren al iemand bij de geboorte, en iedereen kwam naar ons kijken en noemde ons een wonder. Wat we in ons leven doen heeft vaak te maken met de ontwikkeling van onze buitenkant. Immers de binnenkant was er al vanaf de geboorte, en die werd door iedereen vrolijk begroet. Wanneer we op vakantie gaan, dan nemen we afstand van het beeld, dat we van ons zelf hebben gemaakt. Vaak noemen we dat een *helikopterview*. Als we van boven naar al dat gedartel en ge-ren kijken van onszelf en al die mensen, dan zien we een grote angst, de angst dat we niet meer meetellen, dat we er niet meer bij horen of dat we teveel anders doen of zijn dan de anderen. Als we boven op de berg staan bij een stad en naar beneden kijken is het net een mierenhoop van werksters en werkers, die hun taak uitvoeren. Juist zo'n blik van boven kan ons helpen andere dingen ook te zien.

We zien dan ook ons zelf, nauwelijks tijd voor je partner en je kinderen, en in de vakantie zie je ineens weer hoe belangrijk het is oog voor elkaar te hebben.

Er gaat een oud verhaal van een rabbi die ook eens op de berg was geklommen en naar beneden had gekeken: hij zag de mens als een hoopje stof, want als je heel lang naar iemand zal blijven kijken, dan werden al die mensen een hoopje stof, ja eerst wat botjes, maar later alleen stof. Hij vond dat een beeld, dat hij mee wilde nemen. Hij schreef op een briefje: "Tot stof zal je worden". Hij deed het briefje in zijn linkerszak en telkens als hij tegen iets aan liep, dat hem helemaal in beslag nam, haalde hij het briefje uit zijn linkerszak en dat maakte hem weer kalm en rustig. Maar hij werd op het laatst wat gedeprimeerd en neerslachtig van dat briefje en ging weer de berg op. Tot zijn verbazing kon hij daar vogels zien in de bomen en toen hij boven de boomgrens was geklommen, zag hij een adelaar vliegen. Nou ja, dat dacht hij, maar het kon ook een rode wouw zijn, of een wespendif. Zoveel namen van vogels kende hij niet. Hij zag ze omhoog cirkelen en dacht aan de tekst van psalm 8, waar staat dat God de mens bijna goddelijk heeft gemaakt. Hij was niet zomaar op deze wereld gekomen. Het goddelijke dat ook in hem was gelegd had een doel. Hij stopte in zijn rechterzak het briefje waarop stond dat God zijn beeld in hem had gelegd. Toen liep hij weer naar beneden en wanneer hij wat onzeker was, bv. als hij naar een bijeenkomst moest, waar hij tegenop zag, dan nam hij het briefje uit zijn rechterzak, keek ernaar en stapte hij naar binnen. Soms, als hij dan een mooie rede had gehouden en iedereen voor hem applaudisseerde, dan keek hij weer even in zijn linkerszak. Zo werden de beide briefjes een hulp tijdens zijn levensreis.

Die twee bergtochten hadden hem geholpen en toen hij aan het einde van zijn leven kwam, toen haalde hij de twee briefjes opnieuw tevoorschijn. Hij bekeek ze, ze hadden hem de weg gewezen werkelijk te leven in vrijheid en toen sprak hij een gebed uit met de woorden "Uw wil geschiedde". De briefjes dwarrelden uit zijn handen..."tof meod" zei hij (het was zéér goed.

In gedachtenis

Op 23 april 2015 is **Annijge Lukkien Kuiper** van ons heen gegaan. Ze was 77 jaar. Een jaar geleden had ik haar leren kennen. Het was een vrouw, die zich wilde inzetten voor een ander en zo bood ze zichzelf aan als pastoraal medewerkster. Ze was blij met de kerkgemeenschap en genoot van de diensten. Totdat ze plotseling last van haar hart kreeg. Haar kinderen uit haar eerste huwelijk waren er, haar kinderen uit haar tweede huwelijk en alle kleinkinderen en mensen uit de baptistengemeente, waar ze mee was groot geworden. Een liefdevolle vrouw met een open hart voor ieder die op haar weg verscheen. Zo vertrouwde ze zich ook aan God toe, die voor zijn kinderen open en liefdevol zou zijn. De kinderen hadden de hele dienst al in elkaar gezet en de organist van de baptistengemeente was gevraagd om te spelen. Het werd een feestelijke afscheidsdienst, waar ieder wat kon zeggen en waar we dit allemaal samen mochten beleven rondom de kist met Annie. We vertrouwden haar toe aan God, die de bron is van de liefde en die in mensen aanwezig is. Samen hebben we haar naar Almelo gebracht, waar ze vlak bij haar ouders is neergelegd. Een bewogen en liefdevol leven kwam ten einde. We zullen haar herinneren, maar bovenal God zal haar een plaats geven, omdat Hij van zijn kinderen houdt.

Op 23 mei is op 88 jarige leeftijd **Gezina Janna Scholten- Dijkers** overleden. Ze was een vrouw, die er vooral voor anderen was. Ze ging met haar man Jan Gerrit en de kinderen Bertine en Ryanke graag op vakantie. Het initiatief kwam van haar man, maar ze had er veel plezier in om mee te gaan. Dat gebeurde in een toen nog nieuwe BMW. Toen in 2010 haar man de laatste levenreis alleen ondernam, bleef ze achter en werd er Alzheimer geconstateerd. De laatste vijf jaren ging ze geestelijk achteruit en waren voor allen die haar hebben gekend een moeilijke periode. Haar levenstrein was nog niet aan het einde gekomen, maar soms dachten we al wel, dat ze een stukje op weg was gegaan naar het volgende perron. We

konden dan alleen nog maar zwaaien, maar het gebeurde ook, dat ze ons niet meer herkende. Bij de crematieplechtigheid in besloten kring hebben we afscheid van haar genomen en haar aan God toevertrouwd. We lazen een vers uit 1 Corinthiers 16 over de liefde, waarmee we elkaar tegemoet kunnen treden. Die liefde heeft haar gedreven en nu herinneren we haar in die liefde. We wensen de kinderen, hun partners en de kleinkinderen sterkte toe en hopen dat de liefde hen gaande houdt.

Jubilea

Het waren ineens drukke dagen, toen er in één week twee mensen 95 jaar werden, **mevr. Holtkamp** en **mevr. Heutink** en er ook nog iemand 100 jaar werd en dat was **mevr. Lutje Berenbroek**. Wat een leeftijden, en ze waren vaak in goede conditie, en dan ook nog thuis wonend. Vaak met ondersteuning van familieleden, maar soms ook met een paar noabers, die een oogje in het zeil houden. Tel uw zegeningen, dacht ik gelijk. Dat doen we ook allemaal wanneer we zingen *'lang zal ze leven in de gloria'*. Maar toch het is vaak ook best moeilijk, want je bent alleen achter gebleven na een huwelijk van vele jaren, en soms kan je minder goed zien, of horen, of wandelen. Dan hebben we het maar niet over al je familieleden, vriendinnen en vrienden van wie je afscheid hebt moeten nemen; en iedereen zingt maar *"lang zal ze leven!"*

Er zijn dagen, dat je verlangt gewoon niet meer wakker te worden; maar er zijn ook dagen, dat je dankbaar bent met je kleinkinderen en je kinderen te kunnen mailen, of een kopje thee met ze te drinken. We weten dan wel dat iedere morgen weer een nieuwe morgen is, een nieuwe dag, een stap naar momenten van dankbaarheid en van verdriet, van liefde ontvangen en geven, van weten, dat onze namen zijn geschreven in Gods hand.

Halve Marathon

Ik (midden onder zittend) heb de halve marathon in Luxemburg met goed gevolg afgelegd. Ik eindigde in een tijd van 1.53 en was daarmee de snelste predikant van Nederland (er waren er maar twee, die mee deden). Het was een interreligieuze bijeenkomst, waar verschillende godsdiensten aan mee deden, waaronder Boeddhisten, Rooms Katholieken, Islamieten, Bahaai, Sikhs, the Church of Scotland, the methodist Church from Amerika, Lutheranen uit Duitsland, Anglican Church, de Protestantse Kerk van Luxemburg en de PKN. Samen gebeden, samen gezongen en samen hard gelopen. Hieronder ziet u een foto van de geestelijken. Aan deze night-run deden 11.000 mensen mee, dus de geestelijken waren soms wel moeilijk te onderscheiden, vandaar deze foto.



In de gemeente was er nog een sponsorloop van gemaakt voor een mooie quilt in de kerk van Usselo, waarvoor € 250,- werd opgehaald. Allen hartelijk dank. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 46 RABO 0316700541, college van kerkrentmeesters PKN Usselo met vermelding 'quilt bijdrage'.

Zieken

Afgelopen maand zijn er ook mensen ziek geworden. Het deed ons wel schrikken, want vele ziektes verwacht je wel bij een ander, maar nooit bij jezelf of je geliefden. We willen noemen dhr. Hennie Dekker, Dorsstokhoek 2 in Enschede, en mevr. Timan, Jan van Elburgstraat 43 in Boekelo. Een kaartje zou al heel mooi zijn. Er zijn nog veel meer zieken, mensen die al een hele tijd ziek zijn zoals mevr. ter Heeghe van de Buurserstraat 601, en mensen als dhr. H. Averink, die enorm goed kan omgaan met zijn ziekte; en mevr. Goolkate, die dapper blijft. We horen de laatste tijd nog over veel meer mensen, die ik niet allemaal bij name ga noemen. Voor al die mensen: sterkte en houd moed.

Felicitaties

We willen hierbij ook nog alle jongeren feliciteren, die dit jaar geslaagd zijn. We weten, dat de toekomst vaak wat ongewis is, wat moet ik kiezen, wat hoort bij mij? Kan ik er later werk in vinden? Het zijn allemaal vragen, die ik ook niet kan beantwoorden, maar van ieder diploma geldt wel, dat je kan laten zien, dat je in staat bent vorderingen te maken, en iets met succes kan afronden. Dus veel sterkte en plezier op jouw weg in de toekomst.

Vakantie

In de maand juli gaan Riet en ik op vakantie. Natuurlijk zult u denken: “ maar hoe moet dat dan wanneer ons iets overkomt?” We vragen u dan contact op te nemen met Ria Teussink- Nijhuis , Lammerinksweg 9, tel 4282438. Zij legt dan het contact met ds Martin van der Meer en regelt waar en wanneer hij komt namens de kerkenraad. We hopen natuurlijk dat u allen gezond blijft en wensen u allen een goede zomermaand toe.

Ds Olaf Haasnoot

Uit de Kerkenraad

In de vergadering van 16 juni j.l. kwamen weer verschillende zaken aan de orde. De kerkrentmeesters zijn bezig met de lopende zaken zoals onderhoud van pastorie en Verenigingsgebouw en vermeld werd dat er binnenkort een grote dode boom moet worden gekapt! Het vergaderschema voor het tweede half jaar is vastgesteld en de kroonjaren van oudere gemeenteleden zijn door de ouderlingen doorgenomen.

We keken terug op de gemeenteavond van 21 mei en concludeerden dat het een goede avond was, waarbij door het werken met de fotokaartjes alle aanwezigen betrokken waren. Na de zomervakantie gaan we verder met het uitwerken van de plannen. Elders in dit nummer van Drieklank leest u een uitgebreid verslag van de gemeenteavond.

Er is een begin gemaakt met de voorbereiding van **de startzondag op 4 oktober**; naast enkele kerkenraadsleden willen we ook een aantal gemeenteleden vragen om mee te werken. U kunt zich aanmelden bij Rineke Overbeek rinekeoverbeek@gmail.com.

Verder zijn er ook al weer plannen voor een kerstviering voor de jeugd. Gezien het enorme succes van vorig jaar zal dat dit keer in twee sessies gebeuren op kerstavond op de deel bij de familie Leefers.

En we zijn erg blij met de toezegging van ds. Van der Meer dat hij tijdens de vakantie van Ds. Haasnoot in juli bereid is pastorale zaken en rouwdiensten te verzorgen. Het contact zal verlopen via Ria Teussink. Rest mij nog u allen een goede zomer, thuis of op vakantie, toe te wensen.

Ria Spenkelink, voorzitter.

De kerkenraad vergadert in de tweede helft van 2015 op dinsdag 1 september, donderdag 22 oktober en dinsdag 1 december

Startzondag

Op zondag 4 oktober, diierendag, de sterfdag van Franciscus, vieren wij onze startzondag. We zoeken nog enkele enthousiaste gemeenteleden om deze dag te helpen organiseren. Wil je graag een bijdrage leveren, meld je dan na de dienst bij Olaf, een kerkenraadslid of per e-mail bij rineke.overbeek@gmail.com.



*Sterfdag Franciscus van Assisi
en Dierendag*

Kindernevendiensten en oppasdiensten

De komende maanden zijn er op de volgende data kindernevendiensten en oppasdiensten:

5 juli

6 september

4 oktober (startzondag)

In augustus is er in verband met zomervakantie geen kindernevendienst/oppasdienst.

Rineke Overbeek

Van de kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2015.

Trouwe lezers(essen) van onze Drieklank hebben een artikel met deze titel vaker gelezen. Het gaat dan zowel over andere gemeenten als over onze P.G. Usselo.

Soms kunnen andere gemeenten zich financieel even niet redden.

Deze gemeenten kunnen dan een beroep doen op de Solidariteitskas. Deze kas wordt gevuld door alle gemeenten van de P.K.N. in het gehele land. Zo geven wij blijk van “solidair zijn met”.

Het uitgangspunt is, dat wij als plaatselijke gemeente deel uit maken van de landelijke kerk en wij zijn dan ook verantwoordelijk voor elkaar. De solidariteitskas wordt ook gebruikt voor noodzakelijke activiteiten die niet door één gemeente op te brengen zijn, het zogenaamde bovenplaatselijke pastoraat.

Als gemeente vragen wij aan ieder belijdend lid en aan andere meelevende leden van de P.G. Usselo een bijdrage van € 10. Van deze tien euro gaat er € 5 naar de Solidariteitskas en € 5 naar de plaatselijke gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Op die manier helpt u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de P.K.N. en de P.G. Usselo.

Al vast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens het College van kerkrentmeesters,
H.W.Dekker (penningmeester)

Solidariteitskas 2015: acceptgirokaart.

Bij deze Drieklank ontvangen alle belijdende leden en alle doopleden vanaf 21 jaar een acceptgiro.

Bij het printen is gebleken dat de cijfercombinaties niet op alle acceptgirokaarten goed zijn afgedrukt. Mocht uw betaling hierdoor niet door de bank verwerkt (kunnen) worden, wilt u dan zo goed zijn zelf voor een overschrijving zorg te dragen?

Met excuses.

Coen Nijkamp (bijdrage-administrateur)

Van de Diaconie

Collectes 26-04-2015 t/m 7-06-2015

De opbrengsten van de collectes in de periode 26 april t/m 7 juni

26 april	PKN Eredienst en Kerkmuziek	85,45
	Diaconie	91,50
3 mei	Noodhulp Nepal	225,40
	Plaatselijke Gemeente	117,80
	De kerkrentmeesters hebben besloten om deze collecte ook te bestemmen voor de noodhulp in Nepal	
10 mei	Plaatselijk werk de Zonnebloem	67,20
	Plaatselijke gemeente	88,05
17 mei	Leger des Heils daklozen opvang Enschede	66,30
	Plaatselijke Gemeente	76,40
24 mei	KIA zending, Bijbels voor Krimtarten	123,84
	Diaconie	143,80
31 mei	Ready4Life	92,45
	Plaatselijke Gemeente	95,00
7 juni	KIA Werelddiaconaat Kenia	104,57
	Plaatselijke Gemeente	118,20

Collectebonnen

Voor de mensen die nog geen gebruik maken van collecte bonnen wil ik wijzen op

de volgende voordelen van het gebruik van collectebonnen:

- De aanschaf van collectebonnen is fiscaal aftrekbaar als gift
- Als u collectebonnen gebruikt zit u in de kerk nooit verlegen om collectegeld
- Als penningmeester van de diaconie heb ik minder contact geld in huis en heeft de diaconie minder stortingskosten bij de bank

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,-- of een veelvoud daarvan over op IBAN **NL84 RABO 0316 7265 32** t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.

Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.

Overige giften

Verjaardagfonds / Plaatselijke Gemeente

dhr W. via dhr. Abbink 20,00

Henk Blik, penningmeester diaconie.

Glutenvrij brood tijdens het Avondmaal

Vanaf nu kunnen ook mensen met een glutenintolerantie deelnemen aan het Avondmaal. Het brood dat gedeeld wordt is voortaan glutenvrij.

Gemeenteavond: een impressie

Op donderdag 21 mei 's avonds om 8 uur startte een gemeenteavond over het beleidsplan. Ongeveer 35 gemeenteleden waren naar het Verenigingsgebouw gekomen om mee te doen met de discussie over dat plan.

Het beleidsplan is het resultaat van de activiteiten van een beleidsgroep die vanaf december 2013 bezig is geweest. De groep bestond uit 8 personen.



Rineke Overbeek vertelde namens de beleidsgroep hoe die te werk is gegaan: ze hebben nagedacht over de sterke en zwakke kanten van onze gemeente, de kansen en de bedreigingen. Ze hebben het literatuur bestudeerd, ze zijn naar een andere gemeente gaan kijken. En tenslotte hebben ze een stappenplan gemaakt. Deze gemeenteavond is onderdeel van dat stappenplan.

Ria Spenkelink vertelde namens de kerkenraad dat die het plan op 16 september 2014 heeft goedgekeurd. Verderop in het najaar heeft de kerkenraad tijdens een 'inspiratie-etmaal' zich bezonnen over de drie kernwoorden van het beleidsplan: *open, gastvrij, verbonden*.

Een originele bijdrage kwam van Leen Bulten:



In de strijd van Israël met het volk Amalek stond Mozes op een heuvel, waarbij hij zijn handen ophief. Zolang die handen opgeheven bleven had Israël de overhand. Liet hij ze zakken dan won Amalek. Aäron en Hur gingen de vermoeide handen van Mozes ondersteunen; zo won Israël. Zo moet ook de gemeente de uitvoering van het beleidsplan ondersteunen.

Olaf Haasnoot legde daarna uit hoe de aanwezigen deze avond in 3 groepen met de drie kernwoorden *open*, *gastvrij* en *verbonden* aan de gang moesten. Dat ging aan de hand van kaartjes met foto's.



Elke deelnemer koos zo'n kaartje en vertelde wat de foto op dat kaartje voor hem of haar te maken heeft met zo'n kernwoord.

Nadat alle drie de kernwoorden door de drie groepen behandeld waren, volgde nog een plenaire sessie, waarbij de belangrijkste resultaten van iedere groep aan de orde kwamen.

Toen was de bespreking van het beleidsplan klaar. Maar de avond nog niet om!

Olaf Haasnoot zal met de groep *Interfaith* (bestaande uit geestelijken van meerdere religies) de Luxemburgse halve marathon lopen. Hij riep op om hem sponsoren, het geld is bestemd voor een *quilt*, een kunstwerk van textiel dat aan een muur in de kerk moet komen hangen.

Vervolgens was het tijd voor het verloten van de paaskaarsen. Jan ter Mors en Jan Berenbroek waren de gelukkigen. Op nevenstaande foto ziet u het dolgelukkige stel.



Vlnr Jan Berenbroek en Jan ter Mors

Tenslotte volgde nog een niet onbelangrijk onderdeel van de avond: napraten met een hapje en drankje.

Roel Bruinsma

Cursus Theologie voor Geïnteresseerden Twente



Halverwege september is het zover: de start van een unieke groep mensen die zich drie jaar lang verdiepen in de wereld van geloof, theologie en persoonlijke spiritualiteit. Jij kan mee gaan doen! Want je achtergrond qua opleiding of kerkelijkheid is niet van belang. Enkel je verlangen om met anderen te zoeken naar de echte vragen van het leven. En de antwoorden? Zo mooi om met elkaar te delen!

Marije: 'Deze cursus heeft mij veel geleerd o.a. hoe de bijbelverhalen in Oude en Nieuwe Testament gelezen, verhaald en begrepen kunnen worden. Veel stof uit de vakken nodigen uit tot gesprek in mijn omgeving met anderen en heeft een verdieping in mijn geloofsbeleven tot stand gebracht'.

Cas: 'Een leven lang leren, geldt voor mij ook voor mijn godsdienstige ontwikkeling. Deze cursus voldoet prachtig aan deze behoefte'.

Ytje: 'Ik heb tijdens deze cursus meer geleerd en inzichten en verdieping ontvangen, dan in al de jaren dat ik naar de kerk ben geweest. Ik wou dat ik deze cursus eerder had gevolgd'.



Info?

Mini Kruijer, tel. 074-2433376 of email: mini.kruijer@kpnmail.nl, cursus-coördinator of ds. Herman Koetsveld, tel. 074-2783203 of email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, cursusleider.

Uiterste datum van aanmelding: 1 september 2015.

Gefeliciteerd!

Mevr. C.H. Wursten-Schulte Nordholt	Kwinkelerweg 33	1 juli
Dhr. T.H. Huberts	Eekmaatlaan 25	2 juli
Dhr. L.A. Bulten	Kwinkelerweg 37	6 juli
Mevr. J.A.Duinhof-Leussink	Julie de Gaaglaan 18	8 juli
Mevr. A.J.Voogsgeerd-Geugies	Haaksbergerstraat 1004	10 juli
Mevr. J.H. ter Mors-Middendorp	Windmolenweg 111	13 juli
Dhr. A.J.Prins	Mr. de Wolfstraat 73	17 juli
Mevr. A.H.Borgeling-Lodeweegs	Windmolenweg 113	21 juli
Dhr. G.J.A van den Barg	Beckumerstraat 174	25 juli
Mevr. E.H. Lansink-Eeltink	Goorsedijk 10	29 juli
Mevr. L.H. Grevink-Mannebeek	Eggelmorsweg 35	1 aug
Mevr. B.J. Geerdink-ten Zeldam	Lutje Esweg 9	1 aug
Dhr. R.H. Geerdink	Lutje Esweg 9	4 aug
Mevr, A, ter Horst-Timmer	Binnenbeekstraat 4	8aug
Mevr. R Zijdeveld-Beekman	Beckumerstraat 41A	8 aug
Dhr. H.J. Leefers	Haaksbergerstraat 962	9 aug
Mevr. B.E.J. Lohuis-Steenberg	Meddelerweg 201	10 aug
Mevr. A.W. de Graaf-van Katwijk	Henry Dunantlaan 31	13 aug
Mevr. J.G. Roerink	Oude Haaksbergerdijk 310	13 aug
Dhr. J. de Graaf	Henry Dunantlaan 31	14 aug
Mevr. G.J. Breukers-Lansink	Lansinkweg 9a	15 aug
Mevr. M.C. Damen-Zemel	Henry Dunantlaan 10	20 aug
Mevr. E.D. Berends-ter Meer	Mr. Schierbeekstraat 15	22 aug

Dhr. G.H. Weekhout	Teesinkweg 34	23 aug
Mevr, G.J. Scholten-Nijhuis	Geerdinkweg 20	25 aug
Dhr.H.W.C. van Hummel	Wissinkdijk 90	28aug
Dhr. J. Wevers	Jan van Elburgstraat 49	6 sept
Mevr, A.W. Hoogvliet-Haverkate	Jan van Elburgstraat 95	8 sept
Mevr. A.J. Holtkamp	Beckumerstraat 51	9 sept
Dhr. H.J. Wonnink	Veldgeuverweg 35	10 sept

Pinksterdienst van 24 mei

In de dienst op pinksterzondag hadden de kinderen een grote inbreng. Aan de orde was onder meer de volgende vraag:
Wat hebben de volgende woorden met elkaar gemeen?

Een kwispelende hond als je 's morgens beneden komt, bouwen met lego, een plakje kaas, de zon door het kerkraam, een bos bloemen van je man, blij gezichten om je heen, spelende (klein)kinderen, bellen blazen, djembé spelen, stoepkrijten, samen zingen, een mooi kunstwerk, het vieren van je 64e trouwdag, ondanks verdriet of ziekte toch kunnen genieten van een dartel lammetje en het leven, mediteren, het lied 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij, en nog veel meer.

Ze maken ons blij, ze inspireren ons! Dit gebeurde ook tijdens een prachtige Pinksterdienst. De (nieuwe) jeugd speelde djembé onder bezielende leiding van Paul, met een swingende dominee Olaf Haasnoot. De kinderen gingen enthousiast stoepkrijten en bellen blazen met Loes. Dank, gemeenteleden, voor de prachtige inbreng.



Djembé spelen tijdens de dienst

Rineke Overbeek

Joke Pasman

Toen ik nog deelnam aan het arbeidsproces was ik één van de velen met vaste werktijden: van half negen tot vijf. Mijn werkplek was nogal ver verwijderd van mijn woonverblijf, ik moest ruim anderhalf uur reizen van en naar het werk. Eenmaal daar aangekomen verrichtte ik, gekleed in een kantorkloffie, gedurende 8 uren mijn dagelijkse werk.

Dit ging even in mij om toen ik mij begin juni 's avonds - het was nog volop licht - rond half negen vervoegde bij de gloednieuwe boerderij van de familie Aalpol-Pasman. Vaste werktijden bestaan niet op een

boerderij, en Joke Pasma was nog aan het werk in de stal, gekleed in een blauwe overall en laarzen.



Joke melkt de koeien

Om van werk naar huis te gaan hoefde ze slechts een soort oprit over te steken.

Toen ik op de afgesproken tijd arriveerde had Joke haar werk inmiddels onderbroken. Ik werd verwelkomd, en in de woonkeuken genodigd voor een royale kop koffie.

Vanuit haar woonhuis is het uitzicht heel mooi. Zit je voor het raam aan de voorzijde van het huis dan zie je - aan de overkant van de Haaksbergerstraat - Wissink's Møl. Het raam aan de zijkant, vanuit de woonkeuken, ziet uit op grasland richting Haaksbergen. In de verte zie je nog de oude (nu onbewoonde) boerderij van Pasmaan/Aalpol, die ze wegens de aanleg van de N18 vorig jaar hebben moeten verlaten, en die binnenkort zal worden gesloopt.

Joke maakt namens de PKN Usselo deel uit van de "Interkerkelijke Werkgroep". Die organiseert ieder jaar met de (voormalige) parochie van de Marcellinuskerk in Boekelo een aantal gemeenschappelijke activiteiten, zoals gemeenschappelijke vieringen en gemeenteavonden. In die "Interkerkelijke Werkgroep" nemen vanuit de PKN Usselo ook Ria Spenkelink, Henk Timan en Olaf Haasnoot deel. Vanuit "Marcellinus" zijn dat Herman Vossebeld, Tineke van der Pol en Marion Reinderink. Velen van u zullen Joke - al is het maar van gezicht - wel kennen, maar het is altijd leuk wat meer te weten te komen van mensen die op één of andere manier in de kerk actief zijn.

Welnu, Joke Pasmaan werd in 1962 geboren op de eeuwenoude ouderlijke boerderij, waarvan ik net terloops vertelde dat die binnenkort moet wijken voor de N18. Ze heeft nog een 6 jaar jongere broer - met een verstandelijke beperking - die inmiddels op de LosserHof woont. Ze groeide op in een hervormd, maar kerkelijk weinig meelevend gezin. Wel ging ze na de lagere school naar het protestants-christelijke Ichthus-college, dat ze in 1980 met het havo-diploma verliet. Daar hadden de godsdienstlessen toch wel haar belangstelling gewekt. Daarna volgde de Rijks Middelbare Landbouwschool in Hengelo waar ze in 1982 het diploma haalde.

In de avonduren volgde ze in de periode 1979 - 1985 verschillende cursussen (typen, steno, handelscorrespondentie, notuleren) aan de z.g. 'Pontschool'. Dat was van 1949 - 2000 een particuliere school waar je allerlei administratieve opleidingen kon volgen.



De Pontschool aan de Kuipersdijk, Enschede

Hoewel een loopbaan in de agrarische sector voor de hand lag, liep het anders.

Joke kon in 1983 op de Universiteit Twente (toen nog Technische Hogeschool Twente, de 'TH') aan de slag als typiste. Al met al heeft ze ruim 25 jaar in diverse secretarieel-administratieve functies gewerkt. Eerst op de Universiteit Twente gedurende ongeveer 12 jaar, het laatst als vakgroep-secretaresse bij de Faculteit Toegepaste Onderwijskunde.

Daarna zo'n 6 jaar als directie-secretaresse bij de SIGT (Stichting Indicatiestelling Gehandicaptenzorg Twente). Na een korte onderbreking, toen de 2 kinderen Joost en Harm nog klein waren, vervolgde ze vanaf 2003 haar loopbaan als teamsecretaresse bij Mediant tot 2011. Door parttime te werken had ze tijd voor haar gezin, en kon ze in het bedrijf thuis blijven meedraaien.

In deze periode - om precies te zijn in 1993 - had ze ook Henk Aalpol leren kennen, bij een cursus Moderne Rundveehouderij. (Even terzijde: hij is één van onze vier kosters, en in de Drieklank van oktober 2012 heb ik over hem ook één en ander geschreven). Henk komt zelf uit een meelevend hervormd nest in Holten, was daar toen actief in de Jeugddienstcommissie. Dat sprak Joke erg aan, en mede daardoor nam haar belangstelling voor de kerk toe. En uiteindelijk deed ze op Palmzondag 1997 belijdenis. Toen ze in 1997 trouwden werd Henk compagnon op het boerenbedrijf van de familie Pasman. In de tijd die toen volgde heeft Joke zich flink in het kerkelijk werk gestort. Eerst in het organiseren van de kindernevendiensten, daarna vanaf 2003 tot 2011 als (jeugd)ouderling.

Daarnaast was Joke betrokken bij het organiseren van dialectdiensten, gesteund door de 'Kreenk vuur de Twentse Sproak'. Een aantal van die dialectdiensten hebben plaatsgevonden in de openlucht op de oude Pasman-boerderij, ten tijde van de openluchtspelen van Toneelvereniging 'de Vriendschap'. Hier komen twee interesses bij elkaar, want van die toneelvereniging was Joke in de 90'er jaren ongeveer 6 jaar bestuurslid. Even terzijde: die toneelvereniging voert binnenkort een openluchtmusical op in Boekelo, "de Jantjes", waarin echtgenoot Henk en jongste zoon Harm een bijrol vervullen. Joke en oudste zoon Joost helpen achter de schermen (www.devriendschap.com).

Naast boerderij, gezin en huishouden blijft er niet veel tijd meer over. Toch probeert Joke tijd vrij te maken voor ontspanning in de vorm van lezen, tuinieren en fietsen. Kerkbezoek en een actieve bijdrage leveren aan het kerkenwerk is een vanzelfsprekend deel

van haar leven geworden, het kost tijd maar je krijgt er veel voor terug.

Inmiddels hebben de ouders van Joke zich uit het boerenbedrijf teruggetrokken en runnen Joke en Henk samen het bedrijf. Joke werkt vanaf 2011 fulltime mee in de boerderij. Hun zoons, die beide naar het Agrarisch Onderwijs Centrum gaan, springen geregeld bij. Vergeleken met 35 jaar geleden kunnen we - indachtig de naam van een interessant televisieprogramma - spreken van 'Andere Tijden'. In 1980 besloeg de oude boerderij 20 hectare, en waren er zo'n 35 koeien. Nu hebben Joke en Henk met hun nieuwe boerderij zo'n 90 koeien met 35 hectare grond, en nog ruim 15 hectare land in pacht.

Roel Bruinsma

BED. BAD, BROOD en.....BIJBEL!

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, plaatst al tientallen jaren onder andere 4-talige Bijbeluitgaven in allerlei overnachtingslocaties in Nederland. Enkele jaren geleden werden volledige Engelse Bijbels toegevoegd aan het plaatsingsassortiment. Maar sinds kort heeft de Bijbelvereniging ook Nieuwe Testamenten beschikbaar in het Arabisch, Turks, Pools en Russisch.

Inspelen op vraag

Intussen onderzoekt de Bijbelvereniging de behoefte naar Bijbels in nog meer talen. Deze verbreding heeft alles te maken met de enorme vraag naar het Evangelie. Met name de toegenomen vluchtelingenstroom zorgt voor een groei in de aanvragen. Ook vanuit gevangenen wordt de roep steeds luider om Bijbels in allerlei talen. "Geweldig, deze aanvragen allemaal", zegt een medewerker. "De dankbaarheid voor de Bijbels spat vaak van de ontvangen mailtjes af".

Supermooie reacties

Evenals de andere uitgaven worden ook deze Bijbels *gratis* verspreidt! “De verwondering daarover wordt regelmatig verwoord in de reacties die ons bereiken”, aldus de medewerker. “Berichten als: ‘dat dit in deze tijd nog kan’ en ‘wat zijn we blij met de gratis Bijbels voor onze mensen in de gevangenis’, krijgen we bijvoorbeeld te horen”. Toch ontvangt de Bijbelvereniging geen cent subsidie.

Betrokken gevers

Een groeiende groep betrokken donateurs steunt de bijzondere missie van de vereniging. Het belang van het plaatsen en verspreiden van Bijbeluitgaven in Nederland wordt door velen gezien. Ook steeds meer jongeren raken geïnteresseerd in dit doelgerichte werk en zijn verrast door de positieve effecten van de Bijbels op de lezers ervan. Ook de moderne geefmogelijkheden spreken hen aan, zoals de gratis WhyDonate app. “En met de gerichte verspreiding van zo’n 25.000 Bijbeluitgaven per jaar blijven donaties ook enorm belangrijk!” voegt de medewerker nog toe. Het IBAN is NL66 INGB 0000 5398 98, ten name van de Bijbelvereniging te Barneveld.

Informatie

Op de website van de Bijbelvereniging staan veel mooie reactie van lezers, evenals een aantal inspirerende filmpjes van ambassadeurs:

www.bijbelvereniging.nl

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Gedichten

In de Drieklanken van het afgelopen jaar trof u steeds een bijdrage aan van Jacob Krikke. In de vorm van een gedicht verwoordde hij op authentieke wijze zijn gedachten en gevoelens. Soms ter gelegenheid van een kerkelijke feestdag, een andere keer als

ergens op de wereld oorlog woedde; altijd over iets wat hem intens bezig hield.

In de volgende afleveringen van Drieklank wilde ik een andere serie gedichten opnemen. Dat zal ik een volgende keer toelichten; maar bij deze gelegenheid leek het me toch aardig deze Jacob Krikke even aan u voor te stellen. Niet iedereen in onze gemeente zal hem kennen, dacht ik, en zo toog ik op een avond in juni naar de Oude Deldenerweg in het buitengebied van Boekelo. Daar wonen Jacob en Truus Krikke in een huis, dat menigeen bekend zal voorkomen omdat er vogelhuisjes te koop worden aangeboden.



Jacob werd in 1940 in Goor geboren. Hij werd van beroep timmerman. Hij heeft nog meegewerkt aan de beschoeiing van het Twentekanaal. Jammer genoeg werd hij nogal eens getroffen door ziekte, wat hem het uitoefenen van zijn beroep onmogelijk maakte. Hij heeft daarna gewerkt bij het bedrijf Dalton, dat oormerken maakte voor vee. Weer later werkte hij bij de DCW, de Sociale

Werkplaats van Enschede. Hij werkte daar in de drukkerij. In 1988 werd hij volledig afgekeurd.

Gedichten maakt hij al sinds zijn diensttijd, toen hij 18 jaar oud was. Het zijn vaak gelegenheidsgedichten, b.v. bij verjaardagen, trouwdagen, of voor iemand die in het ziekenhuis terecht is gekomen.

Roel Bruinsma

<<<>>>

De storm

Wanneer gaat ooit de storm weer liggen?
en elk mensenhart verlichten?
Geen oorlog meer of al het geweld
En weer elk leven telt
Er zijn vele geloven, maar één God
Door afgoden word je bedot
Het is de afgunst en de nijd
Die onze levens splijt
Tracht te leven zoals de bijbel is bedacht
Waarin je doet, zonder dat je teveel verwacht
Zoek en bid vaker tot onze Vader
En kom Hem eindelijk eens nader

J.K. Krikke

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

ds. O.G. Haasnoot Haakbergerstraat 819 7851695

DIAKENEN

N.Abbink - van der Kamp Badweg 199 4282002
H.J Blik Beckumerstraat 82 4837351
A.E. Grobben-Berenbroek Oude Haaksbergerdijk 2 4282193
W.M. Mandemaker Boterdijk 2 8507496
B.F.J Nijhuis – Wissink * Helweg 80 4288391

OUDERLINGEN

E. Mol Plataanstraat 9, Enschede 4365955
W.A.L. Overbeek Grote Veldweg 21 4280691
A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55 4765491
ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad
H.J. Teussink - Nijhuis Lammerinkweg 9 4282438
A.Wooldrik-Klos De Mans 16 2300079

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER

H.G.H. Abbink Nieuwe Kampweg 130 4281708
J.G. Berenbroek Buurserstraat 500 4761892
H.W. Dekker * Dorsstokhoek 2, Enschede 4778999
scriba kerkenraad
R.H.A. Wissink-Roossink Geessinkweg 403 4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke Wissinksdijk 74 4775776
A. Taselaar Windmolenweg 18 4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep

Jeannet Andringa Meester de Wolfplein 15 tel.4282956

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
J.J.Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Hervormde vrouwengroep Tweekelo

A.W. Grooters - Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

- Open Vensterwerk

-Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691

Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269

Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

KERKDIENSTEN

05 juli	Usselo	10:00 uur	ds. M.C.v.d. Meer, Almelo
12 juli	Usselo	10.00 uur	dhr. W.Ekker, Enschede
19 juli	Twekkelo	10.00 uur	ds. C.G.J. de Jonge, Enschede
26 juli	Usselo	10.00 uur	ds.M.Schepers-v.d.Poll Enschede
02 aug	Usselo	10:00 uur	ds.W.P.J. Janssen, Losser
09 aug	Usselo	10:00 uur	ds.O.G.Haasnoot,
16 aug	Usselo	10:00 uur	ds. C.G.J. de Jonge, Enschede
23 aug	Usselo	10:00 uur	ds. O.G. Haasnoot
30 aug	Usselo	10:00 uur	ds. M. Vlasblom,
05 sept	Usselo	10:00 uur	ds O.G.Haasnoot
13 sept	Usselo	10.00 uur	ds. E.v. Houwelingen Hengelo