

DRIEKLANK

Juli 2016



39.5 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Hellerweg 50, Tweekelo

Usselo / Boekelo / Tweekelo

Drieklank, 39^e jaargang nr.5
juli 2016

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :
Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:

R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
roelbruinsma@home.nl

A.Taselaar
Windmolenweg 18
7548BM Boekelo

Predikant:

Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99

Diaconie:

E.Mol
Händellaan 16
7522 KM Enschede
053 4365955
Bgg 06 19914592

**Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**
Banknr:
Rabo
NL46RABO03167 00 541
SKG
NL73FVLB0225 3252 41

**Reservering van de kerk,
het Verenigingsgebouw
en uitgifte van
grafrechten:**
06-23726729
(mw. Wissink)
E-mail:
wh.gissink@kpnplanet.nl

**Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo**
Postbus 10016
7504 PA Enschede
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2016 verschijnen:

Nummer

40.0

40.1

kopij inleveren uiterlijk op

05 september

17 oktober

uitkomen op

12 september

24 oktober

INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 7 In memoriam
- 8 Uit de Kerkenraad
- 10 Startzondag 11 september
- 11 Waddentocht 27 augustus
- 12 Van de Diaconie
- 13 Solidariteitskas
- 14 Onderhoud, reparatie en vernieuwing
- 15 “Ik moet bekennen dat..”
- 24 Cursus Theologie voor Geïnteresseerden
- 20 Koster Harm Dams; Kwatrijn
- 21 Samenstelling van de kerkenraad
- 22 Contactadressen
- 23 Kerkdiensten

Vanuit de pastorie

Voor mijn werkstuk ben ik bezig met de lijdensmystiek. Waar komt dat nu kort gezegd op neer? We kennen allemaal wel een stukje lijden in ons leven. Je kan lijden aan je tekorten, aan een ziekte en aan je positie in de maatschappij, je kan lijden doordat je geen liefde hebt ontvangen. Vaak noemen we iets niet zomaar lijden, want dat is een groot woord. Er staan verhalen genoeg in de Bijbel over mensen die lijden, Abraham die samen met Sara geen kinderen kon krijgen, Job die zijn vrouw, kinderen, vee zag dood gaan, het volk dat in de slavernij onder Egypte leefde, Israël in de ballingschap, de lijdende dienstknecht in Deuterocesaja (Jesaja 53) en voor ons als christenen komt gelijk het verhaal van Jezus' kruisiging naar voren.

Lijden is iets dat we proberen te ontlopen. We zien er erg tegenop. Dood gaan is erg, maar de weg ernaar toe? ... als ik maar niet teveel moet lijden zoals ... geef me dan maar een spuitje. Gelijk weten we allemaal dat we eens zullen gaan lijden, we gaan iemand verliezen, waarvan we gehouden hebben, we zullen lijden aan wat er gebeurt aan ons zelf, of we zullen lijden aan wat er gebeurt aan mensen die ons lief zijn. Zelf las ik onlangs een rouwadvertentie waarin stond, dat iemand was verlost uit zijn lijden. De bevrijding vond plaats nadat het lijden was beëindigd.

Ik vroeg me toen af, was het lijden een tijd zonder God en was de verlossing pas uit God? De achterliggende vraag is, hoe kijken we aan tegen het lijden? Als er in ieder leven momenten zijn van lijden, waar is dan God? De meeste mystici kijken anders tegen het lijden aan dan als "het missen van God"; integendeel, zij ervaren juist Gods presentie in het lijden en sommigen zoeken het lijden zelfs op. Dat komt omdat ze het lijden zien als een mogelijkheid van de mens om zich los te maken van de wereld of los te maken van zijn ego, dan wel zich los te maken van zijn eigen Gods-inbeelding. Laten we ze even aflopen.

1. *Los maken van de wereld.* Dat is niet een zich onttrekken aan allerlei wereldse zaken en zich heel veilig terug trekken in een kluisenaarsbestaan, want de wereld neem je altijd mee. Je bent erin groot geworden en je hebt geleerd je een positie te verwerven in de wereld. De wereld kan ik wel loslaten, maar *mijn* wereld loslaten is wat moeilijker. Toch zien we juist als we ergens aan lijden, dat we een veroverd stukje wereld vaak moeten loslaten. Dat kan voor ieder verschillend zijn. De auto niet meer kunnen berijden of mogen berijden, de fiets aan de kant gezet, omdat ik dreigde om te vallen. Mijn huis moeten verkopen omdat ik de tuin niet meer kon onderhouden.

2. *Ons "ego" loslaten.* Dat is vaak heel moeilijk. Het gaat dus niet meer om ikke, want ikke kan niet meer zo veel. Ik zou wel alles willen en graag de regie bewaren, maar het lukt niet meer en dus denken we dan vaak, dat we ook niemand meer zijn. We hebben ook allemaal methoden om ons "ik" te beschermen, zodat anderen er niet zomaar bij kunnen komen, *status* bijvoorbeeld, een positie in de maatschappij, maar ook mijn bezit of zelfs - en dat is wel heel bezittelijk - mijn partner. Augustinus zegt dat we dat "ik" hebben vergroot om het kwetsbare zelf, waarin God in ons verborgen is, maar niet te hoeven zien of te laten ontdekken. Nu leven we in een periode, waarin het ego wel heel belangrijk is geworden en mensen, die met lijden te maken krijgen, ervaren dan ook veel eerder dat ze daarmee onttroond worden van hun eigen ik. Wat is dan de reden dat het ego moet worden los gelaten? In wat een mens overkomt kan hij of zij wel eens makkelijker bij dat kwetsbare deel van zichzelf komen. Soms hoor ik wel dat mensen dankbaar zijn, dat een van de ouders ziek is geworden. Nu mocht ik dichterbij hem of haar komen. Eindelijk zag ik een kwetsbare man en dat heeft me zo goed gedaan. Onder dat grote ego van ons zit een mens die een ziel heeft. God is in ieder menskind, maar wordt soms zo verstopt, dat we Hem niet meer kunnen ontmoeten. Maar menig mysticus heeft de moed niet opgegeven. Durven dieper te gaan, durven te ontmoeten, je kan er zelfs een kerkgebouw naar noemen.

3. *God loslaten*. Dat klinkt juist tegenstrijdig want met tegenslagen hebben we juist God nodig en willen we getroost en ondersteund worden. Totdat we ontdekken, dat we Godsbeelden hebben gemaakt, die ons triomferend de weg zouden wijzen naar de volgende daad van glorie. God die helpt als wij het niet meer weten, terwijl we beseffen, dat we nauwelijks wat weten. De God die op de klinkende munt ons verteld, dat Hij met ons is, terwijl die klinkende munten ineens zonder waarde worden als je het bericht hoort, dat je ernstig ziek bent. God loslaten is het diepe vertrouwen hebben, dat onder onze gedachten en verlangens de werkelijke God aanwezig is, die we soms, heel soms, mogen schouwen. Vaak is stilte ook een wijze van God loslaten, onze eigen vragen, beelden, woorden laten we dan gaan om werkelijk God te mogen horen. Loslaten van God die we bij de ander dachten te vinden. Totdat we niets meer kunnen bedenken en niets meer kunnen inbrengen en zelf geworden zijn tot niets en Hij alles is in allen.

In de zomer zal ik gaan schrijven aan mijn scriptie over lijdensmystiek. Het wordt het einde van mijn studie geestelijke begeleiding. Wellicht hoort u er nog meer over. Het is zo nu en dan zware kost, maar dat vind ik eigenlijk wel spannend. Het daagt me uit om te kijken waar ik wat verder mee kom. Daarmee is het lijden niet uit de wereld, maar iets van de wereld, waar God ook een plaats in heeft.

Ds Olaf Haasnoot

Een nieuwe gespreksgroep

Op 15 september om 20.00 uur start er een gespreksgroep over het boekje *“liberaal christendom”* van R. Benjamins, J. Offringa en W.Slob.

Het is een theologie, die zoekt naar nieuwe wegen. Hedendaags christendom, en daarmee gaan we natuurlijk aan de slag. Wie mee wil doen, kan dat aan mij doorgeven.

De startdienst

Een enthousiast team, bestaande uit Jenny Stokkers, Rineke Overbeek, Rebecca Terborg en Olaf Haasnoot, is al bezig met de startdienst van 11 september. Zie voor meer informatie elders in deze Drieklank.

Giften

We mochten giften ontvangen van € 10 en van € 50, waarvoor hartelijke dank.

Terwijl u dit leest zit mijn vakantie er bijna alweer op. Eind juni ben ik weer terug en begin Juli mag ik alweer voor gaan in Usselo. Ik wens u allen goede momenten toe in de zomer en wellicht ook even een tijd om te ontspannen. Voor allen, die zo opzien tegen de periode van thuis wachten totdat ze allemaal weer terug komen met fantastische verhalen, weet dat vakantie komt van vacare, tot rust komen en dat kan ieder op zijn of haar eigen wijze doen.

Ds Olaf Haasnoot

In memoriam

In Memoriam van Gerhard Groothuis

Op vrijdag 3 juni overleed in de leeftijd van 87 jaar Gerhard Groothuis, echtgenoot van Jacoba Groothuis - IJzer. Ze woonden jaren samen aan de Hertmebrink 125 in de Helmerhoek te Enschede. Maar omdat beiden zorg nodig hadden, verbleef Jacoba al geruime tijd in de zorgboerderij 'Het Leppink' en Gerhard de laatste tijd in het woon- zorgcentrum 'De Hatteler'. Dat ze niet meer bij elkaar konden zijn, zal hem pijn hebben gedaan. Donderdag 9 juni j.l. vond een dienst bij het afscheid van het leven van Gerhard plaats in de kerk te Usselo, waarbij zijn kleinkinderen en zijn mantelzorger Willem Volk herinneringen aan hem

ophaalden. Bovendien werden liederen gezongen, die hij ook gezongen heeft, toen hij lid was van het koor Sursum Corda. Tijdens de dienst lazen we uit het Johannes evangelie: 'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en mij. In het huis van Vader zijn veel kamers'. Om aan te geven, dat iedereen daar een plek mag hebben. De begin woorden zijn van dezelfde strekking, als die hij tot zijn kleinkind Linda sprak: 'Ik ben niet bang en dat hoef jij ook niet te zijn. Het is mooi in de hemel'.

Dankbaar was hij voor zijn steun en toeverlaat, Willem, die hem de laatste jaren veel heeft bezocht. Dankbaar was hij ook voor de hereniging met zijn dochters, dat rust gaf. Dankbaar was hij ook voor het hernieuwde contact met zijn kleinkinderen. Dat was rond Pasen, de tijd dat we Jezus sterven gedenken en opstanding, nieuw leven vieren. Hoe toepasselijk was dat.

Hij vond zelf dat hij een mooi en lang leven heeft gehad. Een leven, dat niet altijd liep zoals je zou willen. Hij is ooit bakker geweest, heeft gewerkt als lasser en metaalbewerker bij Stork. Hij trouwde met Jacoba en kreeg twee dochters, Jannie en Ans, waar ze beiden van hebben gehouden. Een leven dat op vrijdag 3 juni zijn voltooiing vond; rustig en in vrede is Gerhard ingeslapen. Dat de familie troost mag vinden in de gedachte en het geloof, dat hij nu mag zijn in het huis van de Vader en een kamer heeft gevonden, waar ruimte is, liefde en rust.

Ds. Bob Wijnbergen.

Uit de Kerkenraad

We vergaderden op dinsdag 21 juni in een kleine kring. Al vijf leden van de kerkenraad waren op vakantie!

Desondanks hadden we een goede vergadering. We keken terug op het initiatief van de I.K.W. van de sobere maaltijden in Boekelo en kunnen constateren dat dit erg geslaagd was, zodat we dit een vervolg willen geven in de adventstijd, en dan in Usselo. De

definitieve data hoort u nog. We hebben ze wel voorlopig genoemd en wel de donderdagen 1 en 8 en de woensdag, 14 december. Ook zijn twee data genoemd voor oecumenische diensten en wel 23 oktober in Usselo en 22 januari 2017 in Boekelo. En er zijn plannen voor een gemeente-parochieavond met als thema “bijna-dood-ervaring”.

Wat dichterbij in de tijd kwamen de plannen voor de startzondag op tafel. Het is een buitendag in Boekelo met als thema “duurzaamheid en wat geven we door?” Elders in dit nummer vindt u nadere gegevens.

En misschien heeft u het al wel gezien, er staat een grote container naast het Verenigingsgebouw, de sloop is bijna klaar en er wordt nu begonnen met de opbouw.

Als alles goed verloopt kunnen we begin augustus de vernieuwde zaal in gebruik nemen.

Afgesproken is dat Mieke Lippinkhof als coördinator van de autodienst genoemd wordt in de adressenlijst van Drieklank. Wat de koffie-ochtenden op de boerderij van de familie Grobben betreft, er worden binnenkort mensen uitgenodigd om hier aan mee te doen en u kunt zich altijd zelf aanmelden bij Annet Grobben als u belangstelling heeft.

Op 27 augustus gaan we wadlopen in Pieterburen onder leiding van Henk Blik. U kunt zich nog aanmelden. Elders in dit nummer vindt u meer gegevens.

Rest mij nog u een fijne zomer te wensen ver weg of dichtbij.

Ria Spenkelink, voorzitter.

De kerkenraad vergadert dit jaar nog op dinsdag 30 augustus, donderdag 13 oktober en dinsdag 29 november.

Startzondag Themadienst 11 september 2016

Zondag 11 september is de startzondag. Tijdens deze zondag zijn we welkom bij Charles en Lida Stork-Cromhoff op “Boerderij ’n Plas op Hof te Boekelo, Boekelerhofweg 75 te Boekelo



We beginnen met een themadienst voor jong en oud om 10.00 uur, waarbij Olaf Haasnoot zal voorgaan. Bij mooi weer is dat een openluchtdienst bij de boerderij; bij minder mooi weer kunnen we er ook binnen zitten. Lida zal in haar welkomstwoord ingaan op het thema van deze dienst ‘Duurzaamheid, wat geven we door?’. In deze dienst, bekijken we vanuit verschillende invalshoeken, wat het woord ‘duurzaamheid’ betekent. We leggen een link naar de Bijbel en gaan aan de slag met de woorden ‘reduceren, hergebruiken en recycleren’. De kinderen zullen een kunstwerk maken van spullen, die wij niet meer gebruiken. Graag willen we u vragen, om spullen in te leveren voor dit kunstwerk.

Heeft u nog spullen thuis, die wij hiervoor kunnen gebruiken, neem deze dan vanaf 3 juli mee naar de kerk. In het halletje van de kerk zullen we een doos plaatsen, waarin deze spullen kunnen worden gedeponeerd. Denk aan een oude schoen, een klerhanger, een mooie fles met een hoekje eruit, een kruidenrekje, maar ook verf, kwasten, lijm, touw en dergelijke zijn welkom.

Rineke Overbeek

Waddentocht

Op **zaterdag 27 augustus 2016** willen we met de kinderen (vanaf 8 jaar), jongeren van de kerk en geïnteresseerde volwassenen gaan



wadlopen.

Henk Blik zal ons deskundig begeleiden tijdens de 4 uur durende 'zwerftocht Noordpolderzijl'. We verzamelen 's ochtends **om 7.15 uur bij het Verenigingsgebouw in Usselo** en vertrekken vanaf daar met auto's naar Noordpolderzijl. De tocht start om 10.45 uur. Op de terugweg naar huis zullen we een eenvoudig hapje eten. Voor deze activiteit zal een eigen bijdrage worden gevraagd van 10 euro. Aanmelden voor 17 juli bij Rineke Overbeek (Rineke Overbeek, 06-33972474) of Jenny Stokkers (j.stokkers@planet.nl , [06-12516567](tel:06-12516567)). Voor meer informatie over het wadlopen: <http://www.wadlopen.com>.

Van de Diaconie

Autodienst – Omzien naar elkaar

Gelukkig zijn er mensen, die graag naar de kerk gaan, en die bereid zijn mensen mee te nemen die door omstandigheden er niet alleen kunnen komen.

In de vorige Drieklank is hiervoor een oproep gedaan en hierop hebben een aantal gemeenteleden gereageerd.

Wij willen het nu zo gaan regelen: mensen die naar de kerk willen, nemen contact op met:

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of 06 - 53928328

Erna Nijhuis 053 - 4288391 of 06 - 28532959

Graag bellen vóór of op vrijdag.

Mieke en Erna gaan dan gemeenteleden, die dicht bij de aanvrager in de buurt wonen, vragen of zij die persoon mee kunnen nemen.

Wij gaan er vanuit dat we op ieders medewerking kunnen rekenen. De Diakenen.

Ontmoetingsochtend

In de vorige Drieklank vroegen we naar de belangstelling voor een ontmoetingsochtend. We kregen leuke reacties. Daarom hebben we een ochtend gepland.

U bent van harte welkom op dinsdagmorgen 16 augustus om 10.30 uur bij de fam. Grobben aan de Oude Haaksbergdijk 2 Usselo.

Wilt u komen, dan graag voor 13 augustus een berichtje naar Annet Grobben, tel. 053-4282193, email: grobben@hetnet.nl

Heeft U geen vervoer? Laat het even weten en wij proberen iets te regelen!

Wij verheugen ons op uw komst en hopen er een mooie ontmoeting van te maken!!

Solidariteitskas 2016

In de dikke Van Dale staat: solidariteit is bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen.

Gemeenten helpen elkaar.

Als Protestantse Kerk in Nederland willen wij omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Om het goede nieuws te borgen, dat wij willen uitdragen. Om - in Zijn naam - handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, hoop en liefde.

Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet “zelfvoorzienend” kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter. De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uit maakt van de landelijke kerk en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de afgelopen jaren zijn heel wat aanvragen voor steun uit de Solidariteitskas binnengekomen.

Bovenplaatselijk pastoraat.

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten, die niet door één gemeente op te brengen zijn. Alle leden van de PKN gaan eigenlijk een relatie met elkaar aan om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Zo'n relatie schept ook verplichtingen. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, of varenden die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee te leven.

Als gemeente vragen wij aan ieder belijdend lid en aan andere meelevende leden van de P.G. Usselo (vanaf 21 jaar) een bijdrage van € 10,- Van deze Solidariteitsbijdrage is €5,- bestemd voor de Solidariteitskas en € 5,- voor onze plaatselijke gemeente.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage ? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de eigen

gemeente en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse kerk.

Al vast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de kerkenraad van de P.G. Usselo,

De kerkrentmeesters.

Onderhoud, reparatie en vernieuwing

Als u de afgelopen 2 weken wel eens in het Verenigingsgebouw bent geweest kan het u niet zijn ontgaan: de zaal is wegens bouwwerkzaamheden niet toegankelijk voor bezoekers, alleen voor bouwvakkers.

Er waren goede redenen om de zaal van het Verenigingsgebouw aan te pakken.

Zo was de vloer nogal slecht, en liep bij het toneel 9 cm op; het servieskarretje moest je daar op de handrem zetten.

De elektrische installatie liet te wensen over, was in de buurt van het toneel zelfs gevaarlijk. Bovendien stak de zaal wel wat haveloos af bij het vernieuwde portaal. Kortom, tijd voor onderhoud, reparatie en vernieuwing.

De vloer wordt vernieuwd, en wordt gelijk aan die in het voorportaal. De elektriciteit wordt in goede staat gebracht, er komt een nieuwe meterkast in de buurt van het huidige toneel. Het toneel gaat eruit. Het plafond wordt vernieuwd, en komt wat hoger. Er komt een mooie paneelwand, die de zaal in tweeën kan delen. Die paneelwand is van geluidwerende kwaliteit, als die dicht is kun je in de ene zaal niet meer horen wat er in de andere gaande is. Ook achterin de zaal, waar het toneel was, komt een nieuwe wand. Er komt sfeervolle verlichting, vergelijkbaar met de verlichting die er nu in het voorportaal is. Het geheel krijgt een verfrissende schilderbeurt.

Op 13 juni is met de klus begonnen, eind juli is de zaal klaar. Zo is althans het plan, en eind juni wees alles erop dat de geplande datum van oplevering gehaald wordt.



De situatie op 29 juni

We zijn de afgelopen jaren flink bezig geweest: de verbouw van de kerk in 2006, de opknapbeurt voor de pastorie in 2013, de verbouw van het voorportaal van het Verenigingsgebouw met de aanbouw van een keuken in 2015, en nu de verbouw van de zaal van het verenigingsgebouw. De PKN Usselo verklaren we dan ook hierbij, wat betreft het vastgoed, voor toekomstbestendig.

Roel Bruinsma

Ik moet bekennen dat ...

... met het klimmen der jaren mij het gevoel bekruipt dat geloven, geloof in God, er niet gemakkelijker op geworden is. Minder vanzelfsprekend.

Ik kan niet zeggen dat het op een bepaald moment begonnen is, maar vanaf het moment dat ik afstudeerde (1967) is het met de kerk bergafwaarts gegaan, zodat ik zelfs het gevoel kreeg daar mede schuldig aan te zijn, ondanks hard werken.

Natuurlijk zijn gebeurtenissen van invloed geweest, ook de toestand in de huidige wereld maakt het er niet gemakkelijker op. Weinig reden tot opgewektheid.

Trouwens, er is ons nergens aangezegd dat geloven in God gemakkelijk is.

Nu lees ik in de media: 'God verdwijnt uit Nederland'.

Nu woon ik in Nederland, ik geloof in God en zal dit te blijven doen. De berichtgeving in de media is dus hoogst ongenueanceerd en haar nieuwsgading onzorgvuldig.

Conclusie: ik doe er beter in God te geloven dan in de media. Waarvan acte!

Ds. Bert Koek.

Hervormde Vrouwengroep Tweekelo

De Hervormde Vrouwengroepen Boekelo en Tweekelo hopen op 3 Oktober a.s. weer hun gezamenlijke opening van het seizoen 2016 / 2017 te houden in het Kulturhus Tweekelo aanvang 13.45. We hopen op jullie aller aanwezigheid, en we maken er weer een gezellige middag van.

Het bestuur vrouwengroep Tweekelo.

Gefeliciteerd!

Dhr. G.J. Wes	Weleweg 563	4 mei1925
Dhr. J.H. Lansink	Goorsedijk 10	7 mei1938
Dhr. R.van der Valk	Bastinglaan 1	7 mei1931
Dhr. H.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	9 mei1938
Mevr. J. Dams-Buter	Weleweg 559	10 mei1935
Dhr. J. Baas	Weleweg 28	11 mei1940
Mevr. H.H. Reitsma-Lefers	Jan van Elburgstraat	13 mei1930
Dhr. H. Lubbers	Vretberg 11	14 mei1938
Mevr. J.B. Leusink-Asveld	Lansinkweg 55	15 mei1925
Dhr. A.J.H.Nijenhuis	Arendsweg 85	19 mei1935
Mevr. H.J. Voorn-Schonewille	Buuserstraat 650	24 mei1925
Mevr. G.J. Bulten-Braaksma	Hengelosestraat 363	25 mei1936
Mevr. D.F.J. Roerink-Immink	Achterhofweg 30	27 mei1936
Dhr. B. Grotenhuis	Hengelosestraat 448	27 mei1933
Mevr. G. Bogerd	Boek.Stoomblekerij 68	28 mei1937
Mevr. G.J. Weekhout-Wissink	Teesinkweg 34	29 mei1929
Dhr. G.J. Wevers	Past.Schneiderstraat 33	31 mei1937
Mevr. H. W. Wonnink-Nijenhuis	Veldgeuverweg 35	9 jun1936
Dhr. H. Lippinkhof	Boek.Stoomblekerij 59	10 jun 1933
Dhr. H. Duinhof	Julie Gaaglaan 18	11 jun1937
Mevr. J.E. Oosterveld -Lammertzen	Haaksbergerstraat 581	11jun1934
Mevr. G.D. Holtkamp-Hoenink	Usselerhofweg 8	15 jun1920
Mevr. J.G. ter Steege-ter Riet	Rechternveldbrink 419	15 jun1935
Mevr. G.J. Rietman-Sotthewes	Dr. Koekstraat 4	15 jun1931
Dhr. L.H. Wesseler	Jan van Elburgstraat 7	16 jun1939
Dhr. E.F. Lippinkhof	Meestersweg 20	16 jun1939
Mevr. Z.F. Heutink-Bolk	Badweg 65	18 jun1920
Mevr. A.J.E. Venema-van Dragt	Ganzenbosweg 300	19 jun1930
Mevr. H.A. Lippinkhof-Tichelaar	De Mans 22	21 jun1939
Dhr. B.J.Wissink-Grootenhuis	Wissinkdijk 114	23 jun1937
Mver. E. Bosma-de Jong	Windmolenweg 43	26 jun1932
Dhr. B.J. Klein Wentink	Welenmosweg 58	26 jun1932
Dhr. J.K.K. Krikke	Oude Deldenerweg 268	28jun1940

Bassano Quartet

15 januari 2016 speelde het Bassano Quartet in de Protestantse kerk te Usselo.

Omdat dit zo goed bevallen is organiseert Ronald Moelker, 1 van de blokfluitisten van dit kwartet, twee concerten in juni en juli. 12 juni om 15:00 uur speelt Niels Bijl (klassiek saxofoon) een programma met muziek van Barokcomponist Telemann afgewisseld met nieuw werk speciaal voor hem geschreven.



Ronald Moelker brengt 24 juli 15:00 uur een concert met muziek voor blokfluit en klankschalen. De toegangsprijs (10 euro) is opzettelijk laag gehouden om het voor een ieder toegankelijk te maken. De toegang voor kinderen is gratis.

Koster Harm Dams

Reeds 10 jaar hebben we kunnen rekenen op Harm Dams als koster in de kerk van Usselo.

Hij ging zeer zorgvuldig te werk, zijn taak begon al op de zaterdagmiddag, in alle rust bereidde Harm alles voor. De liederen werden op het bord gezet, kaarsen gecontroleerd, microfoons voorzien van nieuwe batterijen, enz.

Harm heeft te kennen gegeven dat het nu tijd wordt om het stokje door te geven en we zijn blij dat René Jongejeugd deze taak op zich heeft genomen.

Ons kostersteam bestaat nu uit Hans Wooldrik, Gerard Roossink, Henk Aalpol, Wim Cretier en René Jongejeugd voor Usselo en Gerard Overbeek voor Tweekelo.

We willen Harm hartelijk dank zeggen voor zijn trouwe inzet en René veel succes wensen.

Namens de kerkenraad,

Riëtte Wissink

Kwatrijn

Herinnering aan leven, reeds gedoofd
voorgoed voorbij wordt wakker in mijn hoofd:
rozet doorschijnen door een pijl van licht
dat flonk'rend doodsheid van haar macht berooft

*Henk de Lange,
ALS-patiënt, kort voor zijn dood*

Cursus Theologie voor Geïnteresseerden Twente



Halverwege september is het zover: de start van een unieke groep mensen die zich drie jaar lang verdiepen in de wereld van geloof, theologie en persoonlijke spiritualiteit. Jij kan mee gaan doen! Want je achtergrond qua opleiding of kerkelijkheid is niet van belang. Enkel je verlangen om met anderen te zoeken naar de echte vragen van het leven. En de antwoorden? Zo mooi om met elkaar te delen!

Wim:

Ik ben steeds meer geïnteresseerd geraakt naar de achtergronden van religie, ook andere dan de christelijke. In dat zoeken helpt de cursus.

Hans: *De goudmijn van de christelijke traditie.*

De rijkdom en diepgang van Bijbelteksten.

Wietske:

Deze cursus heeft een oude traditie leven, kleur en diepte gegeven.

Voor mij een motivatie om mijn persoonlijke zoektocht voort te zetten.

Irene:

Door alle opgedane kennis en inzichten sta ik nu veel ruimer en opener in mijn zoeken naar wat mensen verbindt.

Bettina:

Veel verdieping en respect voor anderen.



Mini Kruijjer, tel. 074-2433376 of email: minikruijjer@kpnmail.nl,

cursus-coördinator of ds. Herman Koetsveld,

tel. 074-2783203 of email:

hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, cursusleider.

Uiterste datum van aanmelding:

1 september 2016.

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

ds. O.G. Haasnoot Haakbergerstraat 819 7851695

DIAKENEN

N.Abbink - van der Kamp Badweg 199 4282002
A.E. Grobben-Berenbroek Oude Haaksbergerdijk 2 4282193
M. Lippinkhof-Hubers Boek. Stoombleekerij 59 4357195
W.M. Mandemaker Boterdijk 2 8507496
E. Mol Plataanstraat 9, Enschede 4365955
B.F.J Nijhuis – Wissink * Helweg 80 4288391

OUDERLINGEN

W.A.L. Overbeek Grote Veldweg 21 4280691
B.G.J. Pasman Haaksbergerstraat 1006 4280035
A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55 4765491
ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad
H.J. Teussink - Nijhuis Lammerinkweg 9 4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER

H.G.H. Abbink Nieuwe Kampweg 130 4281708
J.G. Berenbroek Buurserstraat 500 4761892
H.W. Dekker * Dorsstokhoek 2, Enschede 4778999
scriba kerkenraad
R.H.A. Wissink-Roossink Geessinkweg 403 4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke Wissinksdijk 74 4775776
A. Taselaar Windmolenweg 18 4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184 tel.0653991424

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: J.J. Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Hervormde vrouwengroep Tweekelo

A.W.Grooters- Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

- Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39 tel 4282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691

Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269

Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

-Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof : 0534357195 of 0653928328

Erna Nijhuis: 0534288391 of 0628532959

KERKDIENTEN

10 juli	Usselo	10.00 uur	de hr. L.W. Ekker Enschede
17 juli	Twekkelo	10.00 uur	ds. M.C.v. der Meer Almelo
24 juli	Usselo	10.00 uur	ds. O.G.Haasnoot (H.A.)
31 juli	Usselo	10.00 uur	ds. H.Cohen Stuart- Fens Oosterhesselen
07 augustus	Usselo	10.00 uur	ds. O.G. Haasnoot,
14 augustus	Usselo	10.00 uur	ds. A.Meurs Glanerbrug
21 augustus	Usselo	10.00 uur	ds. O.G. Haasnoot
28 augustus	Usselo	10.00 uur	ds. E.v. Houwelingen Hengelo
04 september	Usselo	10.00 uur	ds. J. Wachtmeester Hengelo
11 september	STARTZONDAG en Themadienst		ds. O. G. Haasnoot
Boerderij 'n Plas Boekelerhofweg 75	Boekelo	10.00 uur	