

DRIEKLANK

Oktober 2016



40.1 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Usselo / Boekelo / Twekkelo

Drieklank, 40^e jaargang nr.1
september 2016

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :
Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:

R. Bruinsma

Beckumerstraat 207

7548 BE Boekelo

Tel. 428 17 53

roelbruinsma@home.nl

A.Taselaar

Windmolenweg 18

7548BM Boekelo

Predikant:

Ds. Olaf Haasnoot

Haaksbergerstraat 819

7548 PB Usselo

tel. 053-7851695

olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

H.W. Dekker

Dorsstokhoek 2

7546 LZ Enschede

tel. 477 89 99

Diaconie:

E.Mol

Händellaan 16

7522 KM Enschede

053 4365955

Bgg 06 19914592

Coll.v.kerkrentmeesters,

Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.

Banknr:

Rabo

NL46RABO03167 00 541

SKG

NL73FVLB0225 3252 41

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:

06-23726729

(mw. Wissink)

E-mail:

wh.g.wissink@kpnplanet.nl

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016

7504 PA Enschede

www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,

Haaksbergerstraat 821,

7548 PB Usselo

Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2016 verschijnen:

Nummer

40.2

kopij inleveren uiterlijk op

05 december

uitkomen op

12 december

INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 9 Uit de Kerkenraad
- 10 Van de bijdrageadministrateur
- 12 Van de Diaconie
- 15 Oecumenisch Citypastoraat
- 16 Tweekelo met Usselo en Boekelo
- 18 Een jubileum, een afscheid
- 21 Verjaardagen
- 22 Meer dan Bijbelzondag
- 26 Zondagsnieuws
- 21 Samenstelling van de kerkenraad
- 22 Contactadressen
- 23 Kerkdiensten

Kwetsbaar

Als we het over kwetsbaar hebben weten we allemaal hoe belangrijk dat is. Als jij je kwetsbaarheid laat zien, ben je belangrijk voor iemand, en mag je binnen de veiligheid komen, waar niet zomaar iedereen wordt binnen gelaten. Twee mensen die met elkaar leven, raken steeds meer met elkaar verbonden en ontdekken de kwetsbare kanten van de ander. Vandaar dat als de relatie verbroken wordt de meest kwetsbare kant zomaar op straat komt te liggen en dat kan heel pijnlijk zijn. Maar wie besluit om met elkaar verder te gaan, die keurt het kwetsbare in de ander niet af, maar leert de ander te zien met alle breekbare kanten. Wanneer je bent gekwetst in je kwetsbaarheid word je bang dat nog een keer mee te moeten maken, en sommige mensen zijn daardoor wat afwachtend geworden, want je weet maar nooit!

Nu zijn er verschillende woorden die ook verschillende accenten leggen op het geheel van kwetsbaarheid

Dat is 1. *vulnerabilis* waarvan het Engelse vulnerable afkomstig is. Het is kwetsbaarheid die oproept tot verwondering. Iemand geeft iets vanuit zijn of haar zieleroeselen en dat brengt bij de ander verwondering, waardoor het kostbare er mag zijn.

Het tweede is 2. *fragilis* in het engels fragile, breekbaar. Het kwetsbare laat een mens zien, die door alle gebeurtenissen van het leven zo kwetsbaar is geworden, dat we met gepaste eerbied en respect daarmee om gaan.

De kwetsbaarheid kan ook 3. *precarius* zijn, hachelijk, in het Engels precair. Een kwetsbare situatie, waarbij het bijna misgaat, waar we samen met de ander op de rand van de afgrond ons begeven.

De laatste is 4. *Tactilis*, raakbaar. De kwetsbare zaak komt zo dichtbij, dat we het aan kunnen raken, alsof je een oude porseleinen schaal mag vast houden. Je handen dragen de oude schaal, maar

je weet, dat je iets vast houdt van waarde en dat een ogenblik van onachtzaamheid de schaal voor altijd zal kunnen verwoesten.

Gesprekken kunnen zich afspelen op allerlei niveaus van kwetsbaarheid. Soms denk je later pas hoe dat woord kwetsbaarheid in het gesprek heeft gewerkt. Hoe belangrijk het geweest is, er voorzichtig mee om te gaan, maar soms ook riep het iets op van weerstand of een vlucht en liet je - onbewust van je eigen angsten - de ander alleen achter met het verhaal. Het kwam te dichtbij.

In de kerkelijke gemeente en ook daarbuiten hebben we vaak een bepaalde houding waarmee we ons onkwetsbaar opstellen. Met een biertje in de hand geven we het beeld door van iemand die de zaakjes goed voor elkaar heeft en die dan nog kan genieten van alle werkzaamheden. Door snel koffie aan te bieden of een ander gespreksonderwerp te kiezen, lopen we geen risico zichtbaar kwetsbaar te worden. Soms hebben we van jongs af aan geleerd om de kwetsbaarheid te verstoppen en daar hebben we zelfs uitdrukkingen voor als "ruwe bolster, blanke pit."

In de kerkelijke gemeente komen we allemaal mensen tegen, die heel verschillend zijn. We komen niet bijeen op grond van wie we zijn, maar op grond van wat er in ons is geweest of het geheim God dat ons bij elkaar brengt. Natuurlijk is het ook een vorm van netwerk dat beschut en dat je even weer uit de sleur van de week haalt. Maar het heeft ook te maken met een diep verlangen van gekend zijn, erbij horen; en daar spreekt ook datzelfde woord kwetsbaar in mee. Als iemand dan ook gekwetst wordt in de kerk door een misplaatste opmerking of een ingenomen positie of door een misbruik, is het heel moeilijk om daar mee om te gaan. Soms kan dat jaren of een levenlang duren en is het als de kostbare schaal, die gevallen is; en hoe hard je ook probeert te lijmen, de stukken blijven stuk.

Wordt Jezus ook gekwetst wanneer hij zich kwetsbaar op stelt? Natuurlijk is de eerste vraag: "heeft hij zich kwetsbaar opgesteld?" Meestal wel, zeg ik dan en ik zie op naar het kruis, waar iemand hangt en waar ze trachten hem te breken. Maar er zijn ook

momenten, dat hij met een zweep de geldschieters het tempelplein afdrijft, of iemand bestraffend toespreekt. Maar als je dat op je in laat werken is dat ook kwetsbaar, in de zin van precair. Niet bang zijn voor de afgrond, maar je dáár bewegen, waar je ook zomaar kan worden verraden of valselijk beschuldigd; waar je in alle kwetsbaarheid jezelf laat zien als iemand die garant wil staan voor het huis van zijn Vader, de tempel Gods.

Kwetsbaarheid laat dus zien wat je ten diepste bezig houdt, en verwijst naar een diepe laag in jezelf. Dat beseffen we soms niet. Ik



denk dat het iets te maken heeft met God in ieder mens. Dat vinden we maar vreemd, dat God ergens in ons wil zijn, maar soms komen we dat geheim tegen als we stil worden, of als we geraakt zijn, of als we ineens weer gaan ontdekken, dat we liefde kunnen geven, vrede kunnen bewerken, vrolijk kunnen zijn.

Kwetsbaar zijn kan ook te maken hebben met ouder worden en dood gaan. Vaak durven oudere mensen meer kwetsbaar te worden, maar het is geen vanzelfsprekendheid.

Het heeft dan iets te maken met de

scheurtjes in je eigen bestaan, die je steeds meer leert zien als horend bij jou en die je minder hoeft te verbergen. Daarom is voor een gemeente goed dat oud en jong elkaar treffen om van elkaar weer iets te zien en te leren waarderen. Als ik bij een begrafenisdienst zie, dat de kleinkinderen de doodskist de kerk uit dragen, dan schiet ik vaak even vol. Dat raakt me. Mensen dragen elkaar in het sterk zijn, en in het zwak zijn.

Maar niet alleen daar, maar ook in de natuur. Ik zie in het najaar, dat de bomen kwetsbaar worden, hun uiterlijkheden vallen af en

zichtbaar blijft een binnenkant, die onvermoede eigenschappen van nieuw leven in zich draagt. Dus zo leer ik van de natuur, dat als alle bedekking van je afvalt, er iets overblijft dat kostbaar is en in de lente leer ik weer, dat er zelfs vanuit die kale, kwetsbare stam weer een nieuw bladerendek kan ontstaan.

Ds Olaf Haasnoot

Giften

Ontvangen twee giften van ieder € 20,- waarvoor onze hartelijke dank.

Bij de diensten

We mochten een feestelijke dienst meemaken in Twekkelo in de Johanneskerk. **Ali ter Horst** hebben we bedankt voor 40 jaar kosterschap, eerst samen met haar man en later alleen. We kregen een onverwacht cadeau door de presentatie van een opname van de EO in het programma van Geloof en een Hoop Liefde. De kerk zat vol, Ali was zichtbaar geraakt en heel gelukkig en we danken haar voor haar inzet. Natuurlijk zijn we ook dankbaar met alle inzet van alle andere kosteren in de kerk, want ze nemen heel veel werk op hun schouders. Of in de beeldspraak van de droom van Jacob te blijven: ze onderhouden de ladder, zodat hemel en aarde met elkaar verbonden kunnen worden.

Op zondag 20 november is er de **gedachtenisdienst**. We zullen dan de namen noemen van alle gemeenteleden, die gestorven zijn. We doen dit aan de hand van de kruisjes die zijn opgehangen in de kerk. We versturen dan ook een uitnodiging aan u en hopen op een moment van verwondering en bezinning in deze dienst.

Gemeente- parochieavond

Op dinsdag 22 november om 20.00 uur zal Sabine van den Bulk ons een avond informeren over de bijna dood ervaring van jongeren. We gaan dan naar de Marcellinuskerk in Boekelo. We zijn dan te gast in Momentum, die inmiddels actief is als uitvaartverzorging. Zij zullen deze avond ook ondersteunen.

Het is een verdere uitwerking van Pim van Lommels boek “eindeloos bewustzijn” over de bijna dood ervaring en Sabine spitst dit onderwerp toe op jongeren. Sabine noemt zich paramedisch natuurgeneeskundig therapeut. We zien uit naar haar ervaringen en deskundigheid op dit gebied.

Sobere maaltijden in de adventstijd

Op **1, 8 en 14 december 2016** komen we in het verenigingsgebouw van de protestantse gemeente in Usselo om **18.00 uur** bij elkaar. We gaan ons dan voorbereiden op de komst van Jezus. De eerste vraag is dan: wat verwachten we bij Zijn komst? We hebben bedacht: **‘Vrede.’**

De eerste vraag was hoe bereiden we ons voor op vrede. Of is vrede een illusie? We verlangen wel naar vrede, maar het is soms moeilijk er iets aan te doen. Er moet iets of iemand van buiten komen om het te bewerken. Zo kijken velen naar “de rijdende rechter” of naar een programma als “familiediner”. Als anderen het voortouw nemen, dan volgen we eerder of leggen ons meer bij het gelijk of ongelijk hebben. De ander kan bij Kerst ineens de Ander zijn, die bij ons komt.

We hebben gedacht iets aan de orde te stellen op 3 avonden, te weten

1 december: Jesaja 9 vers 5. Wat betekent vrede voor de gemeenschap waar we in leven?

8 december: Lucas 1:26-29. Ik toch niet? Ik stel helemaal niet zoveel voor

14 december: Lucas 1:16-18. Vrede is toch niets meer voor mij, daar ben ik te oud voor, er is al zoveel gebeurd!

We zingen liederen als “Verwacht de komst des Heren” Lied 439 en zingen Lied 460 “De nacht loopt ten einde”

Lied 1009 “O lieve Heer geef vrede” en “Donna nobis pacem”.

Iedereen neemt zijn/haar eigen brood mee en wij zorgen voor soep en wat melk/karnemelk en koffie/thee.

Het zijn oecumenische vieringen om zelf ook stappen te kunnen nemen op weg naar de komst van Jezus Christus op aarde.

Ds. Olaf Haasnoot

Uit de Kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 13 oktober kwamen weer allerlei zaken aan de orde:

We keken terug op een geslaagde startzondag op 11 september op Hof te Boekel. Het thema duurzaamheid kwam aan de orde in de gefilmde interviews en de jongeren maakten een prachtig kunstwerk van restmateriaal. Na de lunch en de wandeling kon er een bezoek gebracht worden aan de biologische boerderij van de familie Stokkers.

Ook keken we terug op een erg mooie dienst in een volle kerk in Twekkelo, waar Ali ter Horst na 40 jaar afscheid heeft genomen als koster. Bijzonder geslaagd was ook de tv-uitzending over Ali in het programma Geloof en een Hoop Liefde.

In de vergadering van de Interkerkelijke werkgroep kwamen de oecumenische diensten, de sobere maaltijden en de parochie-gemeenteavond aan de orde. Meer informatie leest u elders in dit nummer.

Het beleidsplan kwam, zoals elke vergadering aan de orde en de punten voor het komend kerkelijk jaar werden op een rijtje gezet. Zo wordt er o.a. een folder over onze kerk gemaakt, die bij de campings in de omgeving van Enschede zal worden verspreid. Een ander plan is het organiseren van een stampotavond! We houden u op de hoogte.

Heel belangrijk vinden we ook de aansluiting met de jeugd en ook daarover zijn verschillende plannen genoemd.

Wat het vernieuwde Verenigingsgebouw betreft: inmiddels zijn nieuwe speakers en een beamer geïnstalleerd. Voor de beamer hebben we een bijdrage gekregen van De Koepel.

Tot slot: ook dit jaar houden we in de Adventsperiode weer een inzameling voor de Voedselbank. U kunt houdbare etenswaren meebrengen en deponeren in een doos bij de garderobe. Warm aanbevolen!

Ria Spenkelink, voorzitter.

De kerkenraad vergadert in de tweede helft van 2016 nog op dinsdag 29 november.

Van de bijdragenadministrateur

Mededelingen van de Bijdrage-administrateur

Actie Kerkbalans 2016

Eind september was voor de actie KERKBALANS € 74.847.00 toegezegd. (begroot was €74.000.00) Hiervan moet nog € 14.387.00 binnenkomen. Leden die geen maand van betaling hebben aangegeven wil ik verzoeken voor het eind van het jaar het bedrag over te maken. Leden met een achterstand ontvangen binnenkort een herinnering. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Najaarscollecte

Met deze Drieklank ontvangt u een acceptgirokaart ten behoeve van de Najaarscollecte die zoals u weet een doorzendcollecte betreft.

Oudejaarscollecte

Bij de volgende Drieklank ontvangt u dan weer een acceptgirokaart welke bestemd is voor de eigen gemeente.

Solidariteitskas

De opbrengst t/m september bedraagt € 2.040.00 minus € 1.640.00 (factuur PKN)
Netto-opbrengst dus € 400.00.
Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Coen Nijkamp

Impressie van de startzondag op 11 september



Door de kinderen gemaakt



Tijdens de kerkdienst

Van de Diaconie

Ontmoetingsochtend

In augustus hebben we onze eerste ontmoetingsochtend gehad. We hebben gezellig gepraat en elkaars verhalen gehoord.

Reden genoeg om een nieuwe ochtend te plannen.

En wel op 23 november om 10.30 uur bij Fam. Grobben.

Lijkt het u leuk om hier aan deel te nemen, dan bent u van harte welkom.

Graag voor 21 november een telefoontje naar Annet Grobben: 053-4282193 of een mail naar grobben@hetnet.nl

Mocht het vervoer problemen geven dan horen wij dat graag en gaan we daar een oplossing voor zoeken.

Hopelijk tot ziens op 23 november!

Voedselbank

We kregen een brief van de voedselbank met het verzoek om in onze gemeente tijdens de adventsweken voedsel in te zamelen. In Enschede/Haaksbergen zijn er jaarlijks tussen de 500 en 600 gezinnen die elke week een krat met producten komen halen bij de Voedselbank. De Voedselbank ziet het aantal mensen dat aangewezen is op de Voedselbank niet dalen.

Rond de feestdagen doet de Voedselbank graag iets extra's voor de mensen; niet alleen pepernoten meegeven, maar ook graag een goed gevuld pakket.

Wij, als diaconie, zullen met uw hulp net als vorige jaren weer voedsel gaan inzamelen. Op het boodschappenlijstje ziet u waar behoefte aan is.

Alvast onze dank voor uw medewerking.

Boodschappenbriefje Voedselbank Enschede-Haaksbergen

Product	Bijzonderheden
Aardappelen	2,5 of 5 kilo
(Braad-)olie	
Broodbeleg	jam, hagelslag, pindakaas
Fruitdranken	
Vruchtensappen	
Vruchtenconserven	blik of pot
Groentenconserven	blik of pot
Melk en/of drinkyoghurt	houdbaar / gesteriliseerd
Koffie en thee	
Liga koeken	
Pasta, rijst, macaroni, spaghetti	
Vis- en vleesconserven	blik
Persoonlijke verzorging	bad- en/of doucheproducten

informatie: www.voedselbankenschedehaaksbergen.nl

De opbrengsten van de collectes 01 mei t/m 09 oktober 2016

1 mei PKN missionair werk en kerkgroei (nieuwe kerk Hilversum)	107,73
Plaatselijke Gemeente	139,60
8 mei Diaconie	103,51
Plaatselijke Gemeente	94,15
15 mei jongeren in Rwandese kerk	Kia, meer 112,85

	Plaatselijke Gemeente	149,60
29 mei	Diaconie, vrienden van Tactus	96,17
	Plaatselijke Gemeente	111,65
5 juni	KIA: hulp aan slachtoffers seksueel geweld	94,33
	Plaatselijke Gemeente	96,20
12 juni	Diaconie, nieuwbouw Roosevelthuis	77,25
	Diaconie	92,35
19 juni	Diaconie, hulp aan Sri Lanka	92,30
	Plaatselijke Gemeente	115,70
26 juni	Diaconie, Amnesty International	103,72
	Plaatselijke Gemeente	121,45
3 juli	Diaconie, Jeugdwerk	114,67
	Plaatselijke Gemeente	127,30
10 juli	Diaconie, zorgboerderij de Viermarken	96,75
	Plaatselijke Gemeente	84,85
17 juli	Diaconie, zorggroep Manna, woongroep Roombeek	128,30
	Plaatselijke Gemeente	162,00
24 juli	Diaconie, Casa de Menino	92,70
	Plaatselijke Gemeente	127,45
31 juli	Diaconie, Bartimeus Sonneheerdt	99,37
	Diaconie	109,40
7 aug	Zonnebloem	122,00
	Plaatselijke Gemeente	158,00
14 aug	Diaconie	98,80
	Plaatselijke Gemeente	79,80
21 aug	Edukans	119,18
	Plaatselijke Gemeente	131,80

Beamer

Reeds enige tijd werd er bij bepaalde diensten geïnformeerd naar de aanwezigheid van een beamer. Het antwoord was steeds: nee. Een kerkenraadslid wees ons op het feit dat de Koninklijke Grolsch aan allerlei verenigingen en stichtingen wel eens subsidie verleende. Deze aanvragen lopen altijd via de Stichting Koepel Boekelo Usselo e.o.. De P.G. Usselo diende zo'n aanvraag in en vroeg om een bijdrage voor de aanschaf van een beamer. Tot ons genoegen werd deze aanvraag gehonoreerd met een bedrag van € 750,-.

Wij zijn de Koninklijke Grolsch erkentelijk voor deze bijdrage.

Henny Dekker

Oecumenisch Citypastoraat

Geachte lezer,

Wij zijn het Oecumenisch Citypastoraat. Huiskamer van de buurt in het hart van de stad Enschede (Langestraat 81) waar de deur open staat voor alle stadsgenoten. Het is een zinvolle plek voor mensen, die behoefte hebben aan ontmoeting en/of hulp bij geloofsvragen. Per jaar ontvangen wij vele bezoekers. Het Citypastoraat bestaat al sinds 1993 en is nog springlevend, daarom vragen wij uw hulp! Om door te gaan met dit werk zoeken wij enthousiaste vrijwilligers.

Wilt U meer weten? Kom gerust bij ons binnen (Langestraat 51, op werkdagen tussen 13 en 17 uur, dinsdag en donderdag vanaf 10 uur).

Kunnen wij op U rekenen?
Met vriendelijke groet.

TWEKKELO MET USSELO EN BOEKELO

40 JAREN VERBONDEN

Einde september hebben wij herdacht dat Ali ter Horst 40 jaren als kosteres verbonden was aan de Johanneskerk. Dat bracht mij op het idee dat er binnenkort nog iets te herdenken valt, nl. 40 jaren verbondenheid tussen onze Protestantse Gemeente Usselo en de Tweekelose gemeenschap.

De burgerlijke grens tussen Hengelo en Enschede loopt dwars door Tweekelo. Dat gold destijds ook voor de kerkelijke grens. Daardoor hebben de Tweekeloërs lange tijd deel uitgemaakt van, hetzij de Hervormde Gemeente Enschede, hetzij de Hervormde Gemeente Hengelo. En dat terwijl ze in vroeger tijden samen de inwoners van de Marke Tweekelo waren.

In 1950 heeft de zgn. Armenstaat Tweekelo (als orgaan van de Marke) de Johanneskerk laten bouwen, waarin om de andere week op zondagochtend een dienst werd gehouden. Beide genoemde Hervormde Gemeenten moesten er beurtelings voor zorgen dat er dan een predikant op de preekstoel stond. En beiden waren verantwoordelijk voor de herderlijke zorg, elk op hun eigen Tweekeloos territorium. De ervaring leerde dat zoiets niet altijd meevalt voor een stadsgemeente.

Omstreeks 1975 werd Tweekelo onderwerp van gesprek in de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Usselo. Ik kan mij herinneren dat onze toenmalige kerkvoogd Tieberink – overigens een man van weinige, maar wijze woorden – voorstelde om na te gaan of het mogelijk zou zijn Tweekelo in onze Gemeente op te nemen. De gelijkenis tussen beide is immers groot en er bestonden al vele banden van familie en vriendschap. De kerkenraad had er dan ook weinig moeite mee met het voorstel in te stemmen.



De Johanneskapel

Toen begon een periode van gesprekken en overleg, in tweërlei vorm. Enerzijds tussen kerkerads- en gemeenteleden van beide kanten. Anderzijds tussen onze kerkerad, de kerkeraden van Enschede en Hengelo, de Classicale Vergadering Hengelo en de Provinciale Kerkvergadering van Overijssel. Aan dat overleg heb ik, als scriba van onze kerkenraad, een aandeel kunnen leveren. Wat mij is bijgebleven is de waardering van de andere partijen voor het initiatief, dat ten doel had de pastorale zorg in Tweekelo op termijn veilig te stellen.

Op 1 januari 1977 was het zover: Tweekelo werd deel van wat nu de Protestantse Gemeente Usselo is. Sindsdien is de Johanneskerk ons dierbaar geworden. Ook andere kerkgenootschappen hebben de weg er naar toe gevonden. Laten we er dankbaar voor zijn. Mede dank zij de trouwe dienst van Ali – en haar helaas overleden Dirk – mogen we terugkijken op een goede tijd.

Hans Damen

Een jubileum, een afscheid

Op 25 september was er in de Johanneskapel van Tweekelo een bijzondere dienst: Ali ter Horst nam na 40 jaar trouwe dienst afscheid als kosteres van de Johanneskapel. Er was een feestelijke dienst, de cantorij deed mee, en ds. Olaf Haasnoot had er iets moois van gemaakt. Het kerkje was afgeladen vol. Er waren bloemen, er waren warme woorden ten afscheid, er waren kado's, kortom: het was een bijeenkomst zoals je ook wel mag verwachten voor iemand die zolang zoveel werk heeft verzet voor het kerkje van Tweekelo.

Maar er was nog iets bijzonders bij die dienst: er was een cameraploeg van de Evangelische Omroep tijdens de dienst aan het werk. Ik vroeg me dan ook af: komt de EO altijd als er een koster 40 jaar ergens heeft gewerkt?

Toen ik Ali onlangs een bezoekje bracht, teneinde haar voor uw lijfblad te portretteren, heeft ze me uit de doeken gedaan hoe dat zo gelopen is.

Op een doordeweekse dag ergens half september bracht Ali een bezoek aan de Sint Lambertus Basiliek in Hengelo, de grote RK kerk aan de Enschedesestraat. Ze was er om aan haar man en schoonzoon te denken. Ze had drie kaarsen aangestoken, één voor haar overleden man Dirk, één voor haar overleden schoonzoon Roel, en één voor *alle* overledenen. Er stond iemand achter haar, dat had ze wel gemerkt. Dat was een zekere Danielle Lok-Meijer, TV-redacteur van de Evangelische Omroep. Ze raakten in gesprek, ook Ali's loopbaan van 40 jaar kosteres voor de Johanneskapel passeerde de revue. De EO zag hierin aanleiding om er binnen het programma 'Geloof en een Hoop Liefde' aandacht aan te geven. En op dinsdag 11 oktober zond de EO een impressie van het afscheid van Ali als kosteres uit.

Het was voor mij niet moeilijk om Ali aan de praat te krijgen. Wel om het tempo van Ali bij te houden, Ali nam al vertellend soms een flinke voorsprong op mijn notities.

Om bij het begin te beginnen: Ali werd in 1937 in Dalen vlak bij Coevorden geboren, als oudste van 9 kinderen. Het gezin was Nederlands Hervormd. Het waren andere tijden dan nu, maar van theologische scherpslijperij was geen sprake, er kon bijvoorbeeld op zondag wel een ijsje worden gekocht. In 1954 toog het gezin naar Rotterdam, haar vader kon daar beter werk krijgen. Ali was toen 17 jaar, had al verkering met een zekere Dirk, die 6 jaar ouder was. Die verkering was wel zo serieus dat Dirk ook naar Rotterdam trok. Hij kreeg werk in Delft; maar noch het werk, noch het stadse leven van Rotterdam bevielen hem. En in 1961 trok het stel, inmiddels getrouwd, naar Hengelo, waar Dirk bij Stork aan de slag kon als lasser. Ze kregen er al spoedig twee kinderen: Rita en Jan.

Achteraf waren er al veel eerder voortekenen: maar Dirk bleek een hartkwaal te hebben, die het hem onmogelijk maakten zijn baan bij Stork vol te houden. Het draaide er tenslotte op uit dat hij in 1975 een hartoperatie onderging, en 10 jaar later nog eens. Toen vielen er rond die tijd twee gebeurtenissen samen.

Een oude wens van Dirk ging in vervulling toen ze een deel van een boerderij in Tweekelo konden bewonen. Niet meer in de stad, maar op een mooie plek op het platteland.

En ze werden in 1976 gevraagd voor de functie van koster in de Johanneskapel. Dat paste hun wel: ze konden de werkzaamheden verdelen, waarbij Dirk zichzelf kon ontzien. En voor Ali was het werk dat ze gaandeweg met hart en ziel deed. In 1998 moesten ze de boerderij verlaten en gingen ze weer in Hengelo wonen. In 2006 overleed Dirk, 75 jaar oud. Zijn gesteldheid in aanmerking genomen is hij nog best oud geworden. Van lieverlee had Ali het kosterwerk al steeds meer zelf op zich genomen.

Zoals gezegd, Ali deed haar werk met hart en ziel: de kerk stofzuigen, schoonmaken. Ramen lappen. Alles klaarzetten voor kerkdiensten, huwelijksvoltrekkingen en een enkele keer begrafenissen.



De klok luiden. Kaarsen aansteken, echte kaarsen wel te verstaan, 2 kandelaren met elk 37 kaarsen! Kerkdiensten vormden al die jaren niet de hoofdmoot van haar werk. Dat waren de huwelijksvoltrekkingen. De gemeente Enschede had de Johanneskapel aangewezen als één van de toegestane trouwlocaties. Dat loopt als een tierelier, Alie heeft wel eens meegemaakt dat er op één dag 8 huwelijken werden voltrokken. En als je zo lang

dat werk doet gebeurt er ook wel eens iets gekks. Zoals die keer dat de trouwambtenaar niet op kwam dagen; het gezelschap heeft drie kwartier moeten wachten tot de dienstdoende bode een vervanger had geregeld.

De Protestantse Gemeente Usselo kerkt er ongeveer eens per 6 weken. Daarnaast is er nog de Nederlandse Protestanten Bond, een vrijzinnig kerkgenootschap, dat er zo nu en dan dienst houdt. Ali is van huis uit Nederlands Hervormd. Zoals gezegd, ze is van een gemoedelijk hervormde komaf, en Ali is nog steeds niet zwaar op de hand, is met haar tijd mee gegaan. Het gaat bij Ali meer om 'doe het goede jegens je medemens' en minder om leerstellingen.

Alie ter Horst

Rest mij nog te vertellen dat Ali lid is van de Hervormde Vrouwengroep Tweekelo.

Roel Bruinsma

Gefeliciteerd!

Mevr J.J. van Ameron-Lutje Berenbroek	Voshaarweg 65	1 nov 1938
Mevr. C.H. Vreeman-Meijer	De Mans 39	2 nov 1930
Mevr. J.J.G Huberts-Hoevers	Eekmaatlaan 25	8 nov 1929
Mevr. G.H. Rosink-Lutje Spelberg	Jan van Elburgstraat 16	13 nov 1937
Dhr. A.E. Brinkman	Voshaarweg 35	13 nov1935
Mevr. G.J. Lammersen-Schuurink	Strootmanweg 10	15 nov1926
Mevr. G.ter Heegde-Meulenbeld	Arendsweg 90	16 nov 1933
Mevr. H.J. Rademaker-Heideman	Oude Haaksbergerdijk 295	18 nov1936
Dhr. F.J. Smelt	Landsteinerlaan 35	18 nov1931
Dhr. J.H.G. ter Steege	Rechtersveldbrink 419	18 nov 1930
Mevr. A.W. Grooters-Geerdink	Strootbleekweg 16	19 nov1935
Mevr. J.G.A. Nijenkamp-Kristen	Beckumerschoolweg 24	19 nov 1937
Dhr. J.A. Kuipers	Kwekkeboomweg 30	20 nov1936
Mevr. F.P. Dinkla-Nieuwenhuijsen	Mr. de Wolfstraat 29	23 nov 1937
Dhr. B.H. ter Meer	Bleekhofstraat 117	23 nov1931
Mevr. H.A. ter Mors-Leusink	Windmolenweg 45	25 nov1928
Mevr. E.H. Lippinkhof-ter Heege	Meestersweg 20	2 dec1940
Mevr. M.H. Simmelink-Dors	Beckumerstraat 181	3 dec 1929
Dhr. F.J. Borgelink	Windmolenweg 113	9 dec 1936
Dhr. A.J. Burggraaf	Bastinglaan 15	12 dec 1931
Mevr. G.A. Rosink-Brus	Helmerstraat 263	13 dec1934
Mevr. B.J. Olink-Wissink	Mr. de Wolfstraat 37	16 dec 1923
MEvr. G.J. Beuink-Wesselink	Hengelsestraat 447	18 dec 1939
Dhr.J.H. ter Heegde	Arendsweg 90	19 dec 1933
Mevr. G. ter Meer-Haveman	Bleekhofstraat 117	19 dec 1929
Dhr. F.J.L. Roelvink	Meidoornstaat 26	22 dec1928

MEER DAN BIJBELZONDAG!

De Bijbelvereniging staat al decennia bekend om het plaatsen van Bijbels in hotels, zieken- en verzorgingshuizen, hospices, gevangenissen en op schepen. Daarmee worden enorm veel mensen bereikt die de nacht 'buitenshuis' doorbrengen.

Meer talen

Toch bleek er verbreding nodig te zijn. Enkele jaren geleden kwam steeds vaker de vraag naar Bijbeluitgaven in andere talen naar de vereniging toe. Vanuit gevangenissen, opvangcentra en vluchtelingenwerk, maar ook vanuit evangelisatieteams, diaconale instellingen en missionaire werkgroepen. Zonder in te leveren op de bestaande missie, wilden de mensen van de Bijbelvereniging die vraag niet langer onbeantwoord laten. Vandaar dat er intussen ruim 90 Bijbeluitgaven in meer dan 40 talen kosteloos beschikbaar zijn. En die aantallen breiden nog steeds uit!

Minder bezit

Was enkele tientallen jaren terug nog 2/3 van de Nederlanders in het bezit van een Bijbel, intussen heeft recent onderzoek uitgewezen dat dit aantal is gehalveerd en dus heeft nog maar 1/3 van de mensen in ons land een Bijbel in huis. Toch 'vieren we de Bijbel' in zo'n 500 kerken tijdens de Nationale Bijbelzondag op 30 oktober 2016. En dat is waardevol! Die 'extra' aandacht voor de Bijbel ziet de Bijbelvereniging overigens terug in de cijfers. Het aantal gratis verspreide Bijbeluitgaven ging van 27.000 in 2014 naar 58.000 in 2015. En tot 1 september 2016 waren er al ruim 66.000 gratis Bijbels vertrekt!

Niet alleen Bijbelzondag

Hoewel de Bijbelzondag hopelijk een feestelijke dag wordt voor heel veel kerkelijke gemeenten, ondervinden de mensen van de Bijbelvereniging gelukkig dat de Bijbel bij velen elke dag opengaat! Als aan bijvoorbeeld gevangenen een Bijbel in hun eigen taal wordt gegeven, lezen zij daar niet zelden dagelijks in. Meer dan de helft van de gevangenen in ons land is niet van Nederlandse afkomst. En

hoe zouden ze 'verstaan wat zij lezen' als er niet een Bijbel in hun eigen taal beschikbaar is? Vandaar dat zo'n Bijbel voor hen een geweldig cadeau is! De Bijbelvereniging is intensief betrokken bij deze en ook andere doelgroepen en zorgt voor Bijbels in de gewenste talen!

Supermooie reacties

Alle Bijbeluitgaven worden door de Bijbelvereniging kosteloos verspreid. De verwondering daarover wordt regelmatig verwoord in reacties. Berichten als: 'wat een groot geschenk, die Bijbels' en 'wat zijn we blij met de gratis Bijbels voor onze mensen in de gevangenis'. Toch ontvangt de Bijbelvereniging geen cent subsidie.

Betrokken gevers

Een groeiende groep betrokken donateurs steunt de bijzondere missie van de vereniging. Het belang van het plaatsen en verspreiden van Bijbeluitgaven in Nederland wordt door velen gezien. Ook steeds meer jongeren raken geïnteresseerd in dit doelgerichte werk en zijn verrast door de positieve effecten van de Bijbels op de lezers ervan. Ook de moderne geefmogelijkheden spreken hen aan, zoals de gratis WhyDonate app. En met de gerichte verspreiding van vele tienduizenden Bijbeluitgaven per jaar blijven donaties ook enorm belangrijk en giften zijn daarom zeer welkom!

Het IBAN is NL66 INGB 0000 5398 98, ten name van de Bijbelvereniging te Barneveld o.v.v. 'Uitbreiding Bijbeltalen'.

Informatie

Via de website van de Bijbelvereniging zijn alle Bijbeluitgaven te bestellen en is veel informatie voorhanden: www.bijbelvereniging.nl.

Bijbelvereniging
voorheen de Nederlandse Gideons



Titelloos gedicht

Hij zat op school en haalde voor Gedrag en Vlijt
door puur gehoorzaamheid een 8,
ook nu staat hij bekend als brave borst,
maar wie verbergt zich achter deze korst?

Henk de Lange

Wadlopen

Op 27 augustus verzamelden zich bij het Verenigingsgebouw in Usselo ongeveer 25 man om te gaan wadlopen vanaf Noordpolderzijl. Na een aantal warme dagen waren de meesten optimistisch gekleed in korte broeken en hemdjes. De eerste tien minuten werden besteed aan het uitwisselen van telefoonnummers voor een WhatsApp groep. Toch wel handig als je elkaar eens uit het oog verliest op de autobaan. We vertrokken met vijf auto's richting het noorden.

Er was al drie keer eerder wadgelopen met een groep van de jeugdkerk. Deze keer kon iedereen uit de gemeente deelnemen en niet te vergeten een aantal kinderen van de kindernevendienst, die de hele tocht rennend en zwemmend hebben afgelegd. Goed gedaan jongens!

Enmaal aangekomen in Noordpolderzijl was er nog ruim de tijd om je om te kleden of een broodje te eten. We troffen ook Henk Blik, die niet alleen lid is van de gemeente, maar ook onze persoonlijke wadloopgids. Herma Blik paste op onze waardevolle spullen en de tocht kon beginnen!

Met frisse moed begon iedereen vrolijk te wandelen over een dijk waar ook schapen liepen. De oudere garde genoot van het uitzicht van de dijk, terwijl de jeugd maar één ding wou: **VIES WORDEN!**

Inmiddels waren we van de dijk op het wad aangekomen. De grond was in het begin niet zompig zoals wij hadden verwacht, maar kurkdroog met scheuren.



De grond was in het begin niet zompig

Na een tijdje werd het toch wat drassiger en het is jammer dat de Drieklank geen enveloppe heeft waar geuren uitkomen, dan kon u daar ook van meegenieten. Wat we roken waren planten die aan het verteren waren, en dat rook volgens Jenny Stokkers naar 'het gottngat'. *)

We zagen schelpen, krabben, een zeester, water, zon, maar vooral drassige klei waar we wel tot 10 centimeter in zakten met onze schoenen. Het waterige zonnetje van de ochtend was krachtiger geworden en bij de zee hoort wind. Heerlijk weer om wad te lopen!

Halverwege had iedereen natte en vieze voeten, maar één iemand in het bijzonder. De schoenzolen van Irene Meijer hadden losgelaten. Uiteindelijk is ze op sokken terug gekomen bij het beginpunt. Gelukkig is dat goed gegaan.

Naarmate het eindpunt in zicht kwam konden we kiezen of we een zwaar einde wilden of een heel zwaar einde. Op twee mensen na koos iedereen voor een heel zwaar einde. Dat hield in dat er een aantal sliksloten waren die gepasseerd moesten worden. De kinderen renden er zo door, maar een aantal zat behoorlijk vast.

Gelukkig hielp een aantal toppers de verstekelingen die geen stap meer konden zetten in het slik. Super gedaan Harm Aalpol, Emiel Mandemaker en Irene Meijer! Aan onze gidsen en wadloopkenners hadden we op dat moment niet heel veel, want die zaten zelf ook vast. Gelukkig is iedereen vies, maar veilig aangekomen in Noordpolderzijl!

Op de terugweg hebben we in Beilen in Drenthe nog een patatje gegeten met een ijsje. Dat smaakte nog nooit zo goed na zo'n dag buiten ploeteren in de modder.

**) Noot van de redactie: ik heb opgezocht wat dat betekent, maar dat durf ik hier niet op te schrijven*

Zondagsnieuws

De laatste tijd zijn er een aantal zaken geweest waarover de meningen nogal verdeeld waren en de reacties van sommigen voor ons niet een onverdeeld genoegen waren:

- een overlijden van een gemeentelid
- een verhuizing van een gemeentelid

De redactie van het zondagsnieuws heeft deze en nog een paar zaken aan de kerkenraad voorgelegd en gevraagd om daar een uitspraak over te doen: **wel of niet in het zondagsnieuws vermelden.**

De kerkenraad heeft daar over gezegd:

- als een gemeentelid overlijdt en daarvan wordt geen melding gedaan aan de predikant of ouderling dan wordt dit **niet** vermeld in het zondagsnieuws.
- als een gemeentelid gaat verhuizen dan wordt dat ook **niet** in het zondagsnieuws vermeld, tenzij dit door de naaste familie wordt gevraagd.

Het zondagsnieuws is bestemd voor:

-gegevens over de te houden kerkdiensten zoals schriftlezingen, collectes, bloemengroet.

-vermeldingen van de zieken (zodat men in de gelegenheid is om medeleven te tonen).

-vermelding van een overlijden, indien dit doorgegeven is aan de predikant of ouderling.

Voor informatie over kerkelijke activiteiten zoals b.v. de kerkdienst voor de volgende week, open venstermiddagen, 'sobere maaltijden', de voedselbank, kinderkerstfeest, agenda kerkelijke activiteiten.

De redactie van het zondagsnieuws wil ook graag nog benadrukken dat de kopij of berichten naar **beide e-mailadressen moet(en) worden gestuurd**;

het komt nl. nog te vaak voor dat het maar naar één e-mailadres wordt gestuurd:

Ria Teussink: 053 - 428 24 38 emailadres:
teussink@hotmail.com

Hans Wooldrik: 053 - 230 00 79 emailadres:
hans.wooldrik@gmail.com

De redactie van het zondagsnieuws hoopt dat één en ander nu duidelijk is geworden.

Ria Teussink
Hans Wooldrik

De Interkerkelijke Werkgroep
nodigt u uit voor de

SOBERE MAALTIJDEN IN DE ADVENTSTIJD

in de
Protestantse Kerk in Usselo

op de
donderdag 1 en 8 december
en
woensdag 14 december
2016
van 18.00 tot 18.45 uur

Het is de bedoeling dat u zelf brood meeneemt; voor
soep wordt gezorgd

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
--

PREDIKANT

ds. O.G. Haasnoot	Haakbergerstraat 819	7851695
-------------------	----------------------	---------

DIAKENEN

N.Abbink - van der Kamp	Badweg 199	4282002
A.E. Grobben-Berenbroek	Oude Haaksbergerdijk 2	4282193
M. Lippinkhof-Hubers	Boek. Stoombleekerij 59	4357195
W.M. Mandemaker	Boterdijk 2	8507496
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	4365955
B.F.J Nijhuis – Wissink *	Helweg 80	4288391

OUDERLINGEN

W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	4280691
B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	4280035
A.H. Spenkelink-Hogeweg *	Groenelaan 55	4765491
<i>ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad</i>		
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	4761892
H.W. Dekker *	Dorsstokhoek 2, Enschede	4778999
<i>scriba kerkenraad</i>		
R.H.A. Wissink-Roossink	Geessinkweg 403	4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Wissinksdijk 74	4775776
A. Taselaar	Windmolenweg 18	4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184 tel.0653991424

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: J.J. Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Hervormde vrouwengroep Tweekelo

A.W.Grooters- Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

- Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39 tel 4282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691

Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269

Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

-Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof : 0534357195 of 0653928328

Erna Nijhuis: 0534288391 of 0628532959

KERKDIENSTEN

30 oktober	Usselo	10.00 uur	ds.R.Scheurwater Den Ham
06 november	Usselo	10.00 uur	ds. O.G.Haasnoot
13 november	Twekkelo	10.00 u.	ds. J.Bouwmeester Enschede
20 november	Usselo	10.00 uur <i>mmv de cantorij</i>	ds. O.G.Haasnoot
27 november	Usselo	10.00 uur	ds.M.Schepers-vd Poll Enschede
04 december	Usselo	10.00 uur	ds. E.v. Houwelingen Hengelo
11 december	Usselo	10.00 uur	ds. M.C.v.der Meer Almelo
18 december	Usselo	10.00 uur	ds H.Cohen Stuart-Fens Oosterhesselen
24 december	Usselo	22.00 uur	ds. O.G.Haasnoot
25 december	Usselo	10.00 uur	ds. O.G.Haasnoot
31 december	Usselo	15.00 uur	ds. O.G.Haasnoot