



Protestantse
Kerk

Drieklank

april 2023

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Redactie Drieklank:

Kopij sturen naar:
Roel Bruinsma
roelbruinsma@home.nl
06 - 83 98 95 49

Predikant:

ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819 7548
PB Usselo
053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.
com

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Henk Blik
053 - 4837351
06-22702798
hjblik@hjb-ict.com
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website: www.protestantsegemeente-usselo.nl

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varviksingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 45ste jaargang nummer 5, april 2023

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328

Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de pastorie

Pasen

... dan moet je vrolijk zijn, opgelucht en blij. In de natuur is weer van alles begonnen met groeien en bloeien: de lammeren zijn of worden geboren en er hangt een verwachting van de zomer in de lucht.

Met dat 'moeten' heb ik weleens moeite. Want door de jaren heen heb ik gemerkt en gehoord hoe in het leven van mensen het opstaan uit moeilijke ervaringen lang kan duren. Als je een pijnlijke klap hebt gekregen door verlies van een geliefde, door scheiding, door verlies van werk, door ziekte die je lichaam en je leven verandert, ben je niet zomaar weer 'de oude'. Laat staan dat je bekomen bent van alles wat je voelt aan verdriet, aan boosheid, aan lamlendigheid.

Soms duurt het jaren voordat je kunt zeggen: ik ben er weer.

Deze ervaring heeft een band met de opstandingsverhalen in de evangeliën. Ook daar wordt de moeite hoorbaar van het begrijpen dat leven mogelijk is na de dood. En u merkt als lezer dat ik ervaringen van verlies met de dood vergelijk!

Bij Johannes moet Jezus meerdere keren verschijnen voordat duidelijk is welke impact het opstaan van Jezus uit de dood heeft. Ook al kunnen we als lezers ervan uitgaan dat alle evangeliën geschreven zijn vanuit de optiek van de opgestane Heer, juist deze evangelist tekent de moeiten op die mensen hadden om vertrouwen te herwinnen na de ervaring van de kruisiging van Jezus.

Maar dat lukt. Herwinnen van vertrouwen lukt! Dat is de hoop die wij mogen delen, ook vandaag. Daarvoor heb je niet alleen je eigen veerkracht nodig. Mensen om je heen horen daarbij, mensen die nabij blijven, ook als je niet opgewekt en vrolijk bent.

Enerzijds vieren wij eerst Goede Vrijdag en - met de onderbreking van Stille Zaterdag - daarna Pasen, een snelle gang van het dieptepunt van Goede Vrijdag naar het hoogtepunt van het feest van de Opstanding. Anderzijds leert mij het leven het langzame van de opstanding in het bestaan. Wie weet, is het in onze tijd van het snelst, het hoogst, het fitst, - een zaak van Pasen om de voelhorens uit

te steken en het langzame op te merken. Het langzame van herstel, van nieuwe vrolijkheid, van de teruggekeerde kwinkslag. Als we elkaar wat meer tijd gunnen, misschien wordt Pasen dan beter zichtbaar. In hoe mensen weer durven vertrouwen op het goede leven.

Ds. Wiebke Heeren

Iets anders over leven...

In de pastorietaan achter huppelt momenteel een haas, en wanneer ik naar buiten kom, gaat die in grote hoge sprongen bij de buurman schuilen. Een fazant hoort nu ook bij het tuinvolk.

En de eekhoorns proberen steeds weer het potje met pindakaas plus uit de houder te peuteren. De koolmezen wachten dan ongeduldig tot deze veelvraat klaar is en nog iets overlaat.

Ook ontdekte ik dat in ieder geval één koolmees te dik was voor het vogelhuisje, het was een heel gek gezicht dat die graag naar binnen wilde, maar dat het niet lukte.

Vogels weten gelukkig niet wat een dieet is.

Inmiddels heb ik wat planten en bloemen gekocht, dus achter de pastorie gaat het één en ander veranderen.

Het zullen kleine stappen zijn, maar toch. De komende jaren zullen uitwijzen of de tuin wat bloemrijker wordt.

(Wordt vervolgd)

Een beetje mediteren bij: tolerantie

Momenteel lees ik geregeld in een boek van de voormalige Duitse Bondspresident Joachim Gauck. Het boek heet eenvoudig: 'Tolerantie. Gewoon moeilijk.'

Gauck was predikant in de voormalige DDR, mede-initiator van de protesten daar eind jaren tachtig in de kerken, voordat de muur viel, en kwam in de politiek terecht. Hij zat in de eerste lichting politici die de - zeg maar - Tweede Kamer vormden in Oostberlijn na de val van de muur. Waar decennialang vooral de leden van de SED politiek bedreven, waren er nu voor het eerst volksvertegenwoordigers bijeen, die in een vrije en geheime verkiezing waren verkozen.

Gauck had de afwezigheid van tolerantie ervaren. Alles wat buiten de ideologie van de SED viel, een tegenstem liet horen, werd verdacht (gemaakt) en vaak vervolgd. Dat is systemen eigen, die voor



Joachim Gauck

mensen het geluk willen bepalen.

Nadat de beide staten waren herenigd, kwam Gauck in een politieke wereld terecht die van tolerantie leefde, maar ook weleens tegen zijn eigen morele opvattingen in besluiten nam.

Dat leidde mede tot dit boek. Wat is tolerantie nu eigenlijk?

Alhoewel het boek zich bezig houdt met de Duitse situatie, vind ik er toch gedachten in, die voor Nederland ook belangrijk zijn.

Want ook hier is de tolerantie de laatste tijd ver te zoeken. Is mijn idee.

Maar laat ik bij iets anders beginnen: Nederland was vele jaren het toonbeeld van tolerantie voor vele Duitsers. Het waren niet alleen de coffeeshops en het gedoogbeleid rondom een stikkie. Met het woord tolerantie werd ook een bestaanswijze omschreven die iets vertelde hoe mensen elkaar verdroegen. Juist in de grote verschillen die mensen beleefden en verbeeldden.

In Nederland verdroegen mensen een heleboel van elkaar, dat was althans het beeld buiten Nederland. Ik denk niet, dat het alleen valse schijn was. Men leefde naast elkaar in een straat, in een dorp, ook al vond je de buurman of de buurvrouw een beetje gek. Dat was dan zo. Omgekeerd kon immers ook. Gauck zegt dat tolerantie meer is. Hij zou het gedrag van burens meer als 'respekt' omschrijven. Je respecteert de wereld van de ander, zo lang die ander niet verwacht dat jij ook in die wereld moet

stappen.

Tolerantie doelt op het echte samenleven. Daar waar meningen en overtuigingen tegenover elkaar staan. Tolerantie is hard nodig, juist waar de mening of de overtuiging van de ander als een last wordt ervaren. En daarmee is de van oorsprong Latijnse betekenis ook hoorbaar: tolerare is: uithouden, verdragen, dulden.

Je kunt niet verwachten dat drieduizend mensen hetzelfde denken en ervaren in een en dezelfde situatie. Ook al wordt ons dit beeld momenteel vanuit China getoond.

Hoe leef je dus samen met mensen die heel anders over dingen denken en oordelen? En waar is de grens van tolerantie bereikt?

Meer hierover in een volgende Drieklank.

Ds. Wiebke Heeren

Zo is hij begonnen, met dit thema. Tolerantie. En ik vind zijn gedachten zo boeiend en belangrijk voor onze tijd, dat ik graag hiervan iets met u, met jullie wil delen.

Vanuit de kerkenraad

De tweede kerkenraadsvergadering van 2023 vond plaats op woensdag 15 maart 2023 in de Gerfkamer van de kerk.

Na de opening besprak ds. Wiebke Heeren bij wijze van bezinning één van onze 3 beleidsuitgangspunten, n.l. 'Openheid'. Als voorbeeld hiervoor gebruikte zij het kunstwerk 'Pietre Sonore' ('Klinkende Stenen') van Pinuccio Sciola.



Pinuccio Sciola - Pietre Sonore

Op voorstel van ds. Wiebke Heeren en Herma Blick is besloten dat er op dinsdag 18 april 2023, van 18.00 tot 20.00 uur een tafelgesprek met maaltijd zal

plaatsvinden in het Verenigingsgebouw. Ook zal er een keukentafelgesprek worden georganiseerd op 16 mei 2023 op de boerderij bij Annet Grobben. Uitgebreidere informatie hierover leest u elders in de Drieklank.

Er is een zangkringavond georganiseerd door de Ring (samenwerkingsverband gemeenten in de regio) op 11 mei a.s. in de Ontmoetingskerk in Enschede. Er zullen nieuwe melodieën voor de cantorijen worden uitgeprobeerd. Hanna Rijken is de docent van die avond, zij werkt zelf met cantorijen en koren en weet immens veel van het kerkelijk lied- repertoire. Wiebke Heeren beveelt deze bijeenkomst van harte aan.

Omdat er nu nog onvoldoende concrete informatie is, komt hierover te gelegener tijd meer nieuws in het Zondagsnieuws en op de website.

Ds. Hans Hinkamp gaat voor tijdens de dialectdienst op 29 oktober in Twakkelo. Hierover komt een apart artikel in de Drieklank.

Besloten is dat de kerkenraad op een zaterdagochtend tijdens een aparte bijeenkomst zich gaat beraden over het voorbereiden en opzetten van een nieuw beleidsplan.

Kerkrentmeesters

We zijn blij met de uitkomst van de Actie Kerkbalans.

De Paascollecte die voorheen met acceptgirokaarten werd gehouden gaat veranderen. Vanaf dit jaar wordt deze in digitale vorm gehouden. Acceptgirokaarten wordt namelijk niet meer door de banken gebruikt. Hierover komt een artikel in Drieklank en op zondagsnieuws. De digitale oplossing hiervoor is in voorbereiding. De dorpskern van Usselo wordt verder aangepakt. Er zullen bomen worden geplant. Ook bij de kerk worden er een 3-tal geplant. Jan Berenbroek wordt hierover geïnformeerd. De tuin rond de pastorie en kerk wordt ook aangepakt. Henk Aalpol zal de put opknappen.

Wim Cretier heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen helaas moet stoppen met het werk als koster. Hij wil het schilderen van de Paaskaars wel blijven doen.

Diaconie

De Goede Vrijdagdienst zal worden voorafgegaan door de KinderPassion. (Zie hiervoor hieronder) De diaconie verzorgt soep na afloop van de KinderPassion waarvoor een vrijwillige bijdrage voor een goed doel wordt gevraagd. Oekraïense vluchtelingen uit Boekelo zijn hiervoor ook uitgenodigd. Aanmeldingen worden aan Mieke Lippinkhof doorgegeven. Het Paasontbijt gaat dit jaar helaas niet door. Wel komt er een verrassing na de dienst op 1e Paasdag.

Kindernevendienst

De KinderPassion is in voorbereiding. De jeugd is er al erg druk mee. Op Goede Vrijdag 7 april a.s. zal door de jeugd de KinderPassion weer worden opgevoerd, gevolgd door soep en de kerkdienst. Het programma ziet er zo uit: 17.00 uur: KinderPassion, 18.00 uur: soep, 19.00 uur.

Van de technische werkgroep Kerkdienst gemist

Het Zondagsnieuws zal 5 minuten voor de start van de dienst op het beeldscherm te zien zijn zodat ook de kijkers deze voorafgaand aan de dienst kunnen lezen.

Drieklank

Het redactieteam van de Drieklank zal worden uitgebreid met Herma Blik. Zij gaat Roel Bruinsma ondersteunen bij de redactie. Nine van Schuppen controleert de teksten in de Drieklank en plaatst de drukopdracht.

We krijgen allemaal de hartelijke groeten van Olaf Haasnoot. Hij heeft geen pijn meer, is nog wel kwetsbaar, maar zeer positief ingesteld.

De kerkenraadsvergadering wordt afgesloten door ds. Wiebke Heeren met het voorlezen van een deel van het lied 430 uit het Liedboek.

*Namens de kerkenraad,
Jan W. ter Mors (Voorz.)*

Van de kerkrentmeesters

Kerkbalans 2023: Geef om uw kerk

Met het uitkomen van dit nummer van Drieklank hebben wij alle toezeggingen van de actie Kerkbalans 2023 verwerkt en kunnen wij u de resultaten daarvan in onderstaand overzicht tonen.

Op de begroting 2023 zijn wij voor Kerkbalans uitgegaan van een bedrag van € 62.000. Van de 355 (2022: 377) aangeschreven leden hebben wij 297 (2022: 305) toezeggingen terugontvangen. Het totaal bedrag aan toezeggingen is uitgekomen op € 68.189, wat inhoudt dat de gemiddelde toezegging € 230 bedraagt.

Als College van Kerkrentmeesters zijn wij uiteraard heel blij met dit mooie resultaat. Het toegezegde bedrag is een stijging in vergelijking met vorig jaar en ruim boven het begrote bedrag voor 2023.

Wij danken nogmaals allen voor hun gedane toezeggingen voor Kerkbalans 2023.

Tenslotte staat hieronder een klein overzicht van de verdeling van de toezeggingen naar grootte in vergelijking met vorig jaar.

	2022		2023	
< 250	225	23.694	211	22.442
251-500	57	22.562	60	23.912
501-750	14	8.598	16	10.136
751-1000	6	5.510	5	4.450
> 1000	3	4.950	5	7.250
Totaal	305	65.314	297	68.189

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Paul Swank

Een nieuwe app: Appostel

In eerdere edities van de Drieklank heeft u kunnen lezen, dat de Colleges van Diaconie en Kerkrentmeesters bezig waren met het testen van een app voor de Protestantse Gemeente Usselo. Toen de gezamenlijke banken in Nederland besloten om de acceptgirokaart buiten gebruik te stellen, moesten wij voor de geldwerving naar een alternatief zoeken. Wij hebben die gevonden in een app met de naam Appostel.

Na een testperiode in beperkte kring kregen wij van deze groep mensen voldoende positieve reacties om de app te introduceren in de hele gemeente. Dat betekent dat de app vanaf nu voor alle gemeenteleden beschikbaar is.

De app heet dus Appostel, en is een gezamenlijk project van de Diaconie en de Kerkrentmeesters. Zij is beschikbaar voor telefoons en tablets onder Android en Apple, en gratis te downloaden vanuit de betreffende appstores.

Wat kunt u ermee? Op dit moment kunt u met behulp van deze app:

bijdragen aan kerkcollectes,
bijdragen aan speciale collectes (bijv. de komende Paascollecte)

bijdragen aan acties (bijv. actie Syrie)

toezeggingen doen aan bijv. Kerkbalans

zich opgeven om opgenomen te worden in een adreslijst van leden van de kerk
In de toekomst kunnen hier nieuwe gebruiksmogelijkheden bijkomen en dan berichten wij daar natuurlijk over.

Nieuw is dat u vanuit Appostel kunt bijdragen via iDeal of vanuit een vooraf aan te kopen tegoed.

Op de website www.appostel.nl staan twee filmpjes die een goede indruk geven van de mogelijkheden

en het gebruik van de nieuwe app. Verder wordt daar in een kort filmpje uitgelegd hoe u de app kunt installeren en kunt activeren.

Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen even handig is om zo'n app op de telefoon of tablet te installeren. Mocht u er niet uitkomen dan zullen wij graag proberen uw vragen te beantwoorden of u hulp te bieden bij de installatie. Misschien kunt u ook hulp vragen aan kinderen of kleinkinderen. Wij hopen dat u net als wij enthousiast wordt over deze nieuwe ontwikkeling in onze kerk.

Tenslotte, wij zien deze digitale mogelijkheid als een aanvulling. De gebruikelijke methoden van collecteren en bankoverschrijvingen blijven gewoon bestaan.

Paul Swank en Henk Blik

Vanuit de diaconie

Collectes

Voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië is via collecte en Bank in totaal € 832,50 binnen gekomen

De actie "Doneer je energietoeslag" heeft in totaal € 400,-opgebracht

Collectes

22 jan.	Missionair werk P.K.N.	58,65
	Plaatselijke Gemeente	94,15
29 jan	Sirkelslag activiteit voor jongeren	106,00
	Plaatselijke Gemeente	112,20
5 feb.	Wereld Diaconaat Kerk in actie	62,85
	Plaatselijke Gemeente	80,00
12 feb.	Aardbeving Syrië	412,50
19 feb.	Stichting Present	50,25
	Plaatselijke Gemeente	60,50
26 feb.	Kerk in Actie Zambia	114,70
	Plaatselijke Gemeente	108,12
5 mrt,	Voorjaarszending Palestina	68,70
	Plaatselijke Gemeente	68,-
12 mrt,	Binnenlands Diaconaat kerk in actie	78,30
	Plaatselijke Gemeente	100,-

Giften

Dhr. t. H.	50,-
Mevr. R.	10,-
Mevr. M.	10,-

Mieke Lippinkhof

Giften via de bijdragenadministrateur

Mw. v.d V. € 25.00

Mw. V. € 250.00

Coen Nijkamp

Kaarsenactie

De Kaarsenactie voor de Oekraïne is gestopt!

Vele kaarsen zijn ingebracht en daarvoor willen we U hartelijk bedanken!

Veel dank aan Anneke en Henk Heino die de kaarsen naar het verzamelpunt brachten!

Liesbeth Harms

Ontmoetingsochtend

We gaan op dinsdag 16 mei om 10.30 uur na een lange tijd weer gezellig om de keukentafel bij Annet Grobben .

Daar gaan met elkaar in gesprek en luisteren naar elkaars verhalen. Soms spontaan, soms n.a.v. vragen. Het is steeds weer verrassend wat eenieder te vertellen heeft.

Uit de actie kerkbalans is gebleken dat er zoveel mensen zijn die de "kerk" een warm hart toedragen. Dus weet dat u welkom bent!

U kunt dan meteen kennis maken met onze dominee Wiebke Heeren.

Het adres van Annet is: Oude Haaksbergerdijk 2
Wilt u Annet dan wel even een berichtje sturen voor zaterdag 13 mei. Tel:0681790163 of per mail, ervegrobben@outlook.com

Mieke Lippinkhof

Paasmiddag voor "senioren"

In de Drieklank van februari heeft hiervoor een uitnodiging gestaan.

Wie zijn nu die senioren? Daarover ontstond discussie tijdens het koffie drinken. Daarom hebben we het volgende bedacht:

Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd voor deze middag, waarin de ontmoeting centraal staat. Deze middag wordt gehouden op zaterdag 1 april.

Vanaf 14.15 uur staat de koffie klaar in ons verenigingsgebouw.

Onze eigen predikant verzorgt de liturgie.

Gerrit Harms laat mooie foto's zien van zijn reis naar Mongolië en de middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

U mag natuurlijk familie, vrienden of buren meenemen, want we zijn een kerk voor iedereen. Gesymboliseerd door het Open Venster werk. Graag uiterlijk woensdag 29 maart opgeven bij Greetje van der Valk tel: 053 - 4282020 of Mieke Lippinkhof 053 - 4357195

Mieke Lippinkhof

In Gedachtenis



Op 16 januari overleed Henk Duinhof in Enschede. Hij woonde de laatste jaren met zijn vrouw aan de Mekkelhorst, een appartementencomplex voor ouderen; en later verhuisde hij daar naar een gesloten afdeling, omdat de dementie zijn leven steeds meer ging bepalen. Wat niet betekende dat hij ook in die fase niet kon genieten. De foto's van bezoeken van zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen laten dan een stralende man zien, gelukkig.

Henk Duinhof werd 85 jaar. Sinds 1963 deelde hij zijn leven met Ans Leussink, die hij al een tijd kende. Dit jaar hadden ze het zestig jarig huwelijksjubileum kunnen vieren.

In hun huwelijk werden vier kinderen geboren: Coos, de tweeling Gerriëlle en Nannette, en Nick. Met hun partners en negen kleinkinderen werd het een grote familie.

Henk Duinhof heeft eerst gewerkt als technisch tekenaar, later als mededirecteur van een kleine onderneming. Ondanks zijn veeleisende werk heeft hij altijd de tijd genomen om met de kinderen iets te ondernemen en tijd door te brengen. Zaterdags kon je hem met de kinderen op het voetbalveld vinden. Later werden dat prachtige momenten met de kleinkinderen. Hij was wat dat betreft, een familieman.

Maar hij speelde niet alleen zelf graag voetbal, en bracht niet alleen de kinderen naar het voetbalveld, hij nam ook bestuurstaken op zich. In de voetbalvereniging, en op de diverse scholen, waar zijn kinderen op zaten. En hij was bekend om zijn bijdrage in de kerkenraad.

Daarbij steeds bescheiden, niet op de voorgrond.

Omdat Henk Duinhof dit alles met een vanzelfsprekendheid deed, werd de tekst voor de overdenking een deel uit de bergrede van Jezus. Matteus 5. 3 - 10 De Zaligsprekingen „Gelukkig ... “ Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Deze zin hebben we bedacht voor het leven van Henk Duinhof. Nederig is niet negatief bedoeld, maar heeft de oorsprong in het een keer zelf gekneusd zijn.

Met zo'n ervaring sta je anders in het leven.

Daar komt bij dat Henk Duinhof over een ongekend gevoel voor humor beschikte die menigeen om de tuin leidde. „Meent hij dat echt?“, zo werd de kinderen vaak gevraagd door vriendinnen en vrienden. Want hij kon met een pokerface de raarste dingen beweren.

Zo bleek het leven nooit saai.

Het verlies om een lieve man en lieve vader en opa werd goed hoorbaar tijdens de afscheidsdienst in de kerk van Usselo.

En met zijn gaven heeft Henk Duinhof zijn bijdrage aan de samenleving gegeven, als een bewuste burger.

Begraven werd hij op de begraafplaats in Usselo.

Zijn vrouw en kinderen met hun families wensen we kracht toe vanuit de goede herinneringen, en Gods troost in de momenten van gemis en rouw.

ds. Wiebke Heeren



En verder ...

Tafelgesprekken

Samen eten, de gezelligheid aan tafel genieten en van daaruit het hebben over ... een tekst, een gedicht, een bijbeltekst.

Delen dus, aan tafel en een stuk van wat omgaat in je hart.

Dit leek Herma Blik en ondergetekende een mooi idee, om aan jullie als gemeenteleden voor te leggen en hiervoor uit te nodigen:

18 april zal de eerste avond zijn, jullie zijn welkom om 18 uur en inloop is vanaf 17.45 uur in het Verenigingsgebouw. Wij willen uiterlijk om 20.15 uur stoppen.

De tweede avond staat gepland voor 23 mei. Er gelden dan dezelfde tijden, wederom in het Verenigingsgebouw.

Graag verwachten wij een opgave van tevoren. Dat neemt niet weg dat ook spontaan iemand zich kan aansluiten. Maar voor het eten moeten we toch kunnen plannen.

Deze avonden zijn ook voor mensen, die wat verder afstaan van de kerk, maar behoefte hebben aan ontmoeting en een goed gesprek.

Van harte welkom!

Herma Blik, opgave onder: hermablik@hjb-ict.com
of tel. 06-49271654

Wiebke Heeren, opgave onder:
wiebkeheeren@hotmail.com
of tel. 053 - 2316060



Oecumenisch City Pastoraat (OCP)

Het is ons een groot genoegen u mee te delen dat het OCP genomineerd is voor de Enschedese Vrijwilligersprijs 2023 !

Deze nominatie hebben we vanzelfsprekend geaccepteerd.

Voor het OCP wordt in de kerk van Usselo geregeld gecollecteerd en een aantal gemeenteleden is aan het OCP verbonden, als vrijwilliger.

Hieronder een verkorte versie van het bericht dat we ontvingen namens de gemeente Enschede en de Stichting M-pact:

GEFELICITEERD!

Uw organisatie met al haar vrijwilligers is genomineerd voor de Enschedese Vrijwilligersprijs 2023!!

Namens de gemeente Enschede en Stichting M-Pact wil ik u graag uitnodigen om de nominatie voor de Enschedese Vrijwilligersprijs 2023 te accepteren.

Wij zijn trots op de inzet van jullie vrijwilligers en het werk dat ze samen hebben verricht om de stad Enschede te ondersteunen.

De nominatie is een erkenning voor al het harde werk dat de organisatie en uw medevrijwilligers hebben verricht.

Het is een mooie manier om de aandacht te vestigen op het belangrijke werk dat jullie doen en om de vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage aan de stad Enschede.

*U en uw vrijwilligers zijn bij deze van harte uitgenodigd om woensdag 7 juni aanwezig te zijn bij de Enschedese Vrijwilligersdag!
Deze dag start van 09:30 tot 14:00 uur. Locatie: Wijkcentrum en buurthuis PRISMARE.*

Binnenkort krijgt u de gelegenheid te stemmen op



ons OCP. U hoort daar later meer over, via de Zondagsbrief.

Riet Ploeger

Nieuwe Ambtsdragers

Klaas en Wilma Boersma

Na een goed jaar lid van deze gemeente en eind januari, in een mooie en goede kerkdienst bevestigd in het ambt van ouderling, hebben mijn vrouw en ik er behoefte aan ons iets breder aan u voor te stellen.

Beide zijn wij 70 jaar en gezegend met een goede gezondheid en inmiddels al 49 jaar getrouwd.



Wilma is gaan werken toen de jongste telg naar de lagere school ging en heeft daarna zo'n 30 jaar in de zorg gewerkt. Ik was heel goed op school, ik zag elk blad van de boom vallen, en dus met 16 jaar aan het werk bij Philips in Enschede. Na de dienstplicht ben ik gaan werken bij Hollandse Signaal Apparaten in Hengelo, nu beter bekend als Thales. Meer dan 35 jaar naar volle tevredenheid. Begonnen als bedradingsmonteur en daarna als wagenparkbeheerder in de garage en de technische dienst. Na het uitbesteden door Thales van de technische dienst heb ik nog 15 jaar gewerkt als onderhoudsdeskundige bij de fa. BAM.

Op 66-jarige leeftijd met pensioen gegaan. Ook ben ik nog 27 jaar bij de vrijwillige brandweer geweest in Enschede. In onze vorige gemeente ben ik verschillende keren diaken geweest en heb dat ambt graag mogen vervullen. Wilma is druk geweest in de crèche en met ziekenbezoek, zusterhulp geheten.

Ons huwelijk is gezegend met 4 kinderen: twee jongens en twee meisjes. Helaas is één dochter en zus op 16 jarige leeftijd, nu zo'n 28 jaar geleden, overleden aan een hersentumor. Het heeft ons als gezin behoorlijk in de war gebracht, zacht uitgedrukt. Met enige regelmaat hebben wij nog een stevige geloofsstrijd over het hoe en waarom. Het litteken blijft. Lang geleden hoorden wij een preek van een dominee waarvan ook een kind was overleden. Hij preekte over het dochttertje van Jairus. Het slot van de mooie preek luidde als volgt: Jezus zei tegen Jairus: . . . zij is niet dood . . . zij leeft! . . . Amen! Daar houden wij ons aan vast, hoe moeilijk ook te aanvaarden.

Als gezin hebben wij de draad weer opgepakt en nog vele mooie dingen mogen ervaren. De kinderen zijn allemaal goed terecht gekomen. Schoondochters, schoonzoon en 6 kleinkinderen vinden wij een mooi geschenk.

Na veel te veel nadenken, samen met mijn vrouw Wilma, over hoe het nu allemaal ging in onze vorige gemeente, kerkelijk Nederland en alle ontwikkelingen daaromtrent hebben wij, na een proces van toch wel enkele jaren, besloten onze vorige gemeente, met pijn in het hart te verlaten. Veel zou ik erover kunnen schrijven maar ik denk dat het beter is dit niet te doen. We hebben besloten om bij uw gemeente lid te worden. Al vanaf de eerste dag hebben wij ons welkom gevoeld en na enkele weken bij deze gemeente hebben wij de rust weer gevonden in ons hoofd. Vooral de rust in ons hoofd die wij weer mochten ontvangen, van de Heere en van u, hadden wij nodig.

En ... zoals gezegd in de aanhef: nu ouderling. Hier en daar werd ik gevraagd, en ik heb zelf wellicht ook een balletje opgeworpen. Ook voel ik het ambt als een roeping en zal dan ook naar eer en geweten mijn best doen. Wilma is ook al helemaal op haar plek bij de dames van de koffie 's morgens na de dienst.

Tot zover in het kort iets over ons beiden. Als u wat weten wilt of uw nieuwsgierigheid is geprikkeld: kom gerust!

Groet
Klaas en Wilma

Lidie Farro

Of ik even een stukje voor mezelf wil schrijven ter kennismaking in de Drieklank.....Natuurlijk wil ik best wat over mezelf vertellen, maar iets over een ander schrijven is toch wat makkelijker dan over jezelf. Want wat is nou leuk voor anderen om te weten? Mijn naam is Lidie Farro, ik ben 65 jaar en inmiddels 43 jaar getrouwd. Mijn man Jose is bijna 73 en komt van Aruba, vandaar de naam Farro. En we hebben samen een zoon, Jeffrey.



Mijn meisjesnaam is Geessink. Een niet onbekende achternaam in de Achterhoek en ook niet op de Helmerhoek. Het was een leuke verrassing om een Geessinkweg te ontdekken! Mijn wiegje stond in Holtfen maar ik ben opgegroeid op een boerderij in Vragender, een klein kerkdorp onder de rook van Lichtenvoorde. Er was een kleine protestante enclave in Vragender en we kerkten in Lichtenvoorde. Een kleine gemeente, vergelijkbaar met Usselo, waar op dit moment dominee Hinkamp de predikant is. Dezelfde Hinkamp die ook in Usselo met veel plezier een dialectdienst verzorgt. Ik mag nog graag af en toe meegaan met mijn moeder naar ons kerkje in Lichtenvoorde. Mijn ouders hadden een gemiddeld gemengd boerenbedrijf, waar ze beiden hard werkten om voor hun gezin met 5 kinderen de kost te verdienen. En zoals dat bij veel gezinnen gewoon was werden we al vroeg ingeschakeld bij klusjes op de boerderij. Ieder had zo zijn eigen taak. Aangezien ik

de oudste was hoorde daar het 'op mijn broertjes en zusje passen' vanzelfsprekend bij. Ik had een fijne jeugd en ben niks minder geworden van het flink de handen uit de mouwen steken. Mijn ouders zorgden er altijd voor dat er voldoende speel- en leestijd overbleef. Toch wist ik al heel jong dat ik geen boerin wilde worden. Ik was te nieuwsgierig naar de grote buitenwereld en wat daar te beleven zou zijn en ik hield van leren.

Ik kwam uiteindelijk in het onderwijs terecht in Enschede en heb daar diverse rollen ingevuld: kleuterleidster, kinderen leren lezen en schrijven, lesgeven in de bovenbouw, werken bij en leidinggeven aan een schoolbegeleidingsdienst, schooldirecteur, ondersteunen van kinderen met ernstige gedragsproblemen, en de ouders van die kinderen, en van scholen met dit type kinderen. Tot uiteindelijk gedragswetenschappelijk docent bij de huisartsenopleiding en daar aankomende huisartsen begeleiden in het helder en goed communiceren met patiënten. Al deze rollen heb ik met heel veel passie en plezier gedaan. De rode draad in mijn werk en de opleidingen die ik volgde was vooral de wens de ander te begrijpen, juist als het om moeilijk of ingewikkeld gedrag ging. En op basis daarvan uit te zoeken wat er dan 'helpend' zou kunnen zijn of hoe het verder zou moeten. Naast mijn werk vond ik het ook fantastisch om moeder mogen worden van een zoon die inmiddels alweer 33 is. En inmiddels mogen wij ons ook elke woensdag verheugen op het oppassen op 2 kleinzoons van nu 3 en 1,5 jaar. Zowel het vader en moeder en opa en oma worden, was voor ons niet vanzelfsprekend en is op een bijzondere wijze verlopen en het vervult ons met grote vreugde en diepe dankbaarheid.

Als het gaat om mijn geloofsleven heb ik, vast net als vele anderen, een beetje ups en downs meegemaakt. De eerste jaren waren mijn man en ik betrokken de oecumenische diensten in de Grote Kerk op de markt. Daar zijn mijn man en ik ook getrouwd door ds. Paul van Dijk en uit die tijd ken ik Riet Ploeger en Roel Bruinsma en het was verrassend ze weer in Usselo tegen te komen. Toen we op Stadsveld kwamen te wonen zijn we overgegaan naar de Apostel Thomaskerk, destijds bij ds. van Zijll Langhout. Onze zoon is daar destijds gedoopt. Nadat we eind jaren 80 vervolgens naar de Helmerhoek verhuisden kwamen we terecht bij de OGH op de Helmerzijde. Maar er diende zich in die jaren ook een periode aan waarin de binding met kerk en geloof wat op de achtergrond raakte, grote twijfels over vanzelfsprekendheden, de waarde van geloven in een God in een wereld waar zoveel negatieve dingen bleven gebeuren. En toch begon ik na

verloop van tijd iets te missen in mijn leven en kwam tot de conclusie dat 'geloven' misschien ingewikkeld was, maar ik toch ook niet zonder kon. Ik ben toen zomaar ergens begonnen te kerken en dat was bij toeval bij de Vrije Evangelische Gemeente aan de Boddenkampstraat. Een kleine gemeente met een zeer warm welkom voor ieder die daar binnenstapte! De jaren daar hebben mijn band met kerk en geloof gesterkt en hoewel ik niet algeheel van twijfel genezen ben, vertrouw ik er inmiddels op dat ieder die God zoekt welkom blijft. Helaas werd de gemeente zo klein dat ze niet langer kon voortbestaan en kwam er een zoektocht naar een nieuwe gemeente. En die heb ik gevonden in Usselo!

Hier komt voor mij veel bij elkaar, de sfeer van het platteland, het dialect, een kleine betrokken gemeenschap maar toch ook het welkom voor anderen 'van buiten' in deze gemeente. Het werk in de beroepingscommissie heeft ervoor gezorgd dat ik me nog meer verbonden ben gaan voelen met de kerk in Usselo en het is voor mij een eer dat ik nu als ouderling een steentje mag bijdragen aan deze gemeente.

Ik hoppe daj no een betjen wet wat veur vleis aj in de kuup hebt, anders vrög ut gewoon! (Ik hoop dat u een beetje beeld hebt gekregen van mij maar spreek mij gerust aan als u vragen hebt)

Lidie Farro

Dialectdienst

Spreekt u graag dialect? Of u spreekt het niet, maar u kunt het goed verstaan? Wilt u graag de zondagsdienst eens in 'de moodersproake', onze streektaal, het Nedersaksisch, horen?

Wij hebben ds. Hans Hinkamp uit Lichtenvoorde weer bereid gevonden een dienst in het dialect te verzorgen.

Kom dan zondag 29 oktober naar Tweekelo, de dienst begint om 10 uur. Noteer deze datum alvast.

Joke Pasma



Vanuit de Blekerij

De belofte van een zoon in bijzijn van Sara. Gen., 18, 9-22

De gasten vragen nu naar Sara. Dit geeft aan dat dit geen gewoon voorbijtrekkend gezelschap is. In dat geval zou het een onbescheiden vraag zijn. Laten we nu niet zeggen dat Sara nieuwsgierig was. Als er mannelijk bezoek was, moest de vrouw buiten zicht blijven. Logisch dat ze toch wil horen wat er gezegd wordt. Abraham is niet zo mededeelzaam, zo blijkt straks. Eén van de drie neemt nu het woord. Dat wil zeggen dat het er nu op aankomt. Hij spreekt in de ik-vorm, dat wil zeggen dat hij namens God spreekt, ofwel God zelf is.



Rembrandt - Abraham en de drie engelen

Volgens de Talmoed zijn de drie boden elk met een eigen boodschap gestuurd. Michael komt de geboorte van een zoon aankondigen – hij is dan niet God zelf -, Refaël komt Abraham genezen van zijn pijn en Gavriël moet Sodom verwoesten. Twee keer wordt in vs. 11 – niet in de NBV – benadrukt dat Abraham en Sara heel oud zijn. Dan wordt er ook nog eens gezegd dat Sara, menselijkerwijs gesproken, geen kinderen meer kan krijgen. En toch volgt, haast ongeloofwaardig, de aankondiging. In vs. 12 verwijst het Hebreeuwse grondwoord naar seksueel genot. In die zin wordt het door de meeste vertalingen, maar niet door de NBV, vertaald. Zowel de SV als Oussoren vertalen met wellust. Sara krijgt haar jeugd weer terug. Merkwaardig is, dat zij dit blijkbaar voor het eerst hoort. Abraham heeft haar blijkbaar niets gezegd over wat hem in H. 17 is toegezegd. Het woord lachen, dat in Izaäks naam verborgen is, komt hier

weer terug.

Als je goed leest, zie je dat JHWH de woorden van Sara niet goed weergeeft. Zij zei: "Mijn heer is oud" en God zegt dat niet. Abraham zou zich hierdoor misschien gekwetst voelen. Volgens sommige Talmudische wijzen mag je onwaarheid spreken om mensen te sparen. Zo mag je op een bruiloft een lelijke bruid prijzen om haar schoonheid om haar trouwdag niet te bederven.

Sommige Joodse wijzen vertalen vs. 14: Is voor God iets verborgen? Als niets voor hem verborgen is, overziet hij alles en kan hij in alles ingrijpen. Aan God is niets voorbehouden. God spreekt hier over zichzelf afstandelijk in de derde persoon, ofwel de engel spreekt hier over God. Hij blijft bij zijn toezegging: over een jaar is er een zoon. Sara lacht, niet uit geluk, maar uit twijfel. Dat wordt geconstateerd en gezegd. Zij schrikt, misschien is ze bang dat ze JHWH beledigd heeft, en ontkent. God berispt haar niet, blijkbaar is het feit dat hij haar heeft zien lachen, al voldoende.

De mannen stappen nu op en kijken uit over de vlakte van Sodom. Abraham doet hen als goede gastheer uitgeleide. Het wordt nu tijd om een knoop door te hakken. Heeft JHWH gewacht, totdat Abraham zijn taak als gastheer heeft vervuld, of maakt hij deel uit van het gezelschap van drie vreemdelingen? Van de drie mannen arriveren er twee in Sodom. We kunnen constateren dat de derde JHWH zelf is, die nu achterblijft om met Abraham te praten. Hij is dan ook degene die constateerde dat Sara lachte. Vs. 1 is dan de aankondiging van het verhaal dat in vs. 2 begint. In vs. 17 wordt het Hebreeuwse grondwoord verschillend vertaald. De NBV komt met dacht, maar Buber/Rosenzweig vertalen met zei bij zichzelf. Andere gezaghebbende vertalingen, Vulgaat, King James, Chouraqui, geven met zei weer. Dat lijkt mij juist. JHWH beschouwt Abraham na de verbondssluiting als gelijkwaardig verbondspartner. In vs. 18 en 19 geeft hij de overwegingen weer, die hem ertoe brengen Abraham over zijn voornemen te informeren. Zijn vertrouweling mag dit horen. De verleider belooft Jezus macht over alle volken, maar hij heeft er niets van begrepen. Niet de macht, maar de zegen komt van God, daarom zullen alle volken in Abraham gezegend worden. "Ik heb hem gekend", zegt JHWH. Het is hetzelfde woord dat in de Bijbel voor de geslachtsgemeenschap wordt gebruikt. God heeft Abraham liefdevol door en door leren kennen als een man die zijn nageslacht in Gods wegen zal doen gaan.

Wim Kleisen

Oratorium

'THE CRUCIFIXION' van John Stainer

Op zaterdag 1 april 2023 zal het prachtige Oratorium 'The Crucifixion' worden uitgevoerd door het koor CGGZ Crescendo o.l.v. dirigent Jan Willem Docter.

Medewerking aan dit Oratorium wordt verleend door:

CKV Novo-Cantare uit Apeldoorn
Gijsbert Westland | tenor
Rik van de Kolk | bariton
Gerwin van der Plaats | orgel
Jorrit Woudt | piano

Locatie: Noorderkerk (GKv), Lasondersingel 18
Enschede
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: Gratis

<http://www.crescendo-enschede.nl>
webmaster@crescendo-enschede.nl



Rembrandt - De drie kruisen

Cursus Theologische Vorming

Je bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou misschien eens wat meer willen weten over geloof en theologie.

De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding.

Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2023-2024, weer met een nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.

Startdatum: dinsdag 12 september in de Franciscuskerk in Hengelo.
De kosten bedragen € 220,- per seizoen.
De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of
Dick van der Meijden, cursuscoördinator, tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com.

Stiltevieringen

(vespers) 'Op weg naar Pasen 2023'

Woensdag 1 maart 19:00 uur is gestart met een reeks stiltevieringen. Tot Pasen is er elke woensdagavond van 19:00 - 19:25 uur zo'n viering. Elke stilteviering in een andere kerkgebouw in Haaksbergen, Usselo, Tweekelo, Buurse (Kleine Kerkje), Boekelo (Momentum) en nog een keer Haaksbergen.

Stiltevieringen zijn laagdrempelige meditatieve momenten van een klein halfuur waarin stilte omlijst wordt met gebed, Bijbellezing, muziek en zang. Deze vieringen zijn afgestemd op grensgangers.

Iedereen is welkom: mensen geworteld in de één of andere geloofsgemeenschap net zo goed als mensen zonder binding aan een (geloofs)traditie. We bieden elkaar de ruimte om stil te worden en af te stemmen op de innerlijke stem. Op weg naar Pasen is het een serie bezinningsmomenten waarin we ook de pijn van het leven aanraken, en hopelijk ook aan de heling daarvan bijdragen.

De stiltevieringen zijn op woensdagavond van 19:00 - 19:25 uur op verschillende locaties.

We hebben al een aantal vieringen achter de rug:

1 mrt in Haaksbergen in de Protestantse Kerk, Jhr. V. Heijdenstr 4, 19:00 uur
8 mrt in Usselo in de Protestantse Kerk, Haaksbergerstraat, 19:00 uur
15 mrt in Tweekelo in de Johanneskerk, Tweekelerweg 110, 19:00 uur
22 mrt in Buurse in het Kleine Kerkje, Alsteedseweg 22, 19:00 uur



U kunt nog de volgende vieringen bijwonen:

29 mrt in Boekelo in Momentum, Beckumerstraat 169, 19:00 uur
5 april in Haaksbergen in de Protestantse Kerk, Jhr. V. Heijdenstr 4., 19:00 uur
Aanschuiven bij de één of andere viering is net zo'n goede mogelijkheid als de hele reeks meemaken.

De Stiltevieringen zijn een open en oecumenisch pop-up initiatief vanuit de Protestantse Gemeenten Usselo en Haaksbergen-Buurse. Alle begin is moeilijk. Daarom beginnen we in klein verband

hopend dat volgende edities door meer geloofsgemeenschappen gedragen gaan worden. Voor nadere informatie: zie www.pkn-haaksbergen of neem contact op met dominee Wiebke Heeren, Usselo of dominee Job Stein, Haaksbergen.

Dankjewel Wim Cretier

Vele jaren draaide Wim mee in ons team van kosters.

Vanwege gezondheidsproblemen moest hij het laatste jaar verstek laten gaan.

Wim heeft nu echter te kennen gegeven dat hij zijn taak als koster op moet geven. Wij betreuren dit; en voor wat hij gedaan heeft zijn we hem veel dank verschuldigd.

Toch raken we Wim niet kwijt, het beschilderen van de Paaskaars blijft hij doen en tevens is het Wim die met zijn prachtige handschrift de wisseling van predikanten bijschrijft op het daarvoor bestemde bord achter in de kerk.

Het is mooi dat hij op die manier betrokken blijft, en wij hopen Wim nog vaak te begroeten in de kerk en wensen hem samen met Gisela nog veel mooie jaren toe.

Riëtte Wissink



Lied 600 uit het Liedboek

(In het blad 'Petrus' trof ik het lied 'Licht ontloken aan het donker' aan: de tekst, toelichting door Dr. Oane Reitsma, en een filmpje waarin Bertine Grijpstra het lied vertolkt. Het leek mij zeer toepasselijk om dit lied voor deze Paas-editie van Drieklank voor het voetlicht te brengen. Bovendien: wij zingen dit lied iedere zondag vóór het begin van onze dienst.

Roel Bruinsma)

1. Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

2. Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3. Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

4. Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.

5. Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

tekst: Sytze de Vries
melodie: Willem Vogel
© makers

Toelichting door dr. Oane Reitsma
tot voor kort predikant te Enschede

Er zij licht

Toen God op de eerste dag het licht schiep, moet dat ongeveer zo geklonken hebben als dit lied. Er wordt geroepen... en het licht ontstaat. Iedere volgende dag van de schepping is dat licht opnieuw geschapen tot op vandaag de dag. Dat horen we in de telkens herhaalde uitroep: 'Licht!' Eén keer is dat licht herijkt. Dat was in de Paasnacht, toen het leven herschapen werd als een bevrijd bestaan. Niet voor niks klinkt dit lied dan ook vaak in de Paasnacht, wanneer het licht van de nieuwe Paaskaars de kerkruimte opnieuw vult en alle donker wegjaagt.

Prisma

Licht is – niet alleen in het christendom – een van de belangrijkste religieuze symbolen. Het wordt geassocieerd met het goddelijke ('Gods gelaat'), met helderheid en waarheid, en met het dagelijkse licht waaruit ieder leven ontspringt – zonder licht is er geen leven. Is licht niet net zo bijzonder als dat het alledaags is? Dat iemand 'licht in de ogen' ontvangt is uitdrukking van het ontstaan van leven, denk aan het evangelieverhaal over Bartimeüs die weer ziende wordt. Het maakt het leven zelf tot een wonder. Zoals een prisma het licht in vele kleuren breekt, zo zoomt dit lied in op de vele betekenissen van het licht in de Bijbelse en christelijke traditie.

Verhouding licht en donker

Het tegenovergestelde van licht is duisternis. Toch is er in dit lied iets bijzonders aan de hand met de verhouding tussen die twee. Het licht is namelijk ontloken aan het donker zelf. Licht is dus een

mysterie dat diep in het verborgene ontstaat. Bovendien wordt het (couplet 4) licht gedompeld in de dood, terwijl het er niet in ten onder gaat. Dit komt voort uit een oudkerkelijk ritueel waarbij de Paaskaars in de doopvont wordt gedompeld. De betekenis ervan is: het licht blijft zelfs in die onderdompeling zichzelf: licht, en is daarna niet meer te doven.

Drie soorten licht

In de theologie is er wel geschreven over drie soorten licht: het licht van de zon, die uit zichzelf schijnt; het 'licht' van alles wat wij in deze wereld kunnen zien en waarnemen, dat op zijn beurt ontleend is aan het licht van de zon (als de zon er niet zou zijn en de dingen niet in de zon zouden kunnen reflecteren, zouden wij immers helemaal niets zien!); en een derde soort licht, dat helemaal uit zichzelf schijnt. Dat laatste is de openbaring van God, die zelf Licht is. Dit lied gaat overduidelijk over het laatste type licht, dat van God.

Lichthymne

Ieder couplet eindigt, na in de eerste drie regels de aanroep 'licht' met een korte uitleg over dat licht, in de vierde regel in een aanroep aan het licht zelf: 'werp uw waarheid om ons heen', 'groet ons', 'zet in vuur en vlam' en 'zegen ons'. Mooi is dat niet God, Christus of de Geest wordt aangeroepen, maar dat God wordt aangeroepen in zijn gedaante van 'Licht'. Natuurlijk wijst de zin 'licht uit licht, uit God geboren' daarbij op de klassieke belijdenistekst die betrekking heeft op Christus.

Het laatste couplet bestaat niet meer uit beschrijvingen, maar uit alleen maar aanroepen: 'straal hier', 'breek uit', 'kom'. De laatste aanroep 'ga ons voor van hand tot hand' kan natuurlijk niet begrepen worden zonder de liturgische handeling van de Paasnacht waarin iedere kerkganger het licht krijgt aangereikt en het volk van God zo de wereld in lichterlaaie zet. Zo worden wijzelf lichtdragers van het goddelijke licht. Het is mooi om dat ook muzikaal uit te beelden: begin met een enkele stem en laat het koor van mensenstemmen (en instrumenten!) aanzwellen tot de hele ruimte gevuld is... met licht.

Dit lied werd door Bertina Grijpstra gezongen in de laatste aflevering van 'Petrus in het land' (3 april 2022, KRO-NCRV), vanuit de Minderbroederskerk in Roermond. U kunt dit lied beluisteren als u in uw browser de volgende URL intoetst:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/licht-ontloken-aan-het-donker/>

KINDER-PASSION USSELO



**VRIJDAG 7 APRIL
OM 17:00 UUR.**

HET VERHAAL VAN PASEN, VERTELD OP KINDVRIENDELIJKE EN EIGENTIJDSE WIJZE.

VANAF HET VERENIGINGSGEBOUW LOPEN WE NAAR DE BEGRAAFPLAATS MET HET GROTE KRUIS, ONZE LICHTJES, STENEN EN MOOIE HERINNERINGEN OM DAAR SAMEN EINDE EN NIEUW BEGIN TE VIEREN. NA AFLOOP IS ER SOEP VOOR WIE WIL VOOR HET GOEDE DOEL. OM 19 UUR START VIERING GOEDE VRIJDAG IN DE KERK.

DOELGROEP: KINDEREN BASISCHOOL MET (GROOT)OUDERS

PARKEREN FIETS/AUTO:
VERENIGINGSGEBOUW LAMMERINKWEG

U BENT VAN HARTE WELKOM!

GEFELICITEERD

Datum	Leeftijd	Naam	Adres
26 mrt	78	Mevr. G.J. Luunk-Gerritsen	Usselerveenweg 200
29 mrt	85	Mevr. G.F. Bergerink-Schouwink	Jan van Elburgstraat 71
30 mrt	88	Mevr. J.G. Brinkman-ter Riet	Voshaarweg 35
30 mrt	79	Dhr. J.H. Sleurink	Baltinkweg 60
30 mrt	77	Dhr. J.B. Abbink	Badweg 199
31 mrt	87	Mevr. H. Boshove-Ringenier	Warenveldehoek 1
31 mrt	76	Dhr. H.G.B. Spenkelink	Groenelaan 55
1 apr	82	Dhr. H.M.G.H. ter Horst	Gerinkhoekweg 22
3 apr	75	Mevr. E.G. Hobbelt-Versteeg	Knalhutteweg 297
3 apr	80	Mevr. J.H. Broen-van Eerde	Noord Esmarkerrondweg 616
4 apr	76	Mevr. N. Abbink-van der Kamp	Badweg 199
4 apr	81	Mevr. G.A. Vink-Teussink	Berriehoek 21
7 apr	80	Mevr. B.G. Pasman-Baltink	Haaksbergerstraat 1020
14 apr	76	Mevr. W.J. Homan	Meester De Wolfplein 15
16 apr	88	Mevr. J.F. Meijer-Baltink	Leppepaalweg 30
18 apr	85	Mevr. A. Kats-Damsma	Broekheurnerplein 115
19 apr	82	Dhr. W. Oldenhof	Gerinkhoekweg 15
21 apr	85	Mevr. H.J. Weldink-Brus	Holterhofweg 310
24 apr	75	Mevr. G.G. Pil-ten Kate	Ganzebosweg 200
24 apr	81	Mevr. G.J. Krikke-Nijhuis	Oude Deldenerweg 268
25 apr	75	Dhr. R.E. Jongejeugd	Ans van den Berglaan 37
27 apr	84	Mevr. W.G. Wesseler-Blekkhorst	Jan van Elburgstraat 7
29 apr	79	Mevr. R. Wijnbergen-Oost	Vretberg 9
30 apr	83	Mevr. H.J. Baardink-Olink	Usselerveenweg 68
2 mei	75	Mevr. H.H.J. Reef-Baltink	Twekkelerweg 350 Hengelo
3 mei	78	Mevr. E.J. van den Broeke-Boumann	Kotkampweg 137
4 mei	92	Dhr. R. van der Valk	Bastinglaan 1
5 mei	85	Dhr. J.H. Lansink	Goorsedijk 10
6 mei	77	Dhr. G. Dikken	Weleweg 32
7 mei	79	Mevr. J.L.G. Boers-Florijn	Theo van Doesburgstraat 6
8 mei	82	Mevr. S. Doeve-Jonker	De Posten 763
9 mei	80	Dhr. J.G. Wevers	Kwinkelerweg 7
10 mei	83	Mevr. B.H. Kleisen-den Ouden	Bernard Roerinkstraat 8
11 mei	89	Dhr. J.B. Meijer	Laarssingel 139
12 mei	77	Mevr. G.J.A. Wolf-Kuipers	Helmerstraat 400
13 mei	75	Dhr. A. Taselaar	Windmolenweg 18
14 mei	77	Dhr. G.J. Oosterveld	Morsbeekweg 50
15 mei	82	Mevr. M. Prins-Jilleba	Meester De Wolfstraat 73
16 mei	77	Mevr. G.J. Gerritsen-ter Heegde	Weustinkhoekweg 155

17 mei	78	Dhr. H.E. Keuken	Assinklanden 303
18 mei	87	Mevr. G.F.J. Roerink-Immink	Achterhofweg 30
19 mei	86	Mevr. G. Bogerd	Boekelose Stoomblekerij 68
20 mei	81	Mevr. J.G. Egberink-Nijenkamp	Oude Veenweg 102
21 mei	86	Dhr. G.J. Wevers	Pastoor Schneiderstraat 33
22 mei	80	Dhr. G.W. Overbeek	Grote Veldweg 19
3 juni	80	Dhr. B.E. Pasman	Haaksbergerstraat 1020
4 juni	77	Dhr. H.J. Wonnink	Burg Stroinkstraat 371
8 juni	86	Mevr. M.E.J. Koek-Kelemen	Noord Esmarkerrondweg 562
9 juni	87	Mevr. H.W. Wonnink-Nijenhuis	Veldgeuverweg 35
10 juni	90	Dhr. H. Lippinkhof	Boekelose Stoomblekerij 59

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

ds. W. Heeren	Haaksbergerstraat 819	7548 PB	2316060
---------------	-----------------------	---------	---------

tel.

DIAKENEN

M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoomblekerij 59	7548 EE	4357195
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955
L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	06 22702798

tel.

OUDERLINGEN

B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors *	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	06 51066319
preses kerkenraad			
R.M. ter Borg *	Mastbos 61	7543 GM	06 55075120
Scriba kerkenraad			

tel.

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
P.Swank	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
Penningmeester kerkrentmeesters			
R.H.A. Wissink-Roossink*	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098

tel.

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	4775776
------------	--------------------------	---------	---------

tel.

* tevens lid moderamen

Kerkdiensten

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"

2 april ds. Wim Janssen, Losser **Palmpasen**

6 - 9 april Paascyclus samen met Haaksbergen ds. Wiebke Heeren / ds. Job Stein

6 april Witte Donderdag, Haaksbergen, ds. Job Stein, 19.30 u.

7 april Goede Vrijdag, Usselo, ds. Job Stein, 19.30 u., met cantonij

8 april Stille Zaterdag, Haaksbergen, ds. Job Stein, 22.00 u.

9 april Eerste Paasdag, Usselo, ds. Job Stein, 10.00 u., met cantonij

16 april ds. Jaap Jonk, Laren

23 april ds. Hetty Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen

30 april ds. Jaap Jonk, Laren

7 mei ds. Wiebke Heeren, met cantonij

14 mei ds. Jan Hazeleger, Eibergen

21 mei ds. ds. Janneke Bekhof, Hengelo

28 mei ds. Wiebke Heeren, **Pinksteren**, Maaltijd van de Heer, met cantonij

4 juni ds. Jan Hazeleger, Eibergen

11 juni ds. Ed de Bruin, Losser

18 juni ds. Jaap Jonk, Laren

25 juni ds. Andrea Fuhrmann, Oldenzaal

De DRIEKLANK in het jaar 2023

Nummer kopij inleveren uiterlijk op: zal uitkomen op:

45.6

vrijdag 26 mei

maandag 5 juni

