

DRIEKLANK

april 2014



37.5 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Hellerweg 50, Tweekelo

Usselo / Boekelo / Tweekelo

Drieklank, 37^e jaargang nr.5
april 2014

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :
Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
roelbruinsma@home.nl

D.J.Bloemendaal-Buursink,
Morsbeekweg 10,
7546 PC Enschede.
Tel. 428 33 80

Predikant:

Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99

Diaconie:

H.J. Blik,
Beckumerstraat 82,
7548 BH Boekelo.
Bank.nr 3167.26.532

**Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**
Banknr:
Rabo
NL46RABO03167 00 541
SKG
NL73FVVLB0225 3252 41

**Reservering van de kerk,
het Verenigingsgebouw
en uitgifte van
grafrechten:**
06-23726729
(mw. Wissink)
E-mail:
www.gh.wissink@kpnplanet.nl

**Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo**
Postbus 10016
7504 PA Enschede
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2014 verschijnen:

Nummer copij inleveren uiterlijk op uitkomen op

37.6

2 juni

10 juni

INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 6 Open Vensterwerk
- 7 Van de kerkrentmeesters
- 10 Paascollecte
- 11 Paasgedachte
Toegetreden tot de gemeente
- 12 Verjaardagen mei en juni
- 13 Nieuwe ambtsdragers
- 18 Hervormde Vrouwengroep Tweekelo
- 20 In gedachtenis
- 22 Collectes
- 23 Overige giften
Verhuisd
- 24 Jaaroverzicht Diaconie
- 26 Samenstelling van de kerkenraad
- 27 Contactadressen
- 28 Kerkdiensten
- 29/30 Vanuit de kerkenraad

Vanuit de pastorie

Wat een kracht hebben de bomen om al die sappen van onderuit de grond naar boven te brengen. Wat een kracht voor zo'n klein blaadje om zich uit te rollen. Het leek alsof het onmogelijk was, de boom zag er een maand geleden nog dood uit. Ik kan me er nog steeds over verbazen. Het is niet alleen de groeikracht die ik in de tuin zie, maar ook in de gemeente. Overal nieuw leven. Ouders die hun kinderen willen laten dopen, terwijl Trouw juist schreef, dat de doop nauwelijks nog plaats vindt. We gaan na jaren weer samen aan het Paasontbijt, omdat we met elkaar de dag willen beginnen voor het aangezicht van God en met elkaar delen van zijn overvloedige gaven. Toch ligt de essentie van ons geloven niet in de groei, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt. De essentie ligt in het tegenovergestelde, in het zelf kleiner kunnen worden opdat God meer zichtbaar wordt. Immers wanneer wij allen tot "niets" zijn geworden, spreken we uit dat God alles is in allen. Er zit dus een dubbele werking in ons geloof, we vinden groeien mooi en zijn er dankbaar voor; en aan de andere kant weten we dat de groei niet de kern vormt waar het allemaal om draait. Jezus was verheugd met leerlingen, maar tegelijk was er een schare, die soms ook voor Hem teveel werd. Nee het gaat dan om de gelovigen, daarvan mag er groei plaats vinden. Maar wat is dat geloven en wie gelooft er wel? En wanneer is het genoeg? Al snel komen er mensen om de hoek met de ware leer en het zuiver van hart zijn en voordat we het weten zijn we elkaar weer de maat aan het nemen en de keurslijven aan het aanpassen op de maat van de persoon. De grootste kracht is wellicht de verwondering en de verbazing. Een paar jaar geleden is er een brochure in de kerk verschenen onder de titel "leven van de verwondering". Waar we vroeger leefden vanuit het gelijk en de ander had ongelijk, worden we steeds meer zoekers, en zoeken met elkaar een weg. Zoals de eerste volgelingen, die mensen van de weg werden genoemd, een titel, die we nu nog tegen komen bij de Messias belijdende joden (hadèrèch = de weg). Misschien moeten we, juist omdat we weten van de mens die klein wordt voor Gods

handelen, ook wat meer aandacht hebben voor de mens die klein is, voor de kwetsbaarheid van ieder mens. Ik heb geleerd van een statisticus, dat de bladeren aan de bomen in het begin allemaal van kleur kunnen verschillen, de ene is lichter groen dan de andere. Dat heeft te maken met het chlorofyl en de kracht van het zonlicht. Als we nu al die verschillen in de lente waarnemen, wat zou ons er dan van weerhouden in de lente van onze kerk eens wat meer aandacht te hebben voor de verschillende kleuren van de mensen en het zonlicht, dat er voor iedereen is. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. We zijn verschillend, ook in onze geloofsbeleving. Maar we reiken wel allemaal naar hetzelfde licht en mag ik dan dat symboliseren met de paaskaars, die we met Pasen weer ontsteken? Eén licht en zoveel verschillen van ontvangst en van uitwerking. Maar wel dat ene licht, en dat is genoeg om de duisternis te overwinnen ... totdat ons lichtje uit gaat en de bladeren weer van de bomen vallen en we vol verwondering geloven dat er een nieuw begin zal komen.

We wensen jullie allen, welke kleur je ook hebt, veel licht en leven toe en hopen met sommigen nog even stil te staan bij de Paaskaars.

Ds. Olaf Haasnoot

Open Venster Werk

Op zaterdag 12 april 2014 wordt er een Open-Venster-middag georganiseerd in het Verenigingsgebouw in Usselo. Om kwart over twee staat de koffie of thee voor u klaar. Om half drie beginnen we met het programma. Naast de gewone onderdelen zoals de opening en een korte overdenking van de dominee, (deze middag zal dat ds. M. Schepers-van der Poll zijn) zal er een optreden zijn van de Lonneker Boerendâânsers. Tegen kwart voor vijf zullen we aan tafel gaan voor de broodmaaltijd.

We hopen dat het een gezellige middag wordt. Het is wel belangrijk dat u zich opgeeft i.v.m. de inkopen die we moeten doen. Mogen we een telefoontje van u verwachten vóór 10 april? Als u geen vervoer heeft, meldt u dat ook even. Wij zorgen ervoor dat u gehaald en thuis gebracht wordt.

De bekende nummers hiervoor zijn:

Greetje v.d. Valk	4282020
Anneke Wooldrik	2300079
Minie Wonnink	4322598
Alie Nijenhuis	4760277

De Open-Vensterwerkcommissie:

Greetje v.d. Valk, Anneke Broen, Alie Nijenhuis, Nel Abbink, Anneke Wooldrik en Ria Teussink.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Jaarrekening 2013

	Begroting 2013	Rekening 2013	Rekening 2012
BATEN			
baten onroerende zaken	€ 28.000	€ 42.555	€ 48.862
rentebaten en dividenden	€ 24.300	€ 28.848	€ 29.488
Opbrengsten uit stg/fondsen		€ 100	€ 100
bijdragen levend geld	€ 82.000	€ 80.248	€ 85.528
subsidies en bijdragen			
TOTALE BATEN (A)	€ 134.300	€ 151.752	€ 163.978
LASTEN			
kerkelijke gebouwen	€ 27.560	€ 68.408	€ 47.730
overige eigendommen en inventarissen	€ 750	€ 670	€ 800
afschrijvingen	€ 6.350	€ 5.354	€ 5.461
pastoraat	€ 52.740	€ 38.555	€ 66.704
lasten kerkdiensten	€ 9.650	€ 9.862	€ 9.514
verplichtingen andere organen	€ 8.100	€ 7.901	€ 7.805
Salarissen	€ 9.700	€ 8.898	€ 8.583
kosten beheer/administratie	€ 7.550	€ 11.429	€ 13.149
rentelasten/bankkosten	€ 6.150	€ 9.373	€ 8.492
TOTALE LASTEN (B)	€ 128.550	€ 160.450	€ 168.238
TOTAAL (A-B)	€ 5.750	€ -8.698	€ -4.260
Overige baten en lasten	€ 16.000	€ 18.845	€ 19.697
toevoegingen aan fondsen/voorzieningen	€ -20.000	€ -30.000	€ -37.000
Onttrekkingen aan fondsen/voorzieningen		€ 21.600	€ 21.896
TOTAAL	€ -4.000	€ 10.445	€ 4.593
RESULTAAT	€ 1.750	€ 1.747	€ 333

Toelichting Baten 2013

Verhuur kerk Usselo tbv zangkoren/concerten en Uitvaartdiensten	€ 16.674.
Verhuur VG aan DLG-2 koren –bridgeclub en overigen	€ 11..247
Verhuur kerk Boekelo	€ 12.000
Verhuur Pastorie (5 maanden)	€ 2.635
Bijdragen levend geld:	
Opbrengst Kerkbalans	€ 70.557
Collecten in de dienst	€ 5.015
Giften	€ 795
Solidariteitskas	€ 1.820
Paas- en Oudejaarscollecte/Verj.fonds	€ 2.061
Netto- opbrengst koffietafels en consumpties	€ 20.933

Toelichting Lasten 2013

Pastoraat Ds. O. Haasnoot vanaf september in dienst. Extra kosten: beroepingskosten; bijstand in pastoraat; preekvoorzieningen	€ 38.555
Pastorie ;Gehele pand van binnen geschilderd, badkamer gerenoveerd en vloerbedekking aangebracht.	€ 40.691
Toevoegingen	
Rente aan fondsen/voorzieningen	€ 8.351
Voorzieningen onderhoud kerk/vg/pastorie	€ 30.000
Onttrekking: Voorziening onderhoud pastorie	€ 21..000

Namens het College van kerkrentmeesters.

H.W.Dekker (penningmeester)

Deze jaarrekening ligt van 9 april t/m 16 april ter inzage op het kerkelijk bureau Lammerinkweg 1. Vooraf graag even bellen met Henny Dekker tel. 053-4778999.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

	2013	2012
ACTIVA		
Inventarissen	€ 47.016	€ 51.790
Beleggingen	€ 273.000	€ 348.000
Debiteuren	€ 10.182	€ 6.948
Kortlopende vorderingen / overlopende activa	€ 18.177	€ 15.773
Geldmiddelen	€ 535.581	€ 422.850
TOTAAL	€ 883.956	€ 845.361
PASSIVA		
Reserves	€ 486.915	€ 485.193
Fondsen	€ 281.333	€ 275.849
Voorzieningen	€ 82.792	€ 71.525
Kortlopende schulden / overlopende passiva	€ 32.915	€ 12.794
TOTAAL	€ 883.956	€ 845.361

PAASCOLLECTE 2014

Bij deze Drieklank ontvangt u een acceptgirokaart ten behoeve van de jaarlijkse Paascollecte.

Vorig jaar bracht deze collecte € 790,- op.

Opbrengst najaarscollecte en oudejaarscollecte 2013

najaarscollecte € 920,00

oudejaarscollecte € 830,00

Ook voor uw bijdrage in deze collectes hartelijk dank.

Abonnementen

Een 20-tal abonnementen op 'Kerk en Stad' zijn – ook na een herinnering - (nog) niet betaald.

Als u abonnee bent wilt u dan uw administratie nog eens nalopen en in geval van nalatigheid alsnog het bedrag ad € 12,50 overmaken?

Bij voorbaat dank.

Voor aanmelden of opzegging van een abonnement op Kerk en Stad of Drieklank kunt u mij bellen op 053-4282080 of mailen op coennijkamp@hetnet.nl.

Coen Nijkamp (bijdrage-administrateur).

Paasgedachte

Traditie of Geloof

Met Pasen vieren we het eierenfeest
Dat is al heel lang hier niet anders geweest.
Maar denken wij er wel aan dat in 't verleden
Dagen daarvoor hoe Jezus heeft geleden?
Hij is waarlijk opgestaan,
Of is ons dat ontgaan?
Toch is er niets ten goede gekeerd
En heeft de mensheid ervan weinig geleerd
Nog steeds oorlogen, onvrede, heel veel geweld
Hoe is het toch met de wereld gesteld?
Willen wij ooit ons warmen
En in genade vallen in Zijn Armen?
Leef dan met uw naaste als met Uzelve

G.J. Nijhuis Krikke

Toegetreden tot onze gemeente

Op 23 februari zijn Lowie en Jolien Lormans toegetreden tot onze gemeente. U heeft daarvan een verslag gezien in de vorige Drieklank.

Op 30 maart zijn Elly en Rien van den Broeke overgeschreven naar onze gemeente. We hebben dat in en na de dienst met elkaar gevierd.

Olaf Haasnoot

Verjaardagen mei en juni

Dhr. H. ten Cate	Oude buurserdijk 55	1 mei
Dhr. G.J. Wes	Weleweg 563	4 mei
Dhr. J.H. van Beek	Windmolenweg 32	5 mei
Dhr. J.H. Lansink	Goorsedijk 10	7 mei
Dhr. R. van der Valk	Bastinglaan 1	7 mei
Dhr. H.G. Berenbroek	Buurserstraat 500	9 mei
Mevr. J.Dams Buter	Weleweg 559	10 mei
Mevr. H.H.Reitsma- Lefers	Jan van Elburgstraat 31	13 mei
Dhr. H. Lubbers	Vretberg 11	14 mei
Mevr. J.B. Leusink-Asveld	Lansinkweg 55	15 mei
Dhr. A.J.H. Nijenhuis	Arendsweg 85	19 mei
Dhr. J.G. Bornebroek	Wiedenbroeksingel 4	21 mei
Mevr. G.J. Bulten-Braaksma	Hengelosestraat 363	25 mei
Mevr. G.F.J. Roerink-Immink	Achterhofweg 30	27 mei
Mevr. G. Bogerd	Boekelose Stoomblekerij 68	28 mei
Mevr. G.J. Weekhout-Wissink	Teesinkweg 34	29 mei
Dhr. G.J. Wevers	Pastoor Schneiderstraat 33	31 mei
Mevr. J.D. Wissink-te Kieft	Geessinkweg 345	31 mei
Mevr. H.W. Wonnink-Nijenhuis	Veldgeuverweg 35	9 juni
Dhr. H. Lippinkhof	Boekelose Stoomblekerij 59	10 juni
Dhr. H. Duinhof	Julie de Gaaglaan 18	11 juni
Mevr. J.E. Oosterveld-Lammertzen	Haaksbergerstraat 581	11 juni
Dhr. P.J. Zandbergen	Weleweg 410	13 juni
Mevr. G.D. Holtkamp-Hoenink	Usselerhofweg 8	15 juni
Mevr. J.G. ter Steege-ter Riet	Rechtersveldbrink 419	15 juni
Mevr. G.J. Rietman-Sotthewes	Dr. Koekstraat 4	15 juni
Mevr. G.J. Harwig	Beckumerstraat 33A	16 juni

Nieuwe ambtsdragers

Toen ik aangekondigd zag staan dat er op zondag 9 maart nieuwe ambtsdragers zouden worden bevestigd was mijn nieuwsgierigheid meteen gewekt: wie zijn die mensen, en wat zijn het voor mensen? Is hun levenswandel wel onberispelijk? Zijn ze wel eens met justitie in aanraking geweest? Hebben ze de kat in het donker geknepen? Hoeveel geld hebben ze op de bank? Misschien deelt u die nieuwsgierigheid wel met mij. Voor u is het natuurlijk wat raar om dan zomaar op die mensen af te stappen en ze het hemd van het lijf te vragen. Maar als redacteur van Drieklank ga ik onbekommerd bij mensen op bezoek, en kan ik onbeschaamd vragen stellen, van mij wordt dat niet gek gevonden. Ik zou zeggen, ga er eens voor zitten en lees maar wat mijn bevindingen zijn. Inmiddels zijn de ambtsdragers tijdens de dienst van 9 maart in hun ambt bevestigd, waarbij de kinderen van de kindernevendienst nog een leuke rol vervulden. Onderstaande foto geeft u daar een indruk van.



Zo fietste ik dan aan het begin van de mooie middag van 11 maart j.l. naar de nederzetting waar het woonhuis van **Jan** (en Hannie) **Berenbroek** deel van uit maakt. Jan heeft op deze plek een boerderij gehad, die generaties lang van vader op zoon is overgegaan. Net als sommige andere oude boerderijen in de buurt bestond die al sinds de Middeleeuwen.

Jan en Hannie hadden voor de boerderij geen opvolger, en mede met het oog op hun leeftijd hebben ze hun bedrijf – een varkenshouderij - anders opgezet. In het kader van een regeling met de naam “Rood voor Rood” konden ze hun varkensstallen



afbreken en daar gebouwen met woonbestemming voor in de plaats laten zetten. Naast woonruimte voor henzelf, voor een broer van Jan en één van hun dochters, konden ze ook recreatiewoningen en – appartementen laten bouwen. Jan noemt zichzelf nu ‘afbouwend boer’ – hij houdt nog schapen; en daarnaast exploiteren Jan en Hannie nu die vakantieverblijven.

Jan werd in 1946 geboren in een hervormd gezin, waar weinig aan theologische scherp-slijperij werd gedaan. Jan en Hannie kerkten tot begin jaren '90 in de hervormde kerk aan het Kostverloren op de Wesselerbrink. Toen dat kerkgebouw dicht ging sloten de Berenbroekjes zich aan bij de hervormde gemeente van Usselo. Na verloop van tijd werd Hannie gevraagd voor het ambt van ouderling; dat werk heeft ze jarenlang met veel plezier gedaan. Toen Jan werd gevraagd om ouderling-kerkrentmeester te worden hebben de goede ervaringen die Hannie in het kerkenwerk had opgedaan dan ook een grote rol gespeeld bij zijn beslissing.

Daar kwam nog iets bij: Jan had veel nevenactiviteiten, vooral bij landbouworganisaties. Maar ook heeft Jan 40 jaar lang mee gedaan aan een revue-gezelschap met de naam 'De Boer'nleu'. Maar dat revuegezelschap had op 29 maart haar allerlaatste uitvoering en is toen opgehouden te bestaan. Jan heeft daardoor meer tijd beschikbaar. Dus toen Jan werd gevraagd om ouderling-kerkrentmeester te worden heeft hij daar met 'ja' op geantwoord.

Een dag later bezocht ik de andere nieuweling van het college van (ouderling-)kerkrentmeesters: **Henk Abbink**.

Hij woont met zijn vrouw Joke aan de Nieuwe Kampweg, op de plek waar die op de Badweg uitkomt, in het buitengebied van Boekelo dus. Er staan daar twee huizen naast elkaar, min of meer op één (zeer ruim) perceel. Henk en Joke wonen sinds het overlijden van Henks ouders in het huis dat van de twee het dichtst bij de Badweg staat. In het andere huis wonen hun zoon Hein en schoondochter Carolien. De eerste foto die u bij dit artikel aantrof heeft Carolien gemaakt, zij is fotografe.

Henk heeft altijd een eigen bedrijf gehad: hij leverde



vloerbedekking, gordijnen en meubilair. Zijn vader is daar meteen na de 2^e wereldoorlog mee begonnen. Die ging bij boeren in de wijde omtrek langs en bouwde daarbij een goede reputatie op. Op zijn 21e is Henk met zijn vader mee gaan doen, en heeft hij mettertijd dat bedrijf overgenomen. Een winkel of showroom heeft Henk nooit gehad; wel een flinke bedrijfsruimte achter zijn woning. Klanten kwamen overigens wel degelijk langs, waarbij zijn vrouw Joke als gastvrouw goed voor de

dag kon komen. Je kunt dan ook wel zeggen dat ze het bedrijf met zijn tweeën runden. Hoewel Henk het met zijn werk aanzienlijk rustiger aan is gaan doen, heeft hij nog steeds een aantal klanten die van zijn diensten gebruik maken. De tijd die hij nu over heeft besteedt hij aan reizen per caravan door heel Europa, en nu dus aan zijn nieuwe taak van ouderling-kerkrentmeester. Ik kan u meedelen dat ik niet op zaken ben gestuit die het functioneren van Henk als ouderling-kerkrentmeester in de weg staan. Hij is geboren in een keurig hervormd milieu waarin – net als in dat van Jan Berenbroek – geen sprake was van theologische scherpelijperij. In een huis dat nu niet meer bestaat, maar dat gelegen was in wat nu de Wesselerbrink is. Henk Abbink en Jan Berenbroek woonden niet ver bij elkaar vandaan, gingen naar dezelfde lagere school, zaten bij elkaar in de klas, waren – en zijn nog steeds – vrienden.

Ongeveer op het Drielandenpunt van Hengelo, Enschede en Haaksbergen werd in 1972 onze nieuwe diaken, **Wilma Mandemaker-Brunnekreeft** als jongste van 4 kinderen geboren. De boerderij van haar ouderlijk huis stond daar aan de Wolfkaterweg. Een plek om van meerdere walletjes te eten: het gezin deed de boodschappen in Haaksbergen of Enschede, Wilma ging in Boekelo naar de basisschool, kerkelijk hoorden ze bij de hervormde gemeente van Delden. Het gezin Brunnekreeft was doorsnee hervormd, zeker niet van een zware denominatie. Wilma ging na de basisschool in Haaksbergen naar de Bouwmeester (nu het Assink), waar ze de havo volgde. Daarna volgden de Pabo en de Sociaal Pedagogische Hulpverlening, maar die voltooide Wilma niet. Voltoeien deed ze wel de opleiding ‘activiteitenbegeleiding’ van het mbo. In dat beroep is ze ook 8 jaar werkzaam geweest in het woonzorgcentrum voor ouderen “De Stoevelaar” in Goor, van 1998 tot 2006. In 2007 is ze gaan werken als postbezorger, eerst voor Selektmail, daarna - tot op heden - voor PostNL. Velen van u zullen haar daar ook van kennen, omdat ze 4 dagen per week in een oranje jas met oranje fietstassen in een vaste wijk van Boekelo de post bezorgt.



Wilma trouwde in 1998 met Wilbert Mandemaker, met wie ze drie kinderen kreeg, die nu 14, 11 en 8 jaar oud zijn. Maar man en kinderen zijn niet haar enige liefhebberijen: haar creatieve vaardigheden leeft ze uit met textiel en met tekenen. Verder doet ze aan yoga. En tenslotte doet ze mee met een club mensen dat op een terrein, beschikbaar gesteld door Fleur ter Kuile, zelf groenten

verbouwt. Wilma heeft inmiddels al eens kennis gemaakt met de diakenen tijdens een vergadering van de diaconie. Toen ze zondag 9 maart werd bevestigd als diaken wist ze wel ongeveer waar ze aan begon.

Nu ik mijn tekst over deze drie nieuwe ambtsdragers nog eens overlees moet ik concluderen dat er niets in staat dat voor één van de nieuwe ambtsdragers compromitterend is. Voor u als lezer is dat een beetje jammer. Een artikel met een schandaaltje erin is leuk om te lezen, maar helaas, ik kon niks op het spoor komen. Voor een smeüiger artikel moet u deze keer maar uw leesportefeuille raadplegen.

Nu zult u misschien zeggen: Ho even, geen stukje over Rieneke Overbeek in deze Drieklank? Die is toch ook nieuw in de kerkenraad, die is toch bevestigd als jeugd-ouderling? Ja, maar over Rieneke schreef ik al eerder in Drieklank. U kunt dat op de website van de PKN gemeente Usselo vinden in het februari-nummer van Drieklank jaargang 2013.

Roel Bruinsma

Hervormde Vrouwengroep Tweekelo

dinsdag 14 Maart 2014.

Onze voorzitster opende deze middag met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen bij Tine Roerink thuis. Dat gold ook voor onze spreekster deze middag, mevrouw Lems.



De maand maart was weer aangebroken, en het carnaval feest klonk nog in onze oren. Voor ons is carnaval het teken dat de veertigdagentijd er weer aan komt. We leven weer naar Pasen toe. We zongen samen het H.v.G. lied en Ans las de notulen en het verhaal: "Mijn moeder was niet bezig met de vraag of het wel verantwoord was, of biologisch, of duurzaam of puur..." Toen kreeg mevrouw Lems het woord: ze vertelde een verhaal over een schaap met een pasgeboren lam. Hoe mooi dat toch wel niet is en hoe blij je zoiets kan maken, en naar aanleiding van dit verhaal vroeg ze waar wij de laatste tijd blij van waren geworden.

Zelf gaf ze een voorbeeld van wat ze ervaren had, met een zonsongang op de weg Denekamp richting Oldenzaal, o zo mooi. En zo kwam er een gesprek op gang, maar ze overviel er ons wel een beetje mee, we waren er niet op voorbereid. Maar in november komt ze terug voor een vervolg gesprek. Tot slot baden wij samen het Onze Vader en er was een dankwoord met bloemen en een envelop met inhoud voor mevrouw Lems.

Volgende bijeenkomst: Paasmaandag 14 april 's middags
Ans Mulder

In gedachtenis

Op 8 maart 2014 is van ons heengegaan **Janetta Johanna Timmerije- ter Mors** in de leeftijd van bijna 90 jaar. Ze woonde de laatste jaren op de Posten, maar menigeen kende haar van het witte boerderijtje aan de Beckumerstraat 260. Ze werd samen met haar tweelingzusje Anna geboren, ze woog slechts 1200 gram, maar heeft het zonder couveuse gered. Op zichzelf was dat een wonder, want in die tijd waren er heel wat kinderen met dat gewicht die niet konden overleven. De ouders gebruikten een zilveren theelepeltje om de afgekolfde melk naar binnen te gieten. Nu aan het einde gaven we haar opnieuw te drinken in de Posten met een wattenstokje. Ik dacht nog even aan het begin terug en de kracht die ze had om te leven; en nu verlangde ze naar de dood, en zo is ze heengegaan. Een zorgzame moeder, een krachtige vrouw, iemand bij wie je je thuis kon voelen. Bij de lezing uit Psalm 27:1 dachten we aan haar kracht en moed, en toen hebben we haar naar de begraafplaats gebracht. God had haar de kracht gegeven om te leven, op zich een mirakel, nu zou Hij haar de kracht geven opnieuw te leven op miraculeuze wijze. We wensen de kinderen en kleinkinderen en haar tweelingzuster Anna veel kracht toe en hopen, dat Netta nu weer als geliefde van God thuis mag komen.

Op 12 februari is van ons heengegaan **Hendrika Janna ten Cate-ter Mors (Riky)**. Ze was 62 jaar getrouwd met Johan ten Cate en zo hebben ze een lang huwelijk achter de rug. Ze waren het eerste bruidspaar, dat in de Johanneskerk in Tweekelo is getrouwd. Velen zijn hen daarin gevolgd. Toen ze ging trouwen zei ze haar baan op in het belastingkantoor en koos voor de boerderij aan de Rougoorweg 60 te Hengelo. Ze hielden echt van elkaar. Johan was nog op zijn fiets naar haar toe gereden. Hij vond haar een mooie vrouw en tegelijk was ze ook iemand, die wist waar de weg naar toe zou gaan. Pas de laatste 6 jaar kreeg ze last van de ziekte Alzheimer en raakte steeds meer het spoor bijster. Maar Johan zorgde voor haar. Dag in dag uit was hij haar mantelzorger. Ze had zich geen betere kunnen wensen. Het was soms ook moeilijk, wanneer ze hem niet meer herkende of als ze ineens anders werd. Maar Johan hield van haar of ze nu ziek was of niet en zo heeft ze jarenlang in de stoel gezeten, uitkijkende over de landerijen. Op 18 februari hebben we haar overgedragen in de handen van God. De bron van liefde, die tussen mensen aanwezig is, heeft haar verder gedragen, waar onze krachten ophielden. Na de crematie zijn we samen naar de Johanneskerk gegaan om daar nog even met elkaar te praten. We wensen Johan ten Cate, de beide kinderen en hun partners, de kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte toe na het verlies van hun vrouw, moeder, oma en overgrootoma. Dat de liefde zoals we die in beide mensen hebben gezien ook kan helpen in onze herinnering aan haar.

Ds Olaf Haasnoot

Collectes 16-02-2014 t/m 20-3 2014

De opbrengsten van de collectes in de periode 16 februari t/m 30 maart

16 feb.	De Wonne Plaatselijke Gemeente	53,85 72,70
23 feb.	Cliniclowns Diaconie	142,32 122,30
2 mrt.	Pastoraalcentrum de Hezenberg Plaatselijke Gemeente	62,55 50,70
9 mrt.	Kerk in Actie, Ouderen in Moldavië Plaatselijke Gemeente	146,27 187,75
16 mrt.	Kerk in Actie, Voedsel project Myanmar Plaatselijke Gemeente	75,40 109,10
23 mrt.	Kerk in Actie binnenlands diaconaat Plaatselijke Gemeente	62,60 73,50
30 mrt.	Kerk in Actie, Inheemse bevolking Brazilië Diaconie	93,47 96,93

Collectebonnen

Als u collecte maken van collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,- of een veelvoud daarvan over op IBAN **NL84 RABO 0316 7265 32** t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo. Vermeldt U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres. Als ik het bedrag heb ontvangen zal ik contact met u opnemen.

Overige giften

In december is een gift ontvangen voor de plaatselijke gemeente van de fam. N n.a.v. hun 50 jarig huwelijk.

In februari en maart zijn de volgende giften ontvangen:

Voor de plaatselijke gemeente

NN via ds. Haasnoot	15,00
mw. t. M.	10,00
mw. G.-K. via dhr. Nijkamp	20,00
mw. B. via mw. Teussink	10,00
mw. B. via mw. Hop	10,00

Henk Blik, penningmeester diaconie.

Verhuisd

Op 11 maart zijn uit onze gemeente verhuisd ds. Martin van der Meer en zijn vrouw. Ze wonen nu in Almelo, Weefgetouw 19, 7603 WE Almelo. tel 0546-432663. Het zou mooi zijn als hij van ons nog een kaartje zou krijgen op het nieuwe adres.

We wensen hem ook veel zegen toe in hun nieuwe huis.

We kregen ook nog een kaartje van de fam. Aalpol. Die vanwege de aanleg van de nieuwe N18 moest verhuizen. Het was voor hen een drukke tijd en in de vakbladen stond de verhuizing breed uitgemeten. We hopen, dat ze in hun nieuwe woning zich thuis mogen voelen. Adres Haaksbergerstraat 1006.

Jaaroverzicht Diaconie

	Begroting 2013	Rekening 2013	Rekening 2012
baten			
baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
rentebaten en dividenden	€ 775	€ 614	€ 807
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ 2
bijdragen levend geld	€ 1,850	€ 2,310	€ 1,969
door te zenden collecten	€ 3,750	€ 4,668	€ 4,665
totaal baten	€ 6,375	€ 7,592	€ 7,443
lasten			
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
pastoraat	€ -	€ -	€ -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 350	€ 339	€ 10
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 600	€ 725	€ 605
salarissen	€ -	€ -	€ -
kosten beheer en administratie	€ 405	€ 122	€ 185
rentelasten/bankkosten	€ 190	€ 173	€ 167
diaconaal werk plaatselijk	€ 1,000	€ 1,303	€ 1,002
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 1,900	€ 2,260	€ 2,281
diaconaal werk wereldwijd	€ 1,900	€ 2,611	€ 2,618
totaal lasten	€ 6,345	€ 7,533	€ 6,868
Saldo baten - lasten	€ 30	€ 59	€ 574

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
overige lasten en baten	€ -	€ 509	€ -
totaal	€ -	€ 509	€ -
Resultaat	€ 30	€ 567	€ 574

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
--

PREDIKANT

ds. O.G. Haasnoot	Haakbergerstraat 819	7851695
-------------------	----------------------	---------

DIAKENEN

N.Abbink - van der Kamp	Badweg 199	4282002
H.J Blik	Beckumerstraat 82	4837351
A.E. Grobben-Berenbroek	Oude Haaksbergerdijk 2	4282193
W.M. Mandemaker	Boterdijk 2	8507490
B.F.J Nijhuis – Wissink *	Helweg 80	4288391

OUDERLINGEN

E. Mol	Plataanstraat 9, Enschede	4365955
W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	4280691
A.H. Spenkelink-Hogeweg *	Groenelaan 55	4765491
<i>ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad</i>		
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	4282438
A.Wooldrik-Klos	De Mans 16	2300079

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	4281708
J.G. Berenbroek	Buurserstraat 500	4761892
H.W. Dekker *	Dorsstokhoek 2, Enschede	4778999
<i>scriba kerkenraad</i>		
H. Duinhof	Julie de Graaglaan 18, Enschede	4314675
R.H.A. Wissink-Roossink	Geessinkweg 403	4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Wissinksdijk 74	4775776
A. Taselaar	Windmolenweg 18	4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep

Jeannet Andringa Meester de Wolfplein 15 tel.4282956

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw

J.J.Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Hervormde vrouwengroep Tweekelo

A.W. Grooters - Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

- Open Vensterwerk

Anneke Wooldrik De Mans 16 tel 2300079

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691

Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269

Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

KERKDIENTEN

13 april	Usselo	10:00 uur	ds. W.P.J. Janssen, Losser palmzondag
17 april	Twekkelo	19:30 uur	ds. O.G. Haasnoot witte donderdag
18 april	Twekkelo	19:30 uur	ds. O.G. Haasnoot goede vrijdag
19 april	Twekkelo	22:00 uur	ds. O.G. Haasnoot paaswake
20 april	Usselo	10:00 uur	ds. O.G. Haasnoot Pasen
27 april	Usselo	10:00 uur	ds. E.K. den Breejen, Enschede
04 mei	Usselo	10:00 uur	ds. O.G. Haasnoot
11 mei	Usselo	10:00 uur	ds. M.D. Vlasblom, Losser
18 mei	Usselo	10:00 uur	ds. M. Schepers – van der Poll, Enschede
25 mei	Usselo	10:00 uur	ds. O. G. Haasnoot, Dienst voor jong en oud
01 juni	Twekkelo	10:00 uur	ds. G. J. Bouwmeester, Enschede
08 juni	Usselo	10:00 uur	ds. E.K. Breejen, Enschede Pinksteren
15 juni	Usselo	10:00 uur	ds. J. Wachtmeester, Hengelo

Vanuit de kerkenraad

Donderdag 27 maart. Het was erg druk in de Gerfkamer. De kerkenraad vergaderde voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling. Vier nieuwe leden, die hadden toegezegd en in de dienst van 9 maart waren bevestigd, werden welkom geheten. (U maakt nader kennis met hen op andere pagina's in deze Drieklank). En er was nog een welkom, want één van de vier nieuwe leden van de kerkenraad was de laatste jaren onze vaste notuliste, daardoor moest de kerkenraad op zoek naar een opvolger(ster). Die was heel snel gevonden. Mevrouw R. Haasnoot wilde zich ook inzetten voor de P.G. Usselo en in deze vacature was dus snel voorzien. De oude en de nieuwe kerkenraadsleden kregen een volle agenda voorgelegd. Na de opening werd van deze agenda afgeweken, want een goede bekende van de gemeente en een "oude" bekende van de kerkenraad Wim Cretier kwam zijn ontwerp paaskaars tonen en legde de betekenis van de symbolen uit. De aanwezigen waren vol bewondering en zeer enthousiast. In de kerken in Usselo en Twykkelo staan straks weer prachtige kaarsen beschilderd en het is toch heel bijzonder, dat dit het werk is van één van onze gemeenteleden. Het is niet de eerste keer, dat Wim dit doet en wij hopen ook niet de laatste keer.

Andere belangrijke zaken, die werden besproken, zijn de jaarrekeningen van de P.G. Usselo, opgesteld door de kerkrentmeesters met behulp van Coen Nijkamp en de jaarrekening van de diaconie. Beide jaarrekeningen werden goedgekeurd. U kunt de cijfers op andere pagina's nader bekijken. Wilt u meer informatie hebben, dan kunt u de uitgebreide jaarrekeningen inzien op het kerkelijk bureau aan de Lammerinkweg 1.

U komt al enkele weken in het verenigingsgebouw dat in december en januari een grondige verandering heeft ondergaan. Zo nu en dan was het even lastig om van deze ruimte gebruik te maken, maar het resultaat mag er zijn. Vooral de werkers in deze ruimte, maar ook de bezoekers zijn vol lof. Misschien heeft u zich afgevraagd: "Wie zal dat betalen, wie heeft zo veel geld?"

Deze verbouw/renovatie is voor het grootste deel gefinancierd door de Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo (SHBU). Een aantal kosten zoals afvoerleidingen, stroomvoorziening, beide sterk verouderd, en onvoorziene tegenvallers (bv. oude zaken die voor de veiligheid vervangen moesten worden) hebben de kerkrentmeesters voor hun rekening genomen.

Uit bovenstaande feiten blijkt toch weer, dat veel gemeenteleden zich met raad en daad willen inzetten voor een sterke P.G. Usselo. Voor die grote betrokkenheid van velen zijn wij zeer dankbaar. Als u deze Drieklank ontvangt, zal het bijna Pasen zijn en de kerkenraadsleden wensen u dan ook goede paasdagen toe.