



Protestantse
Kerk

Drieklank

juni 2023

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Redactie Drieklank:

Kopij sturen naar:
Roel Bruinsma
roelbruinsma@home.nl
06 - 83 98 95 49

Predikant:

ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819 7548
PB Usselo
053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.
com

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Henk Blik
053 - 4837351
06-22702798
hjblik@hjb-ict.com
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website: www.
protestantsegemeente-
usselo.nl

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varviksingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 45ste jaargang nummer 6, juni 2023

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de pastorie

Groeien

In de maand mei zie je van alles groeien. Uit de dorste takken wurmt zich nog een blad naar buiten. Uit bollen zijn prachtige tulpen opgekomen. En zelfs het onkruid heeft al weer 'goededag' gezegd. Met dit koude weer erbij verwonder je je dat toch zoveel bloemen aan het bloeien zijn geslagen. Waar halen ze de moed vandaan, zou je kunnen denken.

Dat alles weer groeit en bloeit, het is een genoegen voor de ziel, en vaak een lust voor de ogen.

Nu lijkt alles zo vanzelfsprekend uit de aarde te komen, maar dat is lang niet altijd het geval.

Tijdens de vorstperiode werden planten beschermd, in maart werd kalk en mest gestrooid, de aarde moest worden gelucht. Mensen, die graag in de tuin werken, weten hoeveel uren nodig zijn om een tuin mooi te krijgen.

Maar het wonder dat er iets groeit, blijft.



Ook mensen groeien. In de loop der jaren naar een bepaalde lichaamslengte. Soms door ongewilde kilo's. En mensen groeien niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Door levenservaring, door het leven in een gezin, in een studentenflat, ineens alleen op kamers in een andere stad.

Je leert jezelf kennen, meestal gebeurt dat door anderen, die op je reageren, maar ook door nadenken. Waarom reageer je nu altijd zo in groepen mensen, wat maakt je bang als mensen je

zo tegemoet treden?

Ook oude mensen groeien aan deze binnenkant door, het is voor de mens een weg van het hele leven. Sommigen vinden het zeer vervelend, dat je nog op je 80ste weer in oude gewoontes vervalt, die je eindelijk meende achter je te hebben gelaten. Anderen vinden het zalig dat je tot de laatste ademtocht de kans hebt, om je eigen gedrag te bezien en te herzien.

Bij dit groeien horen ook uitdrukkingen. Een wijze buurvrouw zei eens, dat je niet zo bang voor contact moest zijn. 'We vreten je niet op!' Een luchtige, wat speelse zin. Daarover kun je nadenken.

Je kunt door therapie groeien. Intens naar jezelf kijken en naar je behoeften die zo moeilijk in woorden te vatten zijn, maar die zo vaak ons gedrag bepalen.

Bij Jezus groeien mensen doordat ze gezien worden en gehoord. „Wat wil je dat ik ga doen?“ vraagt Jezus een keer aan een mens die tegenover hem staat.

Een vraag naar de ander, een vraag aan de ander. Het zijn verschillende wegen om aan de binnenkant te groeien. Het zijn goede wegen.

De kerkenraad heeft een bezinningsdag gehad. Op deze dag hebben we ook naar ons en onze manier van geloven gekeken. En naar de plannen die er voor deze gemeente gemaakt werden wat jaren terug. Een leidende vraag was daarbij: Wie zijn we? Waar willen we naar toe? Wie willen we bereiken met onze gemeente?

Het kan zijn dat sommigen deze behoefte niet voelen. Het is toch alles goed?

In de kerkenraad wordt de behoefte gevoeld om aan de slag te gaan met zich bezinnen op de toekomst. Zoals dat ook bij het innerlijk groeien gebeurt.

Bij het groeien gebeurt het ook dat je nadenkt wie wij als gemeente misschien niet zien. Over het hoofd zien, omdat we al zo druk zijn met zo vele zaken.

Deze zaken, zoals Open Vensters of de Gespreksgroepen die bestaan, zijn ook in het verleden gegroeid. Het kan dat nu weer andere dingen zullen groeien. Met de tafelgesprekken is een initiatief gestart dat andere mensen bij elkaar brengt. Wie weet wat er nog meer zal gebeuren. Groeien is een prachtig proces!

Vakantie

In de maand juni is ds. Wiebke Heeren afwezig. Collega's uit de werkgemeenschap vervangen elkaar. De eerst aangewezen vervanger is de collega uit Haaksbergen, ds. Job Stein. Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand

gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u op p. 15 in dit kerkblad.

En dan nog dit ...

Tijdens een dienst heb ik de oproep gedaan om mij uw telefoonnummers te melden, zodat ik op den duur afspraken kan maken met mensen. Want de telefoonnummers ontbreken in onze ledenadministratie van de gemeente.

Tal van mensen hebben daar al gehoor aan gegeven, waarvoor heel veel dank!

Diegenen die dit nog niet wisten, vraag ik, om via de mail of de telefoon mij alsnog hun telefoonnummer door te geven voor dit belangrijke middel van communicatie.

ds. Wiebke Heeren

Vanuit de Kerkenraad

Op woensdag 23 mei 2023 vond traditioneel de kerkenraadsvergadering weer plaats in de Gerfkamer van de kerk.

Na de opening besprak ds. Wiebke Heeren als bezinningsmoment één van onze 3 beleidsuitgangspunten, n.l. Openheid. Maar nu over openheid van jezelf; sta je open voor God, met wie maak of zoek je contact? Alleen met bekenden of ook met vreemden?

Er was dit jaar geen Pasontbijt; in plaats daarvan was er koffie na de Paasdienst. We willen ons er in een volgende vergadering over buigen over hoe we dit in de toekomst gaan invullen.

Enkele kerkenraadsleden buigen zich nu reeds over het vervolg van het huidige beleidsplan dat loopt tot en met 2025. Zij hebben hiervoor een opzet gemaakt. Leidraad hiervoor zijn een aantal uitkomsten van een kerkenraadsdag die we hebben georganiseerd op 6 mei j.l. Een belangrijk onderwerp was hoe vanaf 2025 om te gaan met de huidige beleidsuitgangspunten: "Open, Gastvrij en Verbonden." Belangrijk daarbij is communicatie. In deze dus ook ons "gezicht naar buiten" zoals onder andere de internetpagina van de kerk. Hiermee kunnen we aan de wereld om ons heen laten zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Dat betekent dus dat de internetsite ook actueel en aantrekkelijk om te bezoeken moet zijn. Lidie Farro

ontvangt goedkeuring van kerkenraad om samen met Roel ter Borg, Herma Blik en anderen de website op te frissen en te optimaliseren. Hier gaan ze dan ook mee aan de slag.

Vanuit de verschillende commissies:

a. Kerkrentmeesters

Paul Swank gaf uitleg over de jaarrekening van de kerkrentmeesters. Er is financieel veel gebeurd; beroepingsperiode, de verhuur van het verenigingsgebouw; woelige tijd op beurs; afgelopen jaar was nog de oude energieprijs. Ondanks alles zijn de kerkrentmeesters niet ontevreden. De uitkomst van de actie Kerkbalans 2023 bracht ons gelukkig weer in de richting van het oude niveau. Zie hiervoor het bericht van de kerkrentmeesters elders in de Drieklank. Zorg blijft wel de energierekening. Er is dit jaar al meer uitgegeven dan in het hele voorgaand jaar. De volgende keer komt dit punt opnieuw op de agenda. We gaan kijken naar mogelijkheden om te kerken in het Verenigingsgebouw. Daar is een nieuwe verwarming, die efficiënter is dan die in de kerk.

Er is een gesprek geweest met de kosters, omtrent hun bezetting en werkzaamheden. Ze gaven aan dat de bezetting goed is. Het liederenbord in de kerk moet via een trapje worden gevuld. Dit is gevaarlijk. De kerkenraad stemt ermee in dat de liederen vanaf zondag 28 mei 2023 alleen nog in Het Zondagsnieuws wordt aangegeven. (gebeurt in de praktijk al vaak). De ouderlingen lichten dit toe bij de mededelingen.

b. Ouderlingen / pastorale raad/predikant

Door de Pastorale Raad is een procedure rouwdiensten vastgelegd. Ook zal hierin het versturen van rouwkaart vanuit onze gemeente worden vastgelegd.

Wiebke heeft aan de redactie van de Drieklank het actuele dienstenrooster toegestuurd in hoop dat het dan goed op de achterzijde van de Drieklank komt te staan. Door allerlei oorzaken waren daar wat onjuistheden in vermeld.

Op zondag 9 juli a.s. zal er een openluchtdienst worden georganiseerd op het terrein te Boekelo waar het openluchtspel van toneelvereniging 'De Vriendschap' wordt gehouden. Dit alles wordt gecommuniceerd in de Drieklank.

Op zondag 24 september 2023 zal de Startzondag worden georganiseerd. Het thema zal zijn: 'Ga mee! ' Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. Het belooft een mooie dag te worden.

Op zondag 24 december 2023 is er de kerstnachtsdienst; maar die dag is het ook de 4e adventszondag, en normaal zou er dan 's ochtends een kerkdienst plaats vinden. Omdat 2 kerkdiensten op één zondag vandaag de dag wat veel van het

goede is besloot de kerkenraad dat er op zondag 24 december 's ochtends geen dienst zal zijn.

c. Diaconie

De jaarrekening van de diaconie is doorgenomen en goedgekeurd. Het is een beter resultaat dan vorig jaar. (Zie hiervoor een ander artikel in de Drieklank).

De diaconie heeft onlangs een bijdrage geleverd aan de actie van Nandine en Irene, die de Alpe d'Huez en de Mont Ventoux gaan beklimmen in het kader van de actie tegen Kanker en ALS.

Door de diaconie is er tevens een bedrag overgemaakt aan een lokale actie in Boekelo voor Joris Pot, een kankerpatiënt uit Boekelo. In samenwerking met voetbalclub Unisson voert hij actie om geld te verzamelen voor KIKA (Stichting KinderenKankervrij). Wij hebben een dankbericht van de vader van Joris ontvangen.

Door de diaconie zal ook een nieuwe invulling worden gegeven aan de steun aan de voedselbank. Zie hiervoor de artikelen in de Drieklank.

De Tafelgespreksgroep gaat in september verder.

We gaan dan van de dinsdag naar de donderdag.

Op donderdag 21 september: welkom!

De kerkenraadsvergadering werd afgesloten door Roel ter Borg met het voorlezen van een gedicht.

Namens de kerkenraad,

Jan W. ter Mors (Voorz.)

Van de kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2023

Als Protestantse Kerk in Nederland willen wij omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Dat geldt niet alleen op plaatselijk niveau, maar wij willen ook omzien naar andere gemeenten in het gehele land. Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas en zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.

Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Zij kunnen een beroep doen op de solidariteitskas om vernieuwende ideeën te

realiseren.

Als gemeente vragen wij aan alle volwassen leden een bijdrage van € 10,- Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de kerkenraad van de P.G. Usselo, namens de kerkrentmeesters,
Paul Swank



Jaarrekening

	Begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Opbrengsten en baten			
Opbrengsten onroerende zaken	29.900	73.033	34.979
Opbrengsten uit rente en dividenden	15.100	18.002	18.912
Opbrengsten levend geld	78.000	74.515	76.879
Totaal opbrengsten en baten	123.000	165.550	130.770
Uitgaven en kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen en inventarissen	63.500	64.923	48.430
Afschrijvingen	4.500	5.811	6.636
Pastoraat	20.200	11.433	56.834
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	6.500	10.495	8.460
Verplichtingen aan andere organen	5.500	5.598	5.617
Salarissen en vergoedingen	10.100	12.875	8.983
Kosten beheer en administratie	6.600	7.498	6.547
Rentelasten	3.600	3.865	4.344
Totaal uitgaven en kosten	120.500	122.498	145.851
Saldo opbrengsten en baten min uitgaven en kosten	2.500	43.052	-/- 15.081
Saldo incidentele baten en lasten	-	-/- 41.960	44.951
Resultaat	2.500	1.092	29.870

Jaarrekening 2022

Toelichting

in de vergadering van 24 mei 2023 heeft de Kerkeraad de door het College van Kerkrentmeesters opgestelde jaarrekening van 2022 vastgesteld.

In het jaar 2022 zijn de opbrengsten uit onroerend goed fors hoger uitgevallen dan begroot. Voor de gemeente bleken de verhuur van de Kerk, het Verenigingsgebouw en (tijdelijk) de Pastorie een forse inkomstenbron te zijn. Ook de inkomsten uit koffietafels e.d. maakten dat wij een sterke stijging aan inkomsten konden boeken.

De inkomsten uit levend geld (vrijwillige bijdragen, collecten en giften) vielen enigszins tegen, maar de toezeggingen van actie Kerkbalans in 2023 waren boven verwachting hoopgevend.

Aan de kostenkant valt de daling in de uitgavenpost Pastoraat op. In december 2022 mochten wij gelukkig weer een eigen predikant in de gemeente bevestigen. De beroepingstijd heeft langer geduurd dan verwacht en ertoe geleid, dat de kosten voor (vaste) predikants-traktement lager zijn uitgevallen.

In 2022 zijn de beleggingen van onze gemeente sterk in waarde gedaald. De waardedaling is in de incidentele baten en lasten weergegeven. Deze verliespost staat overigens tegenover een bijna even grote winst op beleggingen van een jaar eerder.

Wat niet zichtbaar is in de winst- en verliesrekening 2022 zijn alle uitgaven rondom groot onderhoud in de pastorie, investeringen in het kerkplein, opknappen van de tuinen en vervanging van het hekwerk langs de Haaksbergerstraat. Deze uitgaven zijn betaald uit in eerdere jaren getroffen voorzieningen en reserveringen of worden afgeschreven over de komende jaren.

Hiernaast vindt u een verkort overzicht van de staat van baten en lasten over het jaar 2022.

De volledige jaarrekening 2022 ligt van 12 t/m 19 juni 2022 ter inzage. Mocht u vragen hebben over de jaarrekening of wilt u deze inzien, wilt u dan even contact met mij opnemen op telefoonnummer 06-10301492.

*Namens de kerkrentmeesters
Paul Swank*

Vanuit de Diaconie

Giften en collecten

Collectes

19 mrt. Missionair werk P.K.N.	77,-
Plaatselijke Gemeente	76,10
26 mrt. Kerk in actie Wereld Diaconaat	62,50
Plaatselijke Gemeente	73,10
02 apr. Plaatselijke Diaconie	93,20
Plaatselijke Gemeente	106,10
09 apr. Kerk in Actie Moldavië	144,15
Plaatselijke Gemeente	202,30
16 apr. Plaatselijke Diaconie	66,70
Plaatselijke Gemeente	69,60
23 apr. Elk kind een koffer	81,20
Plaatselijke Gemeente	85,50
30 apr. Plaatselijke Diaconie	88,30
Plaatselijke gemeente	120,50
07 mei Noodhulp Oekraïne	98,35
Plaatselijke Gemeente	97,10
14 mei Binnenlands Diaconaat	60,55
Plaatselijke Gemeente	71,50
21 mei Actie Irene en Nandine	500,-
Wat een mooie afsluiting van de collectes op 21 mei!	

Giften

€10,- de hr. D.

Via Coen Nijkamp

Mevr. V. € 166,-

De afgelopen tijd heeft de "Diaconie" niet stil gezeten

Kerk in Actie

Goede vrijdag 7 april hebben we soep gekookt voor de deelnemers van de Kinderpassion. Er waren veel deelnemers die zich de soep goed lieten smaken. Ook de gemeenteleden uit Haaksbergen waren goed vertegenwoordigd.

De vrijwillige bijdrage die hiervoor werd gevraagd was bestemd voor Kerk in Actie die in Moldavië kwetsbare ouderen en kinderen helpt. De opbrengst van deze actie was € 82,-

Het Goede Doelen Pupillen Toernooi

Dit toernooi is georganiseerd nadat vorig jaar bekend werd dat Joris Pot, jeugdspeler van BSC Unisson, lijdt aan een zeldzame vorm van kinderanker.



Joris Pot

Het leven van Joris en zijn familie stond op z'n kop. Maar zo strijdlustig als Joris is in het veld, staat dit jonge ventje ook in het leven. Vol strijd is hij van start gegaan met zijn behandelingen. Hij zit niet bij de pakken neer en wil graag geld inzamelen voor Stichting Kika, Stichting KI(nderen)KA(nkervrij). Toen dat ter ore kwam bij vier vaders, van wie de zoons voetballen in het elftal van Joris, gingen zij aan het werk en hebben een jeugdtoernooi georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan stichting Kika.

De publiciteit rond deze actie is ons niet ontgaan en we hebben hiervoor € 100,-gedoneerd.

Inmiddels is er al € 17.841,61 opgehaald.

Als u zelf ook nog een bijdrage wil geven, dan kan deze worden overgemaakt naar NL15RABO 0336486480 o.v.v. Joris 2023

Wij wensen Joris en zijn familie veel steun en kracht.

Mieke Lippinkhof

Samen tegen armoede (Voedselbank)

Met onze actie voor de voedselbank, zijn we al een aantal maanden bezig.

Vele dozen die door U zijn gevuld hebben we naar de voedselbank gebracht.

Heel, heel veel dank daarvoor!

Graag gaat de diaconie met deze actie door!

Vanaf juni willen we het U wat makkelijker gaan

maken.

Elke 2 maanden een thema. In de maand juni en juli is het thema Hygiëne/Persoonlijke verzorging.

Dan zou U een tube tandpasta of een fles shampoo, doucheschuim of maandverband enz. mee kunnen nemen.

Hoe meer mensen meedoen, hoe meer producten we kunnen verzamelen.

Het thema voor september en oktober leest U in de volgende Drieklank!

Samen tegen armoede!

Hartelijk dank namens de diaconie,

Liesbeth Harms

Strijden moet beloond worden

Actie van Nandine en Irene tegen ALS en Kanker

Zondag 21 mei waren Nandine en Irene te gast tijdens de dienst in Tweekelo.

10 jaar geleden verloor Nandine haar moeder aan kanker en Irene haar vader aan ALS.

Na de dienst vertelden zij samen over hun doel om maar liefst € 10.000,- in te zamelen ter bestrijding van kanker en ALS. Daarvoor gaan ze de Alpe d'Huez en de Mont Ventoux beklimmen. De beide collectes gingen naar dit goede doel en bij de koffie kreeg iedereen een lekker stukje taart. Die taart was door verschillende gemeenteleden zelf gemaakt of gekocht.

Natuurlijk was dit niet "gratis". Alles bij elkaar heeft het maar liefst € 500,- opgebracht.

Als u dit leest en denkt: "hier had ik ook wel wat aan willen doneren", dan kunt u dit als nog doen op de rekening van onze eigen Diaconie:

NL84RABO0316726532.t.n.v. Nandine en Irene. Wij zorgen er dan voor dat het bij Irene en Nandine terecht komt.

Mieke Lippinkhof



Nandine (li) en Irene (re)

Actie Manyano

We hebben nog nagekomen giften ontvangen voor de stichting Manyano, waar Marieke Robers coördinatrice van is. Wij hebben aan de stichting € 577,- overgemaakt. Ze waren hierover blij verrast in Zuid-Afrika, want ze hadden er niet meer op gerekend. Ze wisten immers dat we hen 5 jaar zouden ondersteunen, en die 5 jaar waren om. Ze hebben hiervoor aan Marieke een bedankbrief gestuurd, die zij voor ons vertaald heeft:

"Geachte kerkleden,
Het was een ware verrassing om alsnog een donatie te ontvangen van uw kerkleden U heeft de laatste 5 jaar onzen scholen enorm geholpen met uw donaties: Extra eten voor kinderen op school, moestuinen aangelegd, laptops gekocht voor leerlingen in de hoogste klassen, lokalen zijn geleverd en opgeknapt.
Onze dank is groot voor uw inspanning en activiteiten. Vanuit Zuid Afrika reiken 14 scholen u de hand en zeggen: Thank you so much. U heeft het verschil gemaakt in de levens van onze leerlingen, leerkrachten en alle vrijwilligers op 14 scholen. Enkosi Kalulu.

Einde citaat, Marieke Robers"

Mieke Lippinkhof

In Gedachtenis

Op 29 maart is overleden de heer **Egbert Frederik Lippinkhof**, beter bekend als Eps van de Moats. Eps is geboren op 16 juni 1939 aan de Meestersweg in Boekelo en heeft daar tot aan de laatste dag van zijn leven mogen wonen. Eps was gehuwd met Tine ter Heege en ze mochten drie kinderen grootbrengen, Ria, Henk en Joke. Eps was boer in hart en nieren, maar ook vergaderboer.
Hij zat tijdens zijn werkzame leven in veel besturen, van de plaatselijke buurtkring tot in diverse hoofdbesturen. Het heeft hem pijn gedaan dat de boerderij niet agrarisch werd voortgezet, maar heeft erin berust dat op deze plek het bedrijf niet de ruimte had om door te groeien. Eps nam deed een stap terug, en vermaakte zich in de moestuin, maar mocht ook graag een eindje rondfietsen om zo op de hoogte te blijven van wat er rondom Boekelo gebeurde.
De laatste jaren liet zijn gezondheid veel te wensen over. Eps was diabeet en hartpatiënt, hij moest steeds meer inleveren, en op 29 maart was het

laatste beetje kracht op.
Wij wensen zijn vrouw Tine, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen kracht toe om dit verlies te verwerken en dat ze steun mogen ontlennen aan de goede herinneringen en mooie momenten die ze samen gehad hebben.

Op 24 april is in de leeftijd van 86 jaar overleden de heer **Herman Gerrit Lefers**.

"Herman van de Gijns", onder die benaming was hij in Usselo het meest bekend.
Herman woonde aan de Bruggertstrac; het grootste deel van zijn leven op de boerderij, doch de boerderij kwam klem te zitten tussen wegen, en zijn grond werd volgebouwd voor industrie. Aan de overkant liet hij drie nieuwe huizen bouwen, voor zijn kinderen Jan en Inge en natuurlijk voor zichzelf. Herman was weduwnaar van Jo Timmerije en levenspartner van Lies Hamersteen. De familie heeft in eigen kring afscheid genomen. We wensen de familie kracht toe om dit verdriet te verwerken.

Onverwacht moesten Maja Prins-Jilleba en haar kinderen en kleinkinderen op 15 mei afscheid nemen van een allerliefste man, papa en trotse opa, **Albert Johan Prins**.



Albert zag het levenslicht op 17 juli 1938 in Glanerbrug en heeft heel wat woonplaatsen in Nederland gehad en zelfs op Aruba gewoond, eer hij in Boekelo neerstreek.
Albert heeft gestudeerd aan de HTS en werd onderwijzer; op Aruba was een lerarentekort, en Albert en Maja durfden dat avontuur wel aan. Zes jaar hebben ze daar gewoond, Susanne was al in Nederland geboren, doch Sofia en Bert-Jan op Aruba.
Terug in Nederland kwamen ze in Reeuwijk te

wonen, een zware geloofsgemeenschap, waar Maja al gauw te horen kreeg dat naar de kerk gaan met een lange broek aan niet gepast was. Albert was heel gelovig en voelde zich verbonden met God, maar deze manier paste niet bij hem. Hij richtte samen met mensen die deze leer ook niet gelukkig maakte een eigen groep op waar men "vrij" kon denken. Volgens Susanne was haar vader als de profeet Henoch, die wandelde met God, ook Albert wandelde met God, ging niet gauw in discussie over het geloof, maar kon een ander wel aan het denken zetten en was erg oecumenisch ingesteld.

Genoten heeft Albert van zijn gezin, en allen houden ze fijne herinneringen over aan het huis in Oostenrijk dat Albert voor een groot deel zelf heeft gebouwd, en waar de familie vaak te vinden was, zowel 's winters als zomers.

Wij herinneren Albert als een trouw lid van onze gemeente, weliswaar nooit een kerkenraadsfunctie bekleed, maar jarenlang wijkwerker geweest. De afscheidsdienst was in de kerk en Maja had het volgende gedicht aangedragen:

*Ik ben niet ik, Ik ben diegene, die aan mijn zijde staat, zonder dat ik het merk,
Die ik - soms - bezoek, en die ik - soms - vergeet.
Die zwijgt - kalm - wanneer ik spreek, die vergeeft - zachtmoedig - wanneer ik haat.
Die gaat waar ik niet kom en Die overeind zal blijven wanneer ik sterf.*

Ik wens de familie toe dat ze hier kracht uit kunnen halen om het grote gemis van Albert te kunnen dragen.

Riëtte Wissink

En verder ...

Seniorenmiddag

Het was altijd een aardige traditie vanuit het Open Vensterwerk: een seniorenmiddag voor - de naam zegt het al - het oudere deel van de leden van onze gemeente. Men kwam bijeen in het Verenigingsgebouw, en behalve gelegenheid voor ontmoeting en gesprek was er altijd wel een bijzonder onderdeel van de seniorenmiddag in de vorm van een gastspreker of een filmvertoning enz. En ook de predikant leverde zijn bijdrage. Dit jaar gooiden de organisatoren het over een andere boeg: alle leden van onze PKN-gemeente waren welkom op de seniorenmiddag. Gezien de

leeftijdsofbouw van onze gemeente kon de naam 'seniorenmiddag' overigens met weinig bezwaar gehandhaafd worden.

Op zaterdag 1 april om 14.30 u. kwamen zo'n 50 gemeenteleden in het Verenigingsgebouw bij elkaar. Eerst de gebruikelijke koffie en thee met iets lekkers.

Daarna was de Paasviering door onze eigen Predikant Wiebke Heeren. Het Thema was: Sta op. Dit kwam ook duidelijk naar voren in de Zegenbede. God zegene ons, dat wij met gebaren van tederheid en mildheid solidair zijn met mensen die lijden, en zo het opstaan ruimte geven bij een ander.

Na een pauze met een hapje en een drankje nam



Gerrit Harms ons via een fotoreportage met een overheadprojector mee op zijn reis door Mongolië.

Een groot (bijna 3 x zo groot als Frankrijk) en leeg land (er woonden in 2020 maar ruim 3 miljoen mensen). Heel bijzonder om te zien

Na deze voorstelling kon iedereen nog genieten van een heerlijke en gezellige broodmaaltijd.

Tegen half zeven keerde iedereen weer huiswaarts na een geslaagde middag.

Hagepreek

Op een frisse maar zonnige Hemelvaartsdag vond deze openluchtdienst plaats op het prachtige boeren erf van de familie Vedders, en niet heimelijk achter een haag zoals dat bij de vervolgde calvinisten en wederdopers gebeurde. Een aantal enthousiastelingen was al vroeg op de fiets vertrokken, zowel uit Haaksbergen als uit Usselo. Klokslag 9.30 uur begon de dienst, die werd geleid door onze eigen predikant Wiebke Heeren. Eigenlijk had ik aantekeningen moeten maken over de preek, maar als geïnteresseerde toehoorder heb ik er toen niet aan gedacht. Had ik het maar gedaan. Maar nu ik voor de Drieklank aan het schrijven ben

wil ik toch mijn ervaring met u delen. U zult het wel met mij eens zijn dat het altijd lastig is om een preek weer te geven, maar op het moment dat wij daar zaten hebben we genoten van de dienst, en ook van de prachtige muziek van Crescendo.



Er werd tijdens de dienst een gedicht van Rutger Kopland voorgelezen. Wat voor mijn gevoel de essentie van Hemelvaart weergeeft:

Weggaan is iets anders dan het huis uit sluipen
Zacht de deur dicht doen achter je bestaan en niet terugkeren.

Je blijft iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven.

Niemand wacht, want je bent er nog.

Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg.

Een fijne zomer toegewenst en we vertrouwen erop dat we elkaar in goede gezondheid weer terugzien.

Mieke Lippinkhof

Startzondag

Op 24 september zullen we als gemeente een gezamenlijke start maken voordat het seizoen op het kerkelijk erf weer begint. Zo'n beetje iedereen is weer terug van vakantie.

Dan is het goed elkaar weer te zien.

Deze zondag zal er niet alleen een dienst zijn voor jong en oud, in een andere vorm. Er komt een programma voor na de kerk-koffie. Een commissie is gevormd en die zal de komende tijd iets voorbereiden.

Zouden jullie dus alsjeblieft deze zondag vrij willen houden? Om met elkaar weer te starten! Als gemeente leven wij van ontmoeten. Daarom zeer welkom op deze speciale zondag, lieve mensen!

de / jullie dominee Wiebke Heeren

Tafelgespreksgroep

Na twee ontmoetingen is besloten om na de zomer verder te gaan. De combinatie van eerst samen eten en daarna in wat onderwerpen rond de bijbel duiken, is goed bevallen.

Wie wil aansluiten, is van harte welkom.

De eerstvolgende avond is op 21 september. Wij beginnen om zes uur met het eten, inloop een kwartier van te voren. We komen samen in het Verenigingsgebouw. Rond acht uur sluiten we af.

Ds. Wiebke Heeren

Interfaith run for a United World

19-21 mei 2023 marathon Luxemburg

Olaf en Riet Haasnoot kenden deze happening en hebben ons een aantal jaren geleden enthousiast gemaakt om mee te gaan. Helaas konden zij niet mee dit jaar, maar Henk, Roel ter Borg en ik hadden ons aangemeld. Henk als loper en Roel en ik als supportteam! Op vrijdag 19 mei ontvangst door de gastvrouw Mieke Jonker en samen naar de maaltijd die Pasta Party wordt genoemd ... i.d.d. spaghetti met heerlijke saus. Een groep van 40-50 mensen vanuit heel Europa en met diverse levensovertuigingen bij elkaar: moslim, jood, christen, hindoe, Bahai, Sikh, boeddhist, humanist. Allen doen mee aan de marathon (halve of hele of teamrun). In de gezamenlijke bijeenkomsten leer je elkaar kennen. Het doel is: meer begrip voor elkaar en de wereldvrede nastreven. Zie ook <http://n.interfaith.eu/ueber-mich/>

Op zaterdagochtend een kennismaking met de Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Luxemburg. Veel van oorsprong Duitsers die (tijdelijk) werken in Luxemburg komen samen - een gemeente van ongeveer 500 leden, allen zeer actief en veel gezinnen met kinderen. De pastor Frank Mertin vertelde enthousiast over zijn gemeente die samenkomt in het Martin Luther Haus.

In de middag hebben we tijd om gezellig het oude centrum in te gaan en op een terras krijgen we het vakantiegevoel.... Maar er moet nog worden gelopen! Met de tram naar het Expo Centrum, daar een groepsfoto en om 17.00 uur een gebedsbijeenkomst. Vanuit de diverse groepen worden gebeden opgezegd en wat opvalt: het gaat bij alle gebeden over de liefde, de vrede, waarheid, dankbaarheid en vergeving. Na de gebedsdienst om 19.00 uur de start en we zien Henk zelfs nog even langslopen in de grote massa mensen (13.000 deelnemers...). Roel en ik zoeken een terras en gaan rond 23.00 uur richting de hal

waar om 23.45 Henk binnenkomt met de medaille! Tevreden met zijn tijd rijden we terug naar onze gastvrouw die voor ons is opgebleven en die ons voorziet van een heerlijk biertje!!!



De volgende ochtend strompelt Henk de trap af... Na een goed ontbijt rijden we richting het gebouw waar de groep nog een keer bij elkaar komt en elke loper naar voren wordt geroepen voor de Interfaith medaille. Ook is er nog een korte presentatie van een paar lopers die werken bij de nederlandse defensie in de dienst geestelijke verzorging, Dan afscheid en de rit naar Enschede, waar we door Els worden ontvangen met een heerlijke BBQ! Het was een inspirerend en fijn weekend.

Herma Blick

Vanuit de Blekerij

Het geroep tegen Sodom is groot, dit houdt in dat het klagen over Sodom tot God is doorgedrongen. Wat hield die zonde in? Onze eenkennige voorouders dachten allereerst aan seksuele vergripen, een gedachte die gevoed werd door wat de inwoners met de twee gasten van Lot wilden doen. Maar Ezechiël zegt (16,49): "Ziet, dit was de

ongerechtigheid van uw zuster Sodom: hoogmoed, zathed van brood en stille gerustheid had zij en haar dochteren, maar zij sterkte de hand des armen en nooddruffigen niet". Zonde houdt hier in het tegendeel van recht en gerechtigheid doen, schreef Jagersma. Een Talmoedisch verhaal wijst erop dat in vs. 21 letterlijk "haar geroep" staat. Dit zou dan verwijzen naar een meisje dat meel aan een arm meisje had gegeven en daarom verbrand werd. Haar geroep steeg op tot God. Nu zij was omgebracht, was er geen rechtvaardige meer in Sodom en was de stad rijp voor het oordeel. Ik moet hierbij denken aan wat er in Nederland gebeurt rondom het toeslagenschandaal. Wat bedoelt God nu eigenlijk in vs. 21? Hij gaat zien of de misdaden van de Sodomieten echt zo erg zijn als het geroep doet vermoeden. Over verwoesting, zoals de NBV 21 dit formuleert, staat niets.

Twee boden zijn naar Sodom vertrokken, de derde, JHWH zelf, is blijven staan. Eerder heeft hij gezegd: "Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden wat ik van plan ben?" Abraham is zijn verbondsvriend en daarom daagt JHWH hem nu uit te spreken. Noach heeft dit niet gedaan, toen God hem zijn plannen betreffende de zondvloed bekend maakte. Daarom wordt Abraham hoger gewaardeerd door de rabbijnen dan Noach. Abraham gaat nu op de uitdaging in zonder inleidende beleefdheid: zal God rechtvaardigen met de kwaden doen omkomen? Even later voegt hij daar nog iets aan toe: zal de Rechter van de gehele aarde geen recht doen? Dat is voor Abraham onvoorstelbaar. De Vijf Boeken kregen tijdens de Babylonische ballingschap hun eindredactie. Dachten de rabbijnen aan de inwoners van Jeruzalem? De vraag werd tijdens de Sjoah, de Holocaust als u wilt, nog veel klemmender. Al die zes miljoen mensen, waren daar geen rechtvaardigen bij? Elie Wiesel vertelt over Joden in Auschwitz die waarschijnlijk de volgende dag vergast zullen worden. Tijdens hun laatste nacht beleggen zij een tribunaal over de vraag of God schuldig is aan al deze verschrikkingen. Na uren delibereren komen zij tot de slotsom dat God schuldig is. Onder de titel God on Trial is dit verhaal door Andy de Emmony verfilmd. Een film om in kerkelijk verband te draaien. Zeggen deze mannen nu God vaarwel? Als de ochtendschemering invalt, zegt een van hen: "Het is ochtend, we moeten bidden." Ze bidden het Achttiengebied dat met een lofprijzing begint. Abraham begint zijn pleidooi met het getal van vijftig rechtvaardigen. Dat is geen toevallig getal. Van Pesach naar Sjavoe'ot, van Pasen naar Pinksteren, worden vijftig dagen geteld. Bij vijftig is het aantal dagen volledig en kan er geoogst worden. Sjavoe'ot is een oogstfeest. Vijftig is het

getal van de volledigheid, van het voldoende zijn. Het getal van vijftig rechtvaardigen zou voldoende moeten zijn om Sodom te redden, meent Abraham. Zo begint Abraham dan zijn pleidooi. Hij heeft sterke argumenten. Je straft toch niet de goeden met de kwaden? De rechter van de hele aarde kan toch zelf geen onrecht begaan? Het zijn retorische vragen, het antwoord ligt al vast. Abraham weet en wij weten allemaal dat God regeert op gronde van recht en niet van macht, al valt Job hem juist hierop aan. Is Abraham niet wat vrijpostig? Onmiddellijk hiervoor heeft God gedacht of gezegd (vs. 18-19) dat hij dit niet voor Abraham wil verhullen, omdat die zijn kinderen zal moeten voorhouden wat recht is. Het lijkt erop dat hij dit pleidooi van Abraham verwacht, Noach pleitte niet voor zijn medemensen, Abraham deed dit wel, een Talmudische passage rekent hem dit tot gerechtigheid. Het valt op dat God hier in Abrahamsbewoordingen antwoordt, verderop doet hij dit ook weer. Abraham vervolgt zijn pleidooi met de nodige beleefdheidsformuleringen. God mag dan wel Abraham als zijn gelijkwaardige verbondspartner beschouwen, maar andersom is dit beslist niet zo. De volgende keer zetten we het verhaal van het pleidooi voort.

Wim Kleisen

Openluchtdienst

Op **zondagmiddag 9 juli** is er een openluchtdienst in het Teesinkbos te Boekelo.

Aanvang: 14.30 uur en ds. Maaike Schepers-v.d. Poll zal de voorganger zijn.

Dat betekent dat er op de zondagochtend geen dienst in Usselo is.

Parkeergelegenheid en tevens ingang naar de lokatie is sportpark de Zweede.

Mocht het weer een buitendienst niet toestaan, kan men binnen zitten in de tent.

Geen enkele reden om niet te komen. Op grond van de ervaringen van voorgaande jaren kan ik zeggen dat dit een mooie dienst wordt in een prachtige entourage.

Toneelvereniging de Vriendschap voert daar op 7-8-11-14-15 juli een groot bruegeliaans openluchtspel op met een heus kasteel. Een prachtig decor dus, en zij geven ons de mogelijkheid om van hun faciliteiten gebruik te maken.

Noteer deze datum alvast, wij zien u daar graag tegemoet.

Namens de kerkenraad, Riëtte Wissink

nb: kaartjes voor dit prachtige schouwspel kun je bestellen via: www.devriendschap.com



10 juni	90	Dhr. H. Lippinkhof	Boekelose Stoomblekerij 59
12 juni	85	Mevr. J.A. Schmidt-Ordelman	Jan van Elburgstraat 51
15 juni	103	Mevr. G.D. Holtkamp-Hoenink	Geukerdijk 14 104, Haaksbergen
15 juni	88	Mevr. J.G. ter Steege-ter Riet	Rechtersveldbrink 419
15 juni	92	Mevr. G.J. Rietman-Sotthewes	Dr. Koekstraat 4

Vervolg p. 14

15 juni	81	Dhr. H.W. Dekker	Dorststokhoek 2
19 juni	76	Mevr. C.W. Burger-Franssen	Boekelose Stoomblekerij 83
19 juni	80	Mevr. W.J. Dijks-Trebbe	Henry Dunantlaan 50
21 juni	84	Mevr. H.A. Lippinkhof-Tichelaar	De Mans 22
21 juni	80	Mevr. G.H. te Riet-Goorhorst	Eggelmorsweg 80
26 juni	76	Dhr. W.B. Reef	Twekkelerweg 350
28 juni	83	Dhr. J.K.K. Krikke	Oude Deldenerweg 268
29 juni	75	Dhr. J. Fahner	Wiedenbroeksingel 113, Haaksbergen
7 juli	76	Dhr. M.H. Slagter	Gerard Terborghplein 324
8 juli	84	Mevr. J.A. Duinhof-Leussink	Mekkelholtsweg 125 428
11 juli	82	Dhr. G.H. Scholten	Doolhof 14
15 juli	84	Dhr. B. Kats	Broekheurnerplein 115
19 juli	77	Dhr. E.J.H. Schukkert	Bernard Roerinkstraat 26
21 juli	86	Mevr. A.H. Bargeling-Lodeweegs	Windmolenweg 113
21 juli	80	Dhr. G.J. van den Eijkel	Suze Robertsonlaan 11
22 juli	76	Dhr. M. van den Broeke	Kotkampweg 137
23 juli	77	Dhr. H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130
25 juli	87	Dhr. G.J.A. van den Barg	Beckumerstraat 174
28 juli	76	Dhr. R. Verschoor	Schiestraat 77
29 juli	86	Mevr. E.H. Lansink-Eeltink	Goorsedijk 10
29 juli	79	Mevr. A. Wooldrik-Klos	De Mans 16
31 juli	75	Mevr. A. Nijenhuis-ter Meer	Arendsweg 97
31 juli	81	Dhr. M. Bos	Herikebrink 87
3 aug	89	Mevr. A.A. Fraanje	Broekheurnerplein 412
7 aug	75	Dhr. E. Haarman	Boekelosestraat 169
8 aug	86	Mevr. A. ter Horst-Timmer	Eikstraat 40, Hengelo
10 aug	87	Mevr. B.E.J. Lohuis-Steenberg	Meddelerweg 201
14 aug	90	Dhr. J. de Graaf	Henry Dunantlaan 31
15 aug	82	Mevr. G.W. Lubbers-Logtenberg	Vretberg 11
20 aug	86	Mevr. M.C. Damen-Zemel	Henry Dunantlaan 10
21 aug	82	Mevr. J. Nijkamp-Nijland	Meester De Wolfplein 6
22 aug	82	Dhr. A.F.P. Burgersdijk	Spartastraat 71
25 aug	92	Mevr. G.J. Scholten-Nijhuis	Geerdinkweg 20
28 aug	94	Dhr. H.W.C. van Hummel	Wissinksdijk 90
31 aug	83	Dhr. C. Nijkamp	Meester De Wolfplein 6



SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

ds. W. Heeren	Haaksbergerstraat 819	7548 PB	2316060
---------------	-----------------------	---------	---------

tel.

DIAKENEN

M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	4357195
------------------------	-----------------------------	---------	---------

tel.

E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955
--------	-------------------------	---------	---------

L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
---------------------	------------------------	---------	---------

H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	06 22702798
--------	-------------------	---------	-------------

OUERLINGEN

tel.

B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
---------------	------------------------	---------	------------

J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	06 51066319
--------------------------------------	-------------------------	---------	-------------

R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	06 55075120
--------------------------------------	------------	---------	-------------

A.J. Farro - Geessink	Berriehoek 31	7546 JK	06 13714202
-----------------------	---------------	---------	-------------

Klaas Boersma	Hilbertlanden 37	7542 JJ	06 14572261
---------------	------------------	---------	-------------

OUERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

tel.

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	4281708
---------------	--------------------	---------	---------

J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
-----------------	------------------	---------	---------

P.Swank Penningmeester van de kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
---	----------------------	---------	------------

R.H.A. Wissink-Roossink*	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098
--------------------------	-----------------	---------	---------

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

tel.

G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	4775776
------------	--------------------------	---------	---------

* tevens lid moderamen

Kerkdiensten

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"



De diensten

4 juni ds. Jan Hazeleger, Eibergen
11 juni ds. Maaïke Schepers - v.d. Pol
18 juni ds. Cees de Jonge
25 juni ds. Hetty Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen

2 juli ds. Wiebke Heeren
9 juli ds. Maaïke Schepers - van der Pol Openluchtdienst, 14.30 u.
Locatie zie p. 13

16 juli ds. Hetty Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen
23 juli ds. Ed de Bruin, Losser
30 juli ds. Jan Bouwmeester, Zeist

6 aug ds. Wiebke Heeren
13 aug ds. Jaap Jonk, Laren
20 aug ds. Jaap Jonk, Laren
27 aug ds. Wiebke Heeren

3 sept ds. Wiebke Heeren
10 sept ds. Ed de Bruin, Losser



Cantorij

Datum	Predikant	Bijzonderheden
28 mei	Ds. Heeren	Maaltijd van de Heer
27 aug	Ds. Heeren	
24 sept	Ds. Heeren	Startzondag
8 okt	Ds. Cohen Stuart	
26 nov	Ds. Heeren	Gedachtenisdienst
10 dec	Ds. Bouwmeester	2e advent
25 dec	Ds. Ekker	Kerstmorgen

De DRIEKLANK in het jaar 2023

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
45.7	vrijdag 28 juli	maandag 7 augustus

