



Protestantse  
Kerk



# Drieklank

Juni 2024



## Colofon

### Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,  
Usselo  
Twekkelerweg 110, Twekkelo

### Redactie Drieklank:

Herma Blik & Roel Bruinsma  
Kopij sturen naar:  
Drieklank@protestantsege-  
meente-usselo.nl

### Predikant:

ds. Wiebke Heeren  
Haaksbergerstraat 819 7548  
PB Usselo  
053-2316060  
wiebkeheeren@hotmail.  
com

### Scriba:

Roel ter Borg  
Lammerinkweg 1  
7546 RD Usselo  
06 550 751 20  
p.g.usselo1@gmail.com

### diaconie:

Henk Blik  
053 - 4837351  
06-22702798  
hjblik@hjb-ict.com  
Rek.nr. diaconie:  
NL84RABO0316726532

### Website: [www.](http://www.protestantsegemeente-usselo.nl)

[protestantsegemeente-  
usselo.nl](http://www.protestantsegemeente-usselo.nl)

### Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541  
SKG NL24RABO0373730438

### Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1  
7546 RD Usselo

### Gastpredikanten:

Riet Ploeger  
rietploeger@home.nl  
06 - 40 20 52 46

**Drukker:** editoo B.V. te  
Veenendaal



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:  
Protestantse Gemeente Enschede  
Varvixsingel 139  
7512 EK Enschede  
info@pgenschede.nl  
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

**Drieklank** 46e jaargang nummer 6 juni 2024

# CONTACTADRESSEN

## Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1  
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

## Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184  
tel.4283013

## Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in het Verenigingsgebouw  
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof  
tel.06-53928328

## Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39  
tel 4282020

## Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21  
tel. 06-33972474

## Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100  
tel.4281269

## Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of  
06 - 53928328

## Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,  
[www.begraafplaats-usselo.nl](http://www.begraafplaats-usselo.nl)

## Verenigingsgebouw

 Haaksbergerstraat 821,  
7548 PB Usselo.

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)  
e-mail: mts-wissink@outlook.com

## Vanuit de pastorie

### Het gewicht van de woorden...

is een roman die ik een tijd terug heb gelezen. Het gaat over heel veel in dit boek en ik kan het het beste duidelijk maken met de woorden, die ik zo net gebruikte: in de afgelopen tijd. Deze woorden roepen een ruimte op, daarin is iets gebeurd. Een boek is gelezen, van de eerste tot de laatste pagina. Het beeld ontstaat van de afgesloten ruimte van tijd. Het is gebeurd. Immers deze tijd kan niet terugkeren!, Deze voorbije tijd beklemtoont dat het voorbij is. Maar wanneer je een boek hebt gelezen, is dat niet voorbij. Het boek heeft iets in jouw ziel geplant, een gedachte, misschien alleen maar een zin of een woord.

Dus de tijd die afgelopen is met het lezen van het boek is juist niet voorbij. Deze tijd die je gebruikte, reikt naar nu en naar de toekomst. Want een boek brengt in beweging, in ieder geval mij.

Ik schrijf dit niet om te laten blijken hoe zeer mij dit boek heeft gepakt.

Het gaat mij om de werking van woorden, om de doorwerking van woorden.

Het gewicht van de woorden betreft natuurlijk ook alles wat met de bijbel te maken heeft. Ieder woord is in deze teksten met zorgvuldigheid gezocht en geplaatst. Aan de teksten is door de eeuwen geschaafd.

En, wij hebben immers alleen maar woorden. Ook dit: alleen maar, is armzalig. Wij hebben namelijk een schat aan woorden. Woorden die ons in beweging kunnen zetten, verhalen die ons raken. Hoe dat gaat? Precies dit proces: waarom het ene verhaal jou raakt en een ander niet, dit proces is zo moeilijk te omschrijven. Onder woorden te krijgen. Vaak heeft het met ervaringen te maken die aanhaken bij jouw ervaringen. Of het gaat om een thema dat jou bezig houdt zonder dat je daar al echt de vinger op kon leggen. Maar door het lezen krijg je woorden en gedachten aangereikt. Ineens wordt je helder wat je zo onrustig maakte, waar het aan lag. Je ontdekt wat al langer in jouw opgesloten lag.

Volgens mij zijn dit bewegingen van de Geest. En ik schrijf bewust dit woord met een grote letter.

De Geest reikt een helpende hand. Via kanalen die wij niet zomaar zien. Ik kan het daarom Geest noemen, omdat het tot onze menselijkheid bijdraagt. Wanneer we in staat worden gesteld om

over ons, onze ervaringen, onze situatie iets te kunnen zeggen, worden wij ont sloten. Of wij kunnen ons ontsluiten met de woorden die wij vinden. Met een voorbeeld dat wij hebben gelezen. Dat is een wonderlijk gebeuren en brengt vaak een stroom aan gevoelens op gang. Juist bij de ander die ons ineens begrijpt. Die iets van ons kan zien, wat daarvoor niet zichtbaar was. Niet hoorbaar. En dat gebeurt door woorden. Met hulp van de Geest. Ik vind dit een prachtig geheim van ons bestaan. En waar het gebeurt, worden mensen vrij. Zichtbaar vrij. Opgelucht. Omdat ze begrepen worden, omdat zij zichzelf beter begrijpen en daar iets van kunnen zeggen.

Het boek, Het gewicht van de woorden heeft mij enorm aangesproken, ik houd namelijk van woorden. Maar vermoedelijk wist u dat al lang van mij :-)

ds. Wiebke Heeren



## Beste gemeenteleden,

Sinds kort ben ik weer volledig aan het werk. Dat vind ik heel fijn en mijn dankbaarheid blijft aanhouden.

Wel merk ik dat ik lang niet kan inhalen wat ik graag zou willen. Ik maak nu weer afspraken voor bezoeken. Wanneer u met iets zit, schroomt u niet om te bellen. De bezoekmedewerkers proberen me zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van het wel een wee, maar ook zij zullen niet alles zien wat weleens nodig is.

In mijn tuin ben ik nu ook weer aan de gang. Maar ook daar lig ik vele punten achter.

Dat hoop ik uiteraard niet voor het Nederlands voetbalelftal de komende weken. Ik neem aan dat toch een aantal van u het toernooi zullen volgen. Ik lig ook achter wat de vreetlust van de vogels betreft. Mijn miniem aantal aardbeien hebben zij verslonden, net zoals mijn rode bessen. Dat vond ik toch wel sneu.

Wanneer zij in de avond zingen, ben ik dan toch weer blij. Maar ik kan hen niet aan het verstand brengen dat de met veel inzet opkomende bessen geen algemeen buffet zijn.

De tuin als cateringsbedrijf, wie weet moet ik daar een keer iets in een preek over zeggen.

U merkt het gaat goed met mij, ik wens u prachtige zomerdagen die ook wat warmer uitvallen dan de voorzomer was.

Hartelijke groeten van de dominee,  
*Wiebke Heeren*

## Vanuit de kerkenraad

Op woensdag 12 juni hadden we de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomerperiode in dit jaar.

Jan ter Mors heet een ieder welkom en opent de vergadering met een binnengekomen bericht vanuit de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse.

Ds. Job Stein heeft ons in de afgelopen week geïnformeerd, dat hij een beroep heeft aangenomen van de Protestantse gemeente Wijhe. Hij zal vermoedelijk in de maand september daar zijn werk oppakken. Tot aan zijn vertrek blijft hij zijn huidige werkzaamheden in Haaksbergen-Buurse voor pastorale ondersteuning doen en voor ons gedurende de zomervakantie van Ds. Heeren. Hierna wordt door Ds. Heeren het bezinningsmoment van de vergadering geopend met het lezen en bespreken van een stuk uit 1 Korinthe vers 6.

Joke Pasman deelt mede, dat na overleg, er op 30 maart 2025 weer een dialectdienst zal zijn in Usselo met ds. Hinkamp. I.v.m. een volle agenda van de predikant is het niet meer mogelijk om dat nog dit jaar te doen.

Door Paul Swank wordt het financieel verslag gepresenteerd van de Protestantse Gemeente Usselo en de begraafplaats. De uitkomst stemde ons hoopvol. Hiervan zal een afzonderlijk artikel voor de Drieklank worden gemaakt. De beide verslagen worden goedgekeurd met algemene stemmen in de kerkenraad. Wel deelde Paul nog mede, dat de Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo, op zoek is naar een administratieve medewerk(st)er. Voor info neem svp contact op met Paul Swank.

De diaconie deelde mede dat men besloten heeft om op zondag 18 augustus a.s. een extra lange nazit te organiseren, na de dienst in de kerk. Dit om de onderlinge banden te verstevigen. Zou misschien een leuk idee zijn om uw burens hierop te attenderen.

Ook het financieel overzicht van de diaconie werd na de presentatie door Henk Blik, door de vergadering goedgekeurd. Ook in dit geval zijn we blij met de getoonde cijfers. Hiervan verschijnt er ook een apart artikel in de Drieklank.

Ds. Wieke Heeren deelt mede dat zij van 12 juli tot en met 4 augustus op vakantie is. Voor pastorale

zaken is dan ds. Stein uit Haaksbergen aanspreekbaar.

De hagenpreek op Hemelvaartsdag bij de familie Te Riet in Buurse bleek een succes. Een behoorlijke groep gemeenteleden uit Usselo zijn met de fiets en anderen per auto naar deze bijeenkomst geweest. Door Joke Pasmaan wordt de vergadering besloten met het luisteren naar het muziekstuk van Daniel Lohues "Elk mens die hef zich'm kruus te dragen." Namens de kerkenraad:

*Jan W. ter Mors (Voorz.)*

## Van de kerkrentmeesters

### Solidariteitskas 2024

Als Protestantse Kerk in Nederland willen wij omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Dat geldt niet alleen op plaatselijk niveau, maar wij willen ook omzien naar andere gemeenten in het gehele land. Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas en zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.

Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Zij kunnen een beroep doen op de solidariteitskas om vernieuwende ideeën te realiseren.

Als gemeente vragen wij aan alle leden een bijdrage van €10,-. Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de kerkenraad van de P.G. Usselo, de kerkrentmeesters

## Jaarrekening 2023

In de vergadering van 12 juni 2024 heeft de kerkenraad de door het college van kerkrentmeesters opgestelde jaarrekening van 2023 vastgesteld.

In het jaar 2023 zijn de opbrengsten uit onroerend goed hoger uitgevallen dan begroot. Voor de gemeente bleken de verhuur van de kerk, het verenigingsgebouw en de pastorie een forse inkomstenbron te zijn. De inkomsten uit koffietafels daalden onder invloed van concurrentie. De gunstige ontwikkelingen van spaarrentes zorgden voor een stijging uit spaargeld en beleggingen.

De inkomsten uit levend geld (vrijwillige bijdragen, collecten en giften) bleken boven verwachting hoopgevend. Beginnend met een geslaagde Actie Kerkbalans 2023 bleken ook de inkomsten uit collecten en giften een reden tot tevredenheid te geven.

Aan de kostenkant valt op dat de kosten voor kerkelijke gebouwen lager zijn dan begroot. In de begroting hadden wij hoge uitgaven voor energie opgenomen. Mede geholpen door de diverse energie- en stookmaatregelen hebben wij de jaarafrekening en daardoor de kosten van de gebouwen enigszins beperkt weten te houden. De kosten voor pastoraat zijn ten opzichte van vorig jaar aanmerkelijk gestegen. In het jaar 2022 hadden wij geen eigen predikant, waardoor de predikantslasten in dat jaar laag zijn gebleven. De overige kosten zijn met kleine positieve of negatieve afwijkingen gelijk aan de begroting en aan de kosten van vorig jaar.

Tenslotte vindt u hieronder een verkort overzicht van de staat van baten en lasten over het jaar 2023. Mocht u vragen hebben over de jaarrekening of wilt u deze inzien, wilt u dan even contact met mij opnemen op telefoonnummer 06-10301492. Namens de kerkrentmeesters

*Paul Swank,*



# Jaarrekening 2023

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
<b>Opbrengsten en baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	59.200	67.736	73.033
Opbrengsten uit rente en dividenden	13.400	19.575	18.002
Opbrengsten levend geld	72.600	80.073	74.515
<b>Totaal opbrengsten en baten</b>	<b>145.200</b>	<b>167.384</b>	<b>165.550</b>
<b>Uitgaven en kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen en inventarissen	84.200	68.928	64.923
Afschrijvingen	5.500	5.508	5.811
Pastoraat	57.300	57.827	11.433
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.200	10.749	10.495
Verplichtingen aan andere organen	5.500	5.415	5.598
Salarissen en vergoedingen	13.400	14.503	12.875
Kosten beheer en administratie	8.300	8.656	7.498
Rentelasten	4.600	3.998	3.865
<b>Totaal uitgaven en kosten</b>	<b>187.000</b>	<b>175.584</b>	<b>122.498</b>
Saldo opbrengsten en baten min uitgaven en kosten	-/- 41.800	-/- 8.200	43.052





# Vanuit de diakonie

## Diakonie aktiviteit.

### Gezellige nazit op 18 augustus

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het echt geen zomer. Het regent pijpenstelen en de temperatuur is niet om over naar huis te schrijven. Maar er komen zeker betere tijden en die zijn er ook al geweest. Want op 27 mei toen we onze diakonievergadering hadden was het prachtig weer en daardoor kwamen er allerlei ideeën naar boven.

Tijdens de zomermaanden gaan er heel wat gemeenteleden op vakantie of blijven thuis. In augustus denken we is bijna iedereen wel weer terug en dan is het gezellig om elkaar te ontmoeten.

Zondag 18 augustus lijkt ons daarvoor een geschikte datum. Onze eigen ds Wiebke Heeren gaat dan voor en de cantorij zingt voor het eerst weer na de vakantie.

Dus zet het vast in uw agenda: 18 augustus is er een gezellige nazit met een drankje en een hapje. Voor iets lekkers bij de koffie gaan we zelf aan het bakken maar misschien zijn er wel gemeenteleden die ons hierbij willen helpen en dat horen we dan ook graag.

Breng gerust uw burens en/ of uw vrienden mee.

De diakonen: *Liesbeth, Mieke, Tineke en Henk*

## Jaarrekening diakonie 2023

In de vergadering van 12 juni 2024 heeft de kerkenraad de door het college van diaconie opgestelde jaarrekening van 2023 vastgesteld. Door de hogere inkomsten uit zowel giften, collectes en rente zijn wij goed in staat geweest het ouderenwerk binnen onze gemeente te doen en extra ondersteuning te geven aan noodhulp wereldwijd.

Dankzij de goede opbrengsten van de collectes en acties zijn wij als gemeente in staat geweest goede bijdrages te leveren aan zowel lokale als wereldwijde activiteiten.

Met de reserves zijn wij goed in staat om het kleine negatieve financiële resultaat op te vangen.

Als er vragen zijn over de jaarrekening of als u deze wilt inzien kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 06-22702798

Namens de diaconie, *Henk Blik*

## Collectes

14 april Kerk in actie Rwanda	€ 88,40
Plaatselijke Gemeente	104,60
21 april Elk kind een koffer	83,30
Plaatselijke Gemeente	51,50
28 april Plaatselijke Diaconie	96,92
Plaatselijke gemeente	90,20
5 mei Oekraïne noodhulp	137,00
Plaatselijke Gemeente	92,70
12 mei Binnenlands Diaconaat	72,30
Plaatselijke Gemeente	62,75
19 mei Pinksterzending	97,60
Plaatselijke Gemeente	100,20
26 mei PKN Missionair Werk	73,50
Plaatselijke Gemeente	66,15
2 jun De Wonne	108,31
Plaatselijke Gemeente	86,15

Dit zijn de totale bedragen die via collectes, appostelap en bank zijn binnen gekomen.

Alle gevers Hartelijk Dank hiervoor.

Giften:

Mevr. K € 10

Dhr. D 5

Giften t/m 14-06-2024 via Coen Nijkamp

Mw V. € 253.00

Erven K. € 80.00



# Jaarrekening

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten en baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	55	281	65
Opbrengsten levend geld	800	1634	1407
Door te zenden collecten en giften	<u>4400</u>	<u>8657</u>	<u>8498</u>
<b>Totaal baten A</b>	<b>5255</b>	<b>10572</b>	<b>9970</b>
<b>Uitgaven en kosten</b>			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	50	0	265
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	615	469	534
Kosten beheer, administratie en archief	250	0	220
Rentelasten/bankkosten	200	459	205
Diaconaal werk plaatselijk	950	889	492
Diaconaal werk regionaal/landelijk	100	17	56
Diaconaal werk wereldwijd	650	508	102
Afdrachten door te zenden collecten en giften	<u>4400</u>	<u>8657</u>	8498
<b>Totaal lasten A</b>	<b>7215</b>	<b>10998</b>	10371
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-1960</b>	<b>-426</b>	-402
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	0	0	4250
Incidentele lasten	<u>0</u>	<u>-91</u>	-18
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>	4232
<b>Resultaat verslagjaar</b>	<b>-1960</b>	<b>-517</b>	<b>3830</b>





## En verder...

### In gedachtenis

Op 5 mei overleed **Henny Lippinkhof** thuis aan de Boekeloose Stoomblekerij. 90 jaar is hij oud geworden. Alle dierbaren om hem heen wisten al een poos dat zijn zwak hart dit sterven nabij liet zijn. Hij is in alle rust, gezegend en met een dankbare blik op zijn leven gestorven.

Op 10 juni 1933 werd Henny als oudste in het gezin Lippinkhof in Enschede geboren. Zijn ouders Bernhard Lippinkhof en Ria Zwolle gaven Henny en zijn veel later geboren zus Mini een geborgen thuis. Aan de Hengelosestraat groeide Henny op.

Hij werkte als administratief medewerker eerst bij Beutink & Tieke, later op de Middelbare school waar Mieke Hubers als docent les gaf. Alhoewel de leeftijden bij beiden wat uit elkaar lagen, hebben ze voor elkaar gekozen en een heel mooi leven met elkaar opgebouwd. Zoon Maarten werd in hun huwelijk geboren. Dat maakte hun geluk groot. Toen later Rebecca als schoondochter erbij kwam en de kleinkinderen Veerle, Derk en Quirine werden geboren, werd dit geluk alleen maar groter.

Voor beiden, Henny en Mieke, was het geloof het fundament van hun leven. Op een lichtvoetige manier en op de samenleving betrokken. Henny had zijn vader in het kerkje van Tweekelo de verhalen uit de bijbel horen vertellen. Dat maakte enorme indruk op hem en was zijn hele leven een voedingsbodem voor zijn vertrouwen. Zijn vader was vanwege zijn talent gevraagd om in het Johanneskerkje de zondagsschool te geven. Daar hebben velen een levendige herinnering aan gehouden.

Nadat Henny en Mieke naar Boekelo waren verhuisd, ze hebben vele jaren in Enschede gewoond in het ouderlijk huis van Henny, zijn ze een belangrijk onderdeel geworden van de kerkgemeenschap van Usselo en omstreken. Henny was al vroeg in bestuurlijke taken gevraagd voor de kerk, eerst als jeugdouders, later als ouderling, En ook bij het koor van de Opstandingskerk in Enschede waar hij en Mieke lid van waren werd hij een tijd voorzitter.

Hij was een trouwe kerkganger en stond open voor nieuwe dingen. Zo deed hij op zijn manier mee aan de startzondag van onze gemeente afgelopen jaar. Terwijl de andere gemeenteleden rond statafels

brainstormden over ; Op reis gaan, zat hij samen met Ria Koek een mooie tekst te bedenken over het leven als een reis.

U ziet de beiden samen op de foto, genomen op die dag.



Ze eindigden met de conclusie: wij zijn nieuwsgierig naar wat komt. En daarmee bedoelden ze het leven na de dood.

Henny was klaar voor deze laatste stap. Dat nam niet weg, dat hij met veel genoegen iedere dag als geschenk aannam. Vooral het samenzijn met zijn vrouw Mieke was voor hem heel belangrijk.

De keuze voor het lied op de liefde van Paulus in 1 Korintiërs 13 was voor Mieke daarom snel gemaakt. Hoe de liefde doorwerkte in de familie werd mede duidelijk door de bijdragen van zoon Maarten en kleindochter Veerle in de dienst. De band met vader en opa werd zo mooi zicht - en hoorbaar. En alle drie kleinkinderen staken aan het begin van de dienst een kaars aan, het licht van Christus, dat doorgaat en schijnt.

Velen waren uit Enschede gekomen om met de familie en de gemeenteleden uit Usselo afscheid te nemen. " Zoals een mantel om me heen geslagen", dichtte ooit Huub Oosterhuis over God. Daar kon je op deze dag iets van merken.

Dat de tekenen van liefde en meeleven in het leven van Mieke, Maarten en Rebecca, Veerle, Derk en Quirine blijvend aanwezig mogen zijn en zo hen in de Geest van God mogen troosten, wensen we hen van harte.

*ds. Wiebke Heeren*

# Voor het voetlicht

Ik heb in de loop der jaren in de Drieklank al aardig wat mensen voor het voetlicht gebracht. Mijn aanpak daarbij was altijd wat losjes: ik bezocht de mensen bij hen thuis, ik had een korte checklist bij me zodat ik geen belangrijke dingen zou vergeten, ik stelde mijn slachtoffers met enkele welgekozen woorden op hun gemak, en begon al improviserend te praten, te vragen, waarbij meestal een wat dialoog-achtig gesprek ontstond.

Bij mijn bezoek aan **Rien van den Broeke** ging dat anders. Na een hartelijke ontvangst zetten wij ons aan tafel en begon Rien te vertellen. Hij had mijn bezoekje goed voorbereid, en had een papier met aantekeningen voor zich liggen waarop hij regelmatig een blik wierp ter ondersteuning van zijn verhaal.

Mijn rol als gespreksleider was daarbij enigszins uitgespeeld, hoewel dat ook wel handig was, want ik had alle gelegenheid om aantekeningen te maken zonder ondertussen te hoeven bedenken wat ik allemaal moest vragen. Trouwens, gelegenheid om vragen te stellen was er evengoed wel.

Ik vroeg mij af of de wijze waarop Rien ons gesprek had voorbereid misschien te maken had met zijn loopbaan. Hij is beroepsmilitair geweest bij de Koninklijke Luchtmacht, daar opgeklommen tot de rang van kolonel. Van het bekende spel 'Stratego' wist ik nog dat 'kolonel' best een hoge rang is. Tijdens zo'n loopbaan leer je wellicht vanzelf dat het lonend is om zelf het initiatief in handen te hebben. Die loopbaan begon in 1964 toen hij in Arnhem een opleiding Radartechniek en Elektronica ging volgen bij de Koninklijke Luchtmacht in Arnhem. Die opleiding duurde 2 jaar, tijdens die periode leerde hij niet alleen dat nieuwe vak, maar ook een meisje kennen, dat Elly heette, en waarmee hij 2 jaar geleden zijn 50-jarig huwelijksfeest vierde.

Zijn loopbaan bracht hem achtereenvolgens naar de Verenigde Staten en Duitsland, waarna hij in Leiden terecht kwam omdat Elly - met wie hij in 1972 inmiddels was getrouwd - er werk kon krijgen. Rien volgde toen in Haarlem de HTS en studeerde er af in Elektrotechniek en Informatica.

Na de HTS volgde een opleiding van 1 jaar aan de Officiersschool, aansluitend gevolgd door diverse plaatsingen en interne managementcursussen. Daarbij moest hij ook veel in het buitenland werken, o.a. in Stockholm, Parijs en Rome. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat Rien in 1989 een lang begeerde leidinggevende functie op vliegbasis Twenthe kreeg. In deze fase van zijn loopbaan leerde hij, m. n. in de periode van de Balkanoorlog, hoe politieke besluitvorming militaire besluitvorming in de weg

kan zitten.

Ondertussen hadden Rien en Elly 2 zonen gekregen, die in Enschede op het Ichthuscollege terecht kwamen. Het was een curieuze samenloop van omstandigheden dat zij daar meneer Kleisen als leraar Nederlands tegenkwamen, die Elly in Arnhem ook al als leraar Nederlands had gehad. In 1998 verhuisden Rien en Elly naar Brussel, waar Rien bij de Nederlandse Permanente Militaire Vertegenwoordiging bij de NAVO en de EU werd geplaatst. De 2 kinderen - die inmiddels 22 en 18 jaar waren - bleven gedurende 3½ jaar zelfstandig in het ouderlijk huis in Enschede wonen.

In Brussel waren diverse protestantse kerken, die in deze jaren sterk op elkaar waren aangewezen. Het was daar oecumene in de praktijk - althans bij de protestantse kerken.



Terug in Nederland in 2001 sloten zij zich aan bij de Opstandingskerk. Daar is Rien kerkrentmeester geweest, en was hij sterk betrokken bij de concentratie van de Protestantse Kerken in Enschede die uiteindelijk leidde tot één gemeente in de Ontmoetingskerk. Dat was een zwaar traject, het afstoten van kerkgebouwen was voor veel gemeenteleden een hard gelag; het ging er soms ook hard aan toe. Rien heeft het traject dan ook niet tot het einde toe meegemaakt.

In kerkelijk opzicht heeft Rien een lange reis gemaakt. Geboren in 1947 in Middelburg in een

Vrijgemaakt Gereformeerd gezin met nog twee broers. Zijn vader had een bakkerij. Een behoudend reformatorisch milieu, ook naar maatstaven van toen.

Samen met Elly hield hun religieuze ontwikkeling gelijke tred met de diverse ontwikkelingen in kerkelijk Nederland. Rien vertelde mij hoezeer hij de diversiteit binnen de kerk toejuicht. Veel meer als een verrijking dan als een teloorgang van de Ene en Enige Waarheid.

Rien en Elly hebben zich in 2014 laten overschrijven naar de Protestantse Gemeente Usselo. Daar heeft Rien een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen en implementeren van het beleidsplan "Gastvrij, Open en Verbonden". Daar heeft hij zich 5 jaar lang mee bezig gehouden, dat beleid loopt nu, en zijn bemoeienis daarmee is nu afgelopen.

Samen met Joop Harms heeft hij 'Kerkdienst Gemist' op poten gezet. Een voorziening waar veel gebruik van wordt gemaakt, het voorziet in een behoefte, zagezegd. En het was voor mij de aanleiding om u dit artikel aan te bieden.

Roel Bruinsma

## Vanuit de Bleekerij

*Genesis 19. Lot stribbelt tegen, maar ontkomt aan de verwoesting*

De redactie heeft mij laten weten dat dit de laatste aflevering moet zijn. Jammer, want ik heb nog t/m Gen. 22 afleveringen in portefeuille. Het Jaarverslag 2022 van de PKN noemt als eerste speerpunt: De Bijbel als levensbron. Dat is terecht, want met het afsluiten van die bron zou de Kerk haar bestaansrecht verspelen. In veel gemeenten is de Bijbel ver weg: mensen kennen de Bijbel vrijwel niet en de preken bevatten vaak geen uitleg.

Schilderijen met religieuze afbeeldingen worden dan niet meer begrepen. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan (Pred. 3,6). Wij leven in een tijd waarin we veel verloren laten gaan. Het gevolg: ledenverloop en kerksluiting. Met spijt neem ik afscheid van u als lezers. Mocht u de resterende afleveringen nog willen lezen, stuurt u dan een e-mailbericht naar: [wkleisen@xs4all.nl](mailto:wkleisen@xs4all.nl). Moge het u goed gaan!

(Wat voorafging, zie ook de vorige Drieklank: de boden bezoeken Lot, en bevelen hem om met vrouw en kinderen Sodom te verlaten. Sodom wordt verwoest. Lots'vrouw kijkt achterom en wordt een zoutpilaar)).

Het verhaal wordt afgerond. Abraham wil natuurlijk weten of zijn pleidooi misschien toch resultaat heeft gehad. Hij staat vroeg op – heeft hij niet goed

geslapen? – en ziet de rook opstijgen. Over Lot blijft hij in het ongewisse, het verhaal vermeldt geen latere ontmoeting.

Bij vers 29 begint een nieuw gedeelte.

Aangekondigd met: "En het geschiedde...". Wat hiervoor gebeurde, wordt samengevat, maar daarbij wordt één accent gelegd: "God gedacht Abraham". Lot wordt niet omwille van zichzelf gered, maar omwille van Abraham. Hij zelf heeft zich niet als een rechtvaardige gedragen. Met dit nieuwe gedeelte wordt Lot dan ook het verhaal uitgeschreven.

Lot is dus in Zoar aangekomen, maar hij blijft daar niet lang. De vraag rijst waarom hij bang is om in Zoar te blijven. Nachmanides en andere Talmoedwijzen vermoeden dat Lot veronderstelde dat Zoar alsnog verwoest zou worden, omdat hij nu tijd genoeg had om verder te vluchten. Dus trekt Lot alsnog naar de bergen om daar met zijn dochters in een grot te gaan wonen. Wel primitief dus en een heel verschil met zijn luxueuze leven in Sodom.

De dochters nemen het initiatief tot een incestueuze handeling. In Lev. 18,7 wordt dit verboden, Tora was nog niet op de Sinai gegeven, maar wel was zij al bij de schepping aanwezig. Tora, wijsheid en Woord vormen één begrip en volgens Spr. 8,22 was de wijsheid al van voor de schepping bij God. 1 Kor. 2,7 bevestigt dit. In de Griekse grondtekst van Joh. 1 staat: "En God was het Woord", dat wil zeggen dat het Scheppende Woord van God uitging. Dat het Woord God is, staat er niet. Tora moet als zedelijk besef al bij rechtvaardigen, zoals Abel, Noach en Abraham aanwezig zijn geweest. Abel offerde dan ook van de eerstgeborene van zijn schapen en van hun vet, zoals in de Tora is voorgeschreven. Dit zedelijk besef leefde niet in de dochters van Lot, zij waren dan ook in Sodom opgegroeid.

Hoezo waren er geen mannen voor de dochters? In Zoar leefden ongetwijfeld mannen, die klaar waren voor het huwelijk. Vonden zij zich na hun Goddelijke redding te goed voor gewone mensen? Of dachten zij dat geen man zou willen trouwen met een vrouw die zo armoedig in een grot leefde. Misschien speelde ook de bruidsschat een rol. De Talmoedverklaarders geven geen sluitend antwoord.

De verteller vindt het kennelijk niet de moeite deze vrouwen een naam te geven, daarmee geeft hij tussen de regels door van zijn afkeuring blijk. Hoe leggen zij het aan om hun vader zo ver te krijgen dat hij kinderen bij hen verwekt? Heel eenvoudig, ze voeren hem twee avonden achtereen zo dronken, dat hij nergens meer van weet. Maar tot een coïtus is hij blijkbaar nog in staat. Hoe kwamen ze aan de wijn? Dat vermeldt het verhaal niet, evenmin als hoe ze zich in leven hielden en hun kinderen groot





brachten. Moab heet de oudste zoon, vocht van de vader. Ben Ammi heet de zoon van de jongste, zoon van de vader. De Israëlieten konden de twee volken voor altijd nadragen dat ze uit een incestueuze verhouding voortkwamen. In de geschiedenis van Israël komen ze herhaaldelijk voor. Zo lezen we in het boek Ruth dat deze Moabitische vrouw de overgrootmoeder wordt van koning David.

Lot doet er in deze episode het zwijgen toe. Zwijgend wordt hij het verhaal uitgeschreven.

*Wim Kleisen*

## Jubileumconcert

**CGGZ Crescendo Enschede, 12 oktober 2024**

Op D.V. 9 oktober 2024 bestaat CGGZ Crescendo 95 jaar. Dit willen we samen met alle muzikliefhebbers vieren met het concert 'I Have A Dream' o.l.v. dirigent Jan Willem Docter. Het belooft een uniek concert te worden in pasticcio vorm. Tijdens dit concert zullen we een twaalfstal prachtige liederen zingen. Ook wordt u meegenomen op een reis van droom (I Have A Dream) naar droom (The Holy City). Het concert wordt begeleid door 9 musici en een tenor.

We hopen dat u **12 oktober 2024** wilt vastzetten in uw agenda zodat we op een volle kerkzaal mogen rekenen.

Het concert wordt gegeven **in de Ontmoetingskerk**, Varviksingel 139 in Enschede en begint om **19.30 uur**.

Voor meer informatie zie onze website: [www.crescendo-enschede.nl](http://www.crescendo-enschede.nl)

## Theologische vorming

Ben je op zoek naar (meer) zingeving in je persoonlijk leven?

Heb je interesse voor theologie?

Meld je dan nu snel aan voor de cursus

**Theologische Vorming voor Geïnteresseerden!**

De laatste decennia daalt het aantal kerkgangers. Maar veel mensen zijn nog altijd op zoek naar zingeving in het leven. In de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden wordt daarop ingespeeld.

De meeste cursisten ervaren deze cursus als heel waardevol. Oud-cursist Eke gaf aan: "Ik gun iedereen van harte een cursus TVG, want het geeft verdieping en het is een verrijking, ook in de omgang met anderen". En Teus zegt: "Op de cursusavonden hoor je nog eens andere dingen dan wat je gewoonlijk in de kerk en in het dagelijks leven hoort. Ik ben blij dat ik de cursus heb gevolgd".

Docenten en cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten. Op zo'n manier is theologie beslist niet saai!

In september is er weer een nieuwe cursus. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag. Voorkom teleurstelling en meldt je aan!

Neem ook eens een kijkje op de website van de cursus TVG: <https://twenteeschoolvoortheologie.nl/tvg/>

**Startdatum cursus: dinsdag 17 september** in de Waterstaatskerk in Hengelo.

**De kosten** bedragen € 240,- per seizoen.

Voor meer **informatie en aanmelding** kunt u contact opnemen met

ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06-51079396, [carla.borgers@gmail.com](mailto:carla.borgers@gmail.com) of

Dick van der Meijden, cursuscoördinator, tel. 06 473 11 830, [dvdmeijden@hotmail.com](mailto:dvdmeijden@hotmail.com).



### ***Op weg gaan.....***

"Sommige dingen zijn niet te zien met het normale oog.

Die moet je zien met je hart, en dat is vaak het moeilijkste.

Maar daar, in je hart, leeft ook het kind in je.

Vind je het- met jouw herinneringen en zijn dromen- dan kun je samen op reis gaan.

Samen een weg zoeken door het avontuur dat leven heet. Om steeds het beste uit jezelf te halen.

Zo zal je hart nooit moe worden, of oud....."

De tekst is uit: " De dolfijn, het verhaal van een dromer."  
Door *Sergio Bambaren*.



# GEFELICITEERD

	Leeftijd		
26 juni	77	Dhr. W.B. Reef	Twekkelerweg 350, Hengelo
28 juni	84	Dhr. J.K.K. Krikke	Oude Deldenerweg 268
29 juni	76	Dhr. J. Fahner	Wiedenbroeksingel 113, Haaksbergen
7 juli	77	Dhr. M.H. Slagter	Gerard Terborghplein 324
8 juli	85	Mevr. J.A. Duinhof-Leussink	Dr. Coppesstraat 40 3b - De Bosuil
11 juli	83	Dhr. G.H. Scholten	Doolhof 14
15 juli	85	Dhr. B. Kats	Broekheurnerplein 115
19 juli	78	Dhr. E.J.H. Schukkert	Bernard Roerinkstraat 26
21 juli	87	Mevr. A.H. BÄrgeling-Lodeweegs	Windmolenweg 113
21 juli	81	Dhr. G.J. van den Eijkel	Suze Robertsonlaan 11
22 juli	77	Dhr. M. van den Broeke	Kotkampweg 137
23 juli	78	Dhr. H.G.H. Abbink	Windmolenweg 45
25 juli	88	Dhr. G.J.A. van den Barg	Beckumerstraat 174
28 juli	77	Dhr. R. Verschoor	Schiestraat 77
29 juli	87	Mevr. E.H. Lansink-Eeltink	Goorsedijk 10
29 juli	80	Mevr. A. Wooldrik-Klos	De Mans 16
31 juli	76	Mevr. A. Nijenhuis-ter Meer	Arendsweg 97
31 juli	82	Dhr. M. Bos	Herikebrink 87
3 aug	90	Mevr. A.A. Fraanje	Broekheurnerplein 412
4 aug	75	Dhr. J.D. Haan	Wullenweg 105
7 aug	76	Dhr. E. Haarman	Boekelosestraat 169
14 aug	91	Dhr. J. de Graaf	Henry Dunantlaan 31
20 aug	87	Mevr. M.C. Damen-Zemel	Henry Dunantlaan 10
21 aug	83	Mevr. J. Nijkamp-Nijland	Meester De Wolfplein 6
22 aug	83	Dhr. A.F.P. Burgersdijk	Spartastraat 71
22 aug	79	Mevr. A.M. Schukkink-Koetsier	Meester De Wolfstraat 47
24 aug	75	Mevr. J.G. Wonnink-Bast	Burg Stroinkstraat 371
25 aug	93	Mevr. G.J. Scholten-Nijhuis	Geerdinkweg 20
27 aug	75	Dhr. H. Siepel	Hortensiastraat 211
28 aug	95	Dhr. H.W.C. van Hummel	Wissinksdijk 90
31 aug	84	Dhr. C. Nijkamp	Meester De Wolfplein 6





# Samenstelling van de kerkenraad

## PREDIKANT

ds. W. Heeren                      Haaksbergerstraat 819                      7548 PB                      2316060

**tel.**

## DIAKENEN

M. Lippinkhof-Hubers \*                      Boekelose Stoombleekerij 59                      7548 EE                      4357195

**tel.**

T. Dikken - Koning                      Weleweg 32                      7548 BB                      4282435

L. Harms - Snijders                      Suze Groeneweglanden 9                      7542 NP                      4767733

H.Blik                      Beckumerstraat 82                      7548 BH                      06 22702798

## OUDERLINGEN

**tel.**

B.G.J. Pasman                      Haaksbergerstraat 1006                      7548 PC                      0613793855

J.W. ter Mors \*  
preses kerkenraad                      Willem Rijbertstraat 26                      7521 TP                      06 51066319

R.M. ter Borg \*  
Scriba kerkenraad                      Mastbos 61                      7543 GM                      06 55075120

A.J. Farro - Geessink                      Berriehoek 31                      7546 JK                      06 13714202

H.J. Teussink-Nijhuis                      Lammerinkweg 9                      7546 RD                      4282438

## OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

**tel.**

H.G.H. Abbink                      Windmolenweg 45                      7548 BK                      4281708

J.G. Berenbroek                      Buuserstraat 500                      7544 RH                      4761892

Klaas Boersma\*                      Hilbertlanden 35                      7542 JJ                      06 14572261

P.Swank                      Willem Kalfstraat 62                      7545 AN                      0610301492  
Penningmeester van de kerkrentmeesters

## KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

**tel.**

G.H. Bonke                      Bernard Roerinkstraat 71                      7548 EL                      4775776

\* tevens lid moderamen

# Kerkdiensten

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"

## De diensten

23 juni ds. Jet Lieffink, Neede

30 juni ds. Janneke Bekhof, Hengelo **Maaltijd van de Heer**

7 juli ds. Wiebke Heeren

14 juli dhr.. Wijze Ekker, Enschede

21 juli ds. Hannie van Boggelen, Deventer

28 juli ds. Ed de Bruin, Losser

4 aug ds. Jaap Jonk, Laren

11 aug ds. Bob Wijnbergen

18 aug ds. Wiebke Heeren, **m.m.v. de Cantorij**

25 aug ds. Hetty Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen

1 sept. ds. E. van Houwelingen, Hengelo

8 sept ds. Jan Bouwmeester, Zeist

15 sept ds. Wiebke Heeren **Startzondag**

22 sept ds. Wiebke Heeren

### De DRIEKLANK in het jaar 2024

Nummer kopij inleveren uiterlijk op: zal uitkomen op:

46.8 vrijdag 16 augustus maandag 26 augustus

