



Protestantse
Kerk



Drieklank

September 2024

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Redactie Drieklank:

Herma Blik & Roel Bruinsma
Kopij sturen naar:
Drieklank@protestantsege-
meente-usselo.nl

Predikant:

ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819 7548
PB Usselo
053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.
com

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Henk Blik
053 - 4837351
06-22702798
hjblik@hjb-ict.com
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website: [www.](http://www.protestantsegemeente-usselo.nl)

[protestantsegemeente-
usselo.nl](http://www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo

Foto voorblad:

Connie Hoekstra

Drukker: editoo B.V. te

Veenendaal



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varviksingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 47e jaargang nummer 1 september 2024

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 06-33972474

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Gastpredikanten:

Riet Ploeger
rietploeger@home.nl
06 - 40 20 52 46

Vanuit de pastorie

Van wie zijn we nu eigenlijk?

Als mensen zich tegenwoordig aan elkaar voorstellen dan wordt bijna overal alleen nog de voornaam genoemd. Ik hoor zelden nog de familienaam erbij terwijl die vaak iets vertelt over de regio waar iemand vandaan komt. Of waar de voorouders vandaan kwamen.

Je zou kunnen stellen dat we alleen nog onze voornaam 'zijn'. Of in ieder geval nog onder de voornaam te vinden zijn. Hoe heette die vrouw ook nog weer van laatst? Als je dit aan een ander vraagt wordt *Annie* gezegd of *Suzanne*. Inmiddels moet je ook uitzoeken of je hetero, homo, lesbienne of non-binair bent.

Dat hoort bij je identiteit. Voor sommige mensen is dat een ingewikkelde zaak want zij weten gewoon niet waar ze bijhoren. Voor 'normale' mensen een vreemd idee. Maar denk je maar in....

Namen kregen we, die zijn door onze ouders voor ons uitgezocht. Daarmee moeten we het doen. Onder en met deze naam zijn we opgegroeid en werden we tot een mens met goede en minder goede kanten.

Doordat we christen zijn is dat een toevoeging aan onze naam. We gebruiken die niet maar ook christen-zijn hoort bij ons. De één is daar wat stiller over dan de ander. Maar met een zijden draadje toch iets met God hebben, of met Jezus Christus, of met de ouders die naar de kerk gingen, betekent dat je als christen wordt beschouwd.

Met de doop komen we in een ander leefgebied terecht. Wel in dat leven dat we leven en 'zijn', maar met een ander voorteken. Wij leven van genade. Van een geborgenheid die niemand anders ons zo kan geven. In een leefgebied waar tegenover de angst een grote liefde is gesteld. Om ons te behoeden.

Christen-zijn betekent vrij en tegelijkertijd van God te zijn. En dat heeft consequenties.

"Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort bent u

nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte." Zo stelt Paulus in zijn brief aan de gemeenten in Galatië. Elkaar op ooghoogte ontmoeten dat is een van de gedachten die hieruit voortkomen. Ongeacht de huidskleur, vrouw, man, of niets van beide willen zijn, ongeacht je financiële situatie.

Een andere gedachte is dat onze merkwaardige eigenschappen die ieder persoon heeft voor God een minder grote rol spelen dan in de ogen van mensen. Onze identiteit komt van Christus; daar is ze gegrond en die hangt niet af van wat we gepresteerd hebben in ons leven. Dit ervaar ik als grote vrijheid. Als een bevrijding wanneer ik weer met mezelf in de knoop zit en zoveel aanmerkingen heb op mezelf. Gelukkig dat iemand met milde ogen naar me kijkt. Het is toch bijzonder dat iemand zo naar ons kan zien.

ds. Wiebke Heeren

Zacht tegen hard

Toen ik de heg snoeide langs het huis, zag ik ineens een nest van een merel. Het bleek verlaten, want een van de eieren lag open. Ik schrok er wel van, want een vogel storen bij het uitbroeden is niet fijn. Mij lijkt het alsof het tere en zachte in het leven steeds meer uit het zicht dreigt te raken. Grove taal, harde woorden en oordelen, overschreeuwen en overrompelen lijken te boventoon te voeren. Mij stoort dit zeer en ik hoop dat wij in de gemeente de toon van respect en een goede omgang met elkaar blijven vasthouden.

Een zomergroet van ds. Wiebke Heeren



Vanuit de kerkenraad

Op 14 augustus 2024 vond er weer een Kerkenraadsvergadering in de gerfkamer van de kerk te Usselo plaats. Ondanks de vakantietijd was bijna iedereen er.

Na het welkom van de voorzitter kwam ds. Wiebke Heeren met het bezinningsmoment. Zij bracht 2 onderwerpen ter sprake waarover van gedachten gewisseld werd:

"Uw wil geschiede", wat houdt dat voor eenieder in? en:

"De kwetsbaarheid van de werkers binnen onze gemeente". Wat als er iemand met taken binnen onze kerkgemeenschap door welke oorzaak dan ook uitvalt?

Na goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering werd afgesproken wie van de kerkenraad naar de afscheidsdienst van ds. Job Stein te Haaksbergen gaat.

De kerkenraadsleden die op zich hebben genomen om een nieuw beleidsplan voor de gemeente te maken, gaan hier na de vakantieperiode weer mee aan de slag. Dit is een enorme klus die niet te onderschatten is.

De kerkrentmeesters zijn met een aannemer in overleg over het onderhoud van het dak van de garage en de aanbouw van het Verenigingsgebouw. Dit omdat de staat waarin het verkeert niet echt goed is. Verder zijn er nog een aantal zaken die hen bezighouden, zie hiervoor een apart artikel in deze Drieklank.

De Diaconie die altijd samen met de jeugd de Kersttijdactiviteiten voorbereidt meldt dat er dit jaar, gezien de opbrengst van vorig jaar, geen Kerstmarkt zal worden gehouden. Wel zullen er op een andere manier bloemstukjes, kniepertjes en oliebollen worden verkocht. U wordt hierover nog geïnformeerd.

De groep die de voorbereiding van de Startzondag verzorgt gaat hiermee verder om er op zondag 15 september a.s. een mooie dag van te maken.



Op dinsdag 12 november a.s. zal er weer een gemeentevond worden gehouden. Zie hiervoor het afzonderlijke artikel in de Drieklank. Door Tineke Dikken werd de vergadering besloten met het voorlezen van het gedicht: "Geschenk", van Toon Hermans.

Namens de kerkenraad
Jan W. Ter Mors (Voorz.)

Van de kerkrentmeesters

Tijdens de afgelopen vakantieperiode van ongeveer 2½ maand is er weer behoorlijk wat werk verzet. In de vergadering van de Kerkrentmeesters op 7 augustus zijn diverse aandachtspunten de revue gepasseerd.

Hieronder de zaken die het vermelden waard zijn:

De PKN Nederland heeft ons een RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie) toegestuurd om te beantwoorden en in te vullen. De RIE is een behoorlijk pak papier om in te vullen en te beantwoorden. Dit gaan we met behulp van enkele gemeenteleden in September oppakken.

De pastorie heeft tot twee keer toe een lichte waterschade gehad door losliggende/slechte dakpannen. Dit is netjes opgelost door een bouwbedrijf.

Het dak van de garage is slecht en heeft waterlekage. Een dakdekkersbedrijf heeft een offerte gemaakt. Deze offerte is akkoord bevonden en het dak zal voor de winter hersteld worden. Ook het dak van het bijgebouw van het Verenigingsgebouw is in slechte staat: heel veel slechte en kapotte dakpannen en het dak zakt door. Tevens is het dakbeschoot deels van asbest. Om het dak weer in goede staat te brengen en het asbest te verwijderen is een offerte aangevraagd. Tijdens de laatste vergadering was de offerte binnen en is door ons bekeken. Dit riep nog enkele vragen op; we hebben het bouwbedrijf uitgenodigd om e.e.a. toe te lichten. Wordt vervolgd.

Tijdens de vele regen van het afgelopen halfjaar, en de u wel bekende zondag met hevige regen van een paar weken geleden, hebben we tot wel 3x toe behoorlijk wateroverlast gehad in het Verenigingsgebouw; binnen was alles overstroomd!

De toiletgroepen hebben daardoor het poepwater eruit gedrukt - met alle smerige gevolgen van dien. Oorzaak hiervan is de hemelwaterafvoer die is gekoppeld aan het drukriool die vervolgens het vele hemelwater niet kwijt kan. Om dit alles weer schoon, toonbaar en reukloos te maken zijn verschillende gemeenteleden, mannen en vrouwen, hier bijzonder druk mee geweest. Deze gemeenteleden hebben een dikke pluim verdiend. Vaak was het, zacht uitgedrukt, een smerige klus. We zijn dan nu ook druk in gesprek met de gemeente Enschede om de hemelwaterafvoer los te koppelen van het drukriool. Er zal hiervoor in September een onderzoek plaatsvinden naar o.a. de toestand en de ligging van het buizenstelsel voor de afvoer. Op dit moment zijn de contacten met de gemeente goed en we hopen tot een goede oplossing te komen voor dit probleem.



Riëtte Wissink heeft ervaring met uitmesten

Tenslotte op de volgende pagina nog een zoekplaatje. Wie zijn de mensen die zo hard aan het werk zijn om het Verenigingsgebouw weer proper te maken? Wie de juiste oplossing inzendt (naar Drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl) krijgt in de volgende aflevering van Drieklank een eervolle vermelding.



Zoekplaatje

Bestudeer bovenstaande foto, vind uit wie wie is, en lever uw bevindingen in bij de redactie. Wie de juiste namen weet te noemen krijgt in de volgende Drieklank een eervolle vermelding.

De monumentenwacht heeft op 14 en 15 Augustus de kerk, de pastorie en het Verenigingsgebouw geïnspecteerd. Rapportage volgt nog.

Er zijn tijdens de vergadering nog genoeg aandachtspunten geweest waar ik u niet mee zal lastigvallen. Tot zover een korte update van de gebeurtenissen afgelopen periode.

Namens de Kerkrentmeesters

*Klaas
Boersma*

Vanuit de diaconie

Collectes

Deze keer geen verantwoording van de collectes, omdat degenen die de gegevens van de Appostel-app leveren nog op vakantie zijn. In de volgende Drieklank zal ik die verantwoording alsnog publiceren.

Verder kan ik u melden dat we binnenkort het project "Kinderen in Oekraïne" starten. Daar gaan we de komende maanden allerlei acties voor op touw zetten.

Het is maar dat u het weet en natuurlijk kunnen we weer op ieders vrijgevigheid rekenen.

Mieke Lippinkhof

Giften

Paul Swank ontving contant van:

R.K.	€ 20.00
Fam R.	€ 50.00

Via banken kwam binnen:

Mw VI.	€ 160.00
Dhr van D.	€ 1.000.00
Fam D.	€ 15.00

Coen Nijkamp

Mensen gevraagd

In een folder van 'Kerk in Actie' vond ik dit gedicht. Het is heel toepasselijk want mensen zijn altijd nodig, ook in de (onze) kerk.

Mensen gevraagd om vrede te leren
waar geweld door de eeuwen model heeft
gestaan,
mensen gevraagd die wegen markeren
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
en om tegen de waanzin de straat op te gaan
mensen gevraagd om de tekens te duiden
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken voor een andere tijd en een nieuwe moraal, mensen om ijzer met handen te breken ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd die in naam van de vrede voor behoud van de aarde en al wat leeft, wapens het liefst tot een ploeg willen smeden voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.

Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
dringend mensen gevraagd,
mensen temidden van mensen gevraagd.

Mieke Lippinkhof

En verder ...

In gedachtenis

Hennie Buursink is overleden op 15 juli op 78-jarige leeftijd. Hennie is geboren en getogen in Usselo. Hij was getrouwd met Anna Koldeweid en ze hadden 2 dochters, Alice en Dianne. Hennie is begonnen als boer, maar heeft zich omgeschoold tot timmerman. Helaas is Anna jong overleden, maar gelukkig kreeg Hennie later kennis aan Mini Elzink. Samen hebben ze nog mooie jaren beleefd. Hennie leed aan Parkinson en moest de laatste tijd veel aan gezondheid inleveren. Toch is hij nog onverwacht overleden.

Gerrit Oosterveld is overleden op 27 juli, hij was 78 jaar. Gerrit is beter bekend als "boer Gait". Zijn vader is jong overleden en vanaf dat moment stond Gerrit alleen voor het werk op de boerderij. Hij trouwde met Annie Koeslag, en ze kregen 3 kinderen: Anita, Christien en Erwin. Gerrit is altijd in het ouderlijk huis aan de Morsbeekweg blijven wonen. Hij was een authentieke boer. Riep enkele jaren geleden: "als je een dokter kent, dan is het niet goed" Het laatste jaar heeft Gerrit de dokter leren kennen en dat was inderdaad niet goed. Gerrit was erg ziek en moest het aardse leven loslaten.

Mini Mulder-Heideman is overleden op 10 augustus. Mini was een oud-Usseloër, trouwde met Hennie Mulder en verhuisde naar de Broekheurne waar ze een boerderij runden. Geen van de drie dochters, Ineke, Ans en Nettie, had belangstelling om de boerderij voort te zetten, dus werd de boerderij verkocht. Mini en Hennie gingen in

Boekelo aan de Jan van Elburgstraat wonen. Helaas heeft Hennie daar niet lang van mogen genieten, doch Mini heeft er met veel plezier gewoond. Mini mocht 89 jaar worden.

Namens de protestantse gemeente Usselo wensen we alle families heel veel kracht en sterkte toe. Dat alle mooie herinneringen de pijn mogen verzachten.

Riëtte Wissink

Voor het voetlicht

Één van de verworvenheden die wij als kerkgemeenschap aan het Coronavirus danken is het verschijnsel 'Kerkdienst Gemist'. Best mogelijk dat we die voorziening vroeg of laat toch wel hadden gekregen, maar hoe dan ook: op zondag 1 november 2020 werd er voor het eerst een kerkdienst van de kerk van Usselo uitgezonden vanuit een - wegens Corona - lege kerk, d.w.z. zonder gemeenteleden.

Binnen onze gemeente bleken er twee gemeenteleden over de benodigde technische kennis en het organisatorisch talent te beschikken om 'Kerkdienst Gemist' van de grond te krijgen: Joop Harms en Rien van den Broeke. In de vorige afleveringen van Drieklank heb ik ze aan u voorgesteld, zodat u weet dat het allemaal niet vanzelf is gegaan.

En nog steeds niet vanzelf gaat: elke zondag ziet u al bij binnenkomst iemand achter een scherm en paneel met knoppen zitten. Dat zijn nu niet alleen Joop en Rien; ze hebben versterking gekregen van Ties Bos en Henny Dekker. Eerder deed ook Evita Vledder mee, maar zij is aan een studie theologie begonnen, en moest daarom andere activiteiten afzeggen.

Nu is het de beurt aan Ties Bos, geboren in Schiedam in 1942



Ergens in de jaren '80 van de vorige eeuw kwam ik al eens in aanraking met Ties Bos en zijn vrouw Joke. Pax Christi organiseerde vakanties voor gemengde groepen van rooms-katholieke en protestantse Noordierse kinderen en zocht daarvoor in Enschede e.o. gastouders. Ties en Joke hadden zich daarvoor opgegeven.

Een jaar of 40 later zat ik weer in hun huis in de Wesselerbrink om voor dit artikeltje met Ties te praten.

Ties heeft wel wat met kinderen, en niet alleen met Noordierse. Om enkele voorbeelden te noemen: In vorige gemeenten, o.a. in zijn geboortestad Schiedam, was hij actief in het korfbal, waar hij zijn vrouw Joke leerde kennen.

En in Hoogeveen, waar hij in de 60-er jaren leraar natuur- en scheikunde was, heeft hij een club jongeren van 12 - 16 jaar met radiotechniek in aanraking gebracht.

Kort nadat hij en Joke in 1968 in Enschede terecht kwamen heeft Ties, onder aanvoering van Arie van der Kooi, een collega van Ties aan de Technische Hogeschool Twente (THT) en samen met Wim Jurg van het Lichtus de stichting Evangelisch Jeugdwerk (STEVJE) op gericht.

En recenter nog, van 2017 - 2020, deed hij mee met een activiteit van de Openbare Bibliotheek in Enschede om kinderen op een leuke manier in contact te brengen met techniek.

Ook zijn eigen 4 kinderen, 3 jongens (de oudste is vorig jaar overleden) en een meisje, hadden aan Ties een toegewijde vader die veel met ze optrok, en hen daarbij als het van pas kwam met techniek in aanraking bracht.

Zijn vrijwilligerswerk beperkte zich overigens niet tot kinderen. Ties heeft 'begin 80er jaren meegedaan aan het organiseren van kerkdiensten voor verstandelijk gehandicapte bewoners van het Bouwhuis te Lonneker.

Techniek was zijn vak. In eerste instantie radiotechniek, zijn grote liefde vóór hij in 1959 Delft Chemische Technologie ging studeren. Die studie rondde hij in 1965 af, en vervolgens moest hij tot 1966 in militaire dienst.

Na zijn militaire dienst kon hij als leraar natuur- en scheikunde aan de slag in Hoogeveen. In 1968 kwam er voor hem een promotieplaats beschikbaar aan de (toen nog) Technische Hogeschool Twente

(THT). Na zijn promotie bleef hij verbonden aan de THT, later de Universiteit Twente (UT) genoemd. Hij was belast met de dagelijkse begeleiding van promovendie, en gaf daarnaast ook college. Ties heeft dit werk gedaan tot zijn pré-pensioen in 2001. Stil zitten en doelloos uit het raam staren is niet hoe Ties zijn leven na zijn pensionering invulde. Ik zal zijn

activiteiten niet uitputtend opsommen, maar noem er een die wel kenmerkend is voor zijn engagement. Ties is voorzitter geweest van de kerkrentmeesters van de Enschedese hervormde en gereformeerde wijken ten tijde van PKN-vorming.

Toen ik voor dit artikeltje Joke aan de telefoon had - er ontbraken nog enkele gegevens - waren haar laatste woorden "ik ben met een bijzondere man getrouwd hoor!"

Ik kan niet anders dan hier volledig mee instemmen.

Roel Bruinsma

Lied van de maand

september : Lied 792 "Kom, God, en schrijf uw eigen naam als licht over ons uit!"

Dit lied staat in het deel 'Trouw' van het Nieuwe Liedboek. Het zou dus bij een huwelijksinzegening gezongen kunnen worden. Maar de woorden zijn een gebed of zegenwens en deze kunnen ook op andere momenten gesproken of gezongen worden. Sytze de Vries heeft de tekst gedicht (al in 1988) en Willem Vogel heeft de melodie erbij gecomponeerd.

Via de reeks : Zingend Geloven is dit lied in ons liedboek terecht gekomen.

In vers één wordt herinnerd aan Exodus: hoe God aanwezig is bij de uittocht en de weg wijst. De naam van God 'Ik zal er zijn' gaat met mensen mee. Dat is de toegezongen zegenbede> In het laatste vers wordt de bruiloft te Kana aangehaald.

Het is een prachtig lied om vrolijk te worden gezongen! Dat zal wel bij de vierde keer zijn want eerst zullen we wel moeten wennen aan de melodie!

oktober: Lied 816

"Dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan"

Volgens mij hebben we het al een keer gezongen in een dienst. Maar heel bekend is het nog niet. Wat opvalt bij het lied is de grammatica. Geen enkele stellige zin maar alleen bijzinnen. Daardoor krijgt de hele tekst een toon die luchtig lijkt terwijl de inhoud pittige dingen aangeeft.

Zou het gehele lied beginnen met een zin als: Het is zo, dat... , dan was de stelling van de inhoud niet alleen pittig maar kwetsend.

Het zwevende van de zinnen maakt dat wij dingen over onszelf kunnen zingen waar wij toch ook een gesprek over zouden moeten voeren. Want wat is het vertrouwde bloedeloos? Wat bedoelt de dichter

daar nou mee? De liedtekst, het gedicht, nodigt uit om verder te denken over wat wij eigenlijk hebben als visioen. Ons visioen voor niet alleen ons leven maar ook voor de mensen in deze wereld: het bevrijdende bestaan.

ds. Wiebke Heeren

Gemeenteavond

12 november - een vooraankondiging

De kerkenraad heeft besloten om op dinsdag 12 november weer een gemeenteavond te houden. We nodigen u en jou uit om te komen en mee te doen.

Twee onderwerpen komen aan de orde. Als eerste informatie over wat in de kerkenraad is besproken richting de toekomst van de gemeente. Graag horen we wat u bezig houdt en of er vragen zijn. Ten tweede een informatief deel over Kerk in Actie wat wordt verzorgd door de diakonie.

Wij beginnen met een stampot-buffet zodat er ruimte is voor gesprek en ontmoeting. Inloop vanaf 17.30 uur en eten om 18.00 uur. Na de maaltijd verder met het programma zoals hierboven uitgelegd. We hopen op een goede ontmoeting en een goed gesprek. We hebben elkaar nodig! Van harte welkom!

Ds. Wiebke Heeren

Start tafelgesprek op donderdag 19 september.

Na de zomerpauze willen we in september weer starten met de tafelgesprekken! Vanaf 18.00 uur samen eten en daarna in gesprek over een thema. Welkom op donderdag 19 september in het Verenigingsgebouw. Opgave vooraf vanwege de voorbereiding m.b.t. de maaltijd.

Opgave via ds. Wiebke Heeren of via Herma Blik-Folbert

Herma Blik: tel. 06-49271654 of mail blikherma@gmail.com

ds. Wiebke Heeren tel. 053-2316060 of mail wiebkeheeren@hotmail.com

Herma Blik

Vespers

Uitnodiging vanuit Haaksbergen -Buurse, speciaal voor de liefhebbers van teksten van Huub Oosterhuis.

Op zondag, 6 oktober 2024 om 19.00 uur organiseert de liturgie-commissie aldaar de vespers met veel muziek en liederen, die zijn gemaakt op teksten van Oosterhuis. Wij kiezen uit diverse bewerkingen van o.a. Bernard Huijbers, Antoine Oomen of nieuwere bewerkingen, denk aan het "Ken je mij" van zijn dochter Trijntje Oosterhuis en wij gaan ze met elkaar zingen.

Ter voorbereiding plannen wij 2 avonden om de liederen alvast te oefenen.

Alleen plezier in zingen is vereist!

Maandagavond, 23 september en
Maandagavond, 30 september
beiden van 19.30 tot 20.45 uur in de Protestantse kerk van Haaksbergen.

Ds. Wiebke Heeren

De vespers (of het avondgebed) behoren tot de getijden in de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerk en werden oorspronkelijk gebeden rond 17 uur. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie werd het schema van de getijden herschikt en kwam het tijdstip voor de Vespers aan het begin van de avond te liggen. Het woord komt uit het Latijn, van vespera dat avond betekent.[1] In enkele protestantse kerken wordt de term 'vespers' gebruikt als aanduiding voor een avonddienst.

(Uit Wikipedia)



het tafelgesprek van september vorig jaar

Foto's die het niet geworden zijn

Het is u (hopen wij) niet ontgaan dat de Drieklank een nieuw voorblad heeft gekregen. Niet meer de herfstfoto die onze voormalige dorpsgenoot Roelant lawerman voor ons maakte, maar een zomers tafeeel van ons Usselose kerkgebouw. Om tot zo'n nieuw voorblad te geraken is er een flink aantal foto's gemaakt, zodat de redactie iets had om uit te kiezen. Het voorblad dat het geworden is kent u nu, maar het leek ons leuk u ook enkele van de foto's te laten zien die het niet geworden zijn. Een kleine complicatie was dat de foto's in landscape formaat zijn genomen - d.w.z. de foto's zijn 'breed'. Terwijl op het voorblad 'portrait formaat' foto's passen - d.w.z. foto's die 'hoog' zijn. De foto's zijn gemaakt door Connie Hoekstra

*Herma Blik
Roel Bruinsma*



Deze foto is gemaakt met een drone. Pas vanaf ca. 2013 is drone-fotografie voor particulieren haalbaar c. q. betaalbaar. Op p. 11 en 12 ziet u nog twee drone-foto's



een drone





Cursus Theologische Vorming

De Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden Twente start weer een nieuwe groep!



In september 2024 start de nieuwe driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden. Deze cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, steeds op dinsdagavond.

Het vakkenaanbod is breed en biedt veel mogelijkheden voor verbreding en verdieping van de eigen kennis. In de cursus komen onder meer aan bod: geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

Veel cursisten ervaren deze cursus ook als een goede ondergrond voor de zoektocht naar geloven en zingeving in hun persoonlijk leven.

Het samen leren kan een enorme verrijking zijn. Dat vraagt wel een open oog en oor voor de inbreng van medecursisten.

Er is respect voor iedere cursist met zijn of haar eigen kerkelijke, anders-gelovige of niet-gelovige achtergrond.

Ook de achtergrond van de groep enthousiaste docenten is zeer divers.

Zij brengen allemaal hun eigen specialisatie mee vanuit de grote waaier aan vakken binnen de theologie.

Per seizoen worden ongeveer 30 cursus-avonden gegeven met telkens twee lessen van 75 minuten.

De kosten bedragen €240,- per seizoen.

U kunt zich aanmelden voor deze cursus door een mailtje te sturen naar dvdmeijden@hotmail.com. De cursuscoördinator neemt dan contact met u op.

Gezond eten of lekker eten?

Ze waren beide 85 jaar oud en reeds 60 jaar getrouwd. Ook al waren ze niet jong, ze waren in goede gezondheid, veelal omdat zijn vrouw erop stond om gezond te eten en aan beweging te doen.

Op een dag hielp hun goede gezondheid ze niet. Toen ze op reis gingen stortte hun vliegtuig neer en gingen ze naar de hemel. St. Pieter nam ze mee naar een prachtig landhuis, met een prachtige keuken en een echte waterval in het meesterbad. In verbazing snakten ze naar adem, toen Pieter zei: "Welkom in de hemel. Dit is nu jullie nieuwe thuis." De oude man vroeg Pieter hoeveel dit alles ging kosten.

"Wel, niets," zei St. Pieter, "denk eraan, dit is jullie beloning in de hemel."

De oude man keek uit het raam en hij zag een golfsterrein, knapper en mooier dan er ooit een op Aarde gebouwd werd.

"Wat zijn de kosten voor het groen?" vroeg de oude man.

"Dit is de hemel," antwoordde St. Pieter, "je kunt gratis spelen, elke dag, op elk tijdstip van de dag." Vervolgens gingen ze naar het clubhuis en zagen het omvangrijk buffet met elke voorstelbare gang voor zich gepresenteerd.

"Vraag maar niets," zei St. Pieter tegen de man, "dit is de hemel en alles is gratis voor jullie om van te genieten."

De oude man keek rond en nam een vluchtige blik naar zijn vrouw.

"Wel, waar zijn de vet-arme en lage cholesterol voeding, en décafeïne thee en koffie?" vroeg ze.

"Dat is het beste eraan," antwoordde St. Pieter. "Je kunt eten en drinken zoveel je wilt of wat je maar wilt, en je zult nooit dik of ziek worden. Dit is de hemel!"

De oude man vroeg:

"Geen fitness studio om te trainen?"

"Niet tenzij je het zelf wilt," was het antwoord.

"Geen controle van bloeddruk en handenvol vitamine supplementen slikken?"

"Nooit meer. Alles wat je hier doet is genieten."

De oude man keek naar zijn vrouw en zei:

"Jij met je gezond eten. We hadden hier twintig jaar eerder kunnen zijn!"



GEFELICITEERD

Datum	leeftijd		
27 aug	75	Dhr. H. Siepel	Hortensiastraat 211
28 aug	95	Dhr. H.W.C. van Hummel	Wissinksdijk 90
31 aug	84	Dhr. C. Nijkamp	Meester De Wolfplein 6
5 sept	80	Mevr. G.J.H. Nagenborg-Geerdink	Lammerinkweg 102
8 sept	88	Mevr. A.W. Hoogvliet-Haverkate	Jan van Elburgstraat 95
9 sept	89	Mevr. A.J. Holtkamp	Gronausestraat 752
9 sept	80	Dhr. G. Harms	J.H. Boschstraat 35
9 sept	84	Mevr. B.G.E. Lutke Holzik-Dubbelink	Burg Stroinkstraat 367
10 sept	90	Dhr. H.J. Wonnink	Veldgeuverweg 35
12 sept	80	Mevr. J. Voogsgeerd-Tent	Boekelose Stoomblekerij 30
15 sept	80	Mevr. E.J.B. Roerink	Kwekkeboomweg 24
16 sept	76	Dhr. B.R. Schoppert	Jan van Elburgstraat 22
18 sept	79	Mevr. A. Dekker-Hulscher	Dorsstokhoek 2
18 sept	83	Mevr. M.W.M. Burgersdijk-van der Ende	Spartastraat 71
21 sept	84	Mevr. J. Meijer-Poorter	Laaressingel 139
21 sept	78	Dhr. G.A.J. Roossink	Badweg 65
23 sept	76	Dhr. L.J.H. Groothengel	Parallelweg 188
23 sept	77	Mevr. A.H. Spenkelink-Hogeweg	Groenelaan 55
25 sept	78	Mevr. J.W.C. Abbink-Meere	Windmolenweg 45
26 sept	79	Mevr. J.M. Bos-Vonk	Herikebrink 87
26 sept	80	Mevr. W.C.A. van den Eijkel-Vooijs	Suze Robertsonlaan 11
26 sept	86	Mevr. J.J. Wevers-Redder	Pastoor Schneiderstraat 33
27 sept	86	Mevr. G.H. Leefers-Jansen	Haaksbergerstraat 962
30 sept	85	Dhr. A. Tonnema	Beukstraat 26
2 okt	83	Mevr. G. Cretier-Schempf	Dirk Papestraat 66
5 okt	88	Dhr. B.H. Bel	Jan van Elburgstraat 28
8 okt	90	Mevr. W.J. van Hummel-Snippe	Wissinksdijk 90
8 okt	80	Mevr. J.J. Sleurink-Nijhuis	Baltinkweg 60
11 okt	78	Mevr. B. Schukkert-Winkelhorst	Bernard Roerinkstraat 26
15 okt	88	Mevr. J.G. Smelt	Landsteinerlaan 35
17 okt	85	Mevr. H.J. Veenbaas-Hageman	Schiestraat 57
18 okt	87	Mevr. T. Migchelbrink-Kloos	Suze Robertsonlaan 27
19 okt	82	Dhr. A. Dijks	Henry Dunantlaan 50
23 okt	85	Dhr. E. van Welzenis	Jan van Elburgstraat 51
23 okt	83	Dhr. H. Timan	Jan van Elburgstraat 43
24 okt	80	Mevr. M.G. Elzink	Schaddendijk 73

Samenstelling van de kerkenraad

PREDIKANT

ds. W. Heeren Haaksbergerstraat 819 7548 PB 2316060

tel.

DIAKENEN

M. Lippinkhof-Hubers * Boekelose Stoombleekerij 59 7548 EE 4357195

tel.

T. Dikken - Koning Weleweg 32 7548 BB 4282435

L. Harms - Snijders Suze Groeneweglanden 9 7542 NP 4767733

H.Blik Beckumerstraat 82 7548 BH 06 22702798

OUDERLINGEN

tel.

B.G.J. Pasman Haaksbergerstraat 1006 7548 PC 0613793855

J.W. ter Mors *
preses kerkenraad Willem Rijbertstraat 26 7521 TP 06 51066319

R.M. ter Borg *
Scriba kerkenraad Mastbos 61 7543 GM 06 55075120

A.J. Farro - Geessink Berriehoek 31 7546 JK 06 13714202

H.J. Teussink-Nijhuis Lammerinkweg 9 7546 RD 4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

tel.

H.G.H. Abbink Windmolenweg 45 7548 BK 4281708

J.G. Berenbroek Buuserstraat 500 7544 RH 4761892

Klaas Boersma* Hilbertlanden 35 7542 JJ 06 14572261

P.Swank Willem Kalfstraat 62 7545 AN 0610301492
Penningmeester van de kerkrentmeesters

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

tel.

G.H. Bonke Bernard Roerinkstraat 71 7548 EL 4775776

* tevens lid moderamen

Kerkdiensten

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"

De diensten

1 sept. ds. E. van Houwelingen, Hengelo

8 sept ds. Jan Bouwmeester, Zeist

15 sept ds. Wiebke Heeren **Startzondag m.m.v. de cantorij**

22 sept ds. Wiebke Heeren

29 sept ds. Jaap Jonk, Laren

6 okt de heer Wijtze Ekker **diens in Tweekelo**

13 okt mevrouw Carla Berbée, pastoraal werker

20 okt ds. Monica Schwarz, Almelo **m.m.v. de cantorij**

27 okt ds. Wiebke Heeren viering maaltijd v.d. Heer.

3 nov ds. Maaïke Schepers-v/d Pol oogstdienst (dankdag)

10 nov ds. Jan Bouwmeester, Zeist

17 nov ds. Bram Grandia

24 nov ds. Wiebke Heeren **Laatste zondag kerkelijk jaar -
gedachtenisdienst m.m.v.de cantorij**

1 dec ds. Wiebke Heeren **1e advent Maaltijd van de Heer.**

8 dec ds Hetty Cohen Stuart-Fens Haaksbergen
2e advent m.m.v.de cantorij

De DRIEKLANK in het jaar 2024

Nummer kopij inleveren uiterlijk op: zal uitkomen op:

47.1 vrijdag 11 oktober maandag 21 oktober

