



Protestantse
Kerk



Drieklank

december 2024

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Redactie Drieklank:

Herma Blik & Roel Bruinsma
Kopij sturen naar:
Drieklank@protestantsege-
meente-usselo.nl

Predikant:

ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819 7548
PB Usselo
053-2316060
predikant@protestantsege-
meente-usselo.nl

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

Diaconie:

Henk Blik
06-22702798
hjblik@hjb-ict.com
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website:

www.
protestantsegemeente-
usselo.nl

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo

Foto voorblad:

Connie Hoekstra

Drukker: editoo B.V. te
Veenendaal



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varvixsingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 47e jaargang nummer 3 december 2024

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
ledenadministratie@protestantsegemeente-
usselo.nl

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 06-33972474

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw

Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.
Reservering van de kerk, het
Verenigingsgebouw en uitgifte van
grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Gastpredikanten:

Riet Ploeger
rietploeger@home.nl
06 - 40 20 52 46

Vanuit de pastorie



Goed volk?

Tegenover mijn bureau hangt een joods-christelijke maandkalender met iedere maand een ander dier. In december is dit de ezel. Met opzet in deze maand geplaatst, want een tekst uit Sacharja 9: 9 staat er naast: *Juich Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.* Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Een bijna belachelijk beeld vandaag in vergelijking met de grote auto's die regeringsleiders brengen of directeuren van grote bedrijven. Ze hebben allemaal zo hun statussymbolen. Of ze dat ook willen, weten wij niet. Zij passen zich aan die gewoonte aan.

Maar deze koning rijdt op een ezel, het lastdier van gewone mensen. Hier wordt een koning aangekondigd die niet in het beeld past. Toen niet en vandaag niet. Maar die iets brengt, aanbiedt, dat wij wel willen, maar niet voor elkaar krijgen: gerechtigheid. Ik hoef de affaires en de conflicten er niet bij op te noemen. We kennen ze allemaal. Steeds weer worden mensen het slachtoffer van gedragingen van een medemens.

Veel mensen waaronder ook ik, menen vaak te weten wel hoe het anders zou moeten en ook kunnen. Toch vermoed ik dat ook onze ideeën nooit echt het resultaat zullen brengen waar wij op hopen. Steeds maar een stukje van dat grote woord: gerechtigheid. Dat zal lukken. Maar dat stukje is niet genoeg voor iedereen.

Het is dan toch bijzonder dat één dit woord waar wil

maken. Dat diegene daar voor instaat. Met heel zijn leven.

Wat graag zouden wij het zelf willen oplossen. Maar deze Ene doet het nou juist anders dan wij. Voor deze Ene zouden we eventueel zelfs heel veel moeten laten, uit handen geven en juist niets willen. Wie weet ligt de troost en hoop in het feit, dat de koning op de ezel geen enkel machtsmiddel in handen heeft om het door te zetten. Hij komt alleen op een ezel aanrijden en neemt gerechtigheid mee. Er is van ons mensen een overgave gevraagd. Enkel en alleen vertrouwen.

Of we er iets mee kunnen? Ik hoop het want eigenlijk willen we allen ‚goed volk‘ zijn. Niet afbreken maar opbouwen. .

Aan recht en vrede bouwen. Uitnodigen en niet dwingen. Want een kunst!

Deze koning neemt mee wat we nodig hebben. Gezien zijn, geliefd worden, geen prestaties moeten leveren. Er zijn.

Dat komt voor alles. En wij hebben er toch moeite mee - dat wij ‚goed volk‘ zijn omdat de Ander ons zo wil zien.

Gods toekomst staat ons hiermee voor ogen. Ik hoop en wens dat wij deze toekomst willen blijven zien en ons laten betrekken bij dit leven waar machtsmiddelen en statussymbolen niet nodig zijn. Wel een open hart om te kunnen ontvangen.

ds. Wiebke Heeren

Vanuit de kerkenraad

Op woensdag 27 november 2024 vond de laatste kerkenraadsvergadering plaats van 2024 in de Gerfkamer. De vergadering werd door de voorzitter geopend en hij meldt enkele afwezigen.

Door ds. Heeren wordt als bezinningsmoment gekozen voor teksten en een lied die betrekking hebben op het avondmaal dat onlangs werd gehouden in onze kerk.

Na het vaststellen van de agenda, worden de notulen van de vorige vergadering doorgenomen en met enige aanvulling vastgesteld.

Uit een binnengekomen stuk bleek dat de gids „Religieus Erfgoed Enschede“ is uitgekomen. Zo kan iedereen op de hoogte komen van zaken rond het kerkelijk erfgoed in onze omgeving. Deze gids is te vinden voor geïnteresseerden op de internetside van de gemeente Enschede.

De kerkenraad is blij van hem te horen, dat Hennie Dekker voor onbepaalde tijd ons blijft ondersteunen

en de notulen van de Kerkenraad wil blijven vastleggen.

Ds. Heeren deelt mee, dat zij vakantie heeft van 10 tot 23 januari 2025.

Uit de terugblik op de laatste gemeenteavond bleek dat deze door de aanwezigen erg mooi gevonden werd en in deze vorm, de afwisselende en helder behandelde onderwerpen en ongedwongen afsluiting, zeer gewaardeerd werden.

Op 6 juli 2025 zal er in het Teessinkbos weer een openluchtdienst gehouden worden.

Daar Mieke Lippinkhof thans ziek is, kunnen de collectebonnen nu besteld worden via Henk Blik. De buurtkring Usselo wil op het kerkplein bij onze kerk, gedurende de Kersttijd, een kerstboom plaatsen; dit wordt toegestaan. De boom wordt zo geplaatst, dat er voor diensten geen problemen ontstaan. Ook zal er weer een kerstboom in onze kerk komen te staan gedurende de Kersttijd.

In verband met de ziekte van onze organist Jan Fahner, is Gijs van Schoonhoven aangenomen als organist. Ook Rob Hubers is bij ons al ingevallen en heeft te kennen gegeven, dat hij dat wel vaker wil doen.

Helaas is het op dit moment onmogelijk om de Jeugdkerk voort te zetten. Wel wordt geprobeerd om de oudere jeugd nog bij elkaar te houden. Lidie Farro leest als sluiting van de vergadering uit Open Vensters het gedicht „De legpuzzel“ voor. Door de voorzitter wordt de vergadering vervolgens gesloten.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Usselo:

Jan W. ter Mors (Voorz.)

Vanuit de diaconie

Kerst 2024 in Oekraïne

help kinderen de oorlog door.

Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Zij hebben dringend behoefte aan veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Daarom komt Kerk in Actie tijdens Advent en Kerst 2024 opnieuw in actie voor kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange

contacten met kerken in Oekraïne kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Families krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch eten op tafel is. Kerken geven tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten achterlaten. Kinderen hebben er een veilige plek om te spelen en krijgen psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven of te herstellen van trauma's.

1e kerstdag collecteren wij voor de kinderen in de Oekraïne!

Het goede doel in de adventstijd!

Met Uw hulp hoopt de diaconie van Usselo op een mooi bedrag voor dit enorme leed in de Oekraïne bijeen te brengen!



We gaan kniepertjes bakken 10 stuks €3,00
Prachtige kerststukjes maken à €17,50
Komt U niet in de kerk maar wilt U toch graag iets bestellen belt U dan met één van de diaconieleden!
En wilt U een gift geven, dan kunt U dat overmaken op de diaconierekening o.v.v. Kinderen in de Oekraïne.

Ook staat er een QR code op de website van de Protestantse gemeente Usselo

Iedere zondagmorgen in de Adventstijd na de dienst, drinken we koffie met taart, die gebakken is door gemeenteleden.
De vrijwillige bijdrage hiervoor is ook voor het goede doel!

Roel ter Borg wil de "De Oale Roop" laten klinken op uw erf of tuinpad voor € 5,-
Mail naar: roelterborg11@gmail.com of bel 0655075120.

Ook gaan we Amaryllisbollen verkopen voor €5,00
Deze gaan we op de Open Venstermiddag en iedere zondag in december na de dienst verkopen.
De opbrengst is voor de kinderen in de Oekraïne!

Liesbeth Harms

Collectes en Giften

Collectes in kerkdiensten

22-09	Zending Syrië	110,60
	Plaatselijke Gemeente	85,50
29-09	Missionair Werk	100,57
	Plaatselijke Gemeente	82,00
06-10	Israëlzondag	66,80
	Plaatselijke Gemeente	78,50
13-10	Plaatselijke Diaconie	126,02
	Plaatselijke Gemeente	100,30
20-10	Werelddiaconaat Indonesië	103,85
	Plaatselijke Gemeente	109,30
27-10	ALS	120,90
	Plaatselijke Gemeente	99,70
03-11	Najaarszending Ghana	118,10
	Plaatselijke Gemeente	120,70
10-11	Werelddiaconaat Bolivia	74,19
	Plaatselijke Gemeente	83,00
17-11	Plaatselijke Diaconie	110,40
	Plaatselijke Gemeente	68,10

Extra collecte startzondag	137,50
Collecte gemeente avond	143,95

Overige giften

fam. K., tbv Oekraïne	160,00
mw B.V., oogstdienst	20,00
fam W., oogstdienst	25,00
fam L., oogstdienst	20,00

Voedselbank

De stichting Voedselbank helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten.

Komende winter doet de kerk van Usselo weer mee om dozen te vullen.

In de hal van de kerk staat iedere zondag een doos van de voedselbank om goed verpakte producten met een juiste houdbaarheidsdata in te doen.

Vlees- en vis in blik, groenten in blik en pot, broodbeleg zoals jam en pindakaas, chocopasta etc, rijst, pasta, couscous en langhoudbare voedsel producten en oliën. Maar ook hygiëne producten zijn welkom!

Doet U weer mee!

Hartelijk dank namens de diaconie

Liesbeth Harms

Open Venstermiddag

Advent op weg naar kerst

We nodigen iedereen hartelijk uit op **zaterdag 14 december om 14.30 uur** in het verenigingsgebouw. Deze middag staat in het teken van advent. Er is een korte liturgie en kerstverhaal en ruimte om elkaar te ontmoeten. De cantorij werkt mee. Het is wel fijn om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich voor deze middag opgeven bij Greetje van der Valk, tel: 0534282020. Breng gerust uw bekenden mee.

Dankdag

De Dankdag voor Gewas en Arbeid was op 6 november. Op de zondag daaraan vooraf - 3 november - waren er in het Verenigingsgebouw fruitbakjes klaar gezet. Die werden bij gemeenteleden van 80 jaar of ouder thuisbezorgd. Er zijn aardig wat gemeenteleden ouder dan 80 jaar, er waren dan ook veel fruitbakjes om uit te delen.

Hier een impressie van de organisatie vooraf!



Collectebonnen

Anders dan eerder vermeld kunt u collectebonnen bestellen bij Henk Blik
email: hjblik@hjb-ict.com Het bedrag in een veelvoud van 20 euro kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diakonie NL84 RABO 0316726532

Henk Blik

En verder.....

In gedachtenis

Op 7 november j.l. is onverwacht overleden **Frits Börgeling**.



Frits zag het levenslicht op 9 december 1936, geboren en getogen in Boekelo aan de Windmolenweg. Na de Boekelerschool ging hij naar de ambachtschool en interesseerde zich voor het bakkersvak en werd bakkersknecht bij een bakkerij in Neede. Daar leerde hij op de kermis Leida Lodeweegs kennen. Na 7,5 jaar verkering konden ze een huisje huren achter klompenmaker Bel en werd er op vrijdag de dertiende april in het jaar 1962 getrouwd. Naast dat het heel slecht weer was

en Leida kiespijn had, heeft vrijdag de dertiende hun geen slechts gebracht en mocht het huwelijk 62 jaar duren.

In 1965 werd hun zoon André geboren en in 1970 hun dochter Annelies, een hecht gezin dat met veel plezier woonde aan de Windmolenweg 113, het huis dat Frits in 1969 had gekocht. Frits had veel cursussen gevolgd en was banketbakker bij een grote cooperatie in Enschede. Werkte in ploegen, wat betekende dat hij 's avonds ook regelmatig achter het fornuis stond om te koken. Het koken had hij aangeleerd in militaire dienst, hij was kok in het marine hospitaal in Leiden.

Frits mocht erg graag op vakantie gaan, en heeft zeker veel van Europa gezien, het begon met een tentje, later caravan en toen het fysiek te zwaar voor hem werd gingen ze met het vliegtuig. Het lopen werd steeds zwaarder voor hem, maar langs de lijn voetbal kijken bij zijn kleinzons, dat sloeg hij niet vaak over. Frits was ook een groot spelletjes fanaat en niet te vergeten kaarten, een gen wat zijn kinderen zeker van hem hebben mee gekregen.

Velen van onze kerk zullen Frits nog kennen van het organiseren van fietstochten tijdens de startzondag, een jaarlijkse traditie in de vorige eeuw.

Frits kon met 57.5 jaar met pensioen en samen met Leida hebben ze heel wat fietstochten gemaakt door Twente. Verder vermaakte hij zich in de tuin, en tot het laatst toe, al kostte het hem veel energie, moest het netjes zijn en kroop nog met een mesje over de tegels, want een grassprietje dat de kop boven het maaiveld uitstak was not done. Iedere middag samen met Leida een potje rummicub spelen, en aan al die gezelligheid kwam ondanks dat hij de laatste tijd verzwakte, onverwacht een eind.

We weten allemaal dat we het leven los moeten laten dat we gepland hebben, zodat we het leven krijgen dat op ons wacht. Frits was daartoe bereid, toen het ineens niet meer wou, was hij dankbaar voor dit aardse leven.

Ik wens de familie kracht toe om dit verlies te dragen, dat alle mooie herinneringen de pijn mogen verzachten en met dankbaarheid terug gekeken kan worden op het leven van deze zorgzame man en vader.

Riëtte Wissink

Coby Huberts - Hoevers

is overleden op donderdag 25 november in de leeftijd van 95 jaar.

Coby trouwde op 25 mei 1951 met Teun Huberts. Samen kregen ze een zoon, Rob. Teun overleed op 25 oktober 2022.

Na jaren aan de Eekmaatlaan gewoond te hebben verhuisde Coby naar het Broekheurnerplein alwaar zij is overleden.

Arend Stokkers

is overleden op woensdag 20 november in de leeftijd van 69 jaar. Arend was 48 jaar getrouwd met Willemien Wassink. Samen kregen ze drie kinderen, Gaby, Bart en Manon.

Arend was aannemer van beroep en had een eigen bedrijf. Het bedrijf is voortgezet door Gaby en Bart.

Arend was nauw betrokken bij het verenigingsleven in Boekelo.

Zo was hij penningmeester van de Historische Kring Boekelo-Usselo-Twekkelo.

Gerrit ter Horst

is overleden op donderdag 21 november in de leeftijd van 93 jaar.

Gerrit is opgegroeid in Usselo waar zijn vader een bakkerij had. Gerrit heeft later de bakkerij voortgezet. Voor het Open Vensterwerk bakte Gerrit jarenlang met Pasen heertjes en met Kerst kerstkransen.

In 1956 trouwde Gerrit met Riky te Kieffe. Samen kregen ze een zoon, Jan.

Gerrit had geen opvolger en de bakkerij en woonhuis werden verkocht. Gerrit en Riky verhuisden naar Boekelo. Riky is in 2017 overleden. De gezondheid van Gerrit liet het niet meer toe dat hij alleen in Boekelo bleef wonen en in januari 2024 verhuisde hij naar Erve Leppink in Enschede alwaar hij is overleden.

Namens de Protestantse Gemeente Usselo wensen

we alle families heel veel kracht en sterkte toe. Dat alle mooie herinneringen de pijn mogen verzachten.



Gemeenteavond

PGU 12-11-2024

De aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter Jan ter Mors. Hij vindt het aantal aanwezigen, bijna 50, een goede opkomst. Er is een afwisselende agenda: stampotbuffet (met dank aan de Spieleshof), Presentatie over "Kerk in Actie" door dhr. Martin Zoer, (consulent voor de provincies Drente en Overijssel van de PKN), de begroting voor het jaar 2025 en het Beleidsplan. Tineke Dikken herinnert de aanwezigen aan de Open Venstermiddag op zaterdag 14 december om 14.30 u. in het verenigingsgebouw.

De gemeenteavond wordt geopend door Ds. Wiebke Heeren. Zij brengt onder de aandacht dat een vrijwillige bijdrage gegeven kan worden voor het heerlijke buffet dat ons te wachten staat. De opbrengst is bestemd voor "De kinderen in Oekraïne". Zij wijst op enkele opmerkingen uit de Brief van Paulus aan Timoteüs waarin een aantal zaken staat (zoals gastvrijheid, samen delen), die ook nu nog van dienst kunnen zijn voor huidige kerkelijke gemeenten. Aansluitend een gebed voordat wij gaan eten.

De presentatie

Om 19.00 uur stelt Liesbeth Harms dhr. Martin Zoer die een presentatie houdt over werkzaamheden voor de "KERK in ACTIE".



K.i. A. begon in 1994 en is onderdeel van de Dienstenorganisatie van de PKN. Ze is voortgekomen uit de S.O.H. (Stichting Oecumenische Hulporganisatie) K.i.A. zorgt voor ondersteuning van lokale gemeenten in haar diaconale taak: gemeente bezoek, presentaties en ondersteuning van projecten wereldwijd. Vraag: welk deel van het geld, dat de kerken opbrengen, wordt daadwerkelijk besteed aan de projecten? Van elke 10 euro wordt 8,5 euro besteed aan het project en 1,5 euro zijn kosten.

Martin start een filmpje over een actie in de Oekraïne. Veel kinderen zijn aan het woord. Je kunt zien dat zij geen lach meer op hun gezicht hebben en psychisch lijden. Samen met plaatselijke partners wordt geprobeerd deze kinderen enige verlichting te geven. Hij vertelt dat er wordt samengewerkt in 30 landen en dat er 350 projecten in uitvoering zijn. Vraag: hoelang duren de projecten? Een groot aantal duurt 2 à 3 jaren, andere wel 5 of 7 jaren. Daarna worden de opgezette projecten door de bevolking daar, zelfstandig voortgezet. (wensgedachte?) Vraag: zijn er niet te veel acties (actie moeheid)? Gemeenten kunnen zelf bepalen aan welke acties zij deelnemen en ook gevers kunnen zo nu en dan niet doneren. Denk daarbij wel, dat de Kerk in Actie geen bijdragen krijgt van de overheid.

Project Moldavië. Eerst een filmpje waarin wij veelal ouderen zien, armoede (dit leidt heel vaak tot bovenmatig drankgebruik), eenzame gezinnen, geen onderwijs. Hier is dus veel en verschillende hulp geboden. Andere projecten: Actie voor slachtoffers in het Midden-Oosten; Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh. In diverse landen ondervindt K.i.A. veel last van strijdende partijen en politieke invloed. Ook in Nederland zijn veel projecten: armoedebestrijding, samenwerken met voedselbanken, schuldhulpverlening. Hierbij is weinig samenwerking met rijk en gemeenten. Vraag: Kerk in Actie en de samenleving? K.i.A. is geen sociale dienst. Vraag: Omroep MAX heeft ook wel eens projecten. Een concurrent? Nee. Vraag: Wilde Ganzen laat projecten zien op de TV. Kan Kerk in Actie daar ook gebruik van maken? Goed idee, maar ik (Martin) denk, dat dat veel geld gaat kosten. K.i.A. wil het geld op de juiste plaats gebruiken. Vraag: doet de RK kerk ook mee? Nee. Vraag: Kerk in Actie en het milieu? K.i.A. streeft naar een groene kerk. Hoe laten wij de planeet achter voor de volgende generaties? Acties zonnepanelen

en minder CO2 uitstoot (ook in het buitenland). Meer weten, lezen? Lees de magazines: Petrus Magazine en Protestant (verschijnen 4x per jaar).

De begroting 2025

Onze penningmeester Paul Swank komt met een mooi beeld: een opname (zelf gemaakt) van twee giraffen. Eén kijkt ons direct aan, dat verbeeldt de korte termijn, de andere kijkt in de verte, dat verwijst naar de lange termijn.



Op dit moment hebben we 528 leden (leeftijd 60+: 217 leden en leeftijd 70+: 117 leden). De toezeggingen van 2023 zijn binnengekomen en het ziet ernaar uit, dat die van 2024 ook binnenkomen.

Wat speelt er op korte termijn? De inkomsten uit onroerend goed zullen lager zijn: minder verhuur, minder koffietafels. De uitgaven zullen stijgen: kosten voor het onderhoud gaan omhoog, energiekosten blijven stijgen. Inkomsten i.z. pastoraat blijven gelijk/zullen dalen, i.v.m. daling van het aantal leden van de kerk; collecten en giften blijven gelijk. De uitgaven van het pastoraat stijgen: predikant en enkele medewerkers krijgen meer uitbetaald; de kosten van kerkdiensten gaan omhoog. Verder gaan de inkomsten uit vermogen omlaag, want dat vermogen klinkt in.

Op lange termijn verwachten we een afname van het aantal leden: In 2024—528 naar 2032—423. De gemiddelde leeftijd zal ook stijgen. Het resultaat van de jaarrekeningen in de komende jaren gaat (inschattingen) van een tekort in 2023 van € 8.000 naar € 16.000 in 2024 en vervolgens naar 28.000 in 2025. Blijft de vraag: hoe vangen wij dit op? Onze predikant merkt op, dat de financiën natuurlijk belangrijk zijn, maar de personele bezetting baart ook zorgen. Hoe krijgen wij de colleges van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters nog bemenst? Zie leeftijdsopbouw en afname van het aantal leden.

Toekomstplannen: de daken van de keuken, de toiletruimte en het leslokaal van het verenigingsgebouw dienen gerenoveerd/

geïsoleerd te worden. Hoe kunnen wij de pastorie, de kerk en het verenigingsgebouw verduurzamen? Hiervoor worden adviezen ingewonnen.

Vraag: is het noodzakelijk/rendabel om het leslokaal aan te pakken? Het lokaal wordt nog intensief gebruikt. Dus ja. Opmerking en vraag, Vroeger leverde de begraafplaats nogal wat geld op, nu is er de SHBU die de begraafplaats beheert. Waar blijft dat geld? Er zijn renovaties uitgevoerd, investeringen gedaan en er moet gereserveerd worden voor de toekomst.

Het beleidsplan voor de komende jaren. Lidie Farro en ds. Wiebke Heeren kondigen aan, dat er een nieuw beleidsplan moet komen. Vanavond een eerste aanzet met de bekende kernbegrippen: openheid, gastvrijheid en verbondenheid. De aanwezigen moeten zich verdelen in groepjes van 3 à 4. Iedere groep moet opschrijven wat zij gemerkt/ervaren hebben van deze kernbegrippen.



Vervolg Gemeenteavond

Onderdeel beleid

Na de presentatie Kerk in Actie van Martin Zoer en de uitleg over de financiën inzake de jaarbegroting werd er aandacht gevraagd aan de gemeenteleden om mee te denken over het beleid voor de komende jaren. Net zoals iedere organisatie moet ook onze kerkgemeente nadenken over wat er belangrijk is voor nu en de toekomst. Er is een bestaand beleidsplan dat echter herzien en bijgesteld moet worden. Beleid maken klinkt misschien wat ingewikkeld.

Het komt er (eigenlijk) kortgezegd op neer om het helder te maken wie we zijn, waar we voor staan en hoe we dat laten zien. Waar staan we nu, welke doelen willen we nastreven in onze gemeente, wat heeft prioriteit voor de nabije toekomst en wat voor de langere termijn.

Een commissie van drietal kerkenraadsleden en onze predikante buigen zich over het actualiseren van het bestaande beleidsplan. We willen als commissie graag zo veel mogelijk de gemeente bij betrekken. Samen 'maken' we onze gemeente.

Op de gemeenteavond legden we 3 kernbegrippen Openheid-Gastvrijheid en Verbondenheid voor aan de aanwezigen. Deze staan in het huidige beleidsplan. Hoe leven deze begrippen nog in onze gemeente? Hebben ze nog voldoende betekenis? Wat merken we ervan in de omgang met elkaar en anderen? En wat wordt er misschien gemist of gewenst. Er werd geanimeerd met elkaar gesproken en elke groep noteerde concrete voorbeelden. De lijst is te lang om in zijn geheel in deze Drieklank op te nemen maar een aantal voorbeelden willen we u toch noemen.

Over het algemeen is men heel positief over de genoemde kernbegrippen en ervaart men deze ook. Een aantal voorbeelden die werden genoemd:

Openheid én gastvrijheid heeft geleid tot verbondenheid. Als nieuwkomer dit heel duidelijk ervaren! NB De juiste volgorde :1e Gastvrijheid dan Openheid leidt tot Verbondenheid. Getroffen door bezoek +bloemen bij ziekte, terwijl we nog maar kort lid zijn van de kerk. Avondmaal in een kring en het Tafelgesprek + eten, de Drieklank Witte roos verbondenheid met mensen van o.a. buiten de kerk, juist in kleine gemeenschap. De pluriformiteit gaat niet ten koste van de verbondenheid We zijn redelijk verdraagzaam in onze kerk, openstaan voor mening van anderen, tegengaan groepjes/ kliekjes Mensen kijken naar je om; o.a. tijdens ziekte 'kom eens eten'. Welkom bij de koffie, na afloop word je erbij betrokken en je wordt bij je naam genoemd



Een paar voorbeelden van dingen die men mist of graag wat meer zou willen o.a.
Andere activiteiten met anderen en eventueel buiten de kerk
Zangdienst met populaire liederen op ander moment
Niet achter in de kerk gaan zitten, de eerste rijen zijn steeds leeg.
Levensvragen leven nog steeds! Als het niet binnen de kerkmuren kan dan erbuiten
Bewaar het goede en sta open voor vernieuwing
Zoek eens bij het koffiedrinken iemand die je niet kent
Een gids met adressen om een kaartje te kunnen sturen of contact op te nemen
Terugkoppeling van informatie over lopende processen

Alle opmerkingen zijn uitgewerkt in een verslag voor de kerkenraad en de commissie Beleid is blij met de concrete en verhelderende voorbeelden en gaan ermee aan de slag.

Namens de commissie beleid,
Roel ter Borg, Joke Pasman, Wiebke Heeren en Lidie Farro.

Op p. 16 treft u nog enkele foto's aan van de gemeenteavond

Gebed

aan het eind van de Gemeente avond

Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.

Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.

Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.

En God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan het ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.

Amen

Harmke Heuver (Petrus.protestantsekerk.nl)

Maar wij geloven

geloven in tijden van verharding



De nieuwe regering wil het Nederlandse vluchtelingenbeleid aanzienlijk verslechteren. Hiermee geconfronteerd voelt de Raad van Kerken de noodzaak te formuleren hoe we vanuit ons geloof met vluchtelingen willen omgaan in het document 'Maar wij geloven. Geloven in tijden van verharding'.

Alle mensen zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Ieder van ons is geroepen om in de ander onze naaste te herkennen en om deze naaste lief te hebben als jezelf (Marcus 12, 31). Wie in nood verkeert, heeft een mens nodig die helpt. Als mensen zich voor de ander verantwoordelijk weten, komt een gemeenschap tot bloei. Dat geldt zowel voor de nationale als ook voor de internationale gemeenschap van mensen. We zijn geroepen de liefde en verantwoordelijkheid voor onze naasten niet te beperken tot onze landgenoten. God vraagt ons ook de vreemdeling lief te hebben, als onszelf (Leviticus 19, 34).

Wanneer we vreemdelingen als een bedreiging gaan zien, doen we niet alleen hen maar ook onszelf tekort. Wanneer angst en wantrouwen worden gevoeld, verdort de gemeenschap. De verharding jegens de vreemdeling kan dan ook ieder van ons persoonlijk beschadigen, als wij onze harten verharden en hartelozers worden.

Geloven nu

In het regeerprogramma ziet de regering asielzoekers als een bedreiging voor ons bestaan. Maar wij geloven dat God ons oproept om vreemdelingen en vluchtelingen te zien als onze naasten: mensen zoals wij, die recht hebben op een menswaardig bestaan.

In het regeerprogramma wil de regering een asielcrisis uitroepen en daartoe een asielcrisiswet aannemen. Maar wij geloven dat God ons oproept om mensen in nood te helpen en niet buiten te sluiten. God vereenzelvigd zich met mensen in de

meest kwetsbare situaties en roept ons op naar hen om te zien (Mattheüs 25,40).

In het regeerprogramma wil de regering de spreidingswet intrekken en grootschalige opvangplekken inrichten. Maar wij geloven in de kracht van ontmoeting. Een eerlijke verdeling van asielzoekers over de gemeenten in ons land biedt veel meer burgers de kans om asielzoekers te ontmoeten en kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving. Hun aanwezigheid kan een verrijking zijn van onze samenleving en onze gemeenschappen.

In het regeerprogramma wil de regering de mogelijkheden vergroten om vreemdelingen op te sluiten en ook om mensen gevangen te zetten die niet meewerken aan terugkeer. Maar wij geloven dat we geroepen zijn om bij uitstek de fundamentele menselijke waardigheid van vluchtelingen en migranten recht te doen.

In het regeerprogramma wil de regering de opvang van asielzoekers sterk versoberen en de financiering beëindigen van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV's). Maar wij geloven dat elk mens recht heeft op onderdak, voeding, kleding, hygiëne en begeleiding. Zoals God in de Bijbel de vreemdelingen in bescherming neemt en hen van voedsel en kleding voorziet, zo moet ook Israël de vreemdelingen met liefde behandelen, omdat het zelf vreemdeling geweest is (Deut. 10,18-19).

In het regeerprogramma wil de regering gezinshereniging ernstig inperken. Maar wij geloven dat alle mensen, ongeacht hun achtergrond, status, etniciteit, kleur of religie, door God geschapen zijn als sociale wezens die opgroeien en opbloeien in sociale verbanden en bij uitstek binnen gezins- of familieverband.

Visie, vertrouwen, verzachten

Wij willen als kerken bijdragen aan een samenleving van vrede en recht. Ons land beschikt over voldoende veerkracht om asielzoekers op te vangen. De werkelijke problemen rond migratie, woningnood, klimaat, zorg en onderwijs worden niet opgelost door migranten tot oorzaak van deze problemen te maken. Een dergelijke beeldvorming maakt vluchtelingen tot zondebok. Om de werkelijke problemen aan te pakken, is veeleer vertrouwen nodig en visie. Daarvoor is ook nodig dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daarvoor is tenslotte nodig dat onze harten zich verzachten, zodat we in de meest kwetsbare ander een mens herkennen, voor wie ik de naaste kan zijn.

Dit artikel, afkomstig van de Raad van Kerken in Nederland, is ingestuurd door Wim Kleisen

Lichtjesavond begraafplaats Usselo

Woensdag 18 december 2024 om 19.00 uur

SAMEN herinneren, stilstaan en verdergaan

Woensdagavond 18 december a.s. wordt er weer een lichtjesavond georganiseerd op de begraafplaats te Usselo. Een moment van aandacht om al onze dierbaren die niet meer in ons midden zijn te herdenken en samen troost en verbondenheid te ervaren. Op de door honderden fakkels verlichte begraafplaats krijgt iedereen een kaars om na de herdenking op het graf van zijn of haar dierbare te plaatsen of in het speciale hart te zetten waar mensen worden herdacht die elders begraven of gecremeerd zijn.

Er zijn woorden van troost en passende muziek. Iedereen is van harte welkom.

De organisatie is in handen van Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo en ritueelbegeleider

Riëtte Wissink.



De weg naar vrede

Vrede, waar moeten wij dat in 'vredesnaam' zoeken?

In ons dorp, op straat, of thuis in allerlei hoeken? Je zou zeggen: vrede woont in het hart van ieder mens, maar als we rusteloos en hebberig zijn kennen we geen grens.

Als wij iedere dag het trieste nieuws zien op de TV vragen we ons af: "Waarom kunnen wij hier toch niets mee!?"

Natuur- en milieurampen, oorlog, geweld en criminaliteit; de computer met al z'n mogelijkheden staat centraal in deze tijd.

"Verbeter de wereld, begin bij jezelf", aldus pater Henry de Greve.

God wijst ons immers de Weg, de Waarheid en het Leven.

Hopelijk worden oorlogswapens ooit eens zonnestralen, dan kunnen wij leven in een wereld vol idealen.

Wees dankbaar, wees gelukkig, leef verdraagzaam met elkaar;

luister naar de natuurlijke stilte, Gods oneindig Liefdesgebaar.

Wil je graag vrede bestellen? Bel dan God op met je hart.

Of je jong bent of oud, je maakt weer een nieuwe start!

Nel Niekus, januari 2023

Dit gedicht is ingestuurd door Anneke Heino



Verjaardagen

12 dec	77	Mevr. C. Verschoor-van Beek	Schiestraat 77
13 dec	90	Mevr. G.A. Rosink-Brus	Helmerstraat 263
14 dec	82	Dhr. H.A. Wijnbergen	Vretberg 9
15 dec	76	Mevr. H.E.H. Nijhuis-Hesselink	Winterhaarweg 220
16 dec	76	Mevr. M.E. Lippinkhof-Hubers	Boekelose Stoomblekerij 59
18 dec	85	Mevr. G.J. Beuink-Wesselink	Mekkelholtsweg 125 130
19 dec	80	Mevr. R.J. Leefers-ter Heegde	Weustinkweg 9
22 dec	96	Dhr. F.J.L. Roelvink	Meidoornstraat 26, Hengelo
24 dec	77	Dhr. J.B. Lefers	Weleweg 170
25 dec	80	Mevr. M. Dommerholt	Vincent van Goghlaan 44
25 dec	83	Dhr. B.A. Dinkla	Meester De Wolfstraat 29
29 dec	76	Dhr. H.H. Heino	Roofs 2, Haaksbergen
2 jan	82	Dhr. E.J. Egberink	Oude Veenweg 102
4 jan	84	Mevr. G. Bel-Post	Jan van Elburgstraat 28
6 jan	82	Dhr. W. Cretier	Dirk Papestraat 66
7 jan	88	Dhr. H.J. Lutke Holzik	Burg Stroinkstraat 367
7 jan	78	Mevr. G.H.W. Driessen-Hulscher	Weisinkhoekweg 7
8 jan	85	Mevr. H.H. Pieteron-Abbink	Jan van Elburgstraat 69
10 jan	81	Dhr. H.G. Hobbelt	Knalhutteweg 297
11 jan	93	Mevr. H.H. Roerink-Blikker	Bruninksweg 11, Hengelo
14 jan	83	Dhr. J.H. Voogsgeerd	Boekelose Stoomblekerij 30
17 jan	87	Mevr. B.G. de Rijke-van Zeben	Wissinksdijk 80
18 jan	92	Dhr. P. Buijse	Broekheurnerplein 412
19 jan	77	Mevr. H.A.F. ter Horst-Scholten	Gerinkhoekweg 22
20 jan	88	Mevr. J.W. Roerink-Schukkink	Boerstege 8
1 jan	87	Mevr. G.J.J. Grotenhuis-Bergerink	Hengelosestraat 448
26 jan	77	Mevr. A.M. Afink-Ligtenbarg	Strootsweg 335
27 jan	82	Mevr. M.G.A. van Voerst van Lynden	Strootmanweg 12
31 jan	76	Mevr. G.B. Wevers-Scholten	Kwinkelerweg 7
1 feb	77	Mevr. J.E. Prenger-Hund	Floraparkstraat 80
2 feb	78	Mevr. J.H. Berenbroek-Grijsen	Buurserstraat 500
3 feb	75	Mevr. M.G.J. Ploeger	Bastinglaan 25
5 feb	81	Mevr. J.A. Kruisbrink-Versteeg	Jan van Elburgstraat 105
6 feb	79	Dhr. W. Oplaat	Morsweg 35
17 feb	88	Mevr. J.C.A.A. Bos-Heutink	Madoerastraat 4 8

19feb 93 Mevr. E. Smit-Schuite
 19 feb 79 Mevr. J.M. Oosterveld-Koeslag
 20 feb 88 Mevr. A.C.J. Askes-Tollenaar
 22 feb 85 Mevr. G.G. Van der Valk-Dekker

1 mrt 78 Dhr. S. Veenbaas
 2 mrt 83 Mevr. W. Overbeek-van het Loo
 3 mrt 90 Dhr. L. Janssen
 8 mrt 82 Dhr. J.F.W. Rommelaar

Dr. Koekstraat 3
 Morsbeekweg 50
 Agaatstraat 7
 Kwinkelerweg 39

Schiestraat 57
 Grote Veldweg 19
 P.C. Hoofflaan 6 10, Hengelo
 Stationsplein 29



Samenstelling van de kerkenraad

PREDIKANT

			tel.
ds. W. Heeren	Haaksbergerstraat 819	7548 PB	2316060

DIAKENEN

			tel.
M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	4357195
T. Dikken - Koning	Weleweg 32	7548 BB	4282435
L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	06 22702798

OUDERLINGEN

			tel.
B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	06 51066319
R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	06 55075120
A.J. Farro - Geessink	Berriehoek 31	7546 JK	06 13714202
H.J. Teussink-Nijhuis	Lammerinkweg 9	7546 RD	4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

			tel.
H.G.H. Abbink	Windmolenweg 45	7548 BK	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
Klaas Boersma*	Hilbertlanden 35	7542 JJ	06 14572261
P.Swank Penningmeester van de kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

			tel.
G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	4775776

* tevens lid moderamen

Kerkdiensten

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"



De diensten

15 dec de heer Wiltze Ekker **3e advent**

22 dec ds Jet Lieffink, Neede **4e advent**

24 dec. ds Maaike Schepers-v.d.Pol **Kerstavond, 22.00 u.
m.m.v. de cantorij**

25 dec ds Wiebke Heeren **1e kerstdag m.m.v. de cantorij**

29 dec mevrouw Carla Berbée

31 dec ds Wiebke Heeren **Oudejaarsdag 15.00 u. Tweekelo**

5 jan ds. Wiebke Heeren

12 jan ds. Hannie van Boggelen, Deventer

19 jan ds. Hetty Cohen Stuart-Fens, Haaksbergen

26 jan ds. Janneke Bekhof, Hengelo

2 feb ds. Wiebke Heeren

9 feb ds. Wiebke Heeren

16 feb ds. Jaap Jonk, Laren

23 feb ds. Hetty Cohen Stuart-Fens, Haaksbergen

2 mrt ds. Wiebke Heeren

9 mrt ds. Maaike Schepers-v.d. Pol, Enschede

De DRIEKLANK in het jaar 2025

Nummer kopij inleveren uiterlijk op: zal uitkomen op:

47.3 vrijdag 21 februari maandag 3 maart