



Protestantse
Kerk



Drieklank

mei 2026

Colofon**Adressen kerkgebouwen:**

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Redactie Drieklank:

Herma Blik & Roel Bruinsma
Kopij sturen naar:
Drieklank@protestantsege-
meente-usselo.nl

Predikant:

ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819 7548
PB Usselo
053-2316060
predikant@protestantsege-
meente-usselo.nl

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

Diaconie:

Henk Blik
06-22702798
hjblik@hjb-ict.com
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website:

www.
protestantsegemeente-
usselo.nl

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo

Foto voorblad:

Connie Hoekstra

Drukker: editoo B.V. te
Veenendaal



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varviksingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 49e jaargang nummer 5 mei 2026

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
ledenadministratie@protestantsegemeente-usselo.nl

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: vacature

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

vacature

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw

Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Gastpredikanten

Riet Ploeger
rietploeger@home.nl
06 - 40 20 52 46

Vanuit de pastorie

Benoemen

Neen, het gaat er niet om wie een lintje heeft gekregen.

In het scheppingsverhaal, waarin God een tuin aanlegt in Eden, vraagt God aan de mens om alle dieren een naam te geven. Met de stille hoop dat er tussen al die soorten een wezen zal zijn, dat de mens als een van zichzelf herkent. Maar dat is niet zo.

Daarop maakt God de vrouw. Als een partner, een gelijke. Zo roept de mens uit toen hij de ander ziet. En noemt haar:vrouw.

Daardoor wordt de mens, die de ander vrouw roept, man. In het benoemen wordt dus het verschil hoorbaar. Jij een vrouw, ik een man.

En inmiddels zijn er nuances bijgekomen voor wat een vrouw of een man zijn kan.

Het benoemen brengt een werkelijkheid tot stand. Dat wordt dus onder andere in het tweede scheppingsverhaal duidelijk.

Wij benoemen de hele dag dingen om ons heen. Zonder dingen te benoemen, zonder een ander mens bij de naam te noemen, wordt het leven ingewikkeld. Dat merk je aan kinderen, of je eigen kinderen of die van vrienden. Wat zijn kleine kinderen blij wanneer zij ons grote mensen aan het verstand kunnen brengen, wat ze graag willen of wat ze zien. Als zij eindelijk het woord ervoor hebben gaat het spreken met mama of papa meteen veel beter.

Ook situaties kun je benoemen. Je kunt er op wijzen dat er al voor de derde keer een ongeluk aan steeds dezelfde kruising is gebeurd. Je kunt ook de onoplettendheid van deelnemers in het verkeer benoemen. Je kunt met je woorden vooral je medeleven met de slachtoffers benoemen. Zo heb je drie verschillende manieren om een en dezelfde situatie te omschrijven.

Benoemen maakt mensen en dingen zichtbaar. Maar je kunt het ook laten om woorden of dingen te herhalen. Omdat ze anderen pijn zullen doen. Woorden die gedacht en geschreven zijn om anderen te krenken. Bewust, met opzet.

Als je het nalaat om zulke woorden te beoemen, zulke zinnen te herhalen, neem je de kracht weg bij deze woorden. Als mensen herhaaldelijk gemeen of onwaar over anderen vertellen, kun je dit onderbreken. Je hoeft niet te herhalen wat diegene zei. Letterlijk niet maar ook niet op je telefoon of in

de mail.

Door zulke dingen niet te benoemen, haal je de werkelijkheid van vooroordelen, van haatberichten weg.

Benoemen is een kracht. Laten wij die gebruiken. Voor het goede.

Ds. Wiebke Heeren

Vanuit de kerkenraad

Woensdag 22 april j.l. mocht ik de voorzitterskamer ter hand nemen en de vergadering openen. Enerzijds raar, anderzijds heel vertrouwd. Het kwam mij niet vreemd voor, want na twee zittingsperiodes en nu als herintreder wist ik natuurlijk wel hoe het er op een kerkenraadsvergadering aan toe gaat. Na de opening is er altijd een moment van bezinning en ds. Wiebke Heeren haalde een moment aan van de gezamenlijke studiedag met de kerkenraad van Haaksbergen welke op 18 april had plaats gevonden. We hadden die dag een opdracht om foto's te maken in de natuur die te maken hadden met verbondenheid. Hiervoor gebruikte ze een foto van een brug waarop een kerkrentmeester van Haaksbergen stond en een kerkrentmeester van Usselo, "kom over de brug", en dat is natuurlijk veel verder uit te diepen. We hebben in het ontmoetingscentrum bij de schaapskooi een geweldige dag gehad. Nogmaals dank aan de organisatie. Tevens kijken we terug op een prachtige expositie die het laatste weekend van maart heeft plaatsgevonden in onze kerk. Ruim 800 bezoekers zijn er geweest, hoe mooi is het dat we onze kerk op die manier kunnen laten zien. Heel bijzonder was de bijdrage van de kinderen van de Usselerschool. Elders in deze uitgave leest u meer over deze expositie.

De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie werden toegelicht en goed gekeurd. We danken onze penningmeesters voor hun werk en correcte uitvoering.

De ouderlingen en diakenen deden hun zegje. Het jeugdwerk staat op een laag pitje, toch heeft onze predikant, samen met Jenny Stokkers de kinderen van de Usselerschool voor de Pasen uitgenodigd in de kerk en verteld over diverse betekenissen, zoals o.a. de gebeurtenissen rond Pasen en het doopvont. Dit is zeer waardevol ervaren en het zou mooi zijn dat er toch weer een (half)uurtje

godsdiensdienst op school zou worden gegeven.

Het pastorale team organiseert een gezellige avond op 26 mei, waar we onder het genot van een hapje en drankje gezelschapspelletjes doen en/of bijv. een potje kaarten. (meer hierover in deze uitgave) Er zal tijdens de popfeesten van Usselo op de zondagochtend (11.00 uur) een dienst in de feesttent worden gehouden, waaraan Jan Riesewijk zijn medewerking verleent.

De startzondag staat gepland voor 13 september, deze wordt gehouden in Usselo en zal gezamenlijk zijn met Haaksbergen.

Onze predikant liet weten dat ze in juli 2027 met emeritaat gaat, wat betekent dat we weer aan de slag moeten om een nieuwe predikant "te strikken". Hiervoor zullen binnenkort de eerste stappen worden genomen.

Mijn voornemen was om de vergadering qua tijd goed te beheersen, helaas duurde het een half uurtje langer. Terugkijkend op een goede avond eindigde Roel ter Borg de vergadering met een tekst uit het liedboek.

Riëtte Wissink (preses)



Van de kerkrentmeesters

Als kerkrentmeesters hebben we op 15 April vergaderd en de lopende zaken opgepakt. Als eerste de notulen en die worden goedgekeurd onder dank aan de notuliste.

Meestal is dan het volgende agendapunt de financiën door Paul. Deze avond heeft Paul de gecontroleerde afrekening gepresenteerd van 2025. Verder in deze Drieklank leest u hier meer over in het verslag van de brede kerkenraad.

De functies in de nieuwe samenstelling moesten we nog bespreken/overleggen met de volgende uitkomst: Gerard de Jongh algemeen Adjunct /Paul Swank penningmeester/Klaas Boersma voorzitter. We zijn dankbaar en blij dat bij het college van Kerkrentmeesters alle functies weer bemenst zijn. Dit is wel belangrijk voor de eventuele tekenbevoegdheid.

Op 8 April zijn de Kerkrentmeesters van Haaksbergen bij ons op bezoek geweest in het kader van samenwerking en elkaar beter te leren kennen. Het was een fijne avond om elkaars werkwijze en ideeën met elkaar te delen. Temeer omdat ook de tijd aanbreekt om na te denken over een nieuw te beroepen predikant. Het was goed om hierover met de Kerkrentmeesters van Haaksbergen na te denken en wat ideeën te ventileren. Een week later hadden wij de studiedag in Haaksbergen en viel alles (op de brug) NOG beter op z'n plek

Er is een korte update van het orgel van Twakkelo besproken en we hebben de opknapbeurt/onderhoudsbeurt groen licht gegeven.

Het RIE rapport is gereed en kan in het archief om eens per jaar te agenderen en zo nodig bij te werken.

Over de expositie Beeldend Boekelo kunt u in deze uitgave genoeg lezen. Het was een succes. Als Kerkrentmeesters hebben we met genoeg helpers de kerkzaal leeggeruimd en weer ingeruimd. De dag voor het inruimen heeft de firma Asito de gehele kerkzaal gereinigd.

En verder zijn nog genoeg kleine zaken de revue gepasseerd en voordat je het doorhebt is het alweer 22:00 uur geweest.

Namens de Kerkrentmeesters

Klaas Boersma



Giften

t.b.v. de plaatselijke gemeente

Mevr. V. € 15,00

Mevr. O-K € 20,00 via mevr. Teussink

Dhr. H.W. € 20,00 via mevr. Teussink

Mevr. R-B € 20,00 via mevr. Teussink

Mevr. B.-W. € 50,00 via mevr. Teussink

Mevr. R. € 15,00

Jaarrekening 2025

In de vergadering van 22 april 2026 heeft de kerkenraad de door het college van kerkrentmeesters opgestelde jaarrekening van 2025 vastgesteld en goedgekeurd.

In het jaar 2024 zijn de opbrengsten uit onroerend goed ongeveer aanmerkelijk gedaald in vergelijking met het vorige jaar. De belangrijkste oorzaak is de daling in aantal en omvang van koffietafels na uitvaarten. De overige verhuur bleef redelijk op peil. Mede door de problemen op het wereldtoneel hadden wij verwacht dat in het jaar 2025 voor een in de vermogensinkomsten zouden zorgen, maar dit is erg meegevallen.

De inkomsten uit levend geld (vrijwillige bijdragen, collecten en giften) bleken ondanks het dalend aantal gemeenteleden op hetzelfde niveau te blijven. Beginnend met een geslaagde Actie Kerkbalans 2025 bleken ook de inkomsten uit collecten en giften reden tot tevredenheid te geven.

Aan de kostenkant valt op dat de kosten voor kerkelijke gebouwen zijn gedaald in vergelijking met 2024. Door extra uitgaven in onderhoud, verduurzaming en energie kwamen de uitgaven boven begroting uit. Om in de komende jaren voldoende geld te hebben voor verdere maatregelen van verduurzaming en groot onderhoud hebben we extra geld opzij gezet. Alle overige kosten zijn in vergelijking met het jaar 2024 en met de begroting voor 2025 ongeveer gelijk gebleven. Daarin hebben zich geen grote uitschieters voorgedaan.

Teneinde meer rendement uit ons vermogen te krijgen dan met sparen mogelijk is, houden wij een portefeuille in maatschappelijk verantwoorde beleggingen aan. Door een eenmalige koop/verkoop transactie in 2024 is een winst gerealiseerd van ca. € 32.000. Deze winst was eenmalig, zodat een dergelijk bedrag in 2025 ontbreekt.

Het jaar is overeenkomstig de begroting afgesloten met een verlies. Tegenvallende inkomsten en het ontbreken van bijzondere baten zijn de belangrijkste oorzaken hiervan.

Het kan zijn dat u vragen heeft over de jaarrekening of deze wilt inzien, neemt u dan gerust contact met mij op via telefoonnummer 06-10301492.

Namens de kerkrentmeesters

Paul Swank

NB op de volgende pagina de jaarrekening in cijfers.

Jaarrekening

Opbrengsten en baten

Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente en dividenden
Opbrengsten levend geld
Totaal opbrengsten en baten

Begroting 2025	Realisatie 2025	Realisatie 2024
56.600	56.800	70.100
16.200	24.200	28.600
80.300	80.600	80.000
<u>153.100</u>	<u>161.600</u>	<u>178.700</u>

Uitgaven en kosten

Kosten kerkelijke gebouwen en inventarissen
Afschrijvingen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten
Totaal uitgaven en kosten

66.200	76.300	82.200
4.900	5.100	5.500
64.000	63.000	59.300
10.200	9.100	10.300
6.700	5.300	5.300
15.600	12.200	16.400
8.700	8.800	8.100
4.200	4.700	4.200
<u>180.500</u>	<u>184.500</u>	<u>191.300</u>

Saldo opbrengsten en baten min uitgaven en kosten
Saldo incidentele baten en lasten
Resultaat

-/-	27.400	-/-	22.900	-/-	12.600
	-	-/-	2.500		32.600
-/-	<u>27.400</u>	-/-	<u>25.400</u>		<u>20.000</u>

**Vanuit de
diaconie**

Voedselbank

Nog steeds zijn we als kerk van Usselo bezig met het inzamelen van boodschappen voor de voedselbank! De stichting Voedselbank helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten.

In de hal van de kerk staat iedere zondag een doos van de voedselbank om goed verpakte producten met een juiste houdbaarheidsdata in te doen. Vlees- en vis in blik, groenten in blik en pot, broodbeleg zoals jam, pindakaas of chocopasta. Of rijst, pasta, couscous en langhoudbare voedsel producten en oliën. Maar ook hygiëne producten zijn welkom!

Als U bij de wekelijkse boodschappen één product extra koopt, en de hele gemeente doet mee, dan hebben we iedere week een volle doos!



Doet U weer mee!
Hartelijk dank namens de diaconie

Liesbeth Harms

Verkort Overzicht

	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	593	645	619
Opbrengsten levend geld	800	1.530	1.479
Door te zenden collecten en giften	7.500	7.357	7.645
Totaal baten A	8.893	9.533	9.744
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	50	172	125
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	615	494	484
Kosten beheer, administratie en archief	50	0	-
Rentelasten/bankkosten	480	497	513
Diaconaal werk plaatselijk	900	693	824
Diaconaal werk regionaal/landelijk	100	27	6
Diaconaal werk wereldwijd	450	977	415
Afdrachten door te zenden collecten en giften	7.500	7.357	7.645
Totaal lasten A	10.145	10.217	10.012
Operationeel resultaat (A)	-1.252	-684	-269
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	34
Incidentele lasten	-50	-16	-
Incidentele baten en lasten (B)	-50	-16	34
Resultaat verslagjaar (A+B)	-1.302	-700	-235
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-1.302	-700	-235

Als u vragen heeft over deze jaarrekening dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de diaconie, Henk Blik tel. 06-22702798

Collectes kerkdiensten

22-02	Plaatselijke Diaconie	€ 105,10
	Plaatselijke gemeente	€ 110,00
01-03	Voorjaarszending Libanon	€ 124,00
	Plaatselijke gemeente	€ 108,00
08-03	Werelddiaconaat Egypte	€ 87,65
	Plaatselijke gemeente	€ 98,00
15-03	Werelddiaconaat Moldavië	€ 77,75
	Plaatselijke gemeente	€ 86,50
22-03	Werelddiaconaat Burkina Faso	€ 109,60
	Plaatselijke gemeente	€ 96,70
28-03	Open Venster, Wens Ambulance	€ 309,30
29-03	Missionair werk	€ 82,67
	Plaatselijke gemeente	€ 109,00
05-04	Paascollecte (via diaconie Usselo)	€ 65,00
	Plaatselijke gemeente (Haaksbergen-Buurse)	
12-04	EKIKO	€ 52,00
	Plaatselijke gemeente	€ 63,00
19-04	City Pastoraat	€ 90,90
	Plaatselijke gemeente	€ 86,00
26-04	Kliederkerk	€ 99,20
	Plaatselijke gemeente	€ 107,83

Open Venstermiddag

het is een mooie zonnige middag zo net voor Palmzondag. We zien de bezoekers voor de expositie in de kerk en hier in het verenigingsgebouw veel bezoekers voor deze middag.

Greetje van der Valk heet ons welkom en leest een gedicht voor Pasen. Het thema is: "Vrolijk zijn in onzekere tijden." Heel actueel! In de meditatie door ds. Wiebke Heeren komt naar voren dat we het licht mogen ontdekken ook al zien we niet direct, zoals de vrouwen die bij zonsopgang naar het graf gingen en somber waren maar toch later het licht mochten zien!

Na het zingen, de meditatie en een pauze, kwamen de mensen van **Wensambulance OostNederland** aan het woord. Via een filmpje werd snel duidelijk wat de werkwijze en het doel van deze stichting is. Het criterium is: liggend vervoer is noodzakelijk. Verder is elke wens bespreekbaar! Hulpmiddelen worden ingezet afhankelijk van de behoefte. Er zijn 150 vrijwilligers en het vaste adres is aan de Krabbenbosweg 46 te Hengelo. Hier staan de 4 ambulances die beschikbaar zijn voor de aanvragen van de wens. Ongeveer 400 mensen per jaar maken gebruik van deze organisatie. Er



gaat een vaste chauffeur mee en een verpleegkundige zit in het team. De overige vrijwilligers moeten verplicht cursussen volgen zoals BHV en EHBO. Het vervoer is gratis, zorgen voor eten/drinken onderweg door de familie is wel wenselijk.

Voorbeelden van wens zijn: een dagje naar het strand (er zijn speciale strandrolstoelen), het bijwonen van een begrafenis van een familielid of bekende, een voetbalwedstrijd bezoeken. Het advies is om bij ernstige ziekte de wens die men nog heeft niet te lang uit te stellen want dan kan het wel eens snel te laat zijn.

Buiten kon men een ambulance van binnen bekijken. Ook kon foldermateriaal en een knutselbouwplaat van een ambulance worden meegenomen. Donaties altijd welkom! Een rit kost ongeveer 500 euro en er is geen subsidie.....Giften via **www.wensambulance.nl** en ook kan er via deze website een aanvraag worden gedaan. Dit kan ook via de mail: **info@wensambulance.nl** Na deze interessante lezing werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en drankje en daarna de broodmaaltijd die weer zeer goed was verzorgd!

Herma Blik-Folbert



uitleg over de wensambulance

In memoriam

Bea ter Heege

In de nacht naar zondag 29 maart overleed Bea ter Heege in het MST in Enschede. Haar laatste dagen waren bepaald door angst en niet meer kunnen zien wat het leven nog kon zijn. Ze koos een uitweg die iedereen overviel. Maar de afhankelijkheid die steeds verder haar dagen binnenkwam, wilde ze niet meer mee maken.



Bea ter Heege

Bea ter Heege was een vrouw die gewend was haar leven zelf te bepalen. Ze had altijd in een grote onafhankelijkheid geleefd. Met haar tweede partner Oene Roolvink was ze zeer gelukkig. Samen hadden ze de oude boerderij helemaal verbouwd, het was haar geboortegrond. En beide genoten van het leven op het erf met veel buitenzijn, dieren om zich heen en een grote vrijheid.

Ze hadden een andere toekomst samen gezien, maar met de tijd werden de diagnoses bij Bea

steeds indringender, tot twee jaar terug werd geconstateerd dat ze de ziekte ALS had. Ze had moeite met het vooruitzicht.

Als enig kind werd Bea ter Heege geboren op 21 december 1957 als kind van Jan Johan ter Heege en Johanna Emma Brus. De boerderij aan de Buuserstraat was al eeuwen in familiebezit. Toch koos Bea eerst voor iets heel anders. Ze ging geschiedenis studeren in Groningen. Want bij het doorgronden van vroegere tijden en die begrijpen lag haar hart. Maar haar vader stierf vroeg, toen ze maar net begonnen was. En ze besloot om terug te gaan naar haar ouderlijk huis en haar moeder te helpen met de boerderij. Ze heeft er geen spijt van gehad. In Enschede volgde ze een opleiding tot bibliothecaris, daar kwamen in haar beroepsleven steeds meer functies bij, want ze kon goed organiseren. En ze kon heel lange werkdagen maken.

Maar ook haar interesse bleef ze volgen als hobby, over de geschiedenis in het gebied waar ze leefde, kon ze veel vertellen. In die tijd ontmoette ze haar eerste partner, met die ze meer dan twaalf jaar getrouwd was.

In die tijd leefde ze in Enschede. Terug op de boerderij hoopte ze ooit weer iemand te ontmoeten om het leven te delen. En dat gebeurde meer dan tien jaar terug. Oene en zij waren heel blij met elkaar en ondernamen geregeld dingen. Maar Oene had nog een baan in het Noorden. Toen het besluit viel om in Twente te blijven en de boerderij aan te pakken, ontstond een groot project waar beiden trots op waren. Ze maakten een mooi onderkomen van de oude boerderij en moderniseerden het hele huis. Maar waar de tijd zou aanbreken om er in volle teugen van te genieten, werd het lichaam steeds brozer van Bea.

Tot de diagnose kwam, die een klap was voor haar. Wel probeerde ze verder van de gezamenlijke dingen te genieten, maar er was een donkere wolk over haar leven komen hangen die mee bepaalde. Juist het vooruitzicht, zo afhankelijk van anderen te worden, was een dreiging die ze moeilijk verdroeg.

De club van vrienden en vriendinnen, met die Bea al sinds schooltijd optrok, bleef mede een steun en toeverlaat. Zij dachten ook mee bij het organiseren van de uitvaart.

Het was een levenslange verbondenheid ontstaan, waar de partners ook bij hoorden. Bea stond bekend als gastvrij bij hen, als goede kokkin en als trouwe vriendin. Dit kwam terug in de bijdragen in de uitvaartdienst in het crematorium. Ook de

kinderen van Oene vertelden hierover.

Met een tekst uit de brief aan de Romeinen werd de liefde van God als onverbreekelijk benoemd. Een vertrouwen dat bij Bea gewond was geraakt door haar ziekte.

Ze verlangde ernaar. En zo hebben we het over haar leven nog een keer uitgesproken tijdens de uitvaartdienst.

Deze liefde vol van ontferming wensen we ook voor Oene en zijn kinderen, voor allen die met Bea verbonden waren en het gemis ervaren.

Ds. Wiebke Heeren

Annie Bos - Heutink

Op 9 maart overleed **Annie Bos - Heutink** in een verpleeghuis in Enschede. De laatste jaren van haar leven had ze zorg nodig vanwege een vorm van dementie. Zo kwam ze terecht in het verpleeghuis aan de Madoerastraat. Ze werd 89 jaar.

Annie Heutink werd op 17 februari 1937 geboren als eerste kind van Alex Heutink en Hendrikje Ruyter. Ze kreeg uit het voorgeslacht een rij van namen mee, waar ze trots op was: Johanna Collina Augusta Amalia. Later werd broer Albert in het gezin geboren.

Meer dan 50 jaar was ze getrouwd met Herman Jan Bos. Twee kinderen werden in hun huwelijk geboren. Robert en Erwin. Ze was een zeer zorgzame moeder, dat was voor de kinderen en ook later de kleinkinderen heerlijk. Er kon heel veel in huize Bos.

Als puber kan dat wat anders aanvoelen. Maar haar belangstelling voor allen die bij haar in huis kwamen werd geroemd. Want ze zorgde goed voor iedereen. Zelf werd ze ook als kind en opgroeiende jongere met grote zorg omgeven, dus het was voor haar vanzelfsprekend om dit aan anderen ook mee te geven.

Haar dooptekst, die ze extra bewaard had in een kleine bijbel, werd de tekst voor de overdenking: 'Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij.' Een zin uit het boek van de profeet Jesaja. Het gaat daar om het hele volk. God spreekt een belofte uit naar Israël, het zal gered worden uit de ballingschap.



Annie Bos-Heutink

Het kennen dat in deze zin wordt uitgesproken, komt van God naar de mens. Deze lijn, die bewaard worden door God, geloofde Annie Bos. Het lied 'Wat de toekomst brengen moge' was in haar aanwezig, zelfs in de dementie. En het was als het ware een verlengstuk van deze lijn uit Jesaja 43.

Voor de beide gezinnen van de zonen was het een grote troost dat deze keer iedereen aanwezig kon zijn. Want bij de uitvaart van hun vader was net de coronatijd begonnen en moesten ze grote afstand houden. Dat gaf extra verdriet.

Zoon Erwin en twee kleindochters vertelden hun verhaal over hun moeder en oma, zo werd een goed beeld van Annie Bos geschetst. Van de liefde die ze gaf.

De beide zonen met hun gezinnen en allen die zich met Annie Bos verbonden wisten, wensen wij troost toe en mensen die hen in het gemis nabij zijn.

ds. Wiebke Heeren

En verder.....

Meer over de dieren in mijn tuin....

Hierover zou ik moeten schrijven, zo kwam van verschillende kanten het verzoek naar mij toe. Tja, dan zal ik het over de roeken moeten hebben. Sociale vogels die voor elkaar opkomen, die als een soort kleine kolonie rondom mijn huis leven.

Vanwege de hoge bomen.

Afgelopen jaar hadden ze de gewoonte, mij rond vijf uur in de ochtend wakker te maken. Want ze beginnen als ware handwerkslieden vroeg in de ochtend met nestmateriaal klaar te maken. Het klinkt alsof een heel timmerbedrijf op het dak aanwezig is. Met hun snavels maken ze alle mogelijke takken van de bomen een stukje kleiner. Om ze in hun nesten te kunnen verwerken. Dit jaar begonnen ze later in de ochtend waarvoor ik dankbaar was. Maar dit jaar hadden ze iets nieuws gedaan. Precies boven mijn achterdeur bleken ze bezig te zijn. Dat betekende iedere ochtend een moment van gymnastiek want ik verzamelde de rest takken die voor mijn deur lagen. Zo vult zich mijn groencontainer vanzelf.

Dit is nu sinds medio maart aan de gang. Voor aan het huis is een ander stel roeken dezelfde procedure begonnen. Dat is dan twee keer rapen. Mijn oefengymnastiek voor hen betekent dat ik 's morgens de achterdeur open doe en in de handen klap, waardoor ze een of twee ronden rond het huis vliegen en dan in de bomen terug komen.

Ze hebben dondersgoed in de gaten wanneer ik aanwezig ben want dan is de auto er.

Zodra ik wegrijd, weten zij dat ze het rijk voor zich alleen hebben. Ik neem aan dat ze hopen dat ik wat langer wegblijf. En, dat moet ik eerlijk toegeven, dat is wel wederzijds.

Af en toe zie ik ze met z'n meerderen achter een roofvogel aan jagen. Want die bedreigt hun navolgende generatie. Ze hakken in de lucht naar de roofvogel, dwingen hem weg te vliegen. En steeds hoger. Het is geen spel, maar zeer serieus. Of het hen echt lukt, kan ik niet beoordelen.

Een bijvangst is dat ze ook mos uit het gazon trekken om het nest lekker zacht te maken. Ik hoef alleen nog de rest weg te harken dan komt er al veel meer lucht in de bodem.

Je weet wat je aan elkaar hebt, zal ik maar zeggen.

ds Wiebke Heeren

Tafelgesprek

een term die we nu al een paar jaar gebruiken voor de gezamenlijke maaltijd met gesprek, zo om de 6-8 weken. De laatste keer van dit seizoen was op 7 mei, net voor deze Drieklank uitkomt, weer in het Verenigingsgebouw. Maar soms gaan we naar een andere plek: zo waren we in maart te gast in de woonkeuken van de familie Aalpol-Pasman. Hier was de pannenkoekenbakker Henk Blik samen met Joke aan het werk om ons te voorzien van een grote stapel pannenkoeken!

We hopen deze activiteit na de zomer weer op te pakken, hou de data in de gaten!

Herma Blik en Wiebke Heeren



Hagepreek op Hemelvaartsdag

Dit jaar is de Hagepreek bij de **familie Rietman aan de Zendvelderweg 16 in Buurse**, aanvang 10 uur. Vanwege de beperkte parkeerruimte wordt aangeraden om samen te rijden of op de fiets te gaan. De kortste fietsroute vanuit Usselo is 9 km. Roel ter Borg heeft ook dit jaar weer een fietstocht uitgezet. Die tocht is 19 km lang. Om op tijd te komen vertrekken we om kwart over 8 stipt vanaf het Verenigingsgebouw. Bij regen vervalt de georganiseerde fietstocht. Opgave is niet nodig.

Expositie "Kwetsbare Vrijheid"

- een terugblik

Kunstenarscollectief Beeldend Boekelo kan terugkijken op een prachtige expositie in het laatste weekend van maart 2026. Na een verrassende pop-up expositie in 2024 en een mooie kunstroute langs vier locaties in 2025, genoten kunstenaars en bezoekers dit jaar van de gastvrijheid in de kerk van de Protestantse Gemeente in Usselo.

En de kunstliefhebbers wisten Usselo te vinden, 837 bezoekers telden we. Het was ook niet te missen, de spandoeken, de posters en folders : "Boekelo exposeert"

Wie Usselo binnen reed, kon meteen zien 'woar 't op an mös'. Wapperende vlaggen, een creatieve installatie op het voorplein, de kerkdeur die gastvrij openstond.

Bij binnenkomst vormde het sfeervolle interieur met een prachtige lichtinval een mooi decor, waar de werken goed tot hun recht kwamen. Maar de kerk was meer dan een decor. Ook in de gerfkamer waren kunstenaars en publiek hartelijk welkom.

Het thema "Kwetsbare Vrijheid" was gekozen in samenhang met het verhaal van het kippenhok op de Weele, door de Historische Kring aanschouwelijk gemaakt. Dit thema, in de huidige tijd een zeer actueel thema, was door de kunstenaars op uiteenlopende manieren verwerkt. Veel bezoekers toonden zich onder de indruk van wat de kinderen van de obs Molenbeek samen met Barbara Sendker hadden gemaakt.

Kortom: Beeldend Boekelo mag met veel voldoening terugkijken op een geslaagd evenement en doet dat graag samen met de Protestantse Gemeente Usselo. Vanaf het eerste contact in de voorbereiding, tijdens en na afloop van de expositie was er een plezierige samenwerking, waarvoor onze dank.

Een mooie basis om verder samen op te trekken om een Gezamenlijk Kunstwerk voor Usselo tot stand te brengen.

Beeldend Boekelo
april 2026

www.beeldendboekelo.nl





De expositie "Kwetsbare vrijheid" was een groot succes!

Een bezoeker:
"De opzet en sfeer van deze expositie raakten mij.
Alle kunstwerken, vooral die van de kinderen, zijn prachtig!"



Wim Wouffels: De spitsch van een boegje vrije mensen

Beeldend Boekelo bedankt je heel hartelijk voor alle hulp, ondersteuning en medewerking.

Kaart van de organisatie Beeldend Boekelo

Expositie "Kwetsbare vrijheid"

persoonlijke ervaring.....

Op 27, 28 en 29 maart j.l. was er een bijzondere expositie in onze kerk, met het verhaal van "Het kippenhok op De Weele" als uitgangspunt. Ik had al contact met "Beeldend Boekelo" (BB) vanwege de expositie van vorig jaar, een kunstroute. Eén van locaties was "De Marcellinus", katholieke kerk in Boekelo. Min of meer vanzelfsprekend was nu de Protestantse Kerk in Usselo aan de beurt. Een week lang was deze ruimte beschikbaar voor de kunstenaars van BB. Best spannend.

We stellen nu vast dat het zeer geslaagd was in alle opzichten. Voor de zondagsdienst naar de Johanneskerk in Tweekelo te gaan was geen probleem. Voor eventuele rouwdiensten waren alternatieven, gelukkig niet nodig. De hele kerk ontruimen: zo gepiept met een paar sterke mannen. Goed overleg tussen kerkrentmeesters van PGU en organisatie BB. Alles verliep volgens plan. Wat een belangstelling! Stuk voor stuk mooie kunstwerken, verschillend in stijl en werkwijze. De bijdrage van de kinderen van de "Usselerschool" (OBS Molenbeek, locatie Usselo) maakte het meeste indruk. Barbara Sendker (Cultuureducatie Enschede) heeft als bevroren 'kunstjuf' 2 kunstwerken gemaakt met de leerlingen van groep 7 en 8. Eerst uitleg over het thema "Kwetsbare vrijheid". Vervolgens aan de slag met een kijkdoos over kinderarbeid en een schilderij op glas van hun eigen gezicht, uit hun mond rolde een tekst over gewenste/gedroomde vrijheid.



kunstwerk school Usselo

Bezoekers waren verrast dat de kerk er zo mooi uitzag van binnen. De gerfkamer als 'inloopcafé'. Even bijpraten met één van de exposanten, je



naam noteren voor een idee/bijdrage aan het gezamenlijke kunstwerk in Usselo of een kaartje achterlaten voor de verloting. Voor 3 prijswinnaars was er een kunstwerk naar keuze beschikbaar.

Lieve mensen van Beeldend Boekelo, het was een bijzondere ervaring, die veel verbinding heeft opgeleverd. Heel hartelijk dank voor de prettige samenwerking, mede namens de kerkenraad. We zien jullie graag nog een keer terug.

Het verhaal over "Het kippenhok" en de expositie gaat nog verder:

De kerkenraad wil naar aanleiding van de expositie een aantal kunstwerken in de kerk of het Verenigingsgebouw langere tijd tonen, zodat u ze nog eens rustig kunt bekijken. Te beginnen met de schilderijen van Lida Vrij, onderduikers in oorlogstijd toen en moeder en kind in oorlogstijd nu. Links achterin de kerk te zien vanaf begin mei.

Een gezamenlijk kunstwerk voor en door Usseloërs: Buurtkring Usselo heeft budget aangevraagd en gekregen. Ongeveer 15 personen doen mee. Op 15 april is de groep voor het eerst bij elkaar geweest. De volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 12 mei a.s. om 20.00 uur in de gerfkamer. Op dinsdag 7 april j.l. zijn er voor Paul Glasel en Jetty van Thijn, onderduikers van "Het kippenhok", Stolpersteine gelegd aan de Nieuwe Beekweg 199 in Boekelo. Donderdagavond 30 april is er een documentaire op NPO 2 om 22.45 uur, getiteld "De brief", onderdeel van de serie "De Joodse wereld". Tom Egberts komt "Het kippenhok" op het spoor bij zijn zoektocht naar een Joodse familie. Jetty van Thijn is één van hen.

Er is een 7-delige podcast-serie gemaakt over de Joodse Raad van Twente (te beluisteren via NPO Luister) waarin o.a. over "Het kippenhok" wordt verteld. Wiebke verwees in de dienst van zondag 26 april, in de verkondiging, hier ook naar.

Joke Pasma

Dialectdienst 28 juni

Zondag 28 juni a.s. is er om 11 uur een dialectdienst in de feesttent van Stichting Popfeesten Usselo (SPU).

Een bestuurslid van het SPU kwam op het idee om een kerkdienst in het programma van de zomerfeesten op te nemen. Goed plan! Dan doen we dat in het dialect, was onze reactie. Aan de invulling van de dienst wordt gewerkt door Nandine Wissink en Nieck Exterkate (SPU) en Riëtte Wissink en Joke Pasman (PGU). Buurtkring Usselo ondersteunt mede dit initiatief. Nadere informatie volgt.

Joke Pasman

Kerkasiel in Kampen

Bericht over het bezoek op 7 april in de avond met ds. Wim de Jong en ds. Wiebke Heeren en een aantal gemeenteleden vanuit Haaksbergen en Usselo.

In de Open Hof in Kampen wordt al sinds november 2024 kerkasiel verleend aan de familie Babyants uit Oezbekistan. De familie zou na bijna 12 jaar door Nederland worden uitgezet.

Met 12 mensen uit Haaksbergen en Usselo, die deze familie uit Oezbekistan willen steunen, en de kerkelijke gemeente in kampen, hebben we een dienst verzorgd.

De doorlopende diensten – ook in de nacht- vinden nu al meer dan een jaar plaats. Uit heel Nederland en vanuit diverse kerken wordt hieraan meegewerkt. Op de website van kerkasiel Kampen kan men intekenen voor een datum en tijd. De familie zelf verblijft in andere ruimtes wegens privacy en eigen gezinsleven. Alleen op zondag doet men mee in de viering in de kerkzaal.

Wij hadden tussen 18.00 en 20.00 uur een gezamenlijke dienst met maaltijd in een zaal naast de kerkzaal. Het licht, de brandende kaars, werd vanaf 18.00 uur aan ons overgedragen. Als we binnenkomen in het kerkcentrum de Open Hof valt op hoeveel vrijwilligers er in de weer zijn om alles in goede banen te leiden. In de zaal waar onze viering plaatsvind zetten we onze meegebrachte etenswaren op tafel en delen met elkaar. Er zijn teksten en liederen voorbereid en we hebben om de beurt onze inbreng.

De leidende tekst van ons deel kwam uit het evangelie van Lucas, het verhaal over de Emmausgangers in hoofdstuk 24. Daaromheen weefden de deelnemers met gedichten en teksten gedachten, tot aan het breken van brood en delen van druiven als teken van de vrucht van het koninkrijk. De maaltijd aan tafel ging over in het vieren van het Heilig Avondmaal.

We hebben deze bijeenkomst afgesloten met teksten over de Zegen door de engelen. Enkele teksten hiervan:

Moge de engel van de Gerechtigheid je zo verontrusten
dat je de kant van de armen en misdeelden kiest.
Moge alle engelen je beschutting bieden
en je vreugdevolle bewaarders zijn.

Na afsluiting van onze viering hebben we de brandende kaars onder het zingen van "Als alles duister is" weer overgedragen aan een volgende groep die hun viering om 20.00 uur starten. Het is moeilijk om in een korte tekst weer te geven wat deze viering met ons heeft gedaan maar het was zeker emotioneel. En het maakt je bewust van de vanzelfsprekendheid dat wij mogen leven in een veilig land en dat wij onze kinderen hier vrij mogen opvoeden.

Op de foto een impressie
Meer informatie via de website: <https://kerkasielkampen.nl/>

Roel ter Borg, Wiebke Heeren en Herma Blik.



Gezamenlijke maaltijd

NB inmiddels is er een nieuwe datum bekend: op maandag 18 mei gaat ds. Wim de Jong tussen 16-18.00 uur een viering verzorgen, als u mee wilt opgeven bij hem via: w.dejong@pkn-haaksbergen.nl

Organist

In menig protestants huisgezin stond er een: een harmonium. Ook wel - wat oneerbiedig - een Psalmenpomp genoemd. Zo ook in het gezin waar één van onze twee organisten opgroeide. Dat gezin woonde in die tijd in Deventer, daar is **Gijs van Schoonhoven**, geboren in 1953, samen met zijn zuster opgegroeid. Het gezin behoorde er tot de Baptistengemeente.

Gijs is sinds vorig jaar samen met Peter Slotman organist in onze gemeente.



Reden voor mij om hem eens op te zoeken, en over dat bezoek wat op te schrijven.

Gijs bewoont een alleraardigst huis vlakbij het Van Heekpark, en in de huiskamer kan het grote huispijp-orgel je onmogelijk ontgaan.

Gijs heeft aan bovengenoemd harmonium zijn eerste vingeroefeningen besteed, en het orgel heeft hem sindsdien niet meer losgelaten. Hij ging voor orgelles naar de Muziekschool in Deventer. Na de middelbare school volgde een studie orgel en piano aan het Conservatorium in Arnhem. Al tijdens die studie kreeg hij een baan als organist in de hervormde kerk van Vorden, waar hij toen inmiddels ook woonde. Hij was daarnaast orgelleraar aan de Muziekschool in Deventer, ook tijdens zijn studie.

Na het conservatorium volgden diverse betrekkingen zoals organist van de kerk in Aalten, leraar aan de Muziekschool in Winterswijk en tenslotte docent orgel aan het Conservatorium in Enschede. Voor die laatste betrekking verhuisde hij met zijn gezin naar Enschede.

Naast zijn baan aan het Conservatorium speelde Gijs gedurende meer dan 25 jaar het orgel in de kapel van het Ziekenhuis Stadsmaten.

Gijs heeft veel orgelconcerten gegeven, vroeger overigens vaker dan tegenwoordig. Meestal

klassieke orgelmuziek, maar soms maakt hij uitstapjes naar andere genres. Hij begeleidt bijvoorbeeld wel eens als organist een jazzorkest. En Gijs speelt heel graag live orgel improvisaties waarbij hij stomme filmklassiekers tot leven brengt. Hij treedt regelmatig op in kerken en theaters met films als Nosferatu, The Phantom of the Opera, The General en Safety Last, waarbij hij op maat gemaakte sfeermuziek speelt op kerk- en theaterorgels. En van tijd tot tijd begeleidt hij orkesten en individuele muzikanten.

Gijs heeft een zoon en een dochter die ook beroepsmusicus zijn geworden, beiden zijn violist. Zijn zoon woont in Örebro, Zweden, en speelt er in een symfonieorkest. Zijn dochter woont in Enschede, en speelt in het Phion, een symfonieorkest. Hij heeft 3 kleinkinderen. Er is ook nog een leven buiten de muziekwereld. Gijs wandelt graag, en in zijn favoriete vakantieland Normandië zijn daarvoor volop mogelijkheden. En een liefhebberij die je bij mannen tegenwoordig wat minder vaak tegenkomt: Gijs leest graag romans, en is een liefhebber van de boeken van Tommy Wierenga.

Roel Bruinsma

Gezellige
SPELLETJESAVOND:
26 mei 2026

Op dinsdagavond 26 mei organiseren we een gezellige spelletjesavond. Er is voor elk wat wils iets te doen. We trakteren op een hapje en een drankje.

Iedereen is welkom:
buren, familie en vrienden.

Inloop: vanaf 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: verenigingsgebouw Usselo

Aanmelden uiterlijk 22-05 via 053-4761892

Wiebke, Joke, Hannie

The poster features a background image of a brick church with a steeple. In the foreground, there are various board games and cards on a wooden table, including a bowl of snacks, a glass of wine, and a box of Qwirkle. The text is arranged in a clear, readable layout with icons for clock, dice, and house.

Cursus Theologische Vorming in Twente

Voor iedereen die eens wat meer wil weten over geloof en theologie.

We willen het komend seizoen, 2026-2027, weer met een nieuwe groep starten.

De volledige cursus duurt drie jaar, maar je meldt jezelf telkens aan voor één jaar. Na een jaar kun je dus beslissen of je ook in het volgende jaar aan de cursus wilt deelnemen.

Deze cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.

Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot mooie, diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.



Startdatum: dinsdag 22 september in de Waterstaatskerk in Hengelo.

De kosten bedragen € 240,- per seizoen.

De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Ben je geïnteresseerd? Op dinsdag 19 mei is er om 19.30 uur in de Waterstaatskerk een informatieavond. Meld je aan per e-mail: dvdmeijden@hotmail.com

Neem ook eens een kijkje op onze website: <https://twenteschoolvoorthetologie.nl/tvg/>

Voor meer informatie en aanmelding:
Dick van der Meijden, cursuscoördinator,
tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com,
of ds. Carla Borgers, cursusleider,
tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com.

Concert Ron Staal

Roon Staal brengt sfeervol Lenteconcert naar Twekkelo

Singer-songwriter Roon Staal geeft op donderdag 21 mei om 20.00 uur een Lenteconcert in de Johanneskerk in Twekkelo. Met zijn verfijnde pianospel en warme tenorstem brengt hij een sfeervolle avond vol Nederlandse en Engelstalige liedjes. De karakteristieke kerk vormt daarbij het decor voor een intiem luisterconcert.

Staal stond eerder op grote podia, zoals Carré, het Luxor Theater en het Beatrix Theater, en speelde hoofdrollen in musicals als Les Misérables, Tommy en Petticoat. Tegenwoordig kiest hij bewust voor kleinschalige concerten, waarin rust, beleving en persoonlijk contact met het publiek centraal staan. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. De wereldberoemde zanger Art Garfunkel ontdekte Staal en zocht hem zelfs thuis op in Noord-Holland. Daaruit ontstond een bijzondere vriendschap, waarna Staal werd uitgenodigd als openingsact tijdens Garfunkels Europese tournee.

Tijdens het Lenteconcert in Twekkelo zingt Roon Staal een mix van bekende nummers en eigen werk. Liedjes van onder meer Simon & Garfunkel, ABBA, The Beatles en John Denver worden afgewisseld met persoonlijke favorieten, zoals Help Me Through The Night van Ede Staal en zijn eigen nummer Nog Elke Dag. Tussendoor vertelt hij persoonlijke verhalen, waardoor de muziek extra betekenis krijgt.

Het belooft een warm en intiem concert te worden, waarin muziek en emotie centraal staan. Kaarten zijn te reserveren via www.roonstaal.com of telefonisch via 06-33359595.



Ron Staal

Rapport Raad van Kerken

over de omgang van de kerken met radicaalrechts gedachtegoed



Kerken in Nederland hebben het afgelopen decennium de opkomst van radicaalrechts gedachtegoed meegemaakt; niet alleen in de samenleving als geheel, maar ook binnen hun eigen gelederen. Het afgelopen jaar heeft de beraadgroep Geloof en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken het rapport 'De weg van discipelschap' hierover opgesteld.

Het rapport stelt christelijke waarden centraal, benoemt maatschappelijke ontwikkelingen, probeert de communicatielijnen met mensen die gevoelig zijn voor radicaalrechtse gedachten open te houden en stelt grenzen. Het rapport stelt het begrip discipelschap centraal: wij staan allen op de leerweg van Jezus. Het rapport is door de Plenaire Raad van de Raad van Kerken vrijgegeven voor publicatie.

Het rapport eindigt met [deze aanbevelingen aan de kerken](#):

-zoek het gesprek in de kerken over de veranderde maatschappelijke situatie en doe dat in dialoog

-spreek de eigen taal van de Kerk

-zet in op lange wegen van discipelschap

-draag zorg voor een zorgvuldige inwijding in het christelijk gedachtegoed van (nieuwe) kerkleden en treed vanuit ons getuigenis op tegen leden die zich hardnekkig racistisch blijven uiten of zelfs participeren in geweld

-protesteer krachtig tegen overheidsoptreden dat antidemocratische en/of antirechtstatelijk is

-preek en bid voor christelijk gedrag, preek en bid niet tegen mensen en partijen

-bevorder het contact tussen christenen met een migratieachtergrond en met een Nederlandse achtergrond

-bevorder de interreligieuze samenwerking landelijk en plaatselijk.

Ingestuurd door Wim Kleisen

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint te vertellen waarom ik iets niet moet voelen zoals ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.

Misschien is dat de reden waarom voor sommige mensen bidden werkt: omdat God niets terug zegt en hij geen adviezen geeft of probeert de dingen voor je te regelen. Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop dat je er zelf wel uitkomt.

Dus alsjeblieft, luister alleen probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ok op mij beurt naar jou zal luisteren.

(L.H.P., uit cursus 'Dakloos')
Ingestuurd door Anneke Heino





Gefeliciteerd!



Leef-
tijd

11 mei	86	Mevr. B.H. Kleisen-den Ouden	Bernard Roerinkstraat 8
12 mei	80	Mevr. G.J.A. Wolf-Kuipers	Helmerstraat 400
13 mei	78	Dhr. A. Taselaar	Windmolenweg 18
14 mei	77	Dhr. H.D.J. Schukkink	Meester De Wolfstraat 47
24 mei	85	Mevr. M. Prins-Jilleba	Meester De Wolfstraat 73
26 mei	81	Dhr. H.E. Keuken	Assinklanden 303
26 mei	80	Mevr. G.J. Gerritsen-ter Heegde	Weustinkhoekweg 155
27 mei	90	Mevr. G.F.J. Roerink-Immink	Achterhofweg 30
27 mei	77	Mevr. M. Jongejeugd-Hummel	Ans van den Berglaan 37
28 mei	84	Mevr. J.G. Egberink-Nijenkamp	Oude Veenweg 102
31 mei	89	Dhr. G.J. Wevers	Pastoor Schneiderstraat 33
31 mei	81	Dhr. H. Nagenborg	Lammerinkweg 102
31 mei	83	Dhr. G.W. Overbeek	Grote Veldweg 19
31 mei	82	Dhr. K. Hessels	Bastinglaan 17
3 juni	83	Dhr. B.E. Pasman	Haaksbergerstraat 1020
4 juni	80	Dhr. H.J. Wonnink	Burg Stroinkstraat 371
7 juni	77	Mevr. G.J. Floors-Reimerink	Goorsedijk 9
8 juni	89	Mevr. M.E.J. Koek-Kelemen	Noord Esmarkerrondweg 548
8 juni	77	Dhr. J.J.H. Abbink	Gronausestraat 752
8 juni	75	Dhr. B.K. Sepp	Jan van Elburgstraat 53
9 juni	90	Mevr. H.W. Wonnink-Nijenhuis	Veldgeuverweg 35
12 juni	88	Mevr. J.A. Schmidt-Ordelman	Jan van Elburgstraat 51
15 juni	84	Dhr. H.W. Dekker	Dorststokhoek 2
19 juni	79	Mevr. C.W. Burger-Franssen	Boekelose Stoomblekerij 83
19 juni	83	Mevr. W.J. Dijks-Trebbe	Henry Dunantlaan 50
21 juni	83	Mevr. G.H. te Riet-Goorhorst	De Posten 135 414
26 juni	79	Dhr. W.B. Reef	Twekkelerweg 350
28 juni	86	Dhr. J.K.K. Krikke	Oude Deldenerweg 268



Samenstelling van de kerkenraad

PREDIKANT

ds. W. Heeren	Haaksbergerstraat 819	7548 PB	tel. 053 2316060
---------------	-----------------------	---------	------------------

DIAKENEN

T. Dikken - Koning	Weleweg 32	7548 BB	tel. 053 4282435
--------------------	------------	---------	------------------

L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	053 4767733
---------------------	------------------------	---------	-------------

H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	06 22702798
--------	-------------------	---------	-------------

H. Heino	Roofls 2 Haaksbergen	7482 LH	06 42047765
----------	----------------------	---------	-------------

OUDERLINGEN

B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	tel. 06 13793855
---------------	------------------------	---------	------------------

R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	06 55075120
--------------------------------------	------------	---------	-------------

A.J. Farro - Geessink	Berriehoek 31	7546 JK	06 13714202
-----------------------	---------------	---------	-------------

H.J. Teussink-Nijhuis	Lammerinkweg 9	7546 RD	06 14344119
-----------------------	----------------	---------	-------------

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

R.H.A.Wissink-Roossink * praeses kerkenraad	Geessinkweg 403	7544 RB	tel. 06 23726729
--	-----------------	---------	------------------

K. Boersma *	Hilbertlanden 35	7542 JJ	06 14572261
--------------	------------------	---------	-------------

P.Swank Penningmeester van de kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	06 10301492
--	----------------------	---------	-------------

G. de Jongh	op verzoek geen persoonlijke gegevens		
-------------	---------------------------------------	--	--

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	tel. 053 4761892
-----------------	------------------	---------	------------------

* tevens lid moderamen

Kerkdiensten

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>

De diensten

10 mei	ds. Jaap Jonk uit Laren
14 mei	Hemelvaartsdag openluchtdienst om 10.00 uur fam.te Riet
17 mei	ds. Hans Hinkamp uit Lichtenvoorde
24 mei	ds. Olaf Haasnoot, Nijmegen Pinksteren
31 mei	ds. Wiebke Heeren
7 juni	ds. Wiebke Heeren
14 juni	ds. Gonds Elzenga Twekkelo
21 juni	ds. Carla Borgers uit Almelo
28 juni	ds. Wiebke Heeren 11.00 uur Dialectdienst in de feesttent van de popfeesten Usselo
5 juli	ds. Wiebke Heeren
12 juli	dhr. Wijtze Ekker uit Enschede
19 juli	ds. Hetty Cohen Stuart - Fens uit Haaksbergen
26 juli	ds. Maaike Schepers - vd Poll uit Enschede
2 aug	ds. Jaap Jonk, Laren
9 aug	ds. Olaf Haasnoot, Nijmegen
16 aug	ds. Wiebke Heeren

De DRIEKLANK in het jaar 2026

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
49.3	woensdag 10 juni	maandag 22 juni