



Protestantse
Kerk

Drieklank

april 2022

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Redactie Drieklank:

Kopij sturen naar:
Roel Bruinsma
roelbruinsma@home.nl
053 - 4 28 1753

Predikant:

De gemeente is vacant

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Henk Blik
053 - 4837351
06-22702798
hjblik@hjb-ict.com
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website: www.protestantsegemeente-usselo.nl

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:

Protestantse Gemeente Enschede

Varvingsingel 139

7512 EK Enschede

info@pgenschede.nl

telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 44ste jaargang nummer 4, april 2022

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.

Reservering van de kerk, het
Verenigingsgebouw en uitgifte van
grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Van Maaike Schepers

PASEN

Zoals het nu lijkt (na 2x een lockdown) mogen we weer voluit Pasen vieren. Het feest van de Opstanding! Het feest van het geheim van God! De Heer is waarlijk opgestaan ...: een ongelooflijk verhaal van een niet-te-bevatten wonder. Een wonder dat de wereld redt.

Het blijde en het jubelende met Pasen is: de duisternis, de dood en het kwaad hebben niet het laatste woord. God laat ons niet over aan de duisternis van de dood. Hij houdt ons vast over die donkere grens heen, naar het licht van de nieuwe morgen, naar het leven van de nieuwe dag. Opstaan tot een nieuw begin. Zo mag het met ons tot op de dag van Pasen 2022 ook zijn.

Met lied 630 mogen we het zo verwoorden:

"Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken."

Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach: de bevrijding uit Egypte. In de nieuwtestamentische traditie betekent Pasen de Opstanding van Jezus, na Zijn kruisiging en dood. Daarmee het belangrijkste liturgische feest. Met het paasfeest wordt ook uitgekeken naar de verwachte wederkomst van Jezus.

Het Concilie van Nicea bepaalde dat Pasen moet worden gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Daarom heeft Pasen nooit een vaste datum.

In de middeleeuwen, toen de kerkmensen nog niet konden lezen en schrijven, ontstond de gewoonte om de preek op Pasen te openen met enkele grappen. De priester daalde daarvoor van het priesterkoor af, en kwam tussen de gelovigen staan. In alledaagse taal vertelde hij enkele paasmoppen. De gelovigen wisten dan meteen dat het een blijde dag was. Er mocht hardop gelachen worden in de kerk.

Eén paasgrap:

Iemand zei tegen Jozef van Arimatea:

"Het was zo'n schitterend, kostbaar, met de hand

uitgehakt graf.
Waarom heb je er iemand anders in laten begraven?"
"O", zei Jozef, "Hij had het alleen maar voor het weekend nodig."

Ik hoop dat u ook zo blij wordt omdat het Pasen is. Ondanks alles wat er in de wereld gebeurt mogen wij een vrolijk en vreugdevol Pasen vieren.

ds. Maaike Schepers

Vanuit de Kerkenraad

Op dinsdag 22 maart hebben we de tweede kerkenraadsvergadering van dit jaar gehouden. Dit keer, vanwege enkele mogelijke besmettingen met Corona, weer achter het beeldscherm via Teams. Na het welkom door de scriba heeft Liesbeth Harms de vergadering geopend met het lezen van het gedicht "Handen" van Marinus van den Berg:

Handen

*Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.
De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.
Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.*

*Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.
Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde
die onmisbaar is.*

Hierna zijn de notulen van de vergadering van 24 januari 2022 doorgenomen en met wat kleine wijzigingen vastgesteld.

Er was een brief van de Stichting Schip Grote Kerk waarin aan de Enschedese kerken wordt gevraagd om, zo lang de oorlog in Oekraïne duurt, de kerkklokken iedere vrijdag van 13.00 tot 13.15 te luiden. Dit om uiting te geven aan ons medeleven met de inwoners van Oekraïne, en om onze afschuw over deze oorlog te uiten. De kerkenraad is unaniem van mening dat wij aan dit verzoek moeten voldoen. Er wordt gekeken of de klokken automatisch op deze tijd kunnen gaan luiden.

Het beroepen van een nieuwe predikant heeft in de eerste ronde helaas niet tot een positief resultaat geleid. Een bericht hierover vindt u elders in deze Drieklank.

Riet Ploeger is ieder jaar heel druk met de moeilijke taak om het preekrooster rond te krijgen. Dit jaar moeten, omdat wij vacant zijn, alle 53 zondagsdiensten door predikanten van elders ingevuld worden. Helaas zijn nog enkele zondagen nog niet gevuld, maar wij vertrouwen erop dat Riet dat ook dit keer rond zal krijgen. Vanuit de kerkenraad willen wij Riet op deze plaats hartelijk danken voor haar inzet.

Helaas is de kerkenraad onderbezet. We zijn naarstig op zoek naar gemeenteleden die zich voor ons dankbare en belangrijke werk willen inzetten. Om te voorkomen dat de ouderlingen te vaak op zondag dienst moeten doen, zal Riëtte Wissink naast haar taak als kerkrentmeester, ook de taak van ouderling van dienst op zich nemen. Waarvoor onze dank.

Zoals al eerder is gemeld, zijn er de afgelopen tijd twee legaten ontvangen. De kerkrentmeesters hebben, met instemming van de kerkenraad, besloten om één legaat te laten toekomen aan de diaconie, het andere legaat komt ten goede aan een nieuw hekwerk bij het Verenigingsgebouw en de pastorie. De diaconie zoekt nog een mooie bestemming voor de inzet van het legaat.

Om de diefstal van fietsen bij de kerk en het Verenigingsgebouw te voorkomen, worden bij het Verenigingsgebouw beugels / stangen aan de muur gemaakt waaraan u uw fiets met een kettingslot kunt bevestigen.

Uit de reacties die binnenkomen op de internet-kerkdiensten, blijkt dat de gemeenteleden die de viering thuis volgen zich afvragen of er wel werkelijk

mensen in de kerk zitten. De voorste rijen stoelen zijn altijd leeg. Wat zou het, niet alleen voor de gemeenteleden thuis, maar ook voor de predikant, fijn zijn als u allen vóór in de kerk komt zitten. U zult hier ook via het Zondagsnieuws en bij de begroeting bij de voordeur op gewezen worden.

Met Palmpasen worden er weer plantjes weggebracht met een paaswens. Op zaterdag 16 april is er weer om half 7 's avonds de Kinderpassie, dit keer vanuit het Verenigingsgebouw. Een bericht hierover vindt u elders in deze Drieklank. Dit jaar zal er géén paasontbijt zijn, maar wel iets lekkers na de dienst in het Verenigingsgebouw.

De heren van de techniek zijn keer op keer weer bezig om het geluid in de kerk en voor de gemeenteleden thuis te verbeteren. Zo zijn er onlangs nieuwe microfoons aangeschaft.

De gemeenteavond met stampot buffet met een boekpresentatie werd zeer goed bezocht door ruim 60 gemeenteleden. De presentatie van het boek "Vandaag is mijn lievelingsdag" van Daniëlle Foeken - de dochter van Joop en Liesbeth Harms - werd met interesse door de aanwezigen gevolgd. Vanwege de oorlog in Oekraïne werd er op de avond zelf, en middels de collecte in de zondagsdienst van 6 maart geld ingezameld voor Kerk in Actie voor de getroffen van het geweld. Ook hierover kunt u elders in de Drieklank meer lezen.

Het gaan staan en gaan zitten lijkt, na de lockdown's vanwege Corona, soms een beetje rommelig. De kerkenraad zal het goede voorbeeld geven door direct na de afkondigingen te gaan staan en pas weer te gaan zitten na begroeting en groet en het daaropvolgende lied. De kerkenraad zal hierin het goede voorbeeld geven.

De diensten tijdens de Paascyclus zullen om en om in Haaksbergen en in Usselo worden gevierd, kijk hiervoor ook op de achterpagina van deze Drieklank. Onze technische commissie gaat kijken of de diensten vanuit Haaksbergen ook via 'kerkdienstgemist' gevolgd kunnen worden.

We gaan dit jaar weer proberen om vier diensten in de kerk in Tweekelo te vieren. De gesprekken met de Commissie van Beheer van de kerk in Tweekelo lopen nog. Wij houden u op de hoogte.

Liesbeth Harms sloot de vergadering met een gebed.

Namens de kerkenraad,
Roel ter Borg, scriba



Bericht beroepingscommissie

De beroepingscommissie heeft laten weten dat hun zoektocht naar een nieuwe predikant voor Haaksbergen Buurse en Usselo helaas - op het laatste moment - niet tot een resultaat heeft geleid. Op de advertentie hebben 5 predikanten gereageerd en met deze predikanten zijn gesprekken gevoerd. Twee van deze gesprekken waren zo hoopvol dat bij deze twee predikanten zou worden 'gehoord'. Door de beperkingen rond Corona is het 'horen' pas dit jaar op gang gekomen, in de tussentijd hebben de commissieleden veel diensten waarin de kandidaten voorgingen, gevolgd op internet. De commissieleden zijn in groepen van vijf wezen 'horen' bij de predikanten. Zondag 6 maart is de laatste 'hoordienst' bijgewoond.

Tot grote teleurstelling van de beroepingscommissie heeft de predikant, die unaniem als beste kandidaat voor onze beide gemeentes was beoordeeld, zich om persoonlijke redenen teruggetrokken.

De tweede predikant werd in het overleg van de commissie niet geschikt bevonden en daarvan is hij of zij op de hoogte gesteld.

De beroepingscommissie heeft aangegeven in de huidige samenstelling te willen doorgaan. En daar is zowel door het moderamen van Haaksbergen Buurse als door het moderamen van Usselo positief op gereageerd.

Wij zijn verheugd dat de beroepingscommissie niet bij de pakken neerzit en haar belangrijke werk wil voortzetten. De beroepingscommissie zal een nieuwe advertentie opstellen en wij hopen dat dat dit keer wel tot een positief resultaat leidt.

Wij wensen de beroepingscommissie veel succes, maar ook veel plezier bij hun zoektocht.

Namens de Kerkenraad,

Roel ter Borg, scriba

Van de Kerkrentmeesters

Kerkebalans 2022

Na het afsluiten van de actie Kerkebalans en het verwerken van alle toezeggingen kan ik u namens het College van Kerkrentmeesters berichten, dat het eindresultaat op dit moment € 65.560,- bedraagt. Aan alle gemeenteleden zeggen wij hartelijk dank voor deze toezeggingen. Uw bijdrage is zeer welkom en maakt dat wij het samen kerk zijn kunnen voortzetten.

Langs deze weg willen wij ook alle vrijwilligers bedanken voor het wegbrengen en weer ophalen van de brieven. Al deze mensen zijn onmisbaar in het welslagen van de actie Kerkebalans.

Mocht u om welke reden dan ook geen toezeggingsbrief ontvangen hebben en toch uw steentje aan het werk in onze kerk willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op de bankrekeningen van de Kerkrentmeesters. De bankrekeningnummers staan op de website en elders in deze Drieklank.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Paul Swank

Vanuit de Diaconie

Giften en Collectes

Giften

€ 40,- NN	via Mevr. v.d. V.
50,- NN	Mevr. L.
10,- Mevr. O.	Mevr. T.
9,- Mevr. O.	Mevr. L.
50,- Fam L.H.	Dhr. B.
20,- Mevr. K.	Mevr. L.

Collectes

30 jan	Prot. Kerk Jong Protestant	€ 61,10
	Plaatselijke Gemeente	60,-
6 feb	Kerk in actie Werelddiaconaat	50,-
	Plaatselijke Gemeente	33,50
13 feb	Kerk in actie Nepal	61,50
	Plaatselijke Gemeente	61,35
20 feb	Diaconie	50,-
	Plaatselijke Gemeente	43,80
27 feb	Stichting Present	62,30
	Plaatselijke Gemeente	62,30
6 mrt	Totale collecte Oekraïne	422,37

De 40 dagentijdscampagne van Kerk in Actie heeft als thema "Alles komt goed !?"

We hopen echt voor de mensen die leven in oorlogsgeweld of hiervoor op de vlucht zijn dat alles goed komt. Fantastisch dat er veel geld is opgehaald, hulp is geboden, goederen zijn geschonken. Maar het menselijk leed dat hen wordt aangedaan is met geen pen te beschrijven. We blijven hopen dat de agressor snel tot inkeer komt en dat regeringsleiders goede beslissingen zullen nemen. We bidden dat Pasen een nieuw begin mag worden. We wensen elkaar goede Paasdagen toe.

De Paascollecte is voor het Werelddiaconaat. Hulp en perspectief voor jongeren in een achterstandswijk in Beiroet. Uw gift is zeer welkom.

Mieke Lippinkhof

In Gedachtenis

Johanna Gerri Robers - Schouwink (Joke)

Op zondag 13 maart jl. is Joke overleden op de leeftijd van 80 jaar.

Toen het wonen aan de Schaddendijk niet meer ging is ze verhuisd naar Bruggerbosch, waar ze nog 3 ½ jaar heeft gewoond.

Het ging de laatste jaren niet goed met Joke, maar na een val van een paar weken geleden ging ze hard achteruit. Ze had veel pijn daarom kreeg ze medicatie tegen de pijn.

In de paar uur van waken heeft Bettine een gedicht over haar geschreven. Onderstaande regels zijn hieruit.

"Al jaren zijn we afscheid aan het nemen
toch doet het pijn
dat je uit ons midden bent verdwenen
en alleen een herinnering zult zijn."

Joke kwam uit een gezin van: vader, moeder en 2 zussen. Ze woonden op een boerderij in Dolfia. Ze leerde Herman Robers kennen en trouwde met hem in 1970. Herman is in 2009 overleden. Ze kregen 2 kinderen en jaren later 2 kleinkinderen. Joke had een gesloten karakter, ze was graag op zichzelf, maar toch ook lief en zorgzaam. Zeker voor haar dochter Anne. Nadat Anne het huis was uitgegaan vond ze vrijwilligerswerk bij de Posten en Ariënsstate. Ze vond het moeilijk over haar geloof te praten. Daarom hebben we psalm 139 gelezen in de afscheidsdienst. "Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken". Joke mag wonen in het eeuwig Licht. Dat mag tot troost zijn voor allen die haar missen.

Ds. Maaike Schepers

En verder ...

Samenwerking Usselo & Haaksbergen in de Goede Week

In 2021 hadden Usselo en Haaksbergen elk hun eigen vieringen in de Goede Week, maar wel volgens dezelfde orde van dienst. Vanwege de vacaturetijd gaan we dit jaar een stapje verder en zijn de Kinderpassion en de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake gezamenlijke diensten van Haaksbergen & Usselo op één locatie (dus of in Usselo of in Haaksbergen). Witte Donderdag, 14 april 19:00 uur is de dienst in Haaksbergen in de Prot. kerk aan de Jhr von Heijdenstraat 4

Goede Vrijdag 15 april 19:00 uur is weer in de kerk in Usselo.

De Kinderpassion op zaterdag 16 april 18:30 uur in Usselo

De Paaswake, zaterdag 16 april 22:00 uur, vervolgens weer in de kerk in Haaksbergen. De beide cantorijen werken afwisselend mee aan deze diensten.

Op Paasmorgen hebben beide gemeentes dan in beide kerkgebouwen weer eigen diensten om 10:00

uur.

31 januari was er een voorbereidingsoverleg voor de diensten in de Goede Week met uit beide gemeentes de organist, de cantor, en een cantorijlid/lid van de liturgiecommissie. Het was een sprankelend en vruchtbaar overleg.

De techniek mensen gaan proberen dat de mensen in Usselo gewoon op kerkdienstgemist.nl-Usselo de Witte-Donderdagdienst en de Paasnachtdienst kunnen volgen. Hopelijk lukt dat. Als dat voor nu toch te hoog gegrepen is kunt u in Usselo op Witte Donderdag en in de Paasnacht via kerkomroep.nl via Haaksbergen afstemmen op die gezamenlijke diensten.

Hagepreek in Buurse op Hemelvaartsdag 26 mei

Een kerkdienst op een boerenerf, na een fietstocht, dat is kortweg wat de hagepreek behelst.

Al tientallen jaren kent de Protestantse gemeente Haaksbergen - Buurse het fenomeen van een Hagepreek op een boerderij op Hemelvaartsdag met voor vroege vogels uit Haaksbergen ook een fietstocht naar dat erf.

Bij dit initiatief hebben Geloven-in-Buurse en ook de Prot. Gem. Usselo aangehaakt. Meer en meer wordt het een regionale activiteit met oecumenische uitstraling.

Dit jaar vindt de Hagepreek plaats op het erf van de familie te Riet aan de Zendvelderweg 16. Datum is 26 Mei. Aanvang van de dienst is 9:30 uur. Vanaf 9:00 is er koffie. Rond dat tijdstip arriveren de fietsers. Om 08:00 uur start een fietstocht bij de Protestantse Kerk aan de Jhr von Heijdenstraat 4.

De activiteit is enigszins weersafhankelijk. Als het met bakken uit de hemel komt zoeken we een droge plek. Dat wordt dan ter plekke gecommuniceerd.

Weet u welkom.



Beeldmeditatie



Hopelijk wilt u bovenstaande afbeelding op u in laten werken. Daarbij kunnen de volgende vragen van dienst zijn:

Wat zie ik?

Welke gevoelens roept het op?

Wat spreekt mij aan?

Wat schuurt er?

Wat doet dit beeld met mijn geloof, hoop en liefde?

Elders in dit kerkblad treft u verdiepende achtergrondinformatie aan. Hopelijk wilt u de afbeelding eerst even rustig op u laten inwerken.

Ds. Job Stein

Stamppot buffet

Vrijdag 4 maart hadden we een stamppot buffet in het Verenigingsgebouw.

60 mensen uit de gemeente hadden zich opgegeven.

De maaltijd werd verzorgd door De Spieleshof uit Boekelo.

Het was heerlijk, en wat een sfeer!

Dankbaar en blij elkaar na zo'n lange tijd weer te ontmoeten!

Ds. Maaïke Schepers opende de maaltijd met gebed.

En wat werd er wat bijgepraat.

We hadden een gast uitgenodigd voor het programma na het Stamppotbuffet: Daniëlle Foekens-Harms.

Zij heeft een kinderboek geschreven, getiteld: Vandaag is mijn Lievelingsdag!

Daniëlle gaf een leuke presentatie over Karel en Uil, hoofdfiguren uit het boek, die alles bepalend zijn voor jouw eigen geluk.

Alle figuren zijn van textiel, en Daniëlle heeft die figuren zelf gehaakt.

Via PowerPoint zagen we hoe het boek tot stand is gekomen.



Na de presentatie aten we nog een toetje. Van de nazit met een glaasje werd goed gebruik gemaakt.

Een vrijwillige gift na afloop was bestemd voor Oekraïne.

De collecte van 6 maart, de opbrengst van het stamppotbuffet en de giften die binnen kwamen hebben €1450,00 opgebracht.

Daarvoor willen we U heel hartelijk bedanken!

Namens de diaconie

Liesbeth Harms

Vanuit de Blekerij

Genesis 15, de definitieve verbondssluiting Na deze dingen betekent volgens Rashi dat wat nu verteld wordt, direct volgt op het voorgaande, de krijgstoet van Abram. We begrijpen daardoor dat Abram ongerust is. Hij houdt er rekening mee dat de koningen volgend jaar met een nieuw leger zullen optrekken en in dat geval loopt Abrams leven ernstig risico. Een gezicht is een profetisch visioen. JHWH is voor Abram een schild en zal hem belonen, omdat hij vrijwillig optrok tegen de koningen. Abram is bezorgd voor zijn leven, zo zagen we. Zijn zorg betreft het feit dat hij geen erfgenaam heeft. Volgens de gewoonte in die tijd zou zijn meesterknecht, Eliëzer, hem dan opvolgen. Dat stemt Abram niet vrolijk. God heeft Abram veel gegeven, maar een erfopvolger schonk hij hem niet. Dat klinkt haast als een verwijt uit Abrams mond.

In vs. 4 staat een Hebreeuws woord, dat het

geslachtsorgaan benoemt. De ingewanden zijn een eufemisme, een verzachtende uitdrukking. JHWH reageert onmiddellijk, hij valt Abram haast in de rede. Als het in het Midden-Oosten over sterren ging, ging het over astrologie. Zo leest Rashi dit. Hij suggereert dat Abram in de sterren had gelezen dat hij kinderloos zou blijven. God leidt hem nu de tent uit en zegt hem de sterren te tellen, niet te lezen. Zo maakt God Abram duidelijk dat hij niet in astrologie moet geloven, hij belooft hem een zoon en een nageslacht, even talrijk als de sterren. In een formulering die sterk doet denken aan Ex. 20,2, openbaart God zich in vs. 7 mét de Godsnaam, JHWH, aan Abram en onmiddellijk klinkt nu ook de landbelofte. De nakomelingen van Abram moeten immers ook grond hebben om op te wonen. Ibn Ezra wijst erop dat de roeping van Abram dus in Ur plaatsvond en niet in Haran. Zijn vraag in vs. 8 is geen blijk van ongeloof, maar meer een vraag om verduidelijking. Die krijgt hij in het vervolg in de vorm van een verbond. Stel dat de volkeren zich tot God bekeren, blijft Gods belofte dan staan, zo vraagt Nachmanides zich af.

Het verbond dat God met Abram sluit, wordt met dit rituele offer bezegeld. De offerdieren zijn allemaal dieren die volgens Tora regulier in de tempel werden geofferd. Een duif mocht in de tempel ook niet in stukken worden gesneden. In Jer. 34,19 zien we hoe vreselijk vorsten gestraft werden, die een op deze manier gesloten verbond verbraken. Ook in heidense landen werd een verbond op deze wijze gesloten. Wie dit verbrak, zou zelf in stukken worden gehakt.

Abram wil de offers tegen aasvogels beschermen, maar hij wordt moe. Geen wonder, de nacht ervoor liet JHWH hem de sterren zien en nu valt het duister alweer. Joodse verklaarders zien meer in deze duisternis, zij zien de komende tijden van Ballingschap, waarin God zijn handen lijkt af te trekken van zijn volk. Daaruit leiden zij de angst van Abram af. De landbelofte wordt gegeven, maar nu volgt een voorbehoud. Net in dat ogenblik van beangstigende, diepe duisternis laat JHWH deze aankondiging van een duistere periode horen. Ik denk hier aan Ps. 23,4: "Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij". Israël heeft JHWH als bevrijder leren kennen, dat zou zonder die periode niet gebeurd zijn. In de Jozef-cyclus zien we hoe die tocht naar Egypte in zijn werk zal gaan. Pas in Exodus lezen we over Gods bevrijdingswerk. In deze aankondiging lezen we al iets over Gods voorzienigheid, zoals die volgens de vertellers van deze verhalen in zijn werk gaat.

Ook de tien plagen worden hier al aan Abram

voorzegd, want JHWH zal de Egyptenaren rechten (SV), d.w.z. als rechter veroordelen en vonnissen. NBV21 is hier wel wat vrijblijvend met ter verantwoording roepen. Het woordje ook is in deze vertaling ook weggelaten. Voor de Joodse verklaarders is dit bijwoord juist belangrijk, omdat dit voor hen inhoudt, dat ook de drie andere volken die Israël in ballingschap hebben gevoerd, de Assyriërs, Babel en Rome, onder Gods oordeel zullen vallen.

Ik kom de volgende keer op dit hoofdstuk terug en zal dan ook op de landbelofte ingaan.

Wim Kleisen

Hongerdoek

In de Goede Week zal een hongerdoek (die u elders in dit blad als beeldmeditatie aantreft) ons vergezellen.

Het driedelig doek is tijdens de coronapandemie gemaakt door Lilian Moreno Sánchez, een Chileense kunstenares die sinds 1996 in Duitsland woont en werkt. Het doek verbeeldt zowel onze kwetsbaarheid als de innerlijke kracht. Een crisis is pijnlijk en verdrietig, maar schept ook kansen. Het biedt de mogelijkheid om pas op de plaats te maken, op te staan en je te ontwikkelen. De hongerdoek daagt uit tot solidariteit, hoop en liefde.



Lilian Moreno Sánchez,

Uitgangspunt voor het doek was een röntgenfoto van een mensenvoet. Het is de voet van een demonstrant in Chili in 2019 die door politieoptreden gebroken werd. Er werd gedemonstreerd tegen sociaal onrecht. Een röntgenfoto is (ook) een beeldtaal voor de moeite nemen om een goede diagnose te stellen, niet op de buitenkant af te gaan maar de structuren in beeld brengen.



Röntgenfoto mensenvoet

De voet is het uitgangspunt van de hongerdoek. Onze voeten dragen ons en bieden stabiliteit. Als er iets aan onze voeten mankeert zijn we hulpeloos en kunnen we geen kant op. Mensen zijn door God geschapen om rechtop te staan en onze levensweg te gaan in solidariteit met onze medemens en de rest van de schepping.



Uitgangspunt: de voet

De hongerdoek is gemaakt van beddengoed uit een ziekenhuis en een vrouwenklooster. Zo maakt de kunstenaar duidelijk dat lichaam en ziel er allebei toe doen. Het geeft ook uitdrukking aan de mensen die het beddengoed gebruikt hebben.



Doeken

De zwarte lijnen laten de voetkwetsuur zien. Zwart geeft uitdrukking aan de pijn van de demonstrant - van de mens dus - en verbindt het lijden in het hier en nu met de weg die Jezus gegaan is. Het is een lichtvoetig lijnenspel vol dynamiek. Dat geeft uitdrukking aan de groei- en herstelkracht die in ons huist om op te staan tegen onrecht en verdriet.



Lijnenspel

In de stof zitten kreuken, vouwen en rimpels zoals in ons leven. Ook zijn er delen aan elkaar gevoegd en scheuren met chirurgische precisie hersteld. Het hecht draad staat voor heling en toekomst.



Kreuken, vouwen, rimpels

Op de plaats waar de demonstratie plaatsgevonden heeft waarbij de politie de getoonde voet verbrijzelde heeft de kunstenaar straatstof in het doek geweven. Dat vuil is dus een verwijzing naar het geweld. En toch ook naar de moed van mensen die voor hun recht opkomen.



Vlekken, straatvuil

De doek heeft ook gelige vlekken omdat die niet alleen met stof maar ook met lijnolie ingeweven is. Ook dit is weer dubbelzinnig: zowel een verwijzing naar wondvocht als naar geneeskrachtige zalf.



Wondvocht of zalf

Verder zijn er 12 bloemen in bladgoud op de doek aangebracht. Daarmee drukt de kunstenaar de kracht en de schoonheid van levens die opbloeien uit. Lijden en pijn kunnen overwonnen worden. Goud is verwijzing naar God die nieuw leven schenkt. (op basis van MATERIALEN zum Hungertuch 2021 | 2022, Misereor)



Bloemen

Ik wens u een goede *Goede Week*

Job Stein

Kinderkerstwandeling 2021

Met dank aan vrijwilligers en veel geweldig spelende kinderen, vierden we dit jaar kerstmis in de vorm van een wandeling. De wandeling vond plaats vanaf de rotonde voor de begraafplaats in Usselo. De omroepers riepen om, dat de bezoekers van harte welkom waren; dat zij zich, net zoals Jozef, moeten gaan melden bij hun geboorteplek, en ook dat er 1,5 meter afstand gehouden moest worden. De engelen stonden klaar om Maria te vertellen dat zij een zoon zou krijgen, die ze Jezus moest noemen. Daarna gingen Maria en Jozef op de ezels snel op weg naar Bethlehem. De wandeling bracht de bezoekers bij de herders en hun schapen, die in de verte de ster zagen schitteren. Onderweg genoot groot en klein van de prachtige zang en gitaarspel van Marjon. Bij de herbergiers was geen slaapplek, maar wel heerlijke koek en chocolademelk te krijgen. De wijzen, kwamen op hun steps, aangesneld om hun geschenken aan het kindje Jezus aan te bieden. Jezus, lag inmiddels warm en droog in de kribbe, tussen Jozef en Maria in. Er waren veel engelen ter plaatse; waaronder Engel Olaf; hij vertolkte deze prachttrol helaas voor het laatst.



KinderPassion

In de kindernevendienst van zondag 3 april zullen we de KinderPassion voorbereiden. We starten die ochtend om 10 uur in het Verenigingsgebouw. Alle kinderen zijn van harte welkom. De kinderen van OBS Molenbeek locatie Usselo zullen op de lenteochtend windlichtjes versieren en deze bij het kruis voor de kerk plaatsen. Daar zullen we kort stilstaan bij het Paasverhaal.

De knutsels en windlichten van alle kinderen, zullen we tijdens de KinderPassionviering samen met het grote kruis, naar de plek bij de boom op de begraafplaats brengen. Daar zullen we een korte viering hebben rondom het Paasverhaal. We nodigen u hiervoor allen van harte uit.

Rineke Overbeek



HET VERHAAL VAN PASEN, VERTELD OP KINDVRIENDELIJKE EN EIGENTIJDSE WIJZE.

VANAF HET VERENIGINGSGEBOUW LOPEN WE NAAR DE BEGRAAFPLAATS MET HET GROTE KRUIS, ONZE LICHTJES, STENEN EN MOOIE HERINNERINGEN OM DAAR SAMEN EINDE EN NIEUW BEGIN TE VIERN.

DOELGROEP: KINDEREN BASISCHOOL MET (GROOT)OUDERS

PARKEREN FIETS/AUTO:
VERENIGINGSGEBOUW LAMMERINKWEG

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Kaalslag

Dat is het zeker rondom de kerk, het is even wennen, maar we krijgen er iets moois voor terug. Er ligt al een prachtig plein voor de kerk, wat erg praktisch is bij uitvaarten; een rouwauto kan er goed parkeren, eventueel samen met een paar andere auto's.

De tuin is nu aan de beurt, er worden 2 nieuwe bomen geplant en het gras wordt opnieuw ingezaaid.

Er zal nieuw hekwerk geplaatst worden. Zoals u kunt zien is het oude hek al verwijderd en als "oud ijzer" geschonken aan de Usselerschool.

Veel bomen weg, betekent ook minder blad en hopelijk wordt alles wat onderhoudsvriendelijker.

Voor dat onderhoud zijn we veel dank verschuldigd aan Sjouke Veenbaas, die we vele jaren in de tuin rondom de kerk bezig zagen. Sjouke deed het met

veel enthousiasme, en we zullen hem zeker blijven zien. Hij kan gebruik blijven maken van het schuurtje achter de kerk, waar hij zijn materiaal heeft opgeslagen.

Het duurt nog even, maar we zijn ervan overtuigd dat de kerk het dorpshart van Usselo compleet maakt.

Platweg zeggen we dan: "het kost een paar cêent, mar dan he'j ok wat".

Riëtte Wissink



Flyer Gotour 6

Op 22 februari staat de fam. Ten Brincke voor de deur met een Flyer Gotour 6. Vanmiddag kan ik gaan fietsen op deze fiets, en nog wel met dit mooie weer. Ik ben een gelukkig mens, dat ik dit allemaal mag doen.

Zondagmiddag in de regen met een wandelcoach getraind voor de vierdaagse. We zijn ingeloot en



mogen gaan wandelen. Ondertussen aan het trainen voor de 21 km van Luxemburg, die we gaan lopen met Henk Blik en met de aanmoediging van Roel ter Borg.

Het ga jullie goed. Bedankt gemeente voor de eerste aanbetaling van de fiets en tot Pasen.

Ds Olaf Haasnoot

Dialectdienst zondag 15 mei a.s.

Maart is niet alleen de voorjaarsmaand maar ook de maand van het dialect. In dat kader wilden we graag een kerkdienst in het dialect houden, in de 'moodersproak'. Dominee Hans Hinkamp uit Lichtenvoorde ging al eerder voor in Usselo. In maart was hij helaas niet beschikbaar. Hij komt nu zondag 15 mei en zondag 4 september. Hij verstaat de kunst om de verhalen van de bijbel dicht bij te brengen, "recht toe, recht an", met voorbeelden uit het dagelijks leven.

De laatste keer dat hij bij ons was, was op zondag 16 mei vorig jaar. Deze dienst staat nog op kerkdienstgemist.nl, zie onder 'alle diensten'. U kunt het nog een keer terugkijken/luisteren als u dat wilt. Downloaden en delen kan ook, als u anderen erop wilt attenderen. <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304/events/recording/162115200002304> Het thema was "Krange". Achterhoeks, Twents of Drents, dat maakt niet zoveel uit, het behoort allemaal tot het Nedersaksisch. Het was een genot om naar te luisteren.

Het mooie van het dialect vind ik dat je je gevoel er zo goed in kunt uitdrukken. Als het echt spannend wordt, en de emoties lopen op, "at knip en wier knip" ga ik over in het Twents. Het staat dichterbij je, ik ben er mee opgegroeid. Als je kennis maakt met iemand en hij/zij blijkt Twents te kunnen, vooral in den vreemde, voelt dat als thuishomen (niet dat ik moeite heb met ABN). Je merkt het vaak direct. Hoewel het Twents spreken minder lijkt te worden, wordt er veel aan gedaan om deze mooie taal in ere te houden. Deze maand verscheen als bijlage bij de Tubantia "TUKKR". Het gaat over eigentijds noaberschap, waar het dialect zeker bij hoort. Joost Hiddes Halbertsma besepte in 1835 al dat er wat aan gedaan moest worden om de Twentse taal te behouden. Prof. Van der Meiden heeft de hele bijbel in het Twents vertaald, een levenswerk! Daar maken wij dankbaar gebruik van. Johanna van Buren (1881-1962) heeft een heel oeuvre aan gedichten en verhalen nagelaten. De schrijfstijl is een beetje gedateerd, de betekenis is er niet

minder om. Een kort gedichtje luidt als volgt:

"Ik bidde oew, jonge volk van noew:
Hoaldt d'eigen sproake in eer'n,
Oew beste doon de-j Hollaands könt,
Mar... 't eigne neet verleer'n.... "

Het theaterstuk "Hanna van Hendrik" en de film "De beentjes van Sint Hildegard" zijn een doorslaand succes. Jan Riesewijk is verteller bij Twentse Markus Passion, première in de Grote Kerk op 27 maart. Daarna volgt een kerkentour, www.markuspassion.nl. Hij legt met het Twents een mooie verbinding tussen het katholieke en protestantse geloof. En zo is er nog veel meer.

We zien u graag op zondag 15 mei om 10 uur in Usselo, in de kerk of via kerkdienstgemist.nl
Twents, doar is niks mis met!

Goodgoan,
Joke Pasman



De wederopstanding van Jezus Christus

Fresco door Fra Angelico (klooster San Marco, cel 8

Fra Giovanni Angelico Da Fiesole (Vicchio (Florence), * ca. 1395 - † Rome, 18 februari 1455), beter bekend als Fra Angelico (de "Engelachtige Broeder") of Beato Angelico ("Zalige Engelachtige") was een beroemd 15de-eeuwse schilder-frater in Florence ten tijde van de Italiaanse renaissance.



Datum	Leef- tijd	Naam	Adres
1 april	81	Dhr. H.M.G.H. ter Horst	Gerinkhoekweg 22
3 april	79	Mevr. J.H. Broen - van Eerde	Noord Esmarkerrondweg 616
4 april	75	Mevr. N. Abbink - van der Kamp	Badweg 199
4 april	80	Mevr. G.A. Vink - Teussink	Berriehoek 21
7 april	79	Mevr. B.G. Pasmaan - Baltink	Haaksbergerstraat 1020
14 april	75	Mevr. W.J. Homan	Meester De Wolfplein 15
16 april	87	Mevr. J.F. Meijer - Baltink	Leppepaalweg 30
19 april	81	Dhr. W. Oldenhof	Gerinkhoekweg 15
21 april	94	Dhr. J.G. Hassink	Vasterlanden 11
21 april	84	Mevr. H.J. Weldink - Brus	Holterhofweg 310
24 april	80	Mevr. G.J. Krikke - Nijhuis	Oude Deldenerweg 268
27 april	83	Mevr. W.G. Wesseler - Blekkenhorst	Jan van Elburgstraat 7
29 april	78	Mevr. R. Wijnbergen - Oost	Vretberg 9
30 april	82	Mevr. H.J. Baardink - Olink	Usselerveenweg 68
4 mei	97	Dhr. G.J. Wes	Weleweg 563
5 mei	77	Mevr. E.J. van den Broeke - Boumann	Kotkampweg 137
7 mei	91	Dhr. R. van der Valk	Bastinglaan 1
7 mei	84	Dhr. J.H. Lansink	Goorsedijk 10
7 mei	76	Dhr. G. Dikken	Weleweg 32
8 mei	78	Mevr. J.L.G. Boers - Florijn	Theo van Doesburgstraat 6
9 mei	81	Mevr. S. Doeve - Jonker	De Posten 763
9 mei	79	Dhr. J.G. Wevers	Kwinkelerweg 7
10 mei	87	Mevr. J. Dams - Büter	Klaashuisstraat 9 h a003, Haaksbergen
11 mei	82	Mevr. B.H. Kleisen - den Ouden	Bernard Roerinkstraat 8
12 mei	88	Dhr. J.B. Meijer	Laarssingel 139
12 mei	76	Mevr. G.J.A. Wolf - Kuipers	Helmerstraat 400
16 mei	76	Dhr. G.J. Oosterveld	Morsbeekweg 50
24 mei	81	Mevr. M. Prins - Jilleba	Meester De Wolfstraat 73
26 mei	76	Mevr. G.J. Gerritsen - ter Heegde	Weustinkhoekweg 155
26 mei	77	Dhr. H.E. Keuken	Assinklanden 303
27 mei	86	Mevr. G.F.J. Roerink - Immink	Achterhofweg 30
28 mei	85	Mevr. G. Bogerd	Boekelose Stoomblekerij 68
28 mei	80	Mevr. J.G. Egberink - Nijenkamp	Oude Veenweg 102
31 mei	85	Dhr. G.J. Wevers	Pastoor Schneiderstraat 33
31 mei	79	Dhr. G.W. Overbeek	Grote Veldweg 19

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

Vacant

DIAKENEN

tel.

M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	4357195
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955
L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	4837351

OUERLINGEN

tel.

B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	06 51066319
R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	06 55075120

OUERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

tel.

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
P.Swank Penningmeester kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
R.H.A. Wissink-Roossink*	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

tel.

G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	4775776
------------	--------------------------	---------	---------

* tevens lid moderamen

KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

Het is al enige tijd weer mogelijk kerkdiensten in het kerkgebouw in Usselo bij te wonen. U kunt overigens de dienst ook nog steeds online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"

Voor onderstaand preekrooster geldt (uiteraard) het voorbehoud dat veranderingen rond 'Corona' ook veranderingen in dit rooster met zich mee kunnen brengen.

3 april	ds. Ria de Vries, Almelo	
10 april	ds. H. Cohen Stuart-Fens	Palmzondag
14 april	ds. Job Stein	Witte Donderdag 19.30 u

Deze dienst (van 14 april) vindt plaats in Haaksbergen

15 april	ds. Job Stein	Goede Vrijdag 19.30 u.
16 april	ds. Job Stein	Stille Zaterdag, 22.00 u

Deze dienst (van 16 april) vindt plaats in Haaksbergen

17 april	ds. Olaf Haasnoot	1e Paasdag
24 april	ds. Ed de Bruin, Losser	

1 mei	ds. Cees de Jonge	
8 mei	ds. Ria de Vries, Almelo	
15 mei	ds. Hans Hinkamp, Lichtenvoorde	dialectdienst
22 mei	ds. Cees de Jonge	Twekkelo
29 mei	ds. Hans Wachtmeester, Hengelo	

5 juni	ds. Hannie van Boggelen, Deventer	Pinksteren
12 juni	ds. Jaap Jonk, Geesteren	
19 juni	ds. Janneke Bekhof, Hengelo	
26 juni	ds. Jet Liefink, Neede	

3 juli	ds. Hans Wachtmeester, Hengelo	
10 juli	ds. Ed de Bruin, Losser	
17 juli	ds. Cees de Jonge	
24 juli	ds. Hetty Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen	
31 juli	ds. A. Reitsma	

De DRIEKLANK in het jaar 2022

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
44.5	vrijdag 27 mei	maandag 6 juni