



Protestantse
Kerk

Drieklank

augustus 2023

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekelo

Redactie Drieklank:

Herma Blik
Roel Bruinsma
Kopij sturen naar:
Drieklank@protestantsege-
meenteusselo.nl

Predikant:

ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819 7548
PB Usselo
053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.
com

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Henk Blik
053 - 4837351
06-22702798
hjblik@hjb-ict.com
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website: [www.](http://www.protestantsegemeente-usselo.nl)

[protestantsegemeente-
usselo.nl](http://www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varviksingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 46ste jaargang nummer 1, augustus 2023

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 06-33972474

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw

Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de pastorie

Geluk vinden

Wij leven inmiddels in een deel van de wereld waarin pijn en leed volgens vele mensen voorkomen moet worden. Er is genoeg pijn en leed in de wereld aanwezig, maar wij proberen in onze leefwereld met pijnstillers lichamelijke pijn af te zwakken, en met gesprekken, met therapieën, geestelijke pijn op te ruimen. En met diaconale gelden proberen we de pijn van de armoede te verzachten.

Nuttig en belangrijk zijn deze dingen. Wij herstellen sneller van operaties, van situaties, die ons lamlendig maakten. Zelfs de dood kan meer mildheid krijgen.

Hoe belangrijk ik deze drie dingen ook vind, ik heb de indruk dat wij hierdoor niet gelukkiger worden. Wat je ook zou kunnen verwachten naarmate pijn en leed afnemen en een minder grote rol in ons leven gaan spelen.

Het leven is immers aangenaamer geworden door al die mogelijkheden tot pijnbestrijding, in letterlijke en overdrachtelijke zin.

Nu wil ik hier niet zo zeer vragen naar wat geluk is. Daar gaat menig gesprek in talk-shows over, vermoed ik. Dat iemand haar of zijn geluk gevonden heeft.

Ik wil eerst een kort verhaal aanhalen, eigenlijk een sprookje. Want er was ooit een koning die altijd chagrijnig was en steeds klaagde over pijntjes en problemen. Niet om aan te horen. De artsen concludeerden op een gegeven moment dat deze koning een hemd nodig had van iemand die gelukkig was. Ja, dus er moesten verkenners door het land heen om een gelukkig mens te ontmoeten.

Langs een weiland hoorden ze ineens een vrolijke melodie op een fluit. Ze vonden een jonge herder die de fluit speelde. Op de vraag of hij gelukkig was, antwoorde die: 'ik vind vreugde in iedere dag.' 'Snel, wij hebben je overhemd nodig', zeiden de verkenners. 'Maar, ik heb geen overhemd', zei de jonge man.

In het paleis van de koning vertelden zij het hele verhaal. Bang waren ze voor de reactie van de koning. Maar toen hij hoorde dat de gelukkige jonge man geen overhemd had, begon hij te schateren van het lachen.

De boeiendste figuur in dit verhaal is zeker de jonge herder. Iedere dag iets te hebben waar je blij van wordt, of waar je een vrolijk hart van krijgt, klinkt eenvoudig. Maar vraagt om ogen die goed kunnen zien en een houding, die niet steeds vergelijkt.

Een mens die uitkijkt naar wat gegeven is voor deze dag.

In Matteus 6: 19 en de volgende verzen kunnen jullie lezen hoe daar deze houding wordt uitgebeeld. Gelukkig de mens die ... ziet en vindt.

Ga mee

Deze afbeelding zal de komende tijd vaker verschijnen. Het is een teken dat bij het jaarthema van de Protestantse Kerk hoort: Ga Mee!



Wij zullen in onze gemeente hiermee ook aan de slag gaan, ook op de startzondag.

In de afbeelding wordt het vertrouwen uitgebeeld dat nodig is om mee te gaan. De betekenis wordt zo verwoord:

Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.

De hand van de Vader wijst naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.

Bloed- en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.

Wiebke Heeren.

Vanuit de kerkenraad

Op woensdag 26 juli 2023 vond de laatste kerkenraadsvergadering plaats voor de zomervakantie dit jaar in de Gerfkamer van de kerk.

Na de opening besprak ds. Wiebke Heeren als bezinningsmoment een stuk over Openheid en gebruikte daarvoor een gedeelte uit Mattheus. Hoe begroet of benader je onbekende of vreemde mensen. Laat je hen b.v. weten of jij Christen bent.

Vanuit het C.C.B.B. (Classicale Commissie Begroting en Beheer) hebben we bericht ontvangen dat de begrotingen van de kerkrentmeesters, de begraafplaats en de diaconie alle zijn goedgekeurd. Goed nieuws voor ons allen, onder dankzegging voor de mensen die onze financiën begroten en beheren.

Er is een uitnodiging binnengekomen voor het bezoeken van orgelconcerten in de Grote Kerk op de Oude Markt te Enschede op zondagmiddagen. Hiervoor verwijs ik u graag naar het zondagsnieuws; ook de uitnodiging op de website geplaatst worden.

Het blijkt dat de Appostel App weinig wordt bekeken/gebruikt. Hier gaan we meer aandacht aan schenken. Het betreft niet alleen een app om financiële zaken mee te regelen voor de kerk, maar hiermee kan en wordt er in de toekomst ook informatie verstrekt over en voor onze gemeente. Er zal meer info over worden verstrekt op een gemeenteavond en mogelijk tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Er zullen dan ook mensen zijn die hierover uitgebreide uitleg geven. Ik heb reeds eerder geschreven dat deze app nodig is

omdat de bank(giro)overschrijvingen verdwijnen.

De Kerkrentmeesters kwamen met informatie over het voornemen om de pastorie te verduurzamen.

Tegen de tijd dat het buiten weer kouder gaat worden zal dit ook een punt van overleg zijn voor het gebruik van de kerk. We gaan misschien in de winter de dienst houden in het Verenigingsgebouw, omdat het verwarmingsstelsel daar veel efficiënter en vele malen goedkoper is dan dat van de kerk. We zullen u hierover te gelegener tijd informeren.

De lettergrootte van het Zondagsnieuws zal op verzoek van verschillende mensen worden vergroot. Dat betekent dat u misschien een Zondagsnieuws krijgt van 2 blaadjes i.p.v. 1 blaadje. Dit is te meer omdat sinds enige tijd ook de liturgie op het Zondagsnieuws afgedrukt wordt.

Er zal een gespreksgroep komen waarbij nu ook de predikant aanschuift. Deze groep zal 1x in de 2 maanden bijeenkomen. Hiervoor verwijs ik u naar een apart artikel in de Drieklank.

Voor de jeugd en andere geïnteresseerden zal er op zaterdag 9 september a.s. een wandeltocht worden georganiseerd. Zie hiervoor ook een apart artikel in de Drieklank.

Er wordt gewerkt aan de verbetering van de inhoud van onze website. Hiervoor kiezen we waarschijnlijk voor een vernieuwde lay-out en inhoudelijk wordt deze geactualiseerd. Dit vraagt veel energie, tijd en kennis van zaken, daarom wordt de groep uitgebreid met Ad Oostlander van de PK Haaksbergen. Het wordt een beste klus voor hen.

Vanuit de Liturgiecommissie komt het bericht dat de cantorij weer begint met repetities en dat men ter versterking nieuwe leden zoekt. Zie hiervoor ook een apart artikel in de Drieklank.

In het Liedboek staan erg veel mooie, maar onbekend liederen. Daarom gaan we in de toekomst werken met een 'lied van de maand'. We gaan dan in elke kalendermaand elke zondag een "onbekend" lied zingen, om zo samen een groter aantal liederen te leren kennen.

Op dinsdag 7 november 2023 vanaf 18.00 uur is er een gemeenteavond die begint met een gezamenlijke stamppot buffet. Zie hiervoor ook een apart bericht.

Voor de invulling van de Startzondag op zondag 24

september a.s. met als thema: "Ga mee! Samen getuigen van Geloof, Hoop en Liefde", zijn we druk bezig.

De kerkenraad heeft verder besloten om deel te nemen aan het initiatief van de PKN, om tijdens de landelijke "Open Kerkendag" in 2024 op 2e Pinksterdag 20 mei 2024 de kerk open te stellen. Dit betekent dat de kerk dan geopend is van 10.00 tot 16.00 uur voor geïnteresseerden en andere bezoekers. Hier komt nog nadere berichtgeving over.

De kerkenraadsvergadering werd afgesloten door de voorzitter met het gedicht "Help mij," uit de bundel: "Gebeden voor lichte en donkere dagen."

We wensen eenieder, die nog niet op vakantie is geweest en nu wel gaat, een fijne tijd toe en hopen u allen na de zomervakantie weer in goede gezondheid in de kerk terug te zien.

Namens de kerkenraad: *Jan W. ter Mors (Voorz.)*

Vanuit de diaconie

Collectes en giften

Collectes

28 mei	Kerk in Actie Egypte Pinksteren	€ 146,-
	Plaatselijke Gemeente	168,80
04 juni	De Wonne	70,65
	Plaatselijke Gemeente	69,50
11 juni	Diaconie	79,50
	Plaatselijke gemeente	82,50
18 juni	De Viermarke	73,80
	Plaatselijke Gemeente	59,-
25 juni	Kerk in Actie Colombia	104,25
	Plaatselijke gemeente	73,60
2 juli	Kerk in Actie Indonesië	114,-
9 juli	Open lucht dienst <i>afgelast</i>	
16 juli	Jarige Jop	121,40
	Plaatselijke Gemeente	101,90
23 juli	Diaconie	80,30
	Plaatselijke Gemeente	106,20

Giften

Mevr. S. € 20,-

Er zijn maar twee dagen in het jaar
Waarop je niets kunt.
De ene is gisteren, de andere is morgen.
Dit betekent dat vandaag
De enige dag is om lief te hebben
te geloven en vooral te leven.

Mieke Lippinkhof

Via de bijdragenadministrateur

Dhr S.	€	5.-
Via ds. Wiebke Heeren	€	50.-
Mw Vl.	€	200.-
Fam P.	€	250.-
Hr. v. D.	€	1000.-

Coen Nijkamp

Voedselbank

Met onze actie voor de voedselbank zijn we al een aantal maanden bezig.

Vele dozen die door u zijn gevuld hebben we naar de voedselbank gebracht.

Heel, heel veel dank daarvoor!

Graag gaat de diaconie met deze actie door!

Vanaf juni hebben we het u wat makkelijker gemaakt: namelijk elke 2 maanden een ander thema. De afgelopen 2 maanden was het thema: hygiëne.

In de maand augustus en september is het thema 'rijst/pasta'

Dus een zak rijst, macaroni of spaghetti.

Nasikruiden, pastakruiden, pot bolognesesaus enz .
Doet u weer mee!?

Hoe meer mensen meedoen des te meer producten we kunnen verzamelen.

Het thema voor oktober en november leest u in de volgende Drieklank!

Kom in actie! Steun de Voedselbank!

Hartelijk dank namens de diaconie

Liesbeth Harms



In Gedachtenis



Arend Brunnekreeft werd geboren op 5 januari 1933 op boerderij "het Obdam" in Beckum. Groeide op deze boerderij op met zijn ouders, broertje en een oudoom, die hem al jong de kneepjes van het boerenvak leerde. Hij was een goede boer, maar zeker ook een goede bouwvakker en technicus. Hij had, zoals je wel eens zegt, twee rechterhanden. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. Hij verdiepte zich tot het laatst toe in wet- en regelgeving en was het daar lang niet altijd mee eens. Hij zei onlangs nog: "in 1880 werd de natuur ontgonnen naar cultuurgrond en in 1980 moest cultuurgrond terug naar de natuur. *Ze bint nig good wies*". Arend was sinds 1957 getrouwd met Diny ter Haar en ze gingen wonen op "het Obdam". Ze kregen vier kinderen Henk, Jenneke, Han en Wilma. Henk werd hun opvolger. Doch in Beckum kregen ze niet de ruimte van Twickel om de boerderij voort te zetten en keken ze uit naar een andere boerderij, die vonden ze in Drenthe. In 2011 vertrok Henk met zijn gezin en Arend en Diny kochten een huis in Boekelo aan de J. van Elburgstraat. Arend zijn ogen lieten hem toen al in de steek en ze zagen het niet zitten om in Drenthe een nieuw sociaal leven op te bouwen. Met plezier hebben ze in de Berke gewoond en menigeen zal hen herinneren als ze samen met hun hondje door het dorp liepen. Gekscherend gezegd: als er een wit hondje voor bij de COOP aan de haak lag, wist je zeker dat Arend en Diny binnen waren. Het laatste jaar ging zijn gezondheid erg achteruit, en een val met als gevolg een gebroken heup werd hem fataal. Na nog enkele weken in het hospice van Haaksbergen te zijn verpleegd is hij op 8 juni rustig ingeslapen. De ruimte die ontstaat met het verlies van deze

mens zit vol mooie en goede herinneringen. Dat zijn vrouw Diny, de kinderen en kleinkinderen daar kracht uit mogen putten om door te gaan.

Van het concert van het leven krijgt niemand een program, maar als je meer dan een eeuw op deze aardbol rond hebt gezwoven, heb je heel wat meegemaakt.

Dit gold zeker voor **Gerda Holtkamp-Hoenink**. 103 jaar mocht ze worden.



Ze groeide op in Losser op boerderij "de Judith hoeve" en trouwde in 1948 met Hennie Holtkamp uit Twekkelo, waar ze ook gingen wonen. Ze was een goede boerin en hielp haar man waar het kon, en haar schoonmoeder zorgde voor de kinderen, Jan en Ineke.

Jan werd hun opvolger, doch problemen met de bedrijfsvoering dreef hem in 1979 naar Canada; en in 1988 vertrok Ineke naar Australië. Twee kinderen en o, zover weg. Als je ze dan wilt zien moet je reizen en dat deden Gerda en Hennie. In totaal 30 x naar Canada en 5 x naar Australië. Dus de aardbol rond, Gerda haar lievelingsvak vroeger op school was aardrijkskunde, dat kwam haar nu goed van pas. Ze wist veel van de wereld en had een brede interesse. D.m.v. cruises is ze zelfs in Alaska geweest en via het Panamakanaal naar de westkust van Costa Rica.

De boerderij in Twekkelo hebben ze verkocht en in 1992 zijn ze in Usselo gaan wonen. Tuinieren was één van haar grote hobby's, maar ook tot op hoge leeftijd wekelijks zwemmen. Samen oud worden is wat iedereen wil, doch in mei 2011 is Hennie

overleden en moest Gerda alleen verder. Gelukkig waren er lieve noabers die naar haar omkeken. Ze kon zich goed alleen redden, doch maakte soms rare capriolen, het kwam steeds weer goed, totdat ze struikelde over de tuinslang en haar heup brak, nu was het gedaan en kwam ze uiteindelijk in het Wiedenhof terecht. Vier jaar heeft ze daar met veel plezier gewoond, tot afgelopen juni, 15 juni werd ze 103, haar zoon Jan was overgekomen vanuit Canada om haar verjaardag te vieren, doch er was niet veel om te vieren, ze was ziek en 18 juni is ze rustig ingeslapen.

Wat fijn dat Jan er was! Tijdens de dienst in het crematorium keek de familie vanuit het buitenland mee via livestream. Zo werd er afscheid genomen van een lieve moeder, oma, tante en buurvrouw. Mooie herinneringen blijven, want alles wat goed en mooi was kan de dood niet uitwissen.

Beide families wens ik kracht en sterkte toe, dat ze mogen voortleven met dankbare herinneringen in hun hart.

Riëtte Wissink

En verder ...

Ga mee

Startzondag 2023 in onze gemeente

24 september 10 uur in de kerk in Usselo



Een zondag anders dan anders, en toch elkaar ontmoeten, leuke dingen doen en een klein uitstapje.

Ga mee is dit jaar het jaarthema van de hele Protestantse Kerk.

Daar kun je vele dingen onder verstaan. We nemen het nu even letterlijk - ga mee en doe mee op deze zondag. Laat je verrassen ... en het wordt zeker

geen 10 kilometer wandeling!
Laat je verrassen ... een uitstapje naar en een
inkijkje in een andere traditie

Welkom !

ds. Wiebke Heeren

Lied van de Maand



In de laatste vergadering van de liturgiecommissie hebben we een idee besproken: het lied van de maand. Nog steeds hebben we vele onbekende liederen in het nieuwe liedboek, Ze worden niet in de orde van dienst opgegeven, omdat ze onbekend zijn. En zo leer je ze nooit.

Wanneer je een onbekend lied meerdere zondagen achter elkaar laat zingen, verandert dit en kan een lied ingang vinden in het repertoire van de gemeente.

Een onbekend lied kan trouwens ook een psalm zijn. Van de 150 psalmen zingen wij twee handen vol.

Een onbekend lied, dat wij in de toekomst op die manier oefenen, hoeft nog steeds geen lievelingslied te worden. Het kan zijn dat wij het lied dan toch niet mooi vinden om te zingen, of dat de tekst ons niet aanspreekt.

Maar wij hebben dan in ieder geval geprobeerd zo 'n lied ons eigen te maken.

De kerkenraad heeft positief op dit voorstel gereageerd. Dus zal er in de komende tijd een lied van de maand aangekondigd worden. Wanneer precies is nog niet duidelijk, want de gastpredikanten zullen dan ook gevraagd moeten worden, dit lied mee te nemen in hun orde van dienst.

Ds. Wiebke Heeren

Kun je nog zingen, zing dan mee !

De ouderen onder ons hebben vast wel van deze liedbundel gehoord.

Vandaag de dag is deze titel nog actueel.

Het is toch prachtig dat we met onze stem kunnen zingen

De cantorij is niet meer weg te denken uit onze kerk. De leden van de cantorij vinden het ook mooi om een bijdrage te leveren aan de kerkdienst. Bovendien hebben we het altijd heel gezellig tijdens de repetitie. Gezien de reacties stellen de gemeenteleden het ook op prijs als de cantorij haar medewerking verleent.

Maar we zijn eigenlijk met een te kleine groep. Heel graag zouden we wat uitbreiding willen hebben. Daarom onze oproep : Kun je nog zingen, zing dan mee!

We repeteren iedere woensdagmiddag in het verenigingsgebouw van 16.30 uur – 17.30 uur.

Hartelijk Welkom

Mieke Lippinkhof

Wadlopen

op 9 september in Noordpolderzijl

Verschillende jaren al gaat een groep jongeren vanuit Usselo dit avontuur aan onder leiding van Henk Blik, onze ervaren wadloopleider! We gaan naar het hoge Noorden en daar worden de sportschoenen aangetrokken en de spieren warm gemaakt

Jongeren in Haaksbergen zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Ook de oudere 'jongeren' zijn er vast niet vies van en welkom om mee te gaan! Maar jonge jongeren hebben voorrang!



Kosten: voor het wadlopen zijn 15 euro p.p.

Tijden: Omdat we rekening moeten houden met eb en vloed, starten we met wadlopen om 10.30 uur in Noordpolderzijl. We vertrekken uiterlijk om 7.30 uur 's ochtends vanaf het Verenigingsgebouw in Usselo. Dus zorg dat je op tijd bent!

Opgave is mogelijk tot uiterlijk 24 augustus via de mail bij:

Henk Blik : hjblik@hjb-ict.com

Rineke Overbeek: rineke.overbeek@gmail.com

Wiebke Heeren: wiebkeheeren@hotmail.com

ds. Wiebke Heeren

Dank

30 Mei jongstleden heb ik een nieuwe nier gekregen van mijn dochter Daniëlle.



Wat zijn we blij en dankbaar dat het met ons beiden goed gaat!

We willen U bedanken voor de vele kaarten, bloemen en gebeden.

Het was hartverwarmend.

Een hartelijke groet ook namens Daniëlle en mijn vrouw Liesbeth.

Vriendelijke groet,
Joop Harms

Theologische vorming voor geïnteresseerden



Ben je op zoek naar (meer) zingeving in je persoonlijk leven?

Heb je interesse voor theologie?

Meld je dan nu snel aan voor de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden!

Deze driejarige cursus wordt door de meeste cursisten als heel waardevol ervaren. Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Het vakkenaanbod is breed en biedt veel mogelijkheden voor verbreding en verdieping van de eigen kennis. In de cursus komen onder meer aan bod: geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

In september starten we weer met een nieuwe groep als er minimaal 10 cursisten zich hebben aangemeld. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar om deel te nemen aan deze cursus, maar de maximale groepsgrootte is 15. Voorkom teleurstellingen en wacht niet langer met je aan te melden!

Neem ook eens een kijkje op de website van de cursus TVG: <https://twentseschoolvoortheologie.nl/tvg/>

Startdatum cursus: dinsdag 12 september in de Franciscuskerk in Hengelo.

De kosten bedragen € 220,- per seizoen.

Het maximale aantal cursisten is 15.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met

ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of

Dick van der Meijden, cursuscoördinator, tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com.

Gefeliciteerd!

FIJNE DAG GEWENST!

3 aug	89	Mevr. A.A. Fraanje	Broekheurnerplein 412
7 aug	75	Dhr. E. Haarman	Boekelosestraat 169
10 aug	87	Mevr. B.E.J. Lohuis-Steenberg	Meddelerweg 201
14 aug	90	Dhr. J. de Graaf	Henry Dunantlaan 31
15 aug	82	Mevr. G.W. Lubbers-Logtenberg	Vretberg 11
20 aug	86	Mevr. M.C. Damen-Zemel	Henry Dunantlaan 10
21 aug	82	Mevr. J. Nijkamp-Nijland	Meester De Wolfplein 6
22 aug	82	Dhr. A.F.P. Burgersdijk	Spartastraat 71
25 aug	92	Mevr. G.J. Scholten-Nijhuis	Geerdinkweg 20
28 aug	94	Dhr. H.W.C. van Hummel	Wissinksdijk 90
31 aug	83	Dhr. C. Nijkamp	Meester De Wolfplein 6
5 sep	79	Mevr. G.J.H. Nagenborg-Geerdink	Lammerinkweg 102
8 sep	87	Mevr. A.W. Hoogvliet-Haverkate	Jan van Elburgstraat 95
9 sep	88	Mevr. A.J. Holtkamp	Gronausestraat 752
9 sep	79	Dhr. G. Harms	J.H. Boschstraat 35
9 sep	83	Mevr. B.G.E. Lutke Holzik-Dubbelink	Burg Stroinkstraat 367
10 sep	89	Dhr. H.J. Wonnink	Veldgeuverweg 35
12 sep	79	Mevr. J. Voogsgeerd-Tent	Boekelose Stoomblekerij 30
15 sep	79	Mevr. E.J.B. Roerink	Kwekkeboomweg 24
16 sep	75	Dhr. B.R. Schoppert	Jan van Elburgstraat 22
18 sep	78	Mevr. A. Dekker-Hulscher	Dorsstokhoek 2
18 sep	82	Mevr. M.W.M. Burgersdijk-van der Ende	Spartastraat 71
20 sep	78	Dhr. G.W. Bruggert	Bruninkslaan 24
21 sep	83	Mevr. J. Meijer-Poorter	Laarssingel 139
21 sep	77	Dhr. G.A.J. Roossink	Badweg 65
23 sep	76	Mevr. A.H. Spenkelink-Hogeweg	Groenelaan 55
25 sep	77	Mevr. J.W.C. Abbink-Meere	Windmolenweg 45
26 sep	78	Mevr. J.M. Bos-Vonk	Herikebrink 87
26 sep	79	Mevr. W.C.A. van den Eijkel-Vooijs	Suze Robertsonlaan 11
26 sep	85	Mevr. J.J. Wevers-Redder	Pastoor Schneiderstraat 33
27 sep	85	Mevr. G.H. Leefers-Jansen	Haaksbergerstraat 962
30 sep	84	Dhr. A. Tonnema	Beukstraat 26
2 okt	82	Mevr. G. Cretier-Schempf	Dirk Papestraat 66
5 okt	87	Dhr. B.H. Bel	Jan van Elburgstraat 28
8 okt	89	Mevr. W.J. van Hummel-Snippe	Wissinksdijk 90
8 okt	79	Mevr. J.J. Sleurink-Nijhuis	Baltinkweg 60
11 okt	77	Mevr. B. Schukkert-Winkelhorst	Bernard Roerinkstraat 26
15 okt	87	Mevr. J.G. Smelt	Landsteinerlaan 35

Samenstelling van de kerkenraad

PREDIKANT

ds. W. Heeren Haaksbergerstraat 819 7548 PB 2316060

tel.

DIAKENEN

M. Lippinkhof-Hubers * Boekelose Stoombleekerij 59 7548 EE 4357195

tel.

E. Mol Händellaan 16, Enschede 7522 KM 4365955

L. Harms - Snijders Suze Groeneweglanden 9 7542 NP 4767733

H.Blik Beckumerstraat 82 7548 BH 06 22702798

OUDERLINGEN

tel.

B.G.J. Pasman Haaksbergerstraat 1006 7548 PC 0613793855

J.W. ter Mors *
preses kerkenraad Willem Rijbertstraat 26 7521 TP 06 51066319

R.M. ter Borg *
Scriba kerkenraad Mastbos 61 7543 GM 06 55075120

A.J. Farro - Geessink Berriehoek 31 7546 JK 06 13714202

Klaas Boersma Hilbertlanden 35 7542 JJ 06 14572261

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

tel.

H.G.H. Abbink Nieuwe Kampweg 130 7548 PL 4281708

J.G. Berenbroek Buurserstraat 500 7544 RH 4761892

P.Swank
Penningmeester van de kerkrentmeesters Willem Kalfstraat 62 7545 AN 0610301492

R.H.A. Wissink-Roossink * Geessinkweg 403 7544 RB 4773098

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

tel.

G.H. Bonke Bernard Roerinkstraat 71 7548 EL 4775776

* tevens lid moderamen

Kerkdiensten

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"



De diensten

6 aug ds. Wiebke Heeren maaltijd van de Heer

13 aug ds. Jaap Jonk, Laren **Twekkelo**

20 aug ds. Jaap Jonk, Laren

27 aug ds. Wiebke Heeren

3 sept ds. Wiebke Heeren

10 sept ds. Ed de Bruin, Losser

17 sept ds. Maaïke Schepers v/d Poll

24 sept ds. Wiebke Heeren **Startzondag**

1 okt ds. Wim Jansswen, Losser

8 okt ds. Hetty Cohen Stuart-Fens, Haaksbergen

15 okt ds. Jan Hazeleger, Eibergen

22 okt ds. Wiebke Heeren

29 okt ds. Hans Hinkamp, dialectdienst, **Twekkelo**

5 nov ds. Wim Janssen, Losser

12 nov ds. Maaïke Schepers- v/d Poll

19 nov ds. Wiebke Heeren

26 nov ds. Wiebke Heeren



Cantorij

Datum	Predikant	Bijzonderheden
27 aug	Ds. Heeren	
24 sept	Ds. Heeren	Startzondag
8 okt	Ds. Cohen Stuart	
26 nov	Ds. Heeren	Gedachtenisdienst
10 dec	Ds. Bouwmeester	2e advent
25 dec	Ds. Ekker	Kerst morgen

De DRIEKLANK in het jaar 2023

Nummer kopij inleveren uiterlijk op: zal uitkomen op:

46.2 vrijdag 23 sept.

maandag 2 okt.

