



Protestantse
Kerk

Drieklank

december 2020

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Redactie Drieklank:

Copij sturen naar:
Roel Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
053 - 4 28 1753
roelbruinsma@home.nl

Predikant:

Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
053 - 7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Esther Mol
053 - 4365955
Bgg 06 - 19914592
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website: [www.](http://www.protestantsegemeente-usselo.nl)

[protestantsegemeente-
usselo.nl](http://www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinksweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 17,50 per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varviksingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 43ste jaargang nummer 7, november 2020

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
tel. 4283659
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 06 - 28532959

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo, tel. 428 36 59

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de Pastorie

Advent

Het is advent en dat betekent een tijd van verwachting. We verlangen naar de komst van de Messias.

Hoe werkt een verlangen? En wat is dat?

Tijdens de eerste golf van het coronavirus, moesten een heleboel mensen het werk uit hun handen laten vallen. Tegelijkertijd werkten de mensen in GGD en ziekenhuis juist meer dan gewoon. Wat verlangden wij naar een oplossing, een vaccin, dat ons zou kunnen redden. In de onderzoekcentra lieten ook veel mensen een deel van hun normale werk vallen en begonnen ze te zoeken naar een vaccin, dat ons zou kunnen redden van de pandemie. We verlangden naar een redding, en die moest komen van de wetenschap.

Verlangen heeft iets van je eigen positie uit handen geven, je ondergeschikt maken aan een einddoel, dat alle mensen zou helpen.



Nu er verschillende vaccins bestaan hoor ik van sommige mensen: ik neem het nog niet, het gaat nu toch goed met mij, en waarom heb ik een vaccin nodig als ik toch mijn handen was en afstand houd.

Het grote verlangen heeft plaats gemaakt voor de angst voor iets waaraan je jezelf moet toevertrouwen. Het is vergelijkbaar met wat wij in de adventtijd zeggen en zingen. We verlangen naar Kerst, naar de Messias en als het dan Kerst is, dan deinzen we een beetje terug. Is dit wel de Messias, een kind in een voederbak? En waar is die vrede op aarde? Herodes en keizer Augustus hebben het nog steeds voor het zeggen. Moet ik die Jezus wel accepteren als de Messias? Word ik daar beter van,

en is dan alles over? Velen denken dan terug, nee, niet voor een feestje en ook niet voor een etentje, maar wel voor het vaccin, dat de wereld zou gaan redden; en het vaccin in geestelijke zin heet Jezus, wiens naam betekent: Hij redt. Nee, ik doe gewoon wel een beetje goed, dan hoef ik dat vaccin niet. Natuurlijk kan je geen isgelijktken zetten tussen het accepteren van een vaccin, en de overgave aan dit kind. Maar wat willen we nu precies met advent, wat is de verwachting, en wat is ons verlangen? In de mystiek is het verlangen niet alleen maar iets waar we naar uitzien, maar is het ook de trekkracht van God. In dat verlangen kan Hij zichtbaar worden. Als dat verlangen, al ligt het soms diep verborgen, zichtbaar wordt bij Zacheus in de boom, dan ontstaat er wat in de ontmoeting met deze Jezus. Dan komen er vreemdelingen, magiërs, en die zien iets, wat voor de Schriftgeleerden verborgen bleef.

Wat is advent als het alleen maar uitzien is naar iets wat mijzelf bevalt? Is het dan niet gewoon zo, dat het bij Kerst eigenlijk gaat om de waarheid van mijn ikke? Is het niet zoals bij een vaccin, dat we weliswaar een klein risico lopen, maar dat we dat toch accepteren omdat er zoveel anderen ook door geholpen zouden worden? Dan heb ik het niet alleen maar over de burgemeester, maar over al die mensen, die ook echt ziek zijn (geweest). Ons durven (over) te geven is in deze eeuw niet onze sterkste kant geweest, maar we kunnen het wel. Kerst is de overgave aan iets wat we niet verwacht hadden, maar dat onverwacht redding brengt. En na Kerst moeten we nog veel gaan leren, want net als bij een vaccin, we kunnen niet gewoon weer doen alsof er niets gebeurd is. En we gewoon weer in de file gaan staan, en op vakantie omdat we zoveel en zo hard gewerkt hebben. We zullen met dat vaccin weer gaan kijken wat het doet, net zoals we bij Kerst daarna leren uit verhalen wat deze redding nu werkelijk is. We zullen ook onze kinderen weer kunnen omarmen en we zullen spreken over vrede op aarde. Misschien moeten we maar eens gaan nadenken, wat de komst van dat kind nu werkelijk in gang heeft gezet en wat het voor mij betekent, dat ik deel uit mag gaan maken van de mensen die deze pandemie hebben overleefd. Vrede op aarde wens ik u toe.

Hoe gaan we Kerst vieren?

Kerst is in de loop der tijd uitgegroeid tot een groot feest. Je viert het met familie en vrienden en er is ook

iets van vrede op aarde. Een tijd van licht in de duisternis, even het leven anders en daar hebben we nu zeker behoefte aan. Maar hoe anders we ook doen, hoe breng je de Gans Andere ter sprake? Voordat je het weet val je terug in bepaalde gebruiken en visies op de jongeren. De kindernevendienst is er voor mij heel goed uitgekomen. We gaan een kort filmpje maken met alle kinderen, vertellen het verhaal, en maken zo nu en dan een link naar deze tijd.

Dat belooft heel wat te worden. Ik ben enthousiast met de kinderen. Maar kinderen kunnen ook iets laten zien wat we altijd normaal hebben gevonden. Ik zie nog de magiërs, wijzen of koningen, die van verre zijn gekomen. Sommigen dachten echt, wat doe ik hier in een stal. Ze leverden hun goud of wierook of mirre in, maar je zag ze denken, ik ben honderden kilometers gaan reizen en ik heb de weg gevraagd, maar dit kind is mijn doel geweest en dat wordt de Messias? Nou in een stal heb je niet de gedachte, dat de hele wereld is veranderd. Je vraagt jezelf eerder af, heb ik wel het goede bericht gekregen? IS DIT ALLES? En toch blijven doen en toch blijven gaan, dat is de kunst en je niet laten leiden door macht en groot en praal en pracht, maar het kleine kwetsbare is genoeg om God te aanbidden.

De kerkdiensten

Kerstmis is weer om 22.00 uur en u kunt zich opgeven, zodat u tenminste een plaatsje heeft. Er komt een trompettist, die bekende nummers zal begeleiden; en er zullen twee midwinterhoorns zijn, die ons buiten laten horen, dat er iets speciaals staat te gebeuren.

De volgende dag, Kerstmorgen, vieren we Kerst om 10.00 uur. Ook daarvoor moet u zich opgeven. We hopen dat Menno Luiten dan weer kan spelen, want zo'n pianist tref je maar zelden. De cantorij zal ook meedoen en we zullen even anders kunnen denken in deze wereld. In Godsnaam, want anders trekt je leven zomaar aan je voorbij. Het specifieke van God is dat Hij zich laat zien in mensen. Dat is me nogal een stap. Mensen zijn niet altijd even vriendelijk en behandelen je niet altijd met respect. Maar zo gaat het verhaal, Hij doet het en zelfs als er niets van terecht komt en Hij aan het kruis hangt, dan nog is er een weg!

Met oude jaar gaan we naar Tweekelo. We zitten met gemengde gevoelens van onmacht, en terwijl in de velden de melkbussen worden geladen en de kratjes pils worden gestapeld, proberen we toch de



1,5 meter te handhaven. Gaan we dan niets meer doen? Toch wel, we overdenken en lezen, we gaan briefjes maken met wat we kwijt zouden willen vanuit dit jaar en die briefjes met alles wat tegen zat werpen we in de vuurkorf, die buiten staat en met de zegen krijgen we weer het goede mee om een goed nieuw begin met elkaar te maken. De dienst begint om 15.00 uur en we lezen uit Psalm 119 : 25 - 32 en uit Johannes 8 : 12 - 15

Ds. Oaf Haasnoot

Vanuit de kerkenraad

Op de laatste avond van november 2020, op de 30e, was er weer een kerkenraadsvergadering. We hadden deze keer het Verenigingsgebouw zodanig ingericht dat we allen in de grote zaal, corona veilig, konden vergaderen.

Na het welkom en een rondje over ieders welzijn startte ds. Haasnoot de vergadering met een het aansteken van een kaars, als lichtpunt in de duisternis n.a.v de tekst: "Zij die in het donker wonen, worden beschenen door een helder licht." De notulen van de vorige vergadering op 20 oktober j.l. werden vastgesteld, onder dankzegging aan de notuliste Riet Haasnoot.

In verband met de coronabesmetting wordt er nu in onze kerk op zondag op aangepaste wijze kerkdienst gehouden. De maximumbezetting in de kerk mag nu, met de nieuwe RIVM-regels, bestaan uit 54 aangemelde bezoekers. De bezetting varieert gemiddeld rond de 30 aanmeldingen. Ook de aankomende bijzondere kerkdiensten tijdens de Kersttijd en de jaarwisseling zullen hierop aangepast moeten worden. De Kerstkerkdiensten zullen in Usselo worden gehouden met dit maximaantal bezoekers van 54. De Oudejaarsdienst zal in Twekkelo gehouden worden, hier met een maximaantal bezoekers van 30. Verder zal er op Oudejaarsdag geen traditioneel

koffiedrinken zijn, en wordt ook de traditionele oliebol niet uitgedeeld i.v.m. de coronavooraarden.

Voor deze beide diensten moet U zich wel aanmelden: via E-mail pgusselo@gmail.com of via het telefoonnummer dat daarvoor is ingesteld: 06-14361675. U kunt ook de voice-mail inspreken om u aan te melden, als er mogelijk niet wordt opgenomen. Dit kan voor de Kerstdiensten tot woensdag 23 december 2020 te 12.00 uur en voor de oudejaarsdienst tot woensdag 30 december 2020, de hele dag.

We willen dat de kerkdiensten vanuit onze kerk ook direct via het internet kunnen worden bekeken. Daar zijn we inmiddels heel ver mee gevorderd. Zeer binnenkort zal de 1e proef hiervoor worden gedaan en we hebben goede hoop dat dit zal lukken. Als men gezien de coronavooraarden niet naar de kerk kan komen, dan is het een uitkomst thuis op de computer onze eigen dienst te kunnen volgen. De kerk is dan op de internetsite: www.Kerkdienstgemist.nl te vinden. U zult hier binnenkort meer van horen.

Dat ds. Olaf Haasnoot nu ook voor 40% in Haaksbergen werkt is tijdens een gemeentevond van de gemeenschap in Haaksbergen unaniem vastgesteld. Zijn beroep hiervoor zal in een dienst in het voorjaar van 2021 worden bevestigd. Voor de duidelijkheid: ds. Haasnoot gaat niet weg uit Usselo, want hij is voor 60 % aangesteld in Usselo. Dus blijft hij zijn werk in onze gemeente gewoon op dezelfde voet doorgaan.

Elders in de Drieklank treft u een stukje info aan over de komende Kerkbalans. Er zal i.v.m. de coronavoorschriften geen vrijwilligersavond worden georganiseerd. Deze wordt doorgeschoven naar een later tijdstip als de overheid dit weer gaat toestaan.

De diaconie vraagt nog de aandacht van ons voor de actie Mayano. Lees elders in deze Drieklank hoe u aan Kniepertjes, Kersststukken kunt komen, en hoe u een Midwinterhoornblazer kunt bestellen. Vanuit het Jeugdwerk kan worden gemeld dat men druk bezig is om op een corona-veilige manier een Kerststuk voor de kinderen voor te bereiden. Dit jaar zal er helaas geen Kersspel worden opgevoerd op de deel bij de familie Leefers.

We werden er weer op geattendeerd dat in het komend jaar een aantal ambtsdragers afscheid zullen nemen.

Ds. Haasnoot sloot de vergadering met het lezen van een stuk tekst uit Jesaja: "Zij die in het donker wonen, worden beschenen door een helder licht". U ziet dat de corona nog steeds een behoorlijke streep haalt door veel voorgenomen zaken. Belangrijk is dus ook om contact te houden met

elkaar in deze roerig tijd. De kerkenraad van de PK Usselo wenst u allen gezondheid en Gods steun toe gedurende de komende tijd.
Namens de kerkenraad

Jan W. ter Mors (Voorz.)

Van de kerkrentmeesters

Begroting 2020

Nadat het college van kerkrentmeesters de begroting voor 2020 had opgesteld, heeft de kerkenraad deze in de vergadering van 16 oktober 2020 vastgesteld.

Hoewel het jaar 2020 nog niet ten einde is, verwachten we door de gebeurtenissen rondom het coronavirus en de beperkingen, die daaruit voor ons kerkzijn voortvloeien, een sterk tegenvallend resultaat. Waar de meeste kosten gewoon doorlopen, hebben we te maken met sterk tegenvallende inkomsten, met name bij inkomsten uit verhuur en opbrengsten uit renten en dividend.

Door de beperkingen aan de kerkdiensten zien wij ook de collecte-opbrengsten teruglopen. Het is onduidelijk op welke wijze de coronapandemie zich ten aanzien van onze gemeente zich in 2021 zal manifesteren. Voorlopig zijn wij er als college van kerkrentmeesters van uitgegaan dat de huidige beperkingen zich in het komende jaar nog voor een groot gedeelte zal voortzetten.

De eerder genoemde inkomstendalingen uit verhuur resp. rente en dividend zullen zich naar verwachting in 2021 nog niet herstellen.

Aan de kostenkant zullen we proberen door sterk op de uitgaven te letten het tekort op de begroting te beperken. Niettemin blijft er een groot verschil tussen inkomsten en uitgaven bestaan.

Voor het komende jaar vraagt het college van kerkrentmeesters de leden van onze kerk een gelijk bedrag te willen bijdragen zoals in de afgelopen jaren. Alleen met uw bijdrage kunnen wij de Protestantse Gemeente Usselo in stand houden.

Tenslotte vindt u hieronder een verkort overzicht van de begroting voor 2020.

Begroting 2020

De begroting 2020 ligt van 5 t/m 12 december 2019 ter inzage. Mocht u vragen hebben over de begroting of wilt u deze inzien, wilt u dan even contact opnemen met Paul Swank, telefoon 06-10301492.

	begroting 2021	begroting 2020	Realisatie 2019
Opbrengsten en baten			
Opbrengsten onroerende zaken	32.300	51.000	54.958
Opbrengsten levend geld	80.300	84.400	82.943
Totaal opbrengsten en baten	125.400	152.400	152.714
Uitgaven en kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen en inventarissen	49.500	52.400	56.531
Afschrijvingen	4.800	3.900	4.808
Pastoraat	58.600	60.300	56.694
Lasten kerkdiensten enkerkelijke activiteiten	7.700	9.500	10.029
Verplichtingen aan andere organen	5.600	6.300	6.168
Salarissen en vergoedingen	8.700	11.900	11.193
Kosten beheer en administratie	6.600	7.100	6.430
Rentelasten	2.700	6.200	3.045
Totaal uitgaven en kosten	144.200	157.600	154.898
Saldo opbrengsten en baten min uitgaven en kosten	- 18.800	- 5.200	- 2.184
Saldo incidentele baten en lasten	100	100	0
Resultaat	- 18.700	- 5.100	- 2.184

Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.

Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.

En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na Corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden.

Kerkbalans 2021 staat er alweer aan te komen, en deze editie willen wij zeker onder de aandacht brengen.

Wat hebben we dit jaar niet veel gemist, maar ook veel gedaan: om te laten weten dat de kerk aan u denkt. Veel dank gaat daarom uit naar onze wijkwerkers, die naast het bezorgen van de Drieklank, in april met de tulpen op pad gingen, en onlangs - met Dankdag - u allen een doosje Merci aanboden.

De samenwerking met Haaksbergen om de diensten online te kunnen volgen was een uitkomst, en heeft ons doen besluiten om te investeren in apparatuur welke nodig is om voortaan vanuit onze eigen kerk de diensten via live-stream uit te zenden. Hier is een aanzienlijk bedrag mee gemoeid, doch wij denken u daar een groot plezier mee te doen. Elders in deze uitgave leest u daar meer over.

Helaas kunnen wij onze vrijwilligers, die zich op welke wijze dan ook inzetten, in januari geen gezellige avond aanbieden. Wie weet lukt dat later in het jaar, maar wij zijn u allen zeer dankbaar voor hetgeen u voor de protestantse gemeente van Usselo doet.

Namens het college van kerkrentmeesters wil ik Kerkbalans 2021 alvast van harte bij u aanbevelen; en ik wens u allen gezegende feestdagen en een goed en bovenal gezond 2021 toe.

Riëtte Wissink

Vanuit de Diaconie

“Het komt er gewoon niet van”

Dit hebben we de laatste tijd regelmatig gehoord. Het heeft te maken met geld overmaken aan de kerk. We denken er gewoon niet aan. Normaal gaan kerkgangers op zondag naar de kerk, en geven daar voor de collecten van die zondag. Toch wil ik één collecte speciaal onder uw aandacht brengen.

Dat is de collecte voor de Voedselbank. Het is een goede traditie, dat in de kerstnachtdienst hiervoor gecollecteerd wordt; en tijdens de



kerkenraadsvergadering hebben we besloten, dat ook de collecte van de kerstmorgen hiervoor wordt bestemd.

Mocht U niet aanwezig kunnen zijn in de kerstnachtdienst of op eerste kerstdag, dan kunt u uw gift ook overmaken naar de diaconie, zodat we een mooi bedrag kunnen overmaken namens onze Protestantse Gemeente Usselo.

NI84RABO0316726532 o.v.v. Voedselbank.
Gewoon doen!

Aktie Manyano

We kregen enkele reacties via de telefoon of mail voor de kerststukjes en kniepertjes. Tijdens de kerkdiensten hebben we via bestellijsten die op de stoelen lagen zoveel reacties gekregen, dat we nu bijna € 500,- bij elkaar hebben. Natuurlijk is uw gift voor Manyano ook welkom op de rekening van de Diaconie, maar wilt u dat er dan wel bij vermelden. Wij stellen het zeer op prijs dat zovelen zich willen inzetten om deze actie te laten slagen.

We maken de balans op

We waren erg benieuwd hoe groot het verschil in opbrengsten zou zijn van de collecteopbrengsten van de afgelopen Corona-tijd, in vergelijking met die van dezelfde periode vorig jaar.

In 2019 kregen we in de periode van 15 maart t/m 29 november aan collecte gelden binnen € 3552,- In 2020 in dezelfde periode: Collecten €743,-, via de Bank €1117,- en giften € 40,-. In totaal dus € 1900,- Dat is dus ruim € 1600,- minder en dat is best veel geld.

Maar we gaan ervan uit dat we dit in 2021 weer ruimschoots goed kunnen maken.

Geef Licht

is het thema van Kerk in Actie voor kerst. Wij hopen dat u het licht doorgeeft op wat voor manier dan ook.

Goede dagen gewenst, en dat u de warmte van het licht mag ervaren.

Namens de Diakenen,

Mieke Lippinkhof

Mensen van voorbij

Jan Arend Gerrit ter Mors

Op 14 november 2020 is overleden Jan Arend Gerrit ter Mors, beter bekend als "Jan van de Heersch".

Jan zag het levenslicht op 27 november 1945 en groeide op aan de Strootsweg, waar de boerderij van het gezin in 1966 moest wijken voor de industrie. Ze verhuisden naar de Willemsbeekweg (nu Achterhofweg), doch ook daar kwam de wijk Het Zwering dichterbij, en werden de stallen verbouwd tot paardenstallen. Jan was een op en top paardenman, en kon zo van zijn hobby zijn werk maken. Jan was een bekende in de paardenwereld en dat bleek ook bij zijn afscheid. Vanwege Corona mochten er maar 30 mensen de plechtigheid

bijwonen, maar een zee van bloemen getuigde van zijn vriendschap met velen. Hij laat een grote leegte achter; zijn vrouw Margot en zijn kinderen en kleinkinderen zullen hem enorm missen, maar doorgaan met het werk waarin hij hun is voorgedaan.

Op 20 november is hij - hoe kan het anders - met 2 paarden voor de koets naar zijn laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats in Usselo.

Bernard Grotenhuis

Op 20 november 2020 is overleden Bernard Grotenhuis, bij eenieder bekend als Bennie. Hij is geboren op 27 mei 1933 in Winterswijk, en was voorbestemd om boer te worden. Doch soms lopen de wegen anders, en Bennie is gaan studeren in Bolsward. Op 29 mei 1968 trouwde hij met Gerda Bergerink, en ze gingen wonen aan de Hengelosestraat in Enschede. Assurantiën kwam op zijn pad, en ook daar werden de nodige diploma's voor behaald. Hij werd directeur van de OBM Lonneker-Enschede, later Univé.

Na zijn pensionering heeft Bennie samen met Gerda veel gereisd: China, Zuid Afrika, Zuid Amerika, en nadien werden er vaak avonden verzorgd waar hij met veel enthousiasme vertelde over alle bezienswaardigheden.

Bennie was een man van eenvoud en rechtvaardigheid en had veel liefde voor de natuur, iets waar hij zijn kinderen en kleinkinderen ook veel over heeft bijgebracht. Zij zullen nu zonder hem moeten kijken wanneer de eerste zwaluwen weer arriveren en de bladeren aan de bomen komen.

Op 26 november was de afscheidsplechtigheid in het crematorium.

Dat de families kracht mogen putten uit de gedachte dat de liefde sterker is dan de dood, en dat ze met die gedachte het verlies kunnen dragen.

Riëtte Wissink

Henk Jan Boshove

In de vorige aflevering van Drieklank is van het artikel 'In Gedachtenis' over Henk Jan Boshove een deel van de tekst weggevalen. U treft het artikel hier nogmaals aan, nu in zijn geheel.

Op 21 september 202 is van ons heen gegaan Henk Jan Boshove op de leeftijd van 53 jaar. Hij woonde in een gezinsvervangend tehuis in de Zonstraat in Enschede. We zagen hem in de kerk op de feestdagen, want hij hield van vrolijkheid en muziek. Henk Jan was het tweede kind uit het huwelijk van



En verder ...

Peter Slotman 50 jaar organist

Op zondag 6 december j.l. hebben we Peter in het zonnetje gezet omdat hij deze maand 50 jaar organist is van de Protestantse Gemeente Usselo. Peter, die op 16 jarige leeftijd op zijn fietsje vanuit Haaksbergen naar Usselo kwam en zei dat hij wel orgel kon spelen, heeft dat waar gemaakt. Peter is helemaal verbonden met Usselo en we gaan ervan uit dat hij zijn 60-jarig dienstjubileum zeker zal halen.

Namens de 'Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer' kreeg Peter een onderscheiding met een daarbij behorende oorkonde.

Henny en Henk. Nanny, de oudere dochter, heeft altijd heel goed met haar broertje opgetrokken, al was dat natuurlijk ook best moeilijk. Henk Jan had altijd de meeste aandacht. Toen Henk Jan was gestorven lag hij opnieuw in de foetushouding, en had Nanny hem de beer in de armen gelegd. Een aandoenlijk beeld. Zo werd hij ook in de kist ter aarde besteld in Bergentheim. Henny heeft ook veel steun gehad van Piet, nadat haar man Henk was overleden, en Henk Jan vond het prachtig met Piet gein te maken. Het afscheid in de Zonstraat was ontroerend. Een van de bewoners vertelde hoe Henk Jan overal de kopjes weg ging brengen, ook in een café of restaurant waar hij nog niet eerder was geweest. Hij kreeg dan een schort als aandenken. Toen we de dienst hielden voor Henk Jan in Usselo heb ik ook een schort omgedaan. Hij was dienstbaar, en ik was dienstbaar en zo konden we elkaar helpen. We hebben dat dienstbaar zijn gekoppeld aan de afkorting v.d.m, wat vroeger werd gebruikt voor een dominee. Dienaar van het woord van God. Zo was Henk Jan ook een vdm, een dienaar van de daden van God. We zijn dankbaar, dat we hem hebben mogen leren kennen, en wensen zijn moeder en Piet, Nanny en haar man, en kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe, en blijven betrokken op de vele lieve bewoners van het gezinsvervangend tehuis in de Zonstraat te Enschede.

Ds Olaf Haasnoot



Toespraak en cadautjes

Onze Protestantse Gemeente bood hem een enveloppe met inhoud en een bos bloemen aan. Helaas moesten we het vanwege de Corona sober laten verlopen, dus de borrel om te toosten moeten we nog even tegoed houden.

Wel hadden de kinderen van de kindernevendienst een ereboog gemaakt.

Onder applaus en buiten onder de boog door met luid geroep van 'Petér', Petér, Petér ..." hebben we er toch nog een feestelijk tintje aan kunnen geven. Peter, we hopen je nog vele jaren in ons midden te hebben.

Riëtte Wissink

Op de volgende pagina nog twee foto's





"Petér, Petér, Petér ..."

Lichtjesavond kerstwens

Ik wens je kracht
Je leven te beleven
Zoals het is gegeven.

Ik wens je balans
Dagen waarvan je geniet
tegenover de dagen van zorg en verdriet.

Ik wens je een open geest
Met berusting in het verleden
En bewustzijn van het heden.

Ik wens je een jaar
Waarin de toekomst je kan uitdagen
En je zonder jezelf verder te bevragen

Tot de slotsom kan komen:
Ik voel geborgenheid
En tevredenheid.

Ik wens je een warme Kerst en een fris Nieuwjaar



Lichtjesavond 2020 begraafplaats Usselo gaat dit jaar niet door.

Hoe moeilijk ook, toch hebben we, na lang wikken en wegen, het besluit moeten nemen om dit jaar geen lichtjesavond op de begraafplaats in Usselo te organiseren. Vanwege de huidige coronamaatregelen vinden wij en onze vrijwilligers het niet verantwoord om de bijeenkomst door te laten gaan.

We wensen u allen goede dagen toe in december, blijf gezond en graag tot ziens bij de lichtjesavond in 2021.

Hartelijke groeten,

Caroline Doornbos en Riëtte Wissink



een lichtjesavond vóór Coronatijd

Gefeliciteerd!

Leef tijd

17 dec	77	Mevr. M.M.M. Louwman - van Elsland	De Posten 135 V 3
18 dec	81	Mevr. G.J. Wesselink	Hengelosestraat 447
19 dec	87	Dhr. J.H. ter Heegde	Arendsweg 90
19 dec	76	Mevr. R.J. Leefers - ter Heegde	Weustinkweg 9
22 dec	92	Dhr. F.J.L. Roelvink	Meidoornstraat 26, Hengelo
25 dec	76	Mevr. M. Dommerholt	Vincent van Goghlaan 44
25 dec	79	Dhr. B.A. Dinkla	Meester De Wolfstraat 29
1 jan	76	Dhr. D. Andringa	Meester De Wolfplein 15
2 jan	78	Dhr. E.J. Egberink	Oude Veenweg 102
4 jan	80	Mevr. G. Bel - Post	Jan van Elburgstraat 28
5 jan	88	Dhr. A.B.J. Brunnekreeft	Jan van Elburgstraat 63
6 jan	78	Dhr. W. Cretier	Dirk Papestraat 66
7 jan	84	Dhr. H.J. Lutke Holzik	Burg Stroinkstraat 367
8 jan	81	Mevr. H.H. Pieterse - Abbink	Jan van Elburgstraat 69
10 jan	77	Dhr. H.G. Hobbelt	Knalhuffeweg 297
11 jan	89	Mevr. H.H. Roerink - Blikker	Bruninksweg 11, Hengelo
14 jan	94	Dhr. J.W.G. ten Cate	Rougoorweg 60, Hengelo
14 jan	79	Dhr. J.H. Voogsgeerd	Boekelose Stoomblekerij 30
16 jan	90	Dhr. G.E.J. ter Horst	Roelof Blokzijlstraat 40
17 jan	83	Mevr. B.G. de Rijke - van Zeben	Wissinksdijk 80
18 jan	88	Dhr. P. Buijse	Lintveldebrink 306
18 jan	79	Dhr. D. Knol	Vincent van Goghlaan 44
20 jan	85	Mevr. G.A.E. Nijhuis - Jansen	Kwekkeboomweg 135
20 jan	84	Mevr. J.W. Roerink - Schukkink	Boerstege 8
21 jan	83	Mevr. G.J.J. Bergerink	Hengelosestraat 448
24 jan	81	Mevr. A.F. Tonnema - van Aken	Beukstraat 26
27 jan	87	Dhr. R. Mondria	Jan van Elburgstraat 41
27 jan	78	Mevr. M.G.A. van Voerst van Lynden	Strootmanweg 12
5 feb	77	Mevr. J.A. Kruisbrink - Versteeg	Helmerzijdeweg 2
6 feb	75	Dhr. W. Oplaat	Morsweg 35



Welkom

Ik was nog jong en kwam op een idee.
Ik wou verenigen en inspireren
veel mensen van verschillende komaf,
geaardheid, levenslot. Ik dacht een huis
met grote ramen en een tuin van groen
waar vriendschap bloeien zal als blauwe regen
waar brood gedeeld wordt, poëzie gezongen,
waar uitgedroogde bronnen na een tijd
weer levend water geven – welkom vreemde,
dolende zielen, welkom in ons midden;
dat ieder woord dat hier gesproken wordt
betrouwbaar is als de muziek van Bach.
Zo dacht ik tegen harde feiten in
een nieuwe zachte aarde voor ons allen.
Er waren er die dit verlangen deelden.
Ik kwam ze tegen, naamloos, uit het niets.
Je bent ineens met twee of drie, we lachten
een oud verhaal elkaar toe, er blijkt taal
voor wat wij hopen, beelden ooit gevonden
voor wat wij, argeloos als voor het eerst,
voor mogelijk houden: deze wereld anders.
Is er een weg daarheen? Er is een gaan
van handen, harten, niemand weet hoeveel –
soms zie je, even, en gelooft je ogen
Wij spreken af geen woorden te vertrouwen
dan die ons gaande houden en doen denken
dat het bestaanbaar is, een wereld anders.
En die ons stuurt daarheen noemen wij god.
Wij spreken af geen ander te verwachten.

*Huub Oosterhuis, uit de bundel Handgeschreven
(ingezonden door Riet Ploeger)*

De vierde wijze uit het oosten

In de dagen, toen keizer Augustus heerser was over vele koningen en Herodes in Jeruzalem regeerde, leefde er in de stad Ecbatana, te midden van de Perzische bergen een man, genaamd Artaban, de Mediër. Hij was een Magiër, en volgeling van Zoroaster en droeg een witte pij, met op de borst een gevleugelde cirkel van goud, en een witte puntige muts

1. Het teken aan de hemel

Op een zachte septemberavond heeft Artaban 9 vrienden en geloofsgenoten uitgenodigd, allen Parthische edelen en volgelingen van Zoroaster. Artaban zegt dat hij hen van het nieuwe licht en de nieuwe waarheid wil vertellen. Hij roept een

voorspelling uit hun heilig boek in herinnering, dat er uit de profeten van het oosten een overwinnaar zal opstaan. "Bileam profeteerde: Een ster treedt tevoorschijn uit Jacob: een Schepper staat op uit Israel". Een paar vrienden geven venijnig commentaar: "Juda was een gevangene aan de rivieren van Babylon, en de zonen van Jacob waren slaven van onze koningen. De Joodse stammen zijn als verloren schapen: in Juda zal noch ster noch scepter opstaan. Aan de strijd tussen licht en duisternis zal nooit een einde komen. Wij kunnen ons beter richten op onze eigen geloofskring hier dan op een verre vreemdeling."

Dan vertelt Artaban dat hij en zijn vrienden, Caspar, Melchior en Balthazar, deze lente uitvoerig de sterren aan de hemel hebben bestudeerd. Volgens hen is het licht der waarheid in aantocht. "Ik vertrek zodra ik het teken heb gezien om mijn vrienden bij de tempel van de Zeven Sferen in Borsippa te ontmoeten. Ik heb mijn huis en bezittingen verkocht en edelstenen gekocht als geschenk voor de Koning: een saffier, een robijn en een parel. Wie gaat er mee op pelgrimstocht?"

Zijn vrienden reageren ontzet, wantrouwig en ongelovig, en ze maken zich elk met een smoes zo snel mogelijk uit de voeten. Alleen zijn vader geeft hem zijn zegen mee. Buiten in de tuin net voor het ochtendgloren ziet Artaban een wit stralende stip: voor hem het teken aan de hemel.

2. Aan de stromen van Babylonië

De hele nacht had Vasda, het snelle lievelingspaard van Artaban ongeduldig op stal gestaan. Voordat de zon opkwam reed Artaban westwaarts, langs de rivier de Orontes. Hij reed door valleien vol wilde paarden en langs de tempel van Astarte; hij zag de beeltenis van koning Darius met de lijst van veroveringen, hoog in de rots gegrift; hij reisde over bergpassen en stak de Tigris en Eufrat over tot hij de muren van Babylon in zicht kreeg. Het kostte nog 3 uur om de tempel der Zeven Sferen te bereiken. Bij een bos dadelpalmen verfraagde het uitgeputte paard, en bleef staan bij een gestalte, die op de grond lag. Artaban steeg af en zag dat het een joodse balling was, koortsig en de dood nabij. Hij kon niet anders dan proberen deze man te redden, ook al zou hij zijn afspraak voor middernacht mislopen. Hij gaf de man water en geneesmiddelen (behalve sterrenkundigen waren Magiërs ook heelmeesters). De man knapte op en vroeg wie hij voor zich had. Artaban: "Ik zoek de koning der Joden in Jeruzalem". De man antwoordde hem dat de profeten gezegd hebben dat hij in Bethlehem geboren zal worden. En voort trokken man en paard; het werd al licht. Op de heuvel van de tempel was geen spoor te

zien van de karavaan. Op een stukje perkament stond de boodschap: "we zijn vertrokken; volg ons door de woestijn." Artaban beseftte dat hij niet zomaar door de woestijn kon reizen. Hij ging naar Babylon, deed afstand van zijn liefste paard en kocht door inzet van de saffier een kameel en leeftocht voor de reis.

3. Ter wille van een kind

Na een helse tocht door de woestijn en via vriendelijke valleien van de Jordaan komt Artaban in Bethlehem aan, op de derde dag nadat de drie wijzen Maria en Jozef met het kind hadden gevonden. Hij weet niet welk huis de ster heeft aangewezen; de straten in Bethleem schijnen verlaten. Op zeker moment hoort hij een vrouw zingen voor haar baby en spreekt haar aan. Zij vertelt dat het gezin heimelijk is gevlucht; het gerucht gaat dat ze naar Egypte zijn gereisd. De jonge moeder nodigt Artaban uit voor een maaltijd in haar nederige huis. Plotseling klinkt er buiten woest rumoer: Soldaten van Herodes. De vrouw grijpt haar kind en kruipt weg in een hoek. Artaban gaat direct breed in de ingang van de hut staan. De aanvoerder stapt op hem af; maar hij geeft geen krimp en neemt de man terzijde: "Ik ben hier alleen en wil dit kleinood aan de bevelhebber geven, om mij met rust te laten." De man ziet de robijn, grist hem weg en roept tegen zijn troep: "Hier is geen kind, het huis is leeg". Artaban bidt tot God: "God der waarheid: vergeef mij mijn zonde. Ik heb een leugen gezegd om het leven van een kind te redden. Wat voor het goddelijke is bestemd, heb ik aan mensen geschonken."

4. Daar waar geleden wordt

Artaban's jaren snelden voorbij. In Egypte zocht hij, en meende sporen te vinden, aan de Nijl. Maar die vervaagden. Hij zocht bij de Sphinx: Bespote ze hem of had ze medelijden en gaf ze de hoop dat zelfs verslagenen een overwinning zullen behalen? Hij bezocht een Rabbi in Alexandrië. De Rabbi zei: "De koning die jij zoekt, kan niet in een paleis worden gevonden of onder rijken of machtigen. Het licht waarop de wereld wacht komt voort uit lijden. Zij die hem zoeken zullen goed doen zich te begeven onder de armen en nederigen." Artaban vond in al die jaren niemand om te aanbidden, maar wel velen om te helpen: zieken, hongerlijders, gevangenen en slaven.

5. Een parel van grote waarde

Drie en dertig jaren waren voorbijgegaan en nog was Artaban een pelgrim, die het licht zocht. Hij was voor het laatst in Jeruzalem aangekomen. Hier had hij Jezus al vaak gezocht. Het was omstreeks het

Paasfeest. De stad wemelde van de vreemdelingen. Artaban sloot zich aan bij een groep Perzische Joden, op weg naar Golgotha buiten de stadsmuur. Zij vertelden hem dat de zg. Koning der Joden tot het kruis was veroordeeld. Artaban wist niet wat hij hoorde; zou die koning dezelfde kunnen zijn die 33 jaar geleden was geboren in Bethlehem? Op dat moment kwam er een groep soldaten, die een meisje voortjoegen. Zij zag Artaban, en wierp zich aan zijn voeten. "Ik word als slavin weggevoerd, mijn vader is dood, red mij!" Artaban beefde, voor de derde keer werd hij beproefd. Hij haalde de parel tevoorschijn: nooit was deze zo glanzend en stralend geweest. "Hier is uw losprijs, mijn dochter", sprak hij. Artaban beseftte dat hij de Koning niet meer zou vinden, maar hij aanvaardde het; hij was het licht trouw gebleven. Intussen was de lucht verduisterd, en schokte de aarde. Artaban werd door een steen aan het hoofd getroffen en viel neer. Het meisje boog zich over hem heen. Ze zag zijn lippen bewegen en hoorde hem in het Perzisch spreken: "Niet also Heer! Want wanneer zag ik u hongerig en heb u te eten gegeven? Of dorstig en heb u gedrenkt? Wanneer zag ik u als vreemdeling en heb u opgenomen? Of naakt, en heb u gekleed? Wanneer zag ik u ziek of in de gevangenis en ben tot u gekomen? Drie en dertig jaar heb ik naar u uitgezien, maar nooit zag ik uw gelaat, nooit vermocht ik u, mijn Koning, te naderen."

Van heel ver weg kwamen de woorden: "Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan één van mijn geringste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan". Een stille glans van verwondering en vreugde verhelderde het gezicht van Artaban en hij liet een zucht van bevrijding horen. Zijn reis was geëindigd. Zijn schatten waren aangenomen. De vierde wijze had zijn Koning gevonden.

Een sterk ingekorte bewerking van het boek "De vierde wijze uit het oosten" door Henry van Dyke, (Aangeleverd door Nine van Schuppen)



Er schoten drie stralen dooreen ...



"Er schoten drie stralen dooreen....."

Het feest van de Geboorte van Christus is in het westen ontstaan, in de eerste helft van de vierde eeuw om de goddelijkheid - en menselijkheid - in Christus te onderstrepen in aansluiting op het Concilie van Nicea (325). In de loop van de geschiedenis heeft het feest in het westen de schilderachtige nativiteit ontwikkeld die we nu kennen. Het oosten nam het feest over, ofschoon daar het feest van de Doop in de Jordaan meer aandacht kreeg (zie pagina 8). Het feest van 25 december heeft in het oosten zijn oorspronkelijk karakter behouden: de Verschijning van de Zoon in de wereld, zijn geboorte in een kribbe als in een graf en de aanbidding van de herders en de wijzen. Dit zien we allemaal op de ikoon afgebeeld, wederom sterk bepaald door de apokriefe verhalen.

KERSTMIS (25 december)

Waarmee zullen wij tot U komen, o Christus, nu Gij als mens op aarde verschenen zijt? Elk schepsel - dat aan U zijn bestaan dankt, - brengt U een teken van zijn erkentelijkheid: de engelen hun lied, de hemel zijn ster, de wijzen hun gaven, de berders hun verwondering, de aarde haar grot, de eenzaamheid haar voerbak; maar wij de Moeder en Maagd. O God van alle eeuwen, ontferm U over ons.

Uit de vespers van het feest

Jozef zei tot de Maagd: 'Wat betekent dit, wat ik aan u zie, Maria? Ik kan dit niet begrijpen. Ik ben ontsteld van verbazing en terneergeslagen. Ga nu vlug van me weg. Maria, wat moet dit, wat ik aan u zie? In plaats van eer bracht u me schande, in plaats van vreugde verdriet, in plaats van lof opspraak. Zo kan ik de mensen niet onder ogen komen. Ik heb u uit de tempel ontvangen als aan de Heer gewijd, en wat zie ik nu?

Uit het grote eerste uur van de vigilie

Jozef, zeg ons, hoe is het mogelijk, dat u het meisje, dat u vanuit het Heilige (van de tempel) was toevertrouwd, nu zwanger naar Betlehem brengt? Ik, zei hij, ik heb de profeten opgeslagen en een engel heeft me onderricht. Ik heb geloofd: Maria zal op onverklaarbare wijze God baren en die wijzen uit het oosten zullen komen met kostbare gaven ter aanbidding. O Heer, die voor ons mensgeworden zijt, eer aan U.

Uit het derde grote uur van de vigilie

Uit:

Met andere woorden: het jaar rond in 12 ikonen / tekst: dr. Johan Meijer, Ikonen: Else Steenbergen. - Breda: Persdienst Bisdom, 1985

Deze ikoon, kort vóór 1985 geschilderd door Else Steenbergen, hangt in de Mariakerk van Oosterhout.

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

Ds O.G. Haasnoot	Haaksbergerstraat 819	7548 PB	tel. 7851695
------------------	-----------------------	---------	------------------------

DIAKENEN

M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	tel. 4357195
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955
L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	4837351

OUDERLINGEN

W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	7547 RP	tel. 4280691
B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	0651066319
R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	0655075120
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	7546 RD	4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	tel. 4281708
J.G. Berenbroek	Buurserstraat 500	7544 RH	4761892
P.Swank Penningmeester kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
R.H.A. Wissink-Roossink*	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	tel. 4775776
------------	--------------------------	---------	------------------------

* tevens lid moderamen

KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

Houdt u er rekening mee dat er Covid-regels gelden: u dient zich voor een kerkdienst aan te melden en een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Een zitplaats wordt u aangewezen, u geniet geen 'vrije zit'. Neemt u s.v.p. uw eigen mondkapje mee, en draag het als u de kerk in gaat, en ook bij het verlaten van de kerk.

Voor dit preekrooster geldt (uiteraard) het voorbehoud dat veranderingen rond 'Corona' ook veranderingen in dit rooster met zich mee kunnen brengen.

13 december	ds. H. van Boggelen, Harfsen
20 december	ds. W. Janssen, Losser
24 december	ds. O. Haasnoot Kerstavond 22.00 u.
25 december	ds. O. Haasnoot 1e Kerstdag
27 december	ds. C. de Jonge, Enschede
31 december	ds. O. Haasnoot Twekkelo, Oudjaarsdag 15.00 u.
3 januari	ds. O. Haasnoot
10 januari	ds. E. van Houwelingen, Hengelo
17 januari	ds. O. Haasnoot
24 januari	ds. E. de Bruin, Losser
31 januari	ds. R. de Vries, Almelo
7 februari	ds. O. Haasnoot
14 februari	ds. W. Janssen, Losser

De DRIEKLANK in het jaar 2021

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
43.9	donderdag 28 januari	maandag 8 februari
43.10	maandag 22 maart	maandag 30 maart

