



Protestantse
Kerk

Drieklank

juni 2022

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Redactie Drieklank:

Kopij sturen naar:
Roel Bruinsma
roelbruinsma@home.nl
053 - 4 28 1753

Predikant:

De gemeente is vacant

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Henk Blik
053 - 4837351
06-22702798
hjblik@hjb-ict.com
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website: www.protestantsegemeente-usselo.nl

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varvingsingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 44ste jaargang nummer 5, juni 2022

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de Pastorie

In deze rubriek heeft Olaf Haasnoot de afgelopen jaren zijn zielenroerselen met ons gedeeld. Nu hij met emeritaat is, is onze gemeente vacant; en is ook deze rubriek vacant. De redactie van Drieklank adviseert de beroepingscommissie in de advertentie op te nemen, dat vaardigheid in het schrijven van artikelen voor Drieklank tot aanbeveling strekt. En wenst de beroepingscommissie een voorspoedig verloop van haar werkzaamheden, zodat ook deze rubriek weer met pastorale inhoud kan worden gevuld.

Roel Bruinsma



Vanuit de Kerkenraad

Op maandag 23 mei 2022 vond opnieuw een Kerkenraadsvergadering plaats. Omdat we geen eigen predikant hebben opende Roel ter Borg - na het welkom van de voorzitter - met een gedicht, genaamd "Loslaten", uit het boekje 'Op de drempel'.

Hierna werden de notulen van 22 maart 2022 doorgenomen en vastgesteld.

Bij het doornemen van deze notulen bleek o.a. dat:

we nagenoeg de gehele afsprakenlijst met aandachtspunten van de afgelopen periode hadden afgewerkt, dus kunnen we nu met een nieuwe lijst beginnen voor de komende periode. op verzoek van de 2e scriba van de Classis

Overijssel er een nieuwe solvabiliteitsverklaring wordt opgemaakt, daar dit gedurende een beroepingsperiode elk jaar opnieuw dient te worden gedaan. Hier gaat invulling aan worden gegeven.

We via ons gemeentelid Ben Bel nu ook contact hebben met de zorgorganisatie "Bookels Hölting". Dit is een multigroep met verschillende invalshoeken zoals zorg, toezicht etc. In voorkomend geval kunnen we daar gebruik van maken. de Samenwerkingsovereenkomst Haaksbergen - Usselo m.b.t. het beroepingsproces, door beide partijen is ondertekend.

Beroepen nieuwe predikant

Het beroepingsproces loopt op dit moment weer volop. Er zijn op dit moment helaas nog geen sollicitaties binnen op de nieuwgeplaatste advertentie.

Herdenkingsdienst

Op zondag 19 juni 2022 zal er een herdenkingsdienst worden gehouden in de kerk te Usselo. Ds. Janneke Bekhof zal in de dienst voorgaan. Normaal worden overleden gemeenteleden individueel herdacht door familie en de eigen predikant, en wordt er een Gedachteniskruisje achterin de kerk opgehangen. Maar daar we nu geen eigen predikant hebben heeft de kerkenraad besloten om dit tijdens deze herdenkingsdienst te doen. Er zullen dan een aantal kruisjes worden opgehangen van overleden gemeenteleden. De betrokken familieleden zullen hiertoe speciaal worden uitgenodigd.

Van de verschillende commissies

Kerkrentmeesters

De Jaarrekening van de PG Usselo werd nader toegelicht door Paul Swank namens de Kerkrentmeesters. De Kascontrolecommissie heeft de jaarrekening kritisch nagekeken en kon deze goedkeuren. Handtekening volgt. De kerkenraad ging akkoord, met dank aan Paul en de andere kerkrentmeesters voor alle werk. Voor de uitwerking verwijs ik u graag naar het elders in Drieklank geschreven artikel hierover

Er moet een nieuw vergaderstatuut worden goedgekeurd voor 1 juni door de kerkenraad. Hierin zal worden voorzien

Er komt een nieuw welkomstbord bij de kerk; wegens de herinrichting van de weg die voor de kerk langs loopt is het vorige bord verwijderd. De kerkrentmeesters zullen zich hiermee bezighouden. Er komen i.v.m. de herinrichting in Usselo 3

zuilbomen net achter het hekwerk van de pastorie: ze hadden al geplaatst moeten zijn, maar dat was over het hoofd gezien. Voor die zuilbomen is toestemming verleend door de kerkrentmeesters.

Het nieuwe doel voor de Eindejaarsactie zal waarschijnlijk de ondersteuning worden van een stichting "Lef" op JAVA die daar schoolkinderen helpt. Dit voor de duur van 1 jaar. De diaconie zal trachten contact te krijgen met deze stichting om, indien mogelijk, een voorlichtingsavond te beleggen. De diaconie komt hierop terug. Henk Blik presenteerde de jaarrekening van de diaconie. Ik verwijs u graag naar een apart artikel hierover in de Drieklank

Jeugdwerk (Rineke neemt waar)

De Kinderpassion met Pasen was klein en mooi. Er was een leuke samenwerking met de OBS Molenbeek Usselo. Hierover is een apart bericht in de Drieklank opgenomen

Kerkdienstgemist

Dit loopt goed, er is uitbreiding van de bezetting van het technische team

Startzondag 2022

Deze zal op zondag 4 september 2022 worden gehouden. Ds. Hans Hinkamp zal dan voorgaan. Een groep kerkenraadsleden zal met hem een te kiezen onderwerp en inhoud van de dienst bespreken.

Ik wil opnieuw graag er bij u op aandringen om de website van de kerk te bezoeken om de laatste ontwikkelingen te weten te komen. Ook willen we u op de hoogte houden via een whats app groep. Hier kunt u aan meedoen door uw 06-nummer door te geven aan Roel ter Borg (contactgegevens zie colofon op p. 2). Verschillende gemeenteleden hebben zich hier al voor opgegeven. Het is uiteraard geheel vrijblijvend, maar u bent zo snel op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, b.v. rond de erediensten of maatregelen die moeten worden genomen. U loopt dan ook niet het risico om voor een dichte (kerk)deur te komen.

Ondanks dat de situatie nu weer zoals vroeger is, missen we toch nog een aantal gezichten in de kerk. Dit kan natuurlijk. Toch is het wel fijn en belangrijk dat we elkaar blijven zien in de kerk, en na afloop weer samen koffiedrinken. We zijn immers een kerkgemeenschap. Daarom is het ook belangrijk om elkaar in de kerk te ontmoeten en daarbuiten contact te houden met elkaar in deze

De kerkenraad zal op zaterdag 27 augustus 2022 een kerkenraads-bezinningsdag bijwonen.

Sluiting

Roel ter Borg sloot de vergadering met een gedicht: "Tijd van leven" uit 'Op de drempel'. De kerkenraad van de PK Usselo wenst u allen Gods zegen en gezondheid toe gedurende deze komende tijd.

Namens de kerkenraad
Jan W. ter Mors (Voorz.)

Van de Kerkrentmeesters

De volledige jaarrekening 2021 ligt van 8 t/m 15 juni 2022 ter inzage. Mocht u vragen hebben over de jaarrekening of wilt u deze inzien, wilt u dan even contact opnemen met Paul Swank, telefoon 06-10301492.

Jaarrekening 2021

Nadat het college van kerkrentmeesters de jaarrekening van 2021 had opgesteld, heeft de kerkenraad deze in de vergadering van 23 mei 2022 vastgesteld.

Ook in het jaar 2021 hebben wij nog gedeeltelijk met de beperkingen van de coronapandemie te maken gehad. Gelukkig kon het kerkelijk samenzijn weer langzaam een aanvang nemen. Niettemin hebben we nog een stukje te gaan voordat wij op het niveau van 2019/2020 terug zijn.

Met name aan de inkomstenkant is het herstel nog niet volledig. De exploitatie van het verengingsgebouw herstelt zich wel, maar blijft nog achter bij de uitkomsten van 2020.

De dalende lijn in de opbrengsten uit levend geld (Kerkbalans, collecten, giften) heeft zich in 2021 voortgezet.

Aan de kostenkant zien wij dat de werkelijke uitkomsten van 2021 min of meer gelijk zijn aan de begroting en een licht verschil vertoont met de realisatie van het vorig jaar.

Het saldo incidentele baten en lasten bestaat uit een eenmalige winst uit beleggingen, een reservering voor de vernieuwing van het kerkplein en de inkomsten uit een legaat.

Jaarrekening 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Opbrengsten en baten			
Opbrengsten onroerende zaken	34.979	32.300	39.462
Opbrengsten uit rente en dividenden	18.912	12.800	15.841
Opbrengsten levend geld	76.879	80.300	83.854
Totaal opbrengsten en baten	130.770	125.400	139.157
Uitgaven en kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen en inventarissen	48.430	49.500	45.482
Afschrijvingen	6.636	4.800	5.215
Pastoraat	56.834	58.600	57.570
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.460	7.700	7.435
Verplichtingen aan andere organen	5.617	5.600	5.806
Salarissen en vergoedingen	8.983	8.700	6.608
Kosten beheer en administratie	6.547	6.600	10.319
Rentelasten	4.344	2.700	3.530
Totaal uitgaven en kosten	145.851	144.200	141.965
Saldo opbrengsten en baten min uitgaven en kosten	-/- 15.081	-/- 18.800	-/- 2.808
Saldo incidentele baten en lasten	44.951	100	-/- 22.441
Resultaat	29.870	-/- 18.700	-/- 25.249

Vanuit de Diaconie

Giften en Collectes

Fam. ter H.	€ 10,-
Fam. D.	15,-
Fam. K.	5,-
Mevr. K.	20,-
Via mevr. P., van de heer S.	20,-
Giften via de Bank	43,50

Collectes

13 mrt	kerk in actie, binnenlands diacon.	€ 58,45
	Plaatselijke Gemeente	79,40
20 mrt	kerk in actie wereld diaconaat	51,85
	Plaatselijke Gemeente	72,00
27 mrt	PKN Missionairwerk	62,25
	Plaatselijke Gemeente	41,90
03 april	Kerk in actie Moldavie	65,65
	Plaatselijke gemeente	41,90
10 april	PKN jong Protestant	58,65
	Plaatselijke Gemeente	71,10
17 april	Kerk in actie Libanon	133,10
	Plaatselijke gemeente	161,60
24 april	Plaatselijke Diaconie	62,03
	Plaatselijke Gemeente	87,55
1 mei	Elk kind een koffer	77,45
	Plaatselijke Gemeente	63,50
8 mei	Kerk in actie Noodhulp Nigeria	76,70
	Plaatselijke Gemeente	77,60
15 mei	Kerk in actie binnenlands Diacon.	74,77
	Plaatselijke Gemeente	84,75

Open Venster Middag 9 april

We hebben de middag geopend met een gedicht van Dhr. Krikke.

Mensen vonden het weer gezellig om bij elkaar te zijn.

Maaïke Schepers verzorgde de liturgie en Peter begeleidde de samenzang.

Na de Pauze heeft Paul Swank ons "meegenomen" op zijn Reis naar Jordanië. Het waren mooie beelden o.a. uit de indrukwekkende stad Petra.

De middag was zeer geanimeerd en is afgesloten met een broodmaaltijd.

Gedicht

Met het voordragen van het volgende gedicht werd de Open Venster Middag geopend

Wat fijn, we zijn weer bij elkaar,
En dat mag ook wel na ruim 2 jaar.
Corona een onbekende vijand
Overviel plotseling ook ons land,
En hield ons thuis gekluisterd aan de buis.
De hoognodige boodschappen werden gedaan,
Maar met mondkap op was je niet te verstaan.
Familie en vrienden werden diep geraakt;
Veel werk buitenshuis werd gestaakt.
Zo verloor je juist iemand onverwacht
Waar je nooit aan had gedacht.
Onderschat deze ziekte niet,
Hij blijft nog lang hangen in dit gebied.
We vergeten even de pijn
Nu we weer gezellig samen zijn.
Jezus werd geprezen met hosanna geroep,
Maar dat geluid verstomde al gauw.
Hij stierf voor onze zonden
waardoor wij verder konden
Wij leven in een moeilijke tijd,
Maar Pasen geeft ons vertrouwen en moed.
Daarom: ALLES KOMT GOED

Jacob Krikke



Impressie van de Open Venster Middag

Hagepreek in Buurse

Dit fenomeen bestaat al tientallen jaren in Haaksbergen en Usselo heeft zich bij dit initiatief aangesloten, omdat wij zijn gaan samenwerken



met deze gemeente.

Een 7-tal vroege vogels waren al om kwart over acht op de fiets vertrokken vanaf het Verenigingsgebouw. De rest kwam op eigen gelegenheid, zo'n 20 mensen vertegenwoordigden Usselo.

Iedereen werd verwelkomd met lekkere koffie op het erf van de fam. ter Riet in het buitengebied van Buurse. De Weergoden waren met ons, en met z'n allen hebben we genoten van deze dienst in de open lucht.



Usseloërs prominent aanwezig



Peter Slotman

En Verder ...

In Memoriam

Gerda Lammersen - Schuurink
1926 - 2022

Op Goede Vrijdag 15 april jl. is Gerda Lammersen overleden op de leeftijd van 95 jaar.

Gerda woonde de laatste jaren in de Berke. Ze heeft bijna haar hele leven in Boekelo gewoond. Gerda was de jongste uit het boerengezin Schuurink. Ze had 3 broers en 1 zus. Ze heeft tot haar huwelijk haar moeder op de boerderij geholpen.

In 1954 trouwde ze met Gerhard Lammersen. Gerhard is in 1993 overleden. Ze trouwden in bij haar schoonouders aan de Viermarkenweg. Later pachtten ze een eigen boerderij aan de

Strootmanweg. Daar heeft ze samen met haar man en kinderen 60 jaar gewoond tot het niet meer ging. Ze kreeg een appartement in de Berke. De laatste weken ging ze snel achteruit tot op de 15e april de Heer haar tot zich riep.

Na het overlijden van haar man Gerhard ging ze niet bij de pakken neerzitten, maar ging erop uit. Gerda was een mensen-mens. Ze had veel vriendinnen. Een hechte vriendin was Minie ter Mors. Zij overleed twee dagen voor Gerda. Gerda is bekend om haar prachtig toneelspel bij de revue Boerenleu. Toneelspelen was haar lust en haar leven. Ze leefde zich helemaal in in de rol die ze had.

Gerda had nog meer hobby's: breien en borduren. Ondanks haar drukke natuur kon ze de rust opbrengen om vanaf een patroon iets moois te maken. Kilometers wol heeft ze gebreid aan sokken en andere warme kleding.

Gerda wilde graag vanuit de kerk van Usselo begraven worden. Zelf heeft ze opgeschreven de liederen die in deze dienst moesten klinken. Zo ook het gedicht: Voetstappen in het zand.

In psalm 23 gaat het over een herder die goed voor de kudde moet zorgen, zo is het bij de boer ook. Voor het vee moeten er groene weiden en genoeg drinkwater zijn.

Gerda is aangekomen op de bestemming waar ze graag naar toe wilde, ze mag wonen in het eeuwig licht bij de Heer.

ds. Maaike Schepers

Reini Nijenhuis

Op 26 april 2022, vroeg in de morgen, is Reini Nijenhuis rustig ingeslapen. Hij was een man, die veel had meegemaakt. Op jonge leeftijd, net in de tijd, dat hij in het leger ging, bleek er een kankergezwell in de kleine hersenen te zitten. In het militaire hospitaal werd er zeer vakkundig ingegrepen. Hij moest opnieuw leren spreken, schrijven, lezen etc. en het lukte hem! Later ontmoette hij Alie en samen kregen ze twee kinderen, Tanja en Gerben. Het huis aan de Arendsweg bleek voor hen een prachthuis, midden tussen de boerderijen, en ruimte genoeg. De kinderen van Tanja en Heinand kwamen er vaak met plezier en ook Jasper, Lars en Finn konden daar heerlijk voetballen.

Het kernwoord van Reini was dankbaarheid. Dat had hij leren ontdekken, toen hij op jonge leeftijd van de kanker was gered. Daarna ging hij ook iedere zondag naar de kerk als teken van zijn dankbaarheid. Het was voor hem niet een zware opgave, en hij hielp mee in de kerkenraad en met het rondbrengen van de Drieklank. Ik zie hem nog zitten in zijn rolstoel in het middenpad en Alie naast hem. Hij genoot van de diensten, en steeds vaker viel hij dan ook in slaap. Het was goed zo. Bij Alie kwam steeds meer werk te liggen en ik heb wel eens gedacht: "wat heb je toch een geluk Reini, dat je zo'n vrouw tegen bent gekomen". Samen konden ze genieten van de uitstapjes, die ze maakten inclusief koffie met wat lekkers. Of helemaal naar Zoutelande, en dan daar wandelen naar de zee en over de duinen toen dat nog ging, en met Alie een gebakje eten. Hij genoot van het leven.

Er gingen steeds meer dingen niet in de laatste jaren en er moest hulp van buiten komen, hulp bij het douchen, hulp bij het aankleden etc. Totdat er ook een ziekte werd geconstateerd bij Alie, en er gelukkig een plaatsje vrijkwam na Interakt contour bij Bruggerbosch. Al snel werd het van 2 dagen behandeling drie dagen en tenslotte een gehele opname. Hij raakte ook verward, maar bij Bruggerbosch werd hij goed opgevangen. De eens zo sterke man gaf zich steeds meer over. Maar iedere keer na een lichamelijke zwakte, krabbelde hij weer op. Totdat het echt niet meer ging na (wellicht) een beroerte. Dankbaar zijn we voor zijn leven en in die dankbaarheid kwamen we ook voor God. Het zat diep in Reini om telkens weer dankbaar te zijn, en als we aan hem terugdenken, dan zou je kunnen zeggen, dat je iedere dag weer dankbaar kan zijn dat je er bent. Het kan soms in hele kleine dingen

zitten en Reini was daarin onze voorganger. Toen we na de viering op 2 mei in het crematorium een kopje koffie kregen verscheen er ineens een kroket bij, alsof Reini wilde zeggen, geniet ook een beetje van het leven dat jou is gegeven, welke ziekte of gebreken je ook tegen komt. Natuurlijk waren er ook momenten, dat Reini niet verder kon of wilde. Die hebben we ook benoemd, want geen mens is er zonder een keerzijde, die je mee neemt. Maar hij bleef overeind en hij gaf tenslotte zichzelf aan de Heer, die hem al eens de weg door het donkere dal had gewezen. Hij was dankbaar, dat hij in goede handen was.

Ds Olaf Haasnoot

Minie ter Mors-Leusink

Onze gemeente heeft op 13 april afscheid genomen van Minie ter Mors-Leusink, zij mocht 93 jaar worden. Zij woonde een groot deel van haar leven op de boerderij aan de Zonnebeekweg. Toen haar zoon de boerderij overnam is zij samen met haar man Herman verhuisd naar de Windmolenweg 45 in Boekelo. Haar man was al overleden en de laatste tijd liet ook haar gezondheid haar in de steek. Op 21 april is zij gecremeerd. Wij wensen haar beide zoons met gezin erg veel sterkte.

Wil de Graaf - van Katwijk

Op 30 april is Wil de Graaf - van Katwijk op 87-jarige leeftijd overleden, zij woonde met haar man aan de Henri Dunantlaan 31 in Boekelo. Op 7 mei heeft de rouwdienst plaatsgevonden in onze kerk, welke ingevuld is door haar eigen familie. Aansluitend is zij begraven op de begraafplaats in Usselo. Wij hopen dat meneer de Graaf en de (klein) kinderen kracht kunnen putten uit alle mooie herinneringen en wensen hen sterkte.

Riëtte Wissink

Startzondag 4 september

U kunt er allen al vast rekening mee houden dat we op zondag 4 september starten met het nieuwe seizoen. De eerste zondag van de maand, zodat ook alle kinderen weer bij elkaar zijn. Wij gaan ervanuit dat er dan nog geen nieuwe predikant is en vinden het fijn dat we ds. Hans Hinkamp dan tot onze beschikking hebben. We willen er een themadienst van maken

en ds. Hinkamp zal deze samen met enkele gemeenteleden invullen. Het zal krap worden of er vantevoren een nieuwe Drieklank bij u in de bus ligt, dus noteer deze datum en houd de website in de gaten. (protestantsegemeente-usselo.nl) Vanzelfsprekend zal er t.z.t. ook nieuws over deze Startzondag te lezen zijn in het zondagsnieuws.

Voor iedereen een fijne vakantie gewenst.

Namens de kerkenraad, Riëtte



Vrömde voggels

Zundag 15 mei was d'r nen dialectdiens in Ossel met Hans Hinkamp as veurganger. Zo mooi hoe den kearl het verhaal oet 'n biebel kot bie kan brengen, himmoal in de moodersproake. Dizze keer gung het oaver "Vrömde voggels". Mei is de tied dat de leu d'r wier op oet goat, dat doot voggels ok. De zwaluuw'n vleeft oet Zuud-Afrika wier hier op an. Mer d'r bint ok leu dee kort bie hoes blijft, net as de muss'n, dee goat nich zo wiet in 't roond. Zovöl soort'n a't d'r bint, met völ kluur'n of in stemmig zwart, met nen hoop lawaai of heel röstig, en zo is 't ok met leu. En de keark biedt plaats veur iedereen, veur al dee soort'n leu, veur leu deet geregeld komt, mer ok veur leu deet zo noe en dan 'n moal binnen fladdert. Veul oe thoes!

Veur het leazen oet 'n biebel eers' nog 'n gedich, Vogels (Anita den Boer-Kosmeijer):

De hanen krait, de doeven koert,
De geetlings zingt, koekoeken loert.
De meeuwen krijst, oelen hebt eur röppe,
Muskes dee tijlpt, kauwtjes leaft in tröppe.

Doezenden soorten met elk eur gedrag,
Ieder zien veernkleed. Ze leaft bie dag of nacht.
Ere an oonzen Schepper, Zien heerlukken name.
Hee gaf de natuur an oons allen samen.

Hee vreug oons woar wie an dach'n bie ne doef.
Stoepschijters, doevenmelkers, vredesduif,
tortelduifjes en de conference van Toon Hermans
'de duif is dood'. De doef steet symbool veur
meerdere dingen. Teken van een nie'j begin, zoas
bie de ark van Noach. Mer ok as het offer van de

armste leu in de tempel. Symbool veur vrede, veur 't
eerst gebroekt bie de wereldvredesconferentie in
Paries in 1949.

Riëtte Wissink was oalderling van diens, kan zich
good redd'n met plat proaten. Veur de tweede
leazing oet 'n biebel verteld'n ze nen mop, dat kon
wa in dizze sfeer, zo ontspannen as 't d'r an too
ging.

"Nen dominee had slim las van doev'n in de keark,
en wus zich gin road hoo hee doar of mos komm'n.
Staorig mos hee dee doevenstront wier van de
roeten wasken. Hee vreug nen doevenmelker noar
road, en hee har het antwoord kloar. Ie mot de
doeven loaten deupen, zea hee teegn de
dominee. Oh joa, waorum dan? Noh, oonze kinder
bunt ok deupt. En ze bunt doarnoa nooit wier in de
keark west."

Noh doar kö'j 't met doon. Noa de biebellezingen
wodd'n oons vraagt woar wie an dach'n bie nen
gier en bie nen arend. Nen gier röp negatieve
gedacht'n op en nen arend juist positieven. Mer
gek genug maakt 'n biebel dat verschil nich.
De bosschop van zien verhaal, de preak, was veural
dat God d'r is um oe te helpen, te dreag'n as op
arendsvleugels, um oe wier krach te geev'n a'j d'r
eff'n nich meer oet komt. Het kan oons ammoal
oaver komm'n dat 't teeg'n zit en da'j zo meu bint
da'j nich meer veuroet komt. God is d'r nich um oe
de wacht an te zegg'n, zoas wat leu nog mangs
meant. Hee kan oe opbuur'n, wier veerkrach
geev'n, deurdat 'n meanske oe onverwachens te
hölp schöt, 'n gebed, of tot röste te komm'n in de
natuur.

Sloa oene vlöggels mer oet en leaf!

Het was nen mooien diens, wearkluk de meuite
weerd um nog 'n moal te bekiek'n en te beluuster'n
op 'kerkdienst gemist'.

Joke Pasma

Vanuit de Blekerij

Genesis 15, de definitieve verbondssluiting (slot)

We zagen de vorige keer hoe JHWH het verbond
met Abram sluit. Het houdt twee beloften in: die van
een zoon en de landbelofte. Maar JHWH laat wel
een voorbehoud horen. Abrams nageslacht zal het
land pas ontvangen na een periode van
ballingschap. De vierde generatie zal pas
terugkeren naar Kanaän.
Abram heeft er een zorg bijgekregen: niet alleen

vreest hij een nieuwe veldtocht van de koningen, die hem dan ongetwijfeld zullen doden, nu moet hij ook nog vrezen voor wat zijn nageslacht zal overkomen. JHWH stelt hem gerust: hij zal nog lang leven en een goede dood sterven. Tot zijn vaderen verzameld worden is een eufemisme voor sterven. Waarom de NBV21 van een goede dood gezegend maakt, is mij een raadsel.

Nog in een ander opzicht wordt Abram gerustgesteld: de vierde generatie zal naar Kanaän terugkeren. Jakob vertrekt naar Egypte, Juda blijft daar en diens zoon Perez. Een andere naam voor Perez is Jephune en diens zoon Kaleb verlaat Egypte en bereikt bij wijze van uitzondering nog Kanaän. Als reden dat Israël zo lang in Egypte moest blijven wordt hier vermeld dat de ongerechtigheid van de Amorieten toen pas volkomen was. In Numeri 21 is dit uiteindelijk het geval.

De zon is inmiddels ondergegaan en er hangt een ongebruikelijk diepe duisternis. Waarschijnlijk is het bewolkt. Het wordt niet verteld, maar ongetwijfeld schrikt Abram wakker. Er is een intense vuurgloed zichtbaar, die de verteller vergelijkenderwijs een rokende oven of een brandende fakkel noemt. De vuurgloed trekt langzaam tussen de stukken door, zoals later de vuurkolom voor het volk Israël uit zou trekken. Het is JHWH die op deze wijze een verbond sluit met Abram.

Hij doet dit op die dag. Het tussen de stukken doorgaan houdt het sluiten van het verbond in. Er staat dan ook letterlijk in het Hebreeuws: sneed een verbond. De voltooid-tijdsvorm geeft aan dat dit een feit is, een feit voor altijd wel te verstaan. De grote rivier, dat is de Eufraat, het (ideale) grondgebied van Israël strekt zich dus uit van de Nijl tot de Eufraat. Volgens een andere verklaarder gaat het hier niet om de Nijl, maar om de Shihor. In Joz. 13,3 en 1 Kron. 13,5 wordt deze rivier genoemd. Bij vorige beloften werd de omvang van het geschenk nooit omschreven, maar nu, bij de definitieve verbondssluiting, gebeurt dit wel. Tien volken worden hier bij name genoemd, de namen verschillen met de namen die later, bij de verovering van Kanaän worden genoemd. Hier wordt gesuggereerd dat deze volken er in Abrams tijd woonden.

Nu de landbelofte. JHWH belooft in dit hoofdstuk bij de verbondssluiting dat de nakomelingen van Abraham het land Kanaän, Palestina dus, zullen mogen bewonen. Na de uittocht uit Egypte wordt deze belofte aan het volk Israël herhaald en in het boek Jozua wordt deze belofte uiteindelijk gerealiseerd. Maar er wordt steeds gezegd dat

Israël dit land in leen krijgt en dat het zich aan het verbond met JHWH moet houden, wil het dit land mogen behouden. We zien dan in de ballingschap dat het land tijdelijk aan het volk wordt ontnomen. Na de verwoesting van Jeruzalem en zeker na de opstand van Bar Kochba zestig jaar later mochten er geen Joden meer in Palestina wonen. Maar elk jaar werd de Pesachviering afgesloten met: "Volgend jaar in Jeruzalem" en gaandeweg vestigden er zich weer Joden in Palestina. De vraag is nu of na de stichting van de staat Israël Israël's zich op deze belofte mogen beroepen. Orthodoxe Protestanten, zoals Christenen voor Israël, vinden van wel. Joden zelf zijn veel terughoudender. Israël is een seculiere staat en gebruikt geen religieuze argumenten. Orthodoxe Joden waren het aanvankelijk zelfs niet eens met de vestiging van een Joodse staat in Palestina, dat zou in de Messiaanse tijd pas mogen gebeuren. M.i. gaat het niet aan om in de seculiere wereldpolitiek religieuze argumenten te gebruiken. Mijn hart ligt bij Israël, al ben ik het met de politiek absoluut niet eens, maar we kunnen God niet voor het Israëlische karretje spannen. Zoiets leidt tot rampen zoals bijvoorbeeld de kruistochten ons leren.

Wim Kleisen

Kinder Passion

Tijdens de kindernevendienst versierden we jampotjes als voorbereiding op de Kinder Passion. De kinderen van OBS Molenbeek locatie Usselo deden hetzelfde op de lenteochtend. Zij brachten daarna de zelf-versierde windlichtjes naar het kruis bij de kerk, en bezochten ook even de kerk.



Op stille zaterdag verzamelden we bij het Verenigingsgebouw. Bij de kerk namen we de windlichten mee in de kruiwagen en een paar

sterke jongens droegen het kruis naar de begraafplaats. Daar maakten we van de windlichten een mooi hart en plaatsten het kruis tegen de boom. Op de begraafplaats werd een verhaal verteld over pijn, verdriet, lijden en dat het net als het verhaal van Pasen leidt naar een nieuw begin, vertrouwen, liefde.

's Avonds laat was het stil op de begraafplaats. Behalve van verschillende lichtjes bij de graven, kwam er licht van het mooie hart van windlichten gemaakt door de kinderen, de bijna volle maan aan de hemel en de kerktoren.

Rineke Overbeek



Hagenpreken

Op Hemelvaartsdag van 26 mei was er een gezamenlijke openluchtdienst van de gemeenten van Haaksbergen/Buurse en Usselo. Deze diensten vormen een traditie die inmiddels al tientallen jaren in praktijk gebracht wordt onder de naam 'Hagenpreken'.

Het leek mij om meerdere redenen aardig om eens voor het voetlicht te brengen wat de oorsprong is van Hagenpreken. Voor jongere lezers van dit kostelijke blad is het misschien wel een eerste kennismaking met het verschijnsel. Voor oudere lezers, en het merendeel van de bezoekers van 26 mei behoort tot deze categorie, is het wellicht verrassend om de Hagenpreek van 26 mei te vergelijken met die van enkele eeuwen terug. Voor een schets van Hagenpreken uit de begintijd van het verschijnsel put ik uit een artikel over dit onderwerp dat in het net verschenen juninummer van het blad Petrus staat.

De oorsprong van Hagenpreken moeten we zoeken in de 16e eeuw, toen de Spaanse rooms-katholieke heersers het in Nederland voor het zeggen hadden. De Spanjaarden onderdrukten de protestanten, verboden protestantse kerkdiensten, en deinsden er niet voor terug om halsstarrige protestanten op de brandstapel terecht te stellen.

Als oplossing preekten de dominees in de open lucht. Op de open velden kon men slechtgezinde bezoekers van verre zien aankomen, en er was genoeg ruimte om hard weg te rennen. Na de eerste hagenpreek – waarschijnlijk op 30 juni 1566 op Walcheren – volgden al snel openluchtdiensten in het hele land.

Het ging er in de preken soms hard aan toe, predikanten preekten vol vuur over hun strijd voor het protestantisme. Op 10 augustus 1566 sloeg in het Vlaamse Steenvoorde de vlam in de pan. De bezoekers trokken al plunderend de omgeving in. In rooms-katholieke kerken en kloosters roofden ze de eigendommen en vernielden ze heiligenbeelden: de beeldenstorm was begonnen. De beeldenstorm vormde mede de aanloop naar de 80-jarige oorlog.



We hebben het dan over de 16e eeuw, zeg maar gerust 'Andere Tijden', om er maar eens een bekend TV-programma bij te slepen. Het was zagezegd brandstapel tegen beeldenstorm. U begrijpt na dit verhaal wel dat ik toch met een

lichte ongerustheid over de uitwerking van de Hagenpreek de fietstocht naar de boerderij van de familie te Riet in het buitengebied van Buurse heb aanvaard. Maar tot mijn opluchting heb ik als bezoeker van de Hagenpreek van 26 mei nog geen glimp bespeurd van de razernij die Hagenpreken in de 16e eeuw konden teweegbrengen. Ik heb mij zelfs laten vertellen dat de Hagenpreken van Haaksbergen/Buurse ook wel eens bezocht worden door katholieken uit Buurse!

Roel Bruinsma

God, pastoraat en humor

in één tekst, van Willem Wilmink

God woont in de Fokke Simonszstraat

Ik hoorde het van een zeer eerwaarde en hoogbejaarde dominee: de Here wou met onze aarde niet één dag langer meer in zee.

Al zouden wij hem overstelpen met eredienst en dankgebed, het zou geen ene moer meer helpen. Er werd een punt achter gezet.

Maar zie, daar was diezelfde morgen zo'n rotjoch uit de grote stad een doodziek duifje aan het verzorgen, dat hij op straat gevonden had.

'Kristus, wat mot je dan, wat wil je? Ja, kijk me maar eens effe an. Godsallejeisis beest, wat tril je. Leg nou toch effe rustig man!'

Toen heeft de Heer zijn toorn bedwongen, want hij kreeg schik in het geval. Hij spaarde dus de kleine jongen, de zieke duif en het heela!



Pinksteren

Het kan zijn dat deze Drieklank bij u op de mat ploft als Pinksteren al voorbij is. Maar dan is Pinksteren toch nog maar zo kort geleden dat deze icoon, geschilderd door Els Steenberghe voor de Mariakerk van Oosterhout, nog wel actueel is. Het icoon maakt deel uit van een serie van 12 die het hele jaar omvat.



Het Pinksterfeest werd al gevierd in Jeruzalem sinds de vierde eeuw. Allereerst was het de viering van de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen. Vanwege de dogmatische strijd omtrent de persoon van Jezus - die vooral in het oosten de gemoederen hoog deed opslaan - werd deze verschijning van de Geest beschouwd als de voltooiing van de openbaring van de drieëne God. Zo werd het in het oosten vooral een feest van de Drieëneheid: Triniteitszondag. De viering van de geesteszending over de apostelen werd naar de maandag verschoven. De icoon tekent dit tweede aspect. De liturgische teksten benadrukken beide.

De liturgische teksten:

Gij zijt gezegend, o Christus onze God, die met uw wijsheid de vissers hebt verlicht. Gij hebt de heilige Geest gezonden en door hen hebt Gij de hele wereld binnengehaald.

Troparion (korte hymne) van Pinksteren

Komt volkeren, aanbidden wij de godheid in drie personen, de Zoon in de Vader met de heilige Geest. Want de Vader die zonder tijd is verwekte een Zoon die van eeuwigheid met Hem verbonden is, in de heilige Geest was ik in de Vader, met de Zoon verheerlijkt. Eén kracht, één wezen, één godheid die we allen aanbidden met de woorden: Heilige God, die alles door de Zoon geschapen

hebt, samen met de heilige Geest. Heilige Sterke, door wie wij de Vader hebben leren kennen, en door wie de heilige Geest in de wereld is gekomen. Heilige Onsterfelijke, Geest en Trooster, die uit de Vader voortkomt en rust in de Zoon. Heilige Drie, eer aan U.

Tekst van Keizer Leo, vespers van Pinksteren

Zomer

Bij het verschijnen van deze aflevering van Drieklank is de (meteorologische) zomer inmiddels aangebroken. De redactie wilde deze gelegenheid aangrijpen om u te verwennen met een afbeelding van een schilderij van Vincent van Gogh. U hoeft voor bezichtiging van dit schilderij het land niet uit: het hangt in het Van Gogh Museum in Amsterdam

Roel Bruinsma



Vincent van Gogh - De Oogst

Vincent van Gogh (1853 - 1890), Arles, juni 1888

olieverf op doek, 73.4 cm x 91.8 cm

Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

In dit schilderij van het vlakke landschap rond Arles (Zuid-Frankrijk) is de droogte en hitte haast voelbaar. Van Gogh combineerde het azuurblauw van de lucht met gele en groene tonen voor het land, om de sfeer van een zomerse dag weer te geven. Dagenlang werkte hij onder de brandende zon in de korenvelden. Hij was enorm productief en maakte in ruim een week 10 schilderijen en 5 tekeningen, totdat een stevige storm een einde maakte aan de oogsttijd.

Van Gogh wilde het boerenleven en het werk op het land verbeelden, een terugkerend thema in zijn oeuvre. Hij schilderde verschillende stadia van de oogst. Er zijn half gemaaide korenvelden te zien, ladders, enkele karren. Op de achtergrond is een maaier aan het werk. Daarom gaf hij het werk ook de titel 'la moisson': de oogst. Van Gogh beschouwde het als een van zijn meest geslaagde schilderijen. 'Het [...] doek slaat absoluut alle andere dood' schreef hij aan zijn broer Theo.

Gefeliciteerd!

	Leef- tijd			
4 juni	76	Dhr. H.J. Wonnink	Burg Stroinkstraat 371	ENSCHEDÉ
8 juni	85	Mevr. M.E.J. Koek-Kelemen	Noord Esmarkerrondweg 562	ENSCHEDÉ
9 juni	86	Mevr. H.W. Wonnink-Nijenhuis	Veldgeuverweg 35	ENSCHEDÉ
10 juni	89	Dhr. H. Lippinkhof	Boekelose Stoomblekerij 59	ENSCHEDÉ
11 juni	85	Dhr. H. Duinhof	Dr. Coppesstraat 40 2	ENSCHEDÉ
15 juni	102	Mevr. G.D. Holtkamp-Hoenink	Geukerdijk 14 104	HAAKSBERGEN
15 juni	87	Mevr. J.G. ter Steege-ter Riet	Rechtersveldbrink 419	ENSCHEDÉ
15 juni	91	Mevr. G.J. Rietman-Soththewes	Dr. Koekstraat 4	ENSCHEDÉ
15 juni	80	Dhr. H.W. Dekker	Dorsstokhoek 2	ENSCHEDÉ
16 juni	83	Dhr. E.F. Lippinkhof	Meestersweg 20	ENSCHEDÉ
19 juni	75	Mevr. C.W. Burger-Franssen	Boekelose Stoomblekerij 83	ENSCHEDÉ
19 juni	79	Mevr. W.J. Dijks-Trebbe	Henry Dunantlaan 50	ENSCHEDÉ
21 juni	83	Mevr. H.A. Lippinkhof-Tichelaar	De Mans 22	ENSCHEDÉ
21 juni	79	Mevr. G.H. te Riet-Goorhorst	Eggelmorsweg 80	ENSCHEDÉ
26 juni	75	Dhr. W.B. Reef	Twekkelerweg 350	HENGELO OV
28 juni	82	Dhr. J.K.K. Krikke	Oude Deldenerweg 268	ENSCHEDÉ
2 juli	93	Dhr. T.H. Huberts	Eekmaatlaan 25	ENSCHEDÉ
7 juli	75	Dhr. M.H. Slagter	Gerard Terborghplein 324	ENSCHEDÉ
8 juli	83	Mevr. J.A. Duinhof-Leussink	Mekkelholtsweg 125 428	ENSCHEDÉ
11 juli	81	Dhr. G.H. Scholten	Doolhof 14	ENSCHEDÉ
17 juli	84	Dhr. A.J. Prins	Meester De Wolfstraat 73	ENSCHEDÉ
19 juli	76	Dhr. E.J.H. Schukkert	Bernard Roerinkstraat 26	ENSCHEDÉ
21 juli	85	Mevr. A.H. Börgeling-Lodeweegs	Windmolenweg 113	ENSCHEDÉ
21 juli	79	Dhr. G.J. van den Eijkel	Suze Robertsonlaan 11	ENSCHEDÉ
22 juli	75	Dhr. M. van den Broeke	Kotkampweg 137	ENSCHEDÉ
23 juli	76	Dhr. H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	ENSCHEDÉ
25 juli	86	Dhr. G.J.A. van den Barg	Beckumerstraat 174	ENSCHEDÉ
28 juli	75	Dhr. R. Verschoor	Schiestraat 77	ENSCHEDÉ
29 juli	85	Mevr. E.H. Lansink-Eeltink	Goorsedijk 10	ENSCHEDÉ
29 juli	78	Mevr. A. Wooldrik-Klos	De Mans 16	ENSCHEDÉ
31 juli	80	Dhr. M. Bos	Herikebrink 87	ENSCHEDÉ
3 aug	88	Mevr. A.A. Fraanje	Lintveldebrink 306	ENSCHEDÉ
8 aug	85	Mevr. A. ter Horst-Timmer	Eikstraat 40	HENGELO OV
10 aug	86	Mevr. B.E.J. Lohuis-Steenberg	Meddelerweg 201	ENSCHEDÉ
14 aug	89	Dhr. J. de Graaf	Henry Dunantlaan 31	ENSCHEDÉ
15 aug	81	Mevr. G.W. Lubbers-Logtenberg	Vretberg 11	ENSCHEDÉ
20 aug	85	Mevr. M.C. Damen-Zemel	Henry Dunantlaan 10	ENSCHEDÉ
21 aug	81	Mevr. J. Nijkamp-Nijland	Meester De Wolfplein 6	ENSCHEDÉ
22 aug	81	Dhr. A.F.P. Burgersdijk	Spartastraat 71	ENSCHEDÉ
25 aug	91	Mevr. G.J. Scholten-Nijhuis	Geerdinkweg 20	ENSCHEDÉ
28 aug	93	Dhr. H.W.C. van Hummel	Wissinksdijk 90	ENSCHEDÉ
31 aug	82	Dhr. C. Nijkamp	Meester De Wolfplein 6	ENSCHEDÉ

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

Vacant

DIAKENEN

tel.

M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	4357195
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955
L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	4837351

OUERLINGEN

tel.

B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	06 51066319
R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	06 55075120

OUERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

tel.

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
P.Swank Penningmeester kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
R.H.A. Wissink-Roossink*	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

tel.

G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	4775776
------------	--------------------------	---------	---------

* tevens lid moderamen

KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

et is al enige tijd weer mogelijk kerkdiensten in het kerkgebouw in Usselo bij te wonen. U kunt overigens de dienst ook nog steeds online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"

Voor onderstaand preekrooster geldt (uiteraard) het voorbehoud dat veranderingen rond 'Corona' ook veranderingen in dit rooster met zich mee kunnen brengen.

29 mei	ds. Hans Wachtmeester, Hengelo
5 juni	ds. Jan Hazeleger, Eibergen Pinksteren
12 juni	ds. Jaap Jonk, Geesteren
19 juni	ds. Janneke Bekhof, Hengelo
26 juni	ds. Jet Liefink, Neede
3 juli	ds. Hans Wachtmeester , Hengelo
10 juli	ds. Ed de Bruin, Losser
17 juli	ds. Cees de Jonge
24 juli	ds. Hetty Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen
31 juli	ds. A. Reitsma
7 augustus	ds. Hannie van Boggelen, Deventer
14 augustus	ds. Ria de Vries, Almelo
21 augustus	ds. Cees de Jonge
28 augustus	ds. Ed de Bruin, Losser
4 september	ds. Hans Hinkamp Startzondag
11 september	ds. Egbert van Houwelingen, Hengelo
18 september	ds. Janneke Bekhof, Hengelo
25 september	ds. Wim Jansen, Losser
2 oktober	ds. Ria de Vries, Almelo
9 oktober	ds. GertJan Lambers Heerspink, Lonneke
16 oktober	ds. Hetty Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen
23 oktober	ds. Jet Liefink, Neede

De DRIEKLANK in het jaar 2022

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
44.6	vrijdag 26 augustus	maandag 5 september