



Protestantse
Kerk

Drieklank

juni 2021

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Redactie Drieklank:

Copij sturen naar:
Roel Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
053 - 4 28 1753
roelbruinsma@home.nl

Predikant:

Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
053 - 7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Esther Mol
053 - 4365955
Bgg 06 - 19914592
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website: www.protestantsegemeente-usselo.nl

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinksweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varviksingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 06 - 28532959

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo, tel. 428 36 59

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de Pastorie

Door de Geest meegenomen

We snakken naar hoopvolle tekenen.

Zo waren we vanaf Pasen op zoek naar tekenen van bevrijding. Zo gaat het ook in een relatie, zo nu en dan moeten we tekenen zien, dat het nog goed gaat: een bloemetje, even wat aandacht, een streling. We verwachten, kijken er naar uit, dat de ander die tekenen geeft. Zo verwachten we in de relatie met de Eeuwige, dat Hij/Zij ook ons van tekenen voorziet.

Ik zit hier uit het raam te kijken en zie de natuur, die niets roept, nergens ontevreden over is, maar zelf vol zit met tekenen van hoop en vernieuwing. Gewoon door er te zijn, kan je dus al een teken worden, dacht ik even. Dat brengt me weer terug bij "doe maar normaal". Wie het normale met open ogen ziet, die ziet de Geest van Pinksteren. Er zijn overal tekenen, zelfs tussen het beton groeit weer een grassprietje en zelfs bij de grootste tegenslag komt er weer een nieuwe mogelijkheid. Natuurlijk moeten we daar wat voorzichtig mee zijn. Dit soort redeneringen kan ook als een dooddoener over komen. Ik heb mogen leren om de kleine tekenen te verstaan, om mensen die een enorme veerkracht in zichzelf hebben te beluisteren als kinderen van God.

Ik was vorige week bezig met de invulling van de gespreksgroepen. Ik dacht even wat moet er nog gebeuren en ik zag er wel een beetje tegenop. Aan het einde van het jaar afscheid nemen, dan ga je niet meer allerlei nieuwe dingen uitzetten. Maar gelijk bekwam me de gedachte, dat ik zo geen dienstknecht meer zou zijn van de Eeuwige, alleen maar een leerling die wacht op wat er komen zal. Ik keek weer naar de bomen en speciaal naar de kastanjeboom. We zien de prachtige bloemen en weten dat aan het einde van het jaar de prachtige bloemen zullen zijn verdwenen; en toch laat deze boom zien, dat ieder moment kostbaar is. Toen ging de telefoon. De imam uit Haaksbergen vroeg me te helpen met een onderzoekje. Ineens was ik in gesprek met de moskee. We besloten dat we elkaar wat te zeggen hadden en zo opperde ik een gespreksgroep om elkaar beter te leren kennen. Een groep met zo'n 5 christenen en 5 moslims, waaronder de imam en ondergetekende. Gelukkig was de ramadan voorbij en kreeg ik bij de besprekingen een geweldig stuk taart. Helaas kon ik



Olaf op bezoek in de moskee van Haaksbergen

het niet opeten vanwege een teveel aan suikers. We zullen in september de gespreksgroep starten. Voor de imam was het een verrassing en voor mij was het ook een verrassing. Een blaadje aan een boom, een bloemetje aan de kastanjeboom. Je moet het wel zien en je gelijk realiseren, dat het op je weg komt. Voor mij betekent Pinksteren: "uit het onverwachte komt nieuw leven". Hoe het verder zal lopen weten we niet, maar de ontmoeting is ontstaan. Wellicht iets voor een nieuwe toekomst, waar mensen elkaar kunnen leren verstaan van hart tot hart.

Ds Olaf Haasnoot

Vanuit de Kerkenraad

Kerkenraadsvergadering van 18 mei

Op 18 mei 2021 hebben we weer een kerkenraadsvergadering gehad in het verenigingsgebouw. Het was goed om elkaar in deze vorm weer te ontmoeten en met elkaar te vergaderen.

Na het welkom en een rondje over ieders welzijn opende ds. Haasnoot de vergadering met het uitdelen van een aantal kaarten met verschillende afbeeldingen. We kozen elk een afbeelding die paste bij Pinksterfeest en vertelden aan elkaar wat

Pinksteren voor ieder van ons betekent.

De notulen van de vorige vergadering op 16 maart 2021 werden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de notuliste Riet Haasnoot. De actielijst werd geactualiseerd.

Er zijn inmiddels weer drie fysieke kerkdiensten geweest, met tussen de 25 en 35 gemeenteleden in de dienst. Op zondag 23 mei 2021 hebben we ook na lange tijd na de kerkdienst samen weer koffie gedronken in het Verenigingsgebouw.

Stand van zaken met betrekking tot de beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant is dat we nu proberen vóór 1 juni het verzoek in te dienen bij de CCB, zodat we een solvabiliteitsverklaring kunnen krijgen.

We hebben met de gemeenschap van Haaksbergen-Buurse een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin zaken met betrekking tot de beroeping worden vastgelegd. De kerkenraad geeft, na overleg, het moderamen toestemming om de definitieve samenwerkingsovereenkomst vast te stellen (mits de onduidelijkheden over de woonkosten zijn opgelost).

Samenstelling beroepingscommissie: de leden zijn gelijkwaardig. We hebben 5 mensen nodig. Tijdens de vergadering worden er een aantal namen genoemd. Deze zullen door de voorzitter en de scriba worden benaderd.

Gebruikelijk is in de beroepingsprocedure dat de gemeente wordt ingelicht en gehoord. In verband met de heersende coronabepalingen zal de voorzitter een stuk in de Drieklank zetten om de gemeente hierover in kennis te stellen.

De kerkenraad besluit om aan Riet Ploeger te vragen om - ondanks erg veel onzekerheid over een eventuele nieuwe voorganger(ster) - toch het nieuwe preekrooster voor 2022 in te vullen. De kerkenraad realiseert zich dat dit een enorme lastige klus is om het gedaan te krijgen en zijn ook erg blij voor haar inspanningen hiervoor.

Op zondag 12 september 2021 zal er weer een Startdienst zijn. Gezien de ontwikkelingen m.b.t. corona zal hiervoor weer een activiteit worden opgezet waaraan we mogelijk samen kunnen meedoen.

Ds. Haasnoot stelt voor om zijn afscheidsdienst op

25 december 2021 (1e Kerstdag) te houden in Usselo en op een andere zondag in Haaksbergen. Een gezamenlijke dienst is in verband met ruimte- en coronaproblematiek niet mogelijk. De kerkenraad besluit tevens om op zondag 26 december geen kerkdienst te houden. Dit omdat we van vrijdag op zaterdag de Kerstnachtdienst vieren, en op de daaropvolgende dag de Kerstviering in combinatie met het afscheid van ds. Haasnoot.

Namens de Kerkrentmeesters, presenteerde Paul Swank de jaarrekening 2020. Het is een lastig jaar geweest, omdat het Verenigingsgebouw niet geëxploiteerd kon worden wegens Corona. Een bijzonder artikel hierover treft u elders in deze Drieklank aan.

Er is een meerjarenbegroting van 2021 tot 2028 opgesteld met het oog op de solvabiliteitsverklaring. Deze is nodig voor de beroeping van een nieuwe predikant.

De meerjarenbegroting laat in de toekomst structureel tekorten zien, dat is een probleem bij het verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring. De kerkrentmeesters willen proberen om hiervoor een oplossing te vinden.

Vanuit de diaconie kwam het bericht dat de actie met het Vastentrommeltje positief was. De Jaarrekening van de diaconie werd ook toegelicht. We zien een terugloop in collecte inkomsten in 2020, door Corona. De eerste maanden van 2021 lijken weer wat beter te gaan.

Voor de oudere jeugd is Sirkelslag in de planning. U zult hierover in de toekomst wel meer van horen.

Het zoeken naar nieuwe kandidaten voor kerkenraadsleden i.v.m. het aanstaande aftreden van 2 leden is een onderwerp dat blijvende aandacht heeft van de kerkenraad.

Uit informatie van Kerkdienst gemist bleek dat per maand op 275 adressen naar de kerkdiensten is gekeken. Dat is een mooi aantal waar de kerkenraad erg blij mee is.

De vaste telefoonnummers van de kerk en het Verenigingsgebouw zijn opgeheven. In Drieklank staat nog het telefoonnummer van het Verenigingsgebouw, dit nummer zal verwijderd worden.

Ons kerkenraadslid Riëtte Wissink is koninklijk

onderscheden voor al het werk dat zij vrijwillig doet voor onze kerkgemeenschap en daarbuiten. We zijn hier erg trots op en we zijn haar hiervoor erg dankbaar. In een bijzonder artikel in de Drieklank zal hier aandacht aan geschonken worden.

De dialectdienst die op zondag 16 mei j.l. werd gehouden in de kerk te Usselo was goed bezocht. Men is er erg positief over en het verzoek ligt er om deze te gaan herhalen! Hier gaan we aan werken.

Jan Berenbroek, die voor de kerk de besprekingen van de herinrichting van het plein voor de kerk bijwoont, geeft aan dat deze herinrichting is uitgesteld tot 16 augustus. Er komt van de hoofdaannemer een offerte over het deel van de kerk.

Ds. Haasnoot sluit de vergadering af met gebed.

U ziet dat we gezien Corona weer op de goede weg zijn. Er zijn weer fysieke kerkdiensten en er is weer koffiedrinken mogelijk. Alleen het samen zingen is helaas nog niet mogelijk. Dit is namelijk een manier waarop het virus erg gemakkelijk zich verspreidt. We wachten hiermee totdat we ook hiervoor groen licht krijgen van overheid en PKN. We hopen dat er toch weer binnenkort andere voorwaarden komen, maar dat is nog even afwachten. Belangrijk is wel om contact te houden met elkaar in deze vervelende tijd. De kerkenraad van de PK Usselo wenst u allen Gods steun en gezondheid toe gedurende deze komende tijd.

Jan W. ter Mors (Voorz.)

Ontwikkelingen

In de Drieklank van september 2020 schreef ik reeds dat we met de PKN-gemeente Haaksbergen-Buurse optrekken om samen een nieuwe predikant te gaan zoeken in verband met het emeritaat van ds. Haasnoot. Ook in de verschillende kerkenraadsverslagen meldde ik u dit al in de Drieklank.

Sinds de kerkordewijzingen in het kader van 'Kerk 2020-2025' gelden er een aantal andere aandachtspunten in het beroepingswerk dan vóór 2019. Zo moet tegenwoordig niet alleen een meerjarenbegroting overhandigd worden aan de classis, maar moet er ook contact gezocht worden met buurgemeenten over mogelijke vormen van samenwerking.

De kerkenraden van beide gemeenten Usselo-Boekelo en van Haaksbergen-Buurse hebben

inmiddels gezamenlijk een aantal stappen gezet. Beide kerkenraden van de gemeenten hebben een profielschets gemaakt, zowel van de eigen gemeente als voor de nieuwe predikant; ze hebben een werkplan gemaakt; er ze hebben een samenwerkingscontract opgemaakt; en tenslotte hebben de kerkrentmeesters een meerjarenbegroting gemaakt.

Toen beide kerkenraden deze zaken hadden afgerond, hebben de beide moderamina de gezamenlijke profielschets van de nieuwe predikant samengesteld. Bij deze samenstelling bleek gelukkig dat de profielschetsen van beide gemeenten afzonderlijk op een enkel detail na redelijk overeenkwamen. Met de uitkomst zijn de beide kerkenraden akkoord gegaan, nadat zij zich hierover hadden beraden.

We hebben ons nu voorgenomen om vóór 1 juni a.s. de aanvraag bij de PKN in te dienen om een solvabiliteitsverklaring van het Classicaal College Beheer en Begroting (verder CCBB) te verkrijgen. Het CCBB van de PKN is de instantie die de meerjarenbegroting gaat controleren en bij akkoord haar fiat geeft om verder te kunnen gaan met de beroeping.

We gaan de stukken die ik hierboven opsomde gezamenlijk met Haaksbergen opsturen. De meerjarenbegrotingen van beide gemeenten gaan uiteraard afzonderlijk via de digitale weg, zoals dat nu wordt voorgeschreven, naar het CCBB toe.

We doen dit nu al op zo'n vroeg tijdstip, omdat we van mening zijn dat de Coronaproblematiek om continuïteit vraagt van een vaste voorganger om de stabiliteit van de gemeenschap te behouden. We zijn immers gewend om thuis de kerkdienst te kunnen volgen, en door Corona is er, niet geheel onbegrijpelijk, bij erg veel mensen toch wat huivering ontstaan om samen met andere mensen in een afgesloten ruimte te zijn zoals b.v. een kerkgebouw. Belangrijk is dan, dat met een vaste dominee ook het hele proces van weer samen in de kerk de kerkdienst volgen wordt begeleid. We hopen dat ons dit gaat lukken. We mogen namelijk pas een officieel beroep doen nadat ds. Haasnoot met emeritaat is, dus na 1e Kerstdag a.s. We kunnen echter door een vroege inzending veel tijd verdienen om het vele voorwerk al vast te gaan doen. Als we alle spullen pas na de Kerst zouden gaan verzenden dan gaat er nog meer tijd in zitten voordat we een nieuw voorganger hebben.

Het aangaan van een samenwerkingsverband is een situatie waarin de leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld dienen te worden hun mening kenbaar te maken, en vraagt dus om een gemeentebijeenkomst. Dit gaat echter nu door de Coronabeperkingen die nog steeds van kracht zijn helaas niet lukken. Vandaar dat ik u hiervan op deze wijze op de hoogte breng. Ik hoop dan ook

dat u hiermee instemt.

Er komt een beroepingscommissie, bestaande uit 5 mensen van Usselo-Boekelo en 5 mensen van Haaksbergen-Buurse. Deze commissie zal zelf een voorzitter kiezen. Komen zij er zelf niet uit dan zullen de beide moderamina een voorzitter kiezen. We gaan zeer binnenkort ook mensen binnen onze gemeente van Usselo-Boekelo benaderen of zij in de beroepingscommissie willen gaan zitten.

Voor de duidelijkheid: beide kerkgemeenschappen houden hun eigen identiteit en blijven hun eigen gemeenschap vormen. We gaan dus zeker niet samenvoegen. Met deze laatste kerkordewijzigingen gaan we dus proberen om samen een predikant te vinden die in beide gemeenten hun eigen identiteit en gemeenschap naar de toekomst toe kan voortzetten.

We blijven u informeren over mogelijke verdere stappen, die we zullen nemen - hopelijk met uw instemming.

Jan W. ter Mors (Voorz.)

Van de Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2021

Nadat het college van kerkrentmeesters de jaarrekening van 2020 had opgesteld, heeft de kerkenraad deze in de vergadering van 18 mei 2021 vastgesteld.

We kijken terug op een bijzonder jaar waarin de Coronapandemie ons beperkingen in ons gezamenlijke kerkelijke leven oplegde. Niet alleen trof dit ons allen in ons persoonlijke samenzijn, ook financieel liet de pandemie zijn sporen na.

Aan de inkomstenkant liepen vooral de opbrengsten uit exploitatie van het verenigingsgebouw fors terug als gevolg van de beperkte mogelijkheden tot verhuur en het kleine aantal personen tijdens bijeenkomsten. De opbrengsten uit levend geld (Kerksbalans, collecten, giften) hebben als totaal bedrag nagenoeg de begroting gehaald en daar zijn wij dankbaar voor.

De terugval in verhuur van het verenigingsgebouw zorgden aan de andere kant ook voor een daling in kosten voor de exploitatie en de vergoedingen.

Door het mindere aantal kerkdiensten in Usselo daalden ook de kosten voor pastoraat en lasten kerkdiensten in vergelijking met de begroting. Het jaarresultaat vóór aftrek van incidentele baten

en lasten kwam ondanks de coronaproblemen toch op een beperkt tekort uit. Helaas kregen we te maken met eenmalig koersverlies op beleggingen uit het verleden, wat tot het getoonde nadelige resultaat heeft geleid.

Tenslotte vindt u hieronder een verkort overzicht van de jaarrekening over het jaar 2020.

Jaarrekening 2020

Opbrengsten en baten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Opbrengsten onroerende zaken	€ 39.462,00	€ 51.000,00	€ 54.958,00
Opbrengsten uit rente en dividenden	€ 15.841,00	€ 17.000,00	€ 14.813,00
Opbrengsten levend geld	€ 83.854,00	€ 84.400,00	€ 82.943,00
Totaal opbrengsten en baten	€ 139.157,00	€ 152.400,00	€ 152.714,00
Uitgaven en kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen en inventarissen	€ 45.482,00	€ 52.400,00	€ 56.531,00
Afschrijvingen	€ 5.215,00	€ 3.900,00	€ 4.808,00
Pastoraat	€ 57.570,00	€ 60.300,00	€ 56.694,00
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 7.435,00	€ 9.500,00	€ 10.029,00
Verplichtingen aan andere organen	€ 5.806,00	€ 6.300,00	€ 6.168,00
Salarissen en vergoedingen	€ 6.608,00	€ 11.900,00	€ 11.193,00
Kosten beheer en administratie	€ 10.319,00	€ 7.100,00	€ 6.430,00
Rentelasten	€ 3.530,00	€ 6.200,00	€ 3.045,00
Totaal uitgaven en kosten	€ 141.965,00	€ 157.600,00	€ 154.898,00
Saldo opbrengsten en baten min uitgaven en kosten	-€ 2.808,00	-€ 5.200,00	-€ 2.184,00
Saldo incidentele baten en lasten	-€ 22.441,00	€ 100,00	-/-
Resultaat	-€ 25.249,00	-€ 5.100,00	-€ 2.184,00

De jaarrekening 2020 ligt van 8 t/m 15 juni 2021 ter inzage. Mocht u vragen hebben over de jaarrekening of wilt u deze inzien, wilt u dan even contact opnemen met Paul Swank, telefoon 06-10301492.

Paul Swank

Giften

Mw. de R. € 50,-

Erven K. € 185,-

Van D. € 1.000,-



Coen Nijkamp

Vanuit de Diaconie

We zijn heel blij dat in het vastentrommeltje het mooie bedrag van € 530 zit.

Iedereen die hier wat in gedaan heeft, hartelijk dank daarvoor.

Verder hebben we in april nog een bedrag van €147,50 binnen gekregen voor de Kerk en Diaconie. Zoals u in de vorige Drieklank heeft kunnen lezen waren de collectes van de vastenactie gekoppeld aan de zeven werken van barmhartigheid. In het blad Kind op zondag stond een mooi lied wat daar ook over gaat. Op deze manier kunnen we



allemaal ons steentje bijdragen om de wereld weer iets mooier te maken.

We wensen iedereen een goede zomer en hopelijk kunnen we in september onze activiteiten weer oppakken.

Mieke Lippinkhof

En verder ...

Vanuit de Bleekerij

Gen. 11,1-9 De verstrooiing van de mensheid

De voorgaande hoofdstukken hebben getoond hoe menselijke zwakheden werken. In het verhaal over Adam en Eva, die de verboden vrucht eten, is het de begeerte. In het verhaal over Kaïn en Abel zijn het de afgunst en het gebrek aan respect voor het leven van een mens dat ongelimiteerd geweld tot gevolg heeft. De passage over Lamech versterkt dit laatste nog eens. Dan komt het korte verhaal over de godenzonen die paren met vrouwen. Je zou hier kunnen spreken over grensoverschrijdend seksueel gedrag. Over die godenzonen heb ik al geschreven.

Na het verhaal van de grote vloed gaat dit onverminderd door. Waarom zouden de mensen in een stad willen wonen, als zij de hele aarde tot hun beschikking hebben? We zien hier ook wat de klassieke Grieken 'hybris' (spreek uit: hubris) noemden. Dat is een schromelijke zelfoverschatting, overmoed, overwaardering. De mensen slaan het advies zich over de aarde te verspreiden in de wind, en concentreren zich in steden, zoals Babel en Ninove. Het feit dat hier juist deze steden worden genoemd, heeft als oorzaak dat Israël zo veel ellende heeft ondervonden van Assur en Babel. Vergeet niet dat deze boeken pas tijdens en na de Babylonische ballingschap definitief zijn geredigeerd. Hier wordt niet van zonde en straf gesproken, maar JHWH treft wel een maatregel. De mensen willen een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Maar dat is de woonplaats van God en die wenst geen pottenkijkers om zich heen. Deze mensen willen goddelijk worden door de hemel te bereiken.

Je kunt zo'n toren alleen maar bouwen, als je goed samenwerkt. God maakt die samenwerking onmogelijk, doordat de bouwers niet meer dezelfde taal spreken. Hier geeft de verteller blijk van een zekere humor. Kijk maar. De mensen willen tot in de hemel opklimmen, maar JHWH doet het andersom.

Hij daalt af en maakt het opklimmen onmogelijk. De mensen denken dat ze ver in de hoogte zijn gevorderd, maar door af te dalen laat God zien dat ze er nog lang niet zijn. Je ziet het voor je: mensen spreken tegen elkaar, maar begrijpen elkaar niet meer. Er is sprake van een Babylonische spraakverwarring.



Pieter Brueghel - De toren van Babel

Nu blijft de bouw liggen, de mensen vormen groepen die dezelfde taal spreken en verspreiden zich over de aarde, iets wat nu juist de wens van JHWH was. De hele aarde is bestemd voor de mens om die te bewonen en bewerken. (Gen.1,28: "... vervult de aarde...") De Statenvertaling is in dit vers niet juist met woorden als onderwerpen en heerschappij hebben. Onderwerpen[WK1] is veel te sterk uitgedrukt. Het gaat erom dat de mens de aarde moet verzorgen en beheren.

In het Tweede Testament staat in Handelingen 2 dat de apostelen in alle talen van het toenmalige Romeinse Rijk de opstanding van Jezus verkondigden. De auteur grijpt hier terug op het verhaal van de torenbouw. Hier worden mensen van allerlei talen, doordat zij in hun eigen taal de boodschap horen, verenigd tot de ene gemeente van Jezus.

Met dit verhaal eindigen de grote, mythische verhalen in Genesis. We krijgen nu de persoonlijke verhalen, die over Abraham, Isaäk, Jacob en Jozef. Prachtige verhalen, je raakt er nooit in uitgelezen. Als voorproefje staan in dit hoofdstuk 11 de stamboom van Sem, die uitloopt in de naam Nahor; en een tweede stamboom, die van Nahor, de grootvader van Abraham. Dan komt hoofdstuk 12: Lech Lecha, Trek weg, het begin van de zwerftochten van Abraham, die dan nog Abram heet.

Wim Kleisen

KERKDIENTSGEMIST

"Kerkdienstgemist" is de afgelopen 5 maanden een bekend begrip geworden voor de trouwe kijkers, die dit programma volgden, omdat alleen video kerkdiensten plaatsvonden vanwege de Corona pandemie. Helaas hebben we de nodige opstartproblemen gehad met het KPN netwerk, waardoor sommige uitzendingen niet aan de minimale kwaliteitseisen voldeden. Omdat de kerk in het zogenaamde "buitengebied" van KPN ligt en niet aangesloten is op de kabel, wordt gebruik gemaakt van traditionele telefoonverbindingen. Deze zijn niet geschikt voor een snelle internetverbinding. In eerste instantie leek een extra KPN-versterker uitkomst te bieden, maar een stabiele internet verbinding werd het niet. Bij toeval ontdekten we een Ziggo-kabelknooppunt aan het begin van de Lammerinkweg bij het Verenigingsgebouw. Een besluit om over te stappen van KPN naar Ziggo was snel genomen. Echter de wachttijd voor de realisatie van een kabelverbinding was meer dan 15 weken en had ook nog wel de nodige voeten in de aarde. Begin mei is het nodige graafwerk verricht en 16 mei konden we voor het eerst met succes gebruik maken van de nieuwe kabel met een snelle internetverbinding.



Hopelijk liggen de verbindingsperikelen nu achter ons en kunnen we gaan bouwen aan de definitieve aansluiting van de benodigde apparatuur. Dan kunnen we ook gaan werken aan de instructie van onze vrijwilligers. In de vorm van een workshop

willen we de vrijwilligers vertrouwd maken met de bediening van de apparatuur. Zo kunnen we een team vormen, dat de opnames voor de uitzending van "Kerkdienstgemist" gaat verzorgen. De opnames voor speciale diensten en begrafenissen blijven verzorgd worden door Joop en Rien. We zoeken nog wel vrijwilligers, die aan de opnames voor "Kerkdienstgemist" willen meewerken. Voor de nodige continuïteit hebben we tenminste 5 vrijwilligers nodig. Meld je aan bij Joop Harms of Rien vd Broeke. Vanaf begin juni hopen we u een ongestoorde "Kerkdienstgemist" aan te kunnen bieden.

Rien vd Broeke & Joop Harms

Riëtte Wissink gedecoreerd

Op de morgen van maandag 26 april werd aan Riëtte meegedeeld, dat zij om 11.00 uur in het gemeentehuis aan de Langestraat moest zijn. Deze dag was het Lintjesregendag in Nederland. Enigszins verbaasd reden Riëtte en Wim naar de binnenstad. Meer gasten, dan alleen zij tweeën, waren vanwege Corona niet welkom. Via een zoomverbinding konden familieleden, een aantal gemeenteleden van de P.G. Usselo en bestuursleden van de Toneelvereniging "De Vriendschap" de decoratie bijwonen. Na ontvangst en een kopje koffie werden zij uitgenodigd om plaats te nemen in de Raadzaal van het gemeentehuis. Burgemeester Onno van Veldhuizen richtte het woord tot Riëtte, en in die woorden deelde hij haar mee, waarom zij hier zat om een onderscheiding te krijgen. Jaren op gewacht, maar dan nu toch ... Riëtte kreeg o.a. te horen dat zij sinds 1998 deel uit maakte van het College van Kerkrentmeesters en na een periode van twaalf jaren afscheid moest nemen. Diverse functies: voorzitter, secretaris, verhuurder van Kerk en Verenigingsgebouw etc. Na de eerste periode bleef Riëtte een groot aantal van de werkzaamheden uitvoeren, anderen konden dat toch niet zomaar overnemen. In 2020 kwam er weer een plaats vrij in het College van Kerkrentmeesters, dus die plaats was voor haar. Ook met andere zaken hield zij zich bezig, zoals de nieuwe verschijningsvorm van de "Drieklank", de uitgave van het boekwerk "175 jaar bestaan van de Protestantse Gemeente Usselo". Voor Usselo, Boekelo en de Broekheurne is Riëtte als een schap, niet met vijf, maar met wel zes poten! Niet alleen bij ons, maar ook bij andere organisaties zette Riëtte zich in. Bijvoorbeeld bij de

Plattelandsjongeren en bestuursfuncties bij PJGO; maar vooral bij de Toneelvereniging "De Vriendschap". Daar speelt zij altijd mee in zeer verschillende rollen. Sinds 2011 zit zij ook hier weer in het bestuur, nu zelfs als voorzitter. Daar vanwege de coronamaatregelen de burgemeester de versierselen behorende bij 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau' niet mocht opspelden, deed echtgenoot Wim dat. Om toch een moment te vinden om Riëtte te



feliciteren, werd een aantal familieleden, leden van de Kerkenraad en de Vriendschap uitgenodigd om te toasten op deze belangrijke gebeurtenis.

Henny Dekker

Oefenen in harmonie met de Eerste stem

Als kind woonde ik in Elburg. Toen ik 11 was, ging ik "bij de muziek". De fanfare had nieuwe leden nodig. Mijn vriendinnetje Alie en ik kregen een stoomcursus noten lezen en een instrument. Alie kreeg een grote hoorn, ik kreeg een bugel. Donderdagavond waren er gezamenlijke repetities in een oude, leegstaande sjoel. In de sombere zaal klonk marsmuziek, maar ook stemmige koralen of andere muziek. Het zware 'pom pom pomerdepom' van Alies' hoorn mengde zich met het geschetter van de trompetten en de ronde klank van mijn bugel.



Bugel

Die verschillende klanken vormden de muziek. We leerden vooral goed luisteren naar elkaar. Ik herinner me hoe ik thuis oefende op de snelle muzikale loopjes van 'Orpheus in de onderwereld'. Want als ik de tweede stem niet goed speelde, klonk de eerste stem ook niet mooi. Ieders bijdrage was belangrijk.

Nu, een halve eeuw later, denk ik nog wel eens terug aan de fanfare. In gesprekken probeer ik niet alleen luid getetter te horen, maar ook een andere stem te waarderen. Soms worden we geconfronteerd met de onderwereld, met dood en verlies, en is het moeilijk om de juiste toon te treffen. Goed luisteren is dan nog belangrijker. We steunen elkaar in de kerk. In dat moderne lichte gebouw, geworteld in de eeuwenoude synagoge, komen we samen, elke week. Als ik niet kom opdagen, word ik gemist. Ieders stem is nodig. Zo oefenen we in de harmonie met de Eerste stem.

RH

Cursus Theologische Vorming



Op 14 september 2021 hopen we weer een nieuwe groep 1e jaars te starten met de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG). Het is een cursus van drie jaar, maar het is mogelijk om je per jaar op te geven. In de cursus wordt een scala aan theologische vakken aangeboden: Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer, Pastoraat, Filosofie, Jodendom en nog veel meer.

Alhoewel de cursus uitgaat van de PKN, is hij nadrukkelijk bedoeld voor ieder die zich graag wil verdiepen in de theologie. Docenten en cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen en dat leidt tot boeiende gesprekken.

Er is een minimum van 10 deelnemers.

Locatie: Waterstaatskerk in Hengelo

Tijd: dinsdagavonden 19.30-22.15 uur

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met

Ina ter Kuile, cursus-coördinator, tel. 074 277 4288 of 074 291 6158, email: kuile@hetnet.nl

Zingen in de kerk

(voorgelezen door ds. Hazeleger tijdens de dienst van 9 mei)

Wanneer ik zing met allen om mij heen,
dan wordt mijn adem van mij afgenomen.
Alleen zó kan ik weer op adem komen,
niet meer van mij alleen, maar algemeen.

Zingen, dat doe je niet uit volle borst, –
je zingt inademen, omdat je leeg bent,
tegen de eenzaamheid in zing je, tegen het 'nee',
je zingt zoals je drinkt: van dorst.

Het lied is daar wanneer ik nergens ben,
komt naar mij toe als een gezant van verre,
het neemt me op in het gezang der sterren,
het spreekt een taal die ik van-zelf niet ken.

Het telt niet mee, het geldt als nutteloos,
zijn waarde past niet in de aard der dingen, –
maar het wordt nieuw van gloed als wij het zingen,
al kwam het ook uit de oeroude doos.

Het geeft bevrijding uit mijn smalle ik.
Uit een cocon ontpopt, opnieuw geboren,
zal ik tot de gevleugelden gaan behoren,
er groeit een hallelujah uit een snik.

De toonladder van Jakob daalde neer
waar ik verdwaalde. Hoor, sublieme schreden
gaan op en af en waar ik lig beneden
staat, mij vertroostende, naast mij de Heer.

De lofzang is een scala van de vrede.

(Willem Barnard)



KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

Het is nu weer mogelijk kerkdiensten in het kerkgebouw in Usselo bij te wonen. U kunt overigens de dienst ook nog steeds online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"

Voor onderstaand preekrooster geldt (uiteraard) het voorbehoud dat veranderingen rond 'Corona' ook veranderingen in dit rooster met zich mee kunnen brengen.

13 juni	ds. J. Bekhof, Hengelo
20 juni	ds. O.G. Haasnoot
27 juni	ds. C.G.J. de Jonge
4 juli	ds. O.G. Haasnoot
11 juli	ds. A. Reitsma
18 juli	ds. C.G. de Jonge
25 juli	ds. H. Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen
1 augustus	ds. M. Schepers-van der Poll
8 augustus	ds. H. Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen
15 augustus	ds. W. Ekker
22 augustus	ds. E. De Bruin, Losser
29 augustus	ds. O.G. Haasnoot
5 september	ds. A. Grandia, Doesburg
12 september	ds. O. Haasnoot
19 september	ds. M. Schepers - v.d. Pol
26 september	ds. O. Haasnoot
3 oktober	ds. O. Haasnoot
10 oktober	ds. R. de Vries, Almelo
17 oktober	ds. W. Jamsen, Losser

De DRIEKLANK in het jaar 2021

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
43.6	vrijdag 27 augustus	maandag 6 september
43.7	vrijdag 22 oktober	maandag 1 november

