



Protestantse
Kerk

Drieklank

december 2021

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Redactie Drieklank:

Kopij sturen naar:
Roel Bruinsma
roelbruinsma@home.nl
053 - 4 28 1753

Predikant:

Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
053 - 7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Henk Blik
053 - 4837351
06-22702798
hjblik@hjb-ict.com
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website: www.protestantsegemeente-usselo.nl

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varviksingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 43ste jaargang nummer 8, december 2021

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de Pastorie



Meer dan 8 jaar mocht ik werkzaam zijn in deze gemeente. Er is heel veel gebeurd. We zijn gegroeid tegen alle secularisatie in, de kinderen en de jeugd hebben een volwaardige plaats gekregen, er is een samenwerking ontstaan met Haaksbergen. We hebben veel goede dingen mogen doen en we hebben ook dingen nagelaten. Er zijn altijd mensen gepasseerd of tekort gedaan. Niet met kwade opzet, maar omdat ook ik niet zonder tekorten ben. We hebben elkaar geaccepteerd en er was ruimte om jezelf te kunnen zijn. Er kwamen sterke mensen bij die ons hielpen met het beleid vast te houden en het spoor dat we waren ingeslagen in fasen uit te zetten. We hebben prima voorzitters gehad, die de mensen kenden en die aandacht hadden voor zowel de richting waarin we gingen, als voor wat er in de mensen omging. Ik noem dan toch Ria Spenkelink en Jan ter Mors, geweldig wat die hebben gedaan.

In de eerste drie jaar, heb ik in mijn vrije tijd de postdoctorale studie "geestelijke begeleiding" gedaan. Al was het m'n vrije tijd, ik ben erdoor verrijkt. Ik was nog nooit bezig geweest met de mystiek. Ik leerde, dat het een beweging was die zich keerde tegen de macht van de kerk. Een macht die we ook nu nog vaak met ons mee tillen. Ik leerde achter de woorden het stille protest te horen van joa, joa met de angst, dat je werd terecht gewezen door de leer. Ik zag de beweging naar een gemoedelijke samenkomst, waar je weer onbevangen kon genieten.

We vierden 175 jaar kerk, en we keken vanuit het gebrandschilderde raam naar buiten. In de brandschildering stond een kinderarm, die een hand geeft aan iemand Anders met daaronder

geloven als een kind of vertrouwen als een kind. We leerden onze buitenkant af te doen en er vaak kwetsbaar voor elkaar te zijn. Was het een mystieke beweging, die in Usselo was begonnen? Nee, dat lijkt me te veel gezegd voor een pril begin, maar er was wel iets aan de hand. De deuren gingen meer open en tal van mensen stroomden binnen. Sommigen om zomaar te kijken, anderen om langer te blijven.

Er kwam een enorme aandacht voor kinderen, die de eerste zondag van de maand bij elkaar kwamen. Ze moesten niet in het harnas van een kerk opgroeien, maar ze mochten de ruimte van God ervaren en ont-dekken. Met geweldige leidsters, die zich inzetten voor de kinderen met leuke ideeën en fantasievolle invullingen, soms meer om een groep te worden en soms meer om samen wat te leren. Zonder hen zou er geen kerstspel zijn gekomen. En dan nog het gebeuren op de boerderij van Leefers met Truus en Henny; en natuurlijk John die ons hielp; en the pasman boys die af en aanreden; de familie Stokkers, die kwam; en Rineke met haar enthousiasme; en Marjolein, die allerlei kontakten had; en de familie Jansen. Het werd groter en groter en de scholen gingen meedoen en we moesten naar twee uitvoeringen. En wat werd er creatief gedacht toen Corona een streep zette door het optreden van de kinderen. De jeugd deed mee, en zo gingen we met een bus naar Groningen om daar olv Henk Blik te gaan wadlopen; en hij bracht ook hardlopers mee van BSC Unisson, en zo werden we betrokken mensen die open ogen hadden voor de wereld rondom. De kerkdienst werden steeds meer een gebeuren. Zo kwamen er steeds meer en we werden weer bezocht door mensen, die een tijd lang niet waren geweest. Ik leerde, dat stil worden wel eens belangrijker kon zijn dan al die vaak goed bedoelde woorden. God kwam aan het woord met zijn scheppingskracht, die veel meer liefde uitstraalde dan de "ware" leer van kerkelijke instituten. Het was goed toeven in Usselo en zo kwam ook Haaksbergen in zicht, nadat daar wat predikanten waren opgestapt.

Ondertussen werd ik wel ouder, maar velen schrokken toen ik vertelde dat ik met 66 jaar en 4 maanden met emeritaat zou gaan. Maar je lijkt nog zo jong en je doet aan hardlopen en het gaat zo goed!

Toen kwam Corona en een heleboel werd onmogelijk. Maar we hebben vol geen en n, dat ik zal schrijven voor deze Drieklank, die van een eenvoudig blaadje geworden is tot een prachtig blad, dat je gerust aan je buurvrouw of buurman kan tonen. Usselo is present en natuurlijk, als ik weg ben gaat die stroom van enthousiasme door. Ik

reken erop en wens u allen Gods aanwezigheid toe, gewoon in die kleine dingen, waar we van zeggen: Hé, daar was weer, waar het allemaal mee is begonnen: er was licht!

Ds Olaf Haasnoot

Kerstvieringen

Kinderkerstviering

Het kinderkerstfeest is nu vast gelegd op zaterdag 18 december om 15.30 uur naast de fam. Leefers bij de boom voor de ingang van begraafplaats (Kerkebruggertweg). We hopen dat het dan niet regent, want dan valt letterlijk alles in het water. Het is een lopend toneel, oftewel, we lopen langs enige scenes en krijgen dan chocolademelk. Leuk als je zaterdag toch even een uitstapje zoekt voor de kinderen.

Kerstdienst

De kerstdienst vindt normaal om 22.00 uur plaats, en wie weet kan dat nog steeds. Maar als de huidige Coronamaatregelen op 24 december nog steeds gelden moeten we de kerstdienst verschuiven naar de middag, want na 17.00 uur mag het dan niet meer. Voor actuele informatie kunt u de website raadplegen of volgt u het nieuws.



Kerstmorgen

Ook dan is het de vraag of we een dienst kunnen houden. Ik verwacht dat we met inachtneming van een onderlinge afstand van 1,5 meter wel een dienst mogen houden, maar dan kunnen we maximaal 60 mensen verwelkomen. We weten nog niet of de cantorij dan mag zingen.

Jammer voor mij, maar echt afscheid nemen van u allen is dan onmogelijk; een warme handdruk, vergeet het maar, en dat doet me veel verdriet.

Maar we willen elkaar ook niet ziek maken. Met Pasen kom ik zeker nog een keer terug, en ik moet zeggen dat ik hoop dat dan alles weer voorbij is. De dienst begint om 10.00 uur en ik hoop, dat we dan wel mogen zingen. Alles onder voorbehoud. Jammer, maar we kunnen geen ijzer met handen breken.

In ieder geval zal ik u blijven herinneren, en wie weet zal er op het bord achterin de kerk een datum bijgeschreven worden achter mijn naam. Er is een consulent, die zal aankondigen, dat mijn werk voor deze gemeente erop zit; en ik ben dankbaar, zeer dankbaar voor de warme gemeenschap, die ik hier mocht zien en ervaren. In Twente, daar hoor je erbij!

Ds Olaf Haasnoot

Vanuit de Kerkenraad

Op maandag 29 november 2021 vond de laatste kerkenraadsvergadering van 2021 plaats. Het was ook de laatste kerkenraadsvergadering die ds. Haasnoot en zijn vrouw Riet bijwoonden. Na het welkom en een kort rondje over het wel en wee van de leden, opendets. Haasnoot met het lezen van de tekst van psalm 126: "De tijd van verwachting, zaaien in tranen en oogsten met gejuich."

Hierna werden de notulen van 13 oktober 2021 doorgenomen en vastgesteld.

Bij het doornemen van deze notulen bleek o.a.:
Dat ds. Haasnoot samen met mevr. Lippinkhof naar een ringbijeenkomst over liturgie is geweest in Goor.
Ds. Haasnoot benadrukte dat deze avonden van de ring vaak de moeite waard zijn.
Dat de geplande gemeenteavond van 28 november j.l. is afgezegd i.v.m. corona.
Dat er nog wat kruisjes over zijn van de gedachtenisdienst; die moeten nog verspreid worden.
Dat de dames Pasmaan en Teusink een lijst maken van de adressen, opdat deze nog nabezorgd kunnen worden.
Dat mevr. Mol van het bezoek van de kinderen aan de boerderij van de fam. Stokkers een artikel zal schrijven met foto's voor de Drieklank.

De aangestelde beroepingscommissie is druk bezig met haar werk om uit te zien naar een nieuwe predikant voor Usselo en Haaksbergen-Buurse.

Middels een tijdspad van de beroepingscommissie is er een chronologische rapportage gemaakt voor de kerkenraad over hun werkzaamheden.

De voorbereidingen van het kinderkerstfeest zijn ook weer begonnen.

Samen met de fam. Leefers is er gezocht naar mogelijkheden om een corona-proof Kinderkerstfeest te organiseren. Hier komt nog afzonderlijk een artikel over in dit blad.

I.v.m. de coronamaatregelen is het nog niet bekend of er twee kerkenraadsleden van Usselo aanwezig kunnen zijn bij de afscheidsdienst van ds. Haasnoot in Haaksbergen op 12 december 2021. Dit is afhankelijk van de volgende persconferentie van de premier.

De Gedachtenisdienst op 21 november 2021 werd voorgegaan door ds. Mevr. M. Schepers van der Poll i.v.m. werkzaamheden van ds. Haasnoot elders die zondag. Als gevolg van de nieuw genomen maatregelen werd de liturgie aangepast. Het was een waardige dienst.

Er is besloten i.v.m. de coronamaatregelen om weer met een schaal bij de uitgang van de kerk te collecteren. Het moderamen heeft besloten om de kerkzaal opnieuw in te richten met anderhalve meter afstand tussen de zitplaatsen. Ik raad u aan om de website van de kerk te bezoeken om de laatste ontwikkelingen omtrent de maatregelen te weten te komen. Op 14 december komt er weer een persconferentie met misschien wel weer andere maatregelen waar we gevolg aan moeten geven. Het moderamen komt na de persconferentie van 14 december bijeen om hierover te besluiten.

De actie voor Manyano zal - zoals afgesproken - dit jaar voor de 5e en laatste keer worden georganiseerd. Vanaf 28 november 2021 zijn er weer taarten, kniepertjes en bloemstukjes. Lees dit elders in de Drieklank of op het Zondagsnieuws.

De Open Venster bijeenkomst op zaterdag 11 december 2021, gaat helaas ook niet door i.v.m. de coronamaatregelen.

Ds. Haasnoot gaf aan dat in de PG Haaksbergen - Buurse een jongerenbijeenkomst is geweest in Richtershof (met Annechien Canrinus) op 12 november. Het was een succes met 8 jongeren. Zij gaan hier in het komend voorjaar mee verder, de dames Mol en Overbeek volgen de ontwikkelingen.

De verhuizing van de familie Haasnoot vindt plaats op 13 en 14 december 2021, in de vakantie van ds. Haasnoot. De coronamaatregelen dreigen een mooi afscheid van ds. Haasnoot van Usselo te bemoeilijken. Er wordt onderzocht of hierop een andere manier invulling aan gegeven kan worden. U wordt hier nog over geïnformeerd.

De kerkenraad overweegt om de dienst op 24 december (Kerstavond) te vervroegen naar de middag of om deze uitsluitend digitaal te aan te bieden, maar dit hangt af van de ontwikkelingen rondom corona. Vanuit het overlegorgaan van de kerken met het Min. Van Veiligheid en Justitie komen hier mogelijk nog nieuwe voorwaarden of aanbevelingen voor.

Ook hiervoor vraag ik u de website van de kerk te bezoeken, voor het laatste nieuws. Het moderamen komt meteen na de persconferentie van 14 december hiervoor bijeen en neemt n.a.v. de dan geldende regels een besluit hierover.

De begrotingen van de Kerkrentmeesters en van de Diaconie zijn ter sprake geweest en vastgesteld. Ze worden afzonderlijk in de Drieklank besproken.

Het nieuwe pleintje voor de kerk wordt in de tweede week van januari gelegd, blijkens informatie van de aannemer is er vertraging opgetreden.

Over het gebruik van 'Kerkdienst Gemist' werd de kerkenraad bijgepraat door de heer Harms. Hij gaf aan dat er nieuwe mensen worden opgeleid voor het vastleggen van de uitzendingen. Er komt een draaiboek. Begin volgend jaar kunnen ook anderen benaderd worden om mee te doen.

De kerkdiensten worden redelijk goed live gevolgd ondanks dat we ook weer in de kerk de dienst bijwonen. Ook na afloop van de live uitzending is er nog steeds "gezonde" interesse in de diensten.

Ds. Haasnoot sluit de vergadering af met de tekst van lied 962:

wat ik gewild heb
wat ik gedaan heb
wat mij gedaan werd
wat ik misdaan heb
wat ongezegd bleef
wat onverzoend bleef
wat niet gekend werd
wat ongebruikt bleef
al het beschamende neem het van mij
en dat ik dit was en geen ander –
dit overschot van stof van de
aarde:
dit was mijn liefde. Hier ben ik.

We worden weer met z'n allen geconfronteerd met aangepaste voorwaarden voor de invulling van de Eredienst. De stoelen staan opnieuw in de coronaproof-stand en de desinfecterende handgel staat weer bij de ingang. De mondkapjes moeten ook weer worden gedragen tijdens het lopen in de kerk. Helaas mag er geen gemeentezang plaats vinden en is er geen koffiedrinken na de dienst. Wel heeft de Cantorij gelukkig toegezegd om de komende zondagen de liederen te gaan zingen tijdens de Eredienst. Het zijn wel vervelende zaken en we moeten weer een stapje terug doen in deze. We hebben echter geen grip op de heersende pandemie. Het is wel fijn en belangrijk dat we elkaar blijven zien in de kerk. We zijn ten slotte een prachtige kerkgemeenschap in Usselo waar we zuinig op zijn. Een kerkgemeenschap vorm je samen. Daarom is het ook belangrijk om elkaar in de kerk te ontmoeten en daarbuiten contact te houden met elkaar in deze tijd. De kerkenraad van de PK Usselo wenst u allen Gods zegen en gezondheid toe gedurende deze komende tijd. Het lijkt wat vroeg, maar gezien dit moment, mag ik u namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Usselo allen gezegende Kerstdagen toewensen en alle heil en zegen voor 2022.

Namens de kerkenraad:
Jan W. ter Mors (Voorz.)

Van de kerkrentmeesters

Begroting 2022

Na het opstellen van de begroting 2022 door het college van kerkrentmeesters heeft de algemene kerkenraad deze in de vergadering van 30 november 2021 vastgesteld.

Bij het vooruit kijken naar 2022 zagen wij ons als kerkrentmeesters geconfronteerd met een aantal onzekerheden, wat het maken van een goede begroting ingewikkeld maakte.

Ten eerste verwachten wij evenals in de begroting voor dit jaar, dat het coronavirus zal zorgen voor beperkingen in ons gezamenlijke kerkelijk leven en het beheer van de gebouwen. De dalende tendens in de inkomsten van de afgelopen jaren zet zich hierdoor voort terwijl de uitgaven op hetzelfde

niveau blijven.

De tweede onzekerheid: oplopende prijzen, voor bijvoorbeeld energie en onderhoudskosten voor de gebouwen. Het valt moeilijk te voorspellen hoever deze stijgingen zich zullen voortzetten.

Tenslotte hopen wij dat in de loop van volgend jaar een nieuwe predikant beroepen zal worden in onze gemeente. Tot het moment van intrede hebben we tijdelijk te maken met lagere kosten aan predikantstraktementen.

De genoemde punten komen tot uiting in de begroting voor 2022. De stijging in de "post onderhoud gebouwen" valt daarbij op. Het gaat hier om een incidentele post wegens investeringen in een nieuw kerkplein en groot onderhoud aan o. a. de pastorie.

Vasthoudend aan ons lange termijnplan menen wij

ondanks alle onzekerheden een reële begroting voor het jaar 2022 opgesteld te hebben.

Hoewel het jaar 2021 nog niet ten einde is, vallen de verwachtingen, zoals we die in de begroting 2021 gepresenteerd hebben, voorlopig tegen. Een van de redenen is dat de ontvangsten van de vrijwillige bijdragen achterlopen bij de toezeggingen. Wij hopen, dat dit in december nog ingehaald zal worden.

Tenslotte vindt u hieronder een verkort overzicht van de begroting voor 2022.

Mocht u vragen hebben over de begroting of wilt u deze inzien, wilt u dan even contact opnemen met Paul Swank, telefoon 06-10301492.

Begroting 2022

Opbrengsten en baten

Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente en dividenden
Opbrengsten levend geld
Totaal opbrengsten en baten

Begroting 2022 Begroting 2021 Realisatie 2020

29.900	32.300	39.462
15.100	12.800	15.841
78.000	80.300	83.854
123.000	125.400	139.157

Uitgaven en kosten

Kosten kerkelijke gebouwen
Kosten overige gebouwen
Afschrijvingen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten

56.800	45.800	40.652
6.700	3.700	4.830
4.500	4.800	5.215
20.200	58.600	57.570
6.500	7.700	7.435
5.500	5.600	5.806
10.100	8.700	6.608
6.600	6.600	10.319
3.600	2.700	3.530

Totaal uitgaven en kosten

120.500 **144.200** **141.965**

Saldo opbrengsten en baten min uitgaven en kosten
Saldo incidentele baten en lasten

2.500	-/- 18.800	-/- 2.808
0	100	-/- 22.441

Resultaat

2.500 **-/- 18.700** **-/- 25.249**

Namens de kerkrentmeesters,

Paul Swank

Vanuit de Diaconie

Actie Manyano

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding van de actie Manyano. We hadden het ons zo mooi voorgesteld: gezellig koffie drinken met elkaar na afloop van de kerkdienst met een lekker stukje taart. Eigenlijk is het bizar dat taart en kniepertjes het verschil kunnen maken voor de kinderen in de townships, zij hebben nauwelijks iets te eten.

Op 14 november was het de laatste keer dat we in het Verenigingsgebouw konden koffiedrinken, en mensen hun bestellingen konden doen. Gelukkig kunnen we 600 kniepertjes gaan bakken en 20 bloemstukjes maken.

Ook Roel kan de 'oale roop' weer laten horen op uw erf of tuinpad, hiervoor kun u hem nog steeds benaderen: roelterborg11@gmail.com of bellen 0655075120.

Nu we geen koffie meer kunnen drinken, kunt u toch (appel)taarten bestellen voor 19 december voor € 10,- Graag een telefoontje naar Mieke Lippinkhof, tel. 06-53928328.

We voeren deze actie voor de 5e keer en het zou mooi zijn als iedereen die de Drieklank krijgt (en dit zijn 360 adressen) €5,- zou willen overmaken voor dit mooie doel. U weet allemaal dat de leefomstandigheden niet te vergelijken zijn met die van ons, daarom doen we een beroep op uw vrijgevigheid. Het banknummer van de Diaconie is: NI84RABO0316726532. O.v.v. Manyano. Wij zijn benieuwd naar het resultaat.



De Voedselbank

Het is een goede traditie dat wij tijdens de kerstdienst collecteren voor de voedsel bank. Wij hopen dat de kerkdiensten kunnen blijven doorgaan, mocht dit helaas niet het geval zijn, dan kunt u uw bijdrage hiervoor ook overmaken op de rekening van de Diaconie o.v.v. Voedselbank.

Giften

Er zijn giften binnen gekomen n.a.v. de fruitbakjes en de bezorging van verjaardagskaarten:

Fam. W.	€20,- via fam. W
Mevr. L.-S.	15,- via mevr. K
Mevr. R.-B.	10,- via mevr. N
Mevr. R.	10,- via mevr. L
Mevr. R.	10,- ds H
Mevr. R.	10,- "
Fam. P.	40,-
Mevr. NN	30,-

Via de bank 30,-

Iedereen die de Diaconie steunt op wat voor manier dan ook hartelijk bedankt.

Namens de Diaconie,
Mieke Lippinkhof

Erven Harms-Romme € 500,- via Coen Nijkamp

Collectes

Overzicht van 24 oktober tot 28 november

24 oktober	Zonnebloem	68,10
	Plaatselijke Gemeente	75,45
31 oktober	Diaconie	67,40
	Plaatselijke Gemeente	96,80
7 november	Kerk in Actie.	87,10
	Plaatselijke Gemeente	103,05
14 november	Actie Manyano en	
	Plaatselijke Gemeente	124,90
21 november	Protestantse Kerk en	
	Plaatselijke Gemeente	186,70
28 november	Diaconie en Plaatselijke	
	Gemeente.	75,10

Zoals u kunt zien hebben we 3 keer kunnen collecteren tijdens de dienst. Vanaf 14 november golden er aangescherpte maatregelen; er was één collecte, alleen aan de uitgang, de opbrengst werd gelijkmatig verdeeld over beide bestemmingen. Van de collecte van 28 augustus voor Reach Another Foundation hebben we het totale bedrag geschonken aan dit doel.

Namens de Diaconie,
Mieke Lippinkhof

Fruitbakjes

Ook dit jaar ontvingen de ouderen boven de 85 jaar (en andere gemeenteleden die daarvoor in aanmerking komen) een fruitbakje. Om deze fruitbakjes te maken waren er veel vrijwilligers nodig, maar dat is bij de P.G Usselo geen probleem. 65 fruitbakjes moesten er gemaakt worden. Maar dankzij de leiding van Greetje van der Valk verliep alles geweldig. We waren met een gezellige groep dames, die al jaren die fruitbakjes maken. Ieder had een taak. Ik was voor het eerst bij, en werd al snel als folieknipster aangesteld. Samen met de lintjes knipster gingen we aan de slag. Het viel nog niet mee om in een rap tempo 65 plakkerige folie-velletjes te knippen. Maar wat een prachtig gezicht als je het eindresultaat ziet.



Veel gemeenteleden hebben op dankdag de bakjes naar het juiste adres gebracht. De diaconie bedankt iedereen hartelijk voor de medewerking!

Namens de diaconie
Liesbeth Harms

In Gedachtenis



Op 11 november 2021 is van ons heengegaan Rietje Zijdeveld – Beekman. Op 18 november hebben we een dankdienst voor het leven van haar gehouden vanuit de Protestantse gemeente te Usselo.

Rietje was opgegroeid in Apeldoorn, waar haar vader een kruidenierszaak had. Ze moest van jongs af aan zich rustig houden, want vader mocht geen klanten verliezen. Ze was heel blij met haar vader, die echter al jong stierf. Ze ontmoette daarna een man, die wel een stuk ouder was dan zij, maar die ook een zaak had. Dat kende ze en daar voelde ze zich heel vertrouwd. Ze kregen geen kinderen. Toen haar man was gestorven en zij alleen achter bleef in Boekelo, werd er contact met haar gemaakt vanuit haar kerk in de stad, waar ze naar toe was gegaan. Samen gingen ze in Boekelo naar de kerk.

Toen ze wat vergeetachtig werd, maakten de neven en nichten een rooster om vanuit Hilversum haar iedere week op te zoeken. Ze bezat veel humor en zo was ze heel gelukkig. Uiteindelijk ging ze naar 't Saalmerink en later naar De Wiedenhof. Ze bleef lid van Usselo, waar ze ook in Usselo Vocaal had meegezongen. Zodoende zocht ik haar wel op; en afgelopen oktober had ik een dienst in het Wiedenhof. Rietje begroette me daar, en zo hadden we weer even contact.

Ze was een rustige vrouw, die zich kon schikken in de omstandigheden. We hebben haar opgedragen aan God de Vader en gelezen uit Psalm 139. In dood en leven is Hij er voor ons en zo zijn we allen gezien. Wij mogen Zijn genade ontvangen en in die genade leven en sterven wij. Rietje rust in vrede.

Ds Olaf Haasnoot

En verder ...

Vanuit de Blekerij

Lot keert zich af. Gen. 13

Toen Abram uit Haran vertrok, nam hij Lot, de zoon van zijn overleden broer, die eveneens Haran heette, met zich mee. Abram en Sarai hadden zelf geen kinderen, hoopte Abram dat Lot zijn erfgenaam zou kunnen worden? De verteller van deze verhalen gaat vrijwel nooit in op dit soort psychologische veronderstellingen, één keer doet hij dit wel, in hoofdstuk 37, waar hij over Ruben vertelt. Maar daar komen we ooit nog wel aan toe, hoop ik. Lot heeft zijn eigen bezittingen, kudde en herders. Nu blijken hij en Abram tegengestelde belangen te hebben. Ze wonen te dicht op elkaar en hun herders maken onderling ruzie over de weidegronden. Abram is na zijn terugkomst uit Egypte weer naar de streek gegaan, waar hij zijn tenten opsloeg, toen hij uit Haran kwam. Hij woont in de velden tussen het latere Beth-El en Ai.

Abram beseft dat het zo niet langer kan. Hij moet zich gerealiseerd hebben dat Lot en hij uit elkaar gegroeid zijn en dat Lot niet de juiste persoon is om zijn erfgenaam te zijn. Dit blijkt ook uit het vervolg. Letterlijk staat er: "En dat land droeg hen niet om samen te wonen, want hun have was vele, zodat zij samen niet konden wonen." (Gen. 13,6) We lezen dit verderop nog een keer: "Want hun have was te veel om samen te wonen; en het land hunner vreemdelingschappen kon ze niet dragen vanwege hun vee". (Gen. 36,7) Hier gaat het over Ezaü en Jacob. Abram stelt Lot voor om uit elkaar te gaan, hij is edelmoedig. Lot mag kiezen waar hij zich wil vestigen en Abram zal dan de andere kant uit gaan. Ze staan op een heuvel en kijken weids uit over het landschap. Lot ziet de Jordaanvallei en merkt op hoe vruchtbaar dit gebied is. Hij moet geweten hebben dat daar, in Sodom en Gomorra, kwaadaardige mensen wonen, maar daar trekt hij zich niets van aan. De tekst zinspeelt hier al op de latere verwoesting en zegt ook duidelijk dat de mannen hier "boos, en grote zondaars tegen jhwh" zijn. Zijn weidegronden strekken zich uit tot aan Sodom toe en zelf gaat hij in de stad wonen. Het is duidelijk dat hij zich van jhwh afwendt en voor de gojiem, voor het heidendom kiest. Dat is de achtergrond van deze scheiding.



Abram [Abraham] en Lot verdelen het land onder elkaar / Claes Moeyaert

Abram doet wat hij zei en trekt naar het westen, naar de eikenbossen van Mamre bij Hebron en slaat daar zijn tenten op. Mamre blijkt in het volgende hoofdstuk een persoon te zijn, met wie Abram bevriend raakt. jhwh zoekt hem hier weer op en belooft hem voor de tweede keer het land Kanaän en een ontelbare nakomelingschap. Voor Abram is dit maar moeilijk te geloven, zo blijkt uit het vervolg.

Wim Kleisen

KERKBALANS 2022

De actieperiode kerkbalans 2022 is van zaterdag 15 januari t/m zaterdag 29 januari.

Gisteren, vandaag en morgen, kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

Bijna 2 jaar doen we ons uiterste best om dit ook in Coronatijd gaande te houden.

Zo kunt u nu al een jaar lang de diensten volgen via "Kerkdienst Gemist".

Een prima uitkomst, doch er gaat toch niets boven zondags de dienst fysiek bij te wonen in de kerk, en nadien onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar in het verenigingsgebouw te ontmoeten.

Zo willen wij de toekomst tegemoetzien, U wilt toch ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen

Riëtte Wissink

KINDER- KERST- WANDELING



ZATERDAG 18 DECEMBER
DOORLOPEND VAN
15.30 TOT 16.30 UUR

DE PROTESTANTSE GEMEENTE USSELO NODIGT U VAN HARTE UIT VOOR DE KINDERKERSTWANDELING.

U KUNT HET KERSTVERHAAL, VERTOLKT DOOR KINDEREN, ENGEL, EZELS EN
SCHAPEN, BELEVEN OP HET PLEIN VOOR DE INGANG VAN DE BEGRAAFPLAATS
USSELO, TIJDENS EEN KORTE WANDELING IN DE BUITENLUCHT.

WE VERZOEKEN U RUIM 1,5 METER AFSTAND TE HOUDEN
VAN DE BEZOEKERS VOOR U EN VAN DE SPELERS.

PARKEREN: BIJ DE BEGRAAFPLAATS EN
BIJ HET VERENIGINGSGEBOUW TE USSELO.

BIJ SLECHT WEER GAAT DE KINDERKERSTWANDELING NIËT DOOR.

VOOR ACTUELE INFO:
WWW.PROTESTANTSEGEMEENTE-USSELO.NL OF FACEBOOK

VROLIJK KERSTFEEST!

Wek mijn zachtheid weer

Geef mij terug de ogen van een kind

Henk wandelde elke morgen hetzelfde ommetje met zijn hondje. Elke dag kwam hij langs hetzelfde huis, net buiten het dorp. Op een ochtend stond een vrouw achter het raam met een baby op de arm. Henk stak zijn hand op, de moeder tilde het handje van de baby op en zwaaide terug. Elke dag liep Henk langs dat huis. Want ook bij hondenweer moest zijn hondje naar buiten. Elke dag zwaaide het kindje. Eerst op de arm van moeder, later staande op de bank, zijn ogen stralend boven de rugleuning. Henk beantwoordde de verwachting. Hand opsteken, handen voor zijn ogen en "kiekeboe!" plotseling omdraaien, grijnzen en gebaren. Dan, weglopend, hield hij zijn rechterhand op de rug en zwaaide er nog een laatste keer mee, zonder om te kijken. Een vast ritueel.

Tot er op een grijze ochtend een bedje voor het raam stond. Maar door de spijltjes van het bed keek het kind met pretoogjes, zoals altijd en Henk

stak zijn hand op. Zoals altijd.

Er kwam een dag dat het bed leeg was. De zon scheen, de hond was vrolijk zoals altijd, maar Henk liep bedrukt verder.

Er gingen een paar dagen voorbij. Henk liep nog elke ochtend met zijn hondje. Hij wilde het huis met strakke pas voorbij lopen, toen de voordeur openging en de moeder naar hem zwaaide. "Groetjes van Pascal! Hij ligt nog in het ziekenhuis na de operatie, maar hij vroeg mij om naar je te zwaaien. Elke ochtend keek hij uit naar jou. Dank je wel!"

"Zwaai naar Pascal, namens mij", zei Henk. "Gek eigenlijk, nu merk ik pas hoe ik juist naar hém uitkeek."

RH

Brookduo

Op 20 december stond een optreden van het Brookduo gepland bij ons in de kerk. Helaas hebben ook zij moeten besluiten om alle optredens dit jaar niet door te laten gaan. We houden de moed erin, en we hebben ze nu gereserveerd voor volgend jaar. Dus nog een jaartje geduld.

Riëtte Wissink

Vuur de tied van het joar



Dree Könningen

Dit keer sind de Dree Könningen an de buurt in een schilderstuk van Geertgen tot Sint Jans. Geertgen is joonk wödden in Leiden en wödden lekenbroder in het klooster van Sint Jan in Haarlem, vandoar zien naam Geertgen tot (te) Sint Jans. Hee moch mer 28 joar wödden, en dow he 20 joar was hef hee dit stuk schilderd.

Op de vuurgroond krig het pasgeboren Keend de gaven van de Dree Könningen, en Jezus zit bij zien mooder, Maria, op 'n schoot.

Te zeen is hoo de dree könningen bij meka komt bij 't Keend, dat op den dag precies datteen dage joonk is. Tel 't mer noa, vanof Kesmis. Alle dree sind met een groot gezelschap op pad goan: den doonkern oet Afrika, den met den langen boord oet Azië, en den oet Europa zit op de kneen, mer wal vuuran! Hee hef ziene musse, of wat het ok wean mag, noäst zich op de grond legd, zoas het heurt a'j bij 'n vuurnaam persoon op visite goat.

Geertgen hef 'n keunske bedach um deepthe an te geven in dit tafereel en um de noadruk op 't Keend te leggen. Jammer genug lik Jezus meer op ne poppe dan op nen mooien baby. Maria hef 'n betje een eierheufd en kik versufd vuur zich oet. 'n Afrikaan is hilmoal zwat, van zien gezichte is kats niks te zeen, ok gen emotie of zoiets. De gezichten van de blaanke könningen komt better oet de vearf.

Zol dit echt zo bedoold wean? Ik wet 't nich, ik hebbe der wal miene bedeankingje bij!

Oet onderzoek is kommen vast te stoan dat 'n kemeel woar at een van de dree met kôm, earst 'n peerd was. 't Kan wean dat Geertgen der nen kemeel van hef maakt um an te geven dat dizzen könnik oet Azië kôm.

A'j good kiek kö'j zeen dat de dree oet verschillende richtingen komt.

En dan, an de rechterkaant steet Jozef, steunend op zienen stok, hee begrip ok nich wat der steet te geburen.

De Dree Könningen verteggenwoordigt dree generaties oet de dree tot dan too bekeande werelddelen: Europa, Azië en Afrika. Columbus har Amerika nog nich veunden.

Het sind ok dree leaftiedsfasen: 'n Afrikaan is nen 20er, 'n Aziaat is nen 40er, en den oet Europa is nen 60er.

'Van allens een betje' um zo mer ees te zeggen. 't Gef ok an dat Christus vuur alleman is kômmen, vuur joonk en oald, zwat of blaank!

't Sind ok verteggenwoordigers van dree rassen: Semieten oet Azië, Chamieten oet Afrika en oet Europa de Jafethieten (Sem, Cham en Jafet). Der zol volgens ne legende nog nen veerden könnik hebben west, mer den is nich oaverkômmen, hef völ aarme leu hölpen onderweggens.

Nen ossen en nen ezzel komt hoaste nooit vuur op ofbeeldinge met de dree könningen.

Misschien wal oarig um te wetten dat 'Os en Ezel' in het Hebreeuws kleenkt as 'schoorwachamoer'; met een beetje fantasie heurt wiej hierin het Nederlands-Jiddische woord 'schorriemorrie' in. Het feest van Dree Könningen ontsteet in 't joar 400. In het oosters Christendom wödt op 6 jannewarie de verschiening van Christus op earde vierd, en nich op 25 december. In de

Uit het ledenblad van de Kreenk vuur de Twentse Sproak



De aanbidding van de koningen, Geertgen tot Sint Jans, ca. 1480 - ca. 1485

Vaarwel

Op het moment van schrijven van dit artikel is het onzeker of het afscheid van ds. Olaf Haasnoot op een wijze kan plaatsvinden die recht doet aan zijn verdiensten aan onze gemeente. De Drieklank kan uiteraard niet voorzien in een passend alternatief voor zo'n afscheid.

Maar een afbeelding zegt soms meer dan duizend woorden. Laat staan twee afbeeldingen. Daarom hier twee foto's van Olaf die hem laten zien in een kenmerkende houding. Zo kennen wij hem, en zo zullen wij ons hem herinneren.



Gefeliciteerd!

FIJNE DAG GEWENST!

Datum	Leeft- ijd		
1 dec	75	Mevr. G.J. ter Brugge - Grijsen	Buuserstraat 450
2 dec	81	Mevr. E.H. Lippinkhof - ter Heege	Meestersweg 20
9 dec	85	Dhr. F.J. BÄ¶rgeling	Windmolenweg 113
13 dec	87	Mevr. G.A. Rosink - Brus	Helmerstraat 263
14 dec	79	Dhr. H.A. Wijnbergen	Vretberg 9
17 dec	78	Mevr. M.M.M. Louwman - van Elsland	De Posten 135 V 3
18 dec	82	Mevr. G.J. Wesselink	Hengelosestraat 447
19 dec	88	Dhr. J.H. ter Heegde	Arendsweg 90
19 dec	77	Mevr. R.J. Leefers - ter Heegde	Weustinkweg 9
22 dec	93	Dhr. F.J.L. Roelvink	Meidoornstraat 26, Hengelo
25 dec	77	Mevr. M. Dommerholt	Vincent van Goghlaan 44
25 dec	80	Dhr. B.A. Dinkla	Meester De Wolfstraat 29
2 jan	79	Dhr. E.J. Egberink	Oude Veenweg 102
4 jan	81	Mevr. G. Bel - Post	Jan van Elburgstraat 28
5 jan	89	Dhr. A.B.J. Brunnekreeft	Jan van Elburgstraat 63
6 jan	79	Dhr. W. Cretier	Dirk Papestraat 66
7 jan	85	Dhr. H.J. Lutke Holzik	Burg Stroinkstraat 367
7 jan	75	Mevr. G.H.W. Driessen - Hulscher	Weisinkhoekweg 7
8 jan	82	Mevr. H.H. Pieterse - Abbink	Jan van Elburgstraat 69
10 jan	78	Dhr. H.G. Hobbelt	Knalhutteweg 297
11 jan	90	Mevr. H.H. Roerink - Blikker	Bruninksweg 11, Hengelo
14 jan	80	Dhr. J.H. Voogsgeerd	Boekelose Stoomblekerij 30
16 jan	91	Dhr. G.E.J. ter Horst	Roelof Blokzijlstraat 40
17 jan	84	Mevr. B.G. de Rijke - van Zeben	Wissinksdijk 80
18 jan	89	Dhr. P. Buijse	Lintveldebrink 306
18 jan	80	Dhr. D. Knol	Vincent van Goghlaan 44
20 jan	86	Mevr. G.A.E. Nijhuis - Jansen	Kwekkeboomweg 135
20 jan	85	Mevr. J.W. Roerink - Schukkink	Boerstege 8
21 jan	84	Mevr. G.J.J. Bergerink	Hengelosestraat 448
27 jan	88	Dhr. R. Mondria	Jan van Elburgstraat 41
27 jan	79	Mevr. M.G.A. van Voerst van Lynden	Strootmanweg 12
2 feb	75	Mevr. J.H. Berenbroek - Grijsen	Buuserstraat 500
5 feb	78	Mevr. J.A. Kruisbrink - Versteeg	Helmerzijdeweg 2
6 feb	76	Dhr. W. Oplaat	Morsweg 35



SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

Ds O.G. Haasnoot	Haaksbergerstraat 819	7548 PB	tel. 7851695
------------------	-----------------------	---------	------------------------

DIAKENEN

			tel.
M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	4357195
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955
L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	4837351

OUDERLINGEN

			tel.
W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	7547 RP	4280691
B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	0651066319
R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	0655075120
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	7546 RD	4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

			tel.
H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
P.Swank Penningmeester kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
R.H.A. Wissink-Roossink*	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

			tel.
G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	4775776

* tevens lid moderamen

KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

Het is al enige tijd weer mogelijk kerkdiensten in het kerkgebouw in Usselo bij te wonen. U kunt overigens de dienst ook nog steeds online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"

Voor onderstaand preekrooster geldt (uiteraard) het voorbehoud dat veranderingen rond 'Corona' ook veranderingen in dit rooster met zich mee kunnen brengen.

12 december	ds. W. Ekker
19 december	ds. G.J. Lambers Heerspink, Losser
24 december	ds. O. Haasnoot
25 december	ds. O. Haasnoot
31 december	ds. Maaïke Schepers-van der Pol

2022

2 januari	ds. Janneke Bekhof, Hengelo
9 januari	ds. Ria de Vries, Almelo
16 januari	ds. Maaïke Schepers - vd Pol
23 januari	ds. GertJan Lambers Heerspink, Lonneker
30 januari	ds. Jan Hazeleger, Eibergen
6 februari	ds. Hans Wachtmeester, Hengelo
13 februari	ds. Ria de Vries, Almelo
20 februari	ds. Wijtze Ekker
27 februari	ds. Jan Hazeleger, Eibergen
6 maart	ds. Maaïke Schepers-vd Poll
13 maart	ds. Oane Reitsma
20 maart	ds. Ria de Vries, Almelo
27 maart	ds. Jan Hazeleger, Eibergen
3 april	ds. Ria de Vries, Almelo
10 april	ds. Hetty Cohen Stuart-Fens

De DRIEKLANK in het jaar 2022

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
43.9	vrijdag 4 februari	maandag 13 februari