



Protestantse
Kerk

Drieklank

september 2021

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Redactie Drieklank:

Kopij sturen naar:
Roel Bruinsma
roelbruinsma@home.nl
053 - 4 28 1753

Predikant:

Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
053 - 7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Henk Blik
053 - 4837351
06-22702798
hjblik@hjb-ict.com
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website:

www.
protestantsegemeente-
usselo.nl

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varvixsingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 43ste jaargang nummer 6, september 2021

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo, tel. 428 36 59

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de Pastorie

In Gods handen opgevangen



Er is veel veranderd en die verandering heb ik ook vaak opgezocht. Iets binnen in mij zei dat er iets avontuurlijks is aan die spanning. Een spanning die me goed heeft gedaan, maar die me soms ook liet zien, dat ik niet zomaar alles aan kon. Ik bespeurde ook die spanning bij Jezus in de woorden: "Hij had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Geen rustplaats, altijd maar weer die gedreven kracht naar wie je wilt luisteren, maar die soms ook veel van je vraagt. Wij hebben ook die momenten in ons leven. Bijvoorbeeld met het beroepen van een predikant, voor 50% in Haaksbergen en 50% voor Usselo. Hoe zal dat gaan, en soms ben je dan bang jezelf te verliezen; maar soms zijn er ook momenten, dat je heel verheugd bent, dat je elkaar hebt gevonden en dat je zoveel voordelen aan elkaar kunt beleven. Terugkijkend op mijn leven, ben ik dankbaar voor het avontuur en de spanning en heb ik vaak het meeste geleerd juist als ik bijna viel. Waar de vaste grond verdween, moet ik ook eerlijk zeggen, kreeg ik weer aandacht voor God. En misschien moet ik ook zeggen, dat die voor mij zo vaste grond met een Godsbeeld overeenkwam, waarin God niets anders kon doen dan ik dacht dat Hij deed. Het avontuur bracht me vaak een hernieuwde visie op wie God werkelijk was en is. Al die kleine avontuurtjes en momenten van spanning, daarvan hoop ik ook, dat die ons dichter bij God zullen brengen. Laat de Geest maar waaien, dan zal het wel goed komen, zei laatst iemand tegen me.

In het leven leren we vaak, dat je moet loslaten en

moet leren jezelf uit handen te geven. Dat begint al met een relatie met iemand die later je partner wordt en dat gaat door tot aan het einde van je leven wanneer je uiteindelijk zelf alles moet loslaten. Loslaten of in kerkelijke termen vergeven wordt een levenskunst. Leerde het volk Israël juist niet in de woestijn wie hun God was? Natuurlijk waren ze dankbaar dat ze uit Egypte waren bevrijd, maar was de tocht in de woestijn niet van belang om werkelijk te leren wie ze zelf waren en wie deze God voor hen was?

Er is veel veranderd, ook in de kerk. We staan meer open en zijn niet bang onze eigen identiteit te verliezen. We denken aan anderen door een witte roos en werken met anderen samen, zoals met de Rooms Katholieken en met de scholen. We zijn niet een oud gebouw geworden, dat herinnert aan een ver verleden met macht en gezag, maar zijn een open gemeente geworden, waar velen zich thuis zijn gaan voelen.

Mag ik het zo zeggen: "God is weer welkom en zijn geheimenis is onder de mensen"? Van dat oude kerkje is het een levende gemeenschap geworden van mensen samen. Een samenwerking van boeren en stadse lui, van mensen die 2 keer per jaar naar de kerk toe komen en mensen, die iedere zondag samen een viering beleven. Van kinderen die weer meetellen en waarvan we genieten. Natuurlijk het was best spannend en zo nu en dan zult u ook gedacht hebben, waar gaat dit naar toe? Geen rustplaats, maar een gemeente in de wereld, en iedere keer als het spannend wordt, leren we weer om te vertrouwen op de God, die in mensen leeft.

Huwelijk George Damouni en Marinka Klein Wentink

Op 15 september om 15.00 uur zal de geestelijke inzegening plaats vinden van het huwelijk van George en Marinka. We hebben elkaar leren kennen bij het huwelijk van de zus van Marinka. Toen George en Marinka besloten verder met elkaar te willen gaan, wilden ze ook een mooie dienst in onze kerk. Ze wonen in het centrum van Enschede en zijn beiden hard aan de studie en aan het werk. Het is zeker vandaag de dag mooi om te zien hoe mensen met verschillende culturele achtergronden en religie elkaar gaan ontdekken. Natuurlijk was het voor de Syrisch-orthodoxe familie van George een grote stap om dit huwelijk goed te keuren. Gelukkig had ik de voorgangers van deze

kerk al leren kennen in het samenwerkingsverband "de bruggenbouwers". Gelukkig konden we goed met elkaar de dienst voorbereiden en hadden we goede gesprekken over hoe het is met elkaar samen te leven. Ik hoop op een gezegende dienst en een mooie dag voor George en Marinka

Ruildienst

Op zondag 24 oktober zal er een ruildienst plaats vinden tussen ds. Job Stein en ondergetekende. Ik zal dan naar Haaksbergen gaan, waar ik al vaker ben voorgegaan, en ds Stein zal bij ons voorgaan, zodat u die een beetje beter leert kennen. De samenwerking tussen beide gemeenten komt steeds meer op gang, al zullen we altijd ons zelf blijven. Maar als predikant ben ik al aardig bekend in Haaksbergen, en dat maakt dat mijn opvolger, wie dat ook moge zijn, in dat spoor verder kan gaan. Als er straks geen predikant voor Usselo zal zijn - en we werken er erg hard aan om die periode zo kort mogelijk te houden - is ds. Job Stein onze consulent. Dat betekent dat hij ons zal bijstaan, en dan is het wel goed om elkaar al eens eerder gezien te hebben. Dus 21 oktober is er de kans elkaar beter te leren kennen voor het Aangezicht van de Eeuwige.

Ds Olaf Haasnoot

Vanuit de Kerkenraad

Kerkenraadsvergadering van 24 augustus

Op dinsdag 24 augustus 2021 vond er voor het eerst na de zomervakantieperiode een vergadering van de kerkenraad plaats. Na het welkom en een kort rondje over het wel en wee van de leden, las ds. Haasnoot een overdenking uit "Merkstenen", van Dag Hammerskjöld.

Na het vaststellen van het verslag van de vergadering van 18 mei j.l. kwam een tekst over de bereikbaarheid van de kerk in Usselo ter sprake. De Haaksbergerstraat zoals we die nu kennen wordt - zoals dat genoemd wordt - afgewaardeerd door de gemeente Enschede. Voor de gevolgen van de werkzaamheden voor de bereikbaarheid van de

kerk en het Verenigingsgebouw, verwijs ik u graag naar een apart artikel in deze Drieklank. Ik beveel u het lezen van dit artikel van harte aan.

Ondanks dat we nu weer op de oude, bekende manier kerkdiensten houden, d.w.z. met zang, koffiedrinken na de dienst etc. blijkt dat we nog veel kerkgangers missen in de eredienst, die er vroeger wel waren. Oorzaken hiervan zouden kunnen zijn de onzekerheid van de gevolgen van Corona, of de bereikbaarheid van de kerk i.v.m. de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat. Ds. Haasnoot benadrukte dat het jammer is dat de gemeenteleden elkaar dan ook niet meer kunnen begroeten, samen koffiedrinken en andere sociale contacten hebben met elkaar. Dit zijn naast de eredienst ook belangrijke zaken voor kerkgangers. Gevoelens m.b.t. de gevolgen van Corona zijn moeilijk weer te geven en weg te nemen.

Over het beroepen van een nieuwe predikant ben ik blij u mede te kunnen delen, dat er op 14 juli 2021 goedkeuring is gekomen van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN (CCBB) op de solvabiliteitsaanvraag voor onze gemeente en voor die van Haaksbergen-Burse. Daaropvolgend kregen we op vrijdag 20 augustus 2021, van de classis-scriba Overijssel-Flevoland, van de Protestantse Kerk in Nederland groen licht voor de voortgang van ons gezamenlijke beroepingswerk. In de beide gemeenten was er reeds veel werk hiervoor verzet en op maandag 23 augustus 2021 is in het verenigingsgebouw te Usselo de gezamenlijke beroepingscommissie geïnstalleerd. Ook hiervoor verwijs ik u graag naar een apart artikel in deze Drieklank.

De voorbereidingen van het kinderkerstfeest zijn ook weer begonnen, zij het nog in een pril stadium. Ds. Haasnoot heeft gevraagd bij de familie Leefers of de deel van de boerderij gebruikt kan worden op 19 december. Voor hem is de kinderkerst dit jaar ook een afscheid van de kinderen.

Vanuit de diaconie wordt er aandacht gevraagd voor Corona in de dienst van 29 aug. 2021, als terugblik op de coronatijd. Er zal een filmpje worden getoond van de burgermeester van Enschede. Henk Blik wordt penningmeester van de diaconie, we bedanken Esther Mol voor haar werk.

Uit de groep van de Kerkrentmeesters zit Jan Berenbroek bij het overleg over de herinrichting van de Haaksbergerstraat. Zie het aparte artikel in de Drieklank hierover.

Over het gebruik van Kerkdienstgemist komt de mededeling dat begrafenissen goed worden bekeken. Het aantal kijkers van de live uitzendingen van de kerkdiensten loopt terug. Wel wordt nog vaak in de daaropvolgende week de dienst geheel of gedeeltelijk bekeken.

Op zondag 12 september a.s. is er weer de Startzondag, een kleine werkgroep is er vanuit de kerkenraad mee bezig om die dag voor te bereiden. Het Thema zal zijn: "Van U is de toekomst". Het belooft een mooie, gevarieerde dag te worden.

Ds. Haasnoot sloot de vergadering af met een lied van Huub Oosterhuis

U ziet dat we wat betreft Corona nog niet echt alles achter ons hebben. Toch zijn we wel op de goede weg. Er zijn weer fysieke kerkdiensten, en er is weer koffiedrinken mogelijk: mooie momenten om elkaar weer te treffen tijdens en na de eredienst in de kerk. Belangrijk is wel om contact te houden met elkaar in deze vervelende tijd. De kerkenraad van de PK Usselo wenst u allen Gods steun en gezondheid toe gedurende de komende tijd.

Namens de kerkenraad:

Jan W. ter Mors (Voorz.)



Oproep aan gemeenteleden

De gemeente voelt zich vaak zeer betrokken bij het beroepingswerk. Het is van belang - en ook kerkordelijk verplicht - de gemeenteleden in de gelegenheid te stellen aan de kerkenraad namen op te geven van door hen geschikt geachte

predikanten. Deze opgaven zullen voorzien moeten zijn van een motivering of argumentatie, en van de naam van degene die de opgave doet.

Bekijkt u dus goed de profielschets van de gezochte predikant (M/V) op de internetsite van de kerk: www.protestantsegemeente-usselo.nl

Mocht u een kandidaat voor willen dragen, stuurt u dan een mail of brief aan de scriba, Roel ter Borg: p.g.usselo1@gmail.com, postadres Lammerinkweg 1, 7546 RD Usselo.

De scriba draagt zorg dat deze informatie dan bij de beroepingscommissie komt.

U kunt natuurlijk ook de persoon in kwestie zelf tippen dat er een op handen zijnde fulltime predikantsvacature is. De wervingsadvertentie met de contactgegevens zal op vrijdag 3 september a.s. op deze website en die van PKN Nederland verschijnen.

Met vr. gr.

Jan W. ter Mors (Voorzitter PK Usselo)

De beroepingscommissie

Zoals we reeds eerder in verschillende artikelen in de Drieklank meldden gaat ds. Haasnoot op 25 december 2021 met emeritaat. Daarom hebben we als kerkenraden van de PK Usselo en de PK Haaksbergen-Buurse meerdere malen op verschillende niveau's samen overleg gepleegd. Er is veel werk verzet om aan de verschillende voorwaarden te kunnen voldoen. Naast veel administratieve zaken was één van de onderdelen: het benaderen van verschillende gemeenteleden van beide gemeenten om zitting te nemen in de beroepingscommissie. Op 20 augustus 2021 kregen we van de Classis Overijssel-Flevoland van de PKN "groen licht" om het beroepingswerk in gang te zetten.

Op maandag 23 augustus 2021 werd deze commissie tijdens een daarvoor belegde vergadering geïnstalleerd in het Verenigingsgebouw te Usselo. Hun opdracht is eigenlijk kortgezegd een nieuwe predikant te zoeken die voor 50% in Usselo en voor 50% in Haaksbergen-Buurse zijn of haar werk gaat doen. De commissie bestaat uit 5 gemeenteleden van de PK Usselo en 5 gemeenteleden van de PK Haaksbergen-Buurse. Ik mag wel zeggen dat we erg blij zijn met hun vrijwillige inzet hiervoor. Aan het einde van de vergadering werd hun Gods Geest en kracht toegebeden.

Hieronder ziet u een foto van de commissie, met hun namen erbij.

Voor Usselo: Hans Overbeek (Voorzitter); Herma Blik; Henk Aalpol; Lidie Farro en Riet Ploeger.

Voor Haaksbergen-Buurse: Josine van Ulden (Vice-voorzitter); Janni Tijink (Secretaris); Diny Verwer; Janneke Loorbach en Robert Witbreuk.



Vanuit de Diaconie

Wat er op dit moment allemaal gaande is in de wereld, is met geen pen te beschrijven. Oorlogen, natuurrampen, bosbranden die bewust worden aangestoken, extreme hitte. Groepen die naar de macht grijpen. Ook ons eigen land werd getroffen door overstromingen. Je kunt je nauwelijks voorstellen, wat mensen allemaal mee moeten maken.

Gelukkig zijn er altijd weer mensen die hulp gaan bieden, vaak met gevaar voor eigen leven. Kerk in Actie doet regelmatig een beroep om ons (De Diaconie) om hen financieel te steunen. Zo ook voor Haïti waar de bevolking werd getroffen door een zware aardbeving.

Daarom hebben we uit onze kas € 250,- overgemaakt. Met dit geld kunnen 4 gezinnen geholpen worden; dit is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar alle beetjes helpen. Vanaf 9 mei zijn we weer begonnen met fysieke kerkdiensten.

In overleg met de kerkrentmeesters hebben we besloten om in ieder geval €50,- te doneren aan een doel van de diaconie. De rest gaat naar de kerk.

Hier volgen de opbrengsten:

9 mei	Noodhulp Syrië	€ 50,-
	Plaatselijke Gem.	47,05
16 mei	Amnesty	50,-
	Plaatselijke Gemeente	53,-
23 mei	Totaal	137,-
30 mei	jongerenwerk P.K.N.	61,25
	Plaatselijke Gemeente	61,25
6 juni	Wereld Diaconaat	61,30
	Plaatselijke Gemeente	61,30
13 juni	Dorpskerken van de Prof.Gem.	72,05
	Plaatselijke Gemeente	72,05
20 juni	Vluchtelingen Griekenland	50,-
	Plaatselijke Gemeente	38,-
27 juni	Tot. bedrag naar de Viermarken	68,-
4 juli	Binnenlands Diaconaat	4,35
	Plaatselijke Gemeente	74,35
11 juli	Bartimëus	55,75
	Plaatselijke gemeente	55,75
18 juli	Woongroep Roombeek	50,-
	Plaatselijke gemeente	42,55
25 juli	Diaconie en Plaatselijke Gem	92,50
1 aug	City Pastoraat	73,90
	Plaatselijke Gemeente	73,95
8 aug	Edukans	50,-
	Plaatselijke Gemeente	37,90
15 aug	Diaconie en Plaatselijke Gem.	104,95
22 aug	Hulp aan militaire met Ptss	62,50

Ontvangen op de rekening van de Diaconie: mei, juni en juli

Totaal: € 354,-

Giften

voor de diaconie

Via mevr. v.d. V. € 20,- mevr.W.

Via Mevr. L. € 50,-

Van Mevr. NN €30,- voor de diaconie
€29,- voor de kerk

Samen €59,- gegeven ter gelegenheid van het bereiken van de leeftijd van 59 jaar.

Dit is een hele leuke actie en een goede "Hint".

Wat fijn dat ik dan toch nog met iets positiefs af kan sluiten. We hopen allemaal weer op een "normale" samenleving, waar we elkaar weer spontaan kunnen begroeten. We hebben elkaar tenslotte nodig.

Giften

niet speciaal voor de diaconie

via ds. O. Haasnoot

Mevr. K € 50,-

Via Coen Nijkamp

Fam van K-S € 200.00

Mw P. 30.00

Mw D. 25.00

En verder ...

Startzondag

We beginnen de startzondag op 12 september met een kerkdienst in de protestantse kerk te Usselo. Het thema is: van U is de toekomst". We hebben het afgelopen jaar gezien, dat wij niet altijd de toekomst in handen hebben met onze goede bedoelingen. We zullen het geheim van het leven en de dood onder ogen moeten zien. Als we dit jaar ook gaan zoeken naar een nieuwe predikant, dan realiseren we ons des te meer, dat we ons heel goed voor kunnen doen, maar dat we met elkaar iets van dat grote mysterie levend willen houden. God is soms zomaar aanwezig en wij erkennen, dat dit geheim onder ons is. De toekomst is niet onze toekomst, wat ons toe komt en waar we denken recht op te hebben; maar is de toekomst, die van de andere kant komt. De toekomst die ons soms niet goed uitkomt, de toekomst die ons beeld weersprekt, de toekomst die uit God is.

Dat willen we gedenken en daarmee willen we starten en wat er kome, dat komt. Zo gaan we ons nieuwe jaar in en dat gaan we vieren tussen 10 en 11 uur. De kinderen doen ook mee aan de dienst. Na de dienst gaan we koffiedrinken en krijgen we krentenwegge. Ondertussen zullen we Riëtte zien, die de Mont Ventoux aan het beklimmen is. Op zaterdag 11 september 2021 beklommen honderden wielrenners, hardlopers en wandelaars samen met ALS-patiënten de Mont Ventoux om geld op te halen voor de strijd tegen ALS. Wij hebben haar gesteund en we steunen daarbij het onderzoek naar ALS.

Omstreeks 12.00 uur gaan we dan naar Wissinks

Möll. Gelukkig kunnen we dat doen met de auto's of met de fiets, en wie wil kan ook lopen. Daar krijgen we een verhaal te horen over wat de medewerkers van Wissinks Möl doen, en krijgen we allemaal een pannenkoek. We hebben dit project willen zien als een goed contact, dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd met onze noabers.

We hopen op een stralende zondag en vooral veel plezier met elkaar.

2 bijzondere zondagen

Zondag 12 september

10.00 uur dienst in de kerk mmv de cantorij en de kindernevendienst

11.00 uur koffie drinken in het verenigingsgebouw met een stuk krentenwegge en een visie op de beklimming van de Mont Ventoux voor ALS.

12.00 uur Wissinks Möll, waar we uitleg krijgen, en een pannenkoek

De werkgroep die deze startzondag heeft voorbereid bestaat uit Ria Teussink, Liesbeth Harms, Jan ter Mors en Olaf Haasnoot

Zondag 24 oktober

Die zondag zullen ds Job Stein en ik een ruildienst verzorgen, dwz. Ik ga voor in Haaksbergen en hij gaat voor in Usselo. (we zullen nog niet in Tweekelo bijeenkomen, vanwege het afstand houden of vanwege de mogelijke opname) Zodoende leren we de consulent een beetje kennen, die gedurende mijn afwezigheid en - naar ik hoop niet te lang - de noodzakelijke werkzaamheden zal verrichten. Het gaat dus om de periode tussen mijn vertrek en de komst van de nieuwe predikant voor Usselo-Haaksbergen. We leren zo elkaar al een beetje kennen.

Ds Olaf Haasnoot

In Gedachtenis



Op 18 juni, de dag dat **Zwenna Heutink** 101 zou zijn geworden, hebben we de dankdienst voor haar leven gehouden vanuit de Protestantse Kerk van Usselo. Zwenna was een boerin in hart en nieren en ze zorgde voor iedereen. Als jonge boerin kon ze heel wat werk verzetten en naarmate ze ouder werd kreeg ze meer overzicht en gaf ze haar mening als mater familias. Ze wilde overal de regie over houden, maar besepte maar al te goed dat haar ogen steeds verder achteruitgingen. Ze was trots op haar kinderen Engelbert en Erna. En op de kleinkinderen: de ene goed in het bestuderen van boeken, de ander goed in het ontwikkelen van nieuwe apparatuur voor op de boerderij. Zelf werd ze steeds meer afhankelijk van verzorging door anderen, en de roep om Erna klonk dag en nacht. En Erna hielp haar, en Erna sliep bij haar; zonder Erna was er geen Zwenna meer geweest. Gelukkig sprongen mensen bij om haar te helpen, maar het was wel moeilijk om bijna blind te zijn en toch verder te gaan.

We hebben afscheid genomen van een vrouw die er, zolang als ze het zelf kon, voor anderen is geweest, die veel kon doen en de boerderij met haar man heeft opgebouwd. Ze had een goed geheugen en kende nog heel wat gedichten en versjes uit het hoofd. Zo had ze voor op de rouwkaart een vers van Johannes de Heer uitgekozen, dat haar aansprak. Met die liederen kwam ze weer even thuis in een veilig verleden. Zo had ze oog voor de zegen van God die Hij keer op keer uitstortte over zijn geliefden. En zo zag ze ook

dat al die mensen rondom haar een kaarsje waren, brandend in haar donkere nacht. Ze herkende nog heel wat mensen op haar 100ste verjaardag en vlak voordat ze 101 werd is ze rustig ingeslapen. Soms had ze het er wel moeilijk mee, dat ze niet meer verder zou leven, maar de versjes hielpen haar weer de weg te vinden van vertrouwen. We hebben eerbied voor deze krachtige vrouw, en zo werd ze net als bij de intocht van een nieuwe dominee op de kar gezet en door twee stevige Friese paarden in de kist rond gereden voor haar laatste gang naar het kerkhof. Zwenna, bedankt voor wat je voor ons hebt gedaan. En Erna en Gerard, Engelbert en Inge, bedankt voor wat jullie voor Zwenna hebben gedaan. Dat ze mag rusten in vrede.

Op 29 juni is **Gerda Johanna Breukers- Lansink** heengegaan. Ze is 87 jaar geworden.

Ze kon als kind makkelijk leren en ging naar de MULO. Daarna ging ze werken. In die periode heeft een makelaarsopleiding gedaan, en daarna ook huizen verkocht. Toch werd ze teruggehaald naar de boerderij, toen ze daar nodig was en sinds die tijd heeft ze zich volledig ingezet voor het bedrijf. Haar man werd ook boer, en samen kregen ze 2 kinderen. Ze verwachtte diezelfde inzet bij de kinderen, maar zag ook, dat ze niet samen konden werken op de boerderij en zo ging de boerderij naar Gerrit-Jan. Zelf ging ze bij de boerderij wonen en bleef ze heel betrokken ook nadat haar man was gestorven. Haar man relativeerde alles wat er gebeurde en ging zo zijn eigen gang. Gerda zette de koers uit, ze had veel inzicht in de bedrijfsvoering. Ze regelde de mesthuishouding, en de aan en verkopen. Maar toen ze er alleen voor stond, miste ze het relativerend vermogen van haar man. Ze bleef een echte boerin en het was leerzaam om met haar te spreken.

Haar man was na lange ziekte, na een verblijf van een jaar in het Wiedenbroek gestorven. Ze had besloten dat haar dat niet zou gebeuren. Ze wilde vanuit de boerderij gedragen worden. Toen eenmaal de kanker niet meer te stoppen was, had ze in overleg met de arts een datum geregeld, waarop ze zou sterven. Zo geschiedde. Toch zal ik nooit vergeten hoe ze me vertelde van de vogeltjes, die af en aan vlogen vanachter haar raam in de tuin op zoek naar voer. Hoe ze genoot van de schepping en wat de Schepper had gedaan. Zo konden we haar ook in handen geven van de Schepper, uitziende naar een nieuwe schepping, waarin haar steun en toeverlaat - haar man - ook zeker een plaats zou hebben.

Op 6 juli 2021 was er een dienst in het crematorium. Moge ze rusten in vrede.

Ds Olaf Haasnoot

Kiek'n wat't wot

Ook wel afgekort tot KWW. Het is de titel van een boek over Steven Koelewijn, die woonde en werkte in het gebied ten zuiden van Enschede. Met name zijn lotgevallen in de tweede wereldoorlog, toen hij op een boerderij in het Usselerveen woonde, komen aan bod. Mensen die al lange tijd in dat gebied wonen zullen hem wellicht gekend hebben.

Tijdens het koffiedrinken na de dienst van zondag 22 augustus heeft zijn dochter Lydia Koelewijn een korte presentatie van het boek verzorgd. Zij is zelf de auteur van het boek.

In de ruimte voorin het Verenigingsgebouw ligt een inlijkkexemplaar van het boek met een intekenlijst. Wie belangstelling heeft kan het boek via die lijst bestellen. Het boek kost € 14,95



Bereikbaarheid van de kerk

Zoals u misschien al hebt gezien, zijn de werkzaamheden van de afwaardering van de Haaksbergerstraat inmiddels in gang gezet. In het kort betekent dit dat de Haaksbergerstraat buiten de bebouwde kom een 60 km/u weg wordt en binnen de bebouwde kom van Usselo een 30 km/u weg.

Helaas hebben deze werkzaamheden impact op de bereikbaarheid van Usselo en onze kerk en het Verenigingsgebouw.

In het kort zal ik de fasering van de werkzaamheden aan u voorleggen:

De Haaksbergerstraat vanaf Haaksbergen tot de bebouwde komgrens aan de Haaksbergse kant Usselo wordt tussen 30 augustus tot en met 24 september geasfalteerd (fase 1). Hierdoor is Usselo vanuit de kant van Haaksbergen niet met de auto bereikbaar zijn. Per fiets blijft dit wel mogelijk.

In de Boekelosestraat, vanaf de aansluiting van de Usselersweg tot de aansluiting op de Haaksbergerstraat, wordt het asfalt tussen 13 september en 21 oktober opgebroken en vervangen door een klinkerverharding (fase 2). Vanuit de richting Boekelo kunt u dan niet verder dan de Usselersweg rijden. Vanaf daar blijft onze kerk te voet bereikbaar. Niet per fiets, maar per fiets kunt u vanaf dat punt de kerk wel bereiken via de Rosinkweg en het Kerkenbruggerpad naar de Haaksbergerstraat.



Plattegrond omgeving kerk

In Usselo zelf wordt het asfalt in de Haaksbergsestraat in 2 fasen (fase 3 en 4) opgebroken en vervangen door een klinkerbestrating. Fase 3, tussen de bebouwde komgrens aan de Haaksbergse kant en het Kerkenbruggerpad, wordt tussen 20 september en 8 november aangepakt en fase 4, tussen het Kerkenbruggerpad en de bebouwde komgrens aan de Enschedese kant wordt tussen 11 oktober en 30 november aangepakt.

Per fiets en te voet blijft de kerk en het Verenigingsgebouw over de Haaksbergerstraat bereikbaar.

Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Op onze website zullen wij u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de planning.

Wij hopen dat u, ondanks deze belemmeringen, toch uw weg naar de kerk weet te vinden. Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten via Kerkdienstgemist te volgen op de website: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>

Roel ter Borg

Vanuit de Bleekerij

Lech lecha. De roeping van Abraham

Genesis 12, 1-9

Deze keer begin ik met een midrasj. Het is het verhaal van Abram en de afgodsbeelden.

Op een dag werd de kleine Abram door vader Terach naar de markt gestuurd om een aantal door hem gemaakte afgodsbeelden te verkopen. Een lange weg was het en warm bovendien. Abram had het er moeilijk mee en liep te zuchten onder die zware last. Toen hij weer een keer uitrustte aan de kant van de weg en naar de verzameling beelden keek, werd hij ineens woedend en gooide alle beelden in gruzelementen. In razernij schreeuwde hij: 'Als jullie goden alleen maar goed zijn om als een loden last op m'n schouders te drukken, stellen jullie ook niet veel voor!' Toen hij thuiskwam wilde vader Terach natuurlijk weten wat er gebeurd was. Abram zei: 'Toen ik halverwege was, kregen de beelden met elkaar ruzie en sloegen ze elkaar stuk'. Terach vond dat een wonderlijk verhaal en zei: 'Hoe kan dat? Elkaar stuk slaan? Dat kunnen die beelden niet!' 'Precies', zei de kleine Abram, 'wat kunnen ze eigenlijk wel?'

Als je dit hoofdstuk leest, vraag je je onwillekeurig af hoe Abram ertoe kwam om met zijn hele hebben en houden te vertrekken. Die vraag is zo oud als het verhaal zelf en de rabbijnen hebben deze midrasj verteld om enigszins duidelijk te maken dat Abram niet vast geworteld was in de opvattingen die in zijn omgeving leefden. De Bijbel psychologiseert niet, maar de hoorders en lezers hebben daar wel eens behoefte aan.

Lech lecha, ga gerust. Zo begint dit verhaal. Er is wel moed nodig om zo op reis te gaan. JHWH zegt dit. Maar Abram kent Hem nog niet. Hoort hij een stem? Krijgt hij een ingeving? JHWH verschijnt hem niet, dat gebeurt pas in vers 7. Zo'n verschijning geeft al wat meer vertrouwen, al kun je je ook dan afvragen of je het wel echt hebt meegemaakt. De toevoeging lecha is een geruststelling, het betekent zoiets als: "Het is goed voor je". Er zijn, zoals bijna altijd in het Hebreeuws, andere vertalingen mogelijk. Rabbijn Jonathan Sachs geeft o.a. de vertaling "Ga naar jezelf" als mogelijkheid. Hij schrijft daarbij: "Volgens rabbi David van Lelov is de joodse reis een reis naar het diepst van de ziel. (...) Aan Abraham werd gevraagd alle dingen achter te laten die ons tot iemand anders maken, want alleen door een lange en eenzame reis te ondernemen ontdekken we wie wij eigenlijk zijn". (Jonathan Sachs, Genesis. Boek van het begin, p. 74).



Abraham vertrekt uit Haran (Francesco Bassano)

De bestemming is onbekend: "... het land dat Ik je zal laten zien". We mogen dit gerust een beproeving noemen.

Al eerder in het Jodendom worden de beproevingen van Abraham genoemd, zonder dat ze nader omschreven zijn. Maimonides (1138-1204) heeft in deze lacune voorzien. Ik ga hier niet een beschrijving van deze schriftgeleerde geven. Wel dient gezegd dat zijn naam in het Hebreeuws Rabbi Mosjeh ben Maimon luidde, rabbi Mozes, zoon van Maimon. Bijzonder waardevolle schriftgeleerden

krijgen in het Hebreeuws een afkorting: Rambam in dit geval. In de volksmond werd dit niet begrepen en het woord werd in een uitdrukking opgenomen: "Ik werk me het rambam."

Ik ga de verhalen in de Abrahamcyclus door aan de hand van de tien beproevingen, zoals Maimonides ons die heeft verstrekt. Maar we moeten eerst helder krijgen wat een beproeving inhoudt. In onze traditie wordt de dood van een geliefde, zeker van een kind, vaak een beproeving genoemd. Dat bedoelt Maimonides niet. Het is naar mijn mening ook strijdig met Gods liefde om mensen zoiets aan te doen. Abraham was een chassied, een rechtvaardige. Dat joodse begrip houdt in dat hij een bijzonder voortreffelijk, door God geliefd mens was. Zo'n mens was het waard beproefd te worden op de vraag hoe hij zich zou houden in een moeilijke situatie, of hij bijvoorbeeld over voldoende Godsvertrouwen beschikte. Zo werd Abraham aan tien beproevingen onderworpen. De eerste is de opdracht om weg te trekken uit zijn familie en zijn vertrouwde omgeving. Abram, zoals hij daar nog heet, gaat met zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot, de zoon van zijn overleden broer, op weg naar de onbekende bestemming.

Wim Kleisen



Het beloofde land



O my God (o mijn God)! Een uitroep die ik veel op sociale media tegenkom, bij grappige filmpjes bijvoorbeeld. Al vraag ik me wel eens af waarom Gods naam erbij gehaald wordt. OMG staat ook vaak bij heftige beelden. Zoals bij die foto van een vliegtuig dat opstijgt uit Kabul. Het kleine stipje onder het vliegtuig is bijna niet te zien. Daarom is er een cirkel op de foto getekend, een rode O. De O van OMG is een roep om aandacht: Kijk hier! Daar valt hij, de wanhopige. De tekst bij het beeld luidt: 'Afghaanse burger valt van vliegtuig bij een poging het land te ontvluchten'

Dit beeld op mijn netvlies raak ik niet kwijt. De M in OMG verbindt mij met deze val. Deze onbekende man in een ver land, heeft ook met mij te maken. Nu ik het heb gezien ben ik erbij betrokken, of ik wil of niet. Ik kan me inleven in zijn angst en wanhoop. Ik begrijp het vastklampen aan een sprankje hoop, wat rationeel onmogelijk is. Ik voel de kramp in mijn buik van het moment dat je beseft dat alles verloren is en je los moet laten.

De G van OMG staat voor God. God? Ik speur naar Hem op de foto van die vlucht uit de hel. Hij moet daar toch ergens zijn! Desnoods sleep ik God er met de haren bij. En dan zie ik Hem, als een klein stipje tussen hemel en aarde. OMG.

RH

Van u is de toekomst: 'Uw koninkrijk kome'

'Uw Koninkrijk kome' is het thema van deze startzondag 2021. Dat thema sluit aan bij het jaarthema 'Van U is de toekomst'. De woorden zijn

afkomstig uit een bewerking van het Onze Vader door Huub Oosterhuis, met als titel 'Onze Vader verborgen'.

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Open handen, beginnen met gebed

Op Startzondag beginnen we met een gebed: 'Uw Koninkrijk kome'. We zien uit naar Gods toekomst, we verlangen en verwachten, we hopen en bidden. Het gebed maakt duidelijk dat de toekomst, ook die van de kerk, niet 'maakbaar' is. Er kan zomaar een crisis zijn. We moeten dus niet in de valkuil trappen om nu maar weer ouderwets in een veelheid van activiteiten te schieten.

Overwegingen bij het thema

Uw Koninkrijk kome: wat verwachten we van de toekomst? Er is alle reden tot zorg. We komen uit een grote (corona)crisis of zitten er nog middenin. Er is verdeeldheid in de samenleving, de democratie staat onder spanning. Er is een vluchtelingencrisis en de grote olifant in de kamer is het klimaat. Daarnaast is er de persoonlijke zorg in levens van mensen, vaak ook in samenhang met de ontwikkelingen in de wereld 'Koninkrijk' is een vreemd begrip voor veel mensen die niet zijn opgegroeid binnen de kerkelijke wereld. De Bijbel in Gewone Taal vertaalt het met 'Gods nieuwe wereld'.

Het Koninkrijk staat centraal in de boodschap van Jezus. Als Hij Zijn prediking op aarde begint zegt Hij: 'De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij; kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.' (Marcus 1:15)

Koninkrijk verwijst naar God die Koning is. Hoe ziet de wereld eruit als God het voor het zeggen heeft? Jezus laat dat zien in Zijn woorden en daden. Er genezen mensen, treurende worden getroost, mensen worden opgericht. Gods koningschap doet mensen recht, en 'gerechtigheid' is er een essentieel kenmerk van. De Bijbel wantrouwt koningen. Voor je het weet eisen ze van alles van hun onderdanen en misbruiken ze hun macht. De geschiedenis is er vol van. Gods koningschap herinnert alle machthebbers eraan dat macht nooit absoluut is, dat iedere minister 'dienaar' is. Dat de koning koning is 'bij de gratie Gods'. Christenen leven als het ware in twee werelden: weten van de koninkrijken op aarde en van het Koninkrijk met een hoofdletter. Dat laatste koninkrijk is niet los van de werkelijkheid, iets wat ooit komt misschien, maar het breekt zich al baan - we zijn dus volop betrokken in beide koninkrijken. We dienen God als koning in onze wereld, in onze samenleving. Dat levert best ingewikkelde vragen op. Beide rijken - waar Augustinus al over sprak - lopen door elkaar heen in ons leven, we hebben het onderscheid van de Geest nodig om God als Koning te dienen. (Zie ook vraag en antwoord 123 van de Catechismus, hieronder.) Ons leven als mensen, ons leven als kerk: het kost ook wat. Het gebed nodigt ons uit om scherp te blijven op wat Gods liefde dient en bevordert, om ons teweer te stellen tegen alles wat afbreekt en liefdeloos is. Voor het leven van de gemeente geldt: laten we ontspannen en verwachtingsvol gaan, in het spoor van Jezus Christus die Gods Rijk dichtbij bracht. Dat wordt zichtbaar in kleine en grote gebaren van geloof, hoop en liefde.

Vraag en antwoord 123 uit de Heidelberger Catechismus.

Vraag 123: Welke is de tweede bede?

Antwoord: Uw Koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder Uw kerk; verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft, mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden; totdat de volkomenheid van Uws Rijks kome, waarin Gij alles zult zijn in allen.

De catechismus laat zien dat het gebed landt in een leven van strijd: strijd tegen mezelf, tegen de boze machten, tegen alles wat Gods Woord tegenhoudt.

De bede 'Uw Koninkrijk kome' richt ons daarom allereerst op God. Dat geldt voor het hele begin van het Onze Vader. We worden herinnerd aan zijn Naam, 'Ik ben die ik ben, ik zal er zijn' en we mogen Hem 'Onze Vader' noemen. 'Onze', want we

bidden samen. Juist op Startzondag een belangrijk thema. Het Onze Vader start niet met onze wensen of klachten, maar met de heiliging van Gods Naam. Hij overstijgt ons bidden en ons denken, ons piekeren en al onze gevoelens.

Daarnaast zijn we allemaal op onze eigen plek in het dagelijks leven, in de samenleving, mensen van de Weg. We kunnen voor iedere situatie bidden: 'Uw Koninkrijk kome.' Juist ook op die momenten dat we niet meer weten wat te bidden, als alles vast zit en hopeloos is of lijkt.

Op deze Startzondag kan ook de oproep klinken om het jaar niet alleen biddend te beginnen, maar ons bij alles wat we doen te richten op God, en het gebed een plaats te geven.

Daar hoort bij: wat heeft het gebed 'Uw Koninkrijk kome' voor invloed op ons leven nu? Handelen we naar dit gebed of spreken we het alleen uit als een wens? Denk bijvoorbeeld aan grote thema's als het klimaat en de vluchtelingencrisis. Als gemeente zou je daar in het jaar dat komt gezamenlijk over na kunnen denken en stappen zetten.



Monnik in gebed. Anonim, museum Boymans van Beuningen

Gefeliciteerd

Datum	Leef- tijd	adres
5-sep	77	Mevr. G.J.H. Nagenborg - Geerdink Lammerinkweg 102
8-sep	85	Mevr. A.W. Hoogvliet - Haverkate Jan van Elburgstraat 95
9-sep	86	Mevr. A.J. Holtkamp Gronausestraat 752
9-sep	81	Mevr. B.G.E. Lutke Holzik - Dubbelink Burg Stroinkstraat 367
10-sep	87	Dhr. H.J. Wonnink Veldgeuverweg 35
12-sep	77	Mevr. J. Voogsgeerd - Tent Boekelose Stoomblekerij 30
15-sep	77	Mevr. E.J.B. Roerink Kwekkeboomweg 24
18-sep	76	Mevr. A. Dekker - Hulscher Dorsstokhoek 2
18-sep	88	Mevr. J.G. Radstaake - Lammers Dirk Papestraat 52
18-sep	80	Mevr. M.W.M. Burgersdijk - van der Ende Spartastraat 71
20-sep	76	Dhr. G.W. Bruggert Bruninkslaan 24
21-sep	75	Dhr. G.A.J. Roossink Badweg 65
21-sep	81	Mevr. J. Meijer - Poorter Laaressingel 139
25-sep	75	Mevr. J.W.C. Abbink - Meere Nieuwe Kampweg 130
26-sep	76	Mevr. J.M. Bos - Vonk Herikebrink 87
26-sep	83	Mevr. J.J. Wevers - Redder Pastoor Schneiderstraat 33
26-sep	77	Mevr. W.C.A. van den Eijkel - Vooijs Suze Robertsonlaan 11
27-sep	83	Mevr. G.H. Leefers - Jansen Haaksbergerstraat 962
30-sep	82	Dhr. A. Tonnema Beukstraat 26
2-okt	80	Mevr. G. Cretier - Schempf Dirk Papestraat 66
5-okt	85	Dhr. B.H. Bel Jan van Elburgstraat 28
8-okt	87	Mevr. W.J. van Hummel - Snippe Wissinksdijk 90
8-okt	77	Mevr. J.J. Sleurink - Nijhuis Baltinkweg 60
11-okt	75	Mevr. B. Schukkert - Winkelhorst Bernard Roerinkstraat 26
15-okt	85	Mevr. J.G. Smelt Landsteinerlaan 35
17-okt	82	Mevr. H.J. Veenbaas - Hageman Schiestraat 57
18-okt	84	Mevr. T. Migchelbrink - Kloos Suze Robertsonlaan 27
19-okt	84	Mevr. M.G. Timan Gerard Terborghplein 19
19-okt	79	Dhr. A. Dijks Henry Dunantlaan 50
23-okt	80	Dhr. H. Timan Jan van Elburgstraat 43
24-okt	77	Mevr. M.G. Elzink Schaddendijk 73
27-okt	85	Dhr. H.G. Lefers Bruggertstraat 453



SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

Ds O.G. Haasnoot	Haaksbergerstraat 819	7548 PB	tel. 7851695
------------------	-----------------------	---------	------------------------

DIAKENEN

M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	tel. 4357195
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955
L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	4837351

OUDERLINGEN

W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	7547 RP	tel. 4280691
B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	0651066319
R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	0655075120
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	7546 RD	4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	tel. 4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
P.Swank Penningmeester kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
R.H.A. Wissink-Roossink *	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	tel. 4775776
------------	--------------------------	---------	------------------------

* tevens lid moderamen

KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

Het is nu weer mogelijk kerkdiensten in het kerkgebouw in Usselo bij te wonen. U kunt overigens de dienst ook nog steeds online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google 'kerkdienstgemist' in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"

Voor onderstaand preekrooster geldt (uiteraard) het voorbehoud dat veranderingen rond 'Corona' ook veranderingen in dit rooster met zich mee kunnen brengen.

5 september	ds. A. Grandia, Doesburg
12 september	ds. O. Haasnoot
19 september	ds. M. Schepers - v.d. Pol
26 september	ds. O. Haasnoot
3 oktober	ds. O. Haasnoot
10 oktober	ds. R. de Vries, Almelo
17 oktober	ds. W. Jamsen, Losser
24 oktober	ds. O. Haasnoot
31 oktober	ds. E. van Houwelingen, Hengelo
7 november	ds. O. Haasnoot
14 november	ds. O. Haasnoot
21 november	ds. M. Schepers-vd Pol
28 november	ds. H. Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen
5 december	ds. E. de Bruin, Losser
12 december	ds. W. Ekker
19 december	ds. G.J. Lambers Heerspink, Losser
24 december	ds. O. Haasnoot
25 december	ds. O. Haasnoot
26 december	ds. O. Haasnoot
31 december	ds. O. Haasnoot

De DRIEKLANK in het jaar 2021

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
43.7	vrijdag 22 oktober	maandag 1 november
43.8	vrijdag 3 december	maandag 13 december

