



Protestantse
Kerk



Drieklank

september 2022

Colofon

Adressen kerkgebouwen:

Haaksbergerstraat 815,
Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Redactie Drieklank:

Kopij sturen naar:
Roel Bruinsma
roelbruinsma@home.nl
053 - 4 28 1753

Predikant:

De gemeente is vacant

Scriba:

Roel ter Borg
Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo
06 550 751 20
p.g.usselo1@gmail.com

diaconie:

Henk Blik
053 - 4837351
06-22702798
hjblik@hjb-ict.com
Rek.nr. diaconie:
NL84RABO0316726532

Website: www.protestantsegemeente-usselo.nl

Banknummer:

Rabo NL46RABO0316700541
SKG NL24RABO0373730438

Coll. v. Kerkrentmeesters:

Lammerinkweg 1
7546 RD Usselo

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 20,- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:
Protestantse Gemeente Enschede
Varvixsingel 139
7512 EK Enschede
info@pgenschede.nl
telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 45ste jaargang nummer 1, september 2022

CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.com)

Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis 06 - 28532959

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit Nijmegen

Enige tijd geleden ontving de kerkenraad het bericht dat onze voormalige predikant Olaf Haasnoot ernstig ziek is. Hij doorloopt daarvoor nu een behandeltraject. Een aantal mensen wist hiervan en heeft ook een reactie aan Olaf gestuurd.

Van Olaf en zijn vrouw Riet ontving ik onderstaande e-mail.

We willen iedereen hartelijk danken voor de reacties die we kregen sinds Olaf de ziekte van Kahler heeft. We zijn blij met jullie kaarten, appjes en andere reacties. Na de diagnose kan nu de behandeling met chemokuren beginnen. Olaf is lichamelijk en mentaal wat verzwakt, hij heeft veel pijn in de botten en loopt met een rollator. Het is ook wel veel: stoppen met werk, verhuizen, wennen in een nieuwe omgeving, andere mensen leren kennen. Het is voor ons een hele steun om te merken dat er vanuit onze laatste gemeente zo met ons wordt meegeleefd.

Wilt u hen een hart onder de riem steken, stuur dan een kaart naar:

Riet en Olaf Haasnoot
Jan Nieraethstraat 70 6541 GA Nijmegen

(J.W. ter Mors)

Vanuit de Kerkenraad

Kerkenraadsvergadering 23 augustus

Op maandag 23 augustus 2022 vond opnieuw een kerkenraadsvergadering plaats. Na het welkom van de voorzitter, opende Joke Pasman, met een gedicht.

Hierna werden de notulen van 23 mei 2022 doorgenomen en vastgesteld.

Bij het doornemen van deze notulen bleek o.a. dat: We nagenoeg de gehele afsprakenlijst met

aandachtspunten van de afgelopen periode hebben afgewerkt

Er op verzoek van de 2e scriba van de Classis Overijssel er een nieuwe solvabiliteitsverklaring is opgemaakt door kerkrentmeester Paul Swank; en die is inmiddels ook al goedgekeurd.

Beroeping nieuwe predikant

Het beroepingsproces loopt op dit moment weer volop. U zult hierover binnenkort nader worden geïnformeerd.

Nieuwe kerkenraadsleden

Dit blijft een punt van zorg en aandacht. We kijken nog steeds uit naar kandidaten hiervoor.

Van de verschillende commissies

Kerkrentmeesters:

Er komt een 10 jarenplan waarop een nieuwe begroting wordt gebaseerd.

De bekende acceptgirokaarten bestaan binnenkort niet meer; hiervoor is een alternatief nodig. Men heeft zich verdiept in de aanschaf van een app, via welke in de toekomst extra bijdragen kunnen worden overgemaakt naar de kerk. Hiervoor komt er eerst een stukje in Drieklank. Voor de nadere uitleg daarover zal er mogelijk een Gemeente-avond worden belegd.

De Pastorie blijft tot 1 oktober nog verhuurd aan de huidige huurders. Dit mede i.v.m. het ongeval dat hen onlangs is overkomen

Het boombankje en de buitenbibliotheek worden opnieuw geplaatst

Er zijn buizen aan de buitenzijde van het verenigingsgebouw gemaakt om fietsen aan vast te kunnen zetten.

Ouderlingen / pastorale raad:

Vanuit deze werkgroep worden door ds. M. Schepers v/d Pol en leden van deze groep gemeenteleden bezocht.

Diaconie:

Het thema voor de startzondag zal zijn 'aan tafel'. Er komt een bak waarin elke zondag voedingsmiddelen kunnen worden gedeponeerd, bestemd voor de Voedselbank. Ik verwijs u hiervoor naar een afzonderlijk bericht in deze Drieklank Ook komt er een bericht in de Drieklank over een aan te stellen Vertrouwenspersoon voor ondersteuning van mensen die in deze tijd in financiële moeilijkheden zijn gekomen

Jeugdwerk:

Er komen weer activiteit voor zowel de oudere als de jongere jeugd. Zij zullen bijvoorbeeld actief meewerken aan de Startzondag. Er ligt het voornemen om de eerste zondagen van elke maand hiervoor in te plannen.

Kerkdienst gemist:

Het aantal digitale bezoekers ligt rond de 50. Dit zijn zowel bezoekers die de dienst live volgen, als bezoekers die op een later tijdstip de dienst (geheel of gedeeltelijk) bekijken.

Op zaterdag 27 augustus 2022 was er voor de kerkenraad een bezinningsdag.

Sluiting

De vergadering wordt door Joke Pasman gesloten (zie ook p. 8)

Namens de kerkenraad: Jan W. ter Mors (Voorz.)

En dan nog dit

Ik maak u graag opnieuw attent op de mogelijkheid om de website van de kerk te bezoeken. Zo raakt u op de hoogte van actuele zaken. Ook hebben we daarvoor een "whatsapp" groep in het leven geroepen. Hier kunt u aan meedoen door uw 06-nummer door te geven aan Roel ter Borg, de scriba van onze gemeente (zijn contactgegevens vindt u op de pagina 'samenstelling van de Kerkenraad'). Er zijn al verschillende gemeenteleden die hieraan meedoen.

Het is uiteraard geheel vrijblijvend, maar u raakt snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, b.v. omtrent de viering van de eredienst, of eventueel te nemen maatregelen. U loopt dan ook niet het risico om voor een dichte (kerk)deur te komen staan.

Het is mooi te zien dat er steeds meer mensen toch weer de eredienst bezoeken op de zondagmorgen. Het is fijn en belangrijk dat we elkaar blijven zien in de kerk, en na afloop weer samen koffie te drinken. We zijn immers een kerkgemeenschap. Daarom is het belangrijk om elkaar in de kerk te ontmoeten en daarbuiten contact te houden met elkaar in deze tijd. De kerkenraad van de PK Usselo wenst u allen gezondheid en Gods zegen toe gedurende deze komende tijd.

Jan W. ter Mors



Van de Kerkrentmeesters

Vervanging acceptgirokaarten

Voor diverse doeleinden, zoals actie Kerkbalans, bijzondere collecten en Bijdrage Solidariteitskas, ontving u tot nu toe een acceptgirokaart, waarmee u uw bijdrage(n) aan de de kerkrentmeesters kon overmaken. De gezamenlijke banken in Nederland hebben echter besloten om het gebruik van acceptgirokaarten te stoppen, zodat wij als kerk van deze betaalwijze geen gebruik meer kunnen maken.

De penningmeesters van diaconie en kerkrentmeesters hebben naar een alternatief gezocht en hebben aan de kerkenraad voorgesteld om in onze gemeente gebruik te gaan maken van een app, genaamd 'appostel'. Deze app voor telefoon en/of tablet is voor meerdere doeleinden te gebruiken: digitaal uw bijdrage voor collectes en acties geven, bestellen van digitale collectebonnen, adreslijst en bijdragen voor actie Kerkbalans. Een uitgebreide beschrijving van de functies van de app kunt u vinden op de website appostel.nl.

In de komende maanden willen wij het gebruik van deze app mogelijk gaan maken. Aan de kant van de kerk moeten nog systemen worden ingericht en daarna willen wij u geleidelijk meenemen in de overgang naar het gebruik van appostel door hulp te bieden bij installatie en uitleg te geven over de werking en het gebruik van de app.

Wij beseffen dat deze overgang niet voor iedereen even makkelijk zal zijn. Toch hopen wij dat u na verloop van tijd de voordelen ervan kunt zien. Wellicht een geruststelling: natuurlijk blijft het ook mogelijk om via een gewone bankoverschrijving uw bijdrage aan de kerk te geven.

Henk Blik en Paul Swank



Vanuit de Diaconie

Aan tafel!

Het nieuwe jaarthema 2022-2023 van de Protestantse kerk is 'Aan tafel'!

Bij dit thema zijn verschillende invalshoeken te bedenken.

Denk aan het vieren van het avondmaal, een maaltijd met onze eigen gemeente of boodschappen meenemen voor de voedselbank. De startzondag is voor gemeenten het eerste moment om met dit thema aan de slag te gaan. Daarna zal het thema als een rode draad het jaar doorgaan.

Iedere zondag zal er een doos bij de ingang van de kerk staan voor de voedselbank.

Denk aan houdbare levensmiddelen zoals groente/fruit/vis/vlees in blik, koffie, suiker, thee, pasta, rijst, saus etc. (kijk wel naar de houdbaarheidsdatum) Natuurlijk kun je allerlei diaconale initiatieven rond eten bedenken.

Het kan spiritueel zijn aan de avondmaalstafel, maar het kan ook heel praktisch zijn b.v. de Voedselbank. Maar de grote gemene deler is: we moeten allemaal van genade leven!

Namens de Diaconie

Liesbeth Harms

Giften en Collectes

Giften via Coen Nijkamp

Mw. V.	€ 100.-
Fam. K-F	€ 100.-
Fam. K-D	€ 100.-
Dhr. S.	€ 20.-
Via Mw. K	€ 20.-

Giften via de Diaconie

Mevr. L.	€ 10,-
Fam. A.	25,-
Mevr. D.	10,-

Giften via de bank voor verschillende collectes € 73,-

Collectes

22 mei	P.K.N. Pioniersplekken	€ 57,45
	Plaatselijke Gemeente	59,50
29 mei	Jong Protestant P.K.N.	65,18
	Plaatselijke Gemeente	69,00
5 juni	Kerk in actie Zuid Afrika	109,77
	Plaatselijke Gemeente	103,10
12 juni	Plaatselijke Diaconie	58,53
	Plaatselijke Gemeente	71,20
19 juni	De Wonne	98,30
	Plaatselijke Gemeente	85,60
26 juni	Wereld vluchtelingendag K.i.A	83,00
	Plaatselijke Gemeente	56,30
3 juli	WereldDiaconaat India	60,35
	Plaatselijke Gemeente	72,70
10 juli	Plaatselijke Diaconie	69,70
	Plaatselijke Gemeente	88,50
17 juli	Diaconie Amnesty	69,15
	Plaatselijke Gemeente	63,40
24 juli	Diaconie Viermarken	76,60
	Plaatselijke Gemeente	71,60
31 juli	Diaconie Jarige Job	97,15
	Plaatselijke Gemeente	107,80
7 aug	Plaatselijke Diaconie	70,91
	Plaatselijke Gemeente	88,90
14 aug	Kerk in Actie Egypte	48,45
	Plaatselijke gemeente	59,20
21 aug	Plaatselijke Diaconie	64,65
	Plaatselijke Gemeente	53,50

Mieke Lippinkhof



In Gedachtenis

Margot Louwman - van Elsland
17 dec.1943 - 20 juli 2022

"Voor zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu, onze allerliefste zorgzame Margot, moeten we je laten gaan." Zo kondigden de kinderen en kleinkinderen haar overlijden aan.

Elk overlijden brengt een schok teweeg. Nu al? Zo oud was ze nog niet, een mooie leeftijd maar ... ineens is er het gemis. Alleen nog herinneringen. Op de dag bij het afscheid overheersen de goede herinneringen.

Margot huwde met Henny Louwman. Er werden 3 kinderen geboren en later kregen ze 8 kleinkinderen. Henny overleed op 31 maart 2011. Uiteindelijk kwam het gezin aan de Wissinksdijk in Usselo te wonen. Hier heeft Margot gewoond tot het niet meer ging door haar psychische ziekte en opgenomen moest worden op de gesloten afdeling in de Posten.

Margot was een warme persoonlijkheid, liefdevol, gastvrij. En de kinderen zeiden: "we hadden ons geen betere moeder kunnen wensen."

Margot's grootste hobby was schilderen. Dieren, bloemen maar ook abstracte dingen en ze gebruikte veel kleur.

Een andere hobby was het maken van kadootjes met Sinterklaas en verjaardagen voor de kleinkinderen.

In de dienst voorafgaand aan de begrafenis stond ps. 139 de eerste 12 verzen centraal.

"Heer, die zij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken." Dit paste goed bij Margot.

Deze Heer heeft haar begeleid op haar levensreis. Een reis die niet altijd makkelijk was.

Ze is op haar bestemming aangekomen. Ze mag wonen in het licht bij haar Heer .

Margot zal gemist worden door haar dierbaren, maar haar liefde blijft voortleven.

Moge onze hemelse Vader haar zus, kinderen en kleinkinderen troosten.

ds. Maaïke Schepers

En Verder ...

BROOKDUO KOMT WEER IN USSELO

Op zondagavond 18 december a.s. komt het Brookduo ons weer vermaken met een mooi verhaal: "tweeduusterschavuit"

Aanvang: 20.00 uur

In de volgende Drieklank leest u hoe u hiervoor kaarten kunt reserveren. Houd deze datum vrij in uw agenda.

Riëtte Wissink



Gert-Jan Oplaat en Anita Bolink.

Vanuit de Blekerij

Genesis 17. Opnieuw een verbondssluiting en de belofte van een zoon (1)

We zijn nu dertien jaar verder, zo maken we op uit Abrams leeftijd. Nog steeds heeft hij geen stamhouder. Maar nu laat JHWH zich zien, zoals er letterlijk staat. Hij stelt zich voor als El Sjaddai, God Sjaddai. De Vulgata en de SV vertalen dit met Almachtige, maar daar is geen enkele reden voor. Al wil ook Ibn Ezra hier het woord machtig gebruiken. De betekenis kan nu niet meer worden vastgesteld. Rashi omschrijft dit als: "Ik ben het,

wiens Godheid genoeg is voor ieder schepsel". Sjaddai was oorspronkelijk een Kanaänitische god en later werd dit een bijnaam van JHWH. "Wandel voor mijn aangezicht en wees volkomen." Met deze woorden wordt Abram in de traditie van Henoch en Noach geplaatst. Abram moet zich onder leiding en bescherming van JHWH plaatsen en leven als een rechtvaardige, een tamim.

God zegt nog meer, hij wil een verbond sluiten met Abram en hij zal zijn nageslacht zeer talrijk maken. Het woord verbond, beriet, is een kernwoord in dit hoofdstuk, dertien keer komt het hier voor. Het is de relatie die God aangaat met Abram en Sara en die ook geldt voor al hun nakomelingen. Het getuigt van Gods liefde die nooit zal eindigen. Jonathan Sachs citeert in dit verband Lev. 26, 44-45: "Ik zal mijn verbond met hen niet verbreken...". Lees het maar eens na.



Verbond tussen Abraham en Goed, Jan Luyken, ca. 1700, Rijksmuseum

Abram, overweldigd door Gods heiligheid, gaat languit op de grond liggen met zijn blik op de grond gericht. Hij is duidelijk bereid verder te luisteren. God spreekt nu verder, maar er staat in de Statenvertaling heel juist vertaald: "God sprak met hem". God begint dus niet aan een monoloog, maar aan een gesprek. Abram mag reageren en dat doet hij straks dan ook. Dit soort details ontgaat ons, als wij de NBV lezen. God begint te zeggen: "Mij aangaande...", anders gezegd: "Voor wat mij betreft ...". Een verbond wordt meestal tussen twee partijen gesloten, vandaar dit begin. In vs. 9 vinden we dan het begin van Abrams aandeel in het verbond: "En wat jou betreft ...". Dit laatste vinden we in de Statenvertaling niet terug en in de NBV helemaal niet. Jammer, het zijn zulke mooie details! Allereerst herhaalt God zijn belofte dat Abram veel

nakomelingen zal krijgen.

God wijzigt nu de naam, Abram betekent: verheven vader, of: de vader is verheven. De betekenis van Abraham wordt meestal als volgt gegeven: vader van vele volken, maar eigenlijk is de betekenis niet duidelijk, het Hebreeuwse woord voor menigte wordt ermee in verband gebracht. De eerder in dit hoofdstuk gegeven belofte wordt nu herhaald en gepreciseerd. Een nieuw element is dat er koningen zullen voortkomen. We denken hierbij natuurlijk eerst aan David en Salomo.

Het woord beriet komt hier terug. Ook het woord zèra, zaad, dat zeven keer in dit hoofdstuk voorkomt, een getal dat een volheid en een totaliteit uitdrukt. Het woord olam wordt in de Statenvertaling en de NBV met eeuwig weergegeven. Dat is eigenlijk niet juist. Eeuwig houdt tijdloos in, zonder begin en einde, maar olam drukt toch een tijdsperiode uit, onafzienbaar zou beter zijn. Buber/Rosenzweig vertalen terecht met Weltzeit, zolang de wereld bestaat. Hoe omschrijven we eigenlijk het woord verbond? Rashi zegt: "Een God voor jou te zijn". Ik zou geen betere omschrijving weten.

In vs. 8 opnieuw de landbelofte, maar nu staat ook de naam erbij: Kanaän. (In het Hebreeuws valt de klemtoon op de tweede lettergreep: Kenään.) Nu staat er in vs. 9: "Vervolgens zei God...". Maar hij sprak in vs. 8 toch ook al? Ja, maar nu is God uitgesproken over zijn aandeel in het verbond en komt Abrahams aandeel hierin aan de beurt. "Wat jou betreft...", staat er, maar dat is zelfs in de Statenvertaling weg vertaald. In de eerste plaats moeten hij en zijn nakomelingen zich voor altijd aan het verbond houden. Wat houdt dit in? Een hele opgave! Abraham moet zichzelf en alle mannen in zijn dienst besnijden. Nachmanides zegt dat deze incisie in het lustorgaan een herinnering is. Het kan een bron van problemen en zonde zijn, je mag het alleen gebruiken, als het verstandig en toelaatbaar is. Straks pas, als Abraham besneden is, zal hij Isaäk verwekken. En die zal op de achtste dag na zijn geboorte besneden worden. Meerdere malen per dag wordt de Jood herinnerd aan het Verbond tussen God en zijn volk, dat dit volk uniek maakt tussen alle volken. Overigens kan dit teken ook averechts werken. In WO II konden de Duitsers of hun aanhangers een Jood feilloos aan zijn besnijdenis herkennen.

Wim Kleisen

Uit de afgelopen kerkenraadsvergadering

Ik wil aanhaken bij de verkondiging van ds. de Jonge van afgelopen zondag. Een moeilijke tekst uit het Oude Testament en een hele korte heldere uit het Nieuwe Testament.

"Wat is vrede eigenlijk?" zei hij. Er volgde een uiteenzetting van historische feiten, bijbelse uitleg en hoe het er aan toe gaat in ons dagelijks leven. We lijken niet te leren van de geschiedenis. Wat hij ons uiteindelijk meegaf...

"Wat wij er ook van maken, het is nooit af". Dat herhaalde hij een paar keer.

Ik vind het zo'n groot woord, VREDE.

In het boekje "De zeven stappen naar wijsheid en vrede" van Hans Stolp vond ik een mooie verbinding met het andere grote woord, LIEFDE, eerder onderwerp van een gespreksgroep met Martin van der Meer. Het is eigenlijk meer een praktische gids voor het leven.

Je bent geen slachtoffer
Dankbaarheid voor het leven
Groeien in vertrouwen
Niet morgen maar nu!
Leren luisteren naar je innerlijke stem.
Groeien in wijsheid en vrede, en
Groeien in de liefde

En in die zevende stap, de laatste van deze rij, komt eigenlijk alles bij elkaar. De hele bekende tekst van Apostel Paulus in 1. Korintiërs 13, het loflied op de liefde, De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertierenheid, enz. wordt aangehaald. Maar hij sluit het boekje af met een andere tekst over de liefde, die mij bijzonder aanspreekt:

Liefde is vertrouwen en hopen,
Zelfs in het diepste donker.
Liefde

Als we straks weer een nieuwe predikant hebben, zou ik graag wat meer aan bezinning willen doen. Ik wil dit boekje graag rond laten gaan, bij wijze van oefening. Ik heb voorin een lijstje gemaakt met alle namen van de kerkenraad. Ik stel voor dat we het boekje rond laten gaan, en er allemaal kennis van nemen. En misschien is er een keer een gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen.

Joke Pasman

Liefde

Liefde is vertrouwen en hopen,
Zelfs in het diepste donker.
Liefde is de ander vrijlaten
En zichzelf laten zijn.

Liefde is loslaten en pijn,
Wanneer het voor de ander
Beter is een eigen weg te gaan.
Liefde is doen wat goed is voor de ander

Liefde is kijken met verwondering.
Want liefde ziet het goede
En niet het kwade in de ander.
Zij ziet in ieder mens een kind van God.

Liefde heeft een eindeloos geduld,
want zij weet dat de zachte krachten
het zullen winnen op aarde.
Zij verliest nooit de hoop

Liefde is God.
Want uit God werd zij geboren
En tot God brengt zij alles wat leeft.
Wie de liefde heeft, leeft God.



Het boekje waarin bovenstaand gedicht

Hans Stolp

Hans Stolp (Leiden, 17 oktober 1942) is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van C.G. Jung en maakte een studie van het esoterische christendom.

Loopbaan

Na zijn studie werd hij docent in het middelbaar onderwijs in Rotterdam, Utrecht en Drachten, waar hij geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst doceerde. Daarna werd hij in 1972 docent en schooldekaan aan het gymnasium in Groningen. Vervolgens werd hij in 1977 ziekenhuispastor in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. In 1987 werd hij benoemd tot radiopastor van de IKON. Begin 1994 legde hij zijn werk als radiopastor neer om zich volledig te kunnen wijden aan het esoterische christendom. Sinds die tijd geeft hij cursussen en lezingen over dit thema in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Hans Stolp schreef inmiddels meer dan 60 boeken en is vooral bekend als auteur van esoterische boeken. Maar ook zijn boeken over zieke en stervende kinderen trokken en trekken de aandacht. Zo werd zijn kinderboek *De gouden vogel* in vele talen vertaald. Ook vele andere boeken werden in het Duits, Engels en Spaans vertaald. Daarnaast publiceerde hij verschillende dichtbundels, waaronder zijn verzamelbundel *Kijken met de ogen van je hart*.

Stolp was lijstduwer van de Partij voor Mens en Spirit voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en trok 1.931 stemmen en was dit opnieuw voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Uit: Wikipedia



Hans Stolp

Gefeliciteerd!

FIJNE DAG GEWENST!

5 sept	78	Mevr. G.J.H. Nagenborg-Geerdink	Lammerinkweg 102
8 sept	86	Mevr. A.W. Hoogvliet-Haverkate	Jan van Elburgstraat 95
9 sept	87	Mevr. A.J. Holtkamp	Gronausestraat 752
9 sept	78	Dhr. G. Harms	J.H. Boschstraat 35
9 sept	82	Mevr. B.G.E. Lutke Holzik-Dubbelink	Burg Stroinkstraat 367
10 sept	88	Dhr. H.J. Wonnink	Veldgeuverweg 35
12 sept	78	Mevr. J. Voogsgeerd-Tent	Boekelose Stoomblekerij 30
15 sept	78	Mevr. E.J.B. Roerink	Kwekkeboomweg 24
18 sept	77	Mevr. A. Dekker-Hulscher	Dorststokhoek 2
18 sept	81	Mevr. M.W.M. Burgersdijk-van der Ende	Spartastraat 71
20 sept	77	Dhr. G.W. Bruggert	Bruninkslaan 24
21 sept	76	Dhr. G.A.J. Roossink	Badweg 65
21 sept	82	Mevr. J. Meijer-Poorter	Laaressingel 139
23 sept	75	Mevr. A.H. Spenkelink-Hogeweg	Groenelaan 55
25 sept	76	Mevr. J.W.C. Abbink-Meere	Nieuwe Kampweg 130
26 sept	77	Mevr. J.M. Bos-Vonk	Herikebrink 87
26 sept	84	Mevr. J.J. Wevers-Redder	Pastoor Schneiderstraat 33
26 sept	78	Mevr. W.C.A. van den Eijkel-Vooijs	Suze Robertsonlaan 11
27 sept	84	Mevr. G.H. Leefers-Jansen	Haaksbergerstraat 962
30 sept	83	Dhr. A. Tonnema	Beukstraat 26
2 okt	81	Mevr. G. Cretier-Schempf	Dirk Papestraat 66
5 okt	86	Dhr. B.H. Bel	Jan van Elburgstraat 28
8 okt	88	Mevr. W.J. van Hummel-Snippe	Wissinksdijk 90
8 okt	78	Mevr. J.J. Steurink-Nijhuis	Baltinkweg 60
11 okt	76	Mevr. B. Schukkert-Winkelhorst	Bernard Roerinkstraat 26
15 okt	86	Mevr. J.G. Smelt	Landsteinerlaan 35
17 okt	83	Mevr. H.J. Veenbaas-Hageman	Schiestraat 57
18 okt	85	Mevr. T. Migchelbrink-Kloos	Suze Robertsonlaan 27
19 okt	80	Dhr. A. Dijks	Henry Dunantlaan 50
23 okt	81	Dhr. H. Timan	Jan van Elburgstraat 43
24 okt	78	Mevr. M.G. Elzink	Schaddendijk 73
27 okt	86	Dhr. H.G. Lefers	Bruggertstraat 453



SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD

PREDIKANT

Vacant

DIAKENEN

tel.

M. Lippinkhof-Hubers *	Boekelose Stoombleekerij 59	7548 EE	4357195
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	7522 KM	4365955
L. Harms - Snijders	Suze Groeneweglanden 9	7542 NP	4767733
H.Blik	Beckumerstraat 82	7548 BH	4837351

OUERLINGEN

tel.

B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	7548 PC	0613793855
J.W. ter Mors * preses kerkenraad	Willem Rijbertstraat 26	7521 TP	06 51066319
R.M. ter Borg * Scriba kerkenraad	Mastbos 61	7543 GM	06 55075120

OUERLINGEN - KERKRENTMEESTERS

tel.

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	7548 PL	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	7544 RH	4761892
P.Swank Penningmeester kerkrentmeesters	Willem Kalfstraat 62	7545 AN	0610301492
R.H.A. Wissink-Roossink*	Geessinkweg 403	7544 RB	4773098

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)

tel.

G.H. Bonke	Bernard Roerinkstraat 71	7548 EL	4775776
------------	--------------------------	---------	---------

* tevens lid moderamen

KERKDIENTEN

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

Het is al langere tijd weer mogelijk kerkdiensten in het kerkgebouw in Usselo bij te wonen. U kunt overigens de dienst ook nog steeds online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google "kerkdienstgemist" in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo>"

Voor onderstaand preekrooster geldt (uiteraard) het voorbehoud dat veranderingen rond 'Corona' ook veranderingen in dit rooster met zich mee kunnen brengen.

4 september	ds. Hans Hinkamp	Startzondag Twekkelo
11 september	ds. Egbert van Houwelingen, Hengelo	
18 september	ds. Janneke Bekhof, Hengelo	
25 september	ds. Wim Jansen, Losser	
2 oktober	ds. Ria de Vries, Almelo	
9 oktober	ds. GertJan Lambers Heerspink, Lonneke	
16 oktober	ds. Hetty Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen	
23 oktober	ds. Jet Lieftink, Neede	
30 oktober	Jan van der Zee	Twekkelo
6 november	ds. Hans Wachtmeester, Hengelo	
13 november	ds. Hannie van Boggelen, Deventer	
20 november	ds. Maaike Schepers - v/d Pol	Laatste zondag kerkelijk jaar
27 november	ds. Ria de Vries, Almelo	1e advent
4 december	ds. Hetty Cohen Stuart - Fens	2e advent
11 december	ds. Oane Reitsma	3e advent
18 december	ds. Wijtze Ekker	4e advent
24 december	ds. Oane Reitsma	22.00 u., kerstavond
25 december	ds. Maaike Schepers - v/d Pol	1e kerstdag
31 december	ds. Maaike Schepers v/d Pol	Oudjaarsdag, Twekkelo

De DRIEKLANK in het jaar 2022

Nummer	kopij inleveren uiterlijk op:	zal uitkomen op:
45.2	vrijdag 14 oktober	maandag 24 oktober

