

Pasen 2021



Voorganger ds Olaf Haasnoot
Organist dhr Peter Slotman
Protestantse gemeente te Usselo

Welkom door de ouderling van dienst
De paaskaars wordt aangestoken
De 7 kaarsen worden aangestoken voor de nieuwe week

Zingen: Evangelische liedbundel 122

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

2. Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet

3. Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

Begroeting

Gebed om ontferming

Loflied 608

1. De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping
Staan vol water, maar dicht
De rotsen gaan open
Het water zal stromen
Het water zal tintelen, stralen
Dorstigen komen en drinken
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien
De steppe zal lachen en juichen

2. De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol tosnellend water,
schietsend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen, / die keren met lachen en juichen.

3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen,
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Gebed

Lezing Johannes 18: 25-27

Woord tot de kinderen

Lied U zij de glorie NLB 634

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie U zij alle eer.
Alle menslijk lijden hebt Gij ondergaan,
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer.

2. Licht moge stralen in de duisternis
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
Wil het woord ons geven, dat hier vrede sticht
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer.

Lezing Johannes 20:1-18

Overdenking

Lied 601

1. Licht, dat ons aanstoot in de morgen
Voortijdig licht waarin wij staan
Koud, een voor een en ongeborgen
Licht overdek mij vuur mij aan
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo
Zwaar en droevig als wij zijn
Niet uit elkaar genade vallen
En doelloos en onvindbaar zijn

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Aanleiding voor de doop en de doopgedachtenis
Levende God,

U die mensen in beweging brengt, zoals uw adem de
golven van de zee, wij danken u voor Vayèn , een kind in
ons midden.

U die de ark van Noach droeg, dwars door de golven
van de vloed, die hem optilde en plaatste op een berg,
schenk ons telkens een groene tak van nieuw leven,
geef ons richting en maak ons vrij.

U die uw volk uit de slavernij hebt gered, die het water
van de Rode Zee deed wijken; ga ons voor door het
leven, wijs ons de weg, wees ons ijkpunt: wees voor ons
een baken in het duister.

U, die uw Zoon hebt gedoopt, met water en met Heilige
Geest, maak voor Vayèn dit water tot een teken van heil.
Geef dat het water haar zal dragen, door de kracht van
uw Geest.

Geef dat wij ons allen gedragen weten, wij die bij U horen.

Zuiver ons bestaan, ons leven,
en geef dat wij telkens opnieuw mogen beginnen,
telkens opnieuw geboren worden
in uw Geest van Liefde,

Doopvragen

het geloof van de gemeenschap

Lied 340b

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de
Maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verreezen uit de doden;

die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van
God, de almachtige Vader;

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de
doden.

Ik geloof in de heilige Geest;

de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de
heiligen;

de vergeving van de zonden;

wederopstanding des vlezes

en het eeuwig leven. Amen.

naamgeving

Doop van Vayèn Maria Abigail Bosch en zegening

Doopgeloofte van Sabrina Bosch:

Sabrina, waar het leven soms ingewikkeld is

Zal God er voor jullie zijn

Vanaf de Schepping heeft Hij zich aan mensen
verbonden,
Waar Hij zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar
gegeven heeft, opdat wij niet verloren gaan
Is Hij met zijn Geest bij jou
Sabrina wil je God aanvaarden als jouw hulp
Wil je de weg van Jezus gaan
In vertrouwen op de Heilige Geest
Wat is daarop je antwoord?

Lied geroepen om te zingen 79



Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee

maar ook met de andere mensen vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein:

Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest want jij

wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - onze Vader

Collecte, een goede gift voor de kerk en de diaconie

Slotlied 624

Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heilige dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer,
halleluja!
Englen juublen Hem ter eer,
halleluja!

Zegen

A: Amen, amen, amen

We wensen u gezegende Paasdagen toe in een tijd, dat
we nauwelijks samen kunnen komen
Hopen we dat de Geest van blijdschap en kracht bij
ieder van ons mag zijn.