

DRIEKLANK

April 2017



40.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Twekkelerweg 110, Twekkelo

Usselo / Boekelo / Twekkelo

Drieklank, 40^e jaargang nr.4

April 2017

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :
Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:

R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo

Tel. 428 17 53

roelbruinsma@home.nl

A.Taselaar
Windmolenweg 18
7548BM Boekelo

Predikant:

Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99

Diaconie:

E.Mol
Händellaan 16
7522 KM Enschede
053 4365955
Bgg 06 19914592

Rek.nr. Diaconie
NL84RABO0316726532

Website:

www.protestantsegemeente-usselo.nl

Coll.v.kerkrentmeesters,

**Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**

Banknr:

Rabo

NL46RABO03167 00 541

SKG

NL73FVLB0225 3252 41

Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:

06-23726729

(mw. Wissink)

E-mail:

w.gh.wissink@kpnplanet.nl

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo

Postbus 10016

7504 PA Enschede

www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,

Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2017 verschijnen:

Nummer

40.5

40.6

kopij inleveren uiterlijk op:

05 juni

uitkomen op:

12 juni

INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 10 Wij gedenken
- 13 Uit de kerkenraad
- 15 Van de diaconie
- 18 Van de kerkrentmeesters
- 22 Riet Haasnoot
- 25 Visitatie
- 26 Spreuk
- 26 Verjaardagen
- 28 Zeg niet
- 29 Gedicht: Ecce Homo
- 30 Samenstelling van de kerkenraad
- 31 Contactadressen
- 32 Kerkdiensten

Vanuit de pastorie

Alweer een aanslag ...

... dat was mijn eerste gedachte toen er iemand in Londen op willekeurige inwoners van de stad inreed. Onder het mom van '*het kwaad zit in iedereen*', vond hij dat hij - in de naam van Allah - het kwaad, lees de onbekende Engelsman, moest uitroeien.

In Brussel waren ze die dag bezig met een plechtig afscheidsritueel van mensen die omgekomen waren in de metro en op de luchthaven Zaventem. Bloemen en applaus ging letterlijk over het geratel van pistolen en geweren heen. Een gevoel van angst en boosheid maken zich van me meester. Even weet ik niet meer wat ik moet doen. Ik voel me machteloos. De vertegenwoordiger van de moskee in Enschede moet zich iedere keer verdedigen tegen vragen, waarom hij geen duidelijk standpunt inneemt. Maar wat moet hij? Onder zijn mensen kan net zo goed ineens een moslim opstaan, die radicaliseert en waarom? Ik hoor, dat het te maken kan hebben met foute vrienden, met een sociaal uitzichtloze situatie, met mensen die ergens bij willen horen en zelf bang zijn, dat ze niet meetellen. Geen imam kan dat zomaar veranderen, eerder zijn er imams die gebruik maken van dit leven zonder perspectief en de Koran gebruiken om gewelddadige acties te stimuleren. Iedere keer weer raakt het aan de religieuze beleving van mensen en velen denken: zie je wel, godsdienst geeft alleen maar narigheid.

Ik denk terug aan de jaren van burgeroorlog in Noord-Ierland als de protestanten weer eens een aanslag hadden gepleegd. Gelukkig stond er dan geen journalist bij mij voor de deur om me te vragen hoe ik daar over dacht. Ik zou het hebben afgekeurd, maar was dat op grond van mijn protestantisme? Ik zou dan zoiets hebben gestameld van dat het daar heel anders was dan hier, en dat ik niet zomaar alles goed zou keuren omdat het protestants was. En ik herinner me ook Boekelo, waar de ene kant van het dorp bestond uit protestanten en de andere kant uit rooms- katholieken en men twee gescheiden voetbalclubs had. Gelukkig is het nu anders en



Ds. Olaf Haasnoot aan de tafel van vrede, met alle religieuze leiders van Enschede en de burgemeester

hebben we gezamenlijke diensten, die men *oecumenisch* (= van de bewoonde wereld) noemt, en hebben we sobere maaltijden met elkaar. Het is nog maar 40 jaar geleden en de nood heeft het tij gekeerd. We beoordelen zomaar elkaar, als we iedere keer de vinger wijzen naar de moslims als er een paar verschrikkelijke acties ondernemen. Maar aan de andere kant: met name de moslims zelf moeten ook afstand nemen van dit soort acties.

Zoals u weet zit ik bij de *'bruggenbouwers'*, een groep van mensen uit de verschillende religieuze bewegingen, samen met niet-religieuze bewegingen (zoals de humanisten en de vrijmetselaars). We praten over wat er gebeurd is, en we proberen in Enschede elkaar te vinden met woorden, maar ook met daden. Het is toch verschrikkelijk dat we elkaar betichten van verantwoordelijkheid voor iets dat in Londen gebeurt of in Parijs of in Brussel, maar we spreken er wel met elkaar over wat er gaande is in deze wereld. We

bezoeken een AZC in Azelo om te leren hoe we met mensen uit een andere cultuur praten en hoe we als religieuzen naar elkaar proberen te luisteren. Wat het betekent naast iemand te gaan staan. We onderhouden contact met de burgemeester en omgekeerd spreekt hij ons aan om een brug te slaan naar anderen. Rabbijn Jacobs, de opperrabijn van de joodse synagoge, was er de laatste ontmoeting in de synagoge ook bij, en hij noemde ons *bruggenbouwers*, die ook onze grenzen moesten bepalen. Als iemand niet wilde meedoen aan onze leefgemeenschappen dan moest je soms een ophaalbrug worden, zo hield hij ons voor. De kracht van al die ontmoetingen is niet dat wij denken dat we hiermee alles in de hand hebben, maar wel dat we in deze roerige tijden laten zien - en nu zeg ik het in mijn taal - dat de opgestane onder mensen leeft, en dat God gelukkig groter is dan al die woorden, die wij over elkaar spreken, of soms roepen of schreeuwen. Geen feest van Pasen zonder bezinning in de 40 dagen, geen paasfeest zonder de ernst van de kruisiging. Zoekend naar de weg lijken we wel spoorzoekers, maar de weg bepaalt ons. Ik zie *bruggenbouwen* als iets dat we kunnen doen vanuit de kracht die Pasen ons geeft, en ik zie Jezus terug in de mensen die onschuldig worden gedood door onverwachte kogels. Kruisiging en opstanding zijn ineens begrippen die heel dichtbij komen. Deze zondag, 2 april, hebben de kinderen in de dienst gecollecteerd voor de mensen in Afrika die omkomen in de hongersnood. Het was hun antwoord op kinderen die voor het oog van de camera dood gaan. Zo doen we allemaal wat, omdat we geloven, dat we *en* de mensen verweg moeten bijstaan, *en* de mensen dichtbij moeten vasthouden. Een hele opgave, maar de kracht erachter is groter dan mijn kleine woorden en die paar euro, die ik in een collectezak doe. Het heeft te maken met opstaan tegen onschuldig bloed, dat ook in 2017 nog vloeit.

Ds. Olaf Haasnoot

In gedachtenis

Op 7 december 2016 is **Herma Timan - Warrink** overleden. Ze werd 72 jaar. Ze was er een van een tweeling, en haar zus is een tijd geleden overleden. Het leek erop, dat Herma nog vele jaren zou krijgen, toen er bij haar ALS werd geconstateerd. Een afschuwelijke ziekte, waarbij je spieren langzamerhand in kracht afnemen tot en met je hartspier.

Ik mocht enige jaren met haar meelopen, en iedere keer als er weer een stapje genomen was, bleef Herma aanwezig. Ze had dat geleerd in haar leven. Ze had samen met Henk een zaak gehad, en eerst uitgebreid met een tweede kledingzaak. Maar vervolgens moesten ze toezien dat het niet volgehouden kon worden. Herma was er in de winkel voor de contacten en Henk trok er vaak op uit naar beurzen of naar mensen die voor hen konden leveren. Herma kende iedereen, ze was geboren in de Hanninkshof en wist hoe je met mensen moest omgaan. Henk trok zijn eigen pad.

Herma schikte zich vaak in haar lot. Ondanks dat de ziekte uiteindelijk dodelijk is, mocht ik Herma leren kennen. De rollen waren nu omgedraaid en Henk had op zich genomen Herma tot het einde toe te helpen. Dat deed hij, terwijl zijn lichaam zichtbaar kilootjes kwijt raakte, met volle overgave. Ze kregen tijd om weer bij elkaar te zijn, en om er voor elkaar te zijn. Herma met haar humor en stralende ogen en Henk door zijn enorme inzet.

Herma was niet gelovig opgevoed, maar door de woorden heen hoorde ik een heel gelovige vrouw. Het gaat om liefde en inzet, er zijn voor elkaar als het erop aankomt. Bij de crematieplechtigheid hebben we eerst een verhaal van ontmoetingen, liefde en zorg aan elkaar verteld, en we hebben afgesloten met een lezing uit Psalm 23. Zo was ook haar leven, de werkelijke woorden waarom het gaat leerde ze uit het leven. Een leven dat niet altijd makkelijk is geweest om aan het eind te zeggen, dat je naar de hemel gaat, het huis van God en dat we daar thuis mogen komen.

We wensen Henk, de kinderen en de kleinkinderen, waar ze erg veel van hield, veel sterkte toe.

Op 27 februari 2017 is **Jo ter Heege - Brus** ingeslapen. Ze is 83 jaar geworden. Ze was een pittig meisje en dat was in haar tijd wat ongewoon. Maar Jo bleef gelukkig zichzelf. Ze kreeg een kind van Jan ter Heege, en daarop trouwden ze. Dat ze in een ander huis kwam vond ze best moeilijk, want haar schoonvader had een vrij dominant karakter. Op een dag heeft Jo haar dochter en haar spullen gepakt en ze kon pas weer terug komen als er ook een aparte kamer kwam voor Jan en Jo en zo geschiedde. Wat ze leerde, dat pakte ze aan. En toen haar man op 52 jarige leeftijd plotseling kwam te sterven, pakte ze samen met haar dochter het werk op de boerderij op. Een sterke vrouw, die zich niet zomaar aan de kant liet zetten. Ik heb haar enige jaren geleden leren kennen, toen ze ernstig ziek was. Het leek erop, dat ze zou gaan sterven, maar ze krabbelde weer op. Vanuit het bed naar de stoel naar een vervoermiddel naar het Zaalmerink. Jo was weer in beeld. Regelmatig kwamen er mensen langs en ze had weer humor en genoot van de eigenwijze Selma, haar hond. Maar ze was er ook vanwege Bea, haar dochter. Dat gaf haar een motivatie om verder te leven. Bea kreeg kennis aan een vriend en toen er opnieuw een ziekte kwam met een zwak hart en longen, die steeds minder functioneerden, ging het ineens heel snel. Ze verlangde naar rust en die heeft ze gekregen en we hebben een prachtige afscheidsdienst gehouden in het crematorium. Ze was iemand, die heel wat heeft meegemaakt en telkens weer een weg kon vinden om verder te gaan. Sterk en vol overgave en heel betrokken op wat anderen allemaal overkwam. Krachtig toen Bea vele jaren geleden een man had, die ineens terug keerde naar zijn vaderland Egypte en haar alleen achter liet, voortvarend toen de boerderij moest blijven draaien en tenslotte aangenaam om bij haar bed te zitten en haar te horen zeggen: Dominee, u weet niet hoe het in de hemel is, maar ik ga zonder angsten en ze gaf me een knipoog, misschien zie ik Jan dan wel weer !! Ze had gelijk ik weet het niet, maar ze is nu bij God en dan ben je in goede handen, rust zacht. We wensen Bea samen met haar vriend Oene veel sterkte toe na het verlies van deze grandioze moeder.

Op 18 maart is **Jan-Harm Dams** zijn reis begonnen naar het licht. Dhr Dams was iemand, die zich bijzonder heeft ingezet voor de kerk. Hij is koster geweest en ouderling en hij deed van harte mee in gemeenteavonden of bij het open vensterwerk, als er gevraagd werd naar een mening. Hij was duidelijk en recht door zee. Het was zwart of wit, maar een beetje van dit of een beetje van dat daar hield hij niet van. Hij bracht een verbinding aan tussen de grote kerk en de kleine kerk, zijn gezin. Met Janna heeft hij het heel goed gehad en ze mochten 5 kinderen krijgen en kleinkinderen en ja, de kleine Sofie waar hij samen met Janna plezier aan beleefde. Dhr . Dams was iemand die hield van duidelijkheid, ook in de grote kerk. Het moest plechtig zijn en zo had hij de gehele dienst van woord en gebed en het afscheid nemen al met Janna door gesproken. Hij genoot van de zondagse erediensten, maar als hij het een keer niet met je eens was, kreeg je het wel te horen. Als je het de volgende keer wel goed had gedaan, kreeg je bij het handen geven aan de uitgang twee handen die je bedankten en stralende ogen. Zo kon hij ook best duidelijk zijn naar de kinderen. Als hij door had, dat je iets niet goed had gedaan en beter kon, liet hij van zich horen. Maar als het moeilijk ging met je, kon hij alles doen om je erboven op te helpen. We nemen dan ook afscheid van iemand, die ons na aan het hart lag. Hij mocht 84 jaar worden, maar de laatste jaren ging hij sterk achteruit vanwege de Copd. Hij kwam aan de zuurstof en wilde niet met een tekort aan lucht sterven. Wanneer moest je dan vragen om hulp en wanneer moest je accepteren, dat je even benauwd was? Hij is in het ziekenhuis rustig ingeslapen. We hebben gebeden en ik mocht hem de zegen geven voor de reis naar het licht. Maar toen ik hem de zegen gaf met handoplegging, pakte hij ook mij bij de schouders en begon de woorden na te zeggen voor mij. Dat was ontroerend. Toen ik nog hoorde, dat hij voor ieder kind een afscheidswoord had gemaakt en een opdracht voor hun leven, toen wist ik het "hij was een priester met een duidelijke boodschap voor iedereen die hij tegen kwam. Bij de afscheidsdienst lazen we psalm 100 en dankten God voor zijn leven. dat hij nu thuis mag komen en we wensen Janna en de

kinderen en kleinkinderen en natuurlijk Sofie allen veel kracht toe en de nabijheid van de Eeuwige.

Ds Olaf Haasnoot

Een kort bezoek

We nemen alweer afscheid van Anja Frowijn. Ze had een moeilijke start doordat ze een longontsteking kreeg, toen ze moest beginnen met het werk in de gemeente. Daarom startte ze drie maanden later. Ze heeft tenslotte de dienst gedaan voor het open vensterwerk en daarna is ze opgehouden met de werkzaamheden.

Geen bezoeken dus, en de gehele opzet om oud en jong met elkaar te verbinden is blijven liggen. Jammer, want dat leek ons juist zo belangrijk voor onze gemeente. We hopen, dat ze later alsnog haar stage kan gaan doen. Anja het ga je goed!

Meeleven

We leven mee met vele mensen die ziek zijn, die een operatie hebben gehad, of waarbij kanker is geconstateerd. Het zijn er momenteel erg veel. Het vraagt veel van je krachten en je voelt je soms machteloos. Gods zegen is dan het geschenk, dat je er niet alleen voor staat.

Paasdagen

We wensen u alleen goed Paasdagen toe en hopen dat u al was het maar even, mag beleven dat Hij is opgestaan.

Ds Olaf Haasnoot

WIJ GEDENKEN

Ton Burggraaf – overleden op 11 februari 2017 op de leeftijd van 85 jaar

Zijn overlijden kwam heel onverwacht. Een val, waardoor hij ernstig werd gewond, werd hem fataal. Met zijn echtgenote Gerda woonde hij aan de Bastinglaan 15 te Boekelo.

Op vrijdag 17 februari jl. vond in crematorium 'Enschede' de crematieplechtigheid plaats. Tijdens die plechtigheid sprak ik namens een kring van vrienden de onderstaande woorden:

Gisteren zouden we als oecumenische en Boekelose vriendenkring weer bij elkaar gekomen zijn. Zoals we dat elke maand een keer deden. Met uitzondering van de maanden juli en augustus. De gesprekskring dateerde van de jaren tachtig (1984), met telkens komende en gaande deelnemers.

Doorgaans waren we bezig met een thema, dat één van ons had aangedragen. Maar niet zelden was Ton het, die zeer belesen als hij was, met een initiatief kwam.

Als scheikundig technoloog, gestudeerd in Delft, zuiver wetenschappelijk ingesteld, beschikkend over veel kennis, en met een zeer brede belangstelling, ontpopte hij zich als een wijsgeer, een soort filosoof, die met zijn overwegingen binnen de kortste keren de uitgestrekte velden van religie en geloof opzocht en er blijk van gaf daarin te willen verwijlen.

Voor een bêta-man, die zich langs strikt wetenschappelijke lijnen ontwikkelde tot een geleerde van formaat, is dat geen alledaagse gang van zaken. Maar gezien het gezin, waarin hij opgroeide, waar over geloof en zingeving nogal eens pittig gediscussieerd werd, was hem dat niet vreemd.

Als Ton in onze gesprekken op dreef was, kwam in hem de leraar naar boven, die vaak, soms aarzelend, maar toch, de leiding op zich nam. Hij plaatste vraagtekens, wierp belangrijke vragen op, daagde uit en was zich tegelijkertijd bewust van de grenzen van ons kennen.

Hij was een zoeker, die in vele godsdiensten en bij vele denkers en dichters voedsel zocht om van te leven en bronnen aanboorde om zich aan te laven.

Het allerhoogste voor Ton was een mystieke ervaring in de stilte van de natuur. In de bergen, alleen gelaten met de elementen rondom, dicht bij God?

Bestaat God? Is er een hiernamaals? Met deze vragen was hij bezig en hij waardeerde het zeer dit met anderen te kunnen delen. De inbreng, die hij in onze gesprekken heeft gehad, is voor ons persoonlijk van blijvende waarde.

In zijn eigen aantekeningen, waarin hij suggesties doet voor muziek en teksten bij zijn crematie, stelt Ton een vraag: "Waar kan God gevonden worden?"

En Ton geeft ook een antwoord:

'Niet in geweld of macht', zegt de bijbel. Dat moest de profeet Elia nog leren toen hij de berg Horeb op vluchtte en aan de Eeuwige vroeg zijn vijanden te vernietigen.

Nu moeten sommige aanhangers van de Islam dit nog leren.

Wat de profeet Elia verder overkwam vertelt het bijbelboek 1 Koningen in het 19^e hoofdstuk (naar een bewerking van ds. Jan de Jongh in zijn boek 'Zomerstilte'):

*'Ga naar buiten, ga staan op de rots, vóór de Eeuwige:
en zie de Eeuwige trok voorbij,
een grote sterke wind die de bergen brak
en rotsen verbrijzelde, vóór de Eeuwige uit,
maar niet in de wind was de Eeuwige.
En na de wind kwam een aardbeving,
maar niet in de aardbeving was de Eeuwige.
En na de aardbeving kwam vuur,
maar niet in het vuur was de Eeuwige.
En na het vuur trok
het suizen van een stilte voorbij.*

*Toen Elia dat hoorde omwond hij zijn gezicht met zijn mantel,
ging naar buiten en stond voor de ingang van de spelonk,
en de Eeuwige sprak tot hem;
ga terug langs je weg.'*

Waar kan God gevonden worden? In het suizen van een stilte?

Elders in zijn aantekeningen zoekt Ton nog een ander antwoord op zijn vraag:

*Nooit heb ik iets met U.
Tegen beter weten in
stel ik mijn vertrouwen in U.
Mijn lot is levenslang
wachten op U.*

Heel onverwacht is Ton overleden. Is het levenslange wachten nu voorbij?

En wat is er dan allemaal aan de orde? Een uitspraak van de kerkvader Augustinus heeft hem blijkens de aantekeningen nogal bezig gehouden:

‘Als ik straks dood ben, ben ik toch benieuwd wat er nu echt waar is’.

Ton zal het ons niet meer vertellen.

We zullen het voortaan zonder hem en zonder zijn trouwe vriendschap en oprechte belangstelling voor ons wel en wee moeten doen. Zijn intens verdrietige familie wens ik Gods Geestkracht en troostende nabijheid toe.

Martin van der Meer

Uit de Kerkenraad

In de vergadering van 28 maart j.l. hebben we ons aan de hand van een powerpoint-presentatie bezig gehouden met de veranderingen in de kerkorde, zoals die zijn opgesteld naar aanleiding van de twee rapporten Kerk 2025.

Er zijn nogal wat veranderingen op komst, zoals het verdwijnen van de classes in de huidige vorm en het vormen van een nieuwe

classicale vergadering per provincie met aan het hoofd een classispredikant. Voor de plaatselijke gemeenten betekent dit dat er samengewerkt gaat worden in zogenaamde ringen. Wij hebben een tiental kernvragen beantwoord met onze kritische opmerkingen daarbij en die uitgebracht aan de classis. Wij houden u op de hoogte !

Wij kijken positief terug op de kerkvisitatie van 20 maart. De visitatoren, ds. Henrico ter Beek uit Zwartsluis en Henk Jentink uit Balkbrug legden ons een aantal vragen voor over hoe het met ons als kerkenraad gaat, wat ons motiveert, waarvan we genieten en wat beter zou kunnen. Dit leidde tot een zeer geanimeerd gesprek, waarvan in het verslag dat we later ontvingen vooral de goede onderlinge samenwerking en de gastvrije sfeer werden genoemd !

We hebben als kerkenraad een uitnodiging ontvangen voor de viering van het 60-jarig jubileum van de Hervormde Vrouwengroep Tweekelo. Natuurlijk hebben we daar gehoor aan gegeven en zijn we met een paar kerkenraadsleden op woensdag 15 maart naar het Kulturhus getogen. Het was een heel gezellige middag met een beetje een trieste ondertoon, want de HVG Tweekelo houdt op te bestaan door gebrek aan nieuwe leden en de hoge leeftijd van de huidige dames. Als dank heeft de kerkenraad de paaskaars van 2015 aangeboden aan de voorzitter Dinie Grooters.

De folders over onze kerk met de uitnodiging voor vakantiegangers om de zondagsdienst te komen bijwonen zullen begin april worden verspreid op de campings en bed-and-breakfast adressen in de omgeving.

Een aantal mensen houdt zich bezig met de voorbereiding van het paasontbijt op eerste paasdag, 9.00 uur. Opgave bij Mieke Lippinkhof.

De voorbereiding voor de gemeenteliedendienst van 23 april is in volle gang. Het thema van de dienst is: "Wie zaait zal oogsten!"

Tenslotte, nu de krakers uit de kerk in Boekelo zijn, kan er worden gesloopt. Alleen de asbestsanering valt erg tegen met hogere kosten als gevolg. Hopelijk ligt er straks een mooie kavel, waarop een mooi huis verrijst.

Ria Spenkelink, voorzitter

De kerkenraad vergadert in de eerste helft van 2017 nog op dinsdag 30 mei

Van de Diaconie

Paasontbijt

We nodigen u allen heel hartelijk uit voor het paasontbijt. Dit is natuurlijk in ons mooie Verenigingsgebouw en begint op paasmorgen om 9.00 u. Het is altijd heel gezellig. Wilt u zich wel even opgeven voor donderdag 13 april? Bij Mieke Lippinkhof, via mail mlippinkhof59@gmail.com, of telefonisch 053 - 4357195.

Ontmoetingsochtend

Zoals u in de Drieklank van februari hebt kunnen lezen zou deze ochtend worden gehouden op donderdag 6 april. Waarschijnlijk omdat op deze dag ook de Paasbijeekomst is van **Vrouwen van nu** was er weinig animo. Daarom wordt deze ochtend nu gehouden op donderdag 4 mei. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd! We komen om 10.30 uur bij elkaar rond de keukentafel van Annet Grobben.

Ds. Olaf Haasnoot is hierbij ook aanwezig. Wij hopen op een goede opkomst en een gezellige ontmoeting.

Bel (tel:0534282193) of mail naar Annet grobben@hetnet.nl. [Annet woont](#) aan de Oude Haaksbergerdijk 2.

Heeft u geen vervoer? Wij halen u graag op!

Vier het leven

Deze vrijwilligersorganisatie willen we graag onder u aandacht brengen.

Stichting 'Vier het leven' is een landelijk initiatief dat mensen mee uit neemt naar een culturele happening. Weliswaar tegen betaling. Alles wordt geregeld. Je wordt gehaald en thuisgebracht en het is gezellig met elkaar.

Drie keer per jaar verschijnt een programmaboekje.

In Twente organiseert de stichting onder meer uitjes naar het Theater Hof 88 (Almelo), het Rabotheater (Hengelo) en het Wilminktheater (Enschede).

En zo staat in september een uitje gepland naar de Twickeltuinen.

Contact leggen kan via www.4hetleven.nl of landelijk telefoonnummer 035-5245156 op werkdagen van 9.00-18.00 uur.

Vakantieweek alleenstaanden met een lichamelijke beperking

In de week van **10 juni t/m 17 juni** wordt er in het Roosevelthuis in Doorn een vakantieweek gehouden voor mensen met een lichamelijke beperking, georganiseerd door het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel.

De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en rust in het schitterende landgoed Hydepark. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laag bedden en op iedere vleugel zijn meerdere, ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen.

De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers.

In het Roosevelthuis staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop.

De kosten bedragen **€625,-**. Maar bent u niet instaat om dit bedrag geheel zelf te betalen dan kan de diaconie zo nodig bijspringen.

Neem gerust contact op, ook voor verdere informatie.

Namens de Diaconie,

Erna Nijhuis

Collectes 05-02-2017 t/m 02-04-2017

De opbrengsten van de collectes periode 5 feb t/m 2 apr

5 febr.	PKN missionair werk de Haven Utrecht	88,75
	Plaatselijke Gemeente	118,26
12 febr	Werelddiaconaat	119,35
	Plaatselijke Gemeente	146,90
19 febr	Kindervakanties Vluchtelingen	99,50
	Plaatselijke Gemeente	93,10
26 febr	De Viermarken	68,25
	Plaatselijke Gemeente	95,50
5 maart	KIA 40 dagentijd Binnenlands Diaconaat	103,10
	Plaatselijke Gemeente	141,45
12 maart	KIA Voorjaarszendingsweek	64,65
	Plaatselijke Gemeente	76,30
19 maart	KIA 40 dagentijd Werelddiaconaat	126,75
	Plaatselijke Gemeente	159,20
26 maart	KIA binnenlands Diaconaat	103,80
	Plaatselijke Gemeente	91,25
02 april	KIA 40 dagentijdcollecte	153,95
	Plaatselijke Gemeente	133,32

Collectebonnen

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,-- of een veelvoud daarvan over op IBAN **NL84 RABO 0316 7265 32** t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.

Overige giften

Voor de diaconie

Mw. L via mw. M. Lippinkhof

EUR 10,00

Esther Mol, penningmeester diaconie

Van de Kerkrentmeesters

Huidige stand Kerkbalans 2017

Op de begroting 2017 staat € 75.000.00. De toezeggingen bedragen € 73.106. Aantal toezeggingen bedraagt 354, dat is gemiddeld € 206,00 .Er zijn 433 aangeschreven leden.

Jaar 2017	€ < 50	€ 50/100	€ 100/200
Toezeggingen	87	78	84
Totaal bedrag	€ 3.335	€ 6.551	€13.200
Gemiddeld	€ 38	€ 84	€157
Vgl. 2016			
Toezeggingen	85	73	80
Totaal bedrag	€ 3.460	€ 6.511	€12.560
gemiddeld	€ 41	€ 89	€ 157
Vgl. 2015			
Toezeggingen	91	76	80
Totaal bedrag	€ 3.625	€ 6.261	€13.402
Gemiddeld	€ 40	€ 82	€168

Alle gulle gevers, die aan dit resultaat hebben bijgedragen worden nogmaals hartelijk bedankt. Ook nu weer wordt het begrote bedrag toegezegd. De kerkrentmeesters zijn verheugd, dat de activiteiten weer kunnen worden voortgezet.

€ 200/400	€ 400/900	>900	Totaal
61	37	7	354
€ 21.605	€ 20.085	€ 10.330	€73.106
€ 354	€ 543	€ 1.475	€206
67	40	7	352
€ 19.659	€ 21.642	€ 1.0230	€74.062
€ 293	€ 541	€ 1.461	
68	34	9	358
€20.628	€ 18.607	€ 11.820	€ 74.323
€ 303	€ 547	€ 1.313	

Namens de kerkrentmeesters , H.W.Dekker

Onkruid uit de kerk

In november 2016 werden wij bijzonder verrast. Wij hadden kenbaar gemaakt dat er sloopaanvraag van het gebouw in Boekelo was aangevraagd. Hierop werd onaangenaam gereageerd door een Kunstenaarscollectief uit Boekelo. Ons pand was gekraakt. Als reden voor het kraken werd opgegeven, dat deze mensen het pand voor de cultuur wilden redden van de ondergang. De nieuwe bewoners plaatsten meteen een naambord.



Naambord

Na contact en overleg met de wijkagent werd besloten deze mensen te verzoeken om zo spoedig mogelijk het pand te verlaten. Van hogerhand was duidelijk geworden, dat dit niet zo maar zou gebeuren. Uiteindelijk werden de kunstenaars er na de kerstdagen uit gezet. Wie schetste onze verbazing dat dezelfde groep er in januari weer introk. Onze sloten werden vervangen door andere. Wij konden niet eens meer in ons eigendom binnentreden. De “huurders” stonden in hun recht - vonden zij - want de uitzetting had niet plaats gevonden op de juiste manier en er was onvoldoende overleg geweest over de mogelijkheid om er langer in te verblijven.

Bij een volgend overleg hadden de “huurders” een contract voor ons klaar liggen om dat even te tekenen. Hierin stond, dat zij er uit zouden gaan als het perceel met opstal was verkocht. Wij dachten: daar trapt een eventuele koper niet in. En aan tekenen dachten wij al helemaal niet. Ondertussen hadden de “huurders” de hekken van de omheining verwijderd, een houtkachel naar binnen gesleept en aanpassingen aan het gebouw

aangebracht. Al het hout, dat was aangebracht om deuren en ramen te blinderen, is waarschijnlijk in die kachel opgestookt.

Nieuw overleg met de “huurders”, politie en overheid volgde. Beide partijen wilden geen geweld, maar alles zou in overleg en met zachte hand geregeld worden. Die zachte hand bleek een kort geding te zijn: Onkruid t/o het O.M. Dat kort geding zou plaats vinden op 6 maart in Den Haag. Eén dag ervoor koos het kunstenaarscollectief eieren voor zijn geld. Het kort geding werd ingetrokken, want op geen enkel punt zouden zij in het gelijk gesteld worden. Uiteindelijk moesten de kunstenaars op 12 maart om 12.00 uur het pand verlaten hebben. Om die tijd waren drie kerkrenmeesters aanwezig om in en rond het gebouw vast te stellen dat er geen mensen meer aanwezig waren en dat het gebouw op enkele spullen na netjes was verlaten. Meteen werd met de asbestsanering begonnen en kan het gebouw worden afgebroken, zodat er een nette bouwkvavel ontstaat.



Enkele nagelaten opschriften

Waarschijnlijk hebben velen gezien, dat het afbreken nog even op zich laat wachten. Het blijkt, dat er veel meer asbest in het gebouw zit dan verwacht. De asbestsanering gaat twee weken duren (financiële strop) en daarna kan met het afbreken worden begonnen.

H.W.Dekker

Speldeprik

(Luther spijkerde in 1517 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in wittenberg)

Wie vandaag de dag zijn stellingen op een kerkdeur spijkert, moet de schade aan de deur betalen

Uit: *95 speldeprikken - teksten Rik Zuiderveld*

Riet Haasnoot: Grootmoeder en Jeugdarts

Dit is het land, waar grote mensen wonen.

Je hoeft er nog niet in: het is er boos.

*Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen,
en altijd is er weer wat anders loos.*

*En in dit land zijn alle avonturen
hetzelfde, van een man en van een vrouw.*

*En achter elke muur zijn and 're muren
en nooit een eenhoorn of een bietebauw.*

*En alle dingen hebben hier twee kanten
en alle teddyberen zijn hier dood.*

*En boze stukken staan in boze kranten
en dat doen boze mannen voor hun brood.*

*Een bos is hier alleen maar een boel bomen
en de soldaten zijn niet meer van tin.*

Dit is het land waar grote mensen wonen...

Wees maar niet bang. Je hoeft er nog niet in.

Annie M.G. Schmidt

Dit gedicht haalde Riet Haasnoot eind 2015 aan in een blog dat ze schrijft voor jeugdartsen van de *AJN Jeugdartsen Nederland*.

Aanleiding waren twee gebeurtenissen: de aanslag op Charlie Hebdo in januari 2015 in Parijs, en de geboorte van Riets eerste kleinzoon. U herkent natuurlijk het thema: een pasgeboren, kwetsbaar kind dat in een boze gevaarlijke wereld terecht is

gekomen. Maar dat nu nog niet aan die boze wereld hoeft te worden blootgesteld – althans, zo zou het moeten zijn.

Riet Haasnoot is jeugdarts, verbonden aan de GGD in Enschede. Haar engagement met kinderen komt hier niet alleen voort uit haar grootmoederschap, maar ook uit wat haar drijft als jeugdarts. Zoals u weet breng ik in deze rubriek mensen voor het voetlicht die op enigerlei wijze iets voor de PKN-gemeente Usselo doen. En in deze aflevering is dat degene die de notulen van de kerkenraadsvergaderingen opstelt: Riet Haasnoot-Smallegange. Inderdaad: de vrouw van ds. Olaf Haasnoot, net zestig jaar geworden, moeder van drie dochters, grootmoeder van inmiddels twee kleinkinderen. Op haar Facebook pagina kunt u de hele familie – met schoonzoons – aanschouwen in een kleine fotoreportage, waarvan hier één foto.



De familie Haasnoot

Het begin

In 1957 werd in Ede Riet Smallegange geboren, in een midden-orthodox hervormd gezin. Midden-orthodox wil zoveel zeggen als de gematigde hoofdstroom in de hervormde kerk. Haar vader was beroepsmilitair. Dat bracht met zich mee dat het gezin vrij vaak verhuisde, eerst naar Rilland (Zeeland), vervolgens naar Elburg, Den Helder en Amsterdam. Haar middelbare schooltijd bracht Riet door in Elburg en Den Helder. Ze kon goed leren, en ze koos vervolgens voor een studie medicijnen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam - hoewel ze niet uit een milieu kwam waarin de universiteit vanzelf sprak.

Tijdens haar studietijd ontmoette ze Olaf Haasnoot. Wat daarvan de gevolgen waren kunt u zien op het fotootje dat u zojuist tegenkwam.

Van hot naar her

De studie verliep voorspoedig, en in 1982 verliet ze de VU met het basisarts-diploma. Ondertussen was ook Olaf afgestudeerd als predikant, en ze vestigden zich in Schore-Vlake, in het Zeeuwse Zuid-Beveland. Olaf had er een kleine betrekking als dominee van ongeveer 12 uur per week. En Riet – inmiddels Haasnoot-Smallegange - kon voor één middag per week aan de slag als arts bij een consultatiebureau in het nabij gelegen Kruiningen. Het werk met kinderen beviel Riet zo goed, dat ze verder wilde als jeugdarts. Daartoe deed ze een vervolgstudie in Leiden, tijdens welke ze zich specialiseerde tot jeugdarts.

De voltooiing van de vervolgstudie in 1989 viel samen met hun verhuizing naar Willemstad op Curaçao. Olaf had daar een betrekking als predikant aangenomen bij de 'Ebenezer Church'. En een half jaar later kon Riet op Curaçao aan de slag als jeugdarts bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) van illemstad. De samenleving van Curaçao verschilt nogal van die van Nederland. Riet kwam in aanraking met kinderen die de gevolgen hadden ondervonden van zaken als discriminatie, uithuisplaatsingen, drugsverslaving, eenoudergezinnen, taalachterstand, slechte voeding en armoede. Het was een heel bijzondere periode. In de jaren die volgden kon Olaf achtereenvolgens aan de slag in Deventer-Colmschate en Zutphen. Riet slaagde er telkens in om ook in de nieuwe omgeving een baan als jeugdarts te verwerven. Vanuit Zutphen was dat de GGD in Enschede; daar werkt ze nog steeds. Toen Olaf in 2013 het beroep naar Usselo aannam had dat voor Riet heel aangename gevolgen. In plaats van 58 km per auto reizen van Zutphen naar Enschede, kan ze nu op de fiets naar haar werk, een afstand van krap 5 km!

Marriage encounter

Toen Olaf in de periode Deventer-Colmschate aan een studie *Klinisch Pastorale Vorming*, waarin veel psychologie rond relaties



aan de orde kwam, wilde Riet hem daarin kunnen 'bijhouden'. Zo kwam ze in aanraking met '*Marriage Encounter*', een methode om huwelijksrelaties te onderhouden, te verdiepen, te verbeteren. Ook Olaf ging daaraan meedoen. Het beviel zo goed dat ze niet alleen aan activiteiten deelnam, maar na verloop van tijd ook *begeleiding* van activiteiten op zich namen.

En verder

Als jeugdarts bij de GGD heeft ze ook enkele bijzondere taken. Ze is bestuurslid van de vakvereniging van jeugdartsen, de AJN – Jeugdartsen Nederland. Ze beheert er de portefeuille 'Opleiding jeugdartsen'.

Zelf is ze ook opleider voor jeugdartsen bij de GGD.

Tenslotte houdt ze zich bezig met ontwikkelingen in haar vakgebied. Ze schrijft nu en dan in vakbladen, en ze begeleidt wel eens promovendi aan de Universiteit van Twente.

En ze schrijft dus een blog.

Roel Bruinsma

Visitatie

In de vorige Drieklank stond het aangekondigd: op maandag 20 maart zouden ds. H. ter Beek uit Zwartsluis en ds. H. Jentink uit Balkbrug onze gemeente bezoeken. Een '*visitatie*', zo heet zo'n bezoek.

Als redacteur van Drieklank leek het me een goed idee daar eens op af te stappen, wellicht viel er een artikeltje over te schrijven in Drieklank. Dus kwam ik iets voor half acht 's avonds binnen in het Verenigingsgebouw.

Nu bestond de visitatie uit drie onderdelen. Eerst bezochten de twee predikanten onze eigen predikant, ds. Olaf Haasnoot. Als laatste bezochten ze de kerkenraad. En daar tussenin was er tussen half 8

en 8 uur 's avonds voor gemeenteleden gelegenheid te spreken met de visitatoren. Bij dat onderdeel wilde ik dan aanwezig zijn: als gemeentelid, maar ook als uw Drieklank-verslaggever.

De opkomst van gemeenteleden was niet denderend: Riëtte Wissink was er, als gemeentelid (ze was verhinderd om als kerkenraadslid deel te nemen), en ik dus. Voordeel was wel dat Riëtte en ik in de gelegenheid waren *veel* het woord te voeren. Riëtte kon o.a. melden dat de activiteiten in onze gemeente tot dusver goed bemenst kunnen worden.

En u kunt er op rekenen dat de visitatoren nu ruimschoots op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van Drieklank.

Roel Bruinsma

Spreuk

“Geef me de moed om alles, alles te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt om te veranderen, maar geef me tegelijk de kracht om alles, alles te doen wat in mijn vermogen ligt om te veranderen wat *wél* te veranderen is.“

(Epictetus, stoïcijnse filosoof, 1^e eeuw na Chr.)



Dhr. G.J. Wes	Weleweg 563	4 mei 1925
Dhr.J.H. Lansink	Goorsedijk 10	7 mei 1938
Dhr R.van der Valk	Bastinglaan 1	7 mei 1931
Dhr.H.G. Berenbroek	Buurserstraat 500	9 mei 1938
Mevr.J.Dams-Buter	Weleweg 559	10 mei 1935

Dhr. J. Baas	Weleweg 28	11 mei 1940
Dhr. J. B. Meijer	Laarssingel 139	12 mei 1934
Mevr. H. H. Reitsma-Lefers	Jan van Elburgstraat 31	13 mei 1930
Dhr. H. Lubbers	Vretberg 11	14 mei 1938
Mevr. J. B. Leusink-Asveld	Lansinkweg 55	15 mei 1925
Dhr. A. J. H. Nijenhuis	Arendsweg 85	19 mei 1935
Mevr. M. Prins-Jilleba	Mr. de Wolfstraat 73	24 mei 1941
Mevr. H. J. Voorn-Schonewille	Buuserstraat 650	24 mei 1925
Mevr. G. F. J. Roerink-Immink	Achterhofweg 30	27 mei 1936
Dhr. B. Grotenhuis	Hengelosestraat 448	27 mei 1933
Mevr. G. J. Robers-Schouwink	Schaddendijk 75B	28 mei 1941
Mevr. G. Bogerd	B 'ose Stoomblekerij 68	28 mei 1937
Mevr. G. J. Weekhout-Wissink	Teesinkweg 34	29 mei 1929
Dhr. G. J. Wevers	Past. Schneiderstraat 33	31 mei 1937
Mevr. M. E. J. Koek-Kelemen	Zonnebeekweg 114A	8 juni 1937
Mevr. H. W. Wonnink-Nijenhuis	Veldgeuverweg 35	9 juni 1936
Dhr. H. Lippinkhof	B 'lose Stoomblekerij 59	10 juni 1933
Dhr. H. Duinhof	Julie de Gaaglaan 18	11 juni 1937
Mevr. J. E. Oosterveld-Lammertzen	Haaksbergerstraat 581	11 juni 1934
Mevr. G. D. Holtkamp-Hoenink	Usselerhofweg 8	15 juni 1920
Mevr. J. G. ter Steegeter Riet	Rechtersveldbrink 419	15 juni 1935
Mevr. G. J. Rietman-Sotthewes	Dr Koekstraat 4	15 juni 1931
Dhr. L. H. Wesseler	Jan van Elburgstraat 7	16 juni 1939
Dhr. E. F. Lippinkhof	Meestersweg 20	16 juni 1939
Mevr. Z. F. Heutink-Bolk	Badweg 65	18 juni 1920
Mevr. A. J. E. Venema-van Dragt	Ganzebosweg 300	19 juni 1930
Mevr. H. A. Lippinkhof-Tichelaar	De Mans 22	1 juni 1931
Mevr. E. Bosma-de Jong	Windmolenweg 43	26 juni 1932
Dhr. B. J. Klein Wentink	Welenmosweg 58	26 juni 1932
Dhr. J. K. K. Krikke	Oude Deldenerweg 268	28 juni 1940

ZEG NIET

Zeg niet

Zeg niet *'Vader'*

Als jij je niet als kind gedraagt.

Zeg niet *'Onze'*

Als je opgesloten zit in je egoïsme.

Zeg niet *'die in de hemelen zijn'*

Als je alleen maar aan aardse dingen denkt.

Zeg niet *'Uw naam worde geheiligd'*

Als je alleen maar aan je eigen eer denkt.

Zeg niet *'Uw koninkrijk kome'*

Als je het verwart met materieel succes.

Zeg niet *'Uw wil geschiede'*

Als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.

Zeg niet *'Geef ons heden ons dagelijks brood'*

Als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.

Zeg niet *'Vergeef ons onze schulden'*

Als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.

Zeg niet *'Leid ons niet in verzoeking'*

Als jij jezelf eraan blootstelt.

Zeg niet *'Verlos ons van de boze'*

Als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.

Zeg niet *'Amen'*

Als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.

Auteur onbekend

Bron: tekst gevonden in een Franse kerk en vertaald door Kees van Veen, Zinrijk.nl



Ecce Homo

Ik vraag mij af,
waar dacht jij aan
de laatste ogenblikken
van jouw aards bestaan?

Dacht jij aan de mensen die jij genas,
omstuwde door een gulzige menigte,
aan de doden die jij opwekte (jij stond voor niets) of dacht jij
aan de disputen die jij, jong nog, wijsneus, voerde met de
Farizeeën in de tempel?

Of dacht jij aan het samenzijn
met intieme vrienden, aan Petrus die jou op handen droeg,
maar die, lefgozer, jou op het moment surpême liet vallen, of
aan Judas die met jou gepassioneerd discussieerde, zijn vileine
kus?

Of schoot in jouw geheugen
de triomfante, nog kort geleden, intocht in Jeruzalem op een
ezel, omringd door fans.

Of dacht jij helemaal nergens aan,
bestond jouw hele lijf uit louter
angst en pijn,
terwijl de vader in alle talen zweeg?

Of was jij weer dat kind en hoorde jij
moeders zachte stem, die jou troostte
na een boze droom,
of zag jij opnieuw die ezel die jou droef trouwhartig aankeek, of
zag jij de diep bedroefde Maria Magdalena, naast jouw moeder,
aan de voet van het harde kruis, en hoorde jij haar blijde lach
van toen, en zag jij weer de liefde in haar ogen, die straalden als
de lelies op het veld?

Zoveel vragen,
niemand die het weet,
maar ik hoop dat
Jij ons aankijkt,
in onze laatste ogenblikken.

Henk de Lange

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
--

PREDIKANT

ds. O.G. Haasnoot	Haakbergerstraat 819	7851695
-------------------	----------------------	---------

DIAKENEN

N.Abbink - van der Kamp	Badweg 199	4282002
A.E. Grobben-Berenbroek	Oude Haaksbergerdijk 2	4282193
M. Lippinkhof-Hubers	Boek. Stoombleekerij 59	4357195
W.M. Mandemaker	Boterdijk 2	8507496
E. Mol	Händellaan 16, Enschede	4365955
B.F.J Nijhuis – Wissink *	Helweg 80	4288391

OUDERLINGEN

W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	4280691
B.G.J. Pasman	Haaksbergerstraat 1006	4280035
A.H. Spenkelink-Hogeweg *	Groenelaan 55	4765491
<i>ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad</i>		
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	4282438

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	4281708
J.G. Berenbroek	Buurserstraat 500	4761892
H.W. Dekker *	Dorsstokhoek 2, Enschede	4778999
<i>scriba kerkenraad</i>		
R.H.A. Wissink-Roossink	Geessinkweg 403	4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Wissinksdijk 74	4775776
A. Taselaar	Windmolenweg 18	4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep

Marion Reinderink Beckumerstraat 184 tel.0653991424

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: J.J. Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Hervormde vrouwengroep Tweekelo

A.W.Grooters- Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

- Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39 tel 4282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691
Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269
Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

-Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst)

Mieke Lippinkhof : 0534357195 of 0653928328
Erna Nijhuis: 0534288391 of 0628532959

KERKDIENTEN

13 april	Twekkelo 19.30 uur	ds. O.G. Haasnoot
	Witte donderdag	
14 april	Twekkelo 19.30 uur	ds. O.G.Haasnoot
	Goede Vrijdag	
15 april	Twekkelo 22.00 uur	ds. O.G. Haasnoot
	Stille Zaterdag	
16 april	Usselo 10.00 uur	ds. O.G. Haasnoot
	Pasen	
23 april	Usselo 10.00 uur	Gemeenteledendienst
30 april	Usselo 10.00 uur	ds. C.G.J. de Jonge, Enschede
07 mei	Usselo 10.00 uur	ds O.G.Haasnoot
14 mei	Usselo 10.00 uur	ds.E.v.Houwelingen, Hengelo
21 mei	Usselo 10.00 uur	ds. M.C.v.der Meer, Almelo
28 mei	Usselo 10.00 uur	ds. C.G.J.de Jonge Enschede
04 juni	Usselo 10.00 uur	ds. O.G.Haasnoot
	Pinksteren	
11 juni	Twekkelo 10.00 uur	ds. O.G.Haasnoot
18 juni	Usselo 10.00 uur	ds. O.G.Haasnoot

