

DRIEKLANK

november 2015



39.1 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Hellerweg 50, Tweekelo

Usselo / Boekelo / Tweekelo

Drieklank, 39^e jaargang nr.1
november 2015

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :
Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
roelbruinsma@home.nl

A.Taselaar
Windmolenweg 18
7548BM Boekelo

Predikant:

Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99

Diaconie:

H.J. Blik,
Beckumerstraat 82,
7548 BH Boekelo.
Bank.nr 3167.26.532

**Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**
Banknr:
Rabo
NL46RABO03167 00 541
SKG
NL73FVVLB0225 3252 41

**Reservering van de kerk,
het Verenigingsgebouw
en uitgifte van
grafrechten:**
06-23726729
(mw. Wissink)
E-mail:
wh.gh.wissink@kpnplanet.nl

**Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo**
Postbus 10016
7504 PA Enschede
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2015 verschijnen:

Nummer
39.2

kopij inleveren uiterlijk op
07 december

uitkomen op
14 december

INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 8 Bedankje
- 9 Uit de Kerkenraad
- 11 Startzondag 4 oktober
- 18 Hervormde Vrouwengroep Tweekelo
- 20 Kinderen helpen kinderen
- 20 Gedicht
- 23 Mededelingen van uw “bijdrageadministrateur”
- 26 Verjaardagen
- 27 Brookduo
- 28 Lichtjesavond
- 29 Avondgebeden
- 30 Samenstelling van de kerkenraad
- 31 Contactadressen
- 32 Kerkdiensten

Vanuit de pastorie

*Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?*

Dat is een couplet van een lied van Huub Oosterhuis. Hij schreef het om uitdrukking te geven aan het Koninkrijk van God dat zich soms even toont. Ik zie ook, dat er wat aan het gebeuren is in Usselo. We hebben de start beleefd als een thuis komen van heel wat mensen bij God. Dat waren de kinderen die gedoopt werden: Mérimée IJzebrand Mbuku, Victoria Elizabeth Darina Diamante Wijn, dat was Henk Wissink, die belijdenis heeft gedaan, en dat waren Roel en Els en Rebecca ter Borg, die lid van onze gemeente wilden worden. Ik was er door geraakt en dan 112 mensen in de dienst, de kerkruimte was bijna te klein. Dan nog het project gestart van "kinderen helpen kinderen", dat op 25 oktober al € 500,- aan schenkingen binnen had gekregen, waar alle kinderen aan mee hadden gewerkt. Wat een geweldig stoere kinderen zijn er hier, en wat een actieve leiding.

Zie je het al gebeuren, ik had het een jaar geleden niet gedacht. Is God weer aan het werk gegaan? Ja, door mensen heen. Het gaat niet om een volle kerk, maar het gaat om mensen die bezielde worden. Ik word zelf stil en dat is misschien wel het beste, dat je kan meemaken, een dominee die even stil wordt. Wat soms denk ik wel eens heb ik God niet in de weg gestaan? Moest hij niet mij volgen, in plaats van dat ik Hem volgde? Wanneer ik nu aan een actie begin neem ik eerst de stilte in acht.

Die stilte brengt me bij het geheim van het leven en ik luister aandachtig in de stilte. Het is geen duidelijk antwoord, maar het is voor mij van belang om letterlijk toegerust te beginnen. Dan is het heerlijk, dat ik naast de kerk woon, want in de kerk is de stilte gevuld door talloze mensen die hier hun lofzang hebben laten horen.

5 november is er onze gemeenteavond met een mooi programma. Heeft u wel eens gehoord van Thomas van Kempen? Nou, ik had dat in de afgelopen tijd nog niet. Ja, we zijn eens naar Zwolle gegaan, en toen hebben we het originele handboek van hem gezien, en gelezen hoe hij heeft gewerkt. De kerk kan heel wat van mensen leren, die God hebben beleefd in hun dagelijks leven, waardoor ze compleet van hun stuk werden gebracht. Vaak werd er naar hen gekeken door de kerk als een soort dwepers. Ze lieten zich niet zomaar hun gebeurtenis afnemen en hielden de ontmoeting hun leven lang vast. Nu zult u zeggen: wat moeten wij daarmee?

Laatst was ik in gesprek met iemand uit onze gemeente, die een bijna-dood ervaring had gehad. Ik luisterde, en deze gebeurtenis had haar hele leven anders gemaakt. Ze kon ondanks haar ziekte weer uitbundig lachen, het leven was niet meer onder de angst van de dood gesteld als een aftellen naar het einde, maar was een feest van nieuwe avonturen, die ze nog mocht beleven. Vroeger hadden de mensen ook die ervaringen, maar je wist dat je zoveel weerwoord kreeg, dat je vaak je mond maar hield. Laat staan er met een dominee over praten, want voor dat je het wist werd het dan theologisch van de kaart geveegd, terwijl je het als een grote en indrukwekkende intimiteit had ontvangen. Vaak verlangde je eerder teug naar dat moment dan dat je het moest zien te verdedigen. Eindelijk, Goddank, heb ik er zelf weer oor voor en durf dit gevoelige terrein ook te betreden en te horen hoe dat beleefd is.

Ik denk dan ook aan de woorden van Dag Hammarskjöld, die schreef :

*U,
die ik niet ken
maar aan wie ik toebehoor.
U,
die ik niet begrijp
maar die mij heeft toegewijd
aan mijn eigen lot.
U.*

De laatste “U” staat alleen, er zijn geen woorden omheen gevoegd, die de U willen illustreren of denken te beheersen. “U” is genoeg. Mochten er nog mensen die zeggen: daar wil ik wel eens verder over praten, dan wil ik daar best eens met u over spreken. Altijd welkom.

Giften

Ontvangen van de fam. W € 10,- ; van N.N. ook € 10,- ; en van de fam. S. € 200,- waarvoor onze hartelijke dank.

Verhuisd

Marten Hop en Marga Hop-Zeilemaker wonen per 1 oktober in de Dorpsstraat 106b
7524 CK Lonneker tel 053 - 4282813, martenhop@hotmail.com.
Martin en Marga, we wensen jullie een goed en gezegend verblijf toe in Lonneker.

Zieken

We denken aan mw. Migchelbrink die, nadat iemand probeerde haar tas af te nemen, ten val kwam en nu in het ziekenhuis ligt.

We denken aan Hennie Dekker, die nu aan de chemokuren bezig is. We leven mee met de fam. Nijhuis en aan vele anderen die ziek zijn.

In gedachtenis

Op maandag 28 september hebben we de dienst gehouden voor **Gerda Harwig**. Zij was rustig heen gegaan. Ze was iemand die de laatste jaren steeds verder achteruit is gegaan. De laatste dag heb ik haar nog bezocht, ze lag in haar bed en de ogen waren gesloten. “Zal ik je de zegen geven”, vroeg ik haar, nadat ik heel wat oude liederen had gezongen naast haar bed. De ogen gingen open en ze knikte. Toen ze de zegen had ontvangen zei ze “Amen”, en dat bleken de laatste woorden te zijn geweest. Ontroerend! Ze was iemand die in de kerkenraad had gezeten toen er nog een kerk was in Boekelo, zo had ze haar steentje bij gedragen aan haar kerkenwerk. Ze had de hele dienst al in elkaar gezet, en ze wilde graag de tekst lezen uit Johannes 14, waar staat dat er vele woningen zijn in het Godshuis. Die ruimte van de vele ideeën had ze gezien in de kerkgemeenschap, en zo was er ook voor haar een plaats gereed gemaakt. Er stonden mensen rondom haar als Jennie en Coen Nijkamp en haar achternichte Rita Hoek, die aan de overkant van de straat had gewerkt en vaak haar geholpen had. Iedere keer als je door de Beckumerstraat rijdt, dan denk je even aan haar, hoe ze heeft volgehouden toen ze steeds naar het ziekenhuis moest en telkens een beetje achteruit ging, en toch is het dan ineens stil. We hopen, dat ze nu bij God mag zijn in vrede die alle verstand te boven gaat.

Op 20 oktober is op 90-jarige leeftijd van ons heen gegaan **Jacoba Wilhelmina Grijsen- Kuipers**. Ze woonde in een verzorgingsflat in Enschede Noord, waar ik haar bezocht heb. Ze was al lang ziek, maar was niet bang dood te gaan. Ze wilde graag discussiëren over de Bijbelse verhalen en wat mensen er niet van maakten. Voor haar was liefde een kernwoord en dat was onderbouwd met vertrouwen, dat ze had ontvangen. Ze genoot van het leven en samen met Frederik Robinson heeft ze de laatste jaren veel plezier

gemaakt. Soms lagen ze dubbel van het lachen. Maar tegelijk was ze iemand, die zich inzette voor mensen en dieren die ze op haar pad tegen kwam. Zo zijn ze samen terug gereden in een weekend naar een hotel in Oostenrijk om daar een ondervoed poesje op te halen, die ze geholpen had tijdens haar verblijf aldaar. Ze moest en zou terug anders zou het dier geen leven hebben en zo geschiedde. De poes heeft nog goede jaren gehad. Zo was ze, en wat ze dan ook in haar hoofd kreeg moest wel gebeuren. Zelf had ze ook de hulp gekregen toen haar man was overleden, waarom zou je anderen dan ook geen hulp geven? Ze is vredig heen gegaan en in de dienst hebben we de woorden uit Exodus 3 vers 14 aangehaald, waar God zichzelf toont aan Mozes als hij niet meer weet hoe hij verder moet. Dat had zij ook ervaren. Zo mochten we haar nu laten gaan in de verwachting dat ze zou rusten in vrede. "We zullen je in herinnering houden" stond er op de kaart.

Ds Olaf Haasnoot

Bedankje

Beste mensen,
Plotseling ben je er "even" niet meer bij. Dan lig je in het ziekenhuis en ben je verzeild in een andere wereld. De afgelopen tijd is moeilijk geweest, twee keer uit het dal geklommen. En ik heb ook nog een lange weg te gaan. Een chemotraject van 24 weken. Als in de afgelopen tijd Lidy en mij zeer veel kaarten, telefoontjes en bloemen bereikten, en we daarnaast bezoek kregen, dan weet je hoeveel mensen met ons meeleven. Wij vertrouwen erop, dat wij hierdoor de kracht krijgen om ook de laatste hobbel te nemen.
Wij willen alle mensen, die hun medeleven getoond hebben, zeer hartelijk bedanken.

Henny Dekker.

uit de Kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 22 oktober kwamen weer allerlei zaken aan de orde:

We keken terug op een geslaagde startzondag op 4 oktober, waar in de kerkdienst veel gebeurde: er werden twee kinderen gedoopt en een gemeentelid deed belijdenis, terwijl daarnaast ook een overleden kindje werd herdacht.

Maar bovendien ging de actie van de kindernevendienst "kinderen helpen kinderen" van start. Met de verkoop van lavendelzakjes werd al een mooi startbedrag opgehaald. In de Drieklank van september vindt u een uitgebreid verhaal over het vluchtelingenproject van de kindernevendienst.

De kerkenraad ondersteunt dit plan van harte en na de dienst op de tweede advent, zondag

6 december wordt in het Verenigingsgebouw een **minimarktje** gehouden, waar knieperkes, bloemstukjes en kerstkaarten worden verkocht. De opbrengst is voor het project van de kindernevendienst.

Verder zijn de voorbereidingen voor het kerstspel op kerstavond in volle gang. Zoals eerder al gemeld zijn er dit jaar twee sessies, gezien de onverwacht grote belangstelling van vorig jaar! Ook daar zal een kraampje staan om de actie van de kindernevendienst onder de aandacht te brengen.

De avondgebeden in de adventstijd, georganiseerd door de Interkerkelijke Werkgroep worden gehouden in de kerk in **Usselo op 2, 9 en 16 december, aanvang: 19.00 uur.**

Aan de eisen rond de ANBI-status van onze kerk is voldaan met de publicatie op onze website. Henk Blik en Coen Nijkamp hebben dit uitgeplozen, waarvoor onze hartelijke dank!

Elders in dit nummer leest u daarover een artikel.

Aan het eind van de oneven jaren komt er altijd een eind aan ambtsperiodes en helaas is dat dit jaar ook zo. Henk Blik gaat na 8 jaar het ambt van diaken verlaten en Anneke Wooldrik vertrekt na vier jaar als ouderling. Natuurlijk hebben we daar begrip voor en gelukkig blijven beiden nog wel bereid om wat taken te verrichten, zoals webbeheerder en bezoekerster.

Wij zijn blij, dat we twee gemeenteleden bereid hebben gevonden in de kerkenraad zitting te nemen en wel

Mevr. M.E. Lippinkhof-Hubers diaken

Mevr. J. Aalpol-Pasman ouderling

Eventuele bezwaren kunnen tot 10 december 2015 worden ingediend bij de waarnemend scribe van de kerkenraad mevr. Wissink-Roossink.

Het is de bedoeling dat van Anneke Wooldrik en Henk Blik afscheid wordt genomen in de dienst van 10 januari 2016 en dat in dezelfde dienst Mieke Lippinkhof en Joke Pasman in het ambt worden bevestigd.

Ria Spenkelink, voorzitter.

De kerkenraad vergadert in de tweede helft van 2015 nog op dinsdag 1 december

Agenda Kindernevendienst

4 oktober: startzondag met kindernevendienst en oppasdienst en programma voor jong en oud.

1 november: kindernevendienst en startzondag

Startzondag 4 oktober 2015

Een sfeerimpressie van zondag 4 oktober, startzondag, ook wel opening winterwerk genoemd. Een druk bezochte dienst waar tijdens en na afloop van alles aan bod kwam, een vol programma.



Op de voorzijde van de orde van dienst stond Franciscus van Assisi afgebeeld, de beschermheilige van de dieren, het was ook nogierendag die dag.

Het thema voor het middagprogramma stond in het teken van Levend Ganzenbord.

In de dienst werden 2 kinderen gedoopt, Mérimée IJzebrand Mbuku en



Victoria Elizabeth Darina
Diamante Wijn.

Henk Wissink deed belijdenis van zijn geloof. Familie ter Borg, Roel, Els en dochter Rebecca werd welkom geheten, zij sluiten zich aan bij de Protestantse Gemeente Usselo. Ds. Haasnoot ging voor en de cantorij deed mee onder leiding van Marion Röber. Voor de dopelingen werd een schelpje opgehangen en voor het overleden kindje Karamel van de familie Wijn een gedachteniskruisje. De ouders van MÉRIMÉE droegen een mooi gedicht voor van Kahlil Gibran:

*Je kinderen zijn je kinderen niet.
Ze zijn de zonen en dochters van het Verlangen
van het leven naar zichzelf.
Ze komen door je maar zijn niet van je.
En hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Je mag hun je liefde schenken, maar niet je gedachten.
Want ze hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen een huis geven, maar niet hun zielen
Want hun zielen vertoeven in het huis van morgen,
dat je niet kunt bezoeken, zelfs niet in je dromen.
Je kunt proberen als hen te zijn, maar maak ze niet gelijk aan jou.
Want het leven gaat niet terug, noch draalt het bij gisteren.
Jullie zijn de bogen waarmee de kinderen als levende pijlen voort
gezonden worden.
God, die de boogschutter is, ziet het doel op het oneindige pad,
en hij buigt jou met al zijn macht, zodat zijn pijlen ver gaan.
Laat je met blijheid buigen, want op dezelfde manier als dat hij zijn
pijlen liefheeft,
zo heeft hij ook de boog lief die stabiel is om de pijlen mee af te
schieten.*

Er was ook kindernevendienst. Marjolein Blomesath legde uit wat de kinderen gingen doen:

De kindernevendienst start een actie "Kinderen helpen kinderen" om vluchtelingenkinderen te helpen. Ze gaan zelf bijvoorbeeld lege flessen verzamelen, cakejes bakken, "heitje voor karweitje". Het geld dat ze daarvoor krijgen is voor "de Globe", een taalschool in Enschede, speciaal voor vluchtelingenkinderen. Ze willen graag bouwmaterialen aanschaffen waarmee de kinderen mooie constructies kunnen maken. De actie loopt door tot aan de Kerst. De geplande inzamelingsactie op zaterdag 24 oktober j.l. heeft al 500 € opgeleverd! U kunt er alles over lezen op de facebookpagina van de Protestantse Gemeente Usselo.

Voor de oude Hervormde kerk in Boekelo is er een inzamelingsactie voor mensen die iets gemaakt hebben en het hebben verkocht. Samen wordt het dan een grote actie voor de vluchtelingenkinderen in onze omgeving.

De collecte in de dienst was voor Kerk en Israël, waar we na de dienst uitleg over kregen.

De collecte bij de uitgang was voor het diaconale doel Ekiko, dat staat voor "Elk kind een koffer". Een medewerkster van deze organisatie vertelde dat ze voor kinderen in knelsituaties, die naar een pleeggezin gaan en vaak niets hebben, koffers maken met een pyama, ondergoed, tandenborstel en tandpasta, speelgoed, een knuffel. De koffer helpt hen zich thuis te voelen op de nieuwe plek, en is het begin van een nieuwe toekomst. Later kan het kind er eigen bagage aan toevoegen, foto's, een dagboek, muziek. Waardevol voor het ontwikkelen van een eigen identiteit. Meer informatie vind u op www.ekiko.nl



De dienst werd afgesloten met de zegen van St. Patrick:

De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts.

De Heer zij achter u om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen.

De Heer zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen

De Heer zij in u om u te troosten als u verdrietig bent.

De Heer zij om u heen om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.

De Heer zij boven u om u te zegenen.

Moge God zich over u ontfermen. Nu en altijd.



Na afloop van de dienst gingen we naar het Verenigingsgebouw, waar Geesje Werkman van “Kerk in actie” vertelde over de gang van zaken in het vluchtelingenwerk. Een zeer gedreven vrouw die de spin in het web is van het vluchtelingenwerk voor Kerk in Actie. Ze beschreef hoe de tocht van een vluchteling kan verlopen en wat hij/zij onderweg allemaal meemaakt. Ook gaf ze tips over wat je als individuele persoon of als (kerk)gemeenschap zou kunnen doen voor de vluchtelingen. Doe nooit iets

Geesje Werkman van “Kerk in actie”

op eigen houtje, kijk wat er al gedaan wordt, waar behoefte aan is en sluit daarbij aan, het moet ook bij je passen, neem nooit zomaar een vluchteling in huis.

Vervolgens was er een lunch, zelf gemaakte soep, salade en broodjes, waarna het Levend Ganzebord van start kon gaan. Zo'n 20 personen deden mee. Op het schoolplein van de Usselerschool was er met stoepkrijt een ganzenbord uitgezet. 4 groepen moesten verschillende opdrachten uitvoeren: zoveel mogelijk spreekwoorden met dieren bedenken, vragen beantwoorden zoals "welk dier komt het meest voor in de bijbel?", hoefijzer gooien, muismoppen,



Jan Berenbroek aan het hoefijzergooien

vishengelen, zo snel mogelijk een dierenpuzzel maken, een megastal bouwen van speelkaarten, enz. Herman Keuken hield toezicht en deed de puntentelling. De winnende groep kreeg een echte beker, een mok met een dier erop.

Ter afsluiting nog de “Les van de ganzen”:

Heb je je ooit afgevraagd waarom de ganzen in een V-formatie vliegen? Zoals meestal met het gedrag van dieren, had God een goede reden om dat in hun instinct te leggen.

Elke vogel die met zijn vleugels wappert, zorgt voor een opwaartse kracht voor de vogel die volgt. In een V-formatie krijgt de hele groep tenminste 71% meer vliegbereik dan wanneer elke vogel alleen zou vliegen.

Wanneer een gans buiten de formatie raakt, voelt hij plotseling de moeizame vooruitgang en de weerstand van het alleen vliegen en voegt zich snel weer in de formatie.



Net zoals Ganzen kunnen Mensen die een gemeenschap delen sneller en gemakkelijker komen waar ze willen zijn dan zij die het alleen proberen te doen. Als een gans vermoeid raakt, roteert hij terug in de formatie en een andere gans vliegt dan voorop.

Als mensen net zoveel verstand hadden als de

ganzen, zouden ze beseffen dat hun succes uiteindelijk afhangt van het samenwerken als team, om de beurt de moeilijke taken verrichten en het leiderschap delen.

Ganzen achter in de formatie gakken om de andere voor hen aan te moedigen sneller te gaan. Het is belangrijk dat ons gakken van achteren “bemoedigend” is. Anders is het alleen maar gesnater. Als een gans ziek of gewond wordt. Verlaten ook twee andere ganzen de formatie en gaan mee naar beneden om te helpen en

bescherming te geven. Zij blijven bij het ongezonde lid van hun groep totdat het weer vliegen kan of sterft.

Daarna gaan ze weer verder met een andere formatie die voorbij komt, of proberen ze hun eigen formatie weer in te halen.

Laten wij ook bereid zijn offers te brengen. Zodat wij zulke vrienden waard zijn als wij door een moeilijk tijd gaan.

Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te leren van Gods geweldige schepping. Je moet alleen maar lang genoeg stil staan om te observeren en God toe te staan zijn wonderen aan jou te openbaren.

Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten, vraag de vogels in de lucht, zij zullen het verkondigen.

Of spreek tot de aarde, ze zal je onderwijzen, het wordt je verteld door de vissen van de zee. Wie weet van al deze dingen niet: “de Heer heeft ze tot stand gebracht”. Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn macht de adem van het menselijk geslacht. Iemand “vroeg” het de Ganzen!

Ook te vinden op internet, youtube, als u ‘les van de ganzen’ intypt vindt u deze tekst met mooie foto’s en muziek.

Joke Pasman

Hervormde Vrouwengroep Twekkelo op bezoek bij HVG Boekelo

Dinsdag 6 Oktober 2015 hadden we bij Vrouwengroep Boekelo, onze gezamenlijke eerste bijeenkomst voor het seizoen 2015 / 2016. De dames waren weer op tijd aanwezig, en we werden opgewacht met koffie en appeltaart. De voorzitter van Vrouwengroep Boekelo Greetje van der Valk, opende de bijeenkomst met een hartelijk welkomstwoord voor allen. Samen zongen we “Lof zij de Heer” en daarna gingen we samen in gebed.

De voorzitter las uit de bijbel Johannes 4 : 9-16 gevolgd door een overdenking.

Toen gingen we luisteren naar Henk Teunissen, en kijken naar dia's over de natuur. Henk was met zijn vrouw in Bangkok en Australië geweest. Henk kon van elke dia goede tekst en uitleg geven, de dames waren dan ook allemaal rustig, en dat wil wat zeggen. Eerst zijn ze in Bangkok geweest samen met een gids, want in dat land spreekt men vele talen, de gids die mee was sprak daar 6 talen van. Van Bangkok gingen ze naar Sydney waar het echt tropisch was, op het strand stond een warme wind, en het was er 30 graden. Ze hebben ons verschillende soorten vogels met prachtige kleuren laten zien op dia's, mooi om te zien. Oppassen voor slangen want ze zitten overal, mooie gekleurde vissen, een droomeiland met zeester en koraal in de zee. Het bos is er droog, en de koeien zijn niet te dik, wel zijn er veel ananassen aan de bomen. Het oerwoud is er vol met insecten en hoornkevers en vele oerwoudgeluiden, en er zijn vele grote bomen en varens en tropische regenbuien. Een springdans van een pauw ontbrak ook niet, en dan een uitbarsting van een vulkaan, de wegen zijn allemaal rechtuit rechtaan (geen bochten).

Er zijn geregeld bosbranden, ook het zoutmeer ontbreekt niet, de vogels zijn allen gek op de nectar van het fruit, en we zagen een adelaarsnest (maar de baas zelf - de Adelaar - zagen we niet), en in dit land moet men links autorijden. Het was een prachtige en interessante lezing met vele mooie dia's. En met een dankwoord door de voorzitter van Boekelo aan Henk Teunissen, sloten we deze gezellige middag met een hapje en drankje weer af.

Namens Hervormde Vrouwengroep Tweekelo,
Ans Mulder-Reinderink

Gedicht

Kwatrijn

De mensen zijn als bladeren, zij gaan
en komen - eenzaam blad dat bungelt aan
een tak die straks het groene lover siert –
wie eerst onmondig was zit nu vooraan.

Henk de Lange

Kinderen helpen kinderen

In september stond de kindernevendienst in het thema van 'opkomen voor'. Dat was de start voor de actie 'Kinderen helpen Kinderen' waarbij kinderen geld inzamelen voor De Globe. De Globe is een school in Enschede, waar gevluchte kinderen worden begeleid in het leren van de Nederlandse taal. Van het geld dat we bij elkaar brengen, worden bouwmaterialen gekocht, waarmee de kinderen van De Globe straks mooie constructies kunnen bouwen. De school wil daarnaast graag spelmateriaal kopen, om kinderen te helpen de akelige dingen die zij hebben meegemaakt te verwerken.

Tijdens een bijzonder gezellige inzamelactiviteit op 24 oktober bij het kerkje op de Kwinkelerweg bleek er door de kinderen (binnen/buiten de kerk) al 500 euro ingezameld te zijn!



Bij het voormalige kerkje aan de Kwinkelerweg

Pien maakte verrassingsdoosjes. Joep's receptuur



Jasper en Lars verkochten koffie en koek aan huis tijdens de Millitary. Joep hielp een aankomend restaurant de receptuur vaststellen.

Tjeerd, Lars, Fenne en Isabel bakten perenflappen en gingen met de skelter langs huizen om deze te verkopen.



Perenflappen verkopen op de skelter

Pepijn hield zijn eigen rommelmarkt op de Oude Voertuigendag. Marijn verkocht zelf versierde fotolijstjes. Geweldig wat een creativiteit! Met dank aan alle donateurs!

Maar we stoppen nog niet!

Sint Maarten (11 november)

Tijdens de korte kerkdienst in de katholieke kerk met Sint Maarten (11 november) zal er aandacht worden besteed aan vluchtelingenkinderen; het collectegeld zal voor deze actie zijn. Kinderen die nog een leuke actie hebben gedaan, kunnen hun bijdrage ook dan in de melkbus doen.

Facebook

Via Facebook houden we je op de hoogte, van de acties die worden gehouden en de stand van zaken. Je kunt de activiteiten van Kinderen helpen Kinderen volgen via <https://www.facebook.com/PGUsselo>. Een actie aanmelden kan bij rineke.overbeek@gmail.com.

We nodigen je uit om onze acties te 'liken' en/of 'te delen'!

We hopen zo als gemeente de vluchtelingen(kinderen) te ondersteunen die door oorlog en geweld hun thuis moesten ontvluchten. We hopen dat zij hier weer veiligheid zullen ervaren en vertrouwen krijgen in de toekomst.

Agenda

Kindernevendienst en oppasdienst:

- * 1 november
- * 6 december (minimarkt)

Sint Maarten: 11 november (zie voor meer informatie Boekeloos)

Kinderkerstnachtdienst: 24 december om 17 en 19 uur

Mededelingen van uw "Bijdrage-administrateur " en de Diaconie
--

ACTIE KERKBALANS 2015

Per eind september was van het toegezegde bedrag ad € 74.773.00 binnengekomen € 57.650.00

Niet iedereen gaf aan in welke maand het toegezegde bedrag zou worden overgemaakt.

Wilt u daarom nakijken of u wellicht vergeten bent het bedrag over te maken en dit dan

alsnog doen voor einde jaar? Bij voorbaat dank.

NAJAARSCOLLECTE

Bij deze Drieklank zit een acceptgirokaart ten behoeve van een goed doel door Kerk in Actie verder te bepalen.

SOLIDARITEITSKAS

De opbrengst hiervan bedroeg eind september € 1.960.00
Van de geadresseerden heeft 38% (vorig jaar 32%) positief gereageerd.

VERJAARDAGSFONDS

Mevr. S-N € 10.00

Fam N. € 25.00

Coen Nijkamp

Collectes 13-09-2015 t/m 18-10-2015

De opbrengsten van de collectes in de periode 13 september t/m 18 oktober

13 sept	PKN Jeugwerk JOP	85,03
	Plaatselijke Gemeente	131,55
20 sept	PKN Vredes werk	103,24
	Plaatselijke Gemeente	113,0
27 sept	Edukans	67,62
	Plaatselijke Gemeente	83,00
4 okt	Elk kind een Koffer	190,81
	Diaconie	134,15
11 okt	Liliana Fonds	80,60
	Plaatselijke Gemeente	83,45
18 okt	KIA Wereld Diaconaat	72,77
	Plaatselijke Gemeente	87,07

Collectebonnen

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,-- of een veelvoud daarvan over op IBAN **NL84 RABO 0316 7265 32** t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.

Overige giften

Voor de diaconie

mw. G. S-N

EUR 5,00

dhr. J. t. C. via mw Nijhuis

EUR 10.00

Henk Blik, penningmeester diaconie.

ANBI regeling

Zoals een aantal van U al heeft gehoord is de ANBI-regeling *1) aangescherpt door de fiscus. Om giften aan instellingen aftrekbaar te doen zijn moet een dergelijke instelling een zogenaamde ANBI-status hebben. Tot aan 1 januari 2016 vallen plaatselijke gemeentes onder de ANBI-status van de Protestantse Kerk Nederland. Vanaf 2016 moet iedere plaatselijke gemeente en diaconie een eigen ANBI-status hebben. Om deze status te verkrijgen moeten de plaatselijke gemeente en de diaconie hun beleid verantwoorden via hun website. De Protestante gemeente Usselo legt deze verantwoording af via http://www.protestantsegemeente-usselo.nl/anbi_gemeente en de diaconie via http://www.protestantsegemeente-usselo.nl/anbi_diaconie.

Aangezien wij als gemeente en diaconie nog geen eigen "RSIN/Fiscaal Nummer" *2) hebben ontvangen maken wij, zoals is aan gegeven door de PKN landelijk, nog gebruik van het nummer van de PKN.

Zoals vereist zijn deze URL's opgenomen in het Landelijk Registratie Programma van de PKN. Wij gaan er van uit dat, zolang we geen tegenbericht ontvangen, wij hiermee voldoen aan de regels van de fiscus.

*1) ANBI =Algemeen Nut Beogende Instelling

*2) RSIN = Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer
Coen Nijkamp / Henk Blik

Gefeliciteerd!

Mevr. J.J. van Amerongen – Lutje Berenbroek	Voshaarweg 65	1 nov1938
Mevr. C.H. Vreeman-Meijer	De Mans 39	2 nov1930
Mevr. J.J.G.Huberts-Hoevers	Eekmaatlaan 25	8 nov1929
Mevr. G.H. Rosink-Lutje Spelberg	Jan van Elburgstraat 16	13 nov1937
Dhr. A.E. Brinkman	Voshaarweg 25	13nov1935
Mevr. G.J.Lammersen-Schuurink	Strootmanweg 10	15nov1926
Mevr. G. ter Heegde -Meulenbeld	Arendsweg 90	16nov1933
Mevr. H.J. Rademaker-Heideman	Oude Haaksbergerdijk 295	18nov1936
Dhr. J.H.G. ter Steege	Rechtersveldbrink 419	18nov1930
Dhr. F.J. Smelt	Landsteinerlaan 35	18nov1931
Mevr. A.W. Grooters -Geerdink	Strootbeekweg 16	19nov1935
Mevr. J.G.A. Nijenkamp-Kristen	Beckumerschoolweg 24	19nov1937
Dhr. J.A. Kuipers	Kwekkeboomweg 30	20nov1936
Dhr. B.H. ter Meer	Bleekhofstraat 117	23nov1931
Mevr. F.P.Dinkla-Nieuwenhuysen	Mr. de Wolfstraat 29	23nov1937
Mevr. H.A. ter Mors-Leusink	Windmolenweg 45	25nov1928
Mevr. M.H. Simmelink-Dors	Beckumerstraat 181	3dec1929
Dhr. F.J. Borgelink	Windmolenweg 45	9dec1936
Dhr. A.J. Burggraaf	Bastinglaan 15	12dec1931
Mevr. G.A., Rosink-Brus	Helmerstraat 263	13dec1934
Mevr. B.J. Olink-Wissink	Mr. de Wolfstraat 37	16dec1923
Mevr. G. ter Meer-Haveman	Bleekhofstraat 117	19dec1929
Dhr. J.H. ter Heegde	Arendsweg 90	19dec1933
Dhr. F.J.L. Roelvink	Meidoornstraat 26	22dec1928



Het Brookduo

Op maandag 21 december a.s. zal **het Brookduo** dit jaar weer in de kerk van Usselo komen. Zij staan bekend om hun winterse vertellingen en liedjes in het dialect.

Dit jaar getiteld: “**storm op kerst-oamd**”

Hij neemt u mee naar 1928 waarin het leven van “blinde Teuntje” centraal staat.

Veel stormen komen voorbij in dit verhaal, maar of “de Storm” ook gaat liggen?

Tevens is op deze avond een boek te koop waarin alle verhalen van Gert-Jan Oplaat zijn gebundeld.

De voorstelling begint om **20.00 uur** (kerk open: 19.30 uur)

Kaarten à € 7.50 zijn te verkrijgen bij:

Erna Roossink, tel.nr. 053-4281595(mail: bergroos@planet.nl) of

Riëtte Wissink, tel.nr. 053-4773098 (06-23726729)

(w.gh.wissink@kpnplanet.nl)

Er zullen 175 kaarten zijn, dus vol = vol.

Wij hopen u te mogen begroeten,

Erna en Riëtte.

Lichtjesavond begraafplaats Usselo

Evenals vorig jaar wordt er ook dit jaar weer een lichtjesavond georganiseerd op de begraafplaats te Usselo.

Een moment van aandacht om al onze dierbaren die niet meer in ons midden zijn te herdenken.

Dit moment zal plaatsvinden op **vrijdag 18 december a.s.**, aanvang 19.00 uur, en zal ongeveer een half uur duren.



Na de enorme belangstelling van vorig jaar, rekenen we ook dit jaar weer op een grote opkomst. Een half uur om te luisteren naar tekst, zang, stiltemoment en de gelegenheid om een kaars te plaatsen op het graf van uw dierbare of op een daarvoor aangewezen plek waar diegenen worden herdacht welke niet in Usselo begraven liggen.

Kosten zijn er niet aan verbonden.

Wij nodigen u allen van harte uit.

Caroline Doornbos en Riëtte Wissink

De Interkerkelijke Werkgroep
nodigt u uit voor de

AVONDGEBEDEN

in de

ADVENTSTIJD

in de protestantse kerk in
USSELO

op de woensdagen
2, 9 en 16 december
2015

Aanvang 19.00 uur

m.m.v. de oecumenische cantorij

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
--

PREDIKANT

ds. O.G. Haasnoot	Haakbergerstraat 819	7851695
-------------------	----------------------	---------

DIAKENEN

N.Abbink - van der Kamp	Badweg 199	4282002
H.J Blik	Beckumerstraat 82	4837351
A.E. Grobben-Berenbroek	Oude Haaksbergerdijk 2	4282193
W.M. Mandemaker	Boterdijk 2	8507496
B.F.J Nijhuis – Wissink *	Helweg 80	4288391

OUDERLINGEN

E. Mol	Plataanstraat 9, Enschede	4365955
W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	4280691
A.H. Spenkelink-Hogeweg *	Groenelaan 55	4765491
<i>ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad</i>		
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	4282438
A.Wooldrik-Klos	De Mans 16	2300079

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	4281708
J.G. Berenbroek	Buurserstraat 500	4761892
H.W. Dekker *	Dorsstokhoek 2, Enschede	4778999
<i>scriba kerkenraad</i>		
R.H.A. Wissink-Roossink	Geessinkweg 403	4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Wissinksdijk 74	4775776
A. Taselaar	Windmolenweg 18	4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep

Jeannet Andringa Meester de Wolfplein 15 tel.4282956

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw

Contactpersoon: J.J. Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Hervormde vrouwengroep Tweekelo

A.W. Grooters - Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

- Open Vensterwerk

Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39 tel 4282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691

Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269

Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

KERKDIENSTEN

08 november	Usselo	10.00 uur	ds.E.v.Houwelingen, Enschede
15 november	Usselo	10:00 uur	ds. M.Schepers-van der Poll, Enschede
22 november	Usselo	10:00 uur	ds. O.G.Haasnoot (gedachtenisdienst)
29 november	Twekkelo	10.00 uur 1^e advent	ds.J.Bouwmeester, Enschede
06 december	Usselo	10.00 uur 2^e advent	dhr W.Ekker, Enschede
13 december	Usselo	10.00 uur 3^e advent	ds. G.J.Lambers Heer- spink, Delden
20 december	Usselo	10.00 uur 4^e advent	ds G.S. Bunjes- van der Lee, Borne
24 december	Usselo	22.00 uur (kerstnachtdienst)	ds. O. Haasnoot
25 december	Usselo	10.00 uur (kerstmis)	ds. O.Haasnoot