

# DRIEKLANK

juni 2012



34.6 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



**Adressen kerkgebouwen:**

**Haaksbergerstraat 815, Usselo**

**Twekkelerweg 110, Twekkelo**

**Usselo / Boekelo / Twekkelo**

**Drieklank, 34<sup>e</sup> jaargang nr.6**  
juni 2012

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,- per jaar. U kunt zich opgeven bij :  
Kerkelijk bureau,  
Lammerinkweg 1,  
7546 RD Usselo.

**Predikant:**

ds.M.C.van der Meer,  
Haaksbergerstraat 819  
7548 PB Usselo  
tel. 428 14 04

E-mail:  
[mcvdmeer@kpnplanet.nl](mailto:mcvdmeer@kpnplanet.nl)

**Scriba:**

H.W. Dekker  
Dorsstokhoek 2  
7546 LZ Enschede  
tel. 477 89 99

**Diaconie:**

H.J. Blik,  
Beckumerstraat 82,  
7548 BH Boekelo.  
Bank.nr 3167.26.532

**Redactie Drieklank:**

copij sturen naar:  
R. Bruinsma  
Beckumerstraat 207  
7548 BE Boekelo  
Tel. 428 17 53  
E-mail:  
[roelbruinsma@home.nl](mailto:roelbruinsma@home.nl)

D.J.Bloemendaal-  
Buursink,  
Morsbeekweg 10,  
7546 PC Enschede.  
Tel. 428 33 80

**Coll.v.kerkrentmeesters,  
Lammerinkweg 1,  
7546 RD Enschede.**  
Gironr. 92 44 71  
Banknr. 3167 00 541

**Reservering van de kerk,  
het Verenigingsgebouw en  
uitgifte van grafrechten:**  
06-50542179  
(mw. Wissink)  
E-mail:  
[w.gh.wissink@kpnplanet.nl](mailto:w.gh.wissink@kpnplanet.nl)

**Stichting Hervormde  
Begraafplaats Usselo**  
Postbus 10016  
7504 PA Enschede  
[www.begraafplaats-usselo.nl](http://www.begraafplaats-usselo.nl)

**Verenigingsgebouw,**  
Haaksbergerstraat 821,  
7548 PB Usselo  
Tel. 428 36 59

De DRIEKLANK zal in het jaar 2012 verschijnen:

<u>Nummer</u>	<u>kopij inleveren uiterlijk op</u>	<u>uitkomen op</u>
35.1	27 augustus	4 september
35.2	15 oktober	23 oktober
35.3	3 december	11 december

## INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 5 Giften
- 6 Verjaardagen 15 juni – 1 september  
Nieuw - ingekomenen
- 8 Seniorenmiddag Usselo vrijdag 22 juni a.s.
- 9 Waar zou u voor willen collecteren?
- 10 Veranderdag 3 maart
- 11 Startzondag 2012
- 12 Wij gedenken
- 13 Nieuwigheden
- 14 Uit de kerkenraad
- 16 Mededelingen van uw 'Bijdrage-administrateur'
- 17 Solidariteitskas 2012
- 18 Collecten maart – april - mei
- 19 Financieel jaarverslag 2011 van de Diaconie
- 23 Een nadere kennismaking
- 26 Hervormde vrouwengroep Tweekelo
- 28 Doe mee met DRIEKLANK nieuwe stijl !
- 30 Samenstelling van de kerkenraad
- 31 Contactadressen
- 32 Kerkdiensten

## VANUIT DE PASTORIE

Het is zomer geworden. Volgens het KNMI in De Bilt althans. Daar meten ze de zomers, die elk jaar op 1 juni beginnen en op 1 september eindigen.

Voor ons in de pastorie wordt het een bijzondere zomer. Er staan grote veranderingen op de rol. Zelfs een verhuizing.

Velen in de gemeente is het al bekend, dat ik per 1 september a.s. met emeritaat zal gaan. De classis Enschede heeft mij inmiddels per bovenstaande datum tot emeritus- predikant verklaard en allerlei officiële plichtplegingen in dit verband zijn in gang gezet. Na 39 dienstjaren is de tijd aangebroken om het wat rustiger aan te gaan doen. En na 13 jaar Usselo is het goed, dat ik plaats maak voor mijn opvolger. Tot aan zijn/haar komst zal ik als 'bijstand in het pastoraat' nog aanblijven en dan komt te zijner tijd het afscheid.

Een en ander heeft ook tot gevolg, dat we gaan verhuizen. Het leek mij niet goed om binnen de grenzen van de Protestantse gemeente Usselo te blijven wonen. Na vele bezichtigingen hebben wij uiteindelijk een leuk huis in Enschede gevonden. In de wijk Helmerhoek. Ik zal nog nagaan op het land van welke boer uit Usselo wij uiteindelijk terecht gekomen zijn. Leuk om te weten. Mijn vrouw en ondergetekende zijn blij, dat we rustig aan voorbereidingen kunnen treffen en dat we wellicht deze zomer nog kunnen gaan verhuizen.

Ondertussen ben ik bezig allerlei organisatorische zaken en taken, die op mijn bordje liggen, door te schuiven en over te dragen aan kerkenraads- en gemeenteleden, die in de komende vacaturetijd een en ander zullen gaan waarnemen. Het feit dat ik als bijstand nog even aanblijf zorgt ervoor, dat alle overgangen harmonieus kunnen verlopen.

Nogmaals: het is zomer geworden. Dat betekent, dat veel mensen met vakantie gaan en dat niet minder veel mensen gewoon thuis blijven. Mijn vakantietijd loopt van 20 juli t/m 21 augustus a.s. Indien pastorale zorg of geestelijke bijstand gewenst wordt kunt u

altijd een beroep doen op de ouderlingen, van wie u de namen, adressen en telefoonnummers in Drieklank of op de website aantreft. In dringende gevallen is er een predikant, die waarneemt.

Ik wens u allen een zonnige zomertijd toe.  
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie in Usselo,

M.C. van der Meer.

## GIFTEN

In de periode **13 maart – 4 juni** werden de volgende giften ontvangen:

Voor het verjaardagsfonds ontvingen:

mw. Wooldrik: € 10 van mw. A.  
ds. van der Meer: € 10 van dhr. S.; € 20 van dhr. W.  
en € 10 van mw. D.

Voor de plaatselijke gemeente ontvingen:

mw. Nijhuis: € 5 van N.N.  
mw. Wooldrik: € 20 van dhr. R.; € 10 van mw. t.H en  
€ 10 van fam. L.  
ds. van der Meer: € 20 van dhr. S.; € 50 van dhr. B.;  
€ 15 van mw. G.; € 50 van mw. L.;  
€ 20 van dhr. S. en € 400 van dhr. M.

Voor het OpenVensterwerk en de paasattenties ontvingen:

mw. Dams: € 10 van dhr. W. en € 10 van mw. L.  
mw. Teussink: € 10 van mw. B.  
mw. van der Valk: € 15 van N.N.; € 20 van dhr. t.H.;  
€ 7 van mw. R.; € 9 van mw. A;  
€ 20 van mw. G. en € 75 van N.N.  
mw. Wooldrik: € 10 van mw. G.

Hartelijk dank aan hen, die wilden geven!

M.C. van der Meer.

**VERJAARDAGEN 15 juni – 1 september**



In de bovenstaande periode hopen de volgende  
gemeenteleden  
76 jaar of ouder te worden:

15 juni mw. Holtkamp, Usselerhofweg 8  
15 juni mw. Rietman, Dr. C. Koekstraat 4  
15 juni mw. ter Steege, Rechterveldbrink 419, Enschede  
16 juni mw. Harwig, Beckumerstraat 33A  
18 juni mw. Lutje Berenbroek, Riethermsteeg 180  
18 juni mw. Heutink, Tesinkweg 120  
19 juni mw. Venema, Ganzebosweg 300  
26 juni mw. Bosma, Windmolenweg 43  
26 juni dhr. Klein Wentink, Welenmosweg 58

1 juli mw. Wursten, Kwinkelerweg 33  
2 juli dhr. van der Valk, Kwinkelerweg 39  
6 juli dhr. Bulten, Kwinkelerweg 37  
7 juli mw. Voogd, Bleekhofstraat 118, Enschede  
10 juli mw. Voogsgeerd, Haaksbergerstraat 1004  
13 juli mw. ter Mors, Windmolenweg 111  
19 juli dhr. Szerkowski, Jan van Elburgstraat 93  
25 juli dhr. van den Barg, Beckumerstraat 174  
30 juli mw. te Riet, Haaksbergerstraat 599

1 augustus mw. Geerdink, Lutje Esweg 9  
4 augustus dhr. Geerdink, Lutje Esweg 9  
5 augustus mw. Leusink, De Posten 135/2, Enschede  
8 augustus dhr. Voogd, Bleekhofstraat 118, Enschede  
8 augustus mw. Zijdeveld, Beckumerstraat 41a  
9 augustus dhr. Leefers, Haaksbergerstraat 962  
10 augustus mw. Lohuis, Meddelerweg 201  
13 augustus mw. de Graaf, H. Dunantlaan 31  
14 augustus dhr. de Graaf, H. Dunantlaan 31  
15 augustus mw. Breukers – Lansink, Lansinkweg 9  
22 augustus mw. Berends, 'De Cromhoff', Enschede  
23 augustus dhr. Weekhout, Tesinkweg 34  
25 augustus mw. Scholten, Geerdinkweg 20  
27 augustus mw. Lammersen, De Mans 14  
27 augustus mw. Grijzen, De Mans 39  
27 augustus dhr. Melching, Boekelosestraat 125  
28 augustus dhr. van Hummel, Wissinksdijk 90

De jarigen een voorspoedig nieuw levensjaar toegewenst!

## **NIEUW – INGEKOMENEN**

- dhr. G.A. te Slighte, Wissinksdijk 76, Usselo
- mw. G. Bogerd, Boekelose Stoomblekerij 68, Boekelo
- mw. B.J. Kruse, Boekelose Stoomblekerij 68, Boekelo
- dhr. D. Prins, Saffierstraat 35, Boekelo
- dhr. B.H. ter Meer, Bleekhofstraat 117, Enschede (voorkeur)
- mw. G. ter Meer – Haveman, Bleekhofstraat 117, (voorkeur)
- dhr. G. Groothuis, Hertmebrink 125, Enschede (voorkeur)
- mw. J. Groothuis – IJzer, De Posten 135, Enschede (voorkeur)
- dhr. H. Siepel, Hortensiastraat 211, Enschede (voorkeur)

## **Seniorenmiddag Usselo vrijdag 22 juni a.s.**

De Stichting Popfeesten Usselo nodigt u uit voor een ouderwets gezellige middag op vrijdag 22 juni a.s. van 14.00 tot 16.30 uur. In de tent treden de Lonneker Boerendansers op die door dans en muziek de oude Twentse volksculturen laten herleven.

Muziekensemble Oostenwind brengt heerlijke evergreens (zoals una paloma blanca, rivers of babylon etc), vlotte meezingers en Duitse volksmuziek ten gehore. Entree voor deze middag is slechts €8,50 incl. koffie/thee, krentenwegge, hapjes en drankjes. Met komst van 5 personen of meer graag vooraf aanmelden i.v.m. reserveren van plaatsen. Dit kan via [popfeestenussele@hotmail.com](mailto:popfeestenussele@hotmail.com) of 06-17140388.



## Waar zou u voor willen collecteren?

**U bent gewend dat er tijdens de kerkdienst een collecte wordt gehouden. Iemand – vaak een diaken – vertelt waar de opbrengst heen gaat. Maar hoe komt de keuze voor de bestemming van een collecte tot stand? Heeft u daarover ook wat te zeggen?**

Onze gemeente krijgt elk jaar van de Landelijke PKN een lijst met doelen waarvoor gecollecteerd kan worden. De diaconie vult die lijst aan met doelen die zij vindt passen bij de specifieke plaatselijke positie van onze gemeente. Gedurende het jaar wordt uit die lijst voor een bepaalde zondag een keus gemaakt. Een enkele keer dient zich op één of andere manier een doel aan dat niet op die lijst voorkomt. Bijvoorbeeld een project veraf of dichtbij waarvoor bij de diaconie ad hoc een aanvraag binnen komt. Als die vindt dat de aanvraag past binnen het vastgestelde profiel kan zij die aanvraag honoreren.

Bij deze gang van zaken ligt het initiatief toch wel sterk bij de diaconie. Zij zou wensen dat de gemeente meer betrokken zou worden bij de keuze van collectedoelen.

Daarom een oproep: heeft u een suggestie om voor een bepaald doel dat u ter harte gaat te laten collecteren, laat het weten! U kunt uw suggestie kwijt bij één van onze diakenen; ze staan met naam, adres en telefoonnummer elders in de Drieklank.

Namens de diaconie, Nel Abbink.

## Veranderdag 3 maart

Deze dag werd landelijk georganiseerd door Stichting Present, met de bedoeling om op deze dag daadwerkelijk je handen uit de mouwen te steken voor je medemens.

Wij, als diakenen (Henk Blik en Erna Nijhuis) hebben deze dag geholpen om een huis op te knappen bij een jong gezin.

Dit gezin bestaat uit een alleenstaande moeder uit Georgië met drie jonge kinderen. De moeder woont al 12 jaar in Nederland waarvan vele jaren in een asielzoekerscentrum.

Ze heeft hoegenaamd geen financiële middelen en kwam daarom ook in aanmerking voor deze opknappbeurt van haar huis.

We waren met 7 personen (waaronder 5 gemeenteleden van de Vredeskerk) en gingen ijverig aan de slag met de verfkwast, behang plakken en sausen! Vele handen maken licht werk en aan het eind van de dag hadden de woonkamer en keuken een nieuwe uitstraling gekregen! Tijdens het werk werden we voorzien van koffie, thee en zelfgebakken Georgische koeken. De jonge moeder vond het allemaal geweldig en wij waren zeer voldaan over het resultaat.

Greetje van der Valk was als vrijwilliger ingezet in een gezinsvervangend tehuis. Zij heeft met de bewoners appelflappen gebakken; zie de foto bij dit artikel. Ook Greetje kijkt terug op een geslaagde dag.

Meer weten over de Stichting Present? Kijk bij <http://stichtingpresent.nl/>



Henk Blik/Erna Nijhuis

## **STARTZONDAG 2012**

Noteert u alvast de datum van de startzondag:

**9 SEPTEMBER**

Nadere mededelingen volgen t.z.t. in Zondagnieuws, de website en de Drieklank van begin september.

De startzondagcommissie: Annet Grobber, Esther Mol en Riëtte Wissink.

## WIJ GEDENKE N

### Herman Gerrit Jan ter Mors

Op dinsdag 24 april jl. overleed hij in de leeftijd van 90 jaar.

Hij woonde met zijn vrouw Mini aan de Windmolenweg 45 te Boekelo.

Herman ter Mors werd geboren op boerderij 't Halt in Usselo.

Als kleine jongen begon de liefhebberij voor paarden, toen hij zijn eerste pony kreeg. Zijn toekomst zou liggen op de boerderij en dus ging hij na de lagere school naar de landbouwschool. Al spoedig begon hij een hengstenhouderij, die hij officieel nog niet op zijn naam kon krijgen, omdat hij toen te jong was.

In de oorlog kwam hij half in het verzet terecht door bonnen uit te delen en hij maakte ook kennis met Joodse onderduikers, die op 't Halt werden gehuisvest.

In 1946 ontmoette hij Mini Leusink, met wie hij in 1953 trouwde. Hij verhuisde toen naar boerderij Rotbeemd in de Rutbeek.

Zijn liefde voor de paarden bleef en hij ging zich specialiseren door paarden te trainen en naar concoursen te gaan. Ook werd hij keurmeester. Een vitrine vol bekens en andere gewonnen attributen sierden zijn woonkamer.

Herman ging zijn eigen gang en wist wat hij wilde. Zijn eigen wijsheid werd door sommigen in zijn omgeving weleens uitgelegd als eigenwijsheid. Dat wekte soms misverstanden.

Jarenlang hebben Herman en Mini met hun zoons Johan en Gerrit op de boerderij aan de Zonnebeekweg gewoond. Aan deze boerderij waren ze erg gehecht. In 1990 verhuisden zij naar de Windmolenweg in Boekelo, maar elke dag gingen ze nog even naar de boerderij.

In 2005 kwamen er problemen met de gezondheid van Herman.

Mini heeft hem altijd heel trouw verzorgd, de laatste jaren samen met de thuiszorg.

In januari van dit jaar werd de situatie thuis onhoudbaar en verhuisde hij naar verpleeghuis De Cromhoff te Enschede. In maart kwam er een plek vrij in verpleeghuis Het Wiedenbroek te Haaksbergen, waar naartoe hij verhuisde en waar hij op de geboortedag van zijn moeder is gestorven.

Op vrijdag 27 april jl. vond in crematorium 'Enschede' de crematieplechtigheid plaats.

M.C. van der Meer.

## Nieuwigheden

In 1957 kregen mijn ouders telefoon. Mijn vader was politieagent in een niet al te groot dorp, en men vond van hogerhand zo'n toestel voor een adequate uitoefening van deze functie inmiddels onontbeerlijk. Zo deed ons gezin zijn intrede in een nieuw tijdperk. Op mij maakte het bakelieten apparaat grote indruk. Het hing in de gang, ik weet ons telefoonnummer nog: 05158-458.

In 1963 verwierf mijn vader zijn eerste auto, een Volkswagen Kever van omstreeks 1955, met zo'n ovaal achterrautje. Velen van u zullen zich vanuit eigen herinnering kunnen voorstellen wat voor een wereld er toen voor ons gezin open ging.

Een computer hebben mijn ouders nooit gehad. Op mijn werk was het wonderbaarlijke apparaat in 1988 verschenen, en veroorzaakte daar een ware revolutie. Toen ik er eenmaal mee vertrouwd was geraakt was de aanschaf van een computer thuis in 1989 geen grote gebeurtenis meer. Wel de introductie van internet, eerst op mijn werk, en later ook thuis.

Zowel met de telefoon en de auto, als met de computer en internet, was het opmerkelijk hoe gauw de nieuwe verworvenheden vanzelfsprekend werden. Haast onmisbaar. En hoe wijd verspreid het gebruik. Vooruitgang? Laten we zeggen dat weinigen het nog zonder deze verworvenheden doen.

Hoe dan ook: de Protestantse Gemeente Usselo beschikt anno 2012 over een eigen website. Als u in de adresbalk <http://www.protestantsegemeente-usselo.nl> typt komt u terecht op de homepage. Als u DRIEKLANK niet bij de hand heeft kunt u toch alle belangrijke namen en adressen vinden op deze website.

Bovendien allerlei andere informatie: de kerkdiensten, de zondagsbrieven, de oppasdienst. Ook een kleine geschiedenis van de Hervormde Kerk van Usselo, de voorloper van de huidige PKN-gemeente vindt u hier. Te zijner tijd hopen we ook de afleveringen van DRIEKLANK hier onder te brengen. Ik zou zeggen: neem een kijkje. Het kan van pas komen als u de weg ernaartoe kent.

Roel Bruinsma

## UIT DE KERKENRAAD

In de kerkenraadsvergadering van woensdag 30 mei hebben we een aanmerkelijk deel van de vergadering gewijd aan het onderwerp “gemeente zijn nu en in de toekomst”.

Met het vertrek van Ds. Van der Meer per 1 september komen we in een nieuwe fase. Allerhande zaken moeten worden geregeld, maar de vraag hoe we gemeente van Jezus Christus zijn, zoals ook in ons beleidsplan geformuleerd, mag niet uit het oog worden verloren. We hebben ons bezonnen op de brief die de apostel Petrus schreef aan de gemeenten in Klein-Azië over het gemeente-zijn, de zoektocht, het volgen van Jezus Christus en het geheim van de gemeente.

Natuurlijk kwamen ook de stoffelijke zaken aan de orde: de jaarrekeningen 2011 van zowel het college van kerkrentmeesters als de diaconie werden vastgesteld met dank aan de heren Nijkamp en Blik.

Het nieuwe statuut voor de Drieklank is besproken en onze nieuwe redacteur Roel Bruinsma vertelde van de plannen om het blad wat levendiger te maken door o.a. interviews en meer foto's te plaatsen. Ook een digitale versie ligt in de planning, zodat we veel actuelere informatie kunnen verstrekken. De kerkenraad ziet er naar uit hoe de ideeën verwezenlijkt worden en wenst de redactie veel succes!

We hebben erover gepraat hoe de werkzaamheden na 1 september verdeeld kunnen worden en gelukkig blijft Ds. Van der Meer nog gedeeltelijk beschikbaar voor de bijstand in het pastoraat en is hij ook bereid rouw- en trouwdiensten te leiden en een aantal preekbeurten te vervullen. Blijft over dat een deel van de werkzaamheden door anderen overgenomen zal moeten worden. Hierbij valt te denken aan het verzorgen van de zondagsbrief, het regelen van het preekrooster, maar ook een gedeelte van het bezoekwerk dat door de ouderlingen en pastorale medewerkers wordt verzorgd zal uitgebreid worden. We wijzen er hierbij op dat we met name voor Usselo dringend behoefte hebben aan een pastoraal medewerker.

Wat het beroepingswerk betreft: we hebben een aantal gemeenteleden benaderd om zitting te nemen in de hoorcommissie en bij het ter perse gaan van dit nummer van Drieklank is de eerste vergadering op 5 juni achter de rug. Als consulent voor de vacatureperiode en begeleiding van het beroepingswerk is Ds. B. Wijnbergen uit Haaksbergen aangewezen door de classis.

Over de voortgang en de namen van de leden van de hoorcommissie zullen we u zo snel mogelijk inlichten, zoals afgesproken, tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst en natuurlijk in de volgende Drieklank.

En ....noteert u even deze datum: 9 september startzondag.

Rest mij nog u allen een goede zomer, thuis of op vakantie, toe te wensen.

Ria Spenkelink, voorzitter.

De volgende kerkenraadsvergadering vindt plaats op de woensdag 29 augustus 2012.

## **Mededelingen van uw 'Bijdrage-administrateur'.**

Bij de vorige Drieklank ontving u de acceptgirokaart voor Paascollecte. Bijgesloten was een strookje met de tekst dat na 10 april de acceptgirokaart kon worden opgestuurd naar de nieuwe bankrekening bij de S.K.G.(Stichting kerkelijke Gelden) met rekeningnummer 22.53.25.241 van de Protestantse gemeente Usselo.

Achteraf bleek deze datum van invoering van het contract te zijn opgeschoven naar 20 april. Een aantal acceptgiro's dat tussen 10 en 20 april was aangeboden is om die reden niet geaccepteerd en teruggekomen.

Hiervoor bieden we onze excuses aan.

Inmiddels hebben we voor deze Drieklank de acceptgiro's uitgedraaid voor de Solidariteitskas. In een apart artikeltje in deze Drieklank kunt u meer lezen over deze 'Sol.Kas'-collecte.

Belijdende leden en doopleden vanaf 21 jaar krijgen het verzoek om € 10.00 over te maken.

De nieuwe rekening bij de S.K.G. is geopend voor alle collectes en abonnementen, waaronder ook

de Paascollecte, de Sol.Kas-collecte, de Najaars- en Oudejaarscollecte, en het abonnement op Kerk en Stad.

U bent overigens niet verplicht de acceptgirokaart te gebruiken.

U kunt uw bijdrage ook op andere wijze overmaken naar het rekeningnummer bij de S.K.G rekeningnummer 22.53.25.241 van de Protestantse gemeente Usselo onder vermelding van het doel van uw bijdrage.

Bij voorbaat dank.

Stand van zaken Kerkbalans 2012 eind mei: € 76.200.00  
(€80.000.00 begroot)

Coen Nijkamp (Bijdrage-administrateur)



## Solidariteitskas 2012

*“Vitaal blijven met het oog op de toekomst”*

*Als Protestantse Kerk in Nederland willen we omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Om het goede nieuws te borgen dat wij willen uitdragen. Om – in Zijn Naam – handen en voeten te geven aan ons credo: geloof hoop en liefde.*

### **Gemeenten helpen elkaar**

Als gemeente binnen de Protestantse Kerk zijn we verbonden met gemeenten in andere plaatsen. Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten. Want soms lukt het even niet om op eigen kracht voorelkaar te krijgen wat noodzakelijk is om als gemeente vitaal te blijven. Is er dringend behoefte aan een tijdelijke pastor of kerkelijk werker. Is het nodig om als missionaire gemeente actief te zijn in bijvoorbeeld een oude stadswijk of een nieuwbouwwijk. Of is er een bijdrage nodig om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken.

### **Bovenplaatselijk pastoraat**

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met hulp van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid € 5,- aan de Solidariteitskas. Als u bereid bent om meer te geven, dan komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vragen wij u in deze brief om een bijdrage van € 10,- .

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk?

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met uw kerkenraad. Of kijk op de website

[www.pkn.nl/solidariteitskas](http://www.pkn.nl/solidariteitskas)

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

## Collecten maart – april – mei

De opbrengst van de collecten in de periode 18/3 t/m 27/5:

18 mrt	Vakantiebureau	47,85
	Plaatselijke gemeente	58,00
25 mrt	Theologie voor Vrouwen Kenia	85,37
	Plaatselijke gemeente	102,76
1 april	Kerk in Actie totale werk	123,37
	Plaatselijke gemeente	154,00
6 april	Pachachaca	57,40
8 april	JOP	159,43
	Plaatselijke gemeente	251,80
15 april	Eredienst en Kerkmuziek	50,44
	Plaatselijke gemeente	69,80
22 april	Zonnebloem	83,22
	Plaatselijke gemeente	75,62
29 april	Diaconie	60,80
	Leger des Heils - daklozenopvang	100,45
6 mei	Plaatselijke gemeente	112,02
	Nieuwe Kerk Nieuw-Vennep	121,35
13 mei	Plaatselijke gemeente	72,40
	Ready for Life	56,58
20 mei	Diaconie	58,31
	Plaatselijke gemeente	81,60
27 mei	Kerk in Actie (Pinksterzendingsweek)	103,60
	Plaatselijke gemeente	156,60

### Collectebonnen

Maak € 20 of een veelvoud daarvan over op bankrekening  
**31.67.26.532** t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.  
Vermeld u ook alstublieft uw telefoonnummer.  
Als ik het bedrag heb ontvangen zal ik contact met u opnemen.

Henk Blik, penningmeester diaconie.

## Financieel jaarverslag 2011 van de Diaconie

### Baten en Lasten

	Begroting	Rekening	Rekening
	2011	2011	2010
<b>baten</b>			
baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
rentebaten en dividenden	€ 1.000	€ 744	€ 750
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ 517	€ 48
bijdragen levend geld	€ 1.700	€ 2.212	€ 2.094
door te zenden collecten	€ 3.250	€ 4.464	€ 3.647
<b>totaal baten (a)</b>	<b>€ 5.950</b>	<b>€ 7.938</b>	<b>€ 6.540</b>
<b>lasten</b>			
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
pastoraat	€ -	€ -	€ -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 475	€ 276	€ 794
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 550	€ 592	€ 561
salarissen	€ -	€ -	€ -

kosten beheer en administratie	€ 350	€ 306	€ 299
rentelasten/bankkosten	€ 70	€ 190	€ 88
diaconaal werk plaatselijk	€ 1000	€ 1.701	€ 917
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 2.000	€ 2.047	€ 1.577
diaconaal werk wereldwijd	€ 1.250	€ 2.461	€ 2.070
<b>totaal lasten (b)</b>	€ 5.695	€ 7.573	€ 6.307
<b>totaal a - b</b>	€ 255	€ 365	€ 233
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -
<b>totaal (c)</b>	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	€ 255	€ 365	€ 233

<b>Balans</b>		
Balans per 31 december	2011	2010
<b>activa</b>		
onroerende zaken	€ -	€ -
installaties en inventarissen	€ -	€ -
financiële vaste activa	€ -	€ -
beleggingen	€ 10.000	€ -
voorraden	€ -	€ -
debiteuren	€ -	€ -
kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 826	€ 804
geldmiddelen	€ 38.896	€ 50.059
<b>totaal</b>	<b>€ 49.722</b>	<b>€ 50.863</b>
<b>passiva</b>		
reserves	€ 47.871	€ 47.503
fondsen	€ -	€ -
voorzieningen	€ -	€ -
hypotheken en leningen	€ -	€ -
crediteuren	€ -	€ -
kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 1.852	€ 3.361
<b>totaal</b>	<b>€ 49.722</b>	<b>€ 50.863</b>

<b>Saldi</b>	rekening	rekening
	2011	2010
nadelig	€ -	€ -
voordelig	€ 365	€ 233

De schulden bestaan grotendeels uit uitgegeven collecte bonnen en nog te betalen kosten controle jaarrekening.

De vorderingen bestaan uit nog te ontvangen rente en dividend over 2011. Het financiële jaarverslag van de diaconie is in te zien van 24-6 t/m 30-6 bij de penningmeester, Beckumerstraat 82.

Mocht u het verslag willen inzien dan kunt u een afspraak maken via tel. 053-4837351 of 06-2270298.

Henk Blik

## Een nadere kennismaking



Nel Abbink kende ik wel van gezicht.

Als we op zondag naar de kerk gaan is zij soms de dame die de kerkgangers in het voorportaal op montere wijze welkom heet, de zondagsbrief overhandigt en eventueel de orde van dienst. In Drieklank staat ze genoemd als diaken. Sommigen onder u zullen haar wel beter kennen, maar vast niet iedereen. Ik dacht, kom, laat ik haar eens opzoeken, een praatje met haar maken, en dan schrijf ik er wat over in Drieklank. Dan heeft u er ook nog wat aan.

Op een prachtige ochtend in mei fietste ik dus naar de Badweg no. 199, in het buitengebied van Boekelo. Nel woont daar met haar man Jan op een perceel van bijna anderhalf hectare. Huis, tuin, bijgebouwen, alles zag er mooi onderhouden uit. Vanaf half 6 's ochtends was Jan al in de weer geweest met gras maaien, de moestuin verzorgen, en andere klussen die in een huishouding van die omvang, een bedrijf bijna, altijd op aanpakken wachten. Bedrijvige mensen, Nel en Jan.

Vanwege het fraaie weer konden we buiten zitten, achter het huis, met onbelemmerd uitzicht op landerijen, rijk met geboomte gestoffeerd. Tijdens de

koffie praatten we over van alles en nog wat, ook over zaken die u vast wel zou willen weten, maar die we niet geschikt achten voor publicatie in Drieklank. Maar na de koffie ging Jan zijns weegs, en konden Nel en ik terzake komen.

Nel Abbink-van der Kamp is geboren in 1947 in de gemeente Barneveld op de Veluwe. Zij groeide als oudste van 4 zussen en één broer op in een Nederlands Hervormd gezin. U denkt misschien: hervormd, Veluwe, Barneveld, dat klinkt erg orthodox. Maar dat was niet het geval in het gezin van der Kamp. “Je moet mensen vrij laten” was een uitspraak van een van Nels grootvaders, die typerend was voor de sfeer van het milieu waarin Nel opgroeide. Ze ging naar een gewone hervormde kerk, ze ging naar de lagere “school met de bijbel”.

Nel ging na de lagere school naar de ulo, daarna volgde ze de INAS-opleiding, tot de 70-er jaren een soort vooropleiding voor beroepen in de zorg. Vervolgens de opleiding tot verpleegster waarvoor ze in 1967 haar diploma haalde. Eerder dat jaar had ze een zekere Jan Abbink ontmoet, een jongeman die haar niet onverschillig liet, en die in Usselo was geboren en getogen. Ze verwisselde haar baan als verpleegster in Apeldoorn met een baan in Hengelo, in het Julianaziekenhuis. Ver van Barneveld, maar dicht bij Usselo. Nel bewaart mooie herinneringen aan haar tijd dat ze een kamer bewoonde in het voormalige huis van een telg van de familie Stork in Hengelo, in de wijk Tuindorp. Maar toen dat huis werd verkocht moest Nel daar weg. Nu wilde het toeval dat het huisje van “juffrouw Rietman” in Usselo (tegenover Hannink Hof aan de Boekelosestraat) vrij was gekomen. Om een lang verhaal kort te maken: in 1969 trouwden Nel en Jan, en gingen in het huis van Juffrouw Rietman wonen.

Nel stopte in deze tijd met haar werk in de verpleging. Er kwamen 2 kinderen. Toen die wat groter werden ging ze weer werken, niet in de verpleging, maar in Boekeloentje, de peuterspeelzaal van Boekelo. Dat werk heeft ze 25 jaar lang gedaan, waarbij ze ondertussen allerlei cursussen volgde om in haar nieuwe vak thuis te raken. Uiteindelijk werd ze gevraagd om een Jenaplan-peuterspeelplaats op te richten in Enschede, Het Palet. Dat heeft ze gedaan, en daar heeft ze nog ruim 12 jaar aan gewerkt.



De wereld is sinds haar jeugd veranderd. Er was ontkerkelijking, vergrijzing van het ledenbestand van de kerken, er waren nieuwe, vaak omstreden theologische inzichten. In veel families vind je die ontwikkelingen terug: wie heeft ze niet, broers, zusters, neven, nichten die niet meer in de kerk komen, andere wegen zijn gegaan.

In het gezin van Nel zijn althans de zussen allemaal kerkelijk betrokken gebleven. Zo ook Nel. De ontwikkelingen die ik net noemde hebben op haar niet zoveel vat gehad, ze is aan haar kerk verbonden gebleven, en theologische scherpslijperij is aan haar niet besteed.

Nel heeft altijd wel verbondenheid met anderen gevoeld, om voor anderen wat te betekenen, om in kerk en maatschappij actief te zijn. Ze heeft meegedaan aan de zondagschool, samen met meester Offrein en meester Egberink.

Bovendien heeft ze een kinderkoortje opgezet. En verder is ze al jaren lang actief in het 'Open Vesterwerk', ten behoeve van ouderen. Buiten de kerk was ze o.a. als vrijwilligster in scholen actief waar haar kinderen leerling waren. Ook is ze al jaren lang, samen met Jan, vrijwilligster bij Stichting De Zonnebloem, die bootreizen organiseert voor chronisch zieken en gehandicapten.

Vanaf 2010 is ze diaken bij de Protestantse Gemeente Usselo. Toen ze ervoor gevraagd werd, vroeg ze in eerste instantie ruim bedenktijd. Ze voelde nogal twijfel over haar geschiktheid, of ze de juiste persoon zou zijn voor zo'n ambt. Nog daargelaten de tijd en energie die het haar zou kosten. Het gevoel, het besef bij de gemeente te horen, en daar ook iets voor te willen betekenen heeft de doorslag gegeven. Dat Jan haar aanspoorde: "waarom zou je het niet doen?", heeft Nel ertoe gebracht ruim binnen de haar gegeven bedenktijd "ja" te zeggen.

Het was een aangenaam bezoekje. Het duurde wel wat langer dan ik van tevoren had geschat. Met Nel praten gaat makkelijk, als vanzelf. Met een bos radijsjes uit de moestuin, en wat aantekeningen van het gesprek ben ik voldaan weer naar huis gefietst. De radijsjes heb ik zelf opgegeten, maar mijn aantekeningen deel ik graag met u.

Roel Bruinsma

## Hervormde Vrouwengroep Tweekelo

Paasmiddag 2-4-2012 in kulturhus Tweekelo.

Welkomstwoord van onze voorzitter Dini Grooters.

Vóór pasen is het de stille week die reeds is begonnen.

In het duister van de stille week, die tijd van lijden en sterven, juicht opeens het licht van de verrijzenis: het licht van Pasen.

Zo zitten we met ons allen aan deze feestelijke gedekte paastafel, om naar elkaar te luisteren en te zingen.

Pasen is nieuw leven, wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, en de takken weer groen worden, de dagen lichter worden. En de lucht vol vogels, dan is het tijd om Pasen te vieren. En zo gaan we met ons allen de Paasliturgie lezen en zingen, onder begeleiding van Peter Slotman. Dan leest Ans het gedicht *'40 dagen zijn lang genoeg'*.

Dan gaan we samen genieten van de paastafel, met al zijn lekkernijen, en eieren niet te vergeten. Hier smullen we met ons allen goed van, want alles is opgegaan. Dini sprak een dankwoord, aan een ieder die heeft mee gewerkt aan deze middag.

Dan luisteren we als afsluiting naar het prachtig gedicht:

“Mijn hartelijk oprecht gemeente Paaswensen,  
aan alle lieve brave en andere mensen.  
Vergeving van uw fouten schulden van het verleden,  
Een nieuw hoopvol begin startend vanaf heden,  
Ik wens U een schone propere lei,  
Met geluk en Gods zegen er nog bij”.

En zo gaan we met een geel paasbloemetje, allen huiswaarts.

Bijeenkomst: 7-5-2012 Kulturhus Tweekelo.

Dini onze voorzitter heet ons allen welkom, op deze laatste bijeenkomst van het winterseizoen. Ze vertelt dat het alweer mei is en alles gaat groeien en bloeien. We durven weer plannen te maken, en denken zelfs al een beetje aan vakantie of zomaar een dagje uit. Ook hebben we koninginnedag gevierd. En met tevredenheid kunnen we terug zien op de mooie middagen van het seizoen. Voor het eerst zingen we een mooi zomerlied.

Hierna de notulen van Ans. Hierbij leest ze “Geven: zo doe je dat”. Ze vertelt dat geven niet altijd iets hoeft te kosten. De mooiste dingen in het leven kosten meestal niets.

Naast geld zijn er namelijk nog vier andere waardevolle geschenken die je kunt delen met mensen: je aandacht of bewondering. Geef iemand een gemeend compliment, een glimlach, een luisterend oor, of persoonlijke aandacht.

De verjaardagskaarten worden weer rondgedeeld en wie daaraan behoefte heeft, krijgt hierbij een bezoekje van enkele dames. Dan is het tijd voor pauze met koffie of thee.

Deze middag hebben we high tea met allerlei lekkers, zowel zoet als hartig staan op etagères op tafel. Hiervan hebben we met ons allen weer lekker gesmuld. We hebben ook nog wat tijd voor bingo met enkele kleine prijsjes. En zo is ook deze middag, weer naar onze volle tevredenheid verlopen. Dini sluit met een passend gebed, ALS WIJ OP REIS GAAN GOD, IS HET NET OF WIJ EEN BEETJE ANDERS WORDEN.

Dini wenst ons allen een fijne vakantie toe, en de eerst volgende openingsbijeenkomst zal samen met Boekelo in Tweekelo worden gehouden.

Giften ontvangen voor verjaardagsfonds 2011:

D. Grooters	A. Mulder
J. Buursink	T. Schipper
R. Roerink	L. Polman
G. Holtkamp	E. Kraak
H en M. Wonnink	J. Overbeek
B. Olink	A. ter Horst
G. ter Höfte	J. en R. ten Cate
T. Roerink	

Namens het bestuur Hervormde Vrouwengroep Tweekelo,

Ans Mulder-Reinderink.

**Doe mee met DRIEKLANK nieuwe stijl !**



**De redactie van DRIEKLANK gaat enkele veranderingen doorvoeren in de formules van ons kerkblad. Dat is de uitkomst van overleg van de redactie met ds. Martin van der Meer, waarna de kerkenraad met dit voornemen heeft ingestemd.**

We willen een grotere verscheidenheid aan nieuws bieden; ook willen we de leesbaarheid verhogen. Verder zullen we met illustraties en foto's het blad wat levendiger maken.

Nu hoeft u niet bang te zijn dat u DRIEKLANK straks niet meer herkent. Veel blijft hetzelfde: het formaat van het blad, de vaste rubrieken met namen en adressen, de bijdragen van de predikant, berichten van de kerkenraad, collecten en giften, de In Memoriams enz.

We zullen als redactie meer dan voorheen zelf artikelen schrijven. Maar wij zouden het ook erg op prijs stellen als **u** aan het kerkblad bijdraagt. We kunnen ons voorstellen dat vanuit de verschillende

clubs regelmatig nieuws valt te melden: vanuit de Interkerkelijke werkgroep, de Cantorij, de Hervormde Vrouwengroep, het Open Vensterwerk, Kerk in Actie, de Kindernevendienst, de Jeugdkerk, enz. Maar ook van individuele leden zijn bijdragen welkom. U kunt b.v. reageren op wat u in DRIEKLANK heeft gelezen. U kunt ervoor kiezen om zelf een aardige tekst in te leveren bij de redactie met het verzoek die (zoveel mogelijk) ongewijzigd te plaatsen. U mag ook een tekst inleveren met de vraag aan de redactie om er een leesbaar verhaal van te maken. Leesbaar schrijven is nu eenmaal niet ieders vak, misschien vindt u het wel prettig dat zulk werk u uit handen genomen wordt. Heel mooi zou zijn als u uw bijdrage vergezeld laat gaan van een foto die de inhoud van uw artikel ondersteunt.

Houd de komende afleveringen van DRIEKLANK in de gaten, mis de veranderingen niet!

<b>SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD</b>
--

**PREDIKANT**

Ds. M.C. van der Meer *	Haaksbergerstraat 819	4281404
-------------------------	-----------------------	---------

*assessor kerkenraad*

**DIAKENEN**

N.Abbink - van der Kamp	Badweg 199	4282002
H.J Blik	Beckumerstraat 82	4837351
A.E. Grobben-Berenbroek	Oude Haaksbergerdijk 2	4282193
B.F.J Nijhuis – Wissink *	Helweg 80	4288391
L.M. van Oudheusden	Saffierstraat 35	4368255

**OUDERLINGEN**

E. Mol	Plataanstraat 9, Enschede	4365955
A.H. Spenkelink-Hogeweg *	Groenelaan 55	4765491

*ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad*

H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	4282438
A.Wooldrik-Klos	De Mans 16	2300079

**OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER**

H.W. Dekker *	Dorsstokhoek 2, Enschede	4778999
---------------	--------------------------	---------

*scriba kerkenraad*

H. Duinhof	Julie de Graaglaan 18, Enschede	4314675
K.J. Moraal	Weth.Elhorststraat 74 Enschede	4327143
R.H.A. Wissink-Roossink	Geessinkweg 403	4773098

**KERKRENTMEESTERS** (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Wissinksdijk 74	4775776
A. Taselaar	Windmolenweg 18	4281813

\* tevens lid moderamen

## CONTACTADRESSEN

### **- Ledenadministratie** (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659  
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

### **- Hervormd Kerkkoor Usselo**

A. Woudstra A.Brouwerstraat 8, tel.4316009  
Enschede

repetities dinsdagavond 19.45-21.45 uur in het Verenigingsgebouw te Usselo

### **- Interkerkelijke werkgroep**

Jeannet Andringa Meester de Wolfplein 15 tel.4282956

### **- Cantorij**

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo  
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw  
J.J.Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

### **- Hervormde vrouwengroep Boekelo**

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

### **- Hervormde vrouwengroep Tweekelo**

A.W. Grooters - Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

### **- Open Vensterwerk**

Anneke Wooldrik De Mans 16 tel 2300079

### **- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)**

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

### **- Kindernevendienst**

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691

Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

### **- Jeugdkerk voor 12 - plussers**

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269

Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

### **- Verzorging opname van de kerkdienst**

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

## KERKDIENSTEN

17 juni	10.00 uur	<b>Boekelo</b>	mw. S. van Os-Ydema (pastor) en Ds. M.C. van der Meer <i>bediening heilige doop</i>
			<i>oecumenische viering</i>
24 juni	10.00 uur	Usselo	Ds. T. Gaastra, Terborg
1 juli	10.00 uur	Usselo	Ds. M.C. van der Meer
8 juli	10.00 uur	Usselo	Ds. W.P.J. Janssen, Losser
15 juli	10.00 uur	Usselo	Ds. M.C. van der Meer <i>viering heilig avondmaal</i>
22 juli	10.00 uur	Usselo	Ds. C.G.J. de Jonge, Enschede
29 juli	10.00 uur	Usselo	Ds. A. Heringa, Teteringen
5 augustus	<b>10.15</b> uur	Usselo	Ds. R.S.E. Vissinga, Enschede
12 augustus	10.00 uur	Usselo	Ds. K.P. de Boer, Almelo
19 augustus	10.00 uur	<b>Twekkelo</b>	Ds. W.E. Onderwaater, Aalten
26 augustus	10.00 uur	Usselo	Ds. M.C. van der Meer <i>viering heilig avondmaal</i>
2 september	10.00 uur	Usselo	Ds. M. C. van der Meer en mw. S. van Os – Ydema (pastor)
			<i>oecumenische viering</i>
<u>9 september</u>	<u>10.00 uur</u>	<u>????</u>	<u>-----startzondag-----</u>
16 september	10.00 uur	Usselo	Ds. M.C. van der Meer <i>bediening heilige doop</i>