

DRIEKLANK

juni 2014



37.6 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo



Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Hellerweg 50, Tweekelo

Usselo / Boekelo / Tweekelo

Drieklank, 37^e jaargang nr.6
juni 2014

Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo en komt 6 keer per jaar uit.

Bent u geïnteresseerd in meer kerkberichten abonneert u zich dan op KERK en STAD. In dat blad vindt u naast berichten van onze gemeente ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost € 12,50 per jaar. U kunt zich opgeven bij :

Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Redactie Drieklank:

copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
roelbruinsma@home.nl

D.J.Bloemendaal-Buursink,
Morsbeekweg 10,
7546 PC Enschede.
Tel. 428 33 80

Predikant:

Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:

H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99

Diaconie:

H.J. Blik,
Beckumerstraat 82,
7548 BH Boekelo.
Bank.nr 3167.26.532

**Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.**

Banknr:
Rabo
NL46RABO03167 00 541
SKG
NL73FVLB0225 3252 41

**Reservering van de kerk,
het Verenigingsgebouw
en uitgifte van
grafrechten:**

06-23726729
(mw. Wissink)
E-mail:
w.gh.wissink@kpnplanet.nl

**Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo**

Postbus 10016
7504 PA Enschede
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

**[www.protestantsege-
meente-usselo.nl](http://www.protestantsege-
meente-usselo.nl)**

De DRIEKLANK zal in het jaar 2014 verschijnen:

<u>Nummer</u>	<u>kopij inleveren uiterlijk op</u>	<u>uitkomen op</u>
38.0	1 september	9 september
38.1	20 oktober	28 oktober
38.2	8 december	16 december

INHOUD

- 4 Vanuit de pastorie
- 8 Collectes 6-04-2014 t/m 25-05-2014
- 10 De website van de Protestantse Gemeente Usselo
- 11 Vanuit de kerkenraad
- 14 Een tijd van komen en een tijd van gaan
- 19 Terwille
- 20 Verjaardagen
- 21 Zondag 14 september 2014 startzondag
- 22 Solidariteitskas 2014
- 23 Kindernevendienst
- 26 Samenstelling van de kerkenraad
- 27 Contactadressen
- 28 Kerkdiensten

Vanuit de pastorie

Het is een mooi gezicht hier in de tuin. De vogels vliegen af en aan om hun jongen te voorzien van voedsel. Heel wat jonge rupsjes worden meegenomen naar het nest en zo nu en dan moet er een muisje aan te pas komen voor de wat grotere vogels.



In het pad naar de buren zit al jaren een groot mierennest in een oude boomstronk. Ze marcheren echt. Het heeft iets weg van een avondvierdaagse. Onze poes is al wat oud en heeft moeite een stoel op te klimmen, vandaar dat hij rustig voor een uitgang van een muizenholletje gaat zitten wachten. De aanhouder wint en wanneer er dan toch een muis probeert weg te lopen haalt hij zijn poot uit envangt hij de muis. Aan de ene kant begrijp ik het allemaal en kan ik ernaar kijken zonder alle muisjes te willen redden of de rupsen te willen beschermen en aan de andere kant is het toch een grote survivaltocht. Menig denker heeft zich gebogen over wat hij in de natuur ziet en wat hij hoopt dat mensen elkaar niet aan doen. Wij kunnen denken, maar als we een meetlat leggen langs de geschiedenis dan zijn we soms meedogender dan de dieren.

Deze maand werd Merijn Bart Jansen gedoopt. De ouders, Vincent en Danielle vonden het belangrijk in deze tijd om hun kinderen iets mee te geven van waarden en normen, van omgang met andere mensen en dieren. Verhalen van Oude en Nieuwe Testament hebben we dat genoemd. Verhalen die je structuur geven en die je soms een andere kijk geven op de wereld waarin we leven. Verhalen van honderden en duizenden jaren terug, verhalen die vertellen over liefde en die je laten zien, dat je niet de eerste bent die zich wel eens afvraagt waarom we leven. Verhalen ook van een geheim, dat er tussen mensen te vinden is, dat er al was voordat de mens er is geweest en er zal zijn ook als wij er niet meer zijn. Verhalen die je kunnen helpen bij onvolkomenheden, verhalen die je soms op een ander spoor zetten. Verhalen die in talloze schilderijen een belangrijke rol spelen en onze cultuur hebben bepaald. Maar ook verhalen, die mensen ertoe hebben aangezet de ander minder te vinden omdat hij of zij anders geloofde. Gelukkig waren we met deze ouders, want ouders die liefde voorleven hebben we nodig. En de ouders ...die zeiden dat ze een gemeenschap nodig hebben van mensen die ook hen verder helpen. Zo hebben we elkaar nodig en komen we samen rond het grote geheim. Ik vond de kinderen fantastisch. Zoals ze met elkaar omgingen in de dienst en gezellig bij elkaar kropen. En dan de leiding, die hen ruimte geeft om er te zijn, om te spelen en Nine, die het hele toneelstuk van de vier elementen en het water waar je door moest gaan, heeft geschreven. Dan zijn we ook nog een rijke gemeente met mensen die gaven delen. Al met al kunnen we dankbaar zijn voor dit eerste seizoen, de oogst was groot om het in landbouwtermen te zeggen. Toch is er ook wel iets dat tegenvalt en dat hoor ik terug via de pastorale werkers. Kan de dominee niet eens langs komen? Natuurlijk was u in een rijke positie, want vergeleken met mijn voorganger werk ik 60%, waar hij 100 % werkte. Dat is best een stevig verschil. We doen allemaal ons best en we kunnen niet alles. Wanneer ik iets hoor maak ik er werk van, maar het zal soms wat langer duren dan u gewend was.

Het beleidsplan

We hebben het beleidsplan klaar en gaan het presenteren aan de kerkenraad. Maar het is niet zomaar een boekwerkje, het is ook een plan. Oftewel een plan maak je om ermee aan de slag te gaan. We gaan eerst met de kerkenraad een paar slagen maken, dan gaan we ook een gemeenteavond houden en we gaan aandacht geven aan de woorden Gastvrijheid, Verbondenheid en Openheid.

Natuurlijk is niet gelijk alles anders; integendeel, we zijn heel blij met wat er is, maar we gaan er wel werk van maken om te horen wat die begrippen voor u zouden kunnen betekenen. Daarbij gaan we ook zien wie er allemaal actief is. Vaak weten we dat wel, maar we proberen ook duidelijk te maken wie deel uitmaakt van de actieve kern, wie soms meedoet, wie wel eens mee doet en wie zegt ik doe wel mee, maar mij zie je niet overal naar toe komen. Kortom we hebben nog veel van elkaar te leren. We denken aan nieuwe plannen, maar we willen niet een kleine kern steeds meer werkzaamheden laten verrichten, zodat die later overbelast zouden worden. U hoort nog van ons

Startzondag

We starten met elkaar op zondag 14 september in de dienst in Usselo. Na de dienst wordt er iets georganiseerd. Het thema van de dienst hangt samen met de drie thema's waar we ons de komende vijf jaar mee bezig gaan houden en dit keer kiezen we voor gastvrijheid. Gastvrijheid betekent veel vanuit de oosterse cultuur. Wat betekent het in onze cultuur? Waaraan denken we dan en wat zouden we zelf willen doen? In de bijbelse verhalen kan achter iedere gast een verhaal schuil gaan, waarin God zich laat kennen. Bij de Emmaüsgangers is het iemand die zomaar mee loopt en bij Abraham zijn het zomaar 3 mannen, die midden op de dag bij hem langs komen en uiteindelijk blijken het mensen te zijn met een boodschap, engelen genoemd in latere verhalen. Misschien bent u in de kerk van Usselo eenmaal als gast gekomen en wat heeft u daar gezien, gehoord. Het wordt weer een levendige dienst.

Vakantie

In de maand juni zijn we op vakantie. Vakantie is afgeleid van het latijnse woord vacare. Vacare betekent: leeg zijn. Vaak doen we dat ook door ons hoofd even leeg te maken. Afstand nemen en terug kijken. Vroeger hadden mensen nooit vakantie. Ze hadden geen behoefte om leeg te worden, want als ze ergens anders waren, dachten ze toch aan de koeien en het land en leverde het vaak nog meer zorgen op. Tegenwoordig hebben we mensen die dan op de boerderij passen of mensen die ons werk over nemen, maar vlak voor de vakantie hebben we het erg druk en erna liggen de tafels vol met werk. En toch, we nemen steeds meer vakantie. Mijn docent vroeg aan ons, moet een kloosterling vakantie houden? Hij maakt zichzelf toch iedere keer leeg voor God? En zo kan ik die vraag aan mezelf ook stellen. Maar ik doe het te weinig: leeg maken, werkelijk leeg maken, zodat God eens kan spreken tot mij, of dat ik de omgeving werkelijk hoor, of mijn vrouw alle aandacht geef. Vacare, dat hebben we in deze tijd nodig en misschien wel in de dienst zelf, waar ook zoveel moet. Dus aan allen die op vakantie gaan en zij, die thuis blijven wensen we een goede vacare tijd toe. Wanneer u een predikant nodig heeft verwijs ik u naar de kerkenraad en met name dhr. Duinhof, tel 4314675.

Voor hen die dit jaar examen hebben gedaan, hopen we dat jullie geslaagd zijn en alvast hierbij de felicitaties. Als het niet gelukt is, hetgeen natuurlijk niemand van plan was, dan sterkte en veel doorzettingsvermogen gewenst.

Samenwerking met de Rooms katholieke kerk

We hebben een prachtige oecumenische dienst gehad en zien uit naar het vervolg. Om al vast te noteren de volgende dienst is 28 september in Boekelo. Dan hebben we ook nog een avondbijeenkomst gepland, waar we eerst samen gaan eten om 18.00 uur in het Verenigingsgebouw. We worden dan geholpen door dhr Lowie Lormans, onze chef kok. U kan zich hiervoor opgeven bij mij of bij Herman Vosseveld.

Stilte, Ssssssssssssssssst

Dit thema willen we 30 september ter sprake brengen van 20.00-22.00 uur in de Gerfkamer; bij een eventuele grote opkomst wijken we uit naar de kerkzaal. Marjolein Blomesath zal vanuit haar deskundigheid van mindfulness een inleiding houden en ik zal vanuit het monastieke leven - zeg maar de kloosters - iets vertellen over stilte. Het wordt vast een inspirerende bijeenkomst. Houdt deze avond vast vrij!

Collectes 6-04-2014 t/m 25-05-2014

De opbrengsten van de collectes in de periode 6 april t/m 25 mei

6 april	Kerk in Actie binnenlands diaconaat	84,36
	Plaatselijke Gemeente	97,15
13 april	Kerk in Actie wereld diaconaat	79,25
	Plaatselijke Gemeente	104,70
17 april	Pachachaca	80,85
20 april	PKN Jeugdwerk JOP	164,27
	Diaconie	223,72
27 april	PKN eredienst en Kerkmuziek	47,05
	Plaatselijke Gemeente	53,50
4 mei	PKN missionair werk en Kerkgroei	144,43
	Plaatselijke Gemeente	166,67
11 mei	Zonnebloem Boekelo	61,85
	Plaatselijke Gemeente	71,00
18 mei	Leger des Heils, Enschede daklozen	87,38
	Plaatselijke gemeente	88,05
25 mei	Ready 4 Life	106,30
	Plaatselijke Gemeente	134,84

Collectebonnen

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,-- of een veelvoud daarvan over op IBAN **NL84 RABO 0316 7265 32** t.n.v.

Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.

Vermeldt U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.

Als ik het bedrag heb ontvangen zal ik contact met u opnemen.

Overige giften

Afgelopen periode zijn de volgende giften ontvangen:

Voor de plaatselijke gemeente

mw. W. via mw. Lippinkhof	10,00
dhr. W. via mw. Nijhuis	20,00
dhr. K. W. via mw. Wooldrik	10,00
fam. H. via ds. Haasnoot	250,00

Voor het Open Vensterwerk

fam. Nijhuis via mw. Nijenhuis	10,00
NN via mw. Mandemaker	10,00

Henk Blik, penningmeester diaconie.

De website van de Protestantse Gemeente Usselo



Als u op de kalender kijkt dan ziet u daar met grote letters het jaartal 2014 staan. Het is adembenemend wat er anno 2014 allemaal mogelijk is. Neem nu internet. Zelf maak ik lang niet van alles wat mogelijk is gebruik. Zo zult u mij vergeefs zoeken op Facebook, Twitter, Hyves en eventuele andere 'social networks'. Maar ik bezoek regelmatig interessante websites, al was het maar die van 'buienradar', om te vermijden dat ik tijdens een fietstocht nat regen. Ik denk dat de meesten van u wel eens op internet surfen.

Ook onze Protestantse Gemeente Usselo beschikt over een website. Omdat er zo zoetjes aan een behoorlijke hoeveelheid informatie op onze website te vinden is leek het me goed u daar in dit nummer van Drieklank eens attent op te maken.

U kunt onze website bezoeken door in de adresbalk **<http://www.protestantsegemeente-usselo.nl/>** in te toetsen, of door via Google op Protestantse Gemeente Usselo te zoeken.

U vindt er een korte geschiedenis van onze gemeente, belangrijke namen en adressen, de kerkdiensten van de komende periode, de Zondagsbrieven van de afgelopen periode, allerlei activiteiten die er in onze gemeente plaats vinden, en vanaf 2012 alle afleveringen van Drieklank, met foto's in kleur! Nieuw is een lijst (nog niet compleet overigens) van mensen die op enigerlei wijze actief zijn in onze gemeente. Ik denk dat ook u er best iets van uw gading zult aantreffen.

Roel Bruinsma

Vanuit de kerkenraad.

De zeer geïnteresseerde lezer heeft in de vorige Drieklank: 37.5 informatieblad van de Protestantse gemeente Usselo deze rubriek gemist. Diezelfde lezer ging natuurlijk direct naar www.protestantsegemeente-usselo.nl en vond op de pagina's 29 en 30 de ingezonden tekst.

Als u deze Drieklank ontvangt zijn de Hemelvaartsdag en de Pinksterdagen voorbij en bent u misschien al bezig met uw vakantieplannen. De 65-plussers zijn zelfs al onderweg.

Op zondag 25 mei hadden wij een "bijzondere" doopdienst, die toch even anders verliep dan wij gewend waren. Alle medewerkers aan deze dienst hartelijk dank.

Van de beleidscommissie ontving de kerkenraad een: "Nieuw beleidsplan Gemeente Usselo". Het is een stappenplan voor het opzetten van het beleidsplan PKN gemeente Usselo.

De kerkenraad gaat zich daar in een extra vergadering over buigen op maandag 7 juli. In dat stappenplan worden interne en externe activiteiten voorgesteld.

Met onze voorzitter Ria Spenkelink gaat het naar omstandigheden heel erg goed. Zij heeft inmiddels een moderamenvergadering bijgewoond en nam bijna de leiding weer over! Na de zomervakantie hoopt zij de eerste vergadering van de kerkenraad bij te wonen en daarna wil zij de voorzittershamer van onze uitstekend functionerende waarnemend voorzitter, Henk Duinhof, weer over nemen.

Ook zijn wij al weer bezig met het volgende seizoen, de Startzondag is 14 september. Er is een kleine commissie benoemd, die uitgebreid wordt met niet-kerkenraadsleden.

Met deze Drieklank wordt ook een envelop met giroformulier bezorgd. Het gaat om de Solidariteiskas, U leest hierover op een andere pagina. Bent of gaat u op vakantie, dan wens ik u prettige en gezonde dagen toe.

Namens de Kerkenraad H.W. Dekker

Vanuit de kerkenraad.

(Noot van de redactie: deze bijdrage was bedoeld voor het aprilnummer van Drieklank. Door een vergissing mijnerzijds is die in dat nummer niet geplaatst. Hierbij alsnog deze bijdrage. RB)

Donderdag 27 maart. Het was erg druk in de Gerfkamer. De kerkenraad vergaderde voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling. Vier nieuwe leden, die hadden toegezegd en in de dienst van 9 maart waren bevestigd, werden welkom geheten. (U maakte reeds nader kennis met hen in de Drieklank van april). En er was nog een welkom, want één van de vier nieuwe leden van de kerkenraad was de laatste jaren onze vaste notuliste, daardoor moest de kerkenraad op zoek naar een opvolger(ster). Die was heel snel gevonden. Mevrouw R. Haasnoot wilde zich ook inzetten voor de P.G. Usselo en in deze vacature was dus snel voorzien. De oude en de nieuwe kerkenraadsleden kregen een volle agenda voorgelegd. Na de opening werd van deze agenda afgeweken, want een goede bekende van de gemeente en een "oude" bekende van de kerkenraad Wim Cretier kwam zijn ontwerp paaskaars tonen en legde de betekenis van de symbolen uit. De aanwezigen waren vol bewondering en zeer enthousiast. In de kerken in Usselo en Tweekelo staan straks weer prachtige kaarsen beschilderd en het is toch heel bijzonder, dat dit het werk is van één van onze gemeenteleden. Het is niet de eerste keer. dat Wim dit doet en wij hopen ook niet de laatste keer.

Andere belangrijke zaken, die werden besproken, zijn de jaarrekeningen van de P.G. Usselo, opgesteld door de kerkrentmeesters met behulp van Coen Nijkamp en de jaarrekening van de diaconie. Beide jaarrekeningen werden goedgekeurd. U kunt de cijfers in het aprilnummer van Drieklank nader bekijken. Wilt u meer informatie hebben, dan kunt u de uitgebreide jaarrekeningen inzien op het kerkelijk bureau aan de Lammerinkweg 1.

U komt al enkele maanden in het verenigingsgebouw dat in december en januari een grondige verandering heeft ondergaan. Zo

nu en dan was het even lastig om van deze ruimte gebruik te maken, maar het resultaat mag er zijn. Vooral de werkers in deze ruimte, maar ook de bezoekers zijn vol lof. Misschien heeft u zich afgevraagd: "Wie zal dat betalen, wie heeft zo veel geld?"

Deze verbouw/renovatie is voor het grootste deel gefinancierd door de Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo (SHBU). Een aantal kosten zoals afvoerleidingen, stroomvoorziening, beide sterk verouderd, en onvoorziene tegenvallers (bv. oude zaken die voor de veiligheid vervangen moesten worden) hebben de kerkrentmeesters voor hun rekening genomen.

Uit bovenstaande feiten blijkt toch weer, dat veel gemeenteleden zich met raad en daad willen inzetten voor een sterke P.G. Usselo. Voor die grote betrokkenheid van velen zijn wij zeer dankbaar.

Een tijd van komen en een tijd van gaan

Op de frisse ochtend van dinsdag 13 maart 2012 fietste ds. Martin van der Meer samen met mij naar een woonboerderij aan de Morsbeekweg. Kort daarvoor had hij Riet en mij een bezoekje gebracht en ook even gevraagd of ik bereid was 'iets voor de kerk' te doen. Ik had gezegd dat ik wel een beetje kon en wilde schrijven. Dat kwam prachtig uit, want het kerkblad de Drieklank kon heel goed een redacteur gebruiken. Vandaar dat we die ochtend op weg gingen naar de andere redacteur van Drieklank: de bewoonster van net genoemde woonboerderij, **Dianne Bloemendaal-Buursink**. Zodat ik kon kennismaken met (wellicht) mijn nieuwe collega. De kennismaking verliep voorspoedig, Dianne deed dit werk al vanaf maart 2005, was dus een geroutineerde kracht. Bovendien waren we het meteen eens over een werkverdeling: Dianne verantwoordelijk voor de opmaak en de productie van de Drieklank, en ik voor de inhoud. Ik nam de uitdaging dus aan. De samenwerking zag er veelbelovend uit, en in de loop van de afgelopen ruim 2 jaar raakten Dianne en ik voortreffelijk op elkaar ingespeeld.



En nu neemt Dianne als redacteur van Drieklank na 9 jaar trouwe dienst afscheid van ons! Dat leek mij een goede gelegenheid u wat te vertellen over de dame die ons al die jaren van telkens weer een nieuwe Drieklank heeft voorzien.

De afgelopen 2 jaar hebben Dianne en ik diverse keren overleg gevoerd over het werk voor Drieklank. Maar de gesprekken gingen ook wel heel andere kanten op, en zo kwam ik ook wel aardig wat te weten over haar levensloop.

Dianne is in 2003 met Maico Bloemendaal getrouwd, waarbij van der Meer de kerkelijke bevestiging van het huwelijk heeft voltrokken. Het was ook van der Meer die Dianne heeft gevraagd voor het redactiewerk voor Drieklank. Vanaf maart 2005 heeft ze dat werk met grote toewijding gedaan, maar nu vindt ze de tijd rijp voor wat anders. Inmiddels hebben de Bloemendaaltjes 3 kinderen: Stijn (8 jaar) en de tweeling Ruben en Daphne (5 jaar). Die zitten op de OBS Molenbeek locatie Usselo, en Dianne maakt daar deel uit van de Ouderraad. De zorg voor een gezin met 3 jonge kinderen vergt tijd en energie, en daarnaast werkt Dianne 2 dagen (van 9 uur) als apothekersassistente in de Benu apotheek Stroinkslanden. Verder veel sociale contacten, en op stap met vriendinnen. En tenslotte, als er nog tijd over is zijn daar de liefhebberijen tuinieren en bloemschikken. Wij hoeven dan ook niet bang te zijn dat Dianne in een zwart gat valt nu ze de zorg voor Drieklank niet meer heeft.

De woonboerderij die van der Meer en ik op die 13^e maart 2012 bezochten was tevens het huis waar Dianne in 1979 werd geboren. Toen was dat nog een boerenbedrijf. Haar vader was (parttime) boer, die nu echter al enige tijd van zijn pensioen geniet. De A35, die niet al te ver van de boerderij ligt, heeft het toenmalige bedrijf wel land gekost; Maico en Dianne boeren niet, al hebben ze nog wel een paar schapen.

Dianne heeft zelf net niet meer op de OBS Molenbeek locatie Usselo gezeten. Zij ging naar de Usselerschool aan de Usselerschoolweg; net toen zij in 1991 klaar was met die school werd de nieuwe Usselerschool in Usselo opgeleverd. De schoolloopbaan van Dianne was vervolgens de Waterinkmavo, 2 jaar MDGO-VZ (*Middelbaar Dienstverlenend Gezondheids Onderwijs-Verzorging*), en daarna de opleiding voor apothekersassistente bij het ROC. Vanaf 2000 werkt Dianne als apothekersassistente, zoals vermeld in de Benu apotheek Stroinkslanden.

Dianne is opgegroeid in een min of meer kerkelijk meelevend hervormd gezin; haar vader is nog lid geweest van de kerkenraad van de hervormde gemeente Usselo.

Tenslotte nog een dankwoord voor de vele uren die Dianne heeft gestoken in het drukklaar maken van de Drieklank in een periode van ruim 9 jaar. Ik reken hierbij op uw instemming als lezer van Drieklank.

Nu ik dit artikeltje af heb is er in Drieklank geen gezin zó volledig beschreven als dat van Nine van Schuppen, haar echtgenoot Ton Taselaar, en hun dochter **Annavita Taselaar**. Over Nine schreef ik in het aprilnummer van Drieklank jaargang 2013, in een artikel over de Jeugdkerk. Over Ton in het decembernummer van Drieklank jaargang 2013, in een artikel over de kerkrentmeesters. En nu over Annavita.



Annavita neemt in de redactie van Drieklank de plaats in van Dianne Bloemendaal. Van de kopij die ze via mij (Roel Bruinsma) aangeleverd krijgt zal zij om de twee maanden een mooi vormgegeven aflevering van Drieklank produceren. Een goede gelegenheid om u met haar kennis te laten maken.

Annavita werd in 1990 in Boekelo geboren. Ze groeide op als een wat stil meisje dat in de klas op de Openbare Basisschool in Boekelo, en daarna op het Bonhoeffer College (locatie Bruggertstraat, het vroegere Ichthus College) weinig opviel. Maar omstreeks haar 16e bleek dat stille en weinig opvallende karakter haar functioneren wel erg te belemmeren. En toen daar gedegen onderzoek naar gedaan werd kwam er een diagnose uit tevoorschijn die hard aankwam: Annavita is autistisch. Ze bleef niet lang in zak en as zitten. Annavita bleek te beschikken over veel doorzettingsvermogen. Sommige heel gewone vaardigheden zijn voor haar erg moeilijk te verwerven. Andere kinderen leren bijvoorbeeld spelenderwijs fietsen, voor Annavita was het een schier onmogelijke opgave. Letterlijk met vallen en opstaan heeft ze net zo lang geoefend tot ze het toch kon. Met dit doorzettingsvermogen kan ze een aantal beperkingen goed compenseren. Maar het Bonhoeffer College kon ze helaas niet voltooien. Aan Annavita's verstand lag het niet, dat is prima. Sommige beperkingen zijn nu eenmaal moeilijk te compenseren. Na het afscheid van het Bonhoeffer College ging Annavita de opleiding tot administratief assistent volgen bij de EEGA (= *Emancipatie en Educatie Gehandicapte Arbeidskrachten*) in Deventer. Deze opleiding voltooide ze in 2½ jaar. Op dit moment vervult ze een vrijwilligersbetrekking bij de Hoka Sieradenhandel in Enschede, waar ze werkervaring kan opdoen. Verder heeft ze een stageplaats bij de C3 Church (een enigszins Pinkstergemeente-achtig kerkgenootschap, afkomstig uit Australië, en wereldwijd wervend). Op die stageplaats doet ze financieel-economische en administratieve ervaring op. Naast haar werk zijn er nog tal van activiteiten waar Annavita druk mee is: ze volgt pianoles, die voor haar ook een vorm van muziektherapie is. Onder die muziektherapie valt ook zingen, dat doet ze zelfs al vanaf haar 8^{ste} toen ze een tijd in een kinderkoor zong.

Verder beoefent ze 'Wu-Shu', letterlijk uit het Chinees vertaald "Krijgskunst", maar laten we zeggen een zelfverdedigingssport. En 'Tai Chi', van huis uit ook 'Krijgskunst', maar het gaat Annavita vooral om de ontspanningsoefeningen. Tenslotte leest ze graag. Haar voorkeur gaat uit naar geschiedenis en romans.

En dan is er nog een groots plan: over ongeveer een jaar gaat Annavita op zichzelf wonen. Het is een vorm van begeleid wonen bij een gespecialiseerde organisatie met de naam 'Dimence'. Ze gaat dan naar een van de locaties van 'Dimence', nl. "Brinkgreven" bij Deventer. Ze krijgt er therapie of andere vormen van hulp bij het verwerven van sociale vaardigheden, en begeleiding bij het verwerven van opleiding en beroep.

Roel Bruinsma

Terwille

Stel: je weet dat je teveel drinkt, maar vreest voor je baan als dat in de openbaarheid komt. Of: je worstelt met porno, maar wilt voor geen goud dat je vrouw het ontdekt omdat je haar niet wilt kwetsen. Of: je bent tiener en het zit je dwars dat je regelmatig blowt, maar *no way* dat je ouders daarachter mogen komen. Toegeven dat je de controle kwijt bent over drugs, alcohol, gamen, gokken, internet of porno kijken, is niet makkelijk. Schuld en schaamte spelen vaak een rol. Hoe zullen anderen tegen je aankijken? Wie graag hulp wil, maar zichzelf niet bekend wil maken, kan anoniem terecht bij @sk-Terwille.

Iedereen die een goede reden heeft om anoniem te willen blijven, kan online hulp vragen via de website van Terwille (christelijke verslavingszorg). Elke werkdag tussen 10 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds kun je met een zelfgekozen naam inloggen via de chat op **www.terwille.nl** Een verwijfsbrief van de huisarts is niet nodig.

Na aanmelding krijg je maximaal elf contactmomenten met een professionele hulpverlener aangeboden. Daarnaast kun je op je eigen tijd aan de slag met opdrachten. Door middel van chatgesprekken probeer je samen met de hulpverlener helder te krijgen wat de oorzaak en instandhoudende factoren zijn van je klachten. De meeste mensen zullen daarna zelfstandig verder kunnen. Voor wie meer hulp nodig is, adviseert Terwille in overleg een passend vervolgtraject.

Terwille is een christelijke GGZ-instelling voor verslavingszorg. Meer informatie: www.terwille.nl

Gefeliciteerd!

Mevr. G.H. Lutje Berenbroek- Immink	Riethermsteeg 180	18 juni
Mevr. Z.F. Heutink-Bolk	Badweg 65	18 juni
Mevr. A.J.E. Venema- van Dragt	Ganzembosweg 300	19 juni
Dhr. M.Doeven	Boekelosebleekweg 148	21 juni
Dhr.B.J.Wissink	Wissinksdijk 114	23 juni
Mevr. E. Bosma-de Jong	Windmolenweg 43	26 juni
Dhr.B.J. Klein Wentink	Welenmosweg 58	26 juni
Mevr. C.H.Wursten-Schulte Nordholt	Kwinkelerweg 33	1 juli
Dhr. L.A.Bulten	Kwinkelerweg 37	6 juli
Mevr. A.J.Voogsgeerd-Geugies	Haaksbergerstraat 1004	10 juli
Mevr. H.J. ter Mors-Middendorp	Windmolenweg 111	13 juli
Dhr. A.J. Prins	Mr. de Wolfstraat 73	17 juli
Mevr. A.H. Borgeling-Lodeweegs	Windmolenweg 113	21 juli
Dhr. G.J.A van den Barg	Beckumerstraat 174	25 juli
Mevr. E.H. Lansink-Eeltink	Goorsedijk 10	29 juli
Mevr. L.H. Grevink-Mannebeek	Eggelmorsweg 35	1 aug
Mevr. B.J.Geerdink-ten Zeldam	Lutje Esweg 9	1 aug
Dhr. R.H. Geerdink	Lutje Esweg 9	4 aug.
Mevr. A. ter Horst-Timmer	Binnenbeekstraat 4	8 aug
Mevr. R. Zijdeveld-Beekman	Beckumerstraat 41 A	8 aug
Dhr. H.J. Leefers	Haaksbergerstraat 962	9 aug
Mevr. B.E.J. Lohuis Steenberg	Meddelerweg 201	10 aug
Mevr. A.W. de Graaf - van Katwijk	Henry Dunantlaan 31	13 aug
Dhr. J. de Graaf	Henry Dunantlaan 31	14 aug
Mevr, G.J. Breukers-Lansink	Lansinkweg 9	15 aug.
Mevr. M.C. Damen-Zemel	Henry Dunantlaan10	20 aug
Mevr. E.D. Berends-ter Meer	Mr. Schierbeekstraat 15	22 aug
Dhr. G.H. Weekhout	Teesinkweg 34	23 aug
Mevr. G.J. Scholten-Nijhuis	Geerdinkweg 20	25 aug

Mevr. A.A.G. Lammersen-Nijhuis	De Mans 14	27 aug
Dhr. J.H. Melching	Boekelosestraat 125	27 aug
Dhr. H.W.C van Hummel	Wissinksdijk 90	28 aug
Dhr. J.Wevers	Jan van Elburgstraat 49	6 sept
Mevr. A.W. Hoogvliet-Haverkate	Jan van Elburgstraat 95	8 sept
Mevr. A.J. Holtkamp	Beckumerstraat 51	9 sept
Dhr. H.J. Wonnink	Veldgeuverweg 35	10 sept
Mevr.A. Lukkien Kuiper	Heersenkampweg 48	13 sept
Mevr. H.H. Nijhuis-Nijhof	Beckumerstraat 62	16 sept
Dhr. F.H. Sachse	Windmolenweg 49	16 sept
Mevr. J.G. Radstaake-Lammers	Dirk Papestraat 52	18 sept
Mevr. J. Groothuis-Ijzer	Hertmebrink 125	20 sept
Mevr. E.J. van der Meulen-Geering	Dr. Koekstraat 9	21 sept

Zondag 14 september 2014 startzondag

De startzondag is dit jaar op zondag 14 september.

We beginnen de dag met een kerkdienst in de kerk te Usselo.

De cantorij zal in deze dienst haar medewerking verlenen.

Noteert u de datum alvast in uw agenda!

In de volgende Drieklank volgt er meer informatie, daar de volgende Drieklank pas op 8 september uitkomt zullen wij als commissie ook informatie verstrekken via het Zondagsnieuws.

Wist u dat u het Zondagsnieuws kunt inzien via onze website?

www.protestantsegemeente-usselo.nl

Namens de commissie, Ria Teussink.

Solidariteitskas 2014.

Gemeenten helpen elkaar.

Als Protestantse Kerk in Nederland willen wij omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Om het goede nieuws te borgen dat wij willen uitdragen. Om – in Zijn naam - handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, hoop en liefde.

Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet “zelfvoorzienend” kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter. De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uit maakt van de landelijke kerk, en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de afgelopen jaren zijn heel wat aanvragen voor steun uit de Solidariteitskas binnengekomen.

Bovenplaatselijk pastoraat.

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten, die niet door één gemeente op te brengen zijn.

Alle leden van de PKN gaan eigenlijk een relatie met elkaar aan om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Zo'n relatie schept ook verplichtingen. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, of varenden die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee te leven.

Als gemeente vragen wij aan ieder belijdend lid en aan andere meelevende leden van de P.G. Usselo een bijdrage van € 10,- Van deze Solidariteitsbijdrage is €5, bestemd voor de Solidariteitskas en € 5, voor onze plaatselijke gemeente.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage ? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de eigen gemeente en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse kerk.

Al vast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de kerkenraad van de P.G. Usselo

De kerkrentmeesters.

Kindernevendienst

Themadienst 'in je element' (25 mei)

De doop van Merijn Jansen en de elementen staan centraal in de themadienst voor jong en oud.

De kinderen en jongeren brengen vol verve een toneelstukje over een dopeling (Frederieke), die de rivier over wil om haar grenzen te verleggen. Ze zoekt hulp in de elementen. De aarde (Niels, Stein) houdt niet van stampvoeten. Hij vertelt haar nuchter dat het hier toch beter is dan aan de andere kant. De wind (Carolien, Marjolein) wil eerst haar mootievaatie weten en luchtig als ze is, kan ze weinig voor de dopeling doen. Het vuur (Colin, Fenne) geeft haar passie en kracht, maar uiteindelijk helpt het water (Lars, Tjeerd) haar door de rivier heen. De dopeling wordt door 'iemanden' (Emma, Jasper en Lindsey) aan de andere kant opgevangen. Dan is ze in haar element. Emiel en Niels zorgen voor de geluiden van de elementen. Nine van Schuppen en Frederieke Leefers schreven dit mooie stuk. We zijn trots op onze kinderen en jongeren die erg in hun element blijken op het toneel.



Daarna mogen de kinderen en grote broer Thijmen, helpen het element 'water' in het doopvont te gieten voor de doop van Merijn. De bloemengroet op de wijze van de jeugdkerk zorgt voor mooie momenten.

De kinderen en jongeren voelen zich zo thuis bij elkaar en in de kerk dat het moeite kost rustig te zijn; het is erg fijn dat hiervoor begrip is van de overige kerkbezoekers.

Pasen (20 april)

Ook op eerste Paasdag is er een doopdienst. Finn Nijenhuis wordt gedoopt. De kinderen vinden het heel interessant. Dominee Olaf Haasnoot betreft ze bij het hele gebeuren. Vóór de dienst is er een gezellig Paasontbijt voor jong en oud. We doen eitje tik om te weten wie 'de koning' is.



Met de kinderen van 7 tot 12 jaar lezen we een verhaal over Maria van Magdala, die eerst intens verdrietig is na het overlijden van Jezus en alles grijs ziet. Dan breekt de zon door, ze ziet dat alles

toch kleur heeft. Ze ervaart het wonder van Pasen. De jongeren zoeken de weg van Maria naar het graf in een pittige doolhoftekening. Daarna doet iedereen erg zijn best op tekeningen voor een mooie verjaardagskalender voor Finn. Het is erg gezellig dat er ook neefjes, nichtjes, buurkinderen en vriendjes van Finn mee doen.

Over een andere boeg (4 mei)

De apostelen die na het overlijden van Jezus maar weer gaan vissen horen van een man aan de kant, dat ze het net 'over de andere boeg' moeten gooien. Als ze dat doen, dan vangen ze ineens veel vis, die samen met brood eten met de man, die ze ineens herkennen als de Jezus.

We praten over 'vertrouwen, het over een andere boeg gooien'. Met gekleurde wasco en daarover heen een laag donker wascokrijt maken de kinderen prachtige vissen.

Yolande Nijenhuis is ons komen versterken bij de kindernevendienst. We zijn hier heel blij mee. Mocht u ook interesse hebben om ons te ondersteunen, structureel of af en toe een keer; alleen voor de allerkleinsten of juist bij de oudere kinderen, we horen het graag.

Agenda

6 juli: kindernevendienst/oppasdienst

14 september: startzondag met kindernevendienst/oppasdienst

Groeten, Marjolein, Loes, Yolande en Rineke

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
--

PREDIKANT

ds. O.G. Haasnoot	Haakbergerstraat 819	7851695
-------------------	----------------------	---------

DIAKENEN

N.Abbink - van der Kamp	Badweg 199	4282002
H.J Blik	Beckumerstraat 82	4837351
A.E. Grobben-Berenbroek	Oude Haaksbergerdijk 2	4282193
W.M. Mandemaker	Boterdijk 2	8507496
B.F.J Nijhuis – Wissink *	Helweg 80	4288391

OUDERLINGEN

E. Mol	Plataanstraat 9, Enschede	4365955
W.A.L. Overbeek	Grote Veldweg 21	4280691
A.H. Spenkelink-Hogeweg *	Groenelaan 55	4765491
<i>ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad</i>		
H.J. Teussink - Nijhuis	Lammerinkweg 9	4282438
A.Wooldrik-Klos	De Mans 16	2300079

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER

H.G.H. Abbink	Nieuwe Kampweg 130	4281708
J.G. Berenbroek	Buuserstraat 500	4761892
H.W. Dekker *	Dorsstokhoek 2, Enschede	4778999
<i>scriba kerkenraad</i>		
H. Duinhof	Julie de Graaglaan 18, Enschede	4314675
R.H.A. Wissink-Roossink	Geessinkweg 403	4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)

G.H. Bonke	Wissinksdijk 74	4775776
A. Taselaar	Windmolenweg 18	4281813

* tevens lid moderamen

CONTACTADRESSEN

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep

Jeannet Andringa Meester de Wolfplein 15 tel.4282956

- Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Tweekelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw

J.J.Damen, Henry Dunantlaan 10 tel.4282018

- Hervormde vrouwengroep Boekelo

G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39 tel.4282020

- Hervormde vrouwengroep Tweekelo

A.W. Grooters - Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)

Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 4288391

- Kindernevendienst

Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel. 4280691

Marjolein Blomesath Windmolenweg 22 tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers

Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100 tel.4281269

Nine van Schuppen Windmolenweg 18 tel.4281813

- Verzorging opname van de kerkdienst

Hans Wooldrik De Mans 16 tel.2300079

KERKDIENSTEN

15 juni	10:00 uur	Usselo	mevr. ds. J. Bekhof, Hengelo
22 juni	10:00 uur	Usselo	ds. C.G.J. de Jonge, Enschede
29 juni	10:00 uur	Usselo	ds. J. Wachtmeester, Hengelo
6 juli	10:00 uur	Usselo	ds. O.G. Haasnoot
13 juli	10:00 uur	Usselo	ds. C.G.J. de Jonge, Enschede
20 juli	10:00 uur	Usselo	ds. O.G. Haasnoot
27 juli	10:00 uur	Usselo	ds. C.G.J. de Jonge, Enschede
3 augustus	10:00 uur	Twekkelo	ds. O.G. Haasnoot
10 augustus	10:00 uur	Usselo	ds. W.P.J. Janssen, Losser
17 augustus	10:00 uur	Usselo	ds. C.G.J. de Jonge, Enschede
24 augustus	10:00 uur	Usselo	ds. M.D. Vlasblom, Losser
31 augustus	10:00 uur	Usselo	ds. O.G. Haasnoot
7 september	10:00 uur	Usselo	ds. M. Schepers – van de Poll, Enschede
14 september	10:00 uur	Usselo	ds. O.G. Haasnoot
21 september	10:00 uur	Usselo	dhr. W. Ekker, Enschede